

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

ΕΘΝΟΣ ΦΥΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σεπτέμβριος 2004 Α.Τ. 117

3 ευρώ



το ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ
ΙΔΕΩΔΕΣ

ΣΚΕΨΙΣ και ΔΡΑΣΙΣ



Η μεγάλη πορεία
της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ
για την επέτειο της
προδοσίας των Ιμίων

Πλατεία Κολοκοερώνη, Αθήνα
ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΦΕΒΡΟΑΡΙΟΥ 2003

ΙΜΙΑ '96
ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ
Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΡΕΙΑ



για ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 6942416220 6997022393
μέσω internet order@mail.gr
και ταχυδρομικά:
Τ.Θ. 8346 ΟΜΟΝΟΙΑ Τ.Κ. 10010

ΧΡΥΞΗ ΑΥΓΗ

Η "Αυτοκρατορία", τα "ορφανά του Μάρξ" και ο κόσμος που έρχεται του Ν.Γ. Μιχαλολιάκου

σελ. 4

Σχόλια - Ειδήσεις

σελ. 6

Ένα "Εθνος" στα μέτρα τους

σελ. 11

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες των Ελλήνων

σελ. 14



Συγκρίνοντας τους Ολυμπιονίκες
της Αρχαιότητας με τους
"ολυμπιονίκες" του σήμερα

σελ. 26

Αλβανοί, Ιλλυριοί και Αρβανίτες

σελ. 28

Γεώργιος
Καστριώτης
Ο λησμονημένος
Πολέμαρχος

σελ. 30

Η λέξις Ήρως

σελ. 38



8η Ξημερώνοντας 9η Αυγούστου...

Μνήμη Μάρκου Μπότσαρη

σελ. 42

Οσβαλντ Σπέγκλερ:
"Η ώρα της απόφασης"

σελ. 44

Οσβαλντ Σπέγκλερ:

σελ. 44

Το Μακεδονικό Πρακτορείο στην
υπηρεσία του... Κέντρου Βίζεντα!

σελ. 48

Ο Νεοφασίστες: «Ρωσία»

σελ. 52

Νέα απ' όλον τον κόσμο

σελ. 58

περιοδικό ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ Σολωμού 74 Αθήνα, 2ος όρ.
νέο τηλ. 6979268469 www.xrushshaugh.org info@xrushshaugh.org
Γράμματα - Επιστολές Τ.Θ. 8346 Τ.Κ. 100 10 Αθήνα

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ν.Γ. Μιχαλολιάκος

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Ι. Αλεξίου, Ι. Βουλδής, Θ. Γεωργίου, Μ. Γεωργιλάς, Γ. Δημητρούλιας,
Ε. Ζαρούλια, Δ. Ζαφειρόπουλος, Μ. Ιωάννου, Ε. Καλομοίρη, Γ. Νικολόπουλος,
Γ. Μάστορας, Η. Παναγιώταρος, Ε. Παππά, Χ. Παππάς, Κώστας Χ.

Η "Αυτοκρατορία", τα "ορφανά του Μάρξ" και ο κόσμος που έρχεται

του Ν.Γ. Μιχαλολιάκου
Γ.Γ. του Λαϊκού Συνδέσμου
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

Τρία χρόνια συμπληρώθηκαν τις ημέρες που πέρασαν από την 11η Σεπτεμβρίου του 2001. Τρία χρόνια από το τρομερό κτύπημα στην Νέα Υόρκη. Η "αυτοκρατορία" ως οφειλε έσπευσε να επιβεβαιώσει την ισχύ της στις εσχατιές της επικρατείας της. Έτσι, σήμερα, ένα νέο Βιετνάμ βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ιράκ, οι περισσότερες επαρχίες του Αφγανιστάν είναι και πάλι κάτω από την εξουσία των Ταλιμπάν, η Αλ Κάιντα παραμένει ακραία και ο Μπιν Λάντεν δεν έχει ακόμη συλληφθεί! Ο ιστορικός του μέλλοντος κάποτε θα γράψει ότι η 11η Σεπτεμβρίου του 2001 ήταν η αρχή μιας νέας ιστορικής εποχής.

Ας επιστρέψουμε όμως στο Ιράκ και σε μία δύλωση του Γενικού Γραμματέως του ΟΗΕ Κόφι Ανάν, που θυμήθηκε μετά από τόσο καιρό ότι η εισβολή στο Ιράκ ήταν μία παράνομη πράξη! Σχετικώς μετέδωσε το BBC:

"BBC: Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2004: Ανάν: "Παράνομη η εισβολή στο Ιράκ": Η απόφαση για εισβολή στο Ιράκ δεν θα έπρεπε να ήταν μονομερής, λέει ο Κόφι Ανάν. "Παράνομη ενέργεια" χαρακτήρισε την πρωτοβουλία των ΗΠΑ να επιτεθούν στο Ιράκ ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Κόφι Ανάν, σε συνέντευξη του στο BBC. "Η εισβολή στο Ιράκ έγινε κατά παράβαση της Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών και ως εκ τούτου, κατά τη γνώμη μας, ήταν παράνομη" τόνισε στην συνέντευξη του στο BBC ο Κόφι Ανάν."

Αυτό βεβαίως που σήμερα λέγει ο Κόφι Ανάν το είχαν πει τότε πολλές χώρες και ανάμεσά τους η Ρωσία, η Κίνα και η Γαλλία. Ας δούμε όμως πως απίντησε στην ξεκάθαρη αυτή δήλωση ο μεγάλος αλαζών της Ευρώπης, η ομιχλώδης Αγγλία. Διαβάστε τα παρακάτω από τηλεγράφημα του ιδίου πρακτορείου:

"Μετά τη Βρετανία, την Αυστραλία και την Πολωνία, και οι ΗΠΑ απέρριψαν τις δηλώσεις του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Κόφι Ανάν, στο BBC, ότι η εισβολή στο Ιράκ ήταν παράνομη. Η βρετανική κυβέρνηση επιστήμανε ότι ο γενικός εισαγγελέας της χώρας είχε κρίνει ότι υπήρχε νομική βάση που δικαιολογούσε την εισβολή"

Επειδή, λοιπόν, ο Γενικός Εισαγγελέας της Αγγλίας έκρινε ότι είναι νόμιμη η εισβολή στο Ιράκ γι' αυτό και είναι νόμιμη! Αυτό μας λέει η Αγγλία... Δεν κρατούν πλέον ούτε τα προσχήματα. Πόσο μάλλον λόγω της δυσχερούς θέσεως στην οποία έχουν αναμφισβήτητα και καθ' ομολογίαν τους περιέλθει.

Την ίδια στιγμή στην Ρωσσία μαίνεται ένας άλλος πόλεμος. Οι Τσετσένοι προσπαθούν για λογαριασμό των εταιρειών πετρελαίου και των μεγάλων τοκογλύφων του κόσμου να ξεκαθαρίσουν το τοπίο στον Καύκασο και έτσι να γίνει η λεπτασία μίας ακόμη πηγής μεγάλου φυσικού πλούτου του πλανήτη. Καθόλου παράξενο ότι ολόκληρος σχεδόν ο Τύπος της Δύσεως επικρίνει τον Πρόεδρο Πούτιν, που τον περιγράφει σαν τύραννο και όλα αυτά λίγες ημέρες μετά την ανθρωποσφαγή στον Μπεσλάν της Οσετίας. Ακόμη και ο πρόεδρος Μπους δήλωσε ότι... κινδυνεύει η δημοκρατία στην Ρωσσία. Γιατί γι' αυτόν "δημοκρατία" είναι τα μεγάλα συμφέροντα του διεθνούς χρηματιστηριακού κεφαλαίου που υπηρετεί. Βγήκε ακόμη να κάνει δήλωση και ο ξεκασμένος τέως πρόεδρος της Ρωσσίας Γέλτσιν, αυτός ο μέθυσος, που περιφερόταν τρεκλίζοντας από χώρα σε χώρα, υπηρετώντας τα συμφέροντα των σιωνιστών, βγήκε για να πει ότι κινδυνεύει η... δημοκρατία στην Ρωσσία! Ποιος ο Γέλτσιν; Που είναι ο μοιραίος άνθρωπος, που παρέδωσε τον φυσικό πλούτο ενός ολόκληρου λαού στους σιωνιστές ολιγάρχες Μπερεζόφσκι, Γκουζίνσκι, Χονταρκόφσκι κλπ.

Ζούμε, είναι σαφές, στο μεταίχμιο δύο εποχών. Ο Όσβαλντ Σπένγκλερ γράφει ότι η εποχή που ζούμε είναι η εποχή των κοσμοπόλεων, των αμόρφων μη οργανικών μαζών, την οποία θα ακολουθήσει η εποχή των Καισάρων. Σε αυτήν την κοσμογονική μάχη που γίνεται ιδιαίτερος είναι ο ρόλος που διαδραματίζουν τόσο στην Πατρίδα μας (σε μικρογραφία), όσο και διεθνώς τα ορφανά του Μαρξ. Τα ορφανά του Μαρξ που είναι σήμερα οι πλέον πιστοί ακόλουθοι της "αυτοκρατορίας". Όπως ο Φίσερ, που από δικηγόρος "της φράξιας Κόκκινος Στρατός" είναι σήμερα κορυφαίος πολιτικός παράγοντας στην



Γερμανία των "yes man". Ή ο άλλος, ο άνθρωπος σύμβολο του Μάν του '68, ο περίφημος κόκκινος Ντάνι, ο Κον Μπεντίτ, που από την αναρχία και τον μαρξισμό εξελίχθηκε σε θερμό xειροκροτητή των αμερικανικών βομβαρδισμών στην Γιουγκοσλαβία. Όλοι αυτοί σήμερα είναι τόσο ευαίσθητοι για τους Τσετσένους, τόσο ευαίσθητοι για την... δημοκρατία στην Ρωσσία, τόσο ευαίσθητοι για τους Αλβανούς λαθρομετανάστες, τόσο ευαίσθητοι για την σφύζουσα από ζωή Αφρική και τόσο αναίσθητοι για την υπόδουλη Ευρώπη, για την Λευκή Φυλή που βρίσκεται σε δημογραφικό μαρασμό. Τα ορφανά του Μαρξ κάνουν πολύ απλά αυτό που είχαν μάθει πάντοτε να κάνουν: Να υπηρετούν μια "αυτοκρατορία". Κάποτε ήταν τα Σοβιέτ, σήμερα είναι η "παγκοσμιοποίηση".

Ζούμε ήδη τις ημέρες της μπτέρας όλων των Μαχών, ημέρες που θα κρατήσουν χρόνια πολλά, αλλά που θα κρίνουν το μέλλον ολόκληρου του κόσμου. Σε αυτήν την μάχη οι Εθνικιστές, θέλουν, δεν θέλουν, θα λάβουν μέρος και αυτή η μάχη δεν θα κριθεί μόνον πολιτικά και στρατιωτικά, αλλά θα κριθεί και στον χώρο των Ιδεών. Γι' αυτό και περισσότερο από ποτέ γι' αυτό που υπάρχει ανάγκη σήμερα είναι οι ΚΑΘΑΡΕΣ ΙΔΕΕΣ, όχι μισόλογα, όχι συμβιβασμοί, όχι απολογίες.

ειδήσεις σχόλια

Ο σεβασμός στον αρχαίο Ελληνισμό και το 2004 Δήλος: εικόνες που πληγώνουν Οικοδομικά υλικά, ψηλά χόρτα και αγκάθια, κλειστά τα σπίτια με τα διάσημα ψηφιδωτά

Για μήνες ολόκληρους οι τηλεοπτικοί σταθμοί μας έλεγαν το πόσο σέβονται το Αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα! Όλα αυτά με αφορμή την μεγάλη εργολαβία του 2004... Πόσο ειλικρινές ήταν όμως αυτό; Μάλλον δεν ήταν εάν διαβάσουμε τι έγραψε για την κατάσταση την οποία βρίσκεται σήμερα η Δήλος μεγάλη καθημερινή εφημερίδα:

"Δήλος: το νησί του Απόλλωνα. Όνομα φορτωμένο με βαριά πολιτισμική κληρονομιά, τόπους που συμπεριλαμβάνονται στα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς αυτού του πλανήτη. Κι όμως. Μόλις ο επισκέπτης πλησιάσει στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου, νιώθει την ανθρώπινη παραμέληση να γίνεται τυμπωρύχος της μαγείας του Απόλλωνα: ένα... γιατί υποδέχεται τον επισκέπτη στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου. Τσιμέντο και άμμος, άδειες πεταμένες σακούλες, καλώδια και άλλα υπολείμματα από τις οικοδομικές εργασίες στο νέο εκδοτήριο-πωλητήριο του αρχαιολογικού χώρου. Ένα πολυτελές οίκημα είναι υπό κατασκευή εδώ και ένα χρόνο και όπως όλα δείχνουν -με τον ρυθμό που γίνονται οι εργασίες- η ολοκλήρωσή του αναβάλλεται για το ερχόμενο καλοκαίρι.

Οι ηλικιωμένοι αλλοδαποί που έφθασαν μέχρι εδώ για να αφουγκρασθούν την μαγεία της Δήλου καταφέρνουν να ξεπεράσουν τις παγίδες των οικοδομικών υλικών. Σε ένα παράπηγμα (που αντικαθιστά το παλιό εκδοτήριο-πωλητήριο μέχρι να ολοκληρωθεί το καινούργιο) ο ένας από

τους δυο φύλακες του αρχαιολογικού χώρου βγάζει εισιτήρια. Εάν κάποιος αναζητήσει κάποιο βιβλίο με πληροφοριακό υλικό ή κάρτες, τον παραπέμπει στην... καντίνα που βρίσκεται έξω από τον αρχαιολογικό χώρο.

Πρόσοχή στα φίδια!

Ο αρχαιολογικός χώρος είναι ολότελα εγκαταλειμμένος. Η αφροντισία είναι έντονη στον χώρο. Τεράστια χόρτα, αγκάθια -και η εύλογη προειδοποίηση για φίδια- καθιστούν απαγορευτική οποιαδήποτε περιήγηση πέρα από τα κεντρικά μονοπάτια. Έτσι, δεν μπορεί κάποιος να προχωρήσει μέσα στην Αγορά, δεν μπορεί να προσεγγίσει άφοβα το Ιερό του Απόλλωνα, δεν μπορεί να θαυμάσει τα διεθνώς διάσημα ψηφιδωτά των σπιτιών της Δήλου".

Ποιος θυμάται τον "Μαραθώνα";

Τον μήνα Σεπτέμβριο είναι η επέτειος της Μάχης του Μαραθώνος. Μιας μάχης, που έκρινε την ελευθερία των Ελλήνων και που έγινε σε έναν χώρο, που καταστράφηκε για να γίνουν εκεί οι αγώνες κανόε-καγιάκ των Olympic Games.

Με αφορμή, λοιπόν, την επέτειο της Μάχης του Μαραθώνος έγιναν λαμπρές τελετές στις οποίες ήταν παρούσα η πολιτική ηγεσία του τόπου, οι αρχές των Πανεπιστημίων καθώς και η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων μας. Εάν τα πιστέψατε όλα αυτά θα είστε τουλάχιστον αφελείς. Κανείς δεν θυμήθηκε τον Μαραθώνα. Το να θυμάσαι Μαραθώνες σήμερα, δεν είναι πρέπον... Το αντίθετο είναι επικίνδυνο!

Καταστρέφουν τον πλανήτη

Όπως προκύπτει από την παρακάτω εί-

ειδήσεις σχόλια

δηση του πρακτορείου Ρόιτερ μια πυρηνική δοκιμή που έγινε το 1952 στην Νεβάδα των ΗΠΑ, μόλις την Αγγλία!

Και πόσα δεν ξέρουμε ακόμη... η είδηση έχει ως εξής:

"Οι αμερικανικές πυρηνικές δοκιμές στη Νεβάδα το 1952 και 1953 μόλις με ίχνη πλουτωνίου τη Βρετανία και πιθανότατα ολόκληρη τη βορειοδυτική Ευρώπη, προκύπτει από το μακροβιότερο εν εξελίξει πείραμα του κόσμου. Οι ποσότητες του ραδιενέργού στοιχείου στο έδαφος είναι πάντως "πολύ, πολύ μικρές" και δεν εγκυμονούν κίνδυνο, διευκρίνισε τη Δευτέρα ο καθηγητής Κιθ Γκάουλντινγκ του Ερευνητικού Κέντρου Rothamsted στο Χέρτφορντσαϊρ της Βρετανίας.

Όπως αναφέρει το Reuters, οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στο Κτήμα Rόταμστεντ, όπου δείγματα εδάφους συγκεντρώνονται και αναλύονται εδώ και 160 χρόνια. Ο ιδιοκτήτης του κτήματος Τζον Μπένετ Λος είχε προσλάβει τότε έναν ερευνητή για να μελετήσει την επίδραση των λιπασμάτων στις σοδειές. Οι συνεχίζομενες αναλύσεις, ωστόσο, επιτρέπουν τη μελέτη μια σειράς άλλων περιβαλλοντικών αλλαγών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα, όπως οι επιπτώσεις της εκβιομηχάνισης, της όξινης βροχής και του πυρηνικού ατυχήματος του Τσερνόμπιλ. "Γεγονότα όπως η Βιομηχανική Επανάσταση, η εισαγωγή της αμβλυβδης βενζίνης και η όξινη βροχή είναι όλα ορατά στην μεταβαλλόμενη χημεία του αρχείου των δειγμάτων" ανέφερε ο Γκάουλντινγκ στη συνάντηση της Βρετανικής Ένωσης για την Πρόοδο της Επιστήμης.". Όπως αντιληφθήκατε διαβάζοντας τα παραπάνω, κάποιοι για χάρη της απληστίας τους καταστρέφουν τον πλανήτη. Καταστρέφουν την ίδια την ζωή.

Υπάρχουν φυλετικές διαφορές;

Φάρμακο μόνο για τους μαύρους καρδιοπαθείς θα κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ, Associated Press

Οι μαύροι είναι γενικά πιο επιρρεπείς στις καρδιοπάθειες από ό,τι οι λευκοί

Ένα φάρμακο για την καρδιακή ανεπάρκεια που δοκιμάζεται μόνο σε αφροαμερικανούς αναμένεται να γίνει το πρώτο φάρμακο που απευθύνεται σε συγκεκριμένη φυλετική ομάδα. Οι μαύροι όντως αποκρίνονται στη θεραπεία καλύτερα από τους λευκούς, όμως στο μέλλον η επιλογή των βέλτιστων φαρμάκων θα γίνεται όχι με βάση το χρώμα του δέρματος, αλλά με γενετικές εξετάσεις. Όπως εξηγεί το Nature.com, το φάρμακο BiDil της NitroMed, με έδρα στη Μασαχουσέτη, αρχικά απορίθηκε τη δεκαετία του 1980 λόγω μη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων σε κλινικές δοκιμές που έγιναν σε εθελοντές διάφορων φυλετικών ομάδων. Όμως η εταιρεία παρατήρησε ότι οι μαύροι ασθενείς είχαν ωφεληθεί από τη θεραπεία περισσότερο από ό,τι οι λευκοί, και το 2001 αποφάσισε να επαναλάβει τις μελέτες μόνο σε αφροαμερικανούς εθελοντές. Και οι νέες δοκιμές θα διακοπούν πρόωρα, αυτήν τη φορά όμως επειδή το BiDil αποδεικνύεται ανέλπιστα αποτελεσματικό στους μαύρους. Το νέο φάρμακο θα κυκλοφορήσει πιθανώς το 2005. Το BiDil προκαλεί αγγειοδιαστολή και μειώνει το φόρτο της καρδιάς. Περιέχει δύο ουσίες που αυξάνουν την παραγωγή του μονοξειδίου του αζώτου, μιας ένωσης που χαλαρώνει τα αγγεία. Η Αν Τέιλορ του Πανεπιστημίου της Μινεσότα, επικεφαλής της μελέτης, πιστεύει ότι οι αφροαμερικανοί, που γενικά είναι πιο επιρρεπείς στις καρδιοπάθειες από τους λευκούς, ωφελούνται περισσότερο

ειδήσεις σχόλια

από το φάρμακο επειδή γενικά έχουν χαμηλότερα επίπεδα μονοξειδίου του αζώτου.

Χρώμα και γονίδια

Το πρόβλημα, ωστόσο, είναι ότι η φυλετική καταγωγή του κάθε ασθενούς δεν είναι πάντα εύκολο να προσδιοριστεί σε πολυφυλετικές κοινότητες. "Είναι πραγματικά προβληματικό" σχολιάζει η Σάντρα Σου-Ζιν Λι, ανθρωπολόγος του Πανεπιστημίου Stanford που μελετά τις ανθρώπινες φυλές. Επιπλέον, πολλοί επιστήμονες θεωρούν ότι το χρώμα του δέρματος είναι αναξιόπιστος δείκτης στον καθορισμό της θεραπείας. Τα χαμηλά επίπεδα οξειδίου του αζώτου οφείλονται πιθανότατα σε συγκεκριμένα γονίδια, τα οποία ίσως υπάρχουν στους μαύρους συχνότερα από ότι στους λευκούς. Σίγουρα όμως τα γονίδια αυτά θα απαντώνται και σε κάποιους καυκασίους ή ασιάτες. Άρα η επιλογή του βέλτιστου φαρμάκου θα ήταν προτιμότερο να γίνεται με βάση τα γονίδια αυτά, αντί με βάση τη φυλετική προέλευση. Η άποψη αυτή κέρδισε έδαφος με μια βρετανική μελέτη το 2001. Οι ερευνητές χώρισαν τους εθελοντές σε τέσσερις ομάδες με βάση 40 διαφορετικούς γενετικούς δείκτες. Διαπίστωσαν ότι η απόκριση σε φάρμακα μπορούσε να προβλεφθεί με βάση τις ομάδες αυτές με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια από ότι με βάση τη φυλή. Δεδομένου όμως ότι οι γενετικές εξετάσεις αυτού του είδους δεν εφαρμόζονται ακόμα σε ευρεία κλίμακα, το χρώμα του δέρματος αποτελεί πράγματι μια χρήσιμη βάση για την επιλογή της θεραπείας. Η επικεφαλής της μελέτης καλεί μάλιστα τους συναδέλφους της να περιλαμβάνουν άτομα όλων των φυλετικών προελεύσεων στις κλινικές μελέτες, ώστε οι διαφορές στη βιοχημεία τους να γίνονται εξαρχής αντιληπτές.

Η ανατροπή της θεωρίας των μελανών οπών από τον ίδιο τον Χώκιν επιβεβαιώνει πλήρως την θεωρία του Δημοκρίτου

Οι μαύρες τρύπες του διαστήματος: ο Χώκιν λέει ότι δεν καταστρέφονται τα πάντα. Ο επιστήμονας Στήβεν Χώκιν παρουσίασε μια νέα θεωρία για τις μαύρες τρύπες του διαστήματος. Ο διάσημος φυσικός, παράλυτος εδώ και χρόνια από ανίατη ασθένεια, είπε ότι οι απόψεις που είχε διατυπώσει μέχρι τώρα για τις μαύρες τρύπες ήταν λανθασμένες. Σε συνέδριο για την παγκόσμια έλξη στο Δουβλίνο, ο κ. Χώκιν είπε ότι έχει αναθεωρήσει την άποψη ότι οι μαύρες τρύπες καταστρέφουν τα πάντα που πέφτουν μέσα τους. Τώρα ο Στήβεν Χώκιν πιστεύει ότι μπορεί να αφήνουν πληροφορίες να βγουν από το εσωτερικό τους.

Η νέα του θεωρία μπορεί να συμβάλει στην επίλυση του "πληροφοριακού παραδόξου της μαύρης τρύπας", αινίγματος της σύγχρονης φυσικής. Μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το παρελθόν και μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον.

Ο κ. Χώκιν παρουσίασε τις απόψεις του σε κατάμεστη αίθουσα διαλέξεων στο 17ο Διεθνές Συνέδριο Γενικής Σχετικότητας και Βαρύτητας, σε διάλεξη με τίτλο "Το Πληροφοριακό Παράδοξο για τις Μαύρες Τρύπες". Λόγω της αναπηρίας του, ο κ. Χώκιν έδωσε τη διάλεξη μέσα από ειδικό μηχάνημα που συνδέεται με κομπιούτερ. Με τις νέες απόψεις του, αναθεωρεί τη θεωρία που διατύπωσε το 1975 και που θεωρείται ρηγικέλευθη για την μελέτη των μαύρων τρυπών. Η μαύρη τρύπα, έλεγε, είναι ένα αντικείμενο από το οποίο είναι αδύνατο να διαφύγει ότι πέσει μέσα. Τώρα όμως ο Χώκιν πιστεύει ότι μπορεί να μην χάνονται τα πάντα.

ειδήσεις σχόλια

Το 1975, ο Χώκιν υπολόγισε ότι όταν σχηματίζεται η μαύρη τρύπα, εκπέμπει ενέργεια και αρχίζει να χάνει μάζα, αποβάλλοντας την "ακτινοβολία Χώκιν". Η μαθηματική του περιγραφή της συνεχώς συρρικνούμενης μαύρης τρύπας διαμόρφωσε τη σχέση ανάμεσα στη βαρύτητα και την εντροπία-ένα μέτρο για το πώς η χαμηλή ενέργεια αλλάζει από τη μια μορφή στην άλλη. Τα μόνα που έχει η μαύρη τρύπα έχει μάζα, πεδίο και στροφορμή. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για την ύλη μέσα στη μαύρη τρύπα και όταν η μαύρη τρύπα εξαφανίζεται, χάνεται και ό,τι υπάρχει μέσα της. "Πιστεύαμε ότι όταν πέσει κάτι στη μαύρη τρύπα χάνεται για πάντα και η μόνη πληροφορία που μένει είναι η μάζα και η στροφορμή του", είπε στο BBC ο Καθηγητής Μαθηματικών στο Κέιμπριτζ. "Η ακτινοβολία Χώκιν έμοιαζε να είναι τυχαία και απροσδιόριστη, έτσι φαινόταν ότι όλες οι πληροφορίες για το τι είχε πέσει μέσα της είχε χαθεί".

Θα προβλέψουμε το μέλλον

Αυτό όμως αντιβαίνει στους νόμους της κβαντομηχανικής, που ορίζει ότι ποτέ δεν μπορεί να χαθεί εντελώς μια πληροφορία. Το αν όμως η πληροφορία έχει ή δεν έχει χαθεί έχει σημαντικές πρακτικές και φιλοσοφικές προεκτάσεις.

"Ποτέ δεν θα μπορούσαμε να είμαστε βέβαιοι για το παρελθόν ή να προβλέψουμε ακριβώς το μέλλον. Πολλοί, λοιπόν, ήθελαν να πιστεύουν ότι η πληροφορία μπορούσε να διαφύγει από τη μαύρη τρύπα και υπέθεταν ότι δεν γνώριζαν πώς μπορεί να διαφύγει", είπε ο Στήβεν Χώκιν. Η νέα θεωρία του καθηγητή Χώκιν για τις μαύρες τρύπες είναι ότι ποτέ δεν καταστέφεται ό,τι πέφτει μέσα. Αντίθετα, αυτό που θα πέσει μέσα στη μαύρη τρύπα συνεχίζει να εκπέμπει ακτινοβολία για μεγάλες περιόδους και τελικά ανοίγει για να αποκα-

λύψει την πληροφορία που βρίσκεται μέσα του. "Σκέπτομαι αυτό το πρόβλημα εδώ και τριάντα χρόνια, τώρα όμως έχω την απάντηση", εξήγησε.

"Η μαύρη τρύπα μοιάζει να σχηματίζεται, αργότερα όμως ανοίγει και απελευθερώνει τις πληροφορίες που έπεσαν μέσα της, και έτσι μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το παρελθόν και μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον".

Ο Big Brother είναι εδώ! Θα διαβάζουν την σκέψη!

Πασαντίνα, Καλιφόρνια

Αμερικανοί ερευνητές κατάφεραν για πρώτη φορά να αποκωδικοποιήσουν εγκεφαλικά σήματα που αντιστοιχούν σε ανώτερες νοητικές διεργασίες: Μπόρεσαν να προβλέψουν τις κινήσεις και τις επιθυμίες πιθήκων, εισάγοντας στον εγκέφαλό τους ηλεκτρόδια που καταγράφουν την ηλεκτρική δραστηριότητα.

Όπως εξήγησε στο NewScientist.com, ο Ρίτσαρντ Αντερσον και οι συνεργάτες του στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρνια εισήγαγαν 96 ηλεκτρόδια στον βρεγματικό λοβό εκπαιδευμένων πιθήκων, ακριβώς πάνω από το αυτί, και κατέγραφαν την εγκεφαλική τους δραστηριότητα. Τα πειραματόζωα είχαν εκπαιδευτεί να κοιτούν ένα συγκεκριμένο σημείο στο οπτικό τους πεδίο και στη συνέχεια να απλώνουν το χέρι τους προς το σημείο αυτό. Μελετώντας το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, οι ερευνητές μπορούσαν να προβλέπουν με ακρίβεια 67% προς ποιο σημείο θα άπλωναν τα χέρια τους οι πίθηκοι. Η ακρίβεια αυξανόταν μάλιστα στο 88% όταν τα πειραματόζωα έπαιρναν κάποια ανταμοιβή για το έργο που τους είχε ανατεθεί. Η ανάλυση των νευρικών σημάτων επέτρεψε στους επιστήμονες να προβλέψουν

ειδήσεις σχόλια

ακόμα και ποιο είδος ανταμοιβής περίμεναν τα ζώα -π.χ. μια μπανάνα ή χυμό. Τεχνικές που αποκωδικοποιούν τα ηλεκτρικά σήματα του εγκεφάλου έχουν εφαρμοστεί και στο παρελθόν. Ο Αμερικανός νευροεπιστήμονες Μιγκέλ Νικολέλις έχει επιδείξει πώς οι πίθηκοι μπορούν να τηλεχειριστούν έναν ρομποτικό βραχίονα με ηλεκτρόδια που εισάγονται στον εγκέφαλο. Τα ηλεκτρικά σήματα που αναλύθηκαν στην περίπτωση αυτή αντιστοιχούσαν στη δραστηριότητα των κινητικών νευρώνων του εγκεφάλου, αρμόδιων για τον έλεγχο των κινήσεων. Τα σήματα, επομένως, δεν αποκάλυπταν σκέψεις ή επιθυμίες, αλλά μόνο εντολές για κινήσεις.

Το πείραμα του Άντερσον, αντίθετα, αφορά γνωστικές λειτουργίες, και συγκεκριμένα τον σχεδιασμό δράσεων. Η περιοχή του βρεγματικού λοβού που εξετάστηκε "λαμβάνει πληροφορίες από το αισθητηριακό σύστημα και σχηματίζει πρώιμα σχέδια πρόθεσης" εξηγεί ο ίδιος. Οι πίθηκοι είχαν εκπαιδευτεί να μην μετακινούν το βλέμμα τους, οπότε τα σήματα που αναλύθηκαν δεν εξαρτώνται από αισθητικά ερεθίσματα, αλλά από τις σκέψεις των πιθήκων.

Εφιαλτικά, λοιπόν, τα δύο μας ετοιμάζουν κάποιοι επιστήμονες στα ερευνητικά κέντρα. Μπροστά σε αυτά που είναι έτοιμοι να ανακαλύψουν και τα οποία ασφαλώς και θα χρησιμοποιηθούν από τους ισχυρούς ωχριά και η πλέον σκληρή τυραννία της ιστορίας!

Απρόθυμοι οι Άγγλοι να πολεμήσουν για την πατρίδα τους

Αποκαλυπτική έρευνα για τις τάσεις της νεολαίας στην Βρετανία δημοσιεύουν οι Ταϊμς. "Η Βρετανία είναι πλέον μια χώρα με πολίτες αδιάφορους, αφού ελάχιστοι είναι διατεθειμένοι να πάρουν όπλα και να διακινδυνεύσουν τη ζωή τους για αυτήν" Σύμφωνα με την έρευνα των Ταϊμς μόλις ένας στους πέντε νέους ηλικίας 18-30 ετών δηλώνουν έτοιμοι να υπερασπίσουν την χώρα τους σε περίπτωση απειλής.

Επίσης ένας στους πέντε λένε ότι δεν πρόκειται για κανένα λόγο να πολεμήσουν για την πατρίδα τους ενώ οι περισσότεροι λένε ότι θα έπιαναν όπλο μόνο αν ήταν απόλυτα σύμφωνοι με τους λόγους που θα οδηγούσαν τη χώρα σε πόλεμο.

στο επόμενο τεύχος

Στο επόμενο τεύχος
που θα κυκλοφορήσει τον
Οκτώβριο θα υπάρχει αφιέρωμα
στην Εθνική Οργάνωση Νεολαίας



Ένα "Έθνος"

στα μέτρα τους

Πως με αφορισμούς εξορκίζουν την πραγματικότητα οι αντιφατοιστές

Το Έθνος αποτελεί μία ιστορική πραγματικότητα που είτε πιστεύεις σε αυτήν, είτε όχι είσαι υποχρεωμένος να την σεβαστείς. Ο μαρξισμός την αρνήθηκε. Όμως τόσο ο Λένιν, όσο πολύ περισσότερο ο Στάλιν αναγκάστηκαν να την σεβαστούν.

Η ιστορική πραγματικότης του Έθνους δημιούργησε τα εθνικά κράτη και είναι ανάγκη γι' αυτούς που θέλουν και επιδιώκουν την περίφημη "παγκοσμιοποίηση" να τα ανατρέψουν.

Γι' αυτό και με κάθε τρόπο προπαγανδίζουν ότι η έννοια του Έθνους δεν... υπάρχει!!! Φαίνεται πως το παράδειγμα της Γιουγκοσλαβίας και της τέως Σοβιετικής Ενώσεως δεν τους διδάξει τίποτε.

Με αφορμή, λοιπόν, μία έξαρση του εθνικού φρονήματος των Ελλήνων που υπήρξε τον τελευταίο καιρό, οι γνωστές αντιφατοιστικές γραφίδες της ημεδαπής οργίασαν. Όπως ο γνωστός Νίκου Δήμου που έγραψε:

N. Δήμου: "Αυτές οι "φυλετικές" θεωρίες για το έθνος, είναι σκέτος εθνικισμός. Ιστορικά αστήρικτες (sic), έγιναν αιτία για πολλούς πολέμους, γενοκτονίες και το Ολοκαύτωμα. Σήμερα η επιστήμη δέχεται ότι τα έθνη είναι "φαντασιακές κοινότητες" που δημιουργήθηκαν πριν από δύο με τρείς αιώνες και έχουν ημερομηνία λήξεως. Άλλωστε στην πολυπολιτισμική μας κοινωνία ούτε το "όμαιμον" ούτε το "ομόγλωσσον" ούτε το "ομόθρησκον" ισχύουν πια. (Θυμηθείτε τον υιοθετημένο τζουντόκα...). Το έθνος είναι μια σύμβαση ανθρώπων που αποφασίζουν να πορεύονται μαζί-ένα "καθημερινό δημοψήφισμα",

όπως το ονόμασε ο Ρενάν(...)".

Συμβάσεις κάνουν οι άνθρωποι και όχι η φύση! Τώρα, ποια επιστήμη είναι αυτή που αρνείται την έννοια του Έθνους και με ποια μέσα ο Νίκος Δήμου δεν μας το λέει, απλά δίκια αφορισμού μας το αναφέρει και είμαστε υποχρεωμένοι να το αποδεχτούμε. Βεβαίως για τον Νίκο Δήμου και τους ομοιδεάτας του τα έθνη ΘΕΛΟΥΝ να τελειώσουν, θα το επιτύχουν; Μάλλον όχι. Πολλές αυτοκρατορίες προσπάθησαν να δημιουργήσουν έναν πολυεθνικό πολτό, αλλά απέτυχαν... Όσο για το παράδειγμα του Τζουντόκα, που δήθεν μας ανατρέπει το όμαιμον, ομόθρησκον και ομόγλωσσον, τουλάχιστον ατυχές. Εκτός εάν καταργήθηκε το Ελληνικό Έθνος επειδή κάποιοι για να εισπράξουν τα παχυλά πριμ έκαναν Έλληνα κάποιο Γεωργιανό, παλιότερα κάποιον Ρώσο ή αμερικανό! Όμως δεν είναι ο μόνος που χρησιμοποίησε την περίπτωση Τζαργκασβίλη ή άλλως Ηλιάδη. Και ο Πάσχος Μανδραβέλης στην Απογευματινή έγραψε περίπου τα ίδια:

"ΠΑΣΧΟΣ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ:

Πως ορίζεται η εθνικότητα;

'Ηταν χαρμόσυνη η νίκη του δικού μας παιδιού από το Αμύνταιο, του κ. Ηλία Ηλιάδη κι ας διακινούν κάποιοι τη χολή τους επειδή είναι υιοθετημένος (άρα δεν είναι όμαιμος,), ή επειδή δεν μιλά καλά ελληνικά (άρα δεν είναι ομόγλωσσος,);. Σε λίγο κάποιοι θα του ζητήσουν να κάνει τρεις φορές την ημέρα δημοσίως το σταυρό του για να διασωθεί τουλάχιστον η τρίτη παράμετρος του ιδεολογήματός ("καί Θεών ιδρύματα κοινά καί θυσίαι ήθεά τε ομότροπα") που έχουν φτιάξει... .

...Η απρόσμενη νίκη του κ. Ηλιάδη όπως και η διαμάχη για το αν πρέπει να σηκώσει την ελληνική σημαία ο κ. Οδυσσέας Τσενάι μας οδηγεί να ξανασκεφτούμε την έννοια του "έθνους". Οι παλιοί ορισμοί δεν δείχνουν να δουλεύουν πια στο νέο τοπίο. Ο κ. Ηλιάδης ανατρέπει το "όμαιμο, ομόγλωσσο και ομόθρησκο", ενώ οι κάτοικοι της Νέας Μηχανιώνας διέγραψαν τους πηγαδικής Παιδείας μετέ-

χοντας. Άρα τι είναι "έθνος"; Μια έννοια λάστιχο που χρησιμοποιείται ανάλογα με την περίσταση; Όσο κι αν μας φανεί περίεργο, ιστορικά πάντα έτσι ήταν..."

"...Τελικά ένα έθνος πρέπει να αποτελείται από άτομα "έχοντα κοινή εθνική συνείδηση". Τότε πως ορίζεται η εθνική συνείδηση;" Το "έθνος" λοιπόν δεν μπορεί να έχει ούτε βιολογικά, ούτε πολιτιστικά, ούτε υφολογικά χαρακτηριστικά. Περισσότερο πρέπει να το δούμε σαν μια κοινή σύμβαση ανθρώπων που αποφασίζουν να ζουν μαζί, να μοιράζονται κάποια πράγματα, ν' αγαπούν κάποια πράγματα κοινά. Κάποιος είχε γράψει πως πατρίδα είναι ο τόπος που έχουσε το πρώτο δάκρυ, ο τόπος που πρωτοερωτεύτηκες, εκεί που πρωτοθαύμασες το ηλιοβασίλεμα. Πατρίδα είναι όλες οι αναφορές που έχει κανείς από το πρόσωπο ενός φίλου, μέχρι ένα βιβλίο. Δεν είναι ομαδοποίηση ανθρώπων.

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Απογευματινή" στις 22.8.2004"

Για τον κ. Πάσχο Μανδραβέλη λοιπόν, γνωστό αντιρατσιστή δημοσιογράφο της "δεξιάς" Απογευματινής, τον Ηρόδοτο κατήργησε ο ελληνοποιηθής Τζουντόκα! Ο Τζάρι Τζαρασβίλη, που έγινε... Ηλιάδης! Αυτή είναι η σοβαρή επιχειρηματολογία των αρνητών της παραδοσιακής εννοίας του Έθνους. Όπως αυτήν πρώτος ο Ηρόδοτος όρισε. Γιατί όμως τα γράφει όλα αυτά ο κ. Μανδραβέλης; Μας το εξηγεί λίγες ημέρες μετά σε άλλο του άρθρο:

"...Η δική μου πατρίδα έχει το Μουσείο της Βεργίνας και την πινακοθήκη Βαν Γκονγκ στο Άμστερνταμ. Έχει τον Παρθενώνα και τα σοκάκια στο Νυμφαίο Φλώρινας. Είναι και η Κωνσταντινούπολη του Παλαιολόγου και το παζάρι της Ινσταμπούλ. Είναι οι Βυζαντινές εκκλησίες της Θεσσαλονίκης και το Τοπ-Καπί της Πόλης.

...Η δική μου πατρίδα χωράει πολλούς συμπατριώτες: τη Σοφία, τον Κώστα, τον Βασίλη,

την Μαρίνα, τον Τοντ, τον Αχμέτ και τον Γκάζι. Τον Ιμπραχίμ, τον Μανώλη και τη Μαρία. Τον Ηλία και τη Σβετλάνα. Τον Ααρών και τον Σταμάτη." Πάσχος Μανδραβέλλης, "Απογευματινή"

Για τον κ. Μανδραβέλη λοιπόν, στην δική του πατρίδα χωρούν το ίδιο και ο Παρθενώνας και οι Παλαιολόγοι και το... παζάρι της "Ινσταμπούλ"! Στην δική του πατρίδα ζει και ο Αχμέτ και ο Γκάζι και ο Ιμπραχίμ. Μα τέτοια πατρίδα υπάρχει, δεν το γνωρίζει ο κ. Μανδραβέλης; Αυτή η πατρίδα στην ο-

ποία χωρούν το ίδιο και οι Νικόλαιοι και οι Αχμέτ και οι Τζων και οι Ιβάν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής! Ή μήπως τελικά αυτή είναι η πραγματική πατρίδα όλων των αρνητών του Έθνους;

Ας μη κουραζόμαστε, όμως, γιατί τα πράγματα είναι απλά: Το Έθνος είναι ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο στα σχέδιά τους και μέχρι να πάψει να υπάρχει, εάν το κατορθώσουν ποτέ, μας λένε με τρόπο κυνικό ότι τα έθνη... δεν υπάρχουν! Μα αφού δεν υπάρχουν γιατί τόση επιμονή στο να πολεμούν κάτι ανύπαρκτο;

ΤΟ ΕΘΝΟΣ Από το βιβλίο Για μια Μεγάλη Ελλάδα σε μια Ελεύθερη Ευρώπη



Το Βιβλίο του Γ.Γ. της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ
N. G. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ

"Όνομάζεται Έθνος ένα σύνολο ατόμων με κοινή γλώσσα, κοινούς τρόπους, κοινή θρησκεία και κοινό πολιτισμό. Η δική μας αντίληψη, υπό την οποίαν αντίληψη και υπερασπίζομεθα την Ιδέα του Έθνους, είναι ότι Έθνος είναι η εν συνειδήσει Φυλή, δηλαδή με άλλα λόγια ένα πλήθος ανθρώπων Κοινής Καταγωγής από την οποίαν Κοινή Καταγωγή προκύπτουν και η κοινή γλώσσα, θρησκεία, παράδοση και πολιτισμός..."

"...Το Έθνος αποτελεί κυριαρχη Ιδέα και Πίστη για την Ιδεολογία μας έχοντας πάντα όπως αναφέραμε και προηγουμένως σαν απαραίτητο συστατικό του τον Φυλετικό παράγοντα, σκοπός μας ένα Έθνος των Ελλήνων, που μέσα στους Κόλπους του θα υπάρχουν όλοι οι Έλληνες στο Αίμα και την καταγωγή.

Συναφείς προς την Ιδέα του Έθνους είναι και οι λέξεις Λαός και Πατρίς. Λαός όχι με τον τρόπο που ορίζεται σαν το σύνολο των κατοίκων γενικά ενός τόπου, αλλά σαν έννοια ταυτόσημη προς την Ιδέα του Έθνους. Η Πατρίς έχει σημασία γεωγραφική και σημαίνει ετυμολογικά την γη των Πατέρων με την ευρύτερη έννοια, η γη δηλαδή των προγόνων.

Με αυτήν ακριβώς την προοπτική είναι Ελληνική Πατρίδα είτε το Θέλουμε, είτε όχι η Σμύρνη, η Ιωνία, η Τραπεζούντα, ο Πόντος, η Φιλιππούπολη, το Μοναστήρι, η Ανατολική Ρωμυλία, το Αργυρόκαστρο. Ένα Έθνος, μια ενσυνείδητος Φυλή, έχει καθήκον απέναντι στους προγόνους να υπερασπίζεται την Πατρίδα."

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες των Ελλήνων

ΤΗΝΕΛΛΑ ΚΑΛΛΙΝΙΚΕ
ΧΑΙΡΕ ΑΝΔΞ ΗΡΑΚΛΕΙΕ
ΣΥ ΚΑΙ Φ ΙΩΛΔΟΣ ΑΙΧΜΗΤΑ ΔΥΟ
ΤΗΝΕΛΛΑ ΚΑΛΛΙΝΙΚΕ
ΧΑΙΡΕ ΑΝΔΞ ΗΡΑΚΛΕΙΕ

ΔΡΧΑΙΟΣ ΘΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΥΜΝΟΣ



Ηφυσική αγωγή δεν υπήρξε αποκλειστικό προνόμιο των Ελλήνων. Ταυτισμένη με την πολεμική προετοιμασία και σε μικρότερο ίσως βαθμό προεκτεινόμενη έως τη θρησκευτική συμπεριφορά εύκολα καταγράφεται σε πάμπολλους λαούς της αρχαιότητας. Η διάκριση βέβαια των υπανάπτυκτων φυλών όπου περιορίζεται στην εξωτερική των μαγικών αγωγών και τελεσμάτων ως και στις κυνηγετικές δραστηριότητες από αυτή των πλέον πολιτισμένων είναι εμφανής. Η τελευταία κατηγορία των Σουμερίων, Βαβυλωνίων, Ασσυρίων, Χετταίων, Αιγυπτίων, Περσών, Ινδών ακόμη και Κινέζων σαφώς διακρίνεται για την ερμηνεία και ανάλυση των φυσικών κινήσεων έως του να τους αποδίδει ειδικό τεχνικό χαρακτήρα με την μορφή επιστημών και οργανωμένων εκδηλώσεων που με ιδιαίτερη έμφαση στους τελευταίους ν' αποκτούν σοβαρότερο θρησκευτικό ύφος, συχνά μυσταγωγικό. Ακόμη και τότε όμως το κριτικό σημείο σύζευξης των ποικίλων συνισταμένων που μορφοποίησαν το "ολυμπιακό ιδεώδες" ουδέποτε προσεγγίστηκε. Οι βάρβαροι δεν θάταν σε θέση να κατανοήσουν ποτέ από μόνοι τους την έννοια της "άμιλλας" και της "εξωστρέφειας". Εξωστρέφεια, γυμνότης, αισθητική, όλα μαζί πρόκληση του θεϊκού κάλους, δεν απετέλεσαν παρά όπλα των ανθρώπων της Ελλάδος που θέλησαν μ' έναν μεγαλοφυή όσο και απλούστατο τρόπο να ξεπεράσουν την ίδια τους τη φύση και με τέλεια πρόσωπα, κορμιά και ψυχική αξία ν' ανηφορίσουν προς τον Όλυμπο. Τι ήταν οι πρώτοι αγωνιστές της Ολυμπίας σαν τον Απόλλωνα που ενίκησε τον Άρη στην στιγμή και τον Ερμή στον δρόμο; Μα αυτό ακριβώς, τέλειοι ανθρωποι. Γι' αυτό και ο Ηρακλής αγωνιοθέτης, ο ημίθεος, εδοξάζετο τότε κατά την έναρξη των αγώνων με λαμπρή και υπερήφανη χαρά ως το πρότυπο των αθλητών, αυτός ο τόσο ανθρώπινος θεός. Ο Ελληνικός πολιτισμός, αυτός της εξωστρέφειας και της Αισθητικής εξεδηλώθει στα αγάλματα και τους αδριάντες των Ολυμπιονικών, στα λαμπρά κτήρια της Άλτης, του Ναού του Διός και του χρυσελεφάντινου αγάλματός του, του Ναού της Ήρας και των απείρου κάλους υπολοίπων έργων του ολυμπιακού χώρου. Αυτό έπραξαν οι Έλληνες που αδυνάτισαν οι ξένοι.

Απεθανάτισαν την αθλητική πράξη και το παράγωγό της στο σώμα και στη ψυχή και παρέτειναν έτσι το μεγαλείο της ανθρώπινης ύπαρξης μακριά απ' τους σκοταδισμούς της επιθανάτιας αγωνίας των Ασιατών. Η λατρεία όμως αυτή ως θρησκευτική απόδοση και καλλιτεχνικό βίωμα του ανθρωπομορφισμού, που κυριάρχισε στους κλασσικούς κι ελληνιστικούς χρόνους έφερε πάντα μαζί της τα αρχαικά της αρχέτυπα και δεν τα εγκατέλειψε ποτέ: Πίστη στη δύναμη εννομένη ως εξωραϊσμός απ' τη μια, τον θάνατο και προετοιμασία της μάχης απ' την άλλη, καθώς και σεβασμός των ηρώων και των προγόνων. Ήδη, από νωρίς οι Έλληνες αντιμετώπισαν την κινητική και βιοσωματική συμπεριφορά των βαρβάρων με μάτι κριτικό, παρατηρητικό και αναμφισβήτητα διόλου αποδεκτικό. Κι αυτό διότι οι πρώτοι αγώνες των Ελλήνων - και όχι μόνον - ήσαν πάνω απ' όλα Επικήδειοι, ταφικοί και αναπόσπαστο μέρος της προγονολατρείας τους εν αντιθέσει με των υπολοίπων λαών. Ανήκουν στο χώρο της πατριαρχικής τους φιλοσοφίας τόσο πολύ, ώστε να μην ανιχνεύονται παρά ελάχιστα έως μηδαμινά σπέρματα επιδραστης ακόμη και αυτών των Μινωιτών στους Μυκηναίους και στους Αχαιούς ως προς την φυσική αγωγή. Οι Έλληνες, ή έστω οι Έλληνες, που από ένα σημείο και μετά (κατά την απαρχή της αρχαικής περιόδου) σκέπτονται έτσι, είναι ένας ιδιοφυής πολεμικός λαός, που υπερηφανεύεται για τους προγόνους του, τιμώντας τους μ' επιτάφιους αγώνες, εισάγονται δε στη θρησκευτική του τελετουργία ένα επίσης σπουδαίο δραματικό δρώμενο στην εναγώνια πάλη για την πρωτιά. Την τραγικότητα της ήττας και τη μέθη της νίκης, στυγή απεικόνιση της ζωής, τόσο απόμακρη άλλωστε απ' τη νοοτροπία των λαών, που χρησιμοποίησαν την κίνηση πιότερο για ωμή βία ή για τη λατρεία της Μεγάλης Μητέρας. Ουδείς δύναται ν' αμφισβητήσει τις εορτές με τους χορούς και τις ταυροκαθαψίες προς τιμήν της Ποντίας Θηρών είτε της Ξενικής εν αρχή Αρτέμιδος ή της Γαίας. Ωστόσο το κυνήγι της Μινωικής Κρήτης, το οργανωμένο ψάρεμα, οι κύβοι, η αιώρηση μαζί με την τοξοβολία και την ακροβασία απέχαν από τα αίτια των "άθλων" για το νεκρό Πάτροκλο, που μια νέα αριστοκρατική τάξη με μπροστάρη τον Αχιλλέα



θεσμοθετεί πλάι στην καύση των νεκρών και τους οδυρμούς προς τους ήρωες εξ' αυτών. Το συμπέρασμα είναι εύκολο. Απόδοση τιμής στη ζωή και στην κίνηση, συμφίλωση των ομοφύλων, σεβασμός του αντιπάλου (του Πυγμάχου Επειού προς τον ητημένο Ευρύαλο) και προβολή της ευγενικής καταγωγής με ό,τι αυτή εμπειρείχει. Ήδη, στην εποχή των ομηρικών επών, ο Ζευς επικρατεί ολοκληρωτικά κάθε εναπομείνασας μητριαρχίας και μαζί μ' αυτόν, ο προστατευόμενός του "αγών" κυριαρχεί στην Ολυμπία για να δείξει την ισχύ του "διαιμου" των ενωμένων Ελλήνων. Μοναδική πλέον εκπρόσωπος και ταυτόχρονα γυναίκα του παλαιού κόσμου, η ιέρεια της Δήμητρας Χαμύνης θα στέκει καταμεσής ενός Σταδίου βοούντων θεατών, που αλαλάζουν εμπρός στους καλύτερους των Ελλήνων...

Η ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ

"Έχειν τας χείρας" κάτω, μακριά από τα όπλα. Πράξης αναντίρρητα πολιτική κι εθνική, η έμπνευση του Ίφυτου αυτή προϊήλθε απ' την δεινή κατάσταση στην οποία εβρέθη η Πελοπόννησος περί το 884π.Χ. Όπουτερα απ' τους λοιμούς και τους εμφυλίους πολέμους. Συγκεκριμένα ο Ίφυτος επεσκέφθη το Μαντείο των Δελφών και το σοφό ιερατείο της

ιεραποστολικής - για την Ελλάδα πάντα - Απολλωνίου λατρείας απέδωσε μέσω της Πισθίας την εξής συμβουλή για τη διάσωση του πληθυσμού: Την ανασύσταση αγώνων! Για έναν μήνα αρχικά, εν συνεχείᾳ για τρεις και από τον 5ο αι για έντεκα μήνες, διεκόπτοντο οι πολεμικές συρράξεις, απηγορεύετο η οπλοφορία στην Ολυμπία, μέχρι και ανεβάλοντο οι καταδίκες όποιων εν γένει ενόχων. Οι παραβάτες του θεσμού αντιμετώπιζαν σε πανελλήνιο επίπεδο κάθε είδους αντίδραση και απαγόρευση δίχως να δύνανται να λαμβάνουν χρησιμό από οιοδήποτε Μαντείο. Ο Ίφυτος, πράγματι, επέστρεψε και πάνω σε χάλκινο δίσκο, που είδαν αργότερα πολύ τόσο ο Αριστοτέλης, όσο και ο Παυσανίας, υπέγραψαν οι τρεις ισχυρότεροι άνδρες της Πελοποννήσου. Είναι πάντως βέβαιο πως η χρονολογία αυτή, που συνιστά ανασύσταση αγώνων προβληματίζει ως προς την επίσημη αποδοχή των πρώτων(;) εν έτει 776π.Χ. Ολυμπιακών αγώνων. Η Ολυμπία, ως θρησκευτικό κέντρο πολλών αιώνων πρωτύτερα, είναι βέβαιο πως έζησε διαφόρων ειδών αγώνες και από τα ποικίλα αναθήματα, που παρέδωσαν οι ανασκαφές καταλαβαίνουμε ότι αναμφισβήτητα έζησε και τις αρματοδρομίες Μυκηναίων και Αχαιών. Παραδεκτό ωστόσο είναι το γεγονός ότι από το 776π.Χ. η ποσότης των

αναθημάτων αυξάνεται ραγδαία και σιγά-σιγά οι αγώνες, που μέχρι τώρα είχαν κυρίως Πελοποννησιακό χαρακτήρα, αποκτούν πανελλήνιο κύρος. Στις απαρχές όμως της πανελλαδικής αυτής προσελεύσεως και για χρόνια αργότερα τα ξέχωρα φύλα μέσω της ειδικής λατρείας των ήρωών τους προσπάθησαν να βαττίσουν την ίδρυση των Αγώνων με την δική τους ιστορική και μυθική ερμηνεία. Οι παλαιότεροι Αχαιοί ως ήταν εύλογο προέβαλλαν τον Πέλοπα, ο οποίος εξόντωσε τον βασιλιά Οινόμαο σε αγώνα αρματοδρομίας για το χέρι της κόρης του Ιπποδάμειας. Οι Δωριείς Σπαρτιάτες σαφώς και υπεστήριζαν ως ιδρυτή τον ήρωά τους Ηρακλή, δικό τους πρόγονο και βασιλιά κι εξαίρετο παλαιστή και πυγμάχο, που ερχόμενος στον τάφο του Πέλοπος μετά τον άθλο του κατά του Αυγεία, ιδρύει για τον παλαιό Αχαιό ήρωα εξαίσιο Ναό και αφιερώνει θυσίες. Με την ισχυροποίηση όμως των Αθηναίων ίώνων την εμφάνισή του κάμει ο Θησεύς και παρά το ότι ο Ηρακλής είχε απολάβει θεϊκές τιμές πρώτα απ' τους Αθηναίους, οι τελευταίοι υπό την πίεση των Πεισιστρατιδών προωθούν τον γιο του Ποσειδώνος ως αντίταλον δέος των Λακεδαιμονίων. Ωστόσο η διαμάχη θα διακοπεί. Κάτω από την σοφή παρουσία του Διός στα ομηρικά έπη, ο πατήρ των θεών επισημοποιείται ως αδιαφοισθήτης θεσμοθέτης και η ειρήνη αποκαθίσταται με δύο πανέμορφους τρόπους: Μυθολογικά, με την κοινή αποδοχή των Ελλήνων της απευθείας καταγωγής Θησέως και Ηρακλέους απ' τον Πέλοπα, κι αισθητικά με το περίφημο έργο του θαυματοποιού Φειδία, το άγαλμα του χρυσελεφάντινου Διός. Εκεί ακριβώς στη βάση του ενωμένοι δύο ήρωες μάχονται τις Αμαζόνες...

Ο αθλητής Κοροίβος πλέον θα είναι ο πρώτος επίσημος νικητής του 776π.Χ. Στους επίσημους καταλόγους έκτοτε θα καταγραφούν οι ολίγοι Ολυμπιονίκες, οι οποίοι έπαυσαν να μεταφέρουν στις πόλεις τους το κύρος και την αίγλη της νίκης τους καθώς με πορφυρούν ένδυμα κι επιβαίνοντες τεθρίππου με κατάλευκα άτια διάβαιναν τις νέες εισόδους απ' τα γκρεμισμένα πια προς τιμήν τους τείχη. Παράλληλα, στη μακραίωνη ιστορία τους οι αγώνες θα γνωρίσουν ελάχιστες ανίερες παραβιάσεις στις οποίες θα ξεσπάσει είτε το πολιτικόν μένος των κρατών είτε η θεϊκή οργή. Η τάξη θα δια-

τηρηθεί και οι Ολυμπιονίκες θα γνωρίσουν όχι μόνο κατά τη διάρκεια του βίου τους, αλλά και μετά θάνατον σεβασμόν και υστεροφημία αντίστοιχα.

Ο πασίγνωστος Διαγόρας ο Ρόδιος θα συλληφθεί από τους Αθηναίους στη ναυμαχία του Ελλησπόντου, αλλά μόλις αναγνωρισθεί θ' αφεθεί αμέσως ελεύθερος λόγω της μεγάλης του δόξας. Παρόμοια ο Παυσανίας θα καταγράψει την περίπτωση του Τισάνδρου του Ναξίου απ' την Σικελία. Η πόλις του είχε πια καταστραφεί. Το όνομα όμως του ιδίου σωζόταν και δοξαζόταν ακόμη γιατί υπήρξε τετράκις εν πυγμή Ολυμπιονίκης. Είχε φτάσει πλέον η εποχή, που οι αθλητές-ήρωες ήσαν πια γνωστότεροι κι από τις ίδιες τους πόλεις.

Οι Αγώνες

Ένα μέρος αυτών κι ιδιαίτερα σπουδαίο και δημοφιλές, αφορούσε στα δρώμενα του Ιπποδρομίου. Οι ιπποδρομίες καθ' εαυτές όσο και οι λατρευτές στους παλαιούς Μυκηναίους αρματοδρομίες αποσπούσαν πολλή απ' την προσοχή και το θαυμασμό των θεατών, κι αυτό γιατί στη συνείδηση όλων ήταν καταγεγραμμένη η προτίμησή τους απ' την αρχε-



"...Το στερνό αγώνισμα της Ολυμπίας ήταν η οπλιτοδρομία. Στερνό για να θυμίζει επίσης στους πάντες ότι η εκεχειρία τελειώνει κι ότι ο πόλεμος αρχινά. Γιατί ο πόλεμος δεν τελειώνει ποτέ. Πατέρας όλων και βασιλιάς εκείνος είναι που κάμε τους χθεσινούς Έλληνες δούλους σημερινούς, και τους χθεσινούς βαρβάρους τώρα δα ελεύθερους..."



γονη αριστοκρατική τάξη εν πρώτοις των Αχαιών. Οι μνήμες για τη χρήση τους απ' τους πολεμιστές προγόνους διεσώζοντο χάρις το σκληρό ανταγωνισμό και τα συχνά δυστυχήματα κατά τη διάρκεια των αναμετρήσεων. Σ' ένα χώρο μήκους 600 και πλάτους 300 μέτρων τ' άρματα έφταναν στην άλλη άκρη και γυρνούσαν. Ήταν η συνωρίς που την έσερναν 2 ίπποι, το τέθριππο, το τέθριππο πώλων, και η συνωρίς πώλων (πουλαριών), που διέτρεχαν τον ιππόδρομο οκτώ, δώδεκα, οκτώ και τρεις φορές αντίστοιχα: Η συμμετοχή των αριστοκρατών εδώ παρέμεινε σχεδόν αναλλοίωτη, λόγω ίσως και των εξόδων της ιπποτροφής. Πάντως είναι βέβαιο ότι άλογα και νικητές απλώς αποκτούσαν μια πορφυρή ταινία στην κεφαλή με το πέρας του αγώνος, ενώ το στεφάνι το κέρδιζε ο ιδιοκτήτης. Μέσω αυτής της ιδιομορφίας κατόρθωσαν να κερδίσουν νίκες και γυναίκες ευγενικής καταγωγής. Είναι φανερή η προσπάθεια διατήρησης του ομηρικού ιδεώδους, όπου οι αρματηλάτες όπως κάποτε και οι μαχητές δεν ηγωνίζοντο για την προσωπική τους νίκη, αλλά για τη νίκη του οίκου τους, της φατρίας τους και της γενιάς τους, ιστορικό ανάλογο που διαχρονικά θα παρατηρήσουμε στον "Ιπποτικό Μεσαίωνα". (Αυτή η παράξενη παρομοίωση με την αναβλάστηση των ομηρικών μονομαχιών, την ανταλλαγή δώρων, την αγάπη της εκπαίδευσης και του ξίφους, τη λατρεία των αλόγων και τις μακρόσυρτες ραψωδίες από ακριτικούς πονητάρηδες και τροβαδούρους πίσω απ' τα τείχη των κάστρων είτε της Τίρυνθας είτε του Μονσαλβάτ, είτε για τους άθλους του Ηρακλέους είτε για τα έπη του Διγενή και τον κύκλο του Αρθούρου).

Στις ιπποδρομίες όπου τ' άλογα έτρεχαν χωρίς πέταλα και οι αναβάτες δεν χρησιμοποιούσαν σέλα τ' αγωνίσματα ήταν ο ίππος κέλης (ανεπτυγμένο άλογο), ο πώλος κέλης και η κάλπη (για φοράδες), που διέτρεχαν τον χώρο έξι και τέσσερις φορές.

Με τ' αγωνίσματα όμως των δρόμων η υπενθύμιση των αρχετύπων ίσως να ήταν ίδια και μεγαλύτερη χαμένων όλων στα βάθη του Μύθου απ' τον "ωκύποδα Αχιλλέα" και τον φτερωτό Ερμή ή την αναμετρηση των ηρώων για την απόκτηση είτε της ποιθεινής νύφης είτε της σπουδαίας εξουσίας. Το Στάδιο όπου συσσωρεύονταν οι πάντες ήταν μήκος 192,72 και πλάτους 30 μέτρων το μεγαλύτερο εν

Ελλάδι μετά απ' αυτό της Πέργαμου. Σ' αυτό ελάμβαναν χώρα τ' αγωνίσματα του απλού σταδίου, που πραγματικά έτερπε, του διαύλου (2 φορές το στάδιο), του δόλιχου (δρόμου αντοχής 24 σταδίων) όπου κυριαρχούσαν οι Αρκάδες, οι Κρήτες και οι Σπαρτιάτες και η οπλιτοδρομία που ήταν και το τελευταίο αγώνισμα των Ολυμπίων. Ο οπλίτης δρόμος υπήρξε εκ των αρχαιοτέρων αγωνισμάτων και ήταν από τα πιο αγαπητά γιατί ταίριαζε πιο πολύ στην μαχητική ψυχή των θεατών αφού οι αθλητές έτρεχαν δύο ολόκληρα στάδια στην Ολυμπία φέροντας το κράνος, την ασπίδα τους και κάποτε τις περικημίδες τους. Σ' όλες τις περιπτώσεις οι αθλητές ξεκινούσαν αφού ένα ξύλινο εμπόδιο, η ύσπηλη, έπεφτε μετά τη λέξη "Άπιτε" εκ μέρους του Αφέτη. Για όσους πλην των σταδιοδρόμων ήταν απαραίτητη η επαναφορά, σημείο στροφής ήταν ένας καμπτήρας, η πέτρινη νύσσα. Στην περίπτωση επίσης μεγάλης συμμετοχής δεν ήταν σπάνια και η μέθοδος των προκριματικών.

Αυτόνομο αγώνισμα αλλά και μέρος του πεντάθλου αποτελούσε η πάλη, μαζί με το άλμα, το δίσκο, το ακόντιο και το δρόμο. Ίσως η σειρά να ήταν η εξής: Πρώτα οι τρεις ρύψεις, μετά ο δρόμος και στερνά η πάλη. Δεν κατεμετρούντο επιδόσεις, κατά συνέπεια νικητής ήταν αυτός που κέρδιζε 3 νίκες. Αν στα 4 πρώτα αγωνίσματα ήταν διανεμημένες από 2 νίκες σε 2 εναπομείναντες αθλητές, τότε η πάλη λάμβανε χαρακτήρα τελικής αναμετρήσεως.

Το είδος της αγωνιστικής εδώ πάλης ήταν αυτό της ορθίας όπου νικητής έβγαινε αυτός που έριχνε στο έδαφος 3 φορές τον αντίπαλό του. Η πάλη δεν συνεχίζοταν στο έδαφος, ούτε τα χέρια έπιαναν τα πόδια του αντιπάλου. Πόδια όμως εχρησιμοποιούντο για την ανατροπή (υποσκελίζειν). Τούτο το αγώνισμα, καθάρια ελληνικό στη μορφοποίησή του απετέλεσε το σημείο τριβής κι ενασχόλησης όλων των Ελλήνων, αφού σε κάθε πόλη υπήρχαν παλαιστρες, χώροι εκγύμνασης και φιλοσοφικών συζητήσεων. Το γεγονός όμως ότι σπουδαιότερη ήταν η εφαρμογή της τεχνικής παρά της ωμής δυνάμεως διαφαίνεται από την ίδια τη Μυθολογία: Η Παλαίστρα ήταν αδελφή του Ερμή, ενώ οι τεχνικές είχαν επινοηθεί απ' τη Θεά Αθηνά. Τα κορμιά των παλαιστών ήσαν αλειμμένα με λάδι και σκόνη. Οι

μέθοδοί τους διέφεραν ανάλογα τη σχολή στην οποία είχαν εκπαιδευθεί. Ευφυέστατοι παλαιστές υπήρξαν οι Αργείοι, ενώ οι Σπαρτιάτες αντίθετα ήσαν ευθείς και ηρούντο τα τεχνάσματα σ' ένα αγώνισμα του οποίου η λέξη προέρχεται απ' το πάλλω (κραδαίνω, εξ' ου και αντί-παλος) και που για αιώνες συγκέντρωσε την ευγένεια, το πείσμα σε συνδυασμό με την ελληνική οξύνοια. Αντίθετα η πυγμή, παρά τις ποικιλότροπες τεχνικές της, υπήρξε ένα αγώνισμα ατόφια σκληρό και για λίγους. Όυκ ολίγες φορές οι σατυρικοί ποιητές λοιδόρησαν τα πρόσωπα των κτυπημένων πυγμάχων. Τα γάντια τους συχνά αποκαλούνται "αιματοβαμμένα". Πράγματι η αντιπαράθεση στην πυγμή ήταν ξεκάθαρη και απόλυτη. Δεν υπήρχαν γύροι ή διακοπές και ο αγώνις τελείωνε μόνον όταν ο ένας εκ των δύο παρεδίδετο ή εγκατέλειπε. Υπήρξαν ωστόσο πυγμάχοι που με την τεχνική τους, στην περίπτωση δεινή, νικούσαν τους αντιπάλους με τaktikή αμύνης έως ότου τους εξουθενώσουν. Είναι βέβαιο πως δεν υπήρχαν κατηγορίες βάρους καθώς και ότι οι αθλητές φορούσαν ψάντες στα χέρια για να μειώνεται η σφοδρότητα του κτυπήματος και επωτίδες για μικρή προστασία των αυτιών. Τα κτυπήματα στην αρχαιότητα ήταν κυρίως ευθεία, στους ρωμαϊκούς χρόνους δε και γυριστά. Σε περίπτωση ισοπαλίας, εγίνοντο ελεύθερα κτυπήματα εκατέρωθεν ώσπου κάποιος να "απαγορεύσει". Οι πυγμάχοι ελάτρευαν τον Απόλλωνα, θεό της πυγμής, καθώς και τον Πολυδεύκη και τον Ηρακλή.

Συνδυασμός ατελούς πάλης και ατελούς πυγμής κατά τον Πλάτωνα, ήταν το πολυσυζητημένο παγκράτιο. Ατελής όμως φαίνεται να είναι και ο χαρακτηρισμός του φιλοσόφου διότι θα έπρεπε να προστεθεί και το βέβαιο στοιχείο των ποδιών. Το σκληρότερο των αγωνισμάτων, παν-κράτος = με όλη τη δύναμη, παγκρατής = ο πανίσχυρος. Χρειάσθηκε να θεσπίσουν οι "εναγώνιοι νόμοι" προκειμένου να λάβει χαρακτήρα αθλήματος. Χωρίζοταν στο "άνω" όπου έπρεπε ο αντίπαλος να πέσει στο έδαφος και στο "κάτω", πιο επικίνδυνο, που συνεχίζοταν ακόμη και στο δάπεδο προκειμένου κάποιος να παραδοθεί. Οι λιγοστές απ' τις πάμπολλες λαβές που μάθαμε σήμερα, αλλά αρκετά πειστικές, μαζί με τις αναπαραστάσεις των

αγγείων που διαρκώς αποκρυπτογραφούνται, μας βοηθούν ν' αντιληφθούμε πως επρόκειτο περί μιας εξαιρετικής πολεμικής τέχνης - από έναν λαό που είχε ήδη φθάσει σε κορυφαία επίπεδα πολεμικές στρατηγικής εξέλιξης - ώστε πολύ πιθανά πολλά του στοιχεία να μεταπήδησαν σε ανατολικές σχολές και φιλοσοφίες. Δεν ήταν άλλωστε σπάνιες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες υποδειγματικοί παγκρατιστές επρώτευαν, το ίδιο και στην πάλη ή στην πυγμαχία. Η προπόνησή τους ήταν εξαιρετικά επίπονη, περισσότερο όμως επίπονη ήταν η προσπάθεια για τη νίκη: "εύκλειαν εκ των πόνων" ο Βάρβαρος Ανάχαρσις δεν εδύνατο ν' αντιληφθεί τα αίτια μιας τέτοιας μαχητικότητας που εβασίζετο ωστόσο την άμιλλα, ειδικά όταν ο Σόλων του εξηγούσε πως οι αντίπαλοι δεν είναι εχθροί. Το παγκράτιο, όπως ήταν φυσικό, καλλιέργησαν πολύ οι Σπαρτιάτες για την πολεμική τους προετοιμασία. Το ελάτρευαν τόσο, που στην αρχή δεν έστελναν παγκρατιστές στην Ολυμπία μην τύχη και ητηθούν, τίμημα ιδιαίτερα μεγάλο για την μαχητική τους υπερφάνεια.

Επίσης Απολλώνιο αγώνισμα εθεωρείτο και η δισκοβολία που το ίδιο την είχε αγαπήσει και η αδελφή του Άρτεμις. Οι σύγχρονοι δοκοπίσσοφοι κριτικοί που διαπιστώνουν στον αθλητισμό μόνο την ειρηνική του πλευρά, με περισσή θρασύτητα ενταφίασαν στη λήθη την πολεμική χρήση του δίσκου από έναν κατ' εξοχήν ηλιακό θεό, που ναι μεν αγαπά τον Υάκινθο, πλην όμως κατά λάθος τον φονεύει. Μ' αυτόν τον συμφύλιωτικό τρόπο στη Μυθολογία, οι επιδρομείς της νέας θρησκείας εκτοπίζουν την παλαιά λατρεία στις Αμύκλες, αλλά διατηρούν την εορτή της αποδίδοντας τη δική τους ερμηνεία. Τα σώματα των δισκοβόλων απετέλεσαν πρότυπο καλλιτεχνικής απεικόνισης όχι μόνο για τον περίφημο Μύρωνα, αλλά για πάμπολλους ακόμη γλύπτες και ζωγράφους. Ο δίσκος - σμίκρυνση αισθητική του ηλιακού δίσκου - δεν εξεσφενδονίζετο με τον ίδιο τρόπο με τον σημερινό και σύμφωνα με την τελευταία άποψη των ειδικών αποκτούσεις κατά την άφεσή του μία πορεία τέτοια με την περιφέρεια του κάθετη στο έδαφος και όχι όπως τώρα παράλληλη.

Αν όμως δίκω σημαίνει ρίπτω, άκων είναι το μικρό αιχμηρό δόρυ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι πιο



"... Ήδη, στην εποχή των ομπρικών επών, ο Ζευς επικρατεί ολοκληρωτικά κάθε εναπομείνασας μπτριαρχίας και μαζί μ' αυτόν, ο προστατευόμενός του "αγών" κυριαρχεί στην Ολυμπία για να δείξει την ισχύ του "όμαιμου" των ενωμένων Ελλήνων. Μοναδική πλέον εκπρόσωπος και ταυτόχρονα γυναίκα του παλαιού κόσμου, η ιέρεια της Δήμπτρας Χαμύνης θα στέκει καταμεστής ενός Σταδίου βοουύντων θεατών, που αλαλάζουν εμπρός στους καλύτερους των Ελλήνων."

παλιά δεν εχρησιμοποιείτο μόνον ο "εκηβόλος" ακοντισμός (αποστάσεως) αλλά και ο "εστοχαστικός" (για την επίτευξη στόχου) περίπου ως τον διετήρησαν οι νεαροί Ιππείς στα Παναθήναια. Σ' αυτήν την περίπτωση το ακόντιο υπήρξε η ακίδα επιφόρτισης ηλιακής ενέργειας στη μεταφυσική των Αρχαίων, η προέκταση της ακτίνας του ηλιακού δίσκου, το βέλος του Επικούρειου αλλά και εξολοθρευτού Φοίβου. Στο Μεσαίωνα απεκαλύφθει έντονα το σύμπλεγμα δίσκου και ακοντίου με τη συχνή χρήση του κεφαλοθραύστη.

Οι ακοντιστές εχρησιμοποιούσαν την "αγκύλη" για το κράτημα του ακοντίου αν και για τους περιορισμούς και τους κανόνες του αγωνίσματος ίσχυαν σχεδόν όλα όσα και ισχύουν σήμερα.

Διχογνωμία εκφράζουν οι σημερινοί ειδικοί, ωστόσο ως προς τη δομή του άλματος. Οι πολύ μεγάλες επιδόσεις που έχουν καταγραφεί προβλημάτισαν τόσο ώστε να οδηγήσουν σε άλλες εξηγήσεις όπως παρατηρούμε και μεις (στα σχόλια του άρθρου). Βέβαια, είναι πάντως η χρήση φοράς και αλτήρων από τους άλτες καθώς και η χρήση αυλού

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του άλματος. Η μουσική εκρίνετο απαραίτητη σ' ένα δρώμενο φανερά θρησκευτικό, αφού το μέλος διόρθωνε κι επέβαλλε το ρυθμό και την αρμονία της κίνησης.

Δεν πρέπει να λησμονηθεί ότι όλοι οι αγώνες μπορεί να ήταν κοσμικοί από απόψεως δομής και αθλητικής συμπεριφοράς, ενετάσσοντο, όμως σ' ένα ιδιόμορφο πλέγμα τελετουργίας και τέχνης που θα το χαρακτηρίζαμε πιο σωστά "θρησκευτικό κάλος". Οι θυσίες προς τους προστάτες θεούς, στην Τύχη, στον Ταράξιππο αλλά και η εκατόμβη προς τον Δία αποτελούσαν τη μία πλευρά. Απ' την άλλη οι σπουδαίοι αγώνες σαλπιγκτών και κηρύκων δεν ηκολουθούντο όπως στα Πύθια από αγώνες μουσικούς ή δραματικούς. Σαφώς οι Έλληνες, με θέατρο, τέχνες και μουσική έδειχναν το σεβασμό τους προς τους Ολυμπίους πιότερο απ' ότι με προσευχές. Άλλα στην Ολυμπία τον έδειχναν πιο πολύ με άσκηση, πλαστικότητα κινήσεων και προσπάθεια. Τιμούσαν εκείνους που τους χάρισαν αυτή τη μεγάλη ψυχική δύναμη κι αυτά τα υπέροχα σώματα.

Γι' αυτό και οι αγώνες γνώρισαν το μένος των

φανατικών στους πρώιμους χριστιανικούς καιρούς ώστε όχι μόνον να καταργηθούν αλλά και να καταστραφεί ο υπέροχος τόπος της Ολυμπίας μαζί με την συνδρομή επίσης των σεισμών και των επιδρομών των βαρβάρων. Η προσπάθεια του Ιουλιανού να τους ανασυστήσει ήταν όμως μάταιη. Γιατί αυτό που εκείνος θεωρούσε Ολυμπιαδά ήταν κάτι ανάλογο με τη σημερινή: Συμμετοχή ξένων, παρέμβαση πολιτικών παραγόντων και σταδιακός εκχυδαϊσμός του αθλητικού ίδεωδους από επαγγελματίες και τυχοδιώκτες. Το μεταφυσικό νόημα των αγώνων είχε χάσει πια την υλική - κοσμική του απεικόνιση. Μετεφέρθη όμως στο γονίδιο των Ελλήνων που στους βυζαντινούς χρόνους ησχολούντο με το κυνήγι, τη ξιφασκία, την πάλη και το δρόμο. Ο ήρως Ήρακλής εγένετο ήρως Διγενής Ακρίτας. Κι οι κλέφτες κι οι αρματολοί που συναγωνίζοντο στο πήδημα και στο λιθάρι βαστούσαν μέσα τους τούτη τη ματωμένη αρχαία ψυχή που πάλευε να εκδηλωθεί και να φουντώσει με την πυρά της τους ωραιότερους πολεμικούς αγώνες της εθνεγερούσας.

Το αισθητικό και πολιτικό νόημα

Η πιθανή θέαση, έστω και μ' όποια αντι-ιστορική υπόθεση αυτό γράφεται της Άλτης και του χώρου της αρχαίας Ολυμπίας, είναι βέβαιο ότι θα θάμπωνε και μάλλον θα τύφλωνε τον σύγχρονο άνθρωπο, εάν εικάσουμε ότι θα έβλεπε τα θαυμαστά έργα ως ήσαν στην Αρχαιότητα.

Το Γυμνάσιον, ο χώρος προπαίδευσης μήκους 210 μέτρων με την εξωτερική στοά των αναρίθμητων κιόνων! Η Παλαίστρα με το ελαιοθέσιον, το αλειπτήριον, το σφαιριστήριον, το κηρυκείον, το κονιστήριον, το εφηβείον και τα λουτρά με κρύο ύδωρ για την εκμηδένιση της θηλυπρέπειας! Ο Θεοκολεών, ο χώρος των υπευθύνων για τις θυσίες ιερέων! Το οίκημα των Φαιδρυντών! Το Ήρων με τις επιγραφές "ΗΡΩΟΣ, ΗΡΩΟΡ, ΗΡΩΩΝ, ΗΡΩ" αφιερωμένο στους γενέρχες! Το Εργαστήριο του Φειδία, όπου βρέθηκε και η κούπα του καλλιτέχνη με τη φράση "ΦΕΙΔΙΟ ΕΙΜΙ" απ' την οποία έπινε όταν μεγαλουργούσε! Ο Ναός του Διός και το άγαλμά του ύψους 14 μέτρων για το οποίο ο Φίλιππος ο Θεσσαλονικεύς έγραψε "Η ο Θεός ήλθε απ' τον ουρανό Φειδία στη γη και σου' δειξε

την εικόνα του ή εσύ ανέβηκες και τον είδες!". Τα 23 αγάλματα επίσης του Διός διεσπαρμένα στην Άλτη! Το Λεωνίδαιον! Η Ιερά Ολυμπιακή Οδός! Το Βουλευτήριον των Ελλανοδικών! Η Στοά της Ήχούς όπου αγωνίζονταν μεταξύ τους οι σαλπιγκτές και οι κήρυκες, ή Επτάφωνος διότι η Ήχω επαναλαμβανόταν 7 φορές! Οι θησαυροί, οι 13 Ναϊσκοί! Οι Ζάνες, τα 17 ορειχάλκινα αγαλματίδια του Διός! Το Μητρώον! Ο Ναός της Ήρας! Το Πρυτανείον όπου εστιάζονταν οι Ολυμπιονίκες και οι δημόσιοι άνδρες! Το Φιλιππείον! Ο οίκος του Οινόμαου! Το Πελόπιον! Οι αναρίθμητοι βωμοί! Το Μαντείο! Οι αδριάντες των νικητών! Η Νίκη του Παιωνίου! Ο Ερμής του Πραξιτέλους! Το Στάδιο!

Μα πιο φεγγοβόλο απ' όλα, εκείνο το πιο φτωχό, πιο αγλαό με τ' ασήμι περήφανό του χρώμα το κλαδί αγριελιάς! Ο κότινος, που θέσπισε ο Ίφυτος μετά την απάντηση της Πυθίας: "Ιφύτε μήλειον καρπόν μη θεις επί νίκη, αλλά τον άγριον αμφιτίθει καρπίδη ελαιών ος νυν αμφέχεται λεπτοίσιν ύφασμα αράχνης". Κι ο Ίφυτος επιστρέφων πράγματι έκοψε το κλαδί από μια αγριελιά σκεπασμένη με τον ιστό της αράχνης, από μια ελιά "καλλιστέφανον" όπως ελέγοντο και οι Νύμφες διατηρώντας τ' αρχέτυπο μιας προγονικής δενδρολατρείας, αλλά και μιας βεβαιούμενης Αρείας παραδόσεως, αφού την ελιά, ως μαρτυρούσαν και οι Ήλείοι, έφερε στη γη μας ο Ήρακλής από τη χώρα των "Υπερβορείων".

Δεν ήταν μόνον αυτή όμως η περίλαμπρη Ολυμπία. Κενή ακόμη κι απ' αυτά τα θεϊκά μνημεία, γυμνή απ' τα έργα των ανωτέρων αυτών δημιουργών, έτσι σκέπτη με το πυκνό της μόνον άλσος, την Άλτη την ιερή, έφθανε κι από μόνη της στο διαλεγμένο αυτό γεωγραφικό σημείο ν' αποτελεί τον χώρο της φυλετικής μνήμης των πολεμόχαρων Ελλήνων και τη βαθιά ρεματιά με τις κρυστάλλινες πηγές του συλλογικού τους ασυνειδήτου. Λίγοι ίσως γνωρίζουν ότι ο μυθικός χώρος της θεομαχίας και η γη της θεογονίας πιο πριν έχουν τη θέση τους ακριβώς σ' εκείνον τον καταπράσινο λόφο που δεσπόζει της Ολυμπίας και καλείται έως και σήμερα Κρόνιον όρος. Στην τρομερή ανά τετραετία συνέλευσή τους οι πρόγονοί μας μπορούσαν να βλέπουν με τα μάτια της ψυχής τους το μέρος όπου ο Ουρανός παντρευόταν με τη Γη. Το μέρος

"...Μα, σπουδαιότερο να καταγράφουμε
είναι πώς εδώ ακούστηκαν οι περίφημοι
Ολυμπιακοί Λόγοι των Ελλήνων ρητόρων
που παρέπεμπαν σε ένωση των προγόνων
για την επίτευξη της συντριβής των
Περσών. Ο Λόγος του Ισοκράτους κατά
των βαρβάρων, ο Λόγος του Γοργία επίσης
κατά των βαρβάρων και ο Λόγος του Λυστία
κατά Μῆδων! Γιατί εδώ μ' έργο
και λόγο σμιλεύτηκε το κορμί,
ακονίστηκε το πνεύμα και πυρώθηκε
η ψυχή που θα συνέτριβε τους βαρβάρους
και θα διατηρούσε αρόλυντη τη φυλετική
καθαρότητα της πατρίδας. Να ποιά ήταν η
Ολυμπία και ποιό το νόημά της!

όπου εκτοπιζόταν απ' τον Κρόνο για τον οποίο θυσίαζαν εκεί σε σημείο άβατο κάθε Εαρινή Ισημερία οι Ιερείς του. Να ακούνε τις φωνές απ' τα ετοιμοθάνατα παιδιά του και να δοξάζουνε τον Δία που βγήκε τέλος νικητής. Ευρίσκοντο σ' ένα χώρο πάλης και θανάτου και οι αγώνες τους που 'ταν ακριβής προετοιμασία πολέμου, αποτελούσαν συνέχεια αυτής της μεταφυσικής μάχης, τελετουργικά στοιχεία οι ίδιοι μιας θρησκείας πολεμικής που κατόρθωνε να μεταμορφώνεται σε φιλοσοφικό στοχασμό και τέχνη. Κι αθλητισμός (άθλος, αθλητής) λέξη απ' τον Αέθλιο βασιλιά της Ήλιδας, δεν ήταν παρά ο φιλοσοφικός κι αισθητικός πόλεμος. Άλλωστε ο γυιός του Ενδυμίων, ο μανιώδης κυνηγός, δεν έδωσε την εξουσία του παρά στον νικητή (απ' τους γυιούς του) ενός αγώνα δρόμου. Αγώνας λοιπόν για τη νίκη και την εξουσία με διακαή τη συντήρηση του μαχητικού ενστίκτου, κραυγές αγωνιζομένων, που συχνά πέθαιναν πάνω στην προσπάθεια παρόμοιες μ' ενός ετοιμοθάνατου Ουρανού και πόνος, ιδρώτας κι αίμα όπως του Κρόνου απ' τ' αχαμνά του, με τον Δία πιο κει να χαμογελά νικηφόρα καθώς ο Ολυμπιονίκης. Παράξενη ίσως τούτη η τοποθέτηση και σίγουρα θα ξενίζει πολλούς... Αλλά ας αναλογισθούμε πως ο Πέλοπας ο αρματοδόρος σκότωσε για να νικήσει εκεί στα βάθη του μύθου, όπου ο δισκοβόλος Περσέας με δίσκο φόνευσε τον Ακρίσιο, όπου με δίσκο κι ο Όξυλος τον αδελφό του, όπου κι ο Απόλλων ακόμη με δίσκο τον Υάκινθο. Μνημόνευση λοιπόν ενός φονικού αρχετύπου, κι αν προσθέσουμε την πάλη, την πυγμή και το παγκράτιο, τ' ακόντιο που τρυπά τα σπλάχνα της Γης, διόλου πια δύσκολο είναι ν' αντιληφθεί κανείς ότι οι πρόγονοι διαγωνίζονταν κι εκπαιδεύονταν συνάμα στην προσμονή της ώρας του θανάτου όπου 'πρεπε να σταθούν περήφανοι κι ατρόμητοι. Επαναβαπτίζονταν στον χώρο όμως απ' όπου ξεπήδησαν οι θεοί και οι γενάρχες τους, κι αυτό το καθόλου τυχαίο μέρος που τους θύμιζε πάνω απ' το ομόγλωσσον και ομόθρησκον, το "όμαιμον" πρώτα, ήταν το μέρος της κοινής καταγωγής και ομόνοιας. Εδώ παρέλασαν τα σπουδαιότερα ονόματα της Ιστορίας μας. Κατά πρώτον οι Ολυμπιονίκες μας και κατά δεύτερον ένδοξες πρωταρκότητες του πνεύματος, του στρατού και των τεχνών. Εδώ διάβασε στους έκπληκτους συγχρό-

νους του ο Ηρόδοτος την ιστορία του! Εδώ ο Χείλων ο Λακεδαιμόνιος ασπάστηκε τον γυιό του ως Ολυμπιονίκη πυγμάχο! Εδώ, στο Στάδιο ο Θαλής ο Μιλήσιος, ο ένας εκ των επτά σοφών, άφησε την τελευταία πνοή του! Εδώ πέθανε και ο Διαγόρας ο Ρόδιος αφού αγκάλιασε πρώτα νικητές τα παιδιά του Ακουστίλαο και Δαμάγητο! Εδώ, προς τιμήν του Διός, ανέθεσε την περικεφαλαία του ο καταστροφέας των Περσών Μιλτιάδης! Εδώ αποθεώθηκε όταν εισήλθε στο Στάδιο ο ημίθεος Θεμιστοκλής το 476 π.Χ. ως ο Ολυμπιονίκης του "υπέρ πάντων αγώνος" και παρ' ολίγον μέσα στη μαγική αυτή ατμόσφαιρα να διακοπούν οι αγώνες! Εδώ ο ίδιος ο Αλκιβιάδης, αλλά και ο Περίανδρος, ο Δημάρατος ακόμη και ο Φιλιππος την ημέρα που γεννήθηκε ο Αλέξανδρος ενίκησαν στις αρματοδρομίες. Εδώ ο φιλόσοφος Αναξαγόρας παραλόγισε τους θεατές. Φόρεσε αδιάβροχο ένδυμα στο Στάδιο δηλώνοντας ότι θα βρέξει, θα επέλθει σκότος και κατεδάφιση σπιτιού. Κι αμέσως μετά ακολούθησε έκλειψη ηλίου και σεισμός! Εδώ φιλοσόφησε ο σοφιστής Απολλώνιος! Εδώ τόσο ο Αριστοτέλης, όσο ο Ευριπίδης και ο Πλάτων έκαμπαν κριτική προς την "καθ' έξιν" άσκησην ως μη αρμόζουσα στα ήθη των ελευθέρων πολιτών!

Μα, σπουδαιότερο να καταγράψουμε είναι πως εδώ ακούστηκαν οι περίφημοι Ολυμπιακοί Λόγοι των Ελλήνων ρητόρων που παρέπεμπαν σε ένωση των προγόνων για την επίτευξη της συντριβής των Περσών. Ο Λόγος του Ισοκράτους κατά των βαρβάρων, ο Λόγος του Γοργία επίσης κατά των βαρβάρων και ο Λόγος του Λυσία κατά Μήδων! Γιατί εδώ μ' έργο και λόγο σμιλεύτηκε το κορμί, ακονίστηκε το πνεύμα και πυρώθηκε η ψυχή που θα συνέτριβε τους βαρβάρους και θα διατηρούσε αμόλυντη τη φυλετική καθαρότητα της πατρίδας.

Να ποιά ήταν η Ολυμπία και ποιό το νόημά της!
Μια ενέργεια μονάχα: Η περιφορά κάθε αθλητού ξεχωριστά στο Στάδιο προς τους θεατές, θεωρούς και γυμναστές για να φανεί εάν είναι 'Ελλην ή βάρβαρος και "μη τις τούτον κατηγορεί, μη δούλος εστί".

Κι Αυτοί οι ελεύθεροι πολίτες μεγαλούργησαν γιατί στις παλαίστρες δεν εδιδάχθησαν μόνο τη φυσική αγωγή, αλλά και τη φιλοσοφία απ' τους σπουδαιοτέρους σοφούς σ' έναν ιδανικό συνδυασμό της Ιδέας της Αγωνιστικής.



ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ

Δεν επιχειρήσαμε καμία σύγκριση με τη σημερινή εποχή και ως εφάνη αδιαφορήσαμε για τις εναγώνιες προσπάθειες των υστερικών οπαδών του 2.004. Τις συγκρίσεις ας τις κάμει ο αναγνώστης. Το ότι τα Ιερά Χώματα της Ολυμπίας θα ξαναπατηθούν από βαρβάρους, γόνους ανθρωποφάγων και μαζανθρώπων ίσως πια δεν μας εκπλήσσει γιατί 'ναι κάτι που ήδη γίνεται από καιρό.

Μάλλον η παραφιλολογία και η φλύαρη κριτική κάπου καταντά κουραστική. Ας θυμηθούμε καλύτερα πως οι Έλληνες ανασύστησαν Ολυμπιακούς αγώνες για εκείνους μόνον κι όχι διεθνείς στα τέλη του 19ου αιώνος, όταν ακόμη οι περισσότεροι αδελφοί ευρίσκοντο σε πατρίδες σκλαβωμένες, όταν το φτωχό κρατίδιό μας πεινούσε, αλλά η μνήμη μας ήταν αναλλοίωτη και θερμή. Αντί σχολίων επαιτείας προς τους διεθνείς πάτρωνες λοιπόν, ας αναφέρουμε το στερνό αγώνισμα της Ολυμπίας, την οπλιτοδρομία. Στερνό για να θυμίζει επίσης στους πάντες ότι η εκεχειρία τελειώνει κι ότι ο πόλεμος αρχινά. Γιατί ο πόλεμος δεν τελειώνει ποτέ. Πατέρας όλων και βασιλιάς εκείνος είναι που κάμει τους χθεσινούς Έλληνες δούλους σημερινούς, και τους χθεσινούς βαρβάρους τώρα δα ελεύθερους...



Συγκρίνοντας τους Ολυμπιονίκες της Αρχαιότητες με τους "ολυμπιονίκες" του σήμερα

Δεν θεωρήσαμε ποτέ την φιέστα του 2004 σαν... εθνική υπόθεση, ούτε βεβαίως σαν την νέα... Μεγάλη Ιδέα του Έθνους. Ασφαλώς δεν είμαστε οι μόνοι, αλλά οι περισσότεροι που είχαν ίσως αντιρρήσεις σιώπησαν, αφού είναι γνωστό και δεδομένο ότι έρευσε άφθονο χρήμα σε όλα τα ΜΜΕ, έντυπα και πλεκτρονικά, από το διαφημιστικό πακέτο του 2004. Πέραν τούτου, τα όσα υπερβολικά ακούστηκαν και γράφτηκαν σχετικά με τους Αγώνες και τους Ολυμπιονίκες μας κάνουν κυριολεκτικά να φρίττουμε.

Παίροντας αφορμή από ένα αφιέρωμα της εφημερίδος "Εστία" ας συγκρίνουμε τους Ολυμπιονίκες της Αρχαιότητες με τους "ολυμπιονίκες" του σήμερα. Στο αφιέρωμα αυτό, λοιπόν, γίνεται αναφορά στον περίφημο Ολυμπιονίκη δρομέα και οπλιτοδρόμο Φάυλλο από την Κρότωνα της Μεγάλης Ελλάδος. Γράφει, λοιπόν, στο αφιέρωμά της η "Εστία":

**"Ο Φάυλλος ήτο και άλλως γενναίος και ευγενών αισθημάτων ανήρ.
Όταν ο Ξέρξης εξεστράτευσε κατά της**

Ελλάδος, εκ πάσης της Ιταλίας και της Σικελίας έν μόνον πλοίον ἐσπευσεν εις βοήθειαν της κινδυνευούσης κοινής πατρί-

δος και μετέσχε της εν Σαλαμίνι ναυμαχίας - το πλοίον του Φαῦλλου, όστις αυτοπροσώπως εκυβέρνα αυτό.

Ο δε μέγας Αλέξανδρος τιμών την προθυμίαν ταύτην και φιλοπατρίαν του Φαῦλλου έπειψεν εις την Κρότωνα, την πατρίδα αυτού, μετά την εν Γαυγαμήλοις νίκης μέρος των λαφύρων".

Σήμερα, ως γνωστόν, οι "ολυμπιονίκες" μας, με ελάχιστες ίσως εξαιρέσεις, δεν έχουν υπηρετήσει ούτε μία ημέρα στον Ελληνικό στρατό και παρ' όλα αυτά είναι και... αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων μας, χωρίς μάλιστα κάποιοι από αυτούς να είναι κάν Έλληνες!

Όταν σε κάποιους Ολυμπιακούς Αγώνες της

αρχαιότητος ειρωνεύτηκε κάποιος τους Σπαρτιάτες νικητές ότι δεν πρόκειται να έχουν οικονομικό οφέλος και είπε σε έναν Λακεδαιμόνιο Ολυμπιονίκη και τώρα τι κέρδισες; Αυτός του απήντησε: "Κέρδισα την Τιμή να μάχομαι μπροστά από τον Βασιλέα μου". Αυτό γιατί στην παράταξη μάχης των Αρχαίων Σπαρτιατών οι Ολυμπιονίκες ήσαν οι πρώτοι που εμάχοντο μπροστά από τον Βασιλέα. Σήμερα στο μόνο που είναι πρώτοι είναι στις αργομισθίες και στα διάφορα πριμ μέσω Τζέκου...

Μας λένε ακόμη ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν γιορτή της... ειρήνης! Το μεγαλύτερο ψέμα που έχει λεχθεί. Ήταν τελετή θρησκευτική και φυλετική (γι' αυτό δεν είχαν δικαίωμα να συμμετέχουν σε αυτήν μη Έλληνες) και επιπλέον ήταν άσκηση πολεμική. Αυτό αποδεικνύει και το γεγονός ότι ανάμεσα στα αθλήματα υπήρχε και το άθλημα της οπλιτοδρομίας.

Ένα άλλο θέμα που απησχόλησε την επικαιρότητα ήταν η πληθώρα των Ελληνικών Σημαιών και οι πανηγυρισμοί των Ελλήνων θεατών. Αδίκως ανησυχούν οι "προοδευτικοί", που μιλούν και γράφουν για έξαρση του εθνικισμού. Δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Δεν πρόκειται για καμμία έξαρση πατριωτισμού, απλά οι Έλληνες θεατές είναι φανατικοί φίλαθλοι της αθλητικής ομάδος, που λέγεται Ελλάς και τίποτε άλλο. Εάν ήσαν πατριώτες και εθνικιστές, είχαν πολλοί σοβαρότερους λόγους για να δείχουν τα αισθήματά τους αυτά και δεν το έπραξαν και δεν το πράττουν.

Η "φιέστα" τέλειωσε και το μόνο που απέμεινε από αυτήν είναι χρέη στον Ελληνικό Λαό περισσότερα από ό,τι γράφεται από δέκα δισεκατομμύρια Ευρώ και κάποια εκατομμύρια σημαίες που κατασκεύασαν Κινέζοι και που πλούτισαν πουλώντας τες κάποιοι μεταπράτες. Όσο για την νέα μεγάλη ιδέα δεν ήταν τελικά τίποτε άλλο από τα δισεκατομμύρια των μεγαλοεργολάβων της διαπλοκής και των αβανταδόρων τους πολιτικών...



'Ετοι ξεπέρασαν το "Κάλος" και το "Νους Υγιείς εν Σώματι Υγιήν" των Προγονών μας!

Αλβανοί, Ιλλυριοί και Αρβανίτες

Πως κάποιοι επιχειρούν, διαστρεβλώνοντας την Ιστορία να παρουσιάσουν ένα τμήμα γνησίων Ελλήνων σαν... Αλβανούς!

Έλληνας πολέμαρχος ο Εθνικός Ήρωας των Αλβανών

Το μικρό αυτό κείμενο δεν είναι τίποτε άλλο από μια εισαγωγή σε ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε πριν τέσσερα χρόνια στο περιοδικό μας. Άρθρο το οποίο αποδεικνύει ότι ο Εθνικός ήρωας των σημερινών Αλβανών, Γεώργιος Καστριώτης Σκεντέρμπεης, ήταν ένας Έλληνας πολέμαρχος, που αποκαλούσε εαυτόν Βασιλέα της Ηπείρου και μάλιστα χρησιμοποιούσε αρχαίουσα Ελληνική γλώσσα στα επίσημα έγγραφά του. Οι σημερινοί Αλβανοί, που είναι ένα υπό αμφισβήτησιν έθνος, ένα πλαστό δημιούργημα των μεγάλων δυνάμεων, που δεν ήθελαν την επέκταση της Ελλάδος στην Αδριατική, έχουν καπηλευτεί την Ιστορία της πανάρχαιας αυτής Ελληνικής πατριόδος, που ήταν και είναι το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής Αλβανίας.

Οι ιστορικοί, που δημιούργησε το νέο αλβανικό κράτος, ισχυρίζονται ότι οι σημερινοί Αλβανοί είναι απόγονοι των αρχαίων Ιλλυριών, που ήταν ένα έθνος (συγγενές προς Έλληνες και Λατί-

νους) της Αρίας φυλής. Αυτό απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Μόνο ένα μέρος των σημερινών Αλβανών είναι απόγονοι των αρχαίων Ιλλυριών. Απόδειξη περί τούτου δίδει και ο περίφημος γλωσσολόγος Βάιγκαντ που παραπρειώνει η σημερινή αλβανική γλώσσα δεν έχει λέξεις για το ψάρεμα, ούτε τους όρους κόλπος, λιμένας κλπ. Αυτό όταν οι Αρχαίοι Ιλλυριοί (όπως και οι Αρβανίτες...) ήταν περίφημοι ναυτικοί και πειρατές.

Την εθνολογική σύσταση των σημερινών Αλβανών ίσως δείχνει και η δομή και η προέλευση της γλώσσας τους. Σύμφωνα με την στατιστική του γλωσσολόγου Γουσταύου Μάγερ, η σημερινή αλβανική γλώσσα επί 5140 απλών λέξεων έχει 1420 λέξεις προελεύσεως ρωμανικής (βλάχικες, ιταλικές, λατινικές), 540 σλαβικές, 1180 τουρκικές, 840 Ελληνικές, 400 Αρίας προελεύσεως και 730 αγνώστου αρχής! Αυτές οι τελευταίες 400 Αρίας προελεύσεως και οι 730 αγνώστου αρχής ίσως να σχετίζονται με την αρχαία Ιλλυρική. Σχετικώς με την αλβανική γλώσσα, πρέ-

πει να σημειωθεί ότι οι γλώσσες της Αρίας φυλής χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες αναλόγως του τρόπου που προφέρεται η λέξις εκατό. Όλες οι Άριες γλώσσες της Ευρώπης είναι γλώσσες "κέντουμ" με εξαίρεση μοναδική την αλβανική... Την αλβανική, που ανήκει γλωσσολογικά στις γλώσσες τις ανατολικές ("τσέντουμ") της Αρίας φυλής, όπως τα Αφγανικά, τα Περσικά, τα Ινδικά - Σανσκριτικά κ.α. Η παρατήρηση αυτή ίσως δείχνει ότι δεν είναι άστοχη η σύνδεση των σημερινών Αλβανών με τους Αλβανούς του Καυκάσου των αρχαίων χρόνων.

Βεβαίως και δεν είναι δυνατόν ένα τεράστιο θέμα, όπως είναι η εθνολογική σύσταση ενός λαού, να είναι το αντικείμενο ενός μικρού άρθρου. Είναι βέβαιον πάντως ότι υπήρξε μετανάστευση από την περιοχή της Βορείου Ήπειρου προς την Νότιον Ελλάδα σε περασμένους αιώνες. Αυτοί ήσαν οι περίφημοι Αρβανίτες, που και τότε ήσαν και σήμερα είναι ΚΑΘΑΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ. Σημειώνεται ότι υπάρχει ειδική ανθρωπολογική έρευνα στο βιβλίο του ανθρωπολόγου κυρίου Πίτσιου "Η καταγωγή των Πελοποννησίων", έρευνα που αποδεικνύει ότι ανθρωπολογικά οι κάτοικοι των χωριών της Πελοποννήσου, που μιλούσαν την αρβανίτικη διάλεκτο, δεν διαφέρουν (από τις ανθρωπολογικές μετρήσεις που έκανε) από τους κατοίκους των γειτονικών χωριών, που μιλούν μόνον Ελληνικά. Επιπλέον, επαναλαμβάνουμε την παρατήρηση: Οι σημερινοί Αλβανοί όχι μόνον δεν είναι ναυτικός λαός, αλλά ούτε και λέξεις είχαν για την αλιεία, τα λιμάνια, τους κόλπους. Αντίθετα, οι Αρβανίτες υπήρχαν κατ' εξοχήν ναυτικός λαός και πολλοί από τους ναυμάχους του Έθνους μας το 1821 όπως ο Κουντου-

ριώτης, ο Μιαούλης κ.α. ήσαν Αρβανίτες. Είναι επίσης δεδομένο ότι η αρβανίτικη διάλεκτος με την σημερινή αλβανική έχει σημαντικές διαφορές.

Καλό θα ήταν επίσης αυτοί που ταυτίζουν (κακώς, κάκιστα) το σύνολο των σημερινών Αλβανών με τους Αρβανίτες να διαβάσουν το βιβλίο "Οι Ιλλυριοί" εκδόσεις "Δωδώνη", στο οποίο σαφώς αποδεικνύεται ότι ένα μέρος από το γνήσιο αίμα των αρχαίων Ιλλυριών μετανάστευσε προς Νότον όταν υπήρξαν οι σλαβικές και τουρκικές πιέσεις.

Συνοψίζοντας, θα πούμε ότι οι σημερινοί κάτοικοι της Αλβανίας είναι ένα σύνολο, το οποίο πέρα από τους Έλληνες Βορειοπειρώτες και από ένα μέρος Ελληνικής κατα-

γωγής Αλβανούς, αποτελείται κατά ένα μικρό ποσοστό από απογόνους των Αρχαίων Ιλλυριών, αλλά και από τούρκους και σλάβους. Όσο για τους Αρβανίτες της Ελλάδος, είναι γνήσιοι Έλληνες και η ταύτισή τους με τους σημερινούς Αλβανούς δεν είναι απλώς ατυχής, αλλά θνητικά επικίνδυνη.

Πρέπει επίσης να τονισθεί ότι κύριο συστατικό στοιχείο της σημερινής Αλβανίας είναι οι λεγόμενοι Τουρκαλβανοί, που αποτελούνται από Τούρκους και εξισλαμισθέντες Αλβανούς και Σλάβους, οι οποίοι Τουρκαλβανοί υπήρχαν πάντοτε φανατικοί εχθροί του Ελληνισμού. Το μίσος τους το νοιώσαμε και στην διάρκεια της εθνεγερσίας του 1821 και στην διάρκεια του καθεστώτος Χότζα, αλλά και σήμερα.



από τον Χρήστο Παπά

Ο Λησμονημένος Γεώργιος Καστριώτης



**Η Ελληνική Ιστορία είναι
γεμάτη από μεγάλες πρωικές
προσωπικότητες γνωστές
αλλά και άγνωστες.**

**Στην χωρία των αγνώστων και
παραμελημένων πρώων στους
σύγχρονους καιρούς ανήκει
και ο πήρωας της Νέας
Ηπείρου, ο αρβανίτης
πολέμαρχος Γεώργιος
Καστριώτης ο επονομασθείς
τουρκιστή Σκεντέρμπεη,
δηλαδή Αλέξανδρος.**

Ο Γεώργιος Καστριώτης ήταν όπως και ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος οι μορφές αυτές που αγαπήθηκαν, τραγουδήθηκαν, έγιναν θρύλος και παραμύθι της γιαγιάς κατά τη διάρκεια της πολύχρονης τουρκοκρατίας στον ελληνικό χώρο.

Ξεχασμένος μεταξύ των νεοελλήνων, δημοφιλής όμως τον 15ο και 16ο αιώνα στους περίφημους "στρατιώτες" που μελετούσαν τα κατορθώματά του, αλλά και κατά τη διάρκεια της Επανάστασης κάθε καπετάνιος που μπορούσε να διαβάσει πέντε γράμματα διάβαζε για τα κατορθώματα του Σκεντέρμπεη που κυκλοφορούσαν τότε και είχαν μεγάλη απήχηση. Ο Κολοκοτρώνης μας λέει στα Απομνημονεύματά του:

*"Ανέγγωσα τον βίον του Σκεντέρμπεη,
εσυλλογούμουν τα έργα του..."*

Τα πρώτα χρόνια

Ο Σκεντέρμπεης γεννήθηκε το 1405 στην Κρούγια της Νέας Ηπείρου, της ονομαζομένης τώρα Αλβανίας. Ήταν γιος του Ιωάννη Καστριώτη, φεουδάρχου της περιοχής.

Η Παλαιά και η Νέα Ηπείρος κατά το πρώτο τέταρτο του 15ου αιώνος εδιαιρείτο σε διάφορα φέουδα χωρίς σταθερά όρια. Αυτά μετεβάλ-

λοντο συνεχώς ως αποτέλεσμα διαφόρων πολέμων μεταξύ των φεουδαρχών. Στο βόρειο τμήμα της περιοχής, υπήρχαν τα φέουδα του Μπάλσα, του Ντουκαγκίνη, του Ζαχαρία, του Γουνίνη, του Σπανού και του Δούσμανη. Νοτιότερα, δηλαδή στη Νέα Ήπειρο, τα φέουδα των οικογενειών των Τόπια, Μουζάκη, Αριανίτη και Καστριώτη, με κέντρα το Δυρράχιο, το Μπεράτι, το Βελιγράδι, την Κρούγια και το σημερινό Ελμπασάν, και νοτιότερα το φέουδο του Γκίνου Μπούά Σπάτα τον οποίον διεδέχθη ο Μαυρίκιος Μπούάς Σπάτας, και το φέουδο του Γκιν Ζενεμπίση. Το φέουδο του πρώτου εξετείνετο στην περιοχή της Άρτας και του δευτέρου στην περιοχή του Αργυροκάστρου. Η μορφή αυτή διακυβερνήσεως της περιοχής κατά φάρες κράτησε μέχρι το έτος 1415. Οι Τούρκοι αφού εξήλθαν από μια εσωτερική κρίση, δηλαδή τον πόλεμο μεταξύ των επιγόνων του Σουλτάνου Βαγιαζήτ, ανέδειξαν τον ισχυρό Σουλτάνο Μωάμεθ Α' και από το 1415 έως το 1419 κατέλαβαν όλες τις φεουδαρχίες της περιοχής και κατάρτισαν νέο φορολογικό σύστημα.

Οι πιο πολλοί φεουδάρχαι υπέκυψαν και έγιναν φόρου υποτελείς στον Σουλτάνο. Υπήρχαν και φεουδάρχαι που εγκατέλειψαν τον τόπο όπως ο Γκιν Ζενεμπίσης, ο Μαυρίκιος Μπούάς Σπάτας και ο Μπάλσας. Ο πατέρας του Καστριώτη, παρά την αρχική αντίσταση που προέβαλε, υποτάχθηκε στη νέα κατάσταση.

Μεταξύ των υποχρεώσεων των φεουδαρχών ήταν και η υποχρέωση να στέλνουν στο Σουλτάνο στην Αδριανούπολη ένα ή και περισσότερα από τα παιδιά τους για να υπηρετήσουν στη στρατιωτική σχολή ως Ιτς-Ογλάν. Στη σχολή αυτή οι νεαροί γυιοί των φεουδαρχών εξισλαμίζοντο για να αναλάβουν αργότερα διάφορα επίσημα κυβερνητικά καθήκοντα με βεβαιωμένη την πίστη στο Σουλτάνο. Τα καθήκοντα αυτά ήσαν π.χ. αρχηγός του στρατού μιας περιοχής ή μιας επαρχίας, διοικητής



Σύγχρονο ψηφιδωτό που απεικονίζει τη μορφή του Σκεντέρμπεν.

της φρουράς ενός φρουρίου, διοικητής της αστυνομίας μιας πόλεως, κ.λ.π.

Μεταξύ των Ιτς-Ογλάν που εστάλησαν στον Σουλτάνο ήταν και τα παιδιά του Ιωάννη Καστριώτη. Ο μικρότερος γιοιος απ' όλους, ο Γεώργιος ή Γκέργκι, βρέθηκε σε ηλικία 18 ετών στην Αδριανούπολη. Με ωραία θωριά, με ανάστημα γιγαντιά όπως αναφέρουν οι βιογράφοι του, και με μύτη γρυπή, προκάλεσε το θαυμασμό των Τούρκων για τα χαρίσματά του και του απέδωσαν το όνομα Ισκεντέρ (Αλέξανδρος). Εκεί, εκτός από τα ελληνικά και την αρβανίτικη διάλεκτο που μιλούσε, έμαθε τα τουρκικά, τα αραβικά και τα ιταλικά.

Ως άνθρωπος και στρατιωτικός ηγέτης διεκρίνετο για τα εξαίρετα ψυχικά του χαρίσματα, τη γενναιότητά του, τη σύνεσή του αλλά και την ευγλωττία του με την οποία κέρδιζε τις ψυχές των στρατιωτών του οι οποίοι ήσαν διατεθειμένοι να υποστούν οιανδήποτε θυσία και να προχωρήσουν ακόμη και εις τον θάνατο

χάριν του αρχηγού των. Στο τέλος κάθε μάχης εισήρχετο στις σκηνές των πληγωμένων και παρακολουθούσε αυτοπροσώπως την θεραπεία τους. Είχε κερδίσει λοιπόν την εμπιστοσύνη των στρατιωτών του τόσο κατά την περίοδο της ζωής του κατά την οποίαν ήτο υπό τας διαταγάς του Σουλτάνου, όσο και κατά την περίοδο κατά την οποίαν ύψωσε το λάβαρο της επαναστάσεως εναντίον των Τούρκων στην περιοχή της αρβανιτιάς αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου.

Ο Σουλτάνος Μουράτ Β' έχοντας αναγνωρίσει την γενναιότητά του τον είχε στείλει με στρατεύματα στα μέτωπα των Βαλκανίων και της Μικράς Ασίας. Την περίοδο της υποτέλειας ο Καστριώτης δεν διέκοψε τους δεσμούς του με την οικογένειά του. Πότε-πότε επανήρχετο στην πατρίδα του κοντά στον πατέρα του.

Το 1438 ο Σκεντέρμπεης υπηρέτησε ως Σούμπασης στο βιλαέτι της Κρούγιας, δηλαδή ως αρχηγός της επαρχίας. Το 1440 απομακρύνθηκε από την Κρούγια και ανέλαβε Σαντζάκμπεης στην Ντίμπρα, δηλαδή τη Δίβρη, που ανήκε στο βιλαέτι του Μοναστηρίου. Την περίοδο εκείνη συνέσφιξε

τους δεσμούς του με τον λαό αλλά και τους φεούδαρχες.
Ιστοριογράφοι και αναλυταί της ζωής του

Η περικεφαλαία του Γεωργίου Καστριώπτη, διακοσμημένη με κρανίο ελαφιού



Άποψη του κάστρου της Κρούγιας. Δεξιά, διακρίνεται σύγχρονο οικοδόμημα σε μορφή κάστρου όπου οι Αλβανοί έχουν στεγάσει το Μουσείο Σκεντέρμπεη

Σκεντέρμπεη παραδέχονται ότι αυτός δεν άλλαξε ποτέ την πίστη του και παρέμεινε πάντα χριστιανός. Κατά την διάρκεια της παραμονής του στην πατρίδα του επεδίωξε να έλθει σε επαφή με τις δυτικές δυνάμεις (Βενετία, Ραγούζα, Νεάπολη). Ειδικά προς το βασιλέα της Νεαπόλεως Αλφόνσο εμπιστεύθηκε τις προθέσεις του για μελλοντική εξέγερση κατά των Τούρκων. Ο Καστριώτης λοιπόν περίμενε την κατάλληλη ευκαιρία για να δράσει. Αυτή δεν άργησε. Η Ουγγαρία μαζί με την Κωνσταντινούπολη, ελεύθερο απομεινάρι της πάλαι ποτέ κραταιάς Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ήσαν οι μόνες από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις που ανθίσταντο κατά της Οθωμανικής πλημμυρίδος.

Κατά το 1439-1442 οι Ούγγροι εφαρμόζοντες την πολεμική τακτική του "Η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση" έφεραν σε δύσκολη θέση τους Τούρκους. Ο Σκεντέρμπεης ζήτησε να σταλεί στο μέτωπο του Δουνάβεως υπό τας διαταγάς του μπέη της Ρούμελης. Όταν στις αρχές Νοεμβρίου του 1443 οι Ούγγροι κατενίκησαν τους Τούρκους ο Σκεντέρμπεης βρήκε τη χρυσή ευκαιρία για να θέσει σε εφαρμογή

το σχέδιό του. Μέσα στη σύγχυση της ήπτας αποσκίρπησε μαζί με 300 πιστούς ιππείς συμπεριλαμβανομένων του αδελφού του Στανίση Καστριώτη και του ανηψιού του Μούρτο Χάμζα, και μετά από μια πορεία επτά ημερών έφθασαν έξω από την Κρούγια κατά της οποίας επιτίθεται. Την κυριεύει, την απελευθερώνει και υψώνει τη βυζαντινή ερυθρά σημαία με το δικέφαλο αετό η οποία ήτο και το οικόσημο των Καστριώτων, και η οποία επεβλήθη στις αρχές του 20ου αιώνος ως το εθνικό σύμβολο της Αλβανίας, του νέου κράτους - δημιουργήματος των συμφερόντων των Μεγάλων Δυνάμεων.

Ο Καστριώτης ανακόπτει τον Μωάμεθ

Για 25 χρόνια ο Σκεντέρμπεης θα δημιουργήσει μια ελεύθερη ζώνη στην τουρκοκρατούμενη χερσόνησο του Αίμου και θα θραύσει και θα ταπεινώσει τις δυνάμεις δύο Σουλτάνων, του Μουράτ Β' και του Μωάμεθ Β' του Πορθητή αποτελουμένας από εκατοντάδας χιλιάδας στρατού.

"Εάν δεν είχε γεννηθεί ο Σκεντέρμπεης, έλεγε ο Μωάμεθ Β', εγώ θα είχα συνδέσει τον κόλπο της Αδριατικής με την Ενετική Δημοκρατία, θα είχα θέσει το σαρίκι επί της κεφαλής του Πάπα και την ημισέληνο επί του τρούλου του Αγίου Νέτρου".

Η επιρροή του Σκεντέρμπεη και οι εστίες εξεγέρσεως έφθαναν μέχρι του Αμβρακικού κόλπου και η ηγετική του μορφή ένωσε τις διάφορες αλληλομαχόμενες φατριές. Ο Σκεντέρμπεης φρόντισε να δημιουργήσει εστίες εξεγέρσεως εκτός της Κρούγιας και νοτιότερα, όπως στο Πωγώνι, στο φρούριο της Βελλάς αλλά και της Χειμάρρας. Η Χειμάρρα από τότε και καθ' όλη τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας μέχρι τις μέρες μας αποτελεί ένα φρούριο του Ελληνισμού. Οι έλληνες ιστορικοί δεν έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα με το

βραχύβιο ανεξάρτητο κράτος του Καστριώτη. Το μέγεθος και τη σημασία της εξεγέρσεως μαρτυρεί το γεγονός ότι ο Μουράτ Β' τέθηκε επικεφαλής δυνάμεως 200 000 ανδρών, τεραστίας δια την εποχή, η οποία ασφαλώς δεν θα εχρειάζετο εάν επρόκειτο να καταληφθεί μόνο το φρούριο της Κρούγιας.

Οι Χειμαρριώτες στάθηκαν στο πλευρό του Καστριώτη και, στην άμυνα της Κρούγιας, συμμετείχαν και οι φάρες του Ανδρούτσου, του Μπότσαρη, κ.ά., οι οποίες μετά την κατάρρευση της επαναστάσεως και το θάνατο του Σκεντέρμπεη κατήλθαν προς Νότον και αποκήσαν τα απρόσιτα όρη του Σουλίου. Σύμφωνα με τον στρατηγό Δημήτριο Νότη Μπότσαρη, αρχηγό του Σώματος των Εθελοντών εντοπίων Ηπειρωτών κατά το 1912-13: "Θανόντος του Σκεντέρμπεη οι Μποτσαραίοι μαχόμενοι προς Τούρκους και Τουρκαλβανούς, κατήλθον προς την Δράγανη. Κατά τας αρχάς δε του 17ου αιώνος ίδρυσαν με άλλους αδούλωτους Έλληνες την Σουλιώτικη Συμπολιτεία". Οι Χειμαρριώτες έναν αιώνα μετά τον θάνατο του Σκεντέρμπεη αποκαλούν τον Καστριώτη ηγεμόνα τους. Σε έγγραφό τους προς τον Πάπα Γρηγόριο ΙΓ' με ημερομηνία 12 Ιουλίου 1577 αποκαλούσαν τον Σκεντέρμπεη "Ρήγα" τους.

Ομοίως και οι κάτοικοι της Κορυτσάς, ονομαστοί για την παλικαριά τους, πολέμησαν σκληρά στο πλευρό του Καστριώτη.

Η ελληνοχριστιανική συνείδηση του Καστριώτη

Ο Καστριώτης είχε ελληνοχριστιανική συνείδηση και ήταν κάτοχος της ελληνικής παιδείας. Τα έγγραφα που συντάσσονταν στην καγκελαρία του ήταν γραμμένα στην ελληνική. Το 1461 απευθυνόμενος προς τον Σουλτάνο Μωάμεθ Β' έγραφε:

"Γεώργιος Καστριώτης ο μετονομασθείς Σκεντέρμπεης, ηγεμών των Ηπειρωτών και Αλβανών, στρατιώτης του Ιησού Χριστού προς



Ο Γεώργιος Καστριώτης, έφιππος, από πίνακα της εποχής

Μωάμεθ τον μονάρχην των Οθωμανών, χαιρειν...". Ομοίως απευθυνόμενος προς τον βασιλέα Αλφόνσο αυτοαποκαλείται "Πρίγκηψ των Ηπειρωτών".

Η εξέγερση της Ηπείρου εξέπληξε τους Ευρωπαίους ηγεμόνες. Όπως προείπαμε, αμέσως μετά την Κρούγια ακολούθησαν και οι εξεγέρσεις των υπολοίπων περιοχών. Προς τον σκοπόν αυτόν συνήλθαν το Μάρτη του 1444 οι φεουδάρχες της περιοχής Παλαιάς και Νέας Ηπείρου - χαρακτηριστικά αναφέρουμε τον Γεώργιο Αριανίτη, τον Θοδωρή Θώπια, τον Νικόλαο Ντουκαγκίνη, τον Παύλο Ντουκαγκίνη, τον Θοδωρή Κορώνα Μουζάκη, τον Λέκκα Ζαχαριά, τον Λέκκα Δούσμανη, τον Γιώργη Μπάλσα, τον Πέτρο Σπανό, κ.ά. Στην συνάντηση μετείχε και ο Στεφάν Τσερνόγιεβιτς, ως αντιπρόσωπος των κατοίκων του Μαυροβουνίου. **Εκεί ανακηρύχθηκε ο Σκεντέρμπεης Γενικός Αρχηγός και όλοι ορκίστηκαν αντίσταση κατά του Τούρκου δυνάστη.**

Οι Ούγγροι επίσης ενθαρρυνόμενοι από τας

υποσχέσεις του Πάπα και σε συνεννόηση με τον Σκεντέρμπεη μαζί με δυνάμεις Πολάκων και Ρουμάνων διέβησαν τον Δούναβη και έφθασαν στη Βάρνα της Βουλγαρίας. Ομοίως δυνάμεις του Σκεντέρμπεη με επικεφαλής τον Γεώργιο Αριανίτη εισήλθαν στη Μακεδονία όπου συγκέντρωσαν στρατεύματα εθελοντών προς ενίσχυση των δυνάμεων του Ούγγρου βασιλέως Βλαδισλάου. Όταν ο Ούγγρος βασιλιάς πληγώθηκε θανάσιμα από τις δυνάμεις του Σουλτάνου που κατέφθασαν στη Βάρνα με τη βοήθεια Γενοβέζικων πλοίων, η συμμαχία των Χριστιανικών δυνάμεων διελύθη.

Ο Ιανέσκου Ουνιάδης, αρχηγός της μάχης της Βάρνης, συνέχισε να βρίσκεται σε επαφή με τον Σκεντέρμπεη, πράγμα που εξαγρίωσε τον Σουλτάνο ο οποίος συγκέντρωσε όλο το στρατό της Ασίας και της Ευρώπης και μαζί με τον διάδοχό του Μωάμεθ Β' εισήλθε στην περιοχή βορείως της Νέας Ηπείρου (Βόρειος Αλβανία) και μέσω του Γενούσου ποταμού (Σκούμπι), έφτασε στην Κρούγια, κατά την πολιορκία της οποίας χρησιμοποίησε για πρώτη φορά πολιορκητικές μηχανές.

Μέχρι να φτάσει όμως ο στρατός του Σουλτάνου στην Κρούγια είχε υποστεί τέτοιες καταστροφές από καταδρομικές ενέργειες των στρατιωτών του Σκεντέρμπεη ώστε ο Τούρκος χρονικογράφος Ντουρσούν Μπέης γράφει: "Μόνον οι δαίμονες, όπως είναι οι κάτοικοι των μερών εκείνων, μπορούν, εξοικειωμένοι με τα όρη τους, οι κατηραμένοι αυτοί άπιστοι, να κτυπούν με δηλητηριώδη βέλη".

Η πολιορκία απέτυχε και ο Μουράτ Β' αποχώρησε ηττημένος για να πεθάνει ντροπιασμένος λίγο αργότερα στην Αδριανούπολη.

Μετά την Άλωση

Εν τω μεταξύ ο Σκεντέρμπεης υπογράφει συμμαχία το Μάρτιο του 1451 με τον βασιλέα Αλφόνσο της Νεαπόλεως ο οποίος ονειρευό-

ταν να ιδρύσει Μεσογειακή Αυτοκρατορία.

Ο διάδοχος του Μουράτ, νεαρός Σουλτάνος Μωάμεθ Β' ετοίμασε άλλες δύο εκστρατείες κατά του κράτους του Καστριώτη - Σκεντέρμπεη οι οποίες όμως απέτυχαν και αυτές, το καλοκαίρι του 1452 και τον Απρίλιο του 1453, πην εποχή δηλαδή κατά την οποία η γενναία φρουρά της Κωνσταντινουπόλεως υπό τον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο ΙΑ' τον Παλαιολόγο έδινε τον υπέρ πάντων αγώνα.

Η κατάληψη της Κωνσταντινουπόλεως έκανε αίσθηση και σκόρπισε τον πανικό σε όλη την Ευρώπη. Ο Σκεντέρμπεης από τούδε και στο εξής δεν θα είχε να αντιμετωπίσει μόνο τους Τούρκους και εξισλαμισμένους Αρβανίτες εκστρατεύοντες εναντίον του, αλλά και τους εξωμότες φεουδάρχες πρώην πιστούς του.

Ακόμη και ο ανεψιός του Χάμζας μετά τη γέννηση του υιού του Σκεντέρμπεη, Ιωάννη, αφού έχασε την ελπίδα της διαδοχής, υποτάχθηκε στον εχθρό και οδήγησε τις δυνάμεις του εναντίον της πατρίδος του, προσφέροντας πολύ-

τιμες πληροφορίες στους

Τούρκους τόσο για την περιοχή όσο και για τις στρατηγικές τακτικές του θείου του.

Το 1464 πέθανε ο Πάπας



Μπρούτζινο γλυπτό του Σκεντέρμπεη από τον Αλβανό (;) γλύπτη Οδυσσέα Πασκάλι

Πίος Β' ο οποίος ματαίως προσπαθούσε να ενώσει τις διηρημένες ευρωπαϊκές δυνάμεις και να οργανώσει σταυροφορία κατά του Σουλτάνου. Την ίδια χρονιά ο Σουλτάνος έστειλε εκστρατευτικό σώμα κατά του Σκεντέρμπεη με σκοπό την ερήμωση της χώρας αλλά και την αποκοπή των πηγών του ανεφοδιασμού της. Για άλλη μια φορά ο Σκεντέρμπεης τον Αύγουστο του 1464 κατακερμάτισε τις τουρκικές δυνάμεις.

Το 1465 άλλες τέσσερεις εκστρατείες καθοδηγούμενες από αρβανίτες εξωμότες αποτυγχάνουν.

Το 1466 ο ίδιος ο Μωάμεθ επικεφαλής 150 000 έως 200 000 στρατιωτών, γενιτσάρων, Θωμανών της Ανατολής και εξωμοτών εμφανίζεται μπροστά στην Κρούγια. Ο χρονικογράφος Κριτόβουλος αναφέρει ότι οι Ήπειρώτες και Αρβανίτες αγωνιστές όταν εδιώκοντο από τις δυνάμεις των Τούρκων προτιμούσαν να γκρεμίζονται από τα βράχια και να φονεύονται παρά να παραδίδονται ικέτες. Και η εκστρατεία αυτή απέτυχε μετά από αλλεπάλληλες καταδρομικές επιχειρήσεις στο στρατόπεδο του Σουλτάνου που είχαν σαν αποτέλεσμα ακόμη και τον θάνατο ενός εκ των στρατιωτικών ηγετών, του εξωμότη Αρβανίτη Μπαλαμπά Πασά.

Ο Θάνατος το 1468

Το 1466 ο γενναίος αρχηγός Γεώργιος Καστριώτης Σκεντέρμπεης, φορώντας την πολεμική του γούνα παρουσιάστηκε αυτοπρόσωπας στον Πάπα Παύλο Β' και τους καρδιναλίους προκειμένου να βοηθήσουν στην διοργάνωση εκστρατείας των Ευρωπαίων ηγεμόνων εναντίον του Μωάμεθ.

Η παρουσία του προξένησε την περιέργεια του κόσμου οι οποίοι συγκεντρώθηκαν να ιδούν τον φημισμένο ήρωα. Σύμφωνα με τον Βαρλέτιο ο Σκεντέρμπεης τελείωσε την ομιλία του προς τον Πάπα ως εξής: "Μετά την κατα-

στροφήν της Ασίας και της Ελλάδος, μετά την σφαγήν των πριγκίπων της Κωνσταντινουπόλεως, της Τραπεζούντας, της Σερβίας, της Βοσνίας, της Μολδοβλαχίας, μετά την υποδούλωσιν της Πελοποννήσου και την λεηλάτησιν του μεγαλυτέρου μέρους της Μακεδονίας και της Ηπείρου, έμεινα εγώ μόνος μου με το αδύνατον και μικρόν κράτος μου, με τους στρατιώτας μου εξηντλημένους από τόσους πολέμους, καμφθέντας μετά τόσας μάχας, ώστε η Ήπειρος δεν έχει πλέον εις τα σπλάχνα της εν μέρος υγιές δια να λάβῃ νέας πλη-

γάς και δεν έμεινε πλέον εις αυτήν αίμα δια να το χύσῃ υπέρ του χριστιανικού λαού.

Εις την Μακεδονίαν ταύτην, τοσούτον αφθονον εις στρατιώτας, εις πρίγκιπας και εις οπλαρχηγούς δεν μένει άλλο, ή μόνον η η μετέρα ανδρεία και ψυχή ακαταδάμαστος. Ελάτε λοιπόν προς βοήθειάν μας, ενόσω είναι εισέτι καιρός, όσον ούπω ίσως δεν θέλουν υπάρχει πλέον αθλητάι του Χριστού από το άλλο μέρος του Αδριατικού Πελάγους".

Τον Απρίλιο του 1467 ο Σκεντέρμπεης επιστρέφει στην πατρίδα του. Η βοήθεια που έλαβε από τον Πάπα ήτο μόνον εις χρήμα και ήταν τέτοια, μόλις 3000 τάλιρα, ώστε να χαρακτηριστεί ως ατιμία των χριστιανικών δυνάμεων. Ο Καστριώτης παρέμενε πιστός

στην συμφωνηθείσα μεταξύ Βατικανού και Παλαιολόγων ένωση των εκκλησιών, και είναι αυτός ένας από τους λόγους που αγνοήθηκε από το επίσημο Ορθόδοξο Νεοελληνικό κράτος.

Η χώρα ήτο σε δύσκολη κατάσταση και τον Ιανουάριο του 1468 ο Καστριώτης συνεκάλεσε και δεύτερο συνέδριο στο Αλέσιο προκειμένου να αντιμετωπίσουν και τη νέα εκστρατεία του Μωάμεθ. Ο Σκεντέρμπεης δεν έλαβε μέρος στη μάχη γιατί ήταν ασθενής από μια πληγή που είχε στον ώμο του. Για άλλη μια φορά όμως οι στρατιώτες του και χωρίς τον αρχηγό τους κέρδισαν μια νέα νίκη.

Η κατάσταση της υγείας του χειροτέρευσε και στις 17 Ιανουαρίου 1468 πέθανε στο Αλέσιο όπου και τάφηκε στον καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου.



Η Θρυλική μορφή του ανά τους

αιώνες

Ο Γεώργιος

Καστριώτης ήτο μια μεγάλη πολιτική και στρατιωτική φυσιογνωμία της εποχής του.

Σε μία εποχή ζυμώσεων και ανακατατάξεων στάθηκε

στο ύψος των περιστάσεων και η γιγαντιαία του μορφή, κυριολεκτικώς και μεταφορικώς, απετέλεσε το βράχο αντιστάσεως στην Ασιατική λαϊλαπα. Λέγεται πως ήτο μυημένος και στις ιδέες του Γεωργίου Πλήθωνος Γεμιστού, στην πολιτεία του οποίου αίτημα ήταν να ξεχωρίσουν οι πολεμιστές από τους γεωργούς. Ο Καστριώτης είχε αποστείλει στον Μπαλαμπά Πασά σκαπάνη, άροτρο και

δρέπανο προσκαλώντας τον να επανέλθει στην τέχνη των προγόνων του.

Με τον θάνατο του Σκεντέρμπεη αυξήθηκε το κύμα μεταναστεύσεως των Ηπειρωτών στην Κάτω Ιταλία και Σικελία. Οι Τούρκοι κατέλαβαν τη χώρα και ο Μωάμεθ Β' έφθασε το 1474 στο Αλέσιο όπου διέταξε την εκταφή του νεκρού του Σκεντέρμπεη για να θαυμάσουν όλοι τον σκελετό του και στη συνέχεια να του αποδώσει ηγεμονικές τιμές.

Η μορφή του Σκεντέρμπεη έγινε θρύλος που κράτησε γερά μέχρι την Επανάσταση.

Οι υπερασπισταί του Μεσολογγίου τον Θεωρούσαν τόσο δικό τους ώστε σε ένα από τα κανονιοστάσιά τους (πυροβολεία) είχαν δώσει το όνομα Σκεντέρμπεης, τρίτο κατά σειρά μετά από εκείνα των Δρακούλη και Κανάρη.

Ζωντανή όμως ανάμνηση της φρουράς του Σκεντέρμπεη και του κράτους του παρέμεινε η περιοχή της Χειμάρρας η οποία συνέχισε τις εξεγέρσεις κατά των Τούρκων με ηγέτες τον Γεώργιο Στρέσιο, τον Πήλιο Κασνέτση, κ.ά., με αποκορύφωμα την παροχή ειδικών προνομίων που διήρκεσαν μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα και καθιστούσαν την περιοχή τρόπον τινά αυτόνομο και ανεξάρτητο.

Από τους Οθωμανούς Αρβανίτες καθοδηγουμένους από τις ξένες δυνάμεις (Αυστροουγγαρία, και ιδιαιτέρως Ιταλία), γεννήθηκε το νέο κράτος που επέβαλε στους υπηκόους μια ξεχωριστή, όχι ηπειρωτική ή αρβανίτικη συνείδηση αλλά αλβανική και ανθελληνική, κάνοντας εθνικό τους ήρωα τον Γεώργιο Καστριώτη και εθνικό τους σύμβολο τον δικέφαλο αετό. Το 1960 στην κεντρική πλατεία των Τιράνων, στο σημείο όπου ευρίσκετο το άγαλμα του Στάλιν το οποίο μετεφέρθη σε άλλο σημείο της πόλεως, στήθηκε το άγαλμα του έφιππου Σκεντέρμπεη. Ω! ποιά ειρωνεία! Οι απόγονοι των εξωμοτών, αυτών που πρόδωσαν τον αρχηγό τους, να τον οικει-

Δεξιά:
Το άγαλμα του Γεωργίου Καστριώτη - Σκεντέρμπεη στην κεντρική πλατεία των Τιράνων

Κάτω:
Αποψη από το Μουσείο Σκεντέρμπεη στην Κρούγια, με το σπαθί και την περικεφαλαία του ήρωας. Τα πρωτότυπα ευρίσκονται στη Βιέννη



οποιούνται ως "εθνικό ήρωα" και να τοποθετούν το άγαλμα του μεγάλου Ηπειρώτη πολέμαρχου δίπλα στο τζαμί που δεσπόζει της πλατείας.

Κάποτε, ο Πρίγκιπας του Τάραντος Ιωάννης Αντώνιος είχε χαρακτηρίσει τους στρατιώτες του Καστριώτη ως πρόβατα. Δια να λάβει την απάντηση του Σκεντέρμπεη: "Οι προπάτορες Ήμών ήσαν Ηπειρώται, εκ των οπίων ηγέρθη εκείνος ο Πύρρος, του οποίου την ορμήν μόλις οι Ρωμαίοι ηδυνήθησαν να αντικρούσουν, εκείνος όστις δια των όπλων εκατέκτησε το Τάραντον και άλλας χώρας της Ιταλίας. Δεν έχεις άντρας δυνατούς ν' αντισταθούν εις τους Ηπειρώτας ειμή τους Ταραντίνους, γένος ανθρώπων βρεμένων και γεννηθέντων μόνον δια να φαρεύουν οφάρια".

Η λέξις Ήρως

Η λέξις ήρως έχει ευρυτάτην σημασίαν και εις τα πρώτα μνημεία του ελληνικού λόγου, τα ομηρικά έπη, και σήμερον. Επειδή δε όχι μόνον δεν διετέρπουσεν η λέξις αύτη το αυτό πλάτος της σημασίας της εις πάσας τας εποχάς, αλλά και η πρωολατρεία κατά τους ιστορικούς (και μάλιστα τους της πρώτης ακμής) χρόνους της αρχαίας Ελλάδος απετέλει το ουσιωδέστερον κεφάλαιον της θρησκείας των αρχαίων Ελλήνων, η ανεύρεσις της πρώτης σημασίας της λέξεως και η σημασιολογική έπειτα εξέλιξις αυτής αποσχόλησε πολύ τους ερμηνευτάς των αρχαίων μύθων.

Αι οδοί τα οποίας η κολούθησαν οι ερευνηταί ούτοι είναι κυρίως δύο, η της ετυμολογίας της λέξεως ήρως και η της σημασίας αυτής εις τα αρχαία ελληνικά κείμενα κατά την χρονολογική σειράν των. Η ετυμολογική όμως πορεία δεν ωδήγησε τους ερευνητάς εις το αυτό τέρμα. Ούτως εκ των αρχαίων ερευνητών ο Πλάτων συνήπτε την λέξιν ήρως προς την λέξιν είρω (=λέγω) και είρη (=αγορά, τόπος συναθροίσεως) και είχε την γνώμην ότι ήρωες ήσαν "οι μύθων ρήτορες" (οι ικανοί λέγειν), ή προς την λέξιν έρως, ότε ήρωες ήσαν, κατ' αυτόν, οι εξ έρωτος (θεού και θνητής γυναικός ή θεάς και θνητού) γεννηθέντες, άλλοι δε προς την λέξιν αήρ και είχον την γνώμην ότι ήρωες ήσαν οι ήριοι, οι κατοικούντες δηλαδή εν τη ατμοσφαίρᾳ (αέρι). Κατά το Μέγα ετυμολογικόν ήρωες είναι οι πάλαι, οι πρωτογενείς άνθρωποι. Εκ των νεωτέρων ετυμολόγων ο G. Curtius ταύτισε την λέξιν προς την λατινικήν vir σημαίνουσαν ό,τι και η ελληνική ανήρ, εν αντιθέσει προς τας λέξεις θεός, γυνή, νεανίας, παις, και εμφαντικώς ο γενναίος (άνθρωπος και λατ. Homo αντιτίθενται προς το κτήνος). Ο Emile Boisacq σύνηψε την λέξιν ήρως (ως και την λέξιν Ήρα-

ΗρFa) προς την λατινικήν servus (=φυλάττω αθικτον) και έχει την γνώμην, ότι η λέξις ήρως είναι της αυτής σημασίας, με την λέξιν φύλαξ, προστάτης. Και ο M. Breal, του οποίου η γνώμη συμφωνεί και με την σημασίαν της λέξεως εις το Μέγα ετυμολογικόν, φρονεί ότι η ρίζα της λέξεως ήρως έχει σχέσιν με το είρηρημα ήρι (τοπικήν πτώσιν της λέξεως ήρο-έαρ), το οποίον σημαίνει ποτέ, άλλοτε και είναι πρώτον συνθετικόν του επιθέτου ηριγένια, το οποίον συνοδεύει την λέξιν "ηώς" (=αυγή). Κατ' αυτόν λοιπόν ήρωες είναι οι παλαιοί, ο πρόγονοι. Στηρίγματα εις την γνώμην του ταύτην ο Breal ευρίσκει τα εξής: η πρωΐα (ηριγένεια ηώς) είναι, ως λέγει, η αρχή της ημέρας και το έαρ η αρχή του έτους, κατ' ακολουθίαν το επίρρημα ήρι ήτο λογικώς επόμενον ν' αποκτήσῃ την σημασίαν του πάλαι, ποτέ η εις επιτυμβίους στήλας συνηθιζομένη επιγραφή "ήρως χρηστέ χαίρε" καθοδηγεί, προσθέτει, προς την σημασίαν ταύτην (=πρόγονες χρηστέ χαίρε), αφού μάλιστα, ως είναι γνωστόν, αι λέξεις εν τη θρησκευτική χρήσει των δυσκόλων αποβάλλουσι την σημασίαν των και η κατάληξις (ως) παρ' Ομήρω είναι συνήθης εις τας λέξεις τας σημαινούσας δεσμόν οικογενειακόν (πάτρως=πατράδελφος,

μήτρως=μητράδελφος, γαλόως=ανδραδελφή ή σύζυγος του αδελφού). Την σημασίαν ταύτην (οι παλαιοί) φαίνεται ότι δίδει και ο Όμηρος εις την Νέκυιαν της Οδυσσείας του. Με την πιθανήν ταύτην γνώμην του Breal η ηρωολατρεία είναι μία μορφή της προγονολατρείας. Είναι δε γνωστόν πόσον επεδίωκον όχι μόνον αι διάφοροι φυλαί της αρχαίας Ελλάδος, αλλά και αι επισημότεραι οικογένειαι εκάστης πόλεως αυτής να επιδεικνύωσιν ως πρώτον πρόγονον, ως γενάρχην των, ένα των μυθικών ήρώων της αρχαίας Ελλάδος.

Εκ της ερεύνης της σημασίας της λέξεως ήρως εις τα αρχαία ελληνικά κείμενα ευρέθη, ότι αύτη είχεν αλληλοδιαδόχους αυξομειώσεις του πλάτους της σημασίας της κατά διαφόρους εποχάς. Ούτω κατά τους χρόνους του Ομήρου κυρίως μεν ήρωες είναι οι Διογενείς βασιλείς, οι ηγεμόνες δηλαδή, εις τας φλέβας των οποίων έρρεε Θείον αίμα (ο Αχιλλεύς, ο Αινείας) και είχον το σκήπτρον (σύμβολον της εξουσίας των) από του Διός (ο Αγαμέμνων) παρ' αυτούς όμως ο Όμηρος δια του τιμητικού αυτού επιθέτου προσφωνεί και πάντα διακρινόμενον δια την φυσικήν ρώμην του (τον Αίαντα), την πνευματικήν ευστροφίαν του (τον Οδυσσέα), την αφοβίαν και πολεμικήν ορμήν του (τον Διομήδη), την εις υπέρτατον βαθμόν φρόνησίν του (τον Νέστορα) και ακόμη πάντα έχοντα υπερτάπην επιδεξιότητα εις το έργον του (ως τον θείον αοιδόν Δημόδοκον και τον κήρυκα Μούλιον, Οδ. σ. 422). Είναι δηλαδή οι ήρωες του Ομήρου ανώτεροι των ανθρώπων κατά τα δώρα, τα οποία έδωσαν εις αυτούς οι θεοί ή η φύσις, αλλά δεν είναι απηλλαγμένοι των ανθρωπίνων περιπτειών αποθνήσκουσι και ούτοι ως οι λοιποί άνθρωποι και αι ψυχαί των έχουσι την αυτήν εν τω Άδη κατοικίαν. Μόνον ο Μενέλαος έτυχεν εξαιρετικής ευνοίας των θεών, μεταφερθείς ζων εις τα Ηλύσια πεδία (Οδυσ. Δ, 566 κ.εξ) και κατά τινα μεθομηρικήν παράδοσιν (Πινδ. Νεμ. Χ) και ο Διομήδης. Παρά τον κοινόν όμως προς τους λοιπούς ανθρώπους κλήρών των, οι ομηρικοί ήρωες, και ιδίως εκ τούτων οι πολεμικοί, με την εξύμνησιν των κατορθωμάτων των ήσκησαν τοσαύτην γοητεί-



αν εις την ελληνικήν φαντασίαν, ώστε εις τους οφθαλμούς των ανθρώπων, οι οποίοι ήκουον τα κλέα αυτών, ανυψώθησαν ούτοι εις θεούς. Την αντίληψιν ταύτην των συγχρόνων του μετωχέτευσεν εις τα ποιήματά του ο Ησίοδος, όστις αποκαλεί ημιθέους πάντας τους γενναίους πολεμιστάς, οίτινες έπεσαν εν Τροίᾳ ή προ των τειχών των Θηβών. Ήσαν ανδρειότεροι και γενναιότεροι, λέγει, και δια τούτο ο Ζευς εν τη δικαιοσύνῃ του ἐδωκεν εις αυτούς ως κατοικίαν μετά θάνατον τας νήσους των Μακάρων, ἐνθα "τρις ἔτεος θάλλοντα φέρει ζείδωρος ἄρουρα μελιηδέα καρπόν" (Ησιόδ. Έργ. Και Ημ. 158 κ.εξ). Η εκφρασθείσα όμως γνώμη του ποιητού περί της κατοικίας των ηρώων δεν έγινεν ασπαστή υπό του ελληνικού λαού, διότι το θρησκευτικόν αίσθημά του εχρειάζετο κατοικίαν των ηρώων προσιτωτέ-

ραν εις αυτόν, δια τούτο οι αρχαίοι Έλληνες ηκολούθησαν την ομηρικήν παράδοσιν, πιστεύοντες ότι, πλην του Ηρακλέους, όστις ανήλθεν εις τον Όλυμπον, οι λοιποί κατοικούσιν εις τον Άδην, όπου και πάντες οι ζήσαντες εν τη γη και αυτός ακόμη ο κριτής γενόμενος των ψυχών των αποθνησκόντων Αιακός, ως ο καταποθείς μετά του ἀρματός του εντός χάσματος γης, ανοιγέντος αιφνιδίως υπό του Διός (διότι ηθέλησε να καταστήσῃ αυτόν αθάνατον), Αμφιάραος, του οποίου η φώνή από τον Άδου εγίνετο ακουστή υπό των συμβουλευομένων αυτόν εις το παρά το χάσμα ανεγερθέν κατά τους μεταγενεστέρους χρόνους ιερόν του. Ούτε όμως εις τους χρόνους του Ομήρου, ούτε εις τους χρόνους του Ησιόδου επίστευον, ότι οι ήρωες είχον την δύναμιν, ως οι θεοί, να αφελήσωσιν ή βλάψωσιν τους ανθρώπους".



ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ

"Οι ήρωες διέμενον κατά τας λαϊκάς δοξα-
σίας εις την χώραν αυτήν του θανάτου το
δε τυπικόν της λατρείας των υπενθύμιζεν
την λατρείαν των χθονίων θεοτήτων.

Εθυσίαζον εις αυτούς όχι κατά την ανα-
τολήν της ημέρας, όπως εις τους
Ολυμπίους, αλλά κατά το εσπέρας,
την ώραν που ο ήλιος κατεβαίνει εις
τας σκοτεινάς κατοικίας. Το θύμα που
προσέφερον εις τους ήρωας το
έστρεφον προς την δύσιν, ο δε
βωμός πήτο χαμπλός και μόλις υψώνε-
το επάνω από το έδαφος, πλη-
σίον ενός λάκκου όπου έρρι-
πτον την κεφαλήν του θυσιαζο-
μένου ζώου (λεπτομερείας περί
της λατρείας των πρώων βλέπε
Κ.Φ. Χέρμαν "Έλλην. Αρχαιότητες"
τόμος ΙΙ, παρ. 16). Όταν εθυσίαζον
επάνω εις τον τάφον του ήρωας,
ήνοιγαν οπήν εις αυτόν ώστε το
αίμα του θύματος να φθάση δια
μέσου της γης εις το μέρος
όπου έμενε το ισχυρόν και
ἀφθαρτόν ον, του οποίου
ήθελον να εξασφαλίσουν
την προστασίαν

(Παυσαν. 1,4,10). Έτσι
οι ήρωες ήσαν δια τους
Έλληνας, απλώς οι
επιφανέστεροι από
τους νεκρούς των
περασμένων αιώνων
και η λατρεία των, αν
και περισσότερον
μεγαλοπρεπής, ωμοία-
ζε με τας τιμάς που
κάθε οικογένεια απέδι-
δε εις τους νεκρούς
της".

ΝΤΕΣΑΡΜ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ



8η Επιμερώνοντας 9η Αυγούστου ΜΝΗΜΗ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ



*"Μένα με λένε Μπότσαρη
μένα με λένε Μάρκο
Πασάδες δεν προσκύνησα
Κι ούτε θα προσκυνήσω
Κι έκανα όρκο στο Θεό και
Στο έρημο το Σούλι
Να πολεμήσω την Τουρκιά
Όσο καιρό κι αν ζήσω"*

Όταν διαβάζετε αυτές τις αράδες θυμηθείτε πως στις 8 προς 9 Αυγούστου έπεσε στο πεδίον της μάχης ο Μάρκος ο Τουρκοφάγος. Ο Μάρκο-Μπότσαρης γιος του Καπετάν Κίτσου γεννήθηκε στο Παλαιοχώρι Σουλίου το 1790. Τηλεγραφικά, τιμής ένεκεν ας σκιαγραφήσουμε τον Μεγάλο Άνδρα! Από μικρός, όπως πολλά Σουλιωτόπουλα, πέρασε πολλά χρόνια στην αυλή του Αλή Πασά. Όταν έρχεται η έκρηξη του ξεσηκωμού ο Μάρκος βρίσκεται εκεί όπου το καθήκον τον καλεί.

Στη μάχη του Πέτα, παρά το αρνητικό αποτέλεσμα διακρίνεται και προσπαθεί στην αρχή να αποτρέψει και μετά να καλύψει την άτακτη υποχώρηση.

Πρωταγωνιστεί στην άμυνα της πρώτης πολιορκίας του Μεσολογγίου και η διοίκηση το 1822 θα τον ονομάσει σε αρχηστράτηγο πράγμα που θα προκαλέσει ζήλια σε πολλούς καπεταναίους. Ο Μάρκος εμπρός στο συμφέρον της Πατρίδος καλεί τους αρχηγούς και για να αποτρέψει φατριαστικά φαινόμενα σχίζει τον διορισμό λέγοντας: "Εμείς, αδέλφια, δεν μας απόμεινε τίποτα να μοιράσουμε... Το μόνο κοινό, που έχουμε είναι η τιμή και η δόξα. Να, ο εχθρός μας περιμένει. Στον πόλεμο που θα ανοίξουμε μαζί του θα δοξασθεί και θα τιμηθεί εκείνος από εμάς που θα σταθεί αληθινό παλληκάρι"!

Τον Ιούλιο του 1822 ο πασάς της Σκόδρας Μουσταφά με πολυάριθμο στρατό Οσμανών και Αλβανών ξεκινά από τα Τρίκαλα προς την Ρούμελη. Τον αετό της Ρούμελης Καραϊσκάκη τον κατατρώει ο πυρετός λόγω φυματιώσεως και αναζητά νοσηλεία στο προσφιλές του καταφύγιο έξω από το Καρπε-

νήσι, στο μοναστήρι της Παναγίας του Προυσσού.

Ο Μάρκος ενώνει τους άνδρες του Καραϊσκάκη με τους δικούς του και με τον Τζαβέλα αποφασίζουν να κόψουν τον δρόμο του Αλβανού καταλαμβάνοντας το Μικρό και Μεγάλο Χωριό. Οι προφυλακές του Μουσταφά, Αλβανοί Γκέκηδες, υπό του Τζελαλεντίν μπέη, θείο του Μουσταφά, φτάνουν στο Κεφαλόβρυσο.

Ο Μπότσαρης στην προσπάθειά του να αξιοποιήσει την μικρή του δύναμη αναλαμβάνει δράση με επιδρομή στο εχθρικό στρατόπεδο έχοντας μαζί του τετρακόσιους άνδρες, ενώ ο Κίτσος Τζαβέλας με τους υπόλοιπους 800 θα πλαγιοκοπήσει τις εχθρικές δυνάμεις που σταθμεύουν στην τοποθεσία Πλατάνια ούτως ώστε να μη σπεύσουν εις βοήθεια του Τζαλαλεντίν. Την νύχτα της 8ης Αυγούστου ξημερώνοντας 9η, οι άνδρες εισέδυσαν στο εχθρικό στρατόπεδο παριστάνοντας τους Αλβανούς και όπως είχε συμφωνηθεί σταμάτησαν στο τσαντρία στο κέντρο εκεί δηλαδή που κοιμούνταν οι μπέης και οι αξιωματικοί του. Όταν ο Μάρκος έδωσε το σύνθημα τα γιαταγάνια των Ελλήνων θέριζαν ανελέητα και πάντα προσποιούμενοι τους Αλβανούς έβριζαν στα αρβανίτικα παραπονούμενοι δήθεν για τους καθυστερημένους μισθούς. Κάποτε ο Μάρκος άρχισε να φωνάζει δηλώνοντας την αυθεντική ταυτότητα των επιδρομέων, οπότε προκάλεσε ένα φοβερό κονφούζιο. Οι Αλβανοί σφάζονται από τους Έλληνες και αλληλοσφάζονται στο γενικό αλαλούμ.

Ο Μάρκος τραυματίζεται μάλλον στην βουβωνική χώρα και προσπαθεί με τον μικρότερο αδελφό του Κώστα και τον εξάδελφό του Θανάση να συλλάβουν τον Τζελαλεντίν κρυμμένος πίσω από μια μάντρα. Ο Μάρκος ξεμυτίζει για να τον εντοπίσει και τότε δέχεται το φονικό βόλι στο μέτωπο.

Ο Θανάσης φορτωμένος με τον νεκρό Αρχηγό συνεχίζει να πολεμά, αλλά επειδή ξημερώνει 9η Αυγούστου και το σκοτάδι δεν τους προφυλάσσει, μαζί με τον Κώστα καλούν τους υπόλοιπους σε τακτική υποχώρηση. Εγκαταλείπουν το διαλυμένο πλέον στρατόπεδο συναποκομίζοντας αιχμαλώτους και λάφυρα. Οι νεκροί Αλβανοί ξεπερνούν τους χίλιους, ενώ από τους γενναίους έπεσαν σαράντα και άλλοι τόσοι τραυματίσθηκαν κατά τον Σπύρο Τρικούπη.



Η σωρός του Αρχηγού έφτασε στις 10 Αυγούστου στην Ιερά Πόλη των Ελλήνων. Ο Πουκεβίλ γράφει λεπτομέρειες για την κηδεία του, αλλά ο χώρος δεν μας το επιτρέπει. Όλος ο λαός του Μεσολογγίου είχε πάει στην είσοδο της πόλεως για να υποδεχτεί το νεκρό Αρχηγό. Μαζί και ο Κλήρος, οι καπεταναίοι και οι αγωνιστάι της Ιεράς Πόλεως.

Κατά την εξόδιο πορεία μπροστά βάδιζε ο έπαρχος Κωνσταντίνος Μεταξάς, Τούρκοι, Οσμανοί και Αλβανοί αιχμάλωτοι της μάχης σύρονται μαζί με τα λάφυρα, άλογα πασάδων και μπέηδων, σημαίες, μπαΐράκια των εχθρών και ακριβώς πίσω τους οι λεβέντες μαχηταί του Αρχηγού. Δώδεκα δημογέροντες έφεραν στους ώμους το φέρετρο ντυμένο στα γαλάζια και στολισμένο με τριαντάφυλλα και ασφόδελο. Ακολουθούσαν χλιαί άλογα φορτωμένα με λάφυρα κάθε είδους! Ο δρόμος προς την εκκλησία ήταν σπαρμένος με δάφνες. Οι καμπάνες χτυπούσαν πένθιμα και τα πυροβόλα από το Βασιλάδι μέχρι το Αιτωλικό έριχναν για να τιμήσουν τον νεκρό Αρχηγό.

Πίσω από την εκκλησία της Παναγίας παραδόθηκε το σώμα του ήρωα στον αιώνιο ύπνο και την αιωνιότητα, δίπλα στους τάφους του Κυριακούλη Μαυρομιχάλη και του στρατηγού Νόρμαν.

‘Οσβαλντ Σπέγκλερ

«Η ώρα της απόφασης»

Προλογικό Σημείωμα

Δεν αποτελεί παρά καλό οιωνό, χαρά και δικαιώση η πρόσφατη έκδοση του δίτομου έργου του ‘Οσβαλντ Σπέγκλερ, “Η παρακαμή της Δύσης” από τις εκδόσεις “Τυποθήτω”. Δεν θα ήταν αλαζονικό να ισχυριστούμε ότι η **ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ** ήταν η μόνη που ενδιαφέρθηκε για το έργο του κορυφαίου φιλοσόφου της Ιστορίας τα τελευταία 25 έτη. Και η περσινή αναφορά μας, σύνοψη των ιδεών του συγγραφέα, αλλά και μετάφραση κάποιων τμημάτων, αποτελεί μία πρωτιά, που πολύ λίγο μας ενδιαφέρει ν’ αναγνωριστεί απ’ αυτούς, που ο ίδιος ο Σπέγκλερ σιχαίνεται. Σκοπός μας είναι να εκπαιδεύσουμε τις επερχόμενες γενιές μ’ ό,τι θεωρούμε χρησιμότερο για την μεγάλη αντεπίθεση του Έθνους.

Χαιρόμαστε, λοιπόν, που το βιβλίο του φιλοσόφου, πάει πολύ καλά σε πωλήσεις, κι ευχόμαστε να κάνει πολλές επανεκδόσεις.

“Αξιοσημείωτη είναι η προσπάθεια του περιοδικού **(ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ)** να οικειοπηθεί το γεμανό φιλόσοφο του πολιτισμού και της ιστορίας ‘Οσβαλντ Σπέγκλερ, χαρακτηρίζοντάς τον σχεδόν ως θεωρητικό και προφήτη την γερμανικού εθνικοσοσιαλισμού. ... Φυσικά οι προσπάθειες οικειοποίησης του φιλοσόφου από την **ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ** είναι γελοίες αλλά ταυτόχρονα ενδεικτικές μια νοοτροπία...”.

Αυτά έγραψε στο τεύχος Μαρτίου 2004 του περιοδικού “Προθήκη” ο εκδότης του κ. Μ. Πιτσιλίδης, συμπεριλαμβάνοντας την **ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ** στο αφιέρωμά του για το Ελλαδεμπόριο. Δεν θ’ απαντήσουμε στα περιή Ελλαδεμπορίου, τουλάχιστον εδώ. Εύκολα ξεχωρίζει η ήρα από το σιτάρι, για το ποιοι είναι Ελλαδέμποροι, αλλά εδώ δεν είναι προνόμιο κανενός “προοδευτικού” Πιτσιλίδη να μας το υποδειξει. Τώρα για την “γελοία οικειοποίηση του Σπέγκλερ” ας πάρουν την απάντησή τους από τον ίδιο τον συγγραφέα, όπως άλλωστε κάναμε και στην περίπτωση του Χάιντεγκερ.

Παραδίδουμε, λοιπόν, μεταφρασμένη, σήμερα την “εισαγωγή” του τελευταίου βιβλίου του Σπέγκλερ “Η ώρα της απόφασης”, το οποίο εξεδόθη λίγους μήνες μετά την ανάληψη της εξουσίας από τους εθνικοσοσιαλιστές στη Γερμανία το 1933. Όπως είχαμε γράψει, παλιότερα, το μικρό αυτό αριστούργημα είχε σκοπό να νουθετήσει κάνοντας κριτική από τα “δεξιά” στους εθνικοσοσιαλιστές. Αφού πουλήσε πάνω από 150.000 αντίτυπα, το κόμμα αποφάσισε την διακοπή της εκδόσεώς του γιατί “αλλούνε τις απόψεις του εθνικοσοσιαλισμού”.

Ο Σπέγκλερ όπως κι ο Χάιντεγκερ προσπάθησαν με τον τρόπο τους να δώσουν μια μορφή διαφορετική στο επαναστατικό κίνημα της εποχής, έχασαν όμως την μάχη στη σύγκρουση με άλλους θεωρητικούς του κόμματος. Το αν δικαιώθηκαν ή όχι, απομένει να το αποτιμήσουμε εμείς, δεκαετίες αργότερα, αφού γνωρίσουμε τα δεδομένα. Πάντως, από το λιτό βήμα, κάτω από την λάσπη και την σιωπή που μας έχουν επιβάλλει, ας θυμίσουμε στους “προοδευτικούς” δύτι και στην περίπτωση του γερμανικού εθνικοσοσιαλισμού η ήττα δεν επήλθε σε επίπεδο ιδεών, αλλά σε επίπεδο αριθμών μεραρχιών.

Γνωρίζουμε, ότι γνωρίζουν αυτήν την “μικρή” λεπτομέρεια της Ιστορίας και δικαιολογούμε την λύσσα τους.

- Το παρόν κείμενο δημοσιεύεται ξανά λόγω τεχνικού προβλήματος που υπήρχε στο προηγούμενο τεύχος

«Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ»

ΟΣΒΑΛΤ ΣΠΕΓΚΛΕΡ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κανένας άλλος δεν θα προσδοκούσε με μεγαλύτερη λαχτάρα απ' ότι εγώ την εθνική επανάσταση αυτής της χρονιάς. Η άθλια επανάσταση του 1918, μου ήταν απεχθής από την πρώτη της ημέρα, καθώς επρόκειτο για την προδοσία εκ μέρους του κατώτερου τμήματος του λαού μας, του άλλου, του δυνατού και ζωντανού τμήματος του λαού αυτού, που είχε αφυπνισθεί το 1914 με την πίστη ότι μπορούσε κι ότι θα είχε ένα μέλλον.

Οτιδήποτε πολιτικής φύσεως κείμενο έγραψα έκτοτε, στόχευε κατά των δυνάμεων εκείνων, που με την βοήθεια των εχθρών μας, είχαν οχυρωθεί στο βουνό της μιζέριας και της κακοτυχίας μας με σκοπό να καταστήσουν το μέλλον αυτό, αδύνατο. Κάθε γραμμή που έγραψα είχε το νόημα της συνεισφοράς στην ανατροπή τους κι ελπίζω ότι το κατάφερα.

Κάτι έπρεπε να εμφανιστεί με τον ένα ή άλλο τρόπο, να αποδεσμεύσει τα βαθύτερα ένστικτά μας απ' αυτό το φορτίο, αν επρόκειτο κι εμείς, όπως άλλοι, να έχουμε μια φωνή και να δράσουμε κατά τις επερχόμενες παγκόσμιες κρίσεις και να μη είμαστε απλά και μόνο τα θύματα των κρίσεων αυτών. Η μεγάλη παρτίδα της παγκόσμιας πολιτικής δεν τελείωσε ακόμη. Τώρα είναι που παίζονται τα πιο πολλά. Κάθε ζωντανό έθνος πρέπει να ανέλθει στην μεγαλοσύνη του ή να καταποντισθεί.

Αλλά, τα γεγονότα της χρονιάς αυτής μας επιτέπουν να ελπίζουμε ότι η απόφαση, για την περιπτώση μας δεν έχει παρθεί, ότι εμείς, όπως την εποχή του Μπίσμαρκ, αργά ή γρήγορα, θα ξαναγίνουμε υποκείμενα κι όχι αντικείμενα της ιστορίας. Οι δεκαετίες που διανύουμε είναι τρομερές και συνεπώς τρομακτικές, δεν αφήνουν χώρο για ευτυχία.

Μεγαλείο και ευτυχία είναι έννοιες ασύμβατες, και δεν μας δίνεται επιλογή. Ουδείς, σε κανένα σημείο του κόσμου δεν θα είναι ευτυχής στις μέρες μας, όμως πολλοί θα αποδειχθούν ικανοί να ελέγξουν με την εξάσκηση της θέλησης τους τη μεγαλοσύνη ή την ασημαντότητα της πορείας της ζωής τους. Όσο για εκείνους που αναζητούν την άνεσή τους, όλο κι όλο, δεν τους αξιζει να υπάρχουν.

Ο άνθρωπος της δράσης είναι συχνά, περιορισμένης διορατικότητας. Καθοδηγείται χωρίς να γνωρίζει τον πραγματικό στόχο. Κατά πάσα πιθανότητα θα προέβαλλε αντίσταση, αν τον έβλεπε, καθώς η λογική της μοίρας ουδέποτε έλαβε υπόψιν της τις ανθρώπινες επιθυμίες. Πολύ συχνότερα, ξεστρατίζει επειδή δημιουργεί μια πλαστή εικόνα



των πραγμάτων γύρω του και μέσα του.

Εκεί βρίσκεται η μεγάλη αποστολή του ειδικού ιστορικού (με την αληθινή έννοια), να αντιληφθεί τα γεγονότα των ημερών του και μέσα από αυτά να διαβλέψει, να ερμηνεύσει και να προσδιορίσει το μέλλον -που ούτως άλλως θα έρθει θέλοντας και μη. Μια εποχή με τέτοια αυτεπίγνωση όπως η δική μας δεν είναι δυνατόν να κατανοθεί δίχως δημιουργική, προβλεπτική, προειδοποιητική, καθοδηγητική κριτική αξιολόγηση.

Δεν πρόκειται ούτε να επιτλήξω, ούτε να κολακεύσω. Αποφεύγω να σχηματίσω μια εκτίμηση για εκείνα τα πράγματα που μόλις γεννιούνται. Η πραγματική αποτίμηση ενός γεγονότος είναι δυνατή μόνον όταν πια αποτελεί μακρύ παρελθόν και τα οριστικά καλά ή κακά αποτελέσματα είναι από καιρό αναμφισβήτητα γεγονότα: σαν να λέμε όταν έχουν περάσει κάμποσες δεκαετίες. Κάθε ώριμη κατανόηση του Ναπολέοντος ήταν αδύνατη πριν το τέλος του περασμένου αιώνα κι ακόμη κι εμείς δεν μπορούμε να έχουμε μια τελική άποψη για τον Μπίσμαρκ. Μόνο τα δεδομένα στέκουν απαρασάλευτα, οι κρίσεις αμφιταλαντεύονται κι αλλάζουν. Εν περιλήψει, ένα μεγάλο γεγονός δεν χρειάζεται την τρέχουσα αποτίμηση. Η ιστορία, μόνο, θα το κρίνει όταν όλοι οι ομόχρονοί του δεν θα είναι πια ζωντανοί.

Εν τούτοις, από τώρα θα μπορούσε να ειπωθεί το εξής: Η εθνική επανάσταση του 1933 ήταν ένα επιβλητικό φαινόμενο και θα παραμείνει έτσι και

στα μελλοντικά μάτια, εξαιτίας της στοιχειακής, υπερατομικής δύναμης με την οποία επήλθε και της πνευματικής πειθαρχίας με την οποία συνετελέσθη. Εδώ υπήρξε κάτι Πρωστικό, πέρα για πέρα, όπως συνέβη και στο ξεσήκωμα του 1914, το οποίο μεταμόρφωσε τις ψυχές σε μια στιγμή.

Οι Γερμανοί "օραματιστές" εγέρθησαν με καθησυχαστική φυσικότητα για ν' ανοίξουν δρόμο στο μέλλον. Πλην όμως, ακόμη περισσότερο, πρέπει αυτοί που συμμετείχαν να καταλάβουν ότι δεν επρόκειτο για νίκη, μιας και δεν υπήρξαν αντίπαλοι. Η δύναμη της έγερσης ήταν τόση που οι διάποτε υπήρξε η ήταν δραστήριο συμπαρασύρθηκε μέσα της. Επρόκειτο για την υπόσχεση μελλοντικών νικών, που όμως θα πρέπει να κερδήθουν με σκληρό αγώνα, απλά και μόνο προετοίμασε το έδαφος γι' αυτές.

Οι αρχηγοί φέρουν την πλήρη ευθύνη και γ' αυτό, αυτοί πρέπει να γνωρίζουν ή να μάθουν την σημασία όλων αυτών. Η αποστολή αυτή είναι γεμάτη από ασύλληπτους κινδύνους κι ο χώρος της δεν βρίσκεται στα σύνορα της Γερμανίας, μα παραπέρα, στο βασίλειο των πολέμων και των καταστροφών όπου μόνο η παγκόσμια πολιτική εκφράζεται.

Η Γερμανία, περισσότερο από κάθε άλλη χώρα είναι δεμένη με τη μοίρα όλων των άλλων. Θα ήταν η τελευταία που θα μπορούσε να καθοδηγηθεί σα να ήταν αυτόνομη. Κι ακόμη περισσότερο, δεν πρόκειται για την πρώτη εθνική επανάσταση που έλαβε χώρα -προϋπήρξαν αυτές του Κρόμγουελ και του Μιραμπώ- αλλά για την πρώτη φορά που συνέβη σε μια πολιτικά απροστάτευτη κι εξαιρετικά κινδυνεύουσα χώρα, κι αυτό το γεγονός πολλαπλασιάζει αναρίθμητα την δυσκολία των επιδιωκομένων σκοπών. Οι σκοποί αυτοί, απαξάπαντες, μόλις αναδύονται, είναι ελάχιστα απτοί και ανεξιχνίαστοι. Δεν είναι ούτε ώρα ούτε η στιγμή για παραληρήματα θριάμβου. Δεινά προσμένουν εκείνους που εκλαμβάνουν λανθασμένα την κινητοποίηση για νίκη!

Ένα κίνημα μόλις ξεκίνησε. Δεν έχει φτάσει στο στόχο του και τα μείζονα προβλήματα του καιρού μας ουδόλως μεταβλήθηκαν από αυτό. Δεν αφορούν μόνο την Γερμανία, αλλά ολόκληρο τον κόσμο, δεν πρόκειται για προβλήματα λίγων ετών αλλά ολόκληρου του αιώνα.

Ο κίνδυνος με τους ενθουσιώδεις είναι ότι φαντάζονται την κατάσταση ως απλούστατη. Ο ενθουσιασμός, δεν συνάδει με σκοπούς που βρίσκονται γενιές μπροστά. Παρ' όλα αυτά, μ' αυτούς τους ενθουσιώδεις είναι που οι πραγματικές αποφάσεις της ιστορίας ξεκινούν.

Η ανάληψη της εξουσίας έλαβε χώρα σε μια πε-

ριπλεγμένη εναλλαγή δύναμης και αδυναμίας. Βλέπω με ανησυχία ότι τα πανηγύρια συνεχίζονται καθημερινά. Θα ήταν καλλίτερα να συγκρατήσουμε τον ενθουσιασμό μας για την μέρα των αληθινών κι οριστικών αποτελεσμάτων, τουτέστιν, των επιτυχιών στην εξωτερική πολιτική, το μόνο που έχει σημασία.

Όταν θα έχουν επιτευχθεί, οι άνθρωποι εκείνοι που έκαναν τα πρώτα βήματα, ίσως να είναι όλοι νεκροί ή ξεχασμένοι και περιφρονημένοι, ώσπου σε κάποιο σημείο, οι επίγονοί τους θα αναγνωρίσουν την σημασία τους.

Η ιστορία δεν είναι συναισθηματική και θα εξαπατήσει κάθε άνθρωπο που κινείται συναισθηματικά. Σε κάθε κίνημα μ' ένα τέτοιοι ξεκίνημα υπάρχουν πολλές δυνατότητες ανάπτυξης τις οποίες οι συμμετέχοντες, συχνά, δεν αντιλαμβάνονται πλήρως. Το κίνημα μπορεί να γίνει άκαμπτο λόγω υπερβολικών αρχών και θεωριών. Μπορεί να ξεπέσει σε πολιτική, κοινωνική ή οικονομική αναρχία ή ίσως να αναδιπλωθεί στον εαυτό του με αποτέλεσμα την ματαίωση. Στο Παρίσι το 1793 είχε γίνει αισθητό ότι "que n'a changerait" (τίποτα δε θ' άλλαζε).

Η μέθη της στιγμής που συχνά χαντακώνει τις όποιες δυνατότητες στο ξεκίνημά τους, συχνά ακολουθείται από απογοήτευση κι αβεβαιότητα ως προς το επόμενο βήμα. Στην εξουσία ανέρχονται στοιχεία που θεωρούν την απόλαυση της ισχύος αυτής ως ένα καθαυτόν σημαντικό γεγονός και μετά χαράς διαιωνίζουν μια τάξη πραγμάτων που είναι αποδεκτή μόνον πρόσκαιρα.

Οι σωτέρες ιδέες μεγαλοποιούνται κι οδηγούν στην αυτοεξύμηνη από τους φανατικούς κι αυτό που στο ξεκίνημα του υπόσχετο μεγαλεία καταλήγει ως τραγωδία ή και κωμωδία. Ας αντικρύσουμε τους κινδύνους σε εύθετο χρόνο, με νηφαλιότητα, ώστε ν' αποδειχθούμε σοφότεροι απ' ότι άλλοι μια γενιά πριν.

Αλλά αν πρόκειται να θεμελιωθεί κάτι στερεό, για να οικοδομηθεί ένα σπουδαίο μέλλον, κάτι που θα κτίσουν οι μέλλουσες γενιές, η αρχαία παράδοση πρέπει να συνεχίσει να βρίσκει απήχηση. Αυτό το κάτι που έχουμε στο αίμα μας, κληρονομιά -ήτοι ανέκφραστες ιδέες- είναι και το μόνο που προσδίδει μονιμότητα στο μέλλον μας.

Ο "Πρωστικός" (Preusseuntum), όπως το ονόμασα, πριν χρόνια είναι το σημαντικό -είναι αυτό ακριβώς που μόλις δοκιμάσθηκε- ενώ ο "Σοσιαλισμός" οποιασδήποτε περιγραφής, δεν είναι. Πρέπει να εκπαιδευτούμε με το Πρωστικό πρότυπο, που εκδήλωθηκε το 1870 ως το 1914 και που ακόμη κοιμάται στα βάθη της ψυχής μας ως μια μόνιμη

δυνητικότητα. Πρέπει να το φτάσουμε μόνο διαμέσου του ζωντανού παραδείγματος και της ηθικής αυτοπειθαρχίας της άρχουσας τάξης, όχι διαμέσου μιας εισροής λόγων ή δύναμης. Η υπηρεσία μιας ιδέας απαιτεί αυτογνωσία και ετοιμότητα για εσωτερικές θυσίες ώστε να πείσει. Όποιος μπερδεύει αυτό με τον διανοητικό εθισμό σ' ένα πρόγραμμα, δενχνεί άγνοια του δόλου ξητήματος. Κι αυτό με φέρνει πίσω στο βιβλίο μου "Πρωστισμός και Σοσιαλισμός" όπου το 1919, ξεκίνησα να υποδεικνύω αυτήν την ηθική αναγκαιότητα χωρίς την οποία δεν πρόκειται να υπάρξει κανέναν μόνιμο οικοδόμημα. Όλα τα άλλα έθνη του κόσμου έχουν κληρονομήσει ένα χαρακτήρα από το παρελθόν τους. Εμείς δεν είχαμε κάποιο διδακτικό παρελθόν κι έτσι οφειλούμε ακόμη να εγερθούμε, να αναπτυχθούμε και να εκγυμνάσουμε τον χαρακτήρα που κείται κοιμώμενος στο αίμα μας.

Το έργο, του οποίου αυτός ο τόμος είναι ο πρώτος, γράφτηκε με το ίδιο αντικείμενο. Κάνω αυτό που έκανα πάντοτε. Ότι δηλαδή, δεν προσφέρω μια ευκταία εικόνα του μέλλοντος, ακόμη λιγότερο, ένα πρόγραμμα προς πραγματοποίηση -όπως είναι η μόδα σε μας τους Γερμανούς- αλλά μια καθαρή εικόνα των γεγονότων όπως είναι και θα μείνουν. Βλέπω επίσης μεγάλους κινδύνους, την απαρχή τους και ίσως τον τρόπο να τους αποφύγουμε. Κι αν κανείς άλλος δεν έχει το κουράγιο να δει και να πει τι βλέπει, εγώ θα το κάνω. Έχω ένα δικαίωμα στην κριτική, αφού μ' αυτόν τον τρόπο έχω δεῖξει επανειλημμένα αυτό που πρέπει να συμβεί επειδή θα συμβεί. Μια αποφασιστική αλληλουχία από γεγονότα έχουν μπει στη σωστή σειρά. Τίποτα που κάποια στιγμή έγινε γεγονός δεν μπορεί να αποσυρθεί -είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να περιπατήσουμε στην προκαθορισμένη κατεύθυνση, είτε θέλουμε είτε όχι. Θα ήταν κοντόφθαλμο ή δειλό να πούμε όχι. Αυτό που το άτομο δεν θα πράξει, αυτό το ίδιο θα πράξει η Ιστορία μαζί του.

Όμως για να λεχθεί το ναι προϋποτίθεται κατανόηση, κι αυτό το βιβλίο βρίσκεται εδώ για να την προσφέρει. Είναι ένα σήμα κινδύνου. Οι κίνδυνοι πάντα υπάρχουν. Όποιος δρα κινδυνεύει. Η ζωή η ίδια είναι κινδύνος. Άλλα αυτοί που συνδέουν την μοίρα των κρατών και των εθνών με την δική τους πρέπει να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους αυτούς διορατικά και το να βλέπει κανές απαιτεί περισσότερο κουράγια από κάθετι.

Το παρόν βιβλίο ξεπήδησε μέσα από μια ομιλία: "Η Γερμανία σε κίνδυνο", την οποία έδωσα το 1929 στο Αμβούργο, χωρίς να γίνω και πολύ κατανοητός. Τον Νοέμβριο του 1932 ξεκίνησα να αναπτύσσω το θέμα, ακόμη με βάση την τότε υπάρ-

χουσα κατάσταση στη Γερμανία. Στις 30 Ιανουαρίου του 1933 είχα φτάσει στην σελίδα 106. Δεν άλλαξα τίποτα στο κείμενο, γιατί εγώ δεν γράφω για τους επόμενους μήνες ή τον επόμενο χρόνο, αλλά για το μέλλον. Ότι είναι πραγματικό δεν μπορεί να μηδενιστεί από ένα γεγονός. Μόνο τον τίτλο άλλαξα για να μη υπάρξουν παρεξηγήσεις. Δεν είναι η εθνική ανάληψη της εξουσίας που αποτελεί τον κίνδυνο, οι κίνδυνοι προύποροι, μερικοί από το 1918 αλλά και πιο παλιά ακόμη και παραμένουν και σήμερα καθώς δεν γίνεται να εξαφανιστούν από ένα μεμονωμένο γεγονός το οποίο πριν γίνει αποτελεσματικό απέναντι τους πρέπει να υποστεί μια μακροχρόνια ανάπτυξη προς την σωστή κατεύθυνση. Η Γερμανία είναι σε κίνδυνο.

Ο φόβος μου για την Γερμανία ουδόλως μειώθηκε. Η νίκη του Μαρτίου ήταν εύκολο ν' ανοίξει τα μάτια των νικητών, να δουν την έκταση του κινδύνου την καταγωγή και την διάρκειά του.

Κανείς δεν γνωρίζει τι μορφές, καταστάσεις και προσωπικότητες θα αναδυθούν απ' αυτήν την αναστάτωση ή τις αντιδράσεις που θα δημιουργήσουν στο εξωτερικό. Κάθε επανάσταση κάνει την εξωτερική κατάσταση της χώρας χειρότερη, κι αυτό μόνο, απαιτεί την παρουσία πολιτικών του μεγέθους του Μπίσμαρκ, προς αντιμετώπιση της.

Βρισκόμαστε, ίσως, πριν από ένα δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ανίκανοι να μετρήσουμε την κατανομή των δυνάμεων ή να προβλέψουμε τα μέσα ή τους στόχους -στρατιωτικούς, οικονομικούς, επαναστατικούς. Δεν υπάρχει χρόνος να περιοριστούμε στην εσωτερική πολιτική, πρέπει να είμαστε σε καλή κατάσταση για να αντιμετωπίσουμε κάθε πιθανό επεισόδιο. Η Γερμανία δεν είναι νησί. Αν αποτύχουμε να δούμε την σχέση μας με τον κόσμο ως -για μας ιδιαίτερα- το σημαντικό προβλήμα η μοίρα -και τι μοίρα!- θα μας καταποντίσει χωρίς έλεος. Η Γερμανία είναι η χώρα κλειδί στον κόσμο, όχι μόνο σε σχέση την γεωγραφική της θέση στα σύνορα της Ασίας (που σήμερα αποτελεί την σημαντικότερη ήπειρο της παγκόσμιας πολιτικής), αλλά επειδή οι Γερμανοί είναι ακόμη αρκετά νέοι για να γευτούν προβλήματα της παγκοσμίου ιστορίας, να τους δώσουν μορφή και λύση, εσωτερικά, ενώ άλλα έθνη είναι πολύ γηρασμένα κι άκαμπτα για να κάνουν κάτι παραπάνω από το να αντισταθούν. Άλλα το να αντιμετωπίζεις μεγάλα προβλήματα, όπως και σ' άλλες περιπτώσεις, η επίθεση είναι αυτή που φέρει την μεγαλύτερη υπόσχεση της νίκης.

Γι' αυτό έγραψα. Θα έχει το αποτέλεσμα που επλέζω;

Μόναχο, Ιούλιος 1933

Το Μακεδονικό Πρακτορείο

Ειδήσεων στην υπηρεσία

του... Κέντρου Βίζενταλ!

"Το Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, απευθύνεται στους χρήστες του Internet, σε όλο τον κόσμο, ζητώντας πληροφορίες, που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις αρχές και την Ιντερπόλ, να εντοπίσουν-εφόσον βεβαίως βρίσκεται ακόμη στη ζωή- τον Ναζί εγκληματία πολέμου Μπρούννερ..."

Δεν μας δημιούργησε καμμία έκπληξη το γεγονός ότι από ένα επίσημο (κρατικό) πρακτορείο ειδήσεων, όπως είναι το Μακεδονικό, είδαμε στην ιστοσελίδα του να αφιερώνεται μεγάλος χώρος για την αναζήτηση και σύλληψη ενός εγκληματία πολέμου, ενός πολέμου που τέλειωσε πριν από 60 ολόκληρα χρόνια! Δεν μας προκάλεσε έκπληξη γιατί γνωρίζουμε ότι αυτοί για λογαριασμό των οποίων το Μακεδονικό Πρακτορείο ειδήσεων κάνει έκκληση για πληροφορίες είναι αρκετά ισχυροί, παρ' ότι προσπαθούν με κάθε τρόπο να μας πείσουν ότι δεν είναι. Στο κείμενο που ακολουθεί στην συνέχεια ζητούνται πληροφορίες για την σύλληψη του Αλόις Μπρούννερ, που θεωρείται εγκληματίας πολέμου (χωρίς βεβαίως ποτέ να έχει καταδικαστεί!). Τι έγινε αλήθεια "σύντροφοί" το τεκμήριον... της αθωότητος, για το οποίο μας μιλούσατε συνεχώς όταν γινότανε η δίκη της "17 Νοέμβρη"; Το αστείο της υποθέσεως είναι ότι ακόμη και το ίδιο το Μακεδονικό Πρακτορείο ειδήσεων στην αναζήτησή του προσθέτει την φράση "εφόσον βεβαίως βρίσκεται ακόμη στη ζωή", που μας θυμίζει το "Φαρ Ουέστ" και τις περίφημες πινακίδες που βλέπουμε στις ταινίες "γουέστερν": "wanted dead or alive"...

Θα ήταν αφελές να ρωτήσουμε πως γίνεται να

καταζητείται από ένα Ελληνικό ΜΜΕ ένας άνθρωπος για αδικήματα που με βάσει τους Ελληνικούς νόμους έχουν παραγραφεί; Θα ήταν αφελές να ρωτήσουμε γιατί δεν αναζητούμε τους ενόχους των εγκλημάτων πολέμου που έγιναν από τους Τούρκους στην Κύπρο το 1974 και που δεν έχουν παραγραφεί; Θα ήταν αφελές να ρωτήσουμε γιατί το Μακεδονικό πρακτορείο ειδήσεων δεν ζητά στοιχεία για τους γνωστούς φονιάδες του Σολωμού Σολωμού και του Τάσου Ισαάκ, που δολοφονήθηκαν μόλις το 1996; Ή μήπως οι Έλληνες όταν τους σκοτώνουν δεν έχουν ψυχή;

Διαβάστε τώρα το παρακάτω κείμενο που περιέχεται στην ιστοσελίδα του Μακεδονικού Πρακτορείου ειδήσεων και στο οποίο αναφερθήκαμε:

Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

"Το Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, απευθύνεται στους χρήστες του Internet, σε όλο τον κόσμο, ζητώντας πληροφορίες, που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις αρχές και την Ιντερπόλ, να εντοπίσουν-εφόσον βεβαίως βρίσκεται ακόμη στη ζωή- τον Ναζί εγκληματία πολέμου Αλόις Μπρούννερ, ο οποίος οργάνωσε μαζί με άλλους Ναζί αξιωματικούς το Ολοκαύτωμα των 50.000 Εβραίων της Θεσσαλονίκης, καθώς και την εξόντωση 24.000 Εβραίων στο Ντρανσί της Γαλλίας

και άλλες περιοχές της Ευρώπης στη διάρκεια του Β' παγκοσμίου πολέμου. Ο Αλόϊς Μπρούννερ, ο 85χρονος σήμερα αυστριακής καταγωγής λοχαγός των ΕΣ-ΕΣ, που πήρε τη γερμανική υπηκοότητα για να ανέλθει την κλίμακα της ειεραρχίας των χιτλερικών υπηρεσιών ασφαλείας, είναι ο άνθρωπος που οργάνωσε τις 19 αποστολές στα κρεματόρια του θανάτου, των Εβραίων της Θεσσαλονίκης και συνέβαλε τα μέγιστα στην καταστροφή της Ισραηλιτικής κοινότητας της Μακεδονίας.

Ο Μπρούννερ, υπό την ιδιότητά του ως στενός συνεργάτης του Άιχμαν, είχε οργανώσει μαζί με τον συνεργάτη του Ντίταρ Βισλιτσέννυ, την εφαρμογή των ρατσιστικών μέτρων του Χίτλερ κατά των εβραίων της Θεσσαλονίκης. Και οι δύο, συνοδευόμενοι από άλλους τέσσερεις ναζί, έφτασαν στην κατεχόμενη από τους γερμανούς Μακεδονική πρωτεύουσα το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 1943, κι αμέσως επιδόθηκαν στο αποτρόπαιο έργο της εξολόθρευσης του εβραϊ-

κού πληθυσμού. Ο Μπρούννερ, ως επικεφαλής της ειδικής επιτροπής των SS και των SD, είχε αναλάβει την εφαρμογή και στην Ελλάδα των ρατσιστικών διαταγών του Χίτλερ, για την εξόντωση του εβραϊκού στοιχείου, φέρνοντας πολύ γρήγορα σε πέρας το τερατώδες έργο του. Στο στρατηγείο τους, που το είχαν εγκαταστήσει στην οδό Βελισαρίου 42, σε μια παλιά επιταγμένη εβραϊκή βίλα, οι Μπρούννερ και Βισλιτσέννυ, οργανώνουν με κάθε λεπτομέρεια το ποικρό με βάρος της μέχρι τότε πολυτληθούς εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης.

Έξι μόλις ημέρες μετά την άφιξή τους στη Θεσσαλονίκη, τα δύο ανθρωπόμορφα τέρατα, εκδίδουν διαταγή με στοιχεία IVB-4, επιβάλλοντας σε όλους τους εβραίους να φορούν υποχρεωτικά το γνωστό διακριτικό κίτρινο άστρο. Ενώ την επομένη μέρα, στις 12-2-1943, διατάσσουν να τοποθετηθούν πινακίδες που να γράφουν "εβραϊκό" σε όλα τα καταστήματα, τα γραφεία και τα ιατρεία των Εβραίων, καθώς και

Alois Brunner - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Back Forward Stop Refresh Home Search Favorites History Mail Print Edit Discuss

Address http://philippos.mpa.gr/gr/other/brunner/

Φάκελος Alois Brunner

Το Μακεδονικό Πρακτορείο

Είδησεν, απειλήσει στους χρήστες του Internet, σε όλο τον κόσμο, ζητώντας πληροφορίες, που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις αρχές και την Ιτερπόλ, να εντοπίσουν-εφόδους βεβαίως βρίσκεται ακόμη στη ζωή των εγκληματιστών πολέμου Αλόϊς Μπρούννερ, ο οποίος οργάνωσε μαζί με άλλους Ναζιστικούς το Ολοκαύτωμα των 50.000 Εβραίων της Θεσσαλονίκης, καθώς και την εξόντωση 24.000 Εβραίων στο Νίτρανη της Γαλλίας και άλλες περισσότερες στην Ευρώπη στη διάρκεια του Β' παγκοσμίου πολέμου.

Αλόϊς Μπρούννερ

Το 1943

σήμερα

[Η Ζωή και η Δράση του] [Οι Εργασίες] [Μεριμνίες] [Τι Έδωσε στη Συρία] [Η Ιστορική Κοινότητα Διοικήσεις]

[Ανέτομη η Θέση για την Εποχή]

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Η κεντρική σελίδα του Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων στο διαδίκτυο στην οποία αναζητείται ο Μπρούννερ



Ο Αλόϊς
Μπρούννερ
το 1943



Όπως
λέγεται ότι
είναι σήμερα

κίτρινο αστέρι στις εισόδους των σπιτιών τους.

Από κει και πέρα, οι δύο λοχαγοί των Ες-Ες, πρωταγωνιστούν σε ένα πραγματικό όργιο σε βάρος της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης, λεηλατώντας σπίτια και καταστήματα, βασανίζοντας, δολοφονώντας και οργανώνοντας την ομαδική αποστολή των Εβραίων στα κρεματόρια του Άουσβιτς, του Νταχάου, του Μπούχενβαλντ, του Μαουτχάουζεν κ.α.

...Τα ίχνη του Μπρούννερ, ανακάλυψε στη Συρία αρχικά ο υπεύθυνος του Γραφείου Αναζήτησης Εγκλημάτων Πολέμου δρ. Σιμόν Βίζενταλ, ενώ αρκετά στοιχεία εντόπισε και ο Γάλλος δικηγόρος Σερζ Κλάρσφελντ, ο οποίος τον αναζητούσε από το τέλος του πολέμου, καθώς ο Μπρούννερ ευθύνεται για τη θανάτωση του πατέρα του. Ο Κλάρσφελντ, είναι ο άνθρωπος που έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να εντοπισθεί και να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη ο διαβόητος "Χασάπης της Λυών" Κλάους Μπάρμπι. Τα τελευταία χρόνια, οι εισαγγελικές αρχές της Κολωνίας, στη Γερμανία, αποφάσι-

σαν να προσφέρουν το ποσό των 500.000 μάρκων (περίπου 85 εκατομμύρια δραχμές) για κάθε πληροφορία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό και τη σύλληψη του αξιωματικού των Ες-Ες, ο οποίος οργάνωσε το Ολοκαύτωμα των 50.000 Εβραίων της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου πολέμου. Ήδη, από το 1987, το υπουργείο Δικαιοσύνης της Ομοσπονδιακής Γερμανίας ζήτησε επίσημα τον Μπρούννερ από τη Συρία, ενώ η γερμανική δικαιοσύνη είχε ασκήσει σωρεία διώξεων για "ανθρωποκτονίες κατά συρροή" σε βάρος του Μπρούννερ, για τις ανθρωποκτονίες που διέπραξε κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ελλάδα (κυρίως στη Θεσσαλονίκη) αλλά και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, από όπου επίσης υπάρχουν καταγγελίες και καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων. Επίσης, εκδόθηκε εναντίον του ένταλμα σύλληψης από την Ιντερπόλ, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

... Ο 85χρονος σήμερα αξιωματικός των Ες-Ες, σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας της Γερμανίας για τη δίωξη των εγκληματών πολέμου, διέμενε τουλάχιστον ως πέρυσι στη Συρία, ενώ οι γερμανικές αρχές πιστεύουν ότι τώρα ο Μπρούννερ ίσως να βρίσκεται κάπου στη Νότιο Αμερική, πιθανότατα στην Αργεντινή, όπου συνελήφθη πριν ένα και πλέον χρόνο και εκδόθηκε στην Ιταλία, ένας άλλος αξιωματικός των Ες-Ες, ο Τρίπικε.

Πάντως, η μη σύλληψη μέχρι τώρα του Ναζί αξιωματικού, ίσως να οφείλεται και στο γεγονός ότι, όπως αποκάλυψε ο γερμανός δημοσιογράφος Μίχελ Λάνγκ στην εφημερίδα *Tageszeitung* (12-12-1991) ο Μπρούννερ υπήρξε μετά τον πόλεμο μέλος της "οργάνωσης Γκέλεν", που συστήθηκε, με απόφαση των αμερικανών, από τον χιτλερικό στρατηγό Ράινχαρτ Γκέλεν και τα μέλη της ήταν πρώην αξιωματικοί των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών, οι οποίοι στη συνέχεια αποτέλεσαν τον πυρήνα για τη δημιουργία το 1955, της επίσημης "Υπηρεσίας Πληροφοριών της Γερμανίας" (BND).

Με το θέμα, ασχολήθηκε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο σε ψήφισμά του, στις 12-9-1991, κατήγγειλε την κυβέρνηση Άσσαντ της Συρίας, ότι "παρέχει άσυλο στον υπεύθυνο για κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τον Αλόϊς Μπρούννερ, προσωπικό γραμματέα του Άντολφ Αϊχμαν, ο οποίος είναι

προσωπικά υπεύθυνος για τη θανάτωση περισσοτέρων από 120.000 εβραίων από την Αυστρία, τη Γερμανία, τη Σλοβακία και την Ελλάδα, στέλνοντας στο θάνατο περισσότερα από 200 παιδιά από ορφανοτροφεία". Στο ίδιο ψήφισμα αναφέρονταν επίσης ότι "ο Αλόϊς Μπρούννερ, ζει από το 1955 στη Δαμασκό της Συρίας, υπό την προστασία της συριακής κυβέρνησης και με Σύριους σωματοφύλακες, έχοντας υιοθετήσει το όνομα του δρα George Fischer, είναι δε γνωστό ότι ζει σε διαμέρισμα, στην οδό Haddad αριθ. 7 της Δαμασκού". Μάλιστα, η βρετανική εφημερίδα "Ομπσέρβερ", στο πρόσφατο δημοσίευμά της, κατέγραψε και τον αριθμό του τηλεφώνου του, που είναι το 332-690 της Δαμασκού!

...Οι Ισραηλινές Μυστικές Υπηρεσίες, όμως, δεν έχασαν ποτέ τα ίχνη του τουλάχιστον. Δύο φορές επιχείρησαν να τον δολοφονήσουν με παγιδευμένες επιστολές, μαθαίνοντας κάθε φορά τη διεύθυνσή του στη Δαμασκό.

...Δεν βρίσκεται στη Συρία ο καταζητούμενος για το Ολοκαύτωμα των Εβραίων της Θεσσαλονίκης αξιωματικός των ES-ES Αλόϊς Μπρούνερ, δηλώνει εκπρόσωπος της Συριακής Πρεσβείας στην Ελλάδα, διαψεύδοντας τα πρόσφατα δημοσιεύματα του ελληνικού και του διεθνούς τύπου σύμφωνα με τα οποία ο διαβόητος εγκληματίας πολέμου που αποκλήθηκε "Ο Χασάπης της Θεσσαλονίκης" για τη σφαγή των Εβραίων της Μακεδονίας αξιωματικός του γερμανικού στρατού στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο διαμένει στη Δαμασκό της Συρίας. Απαντώντας σε ερώτηση του Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων το γραφείο τύπου της συριακής πρεσβείας είπε ότι τα σχετικά δημοσιεύματα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και προσέθεσε ότι ο κ.Μπρούνερ δεν βρίσκεται στη Συρία."

Επίλογος

Όπως διαβάσαμε παραπάνω οι μυστικές πληροφορίες του Ισραήλ έκαναν δύο απόπειρες δολοφονίες κατά του Αλόϊς Μπρούνερ. Έκαναν την δουλειά τους... Και το Μακεδονικό πρακτορείο την δική του...



Οι Νεοφασίστες

6ο Μέρος —

«ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΡΩΣΣΙΑ»

Στη Πετρούπολη, στην κεντρική πλατεία Πούσκιν, κάθε Τετάρτη απόγευμα, μπορεί να δει κανείς τα μέλη της Πάμιατ να μοιράζουν προκρυψεις και να απευθύνονται στο διερχόμενο πλήθος.

Κρατούν σημαίες με τον δικέφαλο αετό των Τσάρων και πολλοί από αυτούς φορούν στρατιωτικές στολές της εποχής εκείνης.

Στην Μόσχα, από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του '90, είναι συνηθισμένο φαινόμενο για τους Μοσχοβίτες να βλέπουν μπροστά από το Κρεμλίνο τις παρελάσεις των νέων της Ρωσικής Εθνικής Ενότητας. Εδώ το σκηνικό αλλάζει. Είναι όλοι τους ομοιόμορφα ντυμένοι, με την πρασινόμαυρη στολή του κόμματος και κοντοκουρεμένοι, σε στυλ που θυμίζει Hitler jugend.

Είναι δυνατόν όλα αυτά να συμβαίνουν στην Ρωσσία του 2000; Μετά από 70 χρόνια κομμουνιστικού καθεστώτος και μια δεκαετία υπερφιλελεύθερης πολιτικής είναι δυνατόν η Ρωσσία να είναι γεμάτη από κόμματα και κινήματα που αυτοπροσδιορίζονται από εθνικιστές μέχρι εθνικοσιαλιστές ή και εθνικομπολεσβίκοι;

Με την ανεργία να καλπάζει και εκατομμύρια Ρώσσων να βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας, με την άνθιση της εγκληματικότητας και την μαφία και τη διαφθορά να έχουν καταλάβει τη δημόσια ζωή, ο εθνικισμός, ο αντισημιτισμός, η αναθεώρηση της ιστορίας, βρίσκονται σε ραγδαία ά-

νοδο. Ποιοί είναι όμως οι Ρώσσοι "φασίστες", τι πιστεύουν, τι θέλουν, ποιές είναι οι ιδεολογικές καταβολές τους;

Κατά αρχάς είναι πάρα πολλοί. Πριν μερικά χρόνια, οι αστυνομικές αρχές τους υπολόγιζαν σε περισσότερους από τετρακόσιες χιλιάδες, η Πάμιατ διατείνεται πως έχει πάνω από 50 χιλιάδες μέλη, ενώ στις τελευταίες εκλογές ο εκλογικός σχηματισμός της Ρωσικής Εθνικής Ενότητας, με το όνομα "Εναντίον όλων", έφτασε το 2% με πάνω από ένα εκατομμύριο ψήφους.

Ας δούμε λίγο αναλυτικά τις δύο οργανώσεις, που είναι οι κυριότεροι εκφραστές και παγκόσμια γνωστές, σαν εκπρόσωποι του Ρωσικού φασισμού σήμερα.

Η πρώτη από αυτές είναι η Πάμιατ. Το όνομα αυτό σημαίνει "μνήμη" και είναι ο τίτλος του ομώνυμου περιοδικού. Η Πάμιατ εκφράζει τον κλασικό, μπορούμε να πούμε, ρωσικό εθνικισμό, ταυτισμένο με την ορθόδοξη παράδοση της χώρας και την τσαρική οικογένεια. Όπως γράφουν οι

ίδιοι: "...Θέλουμε η Ρωσία να ξαναγίνει μεγάλη όπως ήταν κάποτε, όταν στον κόσμο ο στρατός μας ήταν φόβητρο και οι ηγέτες μας δεν άφηναν να τους ρεζίλευσον κράτη, μεγάλα όσο μια κουκίδα στον χάρτη, όπως η Εσθονία και η Γεωργία. Εμείς πιστεύουμε στην Ρωσία και όχι στην Σοβιετική Ένωση".

Η Πάμυατ δεν είναι ένα ενιαίο κόμμα, αλλά ένα Πατριωτικό Μέτωπο - ομπρέλα δεκάδων άλλων μικρών οργανώσεων που κινούνται στον ίδιο ιδεολογικό χώρο. Προέρχεται από την παράνομη την εποχή της σοβιετικής εξουσίας "Ρωσική Κοινωνική Χριστιανική Ένωση για την Απελευθέρωση του Λαού", που αποδεκατίστηκε από την K.G.B. το 1977. Έπειτα, στα μέσα της δεκαετίας του '80 εμφανίστηκε το μικρό περιοδικό Πάμυατ, το οποίο τα τελευταία χρόνια της σοβιετικής κυριαρχίας μπορούσε κανείς να το δει σε περίοπτη θέση, σε πολλά αστυνομικά τμήματα ή στρατιωτικές μονάδες. Σαφώς και η μεγάλη επιφροή του κινήματος στους χώρους των αστυνομικών και των μόνιμων στρατιωτικών που είδαν να καταρρέει σαν χάρτινος πύργος ο κολοσσός που ονομάζονταν "Σοβιετικός Στρατός".

Η οργάνωση πρωτοεμφανίστηκε στη Μόσχα και στο Νοβοροσιπίρσκ της Σιβηρίας και σήμερα διαθέτει γραφεία σε όλες τις σημαντικές πόλεις που κατοικούν ρωσικοί πληθυσμοί. Έμεινε μακριά από τις εκλογικές αναμετρήσεις, αλλά συμμετείχε ενεργά στις ταραχές του '94 και στην πολιορκία της Δούμας. Είναι εξάλλου συχνό φαινόμενο να δει κανείς τα μέλη της με θρησκευτικά λάβαρα και αυτοκρατορικές στολές να προπαγανδίζουν τις θέσεις τους για την Ρωσική Πατρίδα, τραγουδώντας το "Ο Θεός Σώζει τον Τσάρο".

Οκτώβριος 1994 και το ρωσικό κοινοβούλιο, η Δούμα, έχει καταληφθεί από τις "πατριωτικές" δυνάμεις που αντιπολεύονται τον Γέλτσιν. Ανάμεσα στο συγκεντρωμένο πλήθος μπροστά στο κοινοβούλιο, μπορεί να δει κανείς σημαίες με το σφυροδρέπανο και λάβαρα των μοναρχικών. Πρωτοστατούν στις μαχητικές διαδηλώσεις, που σπάνε το κλοιό των αστυνομικών στις γέφυρες του Νέβα, νέοι με κοντό στρατιωτικό κούρεμα, που φορούν τις στολές παραλλαγής του σοβιετικού στρατού στο Αφγανιστάν.



επάνω: Το συνέδριο της Ρωσικής Εθνικής Ενότητας
κάτω: Μέλη της Πάμυατ μοιράζουν προκτρύξεις στην πλατεία Πούσκιν

Δημήτριος Βασίλιεφ



**Ο Δημήτριος Βασίλιεφ είναι ο αρχηγός της ΠΑΜΙΑΤ.
Γεννήθηκε το 1945 στην μικρή πόλη Βλάτκα. Σπούδασε θέατρο και ιστορία της τέχνης και την περίοδο 1964-67 υπηρέτησε στον Ρωσικό στρατό.**

Στα μέσα της δεκαετίας του 70 μαζί με μία ομάδα συντρόφων του ίδρυσε την ΠΑΜΙΑΤ. Ήταν ο πρώτος που ήρθε σε ρόλη με το κατεστημένο όταν μίλησε εναντίον της στρατιωτικής επέμβασης των Σοβιετικών στο Αφγανιστάν.

Τον Μάιο του 1987 πήγκυθηκε της μεγάλης εθνικιστικής πορείας στο κέντρο της ρωσικής πρωτεύουσας.

Είναι τα μέλη της Ρωσικής Εθνικής Ενότητας, ενός κινήματος που χρησιμοποιεί σαν σύμβολο μία ρωσική παραλλαγή της σβάστικας και ανοιχτά κηρύττει την εθνικοσοσιαλιστική ιδεολογία στην κοινωνία της πάλαι ποτέ σοβιετικής αυτοκρατορίας. Ιδρύθηκε στις αρχές τις δεκαετίας του '90 από τον Αλεξάντρ Μπαρκατσώφ, πρώην αξιωματούχο της K.G.B.

Από την πρώτη στιγμή έδειξε τον σαφή εθνικοσοσιαλιστικό προσανατολισμό του. Τόσο τα σύμβολα, τόσο η ιδεολογική κατεύθυνσή του, όσο και οι αναφορές των εκπροσώπων του, δείχνουν ένα κίνημα που έχει δημιουργήσει μία ρωσική αντίληψη για την κοσμοθεωρία που αντιτίθεται τόσο στη φιλελεύθερη δημοκρατία όσο και στο μαρξιστικό σοσιαλισμό.

Διοργάνωσε πορείες και συνέδρια, όπου τα μέλη του εμφανίζονταν με ομοιόμορφη στολή και εκτελούσαν ένα τελετουργικό που θύμιζε τις συγκεντρώσεις του προπολεμικού γερμανικού εθνικοσοσιαλισμού. Πιο εντυπωσιακή όμως, είναι η εμφάνιση, των "Μπαρκατσοφικών" στις πολιτικές δράσεις, όπου με παραστρατιωτική στολή μοιράζουν φυλλάδια στα οποία κατηγορούν τους σημερινούς κυβερνήτες της Ρωσίας, ότι είναι ξεπουλημένοι στα αμερικανικά και σιωνιστικά συμφέροντα.

Όσο για αριθμούς, το κίνημα είχε πάνω από 100.000 ενεργά μέλη, με ίδιατερη συγκέντρωση στη Μόσχα και τις γύρω πόλεις, διανέμει την εφημερίδα "Αύριο" με 1.500.000 αντίτυπα. Αρκετά στελέχη του είχαν εκλεγεί βουλευτές, συνεργαζόμενοι με το πατριωτικό κόμμα του Ζιρινόφσκι, όταν αυτό ήταν πρώτο κόμμα, στις εκλογές για το κοινοβούλιο.

Ήταν τα μέσα της περασμένης δεκαετίας και οι αρχές προσπαθούσαν να θέσουν την P.E.E. εκτός νόμου. Εξάλλου ήταν τα μέλη της που είχαν προβάλλει την μεγαλύτερη ένοπλη αντίσταση στα γεγονότα του 94, και είχαν συνεχίσει τις μάχες με την αστυνομία και μετά την κατάληψη της Δούμας.

Το κίνημα αυτό δεν κρύβει τον στρατιωτικό προσανατολισμό του, με στρατόπεδα όπου τα μέλη εκπαιδεύονται ανοιχτά στην χρήση όπλων και σε πολεμικές τακτικές από αξιωματικούς του στρατού. Οι τελευταίοι αποτελούν και μεγάλο μέρος

των οπαδών του και την πλειοψηφία των στελεχών του.

Γεγονός είναι πως μεγάλο τμήμα της ρωσικής νεολαίας, στρέφεται σ' αυτό το κίνημα και όπως αναφέρει ο ηγέτης του: "Με τους δραστήριους αγώνες του, το Κίνημά μας, συμβάλει στην καθοδήγηση της "ρωσικής δυσφορίας" προς τον συνειδητοποιημένο αγώνα. Το συλλογικό ασυνείδητο μίσος, σταδιακώς μετατρέπεται σε συλλογική συνείδηση του Αγώνα και της Νίκης".

Όλα αυτά, είναι αρκετά από μόνα τους, για να δημιουργήσουν την απορία, πως είναι δυνατόν, μετά από τόσα λίγα χρόνια κατάρρευσης του κομμουνιστικού καθεστώτος, να έχουν δημιουργηθεί μαζικά κινήματα με σαφή "φασιστικό" χαρακτήρα, πως είναι δυνατόν να εξηγηθεί η ύπαρξη εκδόσεων και οι ιδεολογικές αναφορές σε κινήματα και θεωρητικούς του μεσοπολέμου;

Γιατί προϋποθέτουν τα παραπάνω την ύπαρξη και την διακίνηση αυτών των ιδεών, πολύ νωρίτερα από την κατάρρευση του σοβιετικού καθεστώτος. Πως όμως είναι δυνατόν αυτό σε ένα αστυ-



Αλεξάντερ Μπαρκατσώφ



"Με τους δραστήριους αγώνες του, το Κίνημά μας συμβάλει στην καθοδήγηση της "ρωσικής δυσφορίας" προς την συνειδητοποιημένο αγώνα. Το συλλογικό ασυνείδητο μίσος, σταδιακώς μετατρέπεται σε συλλογική συνείδηση του Αγώνα και της Νίκης"

νομοκρατούμενο καθεστώς, που ήταν ορκισμένος εχθρός των εθνικιστικών και φασιστικών θεωριών;

Στην Ρωσία υπήρχαν και υπάρχουν ακόμη όλες οι "βάσεις" για την δημιουργία μιας "φασιστικής" ιδεολογίας. Έντονος λαϊκός εθνικισμός, αντισημιτισμός, ένα αυτοκρατορικό μεγαλείο με την δυ-

ναστεία των Ρωμανώφ.

Κατ' αυτόν τον τρόπο εμφανίστηκαν ιδεολογικές και πολιτικές κινήσεις τόσο τον 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ου, που μπορούν να χαρακτηρισθούν σαν προ-φασιστικές, όσο και στην διάρκεια του μεσοπολέμου, στους κόλπους των πολιτικών προσφύγων, αλλά και παράνομα, στην ίδια την Σοβιετική Ένωση. Αυτό όμως που είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στους ίδιους τους κύκλους του κομμουνιστικού κόμματος, στα στελέχη της σοβιετικής εξουσίας και του στρατού υπήρχαν τάσεις και απόψεις, όμοιες μ' αυτές της Πάμυατ και του Μπαρκατσώφ.

Στους προ-φασιστες ή γεννήτορες του "φασισμού", ανήκει η ομάδα των "σλαβόφιλων" συγγραφέων του περασμένου αιώνα, με κορυφαίο τον Ντοστογιέφσκι, γνωστό για τον αντισημιτισμό του. Αντίθετα, ο πρωθυπουργός των Τσάρων, Στολύπιν, προσπάθησε να εφαρμόσει στην πράξη ένα κοινωνικό μοντέλο παρόμοιο με αυτό των φασιστικών καθεστώτων, δολοφονήθηκε όμως το 1911 από έναν εβραίο επαναστάτη. Στις αρχές του αιώνα δημιουργήθηκαν εξάλλου και οι "Μαύρες Εκατονταρχίες", πολιτικό κίνημα, που στήριζε τον Τσάρο, θεωρώντας τον "κυ-ματοθραύστη της επανάστασης", αλλά που πρότεινε συγχρόνως ένα κοινωνικό μοντέλο αντίθετο με τις καπιταλιστικές κοινωνίες της Δύσης. Τα μέλη τους εμπλέκονταν συνέχεια σε συγκρούσεις με τους επαναστάτες της εποχής και είχαν και μεγάλη κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.

Με την επικράτηση και εδραίωση της σοβιετικής επανάστασης, εκατομμύρια Ρώσσων κατέφυγαν εξόριστοι, στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ και σε περιοχές της Άπω Ανατολής που κατέχονταν από τους Ιάπωνες. Εκεί τους βρήκαν οι απόχοι από τη δημιουργία των διαφόρων φασιστικών και εθνικοσιαλιστικών κινημάτων του μεσοπολέμου.

Πολλοί από αυτούς τους εξόριστους, ειδικότερα οι νέοι, βετεράνοι του εμφυλίου, "βρήκαν τον εαυτό τους" σ' αυτή την ιδεολογία και δημιούργησαν την ρωσική άποψη του φασισμού, ξεκινώντας κόμματα και οργανώσεις στις χώρες που τους φιλοξενούσαν.

Ειδικότερα στο Χαρμπίν της Μαντζουρίας, όπου δρούσε το Πανρωσικό Φασιστικό Κόμμα, δημιούργηθηκε μια "σχολή" φασιστικής προπαγάνδας με εκδόσεις, περιοδικά και παράνομη αποστολή



υλικού στην σοβιετική επικράτεια. Σ' αυτήν δρουν μικρές ομάδες που από την δεκαετία του '30 είναι σε στενή επαφή με τις υπηρεσίες κατασκοπείας του Γ' Ράιχ.

Οι Ρώσοι "φασίστες" εξάλλου είναι οι πρωτεργάτες της δημιουργίας, κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου των μονάδων Ρώσων εθελοντών που πολεμούν με τους Γερμανούς, ενάντια στο καθεστώς του Στάλιν. Φυσικά μετά την ήττα τους, το τέλος όλων αυτών είναι τραγικό, τον περιμένει ή το εκτελεστικό απόσπασμα ή τα γκουλάγκ της Σιβηρίας.

Μετά την νίκη της Σοβιετικής Ένωσης και την εδραίωση της σαν παγκόσμια υπερδύναμη μια νέα γενιά Ρώσων εθνικιστών εμφανίζεται. Μέσα στα ίδια τα όργανα και τους μηχανισμούς του κομμουνιστικού κόμματος εμφανίζονται απόφεις, άμεσα επηρεασμένες από τις θέσεις των "σλαβόφιλων" στοχαστών του προηγούμενου αιώνα. Στις εφημερίδες της Κομσομόλ (κομμουνιστικής νεολαίας), εμφανίζονται κείμενα που προβάλλουν το στοιχείο της εθνικότητας και υμνολογούν τις παραδόσεις του ρωσικού λαού, ενάντια στον καπιταλιστικό υπεριαλισμό και κοσμοπολιτισμό. Και στον στρατό πάλι καλλιεργείται ένα έντονο πατριωτικό κλίμα με συχνότερες αναφορές στους εθνικούς ήρωες της χώρας παρά στους ήρωες της επανάστασης.

Μια ιδιαίτερη περίπτωση είναι ο πασίγνωστος αντιφρονών συγγραφέας Σολζενίτσιν, ο οποίος διώχθηκε από τη σοβιετικό καθεστώς, αλλά ανέ-

φερε πως η φιλελεύθερη δημοκρατία δεν είναι πανάκεια και η λύση των προβλημάτων των λαών. Πρόσφατα καλούσε σε διάγγελμά του, τους Ρώσους πολίτες να "βάλουν πάνω από όλα το συμφέρον της πατρίδας", και να έχουν σαν πρότυπο και έμπινευση "τις παραδόσεις και την ιστορία του έθνους".

Είναι οι στρατιωτικοί αυτοί, που στελεχώνουν σε μεγάλο βαθμό τα κινήματα τα... φασιστικά στη Ρωσία του σήμερα. Μεγαλωμένοι στις αυστηρές σχολές της σοβιετικής ένωσης ανέπτυξαν μια ιδιότυπη ιδεολογία, που κινείται ανάμεσα στο όραμα της μεγάλης ρωσικής πατρίδας και της αντίδρασης στην φιλελεύθερη και καπιταλιστική επίδραση, που την θεωρούν υπεύθυνη για τα δεινά της Ρωσίας σήμερα.

Για αυτό και οι δρόμοι της Μόσχας, και των άλλων μεγάλων πόλεων, δεν είναι πεδίο σύγκρουσης μεταξύ φασιστών ή κομμουνιστών, όπως γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά μπορεί να δει κανείς στην ίδια συγκέντρωση τα σφυροδρέπανα με τις φωτογραφίες των Τσάρων.

Αυτή είναι η ιδιότυπη έκφραση του φασισμού στην Ρωσία, και οι θιασώτες του οργανώνονται, εκπαιδεύονται πολιτικά και στρατιωτικά και είναι έτοιμοι να αρπάξουν την πρώτη ευκαιρία που θα τους δώσει η εκρηκτική οικονομική και κοινωνική κατάσταση της πατρίδας τους.



ΝΕΑ ΑΠ' ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΗΠΑ

Ρίτσαρντ Μπάντλερ 1918-2004

● Στις 9 Σεπτεμβρίου απεβίωσε στο βόρειο Αϊντάχο ο γνωστός αμερικανός φυλετιστής και αντισιωνιστής Πάστορας Ρίτσαρντ Μπάντλερ. Ο Μπάντλερ γεννήθηκε το 1918 στο Κολοράντο των ΗΠΑ και ήταν βετεράνος του Β' ΠΠ, είχε μία επιτυχημένη καριέρα ως αεροναυπηγός στη γνωστή αεροπορική βιομηχανία στη Λόκχιντ, και κατά την δεκαετία του '60 ασπάστηκε το δόγμα της "Χριστιανικής Ταυτότητας", μίας χριστιανικής προεσταντικής θρησκευτικής οργάνωσης με αντισιωνι-

στικά και φυλετικά στοιχεία. Ακολούθησε αρχικά στην Καλιφόρνια την "Εκκλησία του Ιησού Χριστού Χριστιανού", τις οποίας έγινε στην συνέχεια πάστορας, και μεταφέροντας την έδρα αυτής, στο Χέιντεν Λέικ του Αϊντάχο, ίδρυσε τα "Άρια Έθνη", μία φυλετική και χριστιανική κοινότητα που υποστήριζε την δημιουργία μίας ισχυρής λευκής αμερικανικής κοινότητας στη Βορειοδυτική Αμερικανική απαλλαγμένη από σιωνιστικές και καπιταλιστικές επιρροές. Για 40 χρόνια ο Μπάντλερ έγινε γνωστός ως ένας αφοσιωμένος πάστορας στο σκοπό του, ο οποίος δέχτηκε σοβαρές διώξεις από το αμερικανικό πολιτικό κατεστημένο, τις αμερικανικές εβραϊκές και "αντιρατσιστικές" οργανώσεις, με αποτέλεσμα από τα τέλη της δεκαετίας του '90, να δεχτεί σοβαρά πλήγματα, να απολέσει την φυλετική του κοινότητα, και επιχειρήθηκε η πλήρη περιθωριοποίηση και οικονομική καταστροφή του, λόγω των απόψεων του που έρχονταν σε πλήρη ρήξη με το υπάρχον ιδεολογικό και πολιτικό κατεστημένο των ΗΠΑ.



Εξασφάλισε το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων της Αριζόνα φυλετιστής υποψήφιος

● Μεγάλους πονοκεφάλους προκάλεσε στην ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων η ανάδειξη ως υποψήφιου στη 4η εκλογική περιφέρεια της Αριζόνα για το αμερικανικό Κογκρέσο Τζο Σουίνι. Ο Σουίνι που θεωρούταν το "μεγάλο αουτσάιντερ" από την ηγεσία του Ρεπουμπλικάνων στήριξε την υποψηφιότητα του "Αμερικανολατίνου" Λου Μιούνοζ. Τελικά ο Σουίνι απέσπασε το 70,4% των ψήφων των Ρεπουμπλικανών της περιοχής του, ενώ αντίστοιχα ο Μουίνοζ απέσπασε το 29,6%. Έτσι αυτό το φθινόπωρο ο Σουίνι αντιμετωπίσει τον "Αμερικανολατίνο" Δημοκρατικό και μέλος του Κογκρέσου Ραούλ Γκριγιάλβα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού τύπου της Αριζόνα, ο Σουίνι χαρακτηρίζε-

ται ως ο "Ντέιβιντ Ντί-
ουκ της Αριζόνα", λόγω
των φυλετικών του α-
πόψεων, της στάσης
του κατά των μεξικα-
νών και λοιπών λαθρο-
μεταναστών και κατά
των ομοφυλοφίλων. Η
ηγεσία του κόμματος
των Ρεπουμπλικάνων



έχει δηλώσει πως δεν ανέμενε την εκλογική νίκη του Σουίνι, και θα κάνει κάθε προσπάθεια δυνατή να μην τον στηρίξει, ενώ έχει δεχτεί τα πυρά αρκετών Ρεπουμπλικάνων αξιωματούχων, μεταξύ αυτών και του Ρεπουμπλικάνου βουλευτή της Αριζόνα Τζιφ Κολμπ, που είναι ανοικτά ομοφυλόφιλος. Ο Σουίνι από την πλευρά του, ανέμενε την αντίδραση αυτή από την ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και υποστηρίζει ο ίδιος πως εκφράζει την πλειοψηφία των ψηφοφόρων της περιοχής του δηλώνοντας μεταξύ των άλλων "δεν με ενδιαφέρει να εκπροσωπήσω τους Μεξικάνους ή τους Ισπανόφωνους, ούτε επίσης τους λαθρομετανάστες. Δεν έχω σχέση με τους ομοφυλόφιλους της περιοχής μου. Σκοπεύω να εκπροσωπήσω το 80% των ψηφοφόρων, και όχι το 20%".

ΚΑΝΑΔΑΣ

Εκδηλώσεις συμπαράστασης στο Έρντ Ζούντελ σε

Τορόντο και Μοντρέαλ

- Ομάδες Καναδών πατριωτών και υπερασπιστών του δικαιώματος της ελεύθερης διακίνησης και



έκφρασης ιδεών πραγματοποίησαν σε Τορόντο και Μοντρέαλ στις 12 Σεπτεμβρίου εκδηλώσεις συμπαράστασης υπέρ του γνωστού Καναδογερμανού εκδότη και εκπρόσωπου του κινήματος της Ιστορικής αναθεώρησης σε αυτή την χώρα, Έρντ Ζούντελ. Ο επικεφαλής της καναδικής οργάνωσης "Καναδική Ένωση για την Ελεύθερη Έκφραση" Πολ Φρομ, που διοργάνωσε αυτές τις εκδηλώσεις, δήλωσε πως η 12η Σεπτεμβρίου ήταν μία ημέρα αφιερωμένη στο Ζούντελ, που εδώ και 19 μήνες κρατείται σε πλήρη απομόνωση σε καναδικές φυλακές υψίστης ασφαλείας στο Οντάριο, ενώ εκδικάζεται η υπόθεση απέλασής του στην Γερμανία. Σύμφωνα με τις καναδικές μυστικές υπηρεσίες, ο Ζούντελ θεωρείται ως "κίνδυνος εθνικής ασφαλείας", παρόλο τις δολοφονικές επιθέσεις και διώξεις που έχει δεχτεί ο καναδογερμανός εκδότης από "προοδευτικούς" και εβραίους του Καναδά, καθώς επίσης που η στενή παρακολούθηση του από τις καναδικές μυστικές υπηρεσίες από το 1995, δεν έχουν αποδείξει την ανάμειξη του Ζούντελ σε κάποια συνωμοτική ενέργεια δυναμικής ανατροπής του καναδικού πολιτικού κατεστημένου. Το μεγάλο του "έγκλημα", όπως υποστηρίζουν και οι διοργανωτές αυτές της εκδήλωσης είναι η άρνηση του Ζούντελ για την επίσημη εκδοχή του Β' ΠΠ και του εβραϊκού Ολοκαυτώματος, κάτι που ίσως οδηγήσει και στην απέλαση του Ζούντελ στη Γερμανία, περιμένοντας εκεί μία πολυετή φυλάκιση για "αδικήματα γνώμης".

ΓΑΛΛΙΑ

Πραγματοποιήθηκε επιτυχώς το ετήσιο ιδεολογικό τριήμερο του MNR

● Από τις 27 έως 29 Αυγούστου στελέχη, μέλη και φίλοι του Εθνικού Ρεπουμπλικανικού Κινήματος ("MNR") του Μπρούνο Μεγκρέ συγκεντρώθηκαν στο πύργο Τενισί στο Κότ ντ' Ορ της νοτίου Γαλλίας για να παραστούν σε μία σειρά συζητήσεων και ιδεολογικών σεμιναρίων με κεντρικό θέμα "Οι συνθήκες που θα συντελέσουν στην αναζωγόνηση της Γαλλίας και της Ευρώπης". Εκτός από την εκλογική αποτίμηση που έγινε για τις πρόσφατες γαλλικές περιφερειακές εκλογές και τις Ευρωεκλογές του Ιουνίου συζητήθηκε και αναπτύχθηκαν οι θέσεις του ολοκληρωμένου προγράμ-

ματος του "MNR" που διαθέτει 562 προτάσεις για 21 φλέγοντα πολιτικά ζητήματα, από τον Πολιτισμό, την Ε-ξωτερική Πολιτική, το Περιβάλλον, την Λαθρομετανάστευση, την Δικαιοσύνη, την Δημόσια Υγεία, την Οικογένεια έως την Εθνική Άμυνα.



Ανησυχούν ότι χάνουν την "αξιοπιστία" τους οι γαλλικές εβραϊκές οργανώσεις

● Η Γαλλία, που διαθέτει μία από τις πολυπληθέστερες εβραϊκές κοινότητες στην Ευρώπη, έχει συγκλονιστεί η κοινωνία της αυτή την περίοδο από την αποκάλυψη σειράς πλαστών "αντισημιτικών" επιθέσεων, που είχαν προκαλέσει την συστράτευση του γαλλικού πολιτικού κατεστημένου και την επικύρωση αυστηρότατων μέτρων για την "καταπολέμηση του αντισημιτισμού". Όπως μεταδίδουν και διεθνή εβραϊκά πρακτορεία η γερεσία της εβραϊκής κοινότητας της Γαλλίας, μετά την χιονοστιβάδα αποκαλύψεων για πλαστές αντισημιτικές επιθέσεις, και λόγω της έντασης που έχει προκληθεί μεταξύ των σχέσεων Γαλλίας και Ισραήλ, μετά από δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Αριέλ Σαρόν, ανησυχεί πως έχει αρχίσει να χάνει στην αξιοπιστία της στην γαλλική κοινωνία. Ορισμένοι, από την άλλη πλευρά υποστηρίζουν ότι παρατηρείται η εξασθένιση της επιρροής της γαλλικής εβραϊκής κοινότητας, κάτι για το οποίο έχει κάθε λόγο να ανησυχεί η γερεσία πανίσχυρων εβραϊκών οργανώσεων στην Γαλλία.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Επιτυχημένη η 4η Εθνικιστική Κατασκήνωση

● Η πιο γνωστή και ισχυρή εθνικιστική οργάνωση της Ρουμανίας "Νούα Ντρεάπτα" διοργάνωσε στα τέλη Αυγούστου με πλήρη επιτυχία την 4η Εθνικιστική Κατασκήνωση στην περιοχή των Καρπαθίων. Σε αυτή συμμετείχαν Ρουμάνοι εθνικιστές από όλη την χώρα, αλλά και ξένοι προσκεκλημέ-

νοι, από την Ανατολική Ευρώπη και ΗΠΑ. Σε αυτή την κατασκήνωση πραγματοποιήθηκαν ομιλίες, ιδεολογικές συζητήσεις, αλλά και χαιρετισμοί έξινων αντιπροσωπειών, μεταξύ αυτών και στέλεχος της αμερικανικής εθνικιστικής οργάνωσης "Εθνική Συμμαχία" ("National Alliance") Τζόναθαν Φέιν. Επιπλέον υπήρχαν και αθλητικές δραστηριότητες, καθώς επίσης στο τέλος και μία ορθόδοξη λειτουργία αφιερωμένη για του Ρουμάνους μάρτυρες που πέθαναν για τις ιδέες τους κατά την διάρκεια της κομμουνιστικής τυραννίας.



ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ

Μεγάλες εκλογικές επιτυχίες πέτυχε το "Μέτωπο Ελευθερίας"

● Σημαντικές ανακατατάξεις στην πολιτική ζωή της Νοτίου Αφρικής έφεραν οι πρόσφατες περιφερειακές εκλογές στα τέλη Αυγούστου. Σε αυτές λοιπόν παρατηρήθηκε ο καταποντισμός του "Νέου Εθνικού Κόμματος", αφού όχι μόνο έχασε πολλές έδρες, αλλά υποψήφιοί του αρνήθηκαν κάθε συνεργασία με το Εθνικό Αφρικανικό Κογκρέσο ("ANC") και ορισμένοι προσχώρησαν στο συνασπισμό κομμάτων λευκών Νοτιοαφρικανών, του "Μετώπου Ελευθερίας" ("Freedom Front Plus"). Έτσι στην περιοχή του Κέιπ Τάουν το "Μέτωπο Ελευθερίας" εξέλεξε δέκα νέους υποψήφιους του, αλλά ανέδειξε υποψήφιους και σε άλλες πόλεις της Νοτίου Αφρικής, δείχνοντας έτσι την δυσφορία των λευκών Νοτιοαφρικανών στην προσχώρηση της γερεσίας του κατά βάση "λευκού κόμματος" "Νέου Εθνικού Κόμματος" στο "ANC".

Επίσης, η δυναμική εμφάνιση του "Μετώπου Ελευθερίας" δείχνει και την διάθεση μεγάλη μερίδας λευκών Νοτιοαφρικανών για την δημιουργία ενός πολιτικού κινήματος που θα εκφράζει απο-



κλειστικά τα συμφέροντα και θα υπερασπίζει τα δικαιώματα των λευκών αυτή της χώρας.

ΙΤΑΛΙΑ

Δολοφονική επίθεση κατά στελέχους της "Forza Nuova"

● Όπως καταγγέλλει και η ηγεσία του ιταλικού εθνικιστικού κόμματος "Forza Nuova" στις 5 Σεπτεμβρίου το στέλεχος της και υπεύθυνος για τα γραφεία της οργάνωσης τις Συρακούσες της Σικελίας Αντρέα Ακουαβίβα, δέχτηκε δολοφονική επίθεση, αφού "άγγωντοι" παγίδεψαν με εκρηκτικά το αυτοκίνητο του. Όπως αφήνει να εννοηθεί η ηγεσία του κόμματος, οι υποψίες του στρέφονται κατά του ιταλικού υποκόσμου και οργανωμένου εγκλήματος, αφού τονίζουν ότι ο Ακουαβίβα με άλλα μέλη της "Forza Nuova" στις Συρακούσες πραγματοποιούν μία δυναμική πολιτική εκστρατεία στην περιοχή κατά των ναρκωτικών, της πορνείας και της λαθρομετανάστευσης.

Μεγάλη εκδήλωση της "Forza Nuova" κατά της λαθρομετανάστευσης

● Στις 25 Σεπτεμβρίου η "Forza Nuova" έχει προγραμματίσει μία μεγάλη ανοικτή εκδήλωση στο Παλέρμο της νοτίου Ιταλίας κατά της λαθρομετανάστευσης με κεντρικό σύνθημα "Ας σταματήσουμε την εισβολή!", τονίζοντας τις εθνικές και κοινωνικές προεκτάσεις σε αυτό το φαινόμενο. Αυτή αποτελεί μία από τις πολλές εκδηλώσεις που πραγματοποιεί σε ολόκληρη την ιταλική επικράτεια η "Forza Nuova" δείχνοντας τον δυναμισμό,



ΓΕΡΜΑΝΙΑ

αλλά και την αφοσίωση της ηγεσίας αυτού του κόμματος που έχει γίνει η στέγη των Ιταλών μαχόμενων εθνικιστών.

Εκδήλωση κατά των λαθρομεταναστών στο Βερολίνο από NPD

● Την οργή αντίδραση του πολιτικού κατεστημένου και παρακράτους της Γερμανίας έχει προκαλέσει η συνεχιζόμενη άνοδος του "NPD". Μετά το εκπληκτικό 4% που επέτυχε πρόσφατα ο πρόεδρος του "NPD" Ούντο Βόιντ στο Σάαρ, η ηγεσία του γερμανικού εθνικιστικού κινήματος, αποφάσισε να

πραγματοποιήσει, για πρώτη φορά στα χρονικά της νεώτερης γερμανικής Ιστορίας, μία πορεία μέσα από την καρδιά της συνοικίας που ελέγχουν Τούρκοι μετανά-



στες στις 25 Σεπτεμβρίου, λίγο έξω από την Γερμανική πρωτεύουσα. Το "NPD" με την συνεχή πολιτική της δράση έχει γίνει ο πόλος έλξης των γερμανών εθνικιστών, παρόλο τις μεθοδεύσεις και τις διώξεις του γερμανικού πολιτικού κατεστημένου.

Δυναμική εκδήλωση για τον Ρούντολφ Ες στο Βερολίνο

● Εκτός από την εφετινή εκπληκτική εκδήλωση και την παρουσία χιλιάδων Γερμανών Πατριωτών και Εθνικιστών στην Βαυαρία υπέρ της μνήμης του Ρούντολφ Ες, μία μικρότερη, αλλά εξίσου δυναμική πραγματοποίησε από Γερμανούς Εθνικιστές στις 25 Αυγούστου στο Βερολίνο. 100 περίπου Γερμανοί Εθνικιστές απέκλεισαν ειρηνικά την Βρετανική Πρεσβεία με πανό, που απαιτούσε την άμεση δημοσιοποίηση των βρετανικών εγγρά-



φων γύρω από την κράτηση και τον θάνατο του Ρούντολφ Ες, κάτι που έχει προγραμματίσει η βρετανική κυβέρνηση για το 2017. Στη συνέχεια οι Γερμανοί Εθνικιστές με πανό και σημαίες πραγματοποίησαν μία μικρή πορεία μέσα από τους κεντρικούς δρόμους του Βερολίνου, διασχίζοντας και την ιστορική Πύλη του Βραδενβούργου, δίχως να αντιμετωπίσουν κανένα απολύτως πρόβλημα...

Νέα μεγάλη εκλογική επιτυχία του BNP

● Στις 9 Σεπτεμβρίου το βρετανικό εθνικό κόμμα "BNP" επέτυχε μία νέα σημαντική εκλογική νίκη στην περιοχή Γιαρντ Χάουζ Γουάρντ του δημοτικού συμβουλίου του Κίνγκσλεϊ, όπου η υποψήφιος της Άντζελα Κλαρκ απέσπασε το 53% των ψήφων.

Το BNP επέτυχε το μεγαλύτερο εκλογικό ποσο-

-δα 1 για την πόλη η οποία προσδιορίζει 23 στα ράφια της ηγεμονίας της "BNP" στη διοικητική ρίγη της πόλης.

στό από την ημέρα της ίδρυσης του στο δημοτικό συμβούλιο του Κίνγκσλεϊ, το οποίο βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα μακριά από το Μπράντφορντ του Δυτικού Γιορκσάιρ, μία άλλη πόλη που το "BNP" έχει σημειώσει σημαντικές επιτυχίες. Όπως τονίζει και το "BNP" αυτή η εκλογική επιτυχία είναι άκρως σημαντική, αφού λίγες εβδομάδες πριν τις επαναληπτικές τοπικές εκλογές στην περιοχή, το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο "BBC" είχε μεταδώσει άκρως υβριστικού περιεχομένου ρεπορτάζ για την δράση του "BNP" στο Γιορκσάιρ.



ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

Εγγραφείτε συνδρομητές στο περιοδικό μας

Τιμή συνδρομής (9 τεύχη το χρόνο)
εσωτερικού 25 ευρώ
εξωτερικού 35 ευρώ



Επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 6979268469 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@xrushaugh.org
ή ταχυδρομικά στην διεύθυνση Τ.Θ. 8346 Τ.Κ. 100 10 ΑΘΗΝΑ

ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΛΟΓΧΗ



Πολεμικά Φύλλα

από την Μικρασιατικήν εκστρατείαν

σειρά
DVD

ΡΟΜΜΕΑ

Η αλεπού της Ερήμου

Κυκλοφορεί
στα περίπτερα

με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ
ΥΠΟΤΙΤΛΟΥΣ



ΕΚΔΟΣΙΑ ΑΣΚΑΛΩΝ ΛΟΓΧΗ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΣΚΑΛΩΝ ΛΟΓΧΗ

Μανούσου Καμπούρη
ΔΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ

Το "Δια Σιδήρου" είναι έργο φανταστικό. Οι επάλη από τις οκτώ Ιστορίες του ("Επά βήματα") αναφέρονται σε ιστορικές εποχές που έχουν δει την ανάκλυψη του αιδήρου. Οι τοποθεσίες και οι ιστορικές περιόδοι υπάρχουν, άλλες με μεγαλύτερη βεβαιότητα και άλλες με μικρότερη. Τα Επά βήματα αναφέρονται σε ανθρώπινους κόσμους και καταστάσεις. Οι μορφές του καθήκοντος είναι πολλές, οι θυσίες που απαιτεί πολυποίκιλες, οι δικαιολογίες για να μην το πράξει κανείς αναρίθμητες...



162 σελίδες 12 €

Γιώργου Μάστορα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ

WHITE POWER ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Το βασικό κείμενό του βιβλίου απρότερα σε μια μαρκσιαλή σειρά άρθρων σχετικών με το αντικείμενο, που πρωτοδημοσιεύθηκαν από την στήλη του "Μετώπου Νεολαίας" της Εθνικιστικής εφημερίδας "ΧΡΥΣΗ ΗΓΗ". Βεβαίως, είναι πλήρως αναπροσαρμοσμένο και "εκουσιογρανισμένο", έτσι ώστε ακόμα και όσοι έχουν διαβάσει, είναι σίγουρο πως θα βρούν πληθώρα νέων στοιχείων και αρκετά extras στην συγκεκριμένη έκδοση. Η όλη προσπάθεια και το αποτέλεσμα αυτής μπορούν να χαρακτηρισθούν λοιπόν ως πολύ επιυπηκμένες.

182 σελίδες 14 €

Δ. Καλλονά Viva La Muerte!

Η ΙΣΠΑΝΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ

Το "Viva la Muerte" αποτελεί την επανέκδοση του λογοτεχνικού αφγυήματος του Δ.Καλλονά (Αθήνα 1943) που βρίσκεται απήχηση ακόμη και στις μέρες μας. Η Ισπανία φρέγεται από τον τριετή εμφύλιο πόλεμο που ξεσπά σαν πύρινη λαλάπα τα έτη '36-'39, μα ο λαός της αποφασισμένος και φανατισμένος όσο ποτέ έχει συνειδητοποιήσει το χρέος του να πολεμήσει έως τελική πτώσεως για το ύψιστο αγαθό, την ελευθερία του.



206 σελίδες 12 €

Savitri Devi

Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ



Η Σαβιτρί Ντέβι (1905-1982) ή Μαξιμιανή Πόρτας, είναι μία ευρωπαία (από Ελληνα πατέρα) για την οποία το κοινό δεν γνωρίζει πολλά παρά τον συγγραπτικό βίο της και το πλούσιο συγγραφικό της έργο. Ήταν μία γυναίκα πολυταξιδεμένη, βαθιά γνώστρια των Ευρωπαϊκών Παραδόσεων και του Ινδουισμού

που έζησε μία θυελλώδη ζωή κατά την διάρκεια του Μεσοπολέμου και τόλμησε μετά το τέλος του Β' ΠΠ να αιφνιδίσει τοκλίμα της εποχής προβάλλοντας μία εντελώς διαφορετική και τολμηρή προσέγγιση σε μία βιοθεωρία που θεωρούνταν πλέον το "απόλυτο κακό" σε παγκόσμια κλίμακα. Παρουσιάζονται σε αυτή την έκδοση αποσπάσματα από κλασικά κείμενα της Ντέβι, οπως από το "Ανθρώπος στο Ειδώλιο", "Υιός του Ήλιου", "Προσκύνημα", "Η Αστραπή και ο Ήλιος" και "Προειδοποίηση στους Ινδουιστές".

160 σελίδες 12 €

Το σώμα της τιμής και της δόξης

ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΘΥΣΙΑΙ ΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ



Η ιδιαιτερότητα του σώματος της Βασιλικής Χωροφυλακής ήταν ότι είχε το δικαίωμα να μάχεται και κατά του εχθρού της Πατρίδος και η διάλυσή του κατ' ουσίαν αποδυνάμωσε τις Ένοπλες δυνάμεις. Είχε βέβαια σοβαρούς λόγους η αριστερά να διαλύσει την Χωροφυλακή. Δεν μπορούσαν να λησμονήσουν τον σκληρό αγώνα που έδωσαν οι μαχητές της για την αντιμετώπιση της κομμουνιστικής ανταρσίας με κορυφαία στιγμή αυτήν της Μάχης του Συντάγματος Μακρυγιάννη τον Δεκέμβριο του 1944.

76 σελίδες 6 €

Τεωρίου Γρίβα-Διγενή

"ΑΓΩΝ ΕΟΚΑ ΚΑΙ

ΑΝΤΑΡΤΟΠΟΛΕΜΟΣ"

Πρόκειται για την "Πολιτικοστρατιωτική Μελέτη" (μία στρατιωτική έκδοση του 1962 ανατυπωμένη από τις εκδόσεις "ΑΟΓΗ") του θρυλικού αρχηγού της ΕΟΚΑ, της μονής αντάρτικης οργανώσεως, που κατόρθωσε να λυγίσει μια μεγάλη αυτοκρατορία όπως ήταν η Βρετανική. Είναι ένα πολεμικό εγχειρίδιο για το πώς θα πρέπει να δρά μια οργάνωση που διεξάγει εθνικοπολευθερωτικό αγώνα. Παρότι δεν είναι κείμενο λογοτεχνικό, μέσα από το λιπό ύφος του συγγραφέα, ο αναγνώστης ζει μία από τις σύγχρονες εποποιίες του Ελληνισμού.

136 σελίδες 8 €



Ν. Γ. Μιχαλολιάκου

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΠΙΣΤΟΙ

Είναι το τελευταίο ιδεολογικό και πολιτικό βιβλίο του συγγραφέα, που θίγει θέματα του πρόσφατου ιστορικού παρελθόντος, αλλά και του παρόντος και του μέλλοντος. Την αλληλοσφραγή των Ελλήνων στα χρόνια 1941 - 1949, τον ψυχρό πόλεμο, την ταύτιση (κακώς) του αποκομματισμού με τον εθνικισμό και τα εθνικιστικά κινήματα στην Ευρώπη, που αντιστάθηκαν με συνέπεια και στις δύο όψεις της παγκόσμιας τυραννίας.

112 σελίδες 8 €



Εκδ. Εθνική Εταιρεία Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΣ

"Ο Κομμουνισμός στην Ελλάδα" εξεδόθη το 1937 από την Εθνική Εταιρεία από τα ορχεία του παρανόμου, τότε, ΚΚΕ τα οποία κατασχέθηκαν από την ασφάλεια του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου.

Η έκδοση αυτή εντασσόταν στην γενικότερη προσπάθεια της τότε κυβερνήσεως να εμποδίσει την Σοβιετική επιρροή στην Ελλάδα.

216 σελίδες 8 €



Φασιστικά κτήματα στην Ελλάδα του μεσοπόλεμου ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ ΆΞΙΑΙ ΤΙΜΗΣ

Ποιος γνωρίζει αλήθεια για το πολιτικό κλίμα της Ελλάδος του μεσοπολέμου; Για τις αντικομμουνιστικές φοιτητικές ενώσεις, τις οργανώσεις και τα κόμματα που είχαν έναν ξεκάθαρα εθνικιστικό και λαϊκό χαρακτήρα, που θα μπορούσε μέσα στο πνεύμα της εποχής να ονομαστεί και φασιστικός; Μάχες στα Πανεπιστήμια, πορείες σε στρατιωτική παράταξη στους

δρόμους της Αθήνας, οι Κυανοχίτονες της οργανώσεως Ελλήνων Εθνικιστών του Γιάνναρου και άλλες άγνωστα στοιχεία αποκαλύπτονται μέσα από τις σελίδες του βιβλίου αυτού.

160 σελίδες 8 €

Ν. Έξαρχου ΟΜΑΔΑ ΚΡΟΥΣΕΩΣ "ΛΟΓΧΗ"

Ένα πολιτικό μυθιστόρημα σε μια Ελλάδα που δεν υπάρχει, αλλά που θα μπορούσε να υπάρξει. Μέσα στις σελίδες του περνούν πρώσωπα, χαρακτήρες και γεγονότα φανταστικά, που θυμίζουν ούμως πολλά από την πραγματικότητα, αλλά και από τα δύσα πρόκειται να συμβούν στην Πατρίδα μας στα επόμενα χρόνια. Ένα κείμενο φυγής από την ακληρή χειροπιστή αλήθεια, που μέσα του υπάρχουν πρόδοτες, συνθισμένοι ανθρώποι, αλλά και ηρωες. Ασπρόμαυρες σελίδες, που θυμίζουν αληθινές καταστάσεις, γεγονότα και πρόσωπα, που τις μεταφέρουν σε ένα φανταστικό και ανύπαρκτο κόσμο.

170 σελίδες 7 ευρώ



Ν. Γ. Μιχαλολιάκου ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

Το βιβλίο αυτό είναι η ιστορία του κινήματος της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ τα χρόνια 1993-98. Μέσα από τις σελίδες του κειμένου, περνούν με τη σειρά όλες οι διώξεις, οι συκοφαντίες, οι αγώνες και οι νίκες των εθνικιστών, την γεμάτη από γεγονότα αυτή πενταετία. Για όποιον τα έποισε, είναι ένα ιδανικό αρχείο, μεγάλυτερη αξία έχει ούρως το βιβλίο γι' αυτόν που τώρα θέλει να πλησιάσει το



κίνημα των εθνικιστών στην Ελλάδα. Σε αυτό μπορεί να δει τον τρόπο που μάχονται και να δει αν πραγματικά είναι σε θέση και θέλει να συμμετέχει σ' αυτόν.

250 σελίδες 8 €

Ν. Γ. Μιχαλολιάκου

ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΥΡΩΠΗ

Το πρώτο μέρος του βιβλίου είχε πρωτεκδοθεί το 1992, με την ευκαιρία του Β' συνεδρίου της Χ.Α. Αποτελεί ένα κείμενο ιδεολογικό και συνάμα πολιτικό, περισσότερο όμως είναι προφητικό για τις εξελίξεις από το 92' μέχρι σήμερα.

Ξαναεκδόθηκε μαζί με ορισμένες προσθήκες για κάποια ζητήματα, γιατί αποτελεί την κατάθεση των εθνικιστών για την δεκαετία του 90'. Περιέχει όλες τις προτάσεις και τις αντιρρήσεις για τα κρίσιμα ζητήματα που απασχόλησαν τα χρόνια που πέρασαν, καθώς βέβαια και τις αρχές και τις αξίες που διέπουν τους εθνικιστές για τα χρόνια που θα έρθουν.

112 σελίδες 6 €



Α. Μακυτόναλυτ ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΡΝΕΡ

Η ειδηση πως οι εκδόσεις "ΛΟΓΧΗ", απόφασισαν να εκδώσουν "ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΡΝΕΡ", αποτελεί μία πολύ σημαντική είδηση για τα ελληνικά εκδοτικά δεδομένα. και τούτο γιατί, το συγκεκριμένο βιβλίο, μέχρι το πρόσφατο χτύπημα στην Ν. Υόρκη, θεωρείτο από τις αμερικανικές αρχές ασφαλείας, σαν το νούμερο ένα εγχειρίδιο τρομοκρατικών και επικινδυνών για την δημόσια ασφάλεια, βιβλίο. Το βιβλίο αναφέρεται σε μία αμερικανική κοινωνία που ήδη υπάρχει σε μεγάλο βαθμό, και η οποία βρίσκεται στα όρια των φυλετικών και κοινωνικών εντάσεων. Τότε, μία φυλετική οργάνωση, αποφασίζει να ξεκινήσει τον ένοπλο αγώνα, σπρωγμένη εκεί από την κρατική καταστολή.

302 σελίδες 15 €



Ν. Γ. Μιχαλολιάκου ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΛΩΝ

Πρόκειται για την επιλογή 100 άρθρων του εκδότου της εφημερίδος "ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ", Ν.Γ. Μιχαλολιάκου, και συγκεκριμένα των άρθρων που δημοσιεύονται στην τελευταία σελίδα της εφημερίδος μας.

Μέσα από την ανάγνωση των άρθρων αυτών ξεδιπλώνεται η ιστορία της "Χ.Α", αλλά και η άποψη του συγγραφέα για τα σημαντικότερα πολιτικά γεγονότα των τελευταίων ετών, γεγονότα που ακόμη και σήμερα "τρέχουν" και είναι ΕΠΙΚΑΙΡΑ.

202 σελίδες 9 €



ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΣΚΑΛΩΝ ΛΟΓΧΗ

**πρόλογος Δρ. Ρομπέρ Φωρισόν
Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΛΟΧΤΕΡ
ΝΤΑΧΑΟΥ - ΜΑΟΥΤΧΑΟΥΖΕΝ - ΧΑΡΤΧΑΪΜ**

Πρόκειται για ένα από τα πλέον δυνατά και πλέον τεκμηριωμένα κείμενα των αναθεωρητών ιστορικών. Των ιστορικών αυτών, που αμφισβήτησαν τον μύθο των έξι εκατομμυρίων και για τον λόγο αυτό έχουν διωχθεί αμειλίκτικα σε Ευρώπη και ΗΠΑ.

94 σελίδες 6 €



**Δρ. Γιόζεφ Γκέμπελς
ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΙΖΕΡΧΟΦ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΑΝ ΤΟΥ ΡΑΪΧ
ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΕ ΦΥΛΛΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ**

Πολύ πριν αρχίσει η μεγάλη αλληλοσφαγή της Λευκής Φυλής, που υπήρξε ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος, στην Ελλάδα του 1934, στην οποία υπάρχουν αρκετοί και σημαντικοί υπερασπιστές της Εθνικοσοσιαλιστικής Ιδέας έκδιδεται ένα βιβλίο.

Είναι το ημερολόγιο του Γκέμπελς, που περιγράφει τις κρίσιμες πρέμερες που οδήγησαν τα κόμμα του Αδόλφου Χίτλερ εις την εξουσία της Γερμανίας. Το βιβλίο είναι ακριβής ανατύπωση της εκδόσεως του 1934 χωρίς κανένα σχόλιο, καμμία εισαγωγή, κανέναν επιλογούμενο κείμενο. Η έκδοση τότε ήταν ένα από τα βιβλία της "Νέας Γενιάς" και περιγράφει με το γλωφύρο τρόπο του Δρ. Γκέμπελς, την άνοδο στην εξουσία του Εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος.

318 σελίδες 12 €

**Βασίλειου Σταυρογιανόπουλου
Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΤΑΓΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΕΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΩ**

Τα "Τάγματα Ευζώνων" και τα "Τάγματα Εθελοντικής Χωροφυλακής - Τάγματα Ασφαλείας" είναι από τις πλέον αισχρές συκοφαντημένες στρατιωτικές μονάδες στην ιστορία της χώρας μας. Η δράση των σχηματισμών αυτών, πήρε διαστάσεις τις οποίες δεν είχε όπως και άλλα συμβάντα της ιστορία του Β' Π.Π.

Τα "Ευζωνικά Τάγματα", ήσαν μονάδες πιστές στην κυβέρνηση της χώρα με αποστολή την αντιμετώπιση της επικείμενη αναρχίας και μόνο. Κατηγορήθησαν ως συνεργάτες και "συμπλήρωμα" των αρχών κατοχής. Ωστόσο η αξία τους για τις δυνάμεις της Βέρμαχτ είναι συγχρηματικό μέγεθος. Οι γερμανικές δυνάμεις δεν είχαν σοβαρή αντίσταση από τους αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ.. Δεν επειδωξαν την δημιουργία των εν λόγω σχηματισμών. Σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις τους έβλεπαν με δυσπιστία. Αντιθέτως η Ελληνική κυβέρνηση των Αθηνών, έθεσε απαραίτητο όρο υπάρξεως της, την δημιουργία των "Ταγμάτων ευζώνων". Η ορατή- αποκόρωρης των δυνάμεων κατοχής και το γεγονός ότι μέχρι να φτάσουν ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις από την Μ. Ανατολή, θα ήταν απαραίτητα ένα εύλογο χρονικό διάστημα, καθίστουσε αναγκαία την ύπαρξη συγκροτημένων σωμάτων που θα ανακατίζαν τους συμμορίτες. Αυτή την αποστολή εξετέλεσαν με επιτυχία τα Ι.Ε. και τα Τ.Α.

Ο Βασίλειος Σταυρογιανόπουλος, Υποστράτηγος του Ελληνικού Στράτου συνέγραψε το παρόν, θέλοντας να αντικρύστει κατηγορίες και ύβρεις, που είχαν αρχίσει να ακούγονται και που μετά το 1974, έγιναν μέρος της καθεστημένης ιστοριογραφίας. Το κείμενο είναι λιτό και εστιάζει στην ακριβή περιγραφή των γεγονότων.

12 €

**Μιχαήλ Β. Οικονομάκου
Η ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΤΑ
ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ Β' Π.Π.**

Στο λιτό αλλά και περιεκτικό ταυτόχρονα αυτό βιβλίο του Μιχαήλ Β. Οικονομάκος, μας περιγράφει μέσα από ιστορικά στοιχεία αλλά και πληροφορίες για τα πρόσωπα που διαδραμάτισαν ρόλο εκείνη την εποχή στην Αλβανία, την κατάσταση που επικρατούσε στη γειτονική χώρα κατά την διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Το βιβλίο αναφέρεται στην περίοδο που η Αλβανία ήταν εφαλτήριο για την επίθεση εναντίον της χώρας μας, στην προσχώρησή της στον Άξονα και τη δημιουργία Αλβανικού κράτους μετά την συνθηκολόγηση της Ιταλίας, αλλά και στον ρόλο της μετά την λήξη του πολέμου στην προσάθεια που έγινε από Ελληνες και όχι μόνο κομμουνιστές για τον διαιρετισμό της Ελλάδος.

6 €



Τα βιβλία των εκδόσεων ΛΟΓΧΗ και ΑΣΚΑΛΩΝ θα τα βρείτε:

ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 14 (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ) ΑΘΗΝΑ

210 3611590 www.logxi.com

ΠΕΜΠΤΗ 10.00-14.30, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.00-20.00

και ΣΑΒΒΑΤΟ 10.00-14.30

τηλεφωνικές παραγγελίες 6942416220

ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ



Άνοιξε τα μάτια σου!

Ξέρεις ότι οι λαθρομετανάστες φταίνε για την εγκληματικότητα
και την έλλειψη ασφάλειας που νιώθεις γύρω σου!

Ξέρεις ότι οι λαθρομετανάστες σου παίρνουν τις δουλειές
και υποβαθμίζουν την γειτονιά σου!

Ξέρεις ότι οι λαθρομετανάστες φέρνουν και διακινούν τα
περισσότερα ναρκωτικά, από αυτά που
κυκλοφορούν δίπλα στο σπίτι σου!

Ξέρεις ότι υπάρχουν κάποιοι, πολιτικοί και δημοσιογράφοι,
που υποκινούν την λαθρομετανάστευση,
ενώ δεν νοιάζονται καθόλου για τα προβλήματά σου!

ΕΣΥ ΤΙ ΠΡΩΧΕΙΤΑΙ ΝΑ ΧΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΘΛΑ ΑΥΤΑ;
ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΧΑΝΟΥΜΕ ΠΟΛΛΑ!
ΜΑΖΙ ΘΑ ΠΕΤΥΧΘΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ!

Οργάνωσε τον εδνικιστικό μαχητικό πυρήνα στην περιοχή σου!



ΛΑΪΚΟ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

www.xrushaugh.org

Μικρά Ασία 1922



Εμείς δεν
νικηθήκαμε
ποτέ...

