



▶ Σ3

Γιατί ο... αντισυστημικός Mr. Tsipras διέσωσε την μνημονιακή συγκυβέρνηση;

Τις ημέρες της κρίσεως με την ΕΡΤ, εάν ήθελε ο Τσίπρας έριχνε την κυβέρνηση καταθέτοντας πρόταση μομφής, την οποία δεν μπορούσε να πει ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε η ΔΗΜΑΡ. Δεν το έπραξε όμως. Δεν ήταν λοιπόν καθόλου τυχαίες οι προ ολίγων μηνών βίζιτες του mister Tsipras στον Σόιμπλε και στην Αμερική, όπου έγινε ενθουσιωδώς δεκτός ως... leader of SYRIZA.

ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΠΕΦΤΟΥΝ ΜΑ Ο... ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΜΕΝΕΙ

Διαβάστε σήμερα

ΟΙ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΙ ΑΔΕΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ



▶ Σ8

ΑΝ.ΕΛ: ΠΑΜΕ ΔΙΑΚΟΠΕΣ, ΟΧΙ ΕΚΛΟΓΕΣ



▶ Σ19

▶ Το «βαθύ» ΠΑΣΟΚ στην εξουσία. Όμπος του Βενιζέλου ο Σαμαράς και οι φιλελεύθεροι υπηρέτες του Μνημονίου.

▶ Οι μάσκες έπεσαν, συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που θα έσωζε την χώρα από το ΠΑΣΟΚ, με το ΠΑΣΟΚ... Επανέρχεται το ζήτημα του «αντιρατσιστικού» νόμου, ενώ στην ουσία θα παραμείνει ίδιος ο νόμος περί ιθαγενείας, ο γνωστός νόμος Ραγκούση των «ελληνοποιήσεων»...

▶ Για δεύτερη φορά (μετά το 1995 και την εκλογή Στεφανόπουλου) ο Σαμαράς σώζει το ΠΑΣΟΚ, που καταρρέει, και το οποίο είναι βέβαιο ότι στον κατήφορό του θα παρασύρει και την Ν.Δ.



▶ Σ3

Λύσσα για την διαδικτυακή τηλεόραση της Χρυσής Αυγής
Το youtube απαγόρευσε την πρώτη μας εκπομπή



“Σαν στο σπίτι σας”

Ο Παπούλιας καλωσορίζει λαθρομετανάστες, την ώρα που η ελληνική νεολαία ξενιτεύεται



▶ Σ7

Το success story συνεχίζεται

Νέες μειώσεις στις συντάξεις

Πως θα ζήσουν και οι τοκογλύφοι;



▶ Σ7

Ξεκίνησε η διαδικτυακή τηλεόραση της Χρυσής Αυγής

Τεράστιες αντιδράσεις από την πρώτη εκπομπή

► Μετά το «μαύρο» από την ΕΡΤ, από τις φυλλάδες και από τα κανάλια των νταβατζήδων... φάγαμε μαύρο και από το Youtube!

► Όσο περισσότερο μας πολεμούν και μας αποκλείουν, τόσο πιο μεγάλη η Νίκη του Εθνικιστικού Κινήματος.

του Ηλία Κασιδιάρη

Ένας ολόκληρος χρόνος μετά την εκλογή μας από τον ελληνικό λαό και όλα τα διεφθαρμένα μέσα του καθεστώτος απέδειξαν πόσο σέβονται το πολίτευμα και την πολυφωνία. Πάνω από ένα εκατομμύριο Έλληνες πολίτες υποστηρίζουν αυτή την στιγμή τον Λαϊκό Σύνδεσμο και κανένα κανάλι, καμία φυλλάδα, κανένας χρυσοπληρωμένος δημοσιογράφος δεν δίνει βήμα ούτε για ένα λεπτό στους εκπροσώπους μας. Ακόμα και το αρμόδιο κρατικό όργανο (Ε.Σ.Ρ.) συναινεί και επιδοκιμάζει αυτή την κατάφωρα παράνομη στάση. Ένα ολόκληρο σύστημα εξουσίας πολεμά την Χρυσή Αυγή. Είναι όλοι εναντίον μας και εμείς εναντίον όλων.

Απέναντι σε αυτό τον ανορθόδοξο πόλεμο φθοράς, το Εθνικιστικό Κίνημα αναζητεί συνεχώς νέα μέσα έκφρασης και ενημέρωσης των πολιτών. Το Διαδίκτυο αποτελεί ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ένα ελεύθερο βήμα διακίνησης ιδεών. Στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής, ούτε αυτό ισχύει απόλυτα. Θυμηθείτε ότι μετά την τεράστια επιτυχία των εκλογών της 9ης Μαΐου η εταιρεία wordpress που μας φιλοξενούσε κατέβασε το ιστολόγιό μας και μας απαγόρευσε την πρόσβαση ακόμα και στο αρχείο με την αρθογραφία μας. Μιλάμε για ξεκάθαρη κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας!

Μέσα σε αυτό το ολοκληρωτικό καθεστώς αποκλεισμού αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε



Την πρώτη εκπομπή μας παρακολούθησαν ζωντανά δεκάδες χιλιάδες τηλεθεατές σε ολόκληρο τον κόσμο. Η επιτυχία αυτή αρκούσε για να πέσει... «μαύρο», κοινώς να κοπεί η προβολή του σχετικού βίντεο από το Youtube.

τη δική μας διαδικτυακή τηλεόραση. Για να είμαστε ειλικρινείς επιχειρήσαμε αρχικά να μισθώσουμε τηλεοπτικό χρόνο και να έχουμε δική μας πολιτική εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση. Για την ακρίβεια απευθυνθήκαμε σε μικρό ιδιωτικό σταθμό που δίνει κατά καιρούς βήμα σε εκπροσώπους του κόμματός μας. Η συμφωνία έκλεισε τελικά παρά το αστρονομικό ποσό που μας ζητήθηκε (2.000 ευρώ την ώρα). Την εβδομάδα που θα ξεκινούσε η εκπομπή, ο ιδιοκτήτης του καναλιού ζήτησε... αναβολή για λόγους ανωτέρας βίας.

Τελικά η εκπομπή δεν ξεκίνησε ποτέ.

Με βάση αυτές τις εμπειρίες ξεκινήσαμε το πολιτικό μας πρόγραμμα στο διαδίκτυο μέσω λογαριασμού στην εταιρεία Google, που συνδέεται με το Youtube. Χρειάστηκε ένα δωμάτιο αντί για στούντιο, δύο σημαίες και τρεις συναγωνιστές (Κασιδιάρης και Παναγιώταρος για την παρουσίαση και Ηλιόπουλος για τα τεχνικά). Την πρώτη εκπομπή μας παρακολούθησαν ζωντανά δεκάδες χιλιάδες τηλεθεατές σε ολόκληρο τον κόσμο. Η επιτυχία αυτή αρκούσε για να πέσει... «μαύρο»,

κοινώς να κοπεί η προβολή του σχετικού βίντεο από το Youtube. Τουλάχιστον προλάβουμε να ολοκληρώσουμε και δε μας έκοψαν στον αέρα. Παρά την απαράδεκτη και αντιδημοκρατική ενέργεια του Youtube η διαδικτυακή τηλεόραση του Εθνικιστικού Κινήματος συνεχίζει να εκπέμπει κανονικά μέσω άλλων πλατφόρμας.

Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη λοιπόν στις 22.00 και για μία ώρα σχολιάζουμε τις πολιτικές εξελίξεις και ενημερώνουμε για την πορεία του Εθνικιστικού Κινήματος. Παρουσιάζει ο γράφων και συμμετέχουν βουλευτές και στελέχη της Χρυσής Αυγής. Μέσα στην απόλυτη συνωμοσία σιωπής των καναλιών, η ιστοσελίδα του Κινήματός μας ΧΑgr.net αποτελεί πλέον το μοναδικό ελεύθερο βήμα για τους Έλληνες Εθνικιστές. Δεν είναι τυχαίο πως εδώ και μήνες ολόκληρους, σχεδόν κανένας τηλεοπτικός σταθμός δεν έδωσε τον λόγο ούτε για ένα λεπτό σε στέλεχος του τρίτου κόμματος της χώρας (ή μήπως του δεύτερου...). Προσπαθούν να κόψουν τη φωνή μας και την επικοινωνία μας με τον ελληνικό λαό. Απαντάμε με το τελευταίο μέσο που παραμένει φαινομενικά ελεύθερο - το διαδίκτυο - και συνεχίζουμε τη δική μας διαδικτυακή τηλεόραση.

Η θεματολογία ποικίλει: πέρα από την πολιτική επικαιρότητα θα σας ενημερώνουμε για τις δράσεις της Χρυσής Αυγής, θα αναγγέλλουμε συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις, ενώ συχνά θα υπάρχουν ιστορικά και ιδεολογικά αφιερώματα. Το κοινό μπορεί να επικοινωνεί μέσω διαδικτύου με on line μηνύματα που θα διαβάζονται κατά τη διάρκεια της εκπομπής, καθώς και μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της Χρυσής Αυγής (210-6985121). Θα υπάρχει επίσης δυνατότητα ζωντανών τηλεφωνικών παρεμβάσεων Ελλήνων τηλεθεατών από όλο τον κόσμο.

Οικονομία σε ύφεση, πολίτες σε ασφυξία

Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση θα εξαγγέλει νέα εισπρακτικά μέτρα με στόχο να καλύψει την μαύρη τρύπα του προϋπολογισμού, υποσχόμενη πρωτογενές πλεόνασμα, όλο και περισσότεροι φορολογούμενοι πολίτες και επιχειρήσεις βλέπουν να βυθίζονται σε μια κινούμενη άμμο από χρέη, απλήρωτους λογαριασμούς και δάνεια-θηλειά που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν.

Είναι πλέον σύνηθες σύμφωνα με καθημερινές έρευνες και δημοσείυματα στον Τύπο ότι διπλασιάστηκε το ποσοστό όσων καθυστερούν την πληρωμή του ενοικίου τους και όσων αλλάζουν σπίτι, αφήνοντας απλήρωτους λογαριασμούς ρεύματος και ύδρευσης στους ιδιοκτήτες. Επίσης:

- Ένας στους δέκα αδυνατεί να πληρώσει τα φροντιστήρια των παιδιών του.
- Επτά στις 10 μηνυτήριες αναφορές στην επιθεώρηση εργασίας αφορούν καθυστερήσεις της καταβολής των δεδουλευμένων.
- Περί τις 40.000 επιχειρήσεις εκτιμάται ότι θα βρεθούν σε αδυναμία τακτοποίησης των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων προς τα δημόσια ταμεία.

► Ο δείκτης των ανασφάλιστων αυτοκινήτων έχει αυξηθεί κατά 50% την τελευταία τριετία.

Επιπρόσθετα, οι ακάλυπτες επιταγές έχουν εκτοξευθεί στο διάστημα, τα δάνεια στις τράπεζες έχουν σημάνει συναγερμό και τα αυξημένα έσοδα του κράτους εξακολουθούν να αποτελούν άπιαστους στόχους, που απλώς αναγράφονται στα χαρτιά. Οι 30 στους 100 δεν αποπληρώνουν τα καταναλωτικά τους δάνεια. Τα 2-3 στα 10 επιχειρηματικά δάνεια είναι στο κόκκινο, ενώ ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων έχει ήδη φτάσει στο 20%. Οι Έλληνες κυνηγιούνται όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η οργάνωση των καταναλωτών, οι Τράπεζες καταθέτουν μηνύσεις ως εξαπατηθείσες από τους πολίτες- καταναλωτές, κατά την σύναψη δανείων, τα οποία εν τέλει δεν μπόρεσαν οι τελευταίοι να αποπληρώσουν.

Το ποσοστό φτώχειας στην Ελλάδα έχει αυξηθεί στο 36% από περίπου 20% το 2009, ενώ περίπου 8,5% των Ελλήνων ζουν πλέον σε ακραία φτώχεια και δεν μπορούν να πληρώσουν για έναν βασικό «καλάθι» προϊόντων και υπηρεσιών. Η κρίση διαλύει τη μεσαία τάξη, η οποία επωμιζέται το βάρος της μείωσης μισθών στο δημόσιο τομέα και τις απώλειες θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, ενώ πληρώνει υψηλότερους

φόρους. Συγκρίνουμε την σημερινή κατάσταση με την Γερμανική Κατοχή, όταν ο υπερπληθωρισμός εξάλειψε τη μεσαία τάξη. Η Χρυσή Αυγή, είναι εδώ, έτοιμη να επιτελέσει έργο για τους Έλληνες, οι οποίοι δείχνουν να τα έχουν χαμένα μέσα σε ένα γυάλινο κόσμο, παραπληροφόρησης και πολιτικής αληθείας.

Π. ΠΑΓΚΑΚΗΣ



**Μία Νέα Εθνική Φωνή στα περίπτερα
όλης της χώρας ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ!**

**Εφημερίδα «ΕΜΠΡΟΣ»
Κάθε Σάββατο - Μόνο με 1 ευρώ**

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

Λαϊκή Εθνικιστική Εφημερίδα
Κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη

Έτος Ιδρύσεως 1993

Εκδότης / Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ

Αρχισυντάκτης
ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Υπεύθυνος Συμφώνως Τω Νόμω: **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ**

Επικοινωνία: Λ. Μεσογείων 131, Αθήνα - Τηλ. 210.3239493

Αν δεν βρίσκετε την εφημερίδα μας επικοινωνήστε μαζί μας

Η Χρυσή Αυγή στο διαδίκτυο: www.xyryshaygh.com

Τέλος στην υποκριτική στροφή προς τα δεξιά της Ν.Δ.

Οι κυβερνήσεις πέφτουν, μα ο... Βενιζέλος μένει



Είναι θέμα χρόνου η αυλαία να πέσει οριστικά για τους εθνικούς ολετήρες...

Αθάνατος πολιτικά παραμένει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος πήρε ένα κόμμα από το 43% και το έφτασε στο 3%! Κορυφαίος υπουργός στην κυβέρνηση του Τζωρτζ Παπανδρέου το 2009 όταν οι σοσιαλιστές του μνημονίου πήραν την εξουσία με το «λεφτά υπάρχουν», στην συνέχεια αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Παπανδρέου και κύριος υπεύθυνος για την πολιτική του μνημονίου.

Παρών στην εξουσία και με την κυβέρνηση των τραπεζιτών, την κυβέρνηση Παπαδήμου. Στην κυβέρνηση και στην τρικομματική του 2012 και συγκυβερνήτης τώρα πλέον μαζί με τον Σαμαρά τον Ιούνιο του 2013.

Είναι η δεύτερη φορά που ο Αντώνης Σαμαράς σώζει κυριολεκτικά το ΠΑΣΟΚ από την καταστροφή. Η πρώτη ήταν το 1995, όταν με αφορμή την εκλογή προέδρου της δημοκρατίας πηγαίναμε σε εκλογές, τις οποίες σίγουρα το ΠΑΣΟΚ θα έχανε με τον Ανδρέα Παπανδρέου βαριά άρρωστο. Τότε ο Σαμαράς στήριξε την εκλογή Στεφανόπουλου,

το ΠΑΣΟΚ απέφυγε τις εκλογές και μετά ήρθε ο Σημίτης. Σωτήρας του ΠΑΣΟΚ και σήμερα, προσωρινός βέβαια γιατί τίποτε δεν σώζει το ΠΑΣΟΚ, αφού αν είχαμε εκλογές το ΠΑΣΟΚ θα πάλευε για το 3%, αλλά ακόμη κι αν το ξεπερνούσε θα έπεφτε για πάντα στην πολιτική ανυπαρξία.

Ο βουλευτικός για εξουσία όμως Βενιζέλος αντί να ευχαριστεί τον Σαμαρά παίζει ένα παιχνίδι σκληρού εκβιασμού. Για του λόγου το αληθές σας παραθέτουμε τα παρακάτω από την εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Προτάσεις ΠΑΣΟΚ εν όψει της νέας προγραμματικής, Του Βασίλη Νέδου: «Σε γενικές γραμμές εκείνο που ενδιαφέρει το ΠΑΣΟΚ είναι να αποκτήσει η κυβέρνηση ένα προοδευτικό πρόσημο, κατά τον τρόπο που το έχει περιγράψει επανειλημμένως και λεπτομερώς σε ομιλίες του. Σε αυτήν θα πρέπει να βρίσκεται μια σαφής δέσμευση ότι θα υπάρξει αντιμετώπιση του νεοναζιστικού φαινομένου...»

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Τα στοιχεία των κ. Σαμαρά και Βενιζέλου: «... Επιτακτικά τίθεται το ζήτημα

αναδιαμόρφωσης της προγραμματικής συμφωνίας. Εδώ θα πρέπει να επιτευχθεί σύγκλιση ετερόκλητων ιδεολογικών προσεγγίσεων, οι οποίες αναδείχθηκαν γλαφυρά σε θέματα όπως ο αντιρατσιστικός νόμος, το ζήτημα της ιθαγένειας κ.λπ. Από το ΠΑΣΟΚ επιθυμητή είναι μια προοδευτική στροφή της κυβέρνησης, τη στιγμή που η Ν.Δ. ασφαλώς επιδιώκει να θωρακισθεί από διαρροές προς τα δεξιά.»

Τέλος, λοιπόν, στην ψεύτικη και υποκριτική στροφή προς τα δεξιά της Ν.Δ. Έρχεται αντιρατσιστικός νόμος, το ζήτημα του νόμου περί ιθαγένειας πηγαίνει στα αζήτητα και αν υπάρξουν αλλαγές θα είναι ασήμαντες. Πόσο θα κρατήσει αλήθεια αυτή η κυβέρνηση; Είναι πολύ αμφίβολο. Πόσο μάλλον όταν η φορομνημονιακή πολιτική θα συνεχίζεται, η οικονομική κατάρρευση που έφερε το μνημόνιο θα συνεχίζεται και η ταύτιση της Ν.Δ. με το ΠΑΣΟΚ είναι βέβαιο ότι θα αποδυναμώσει σημαντικά την λεγόμενη κεντροδεξιά φιλελεύθερη παράταξη.

Γιατί ο... αντισυστημικός Mr. Tsipras διέσωσε την μνημονιακή συγκυβέρνηση;

Το Πασόκ είναι εδώ

Μοιάζει με αστείο, αλλά ποιος δεν παραδέχεται ότι το πολιτικό μας σύστημα είναι ένα θέατρο σκιών; Το κόμμα που λελάτησε την Ελλάδα για δεκαετίες, κατάφερε να πάρει τα κλειδιά της χώρας, αν και τα σημερινά ποσοστά του κυμαίνονται οριακά στο 3%.

Η ανακύκλωση της μνημονιακής συγκυβέρνησης ολοκληρώθηκε με θριαμβευτή τον Ευ. Βενιζέλο, ο οποίος αν και θα έπρεπε να εξετάζεται από την δικαιοσύνη για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ, κατάφερε να διοριστεί αντιπρόεδρος και υπουργός Εξωτερικών μαζί.

Σε πράσινα χέρια (Γ. Μανιάτης) αφήθηκε και ο κρίσιμος τομέας της ενέργειας ενώ υπό τον Δ. Αβραμόπουλο στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας πλέον βρίσκεται η Φώφη Γεννηματά... Τον Μιχάλη Χρυσόχοιδη τον θυμάστε; Πάντως ο Σαμαράς τον θυμήθηκε και έτσι βολεύτηκε και αυτός στο ευαίσθητο υπουργείο Υποδομών.

Και επειδή μόχθησαν να μας πείσουν ότι ο κακός χαμός έγινε για το κλείσιμο της ΕΡΤ, ως Υφυπουργός Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης ορίστηκε ένας άνθρωπος «για όλες τις δουλειές»... Ο Παντελής Καψής. Ο ίδιος έγραφε 2 ημέρες πριν τον ανασχηματισμό στο Έθνος: «Το ΠΑΣΟΚ είναι πάλι εδώ: Αποτελεί τον μοναδικό υπαρκτό πόλο συσπείρωσης των εκσυγχρονιστικών- μεταρρυθμιστικών δυνάμεων της προοδευτικής παράταξης...»

Ο πολιτικά ετοιμόρροπος Σαμαράς νεκρανέστησε τα πολιτικά πτώματα του Πασόκ και θα συγκυβερνήσει με εκείνους που κατηγορούσε ότι κατέστρεψαν την χώρα. Τι δεν καταλαβαίνεις;

ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Τελικά, μετά από πολλούς κλυδωνισμούς, η μνημονιακή συγκυβέρνηση της δυστυχίας μας κατάφερε να σταθεί στα πόδια της, έστω και με απώλειες. Κι αυτό το χρωστάει όχι μόνο στους εξωτερικούς παράγοντες, που παρενέβησαν ανοιχτά κατά των προώρων εκλογών, στο ένστικτο αυτοσυντήρησης των εταίρων και στο άγχος να μην βγει θριαμβεύτρια η Χρυσή Αυγή, αλλά και στον mister Tsipra!



Οι «εντιμότατοι» φίλοι του Mr. Tsipra δεν ήθελαν για κανέναν λόγο εκλογές και ο ίδιος πειθάρχησε στις εντολές για να έρθει και η σειρά του...

Ο οποίος, από την πρώτη κιόλας μέρα του λουκέτου στην ΕΡΤ, θα μπορούσε να καταθέσει πρόταση μομφής κατά της συγκυβέρνησης και να φέρει το ΠΑΣΟΚ και την ΔΗΜΑΡ προ των ευθυνών τους. Υπενημίχουμε, πως μόνον ο ΣΥΡΙΖΑ είχε τέτοια δυνατότητα, καθώς για την υποβολή προτάσεως μομφής απαιτούνται τουλάχιστον 50 βουλευτές. Μάλιστα, τη (βιαστική όπως αποδείχθηκε) πρόταση προς τον ΣΥΡΙΖΑ για υποβολή προτάσεως μομφής, την είχε κάνει εξ' αρχής ο πρόεδρος Πάνος, αλλά ο Tsipras την... απέρριψε, σώζοντας την συγκυβέρνηση, όπως ομολόγησε και ο λαλίστατος Άδωνις Γεωργιάδης στην σαββατιάτικη εκπομπή του Γ. Αυτιά στον ΣΚΑΪ («εάν ο Tsipras ακολουθούσε τον Καμμένο η κυβέρνηση θα είχε πέσει»!)

Γιατί, όμως, ο διαφημιζόμενος ως «αντισυστημικός» mister Tsipras διέσωσε την καταρρέουσα κυβέρνηση; Διότι είναι μια μαριονέτα στα χέρια των διεθνών εξουσιαστών (τοκογλύφων), που δεν ήθελαν πρόωρες εκλογές ούτε με σφαίρες!

Δεν ήταν, λοιπόν, καθόλου τυχαίες οι προ ολίγων μηνών βίζιτες του mister Tsipra στον Σόϊμπλε και στην Αμερική, όπου έγινε ενθουσιωδώς δεκτός ως... leader of SYRIZA και είχε «επαφές» με όλη την «αφρόκρεμα» του κατεστημένου!

Τι περιμένει τώρα ο... αντισυστημικός mister Tsipras από τους πέραν του Ατλαντικού φίλους του; Να τον καλέσουν να... σώσει την Ελλάδα όταν αυτοί θα κρίνουν πως ήρθε η... σειρά του!

(ΥΓ): Στην προαναφερθείσα εκπομπή, ο παριστάμενος εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Βούτσπς δήλωσε ότι το κόμμα του «θα εξετάσει το ενδεχόμενο να καταθέσει πρόταση μομφής την επόμενη εβδομάδα». Δεν το αφήνουν καλύτερα για του... χρόνου;

Κοινοβουλευτική Δράση

Λαϊκού Συνδέσμου



Νέες μειώσεις 20% στις αποδοχές των στρατιωτικών

ΕΡΩΤΗΣΗ ΗΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ: Τη στιγμή που η χώρα μας αντιμετωπίζει την οξυτάτη προκλιτικότητα και την απειλή των Τούρκων, η μνημονιακή συγκυβέρνηση, εκτός από τις περικοπές στους εξοπλισμούς και το κλείσιμο μονάδων, προχωρεί σε περαιτέρω μείωση στις ήδη μειωμένες αποδοχές των στρατιωτικών. Έτσι, έγινε γνωστό ότι το επόμενο έτος θα γίνουν περαιτέρω μειώσεις της τάξεως του 20% στους στρατιωτικούς, των οποίων το εισόδημα έχει μειωθεί κατά 50% από το 2010. Σύμφωνα με έρευνα, το 48% των στρατιωτικών δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν με τις αποδοχές τους, 20% ζουν τον μισό μήνα με τον μισθό και τον άλλο μισό από βοήθεια συγγενικών ή φιλικών προσώπων, ενώ δεν πρέπει να παρακάμπεται και το αυξημένο κύμα φυγής στελεχών.

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

- 1) Θα υπάρξει όντως περαιτέρω μείωση της τάξεως του 20% στις αποδοχές των στρατιωτικών; Με ποιο σκεπτικό πάρθηκε αυτή η απαράδεκτη απόφαση, την στιγμή που ήδη οι στρατιωτικοί αδυνατούν πλέον να ανταπεξέλθουν σε βασικές τους ανάγκες;
- 2) Έχει ληφθεί υπόψη των αρμοδίων η ιδιαιτερότητα του λειτουργήματος του στρατιωτικού; Γιατί παίρνονται αποφάσεις με τις οποίες πλήττει το ηθικό και η αξιοπρέπεια των στελεχών, αλλά και το αξιόμαχο του στρατεύματος;

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος στις offshore εταιρίες

Ο Συναγωνιστής Αρτέμις Ματθαίουπουλος τοποθετήθηκε στην επίκαιρη επερώτηση σχετικά με τον έλεγχο και την φορολόγηση των offshore εταιριών. Η Ελλάδα δεν είναι ένα ανεξάρτητο κράτος, ούτε σε Εθνικό αλλά ούτε και σε οικονομικό επίπεδο. Η κυβέρνηση που επέβαλλε το μνημόνιο έχει ξεχαρβαλώσει κάθε παραγωγικό ιστό της χώρας. Τα χρήματα δίνονται μόνο για ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών και εκχωρείται συνεχώς δημόσια περιουσία. Η Ελλάδα έχει καταντήσει ένα πλυντήριο ξεπλύματος μαύρου χρήματος και τα κόμματα σπελώνουν τα εκατομμύρια των κρατικών επιχορηγήσεων, χωρίς φυσικά να τα επιστρέφουν ποτέ. Νωρίτερα, ακυρώθηκε και πάλι η επίκαιρη ερώτηση του Συναγωνιστή σχετικά τις καταθέσεις των Ελλήνων πολιτών, για 5η φορά, ενώ ο υπουργός ήταν παρών. Συνεπώς, ανιλαμβανόμενα ότι το πιο πιθανό είναι ότι κούρεμα των καταθέσεων θα αποτελεί μια τραγική πραγματικότητα για τους Έλληνες στο μέλλον.



Συνεχίζεται η κοροϊδία με το Κτηματολόγιο

Η Συναγωνίστρια Ελένη Ζαρούλια τοποθετήθηκε σχετικά με το νομοσχέδιο για τις ρυθμίσεις του Εθνικού Κτηματολογίου. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι καταργείται η παλιά εταιρεία και δημιουργείται νέα. Η Χρυσή Αυγή εξέφρασε την έντονη διαφωνία της αλλά και τις ενστάσεις της που έχουν να κάνουν με την διαχείριση των γεωχωρικών δεδομένων ως δημοσίας περιουσίας από μία ανώνυμη εταιρεία, η οποία λειτουργεί με βάση ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Η Ελλάδα δεν θα έχει κανένα οικονομικό όφελος από την εξέλιξη αυτή. Επίσης, δεν θα υπάρχει καμία εγγύ-

ηση ότι αυτή η εταιρεία δεν θα πωληθεί σε ιδιώτες στο μέλλον. Η μνημονιακή κυβέρνηση ξεπουλάει όλο το δημόσιο πλούτο με δικαιολογία είτε τα ελλείμματα είτε τις μνημονικές υποχρεώσεις. Ο Συναγωνιστής Ηλίας Παναγιώταρος επισήμανε ότι η νέα ανώνυμη εταιρεία δεν θα υπόκεινται σε καμία ουσιαστική εποπτεία. Η ήδη υπάρχουσα Κτηματολόγιο Α.Ε έχει αποδείξει πολλαπλάσιες ότι δεν παράγει κανένα έργο, δεν έχει προσφέρει τα αποτελέσματα που θέλαμε και αποτελεί ένα μνημείο αδιαφάνειας και σπατάλης του δημοσίου χρήματος.



Για τους εργαζομένους της ΕΡΤ και το ΚΚΕ

Η Χρυσή Αυγή βρίσκεται στο πλευρό των Ελλήνων εργαζομένων της ΕΡΤ - αυτών που εργάζονται πραγματικά για το μεροκάματο - και ταυτόχρονα καταδικάζει τα χρυσοπληρωμένα κομματόσκυλα που δεν έχουν πατήσει ούτε μία φορά το πόδι τους στο ραδιομέγαρο.

Η Χρυσή Αυγή υποστηρίζει επίσης τους εργαζομένους στις κομματικές επιχειρήσεις του ΚΚΕ που απολύθηκαν και αντιμετώπισαν μία άθλια εργοδοσία, χειρότερη ακόμα και από το μνημονιακό καθεστώς του Σαμαρά. Να πάψει επιτέλους το πολιτικό θέατρο από την αριστερά, που εισπράττει αφειδώς τις κρατικές χορηγίες και δεν έχει προσφέρει ούτε μισό ευρώ στον ελληνικό λαό που πένεται.

Αν το ΚΚΕ είναι τόσο ευαίσθητο για τους εργαζομένους που έχασαν τις δουλειές τους, ας προσλάβει ξανά τους απολυμένους του 902 και του Ριζοσπάστη.

Χρυσή Αυγή - Γραφείο Τύπου

» «Μαύρα» τα έχουν βάψει στα αποκόμματα του συνταγματικού τόξου από την απομάκρυνση των εκλογών. Το ήθελαν πολύ να δώσουν την δυνατότητα στον Λαό να εκφραστεί και να αποτινάξει τον ζυγό του μνημονίου. Ή έτσι τουλάχιστον λένε... Η αλήθεια είναι ότι μόλις διαφάνηκε η κωλοτούμπα Βενιζέλου και η εκ νέου στήριξη στην εκτρωματική συγκυβέρνηση αναστεναγμοί ανακούφισης ακούγονταν παντού. Οι ψυχές των εθνοπατέρων πήγαν στην Κούλουρη και ξαναγύρισαν. Οι εκλογές όχι μόνο θα τους χαλούσαν το τρίήμερο και το καλοκαίρι, αλλά πιθανότατα και ολόκληρη την καριέρα γιατί ξέρουν καλά πως δεν θα έβρισκαν ούτε την ψήφο τους! Και όσα λένε για το ότι δεν είναι καιρός για εκλογές, τα ακούμε βερεσέ. Πότε άκουσαν την βούληση του Λαού; Την βούληση της τρόικας όμως πάντα!

» Ήταν τόσο έκδηλη η ανησυχία στους διαδρόμους του Κοινοβουλίου που οι βολευτόδες έχαναν τους καλούς τους τρόπους. Συγκεκριμένα, η Δέσποινα

Χαραλαμπίδου του Σύριζα (ποια είναι αυτή; Ρωτήστε αυτούς που την ψηφίσαν. Αν ξέρουν...) κάπνιζε σαν φουγάρο στην σκάλα του πρώτου ορόφου σε σημείο να έχει δημιουργηθεί νέφος. Στην υπόδειξή μας στους αστυνομικούς να της κάνουν παρατήρηση (το κάπνισμα θεωρητικά απαγορεύεται. Όπως και οι μίζες επίσης, αλλά ό,τι δεν βλέπεται, προβλέπεται...), τα όργανα της τάξης σήκωσαν τα χέρια ψηλά. Το άγχος της πολιτικής βλέπετε. Που αλλού να βρεις 8.000 τον μήνα αυτές τις εποχές;

» Το αυτί μας έπιασε ακόμα ένα δείγμα της διάλυσης του Σύριζα. Συνεργάτης του Παπαδημούλη εξέφρασε φωναχτά τα παράπονα του στον Τσακαλώτο, γιατί δεν συνεργάζονται. Η απάντηση του Τσακαλώτου; Δεν του απάντησε επιδεικτικά μπροστά σε όλους όσους έβλεπαν την σκηνή. Είναι μια ωραία ατμόσφαιρα... Τώρα που θα ξαναγυρίσει ο Φανούρης να δείτε αγάπες!

Κοινοβουλευτικός Ωτακουστής

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

Κυριακή 30 Ιουνίου στις 19:30 - Κεντρικός Ομιλητής ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ

Εγκαίνια Τοπικής Οργάνωσης Πύργου

Η Τ.Ο. Πύργου της Χρυσής Αυγής σας καλεί στα εγκαίνια του γραφείου, που θα πραγματοποιηθούν αυτή την Κυριακή 30 Ιουνίου, στις 7:30 το απόγευμα σε μια ανοικτή εκδήλωση στην συμβολή των οδών Αγίου Γεωργίου και Υψηλάντου. Στα εγκαίνια θα παραστούν βουλευτές της Χρυσής Αυγής ενώ κεντρικός ομιλητής θα είναι ο εκπρόσωπος τύπου του Κινήματος, Ηλίας Κασιδιάρης.

ΑΘΗΝΑ 26 Ιουνίου (19:30) "Χρυσή Αυγή και πολιτικές εξελίξεις"

ΠΕΡΑΜΑ 26 Ιουνίου (19:30) "Μέγας Αλέξανδρος - Ο Έλληνας Στρατηλάτης"

ΑΛΙΜΟΣ 27 Ιουνίου (20:00) "33 χρόνια ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ και ένας χρόνος κοινοβουλευτικής δράσης" (Λ.Ποσειδώνος 66)

ΝΑΥΠΛΙΟ 30 Ιουνίου (20:00) "Χρυσή Αυγή και πολιτικές εξελίξεις"

Ζώνη Ελεύθερης Σκέψης

Είμαστε το Μέλλον

Ο Εθνικιστής είναι μια ολοκληρωμένη οντότητα. Έχει έναν κρυστάλλινο χαρακτήρα, μια αστείρευτη πίστη σε Αξίες και Ιδανικά, την δική του περήφανη προσωπικότητα. Δεν είναι δημιουργήμα του διαπλεκόμενου συστήματος εξουσίας. Δεν είναι γέννημα κανενός «κομματικού σωλήνα», αλλά ξεπηδά μες' από τους κοινωνικούς και πατριωτικούς αγώνες του Λαού μας.

Ο Εθνικιστής δεν υποτάχθηκε ποτέ στην σαπίλα, δεν καταδέχθηκε να γίνει ενεργούμενο των εξουσιαστών, διότι δεν του το επέτρεπε η δική του Ηθική, η Τιμή του. Η αγάπη του για την Πατρίδα είναι χαρακτηριστική. Ο Εθνικιστής δεν βάζει ποτέ την οικονομία και το χρήμα πάνω από την Πατρίδα του, την Ιστορία του, τις Ιδέες του.

Τον Χρυσαιγίτη ποτέ δεν τον συγκίνησαν τα χρήματα, δεν είχε όνειρό του τον πλουτισμό. Η οικονομική επιφάνεια δεν ήταν γι' αυτόν κάτι που θα του έδινε επιπλέον κύρος στην προσωπικότητά του. Αλλά ο Χρυσαιγίτης είναι πλούσιος, ακόμη και εις την ένδειά του διότι η ψυχή του είναι ισορροπημένη, δεν είναι δε ο ίδιος έρμαιο των καταναλωτικών αγαθών. Οι ανάγκες του δεν είναι παράλογες, ούτε υπερβολικές, διότι πιστεύει βαθιά ότι «του μηδενός δείσθαι θείον εστίν, των ελαχίστων εγγύτατα του Θεού», όπως έλεγαν οι αρχαίοι Πρόγονοί μας.

Ο Χρυσαιγίτης Πατριώτης είναι ιδεαλιστής και ως εκ τούτου είναι Ελεύθερος, και επειδή είναι Ελεύθερος είναι και Αληθινός. Ένας Χρυσαιγίτης δεν μπορεί να είναι ποτέ «δήςθεν», διότι η υποκρισία δεν συμβαδίζει με τις Αρχές του. Ποτέ δεν αποζητά τίτλους, καρέκλες και οφίτσια, διότι είναι ανιδιοτελής και γι' αυτό πιστοποιητικά πατριωτισμού δεν συνάδουν με τον χαρακτήρα του.

Για τον Εθνικιστή ακόμη και η ιδιότητα του βουλευτή δεν είναι κάτι το

σπουδαίο, διότι δεν είναι στους στόχους και τις επιδιώξεις του, αλλά το να είναι κάποιος ενεργός στρατιώτης του Πατριωτικού Κινήματός μας είναι ο ύψιστος τίτλος Τιμής γι' αυτόν. Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ έχοντας στελέχη με αγνή προσωπικότητα και τίμιο χαρακτήρα σίγουρα θα κερδίσει το Μέλλον, το οποίο σήμερα ανχοφύγγει με την ζοφερή πραγματικότητα, που ζούμε.

Σ' ένα Πατριωτικό Κίνημα όμως, που έχει γίνει αποδεκτό από μεγάλο τμήμα της κοινωνίας μας, σίγουρα θα εισχωρήσουν

ρίες για δικό τους όφελος, πρέπει να μάθουν τα εξής: Αδιαφανείς διαδικασίες, οι οποίες είναι μια συνήθης πρακτική στα άλλα πολιτικά κόμματα, για την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ δεν υφίστανται. Το αλισβερίσι, το ρουσφέτι, το μέσο, τα πιστοποιητικά εθνοκοφροσύνης, η προαγωγή κατ' αρχαιότητα, η επετηρίδα δεν περνάνε. Μόνον ο Αγώνας και η προσήλωση στις Ιδέες μας είναι τα απαραίτητα και αναγκαία εφόδια για τον Εθνικιστή, που μάχεται για μια ελεύθερη και υπερήφανη Πατρίδα. Όσοι



και τυχάρπαστοι και συμφεροντολόγοι και ιδιοτελείς, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν καταστάσεις και πρόσωπα προς ίδιον όφελος.

Τα παράσιτα εκείνα που καιροφυλακτούν να ανέλθουν, προσκολλημένα στην δυναμική του Κινήματός μας, πρέπει να εντοπισθούν και να απομονωθούν. Όλοι αυτοί οι υστερόβουλα σκεπτόμενοι που θα προσπαθήσουν να ανελιχθούν δολίως, ας γνωρίζουν ότι η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ δεν λειτουργεί όπως τα άλλα κοινοβουλευτικά κόμματα.

Όλοι αυτοί οι επιδειξιμανείς, όλοι αυτοί οι δήθεν «δικοί μας» που θέλουν να εκμεταλλευτούν τις τρέχουσες συγκε-

χύνουν πιάσει στασίδι και περιμένουν να αρπάξουν την ευκαιρία, δια την δική τους προβολή και ανέλιξη, δυστυχώς θα απογοητευτούν. Τα στασίδια δεν προσφέρουν καμία εγγύηση παρά μόνον ο Αγώνας.

Σ' αυτόν, όμως, που σκέφτεται έτσι πονηρά, δείχνοντας με την συμπεριφορά του σ' εμάς το έλλειμμα των ιδεών του και που σίγουρα δεν είναι Χρυσαιγίτης, θα του απαντήσουμε με μια φράση του Περικλή Γιαννόπουλου: «Νοικοκυράκο!... Αστέ!... Δεν το 'νωσες ακόμα πως η ψυχή είναι πιο λαίμαργη, πιο απαιτητική από το κορμί.»

ΠΟΤΑΓΟΣ

Άλλο το μαύρο του youtube και άλλο της ΕΡΤ

Κανένας δεν ανηδρά για τον αποκλεισμό της Χρυσής Αυγής

Τις τελευταίες ημέρες έχουμε γίνει μάρτυρες της φαρσοκωμωδίας που έχει στηθεί γύρω από κλείσιμο της ΕΡΤ. Όλοι οι φορείς του καθεστώτος έχουν ταχθεί με σκληρά λόγια εναντίον του «μαύρου» της ΕΡΤ, προτείνοντας ο καθένας έναν διαφορετικό τρόπο για την επαναλειτουργία αυτού του φορέα σκανδάλων και προπαγάνδας. Όπως αναφέρουν σχετικά οι διάφοροι αυτοί «δημοκράτες», το «μαύρο» είναι πρόκληση και προσβολή απέναντι στην «δημοκρατία μας».

Τι ακριβώς εννοούν ως «δημοκρατία μας»; Την Δευτέρα είχαμε την πρώτη διαδικτυακή εκπομπή της Χρυσής Αυγής. Στεκόμαστε πρώτα στο γεγονός ότι αυτή η εκπομπή ήταν αναγκαστικά διαδικτυακή, αφού όλα τα ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένης της «δημόσιας τηλεόρασης» έχουν αποκλεισμένη την Χρυσή Αυγή και κάνουν αναφορά στο Κίνημα των Εθνικιστών μόνο όταν είναι να λασπολογήσουν, να υβρίσουν και να συκοφαντήσουν.

Θυμίζουμε σε αυτό το σημείο την δήλωση του Διευθυντή Ενημέρωσης του ΜΕΓΑ, η οποία εφηρμόσθη από το σύνολο των καναλιών, συμπεριλαμβανομένης της «δημόσιας ραδιοτηλεόρασης»: «Στο Mega, τον Ενημερωτικό Τομέα του οποίου διευθύνω, κανένας Χρυσαιγίτης δε βρήκε φιλόξενο βήμα σε κανένα δελτίο ή ενημερωτική εκπομπή μετά τις εκλογές. Ούτε μία φορά. Σε

αντίθεση με άλλους σταθμούς, που ψαρεύουν τηλεθεατές, φιλοξενώντας συχνότατα τον Κασσιδιάρη και την παρέα του, εμείς δεν προσκαλέσαμε ποτέ ούτε έναν - σε βάρος της τηλεθέασής μας. Στα δελτία μας καταγράφουμε μόνο την υποχρεωτική (από το ΕΣΡ) δραστηριότητα του κόμματος και του αρχηγού του.»

Έτσι η εκπομπή ήταν αναγκαστικά διαδικτυακή, όμως ακόμα και αυτό κατέστη αδύνατο, αφού «έπεσε» μαύρο, δηλαδή η εκπομπή κόπηκε από την διαχείριση της εν λόγω ιστοσελίδας, κατόπιν απαίτησης των διαφόρων παραφυάδων του καθεστώτος. Όμως ενώ για το «μαύρο» της ΕΡΤ μιλάγαμε επί συνεχόμενες μέρες και δηλώνανε τον «αποτροπιασμό» τους, στην περίπτωση του «μαύρου» στην εκπομπή της Χρυσής Αυγής δεν ειπώθηκε λέξη, παρά μόνο η προφανής χαρά του καθεστώτος.

Η καταφανής αυτή υποκρισία, όπως προείπαμε, έχει πολιτικούς σκοπούς και αυτοί είναι ότι δεν θέλουν να μάθει ο κόσμος τις θέσεις της Χρυσής Αυγής, γιατί τότε θα καταρρεύσουν ένα πολύ σημαντικό καθεστωτικό παραμύθι: Ότι δήθεν η Χρυσή Αυγή δεν έχει θέσεις. Εμείς, όμως, τους έχουμε αποδείξει ήδη μία φορά ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε εναντίον όλων. Θα τους το αποδεικνύουμε μέχρι την τελική Νίκη!

Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ

Δηκτικά

Η πολιτική πιρουέτα Σαμαρά

Η ΠΑΣΟΚική εποχή δημιούργησε σχολή στον πολιτικό λόγο: μπόλικος στόμφος, κενό νόημα. Έχοντας εξασφαλίσει απατεωνίστικα τα προς το ζην, ο Homo Pasokus απαίτησε να μετατραπεί σε Homo Pasokus sapiens, με τον Κούντερά του και τη Ρίτα του. Η στεγνή αστική δεξιά βρήκε το διάδοχο της σε ένα παράδοξο μιξ από κομμουνιστές που έγιναν διαφημιστές -εσχάτως και τραπεζίτες και υπουργοί.

Μα να που η μπουρζουαζία ξέρεει να επιβιώνει και να εκδικείται τους αριθμίστες που δεν είναι της σειράς της. Στη γραμμή της, ο Μπενάκης-Σαμαράς παίρνει την εκδίκηση της νεοδημοκρατικής Δεξιάς αφομοιώνοντας στην κυβέρνηση του το σύμβολο του αριθμισμού: Το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα, πακέτο με ένα σύμβολο της κοινωνικής αναρχικότητας που, για να ανέβει κοινωνικά και επαγγελματικά, αισθάνθηκε αναγκαίο να αλλάξει ταυτότητα. Οι οπαδοί των δύο κομμάτων δεν θα πρέπει να εκπλήσσονται. Παλιό και νέο χρήμα, συνεννοήθηκαν γύρω από αυτό που τα ενώνει, την εξουσία. Θα είναι βέβαια πικρή η γεύση αυτής της νίκης για το Σαμαρά, αφού αναγκάστηκε να συρθεί πίσω από ένα 4 ή 3% , προσφέροντας υπουργεία σε έναν τελειωμένο πολιτικό σχηματισμό που γραπώνεται με νύχια και με δόντια από τη μοναδική βάση του, το κράτος που με επιμέλεια έχτισε.

Ελπίζει με την κίνηση αυτή ο Σαμαράς να κερδίσει χρόνο και πόντους από την αναπόφευκτη σύγκρισή του με τον Βενιζέλο. Ταυτόχρονα ποντάρει στο μοναδικό ιδεολογικό πεδίο που έχει απομείνει στην Αριστερά, μετά τη σύμπραξη ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και την Αμερικανική στροφή του ΣΥΡΙΖΑ: την φιλοσοβιετική και αντιεθνικιστική φιλολογία, το αποκούμπι της χρεωκοπημένης Αριστεράς, είτε αυτή εκφράζεται από το ΚΚΕ είτε από τους Αριστερούς που διατηρεί στους κόλπους της η ΝΔ. Ελπίζει έτσι ο Σαμαράς πως ο Βενιζέλος θα ξεκαθαρίσει για λογαριασμό του το τοπίο, ενώ ο ίδιος θα μπορεί να δικαιολογείται στον σκληρό πυρήνα του κόμματός του κατηγορώντας τον Βενιζέλο αλλά επιμένοντας στην ανίερη συμμαχία στο όνομα της σωτηρίας της χώρας.

Όμως, ένας αξεπέραστος νόμος της ανθρώπινης ψυχολογίας λέει ότι το ανθρώπινο καταναλωτικό ον, πάντα θα προτιμά το ορίτζιναλ από την κόπια του. Γιατί να πάει λοιπόν κανείς στο ψευτοΠΑΣΟΚ όταν μπορεί να επιλέξει τον αυθεντικό ανερευθρίαστο καπιταλισμό του Στουρνάρα ή του Βαρβιτσιώτη; Με τη συστέγασή του με τον Βενιζέλο, ο Σαμαράς πετυχαίνει μια πύρρειο νίκη για λογαριασμό των παλιών τζακιών. Τοποθετώντας δίπλα του τον αμοραλιστή και εγωπαθή Βενιζέλο, αναγκάζει το λαό να κάνει μίαν επιλογή. Αυτήν ανάμεσα σε έναν προπετή και αντιπαθή φιλόδοξο, και τον γενναιόδωρο οσιομάρτυρα Αντωνάκη. Από τη μια η μαϊμού του συστήματος, κι από την άλλη το γνήσιο παιδί του.

Ο ίδιος αξεπέραστος νόμος της Φύσης, θα αποβεί μοιραίος για τον ελιγμό Σαμαρά. Δεν θα μπορεί για καιρό να ξεγελά το σύνολο των Νεοδημοκρατών που τον ψήφισαν πιστεύοντας όσα προεκλογικά θα άλλαζε από την επομένη κιάλας των εκλογών.

Θα πέσει λοιπόν ο ίδιος στην παγίδα που έστησε. Γιατί ανάμεσα σε μια Δεξιά η οποία κοροϊδεύει και εξαπατά τους ψηφοφόρους της τότε ανοίγοντας το δρόμο στο ΚΚΕ και την Αριστερά και τότε διασώζοντας το ΠΑΣΟΚ, ο Ελληνικός λαός μπορεί πλέον να επιλέξει τη Χρυσή Αυγή, την αυθεντική Λαϊκή και Εθνικιστική φωνή που μάχεται εναντίον όλων όσων τον πρόδωσαν και εξακολουθούν να τον προδίδουν.



Σημεία των Καιρών



ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΝΑ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

Εγκληματικά για τον Ελληνικό λαό τα έργα και οι ημέρες της μνημονιακής συγκυβέρνησης, στην οποία πρωταγωνιστή η ψοφοδεξιά της Ν.Δ. μεταξύ άλλων κατάργησαν την υγειονομική διάταξη, η οποία είχε τεθεί σε ισχύ τον Απρίλιο του 2012, έκρινε ως υποχρεωτικό τον έλεγχο και τη νοσηλεία λαθρομεταναστών για τα παρακάτω νοσήματα: πανδημική γρίπη, SARS, ιογενείς αιμορραγικοί πυρετοί χολέρα, διφθερίτιδα, ενεργός φυματίωση, πανώλη, ευλογιά, κίτρινος πυρετός, ενεργός φυματίωση, ελονοσία πολιομυελίτιδα από φυσικού τύπου ιού, ενεργός σύφιλη, ενεργός ήτπρα, αφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα, ιογενείς αιμορραγικοί πυρετοί. Η ίδια διάταξη προέβλεπε την απαγόρευση εισόδου στην χώρα όσων λαθρομεταναστών ήταν φορείς των παραπάνω ασθενειών. Αυτοί όμως εν ονόματι του αντιρατσισμού δεν σταματούν πουθενά! Δεν λογαριάζουν την υγεία του λαού. Σημειώνεται ότι όταν υπήρχε αυτή η διάταξη ο συνήγορος του πολίτη είχε ταχθεί εναντίον της λέγοντας ότι παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα. Λες και δεν είναι ανθρώπινο δικαίωμα η υγεία του λαού μας.

ΣΑΜΑΡΑΣ – ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ;

Το 1965 ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έριξε μία κυβέρνηση με την περιφημη αποστασία παίρνοντας βουλευτές από το κόμμα που είχε κερδίσει τις εκλογές, την Ένωση Κέντρου. Το 1990 έγινε πρωθυπουργός, αλλά τον έριξε ο Σαμαράς από την κυβέρνηση, η οποία είχε ισχνή πλειοψηφία στην Βουλή. Το 1993 ο Σαμαράς έριξε την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τώρα διαθέτει ισχνή πλειοψηφία στη βουλή... Η συνέχεια επί της οθόνης!



ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΓΚΡΟΜ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΣΦΑΞΑΝ 82ΧΡΟΝΗ ΣΤΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
Ένα νέο έγκλημα ανυπεράσπιστης ηλικιωμένης Ελληνίδας, ήρθε στο φως. Πρόκειται για μια 82χρονη χήρα, που διέμενε μόνη της και βρέθηκε σφαγμένη στο λαιμό με μαχαίρι μέσα στο ίδιο της το σπίτι, στην περιοχή Κεραμωτή Μονεμβασιάς Λακωνίας. Τα δωμάτια του σπιτιού του θύματος ήταν άνω-κάτω, δείγμα ότι το κίνητρο της δολοφονίας ήταν η ληστεία. Αυτά συμβαίνουν στη χώρα που επικρατεί «ευνομία παντού», όπως λέει και ο υπουργός ΠΡΟ-ΠΟ, Δένδιας!

“Επίκαιρα”: Μόνο η Χρυσή Αυγή δεν φοβάται τις εκλογές

«Στα κεντρικά γραφεία της Χρυσής Αυγής το κλίμα που επικρατεί ανάμεσα στα στελέχη είναι καλό, κάτι που δικαιολογείται από τις δημοσκοπήσεις. Είναι ίσως το μόνο κόμμα που δεν έχει λόγο να ανησυχεί για τυχόν προκλήση εκλογών. Αντιθέτως, ευελπιστεί σε άμεση κεφαλαιοποίηση



στην κάλπη των δημοσκοπικών ποσοστών του. Οι περί τον Νίκο Μιχαολιάκο θεωρούν πως η τρικομματική απέφυγε την αυτοδιάλυσή της, φοβούμενη και τις εκλογικές επιδόσεις της Χρυσής Αυγής, πέραν των άλλων παρενεργειών που θα προκαλούσαν οι πρόωρες κάλπες. Εκφράζουν, δε, την εκτίμηση ότι το κόμμα τους θα υπερβεί σε βάθος χρόνου το 20% και ότι ο στόχος της δεύτερης θέσης που έχει τεθεί από την ηγεσία είναι εφικτός...»

Το Βρετανικό Μουσείο εξέδωσε οδηγό για ομοφυλοφιλικά εκθέματα

Τα πολλά λόγια και σχόλια για την παρακάτω είδηση είναι περιττά για το Βρετανικό Μουσείο που παρανόμως έχει στην κατοχή του τα μάρμαρα του Παρθενώνα που λεηλάτησε ο κατασπλιός Έλγιν.

Το Βρετανικό Μουσείο εξέδωσε έναν οδηγό που επικεντρώνεται στα ομοφυλοφιλικά στοι-

χεία που μπορεί να βρει κανείς στα εκθέματά του. Ο οδηγός που ονομάζεται «Μια μικρή ομοφυλοφιλική ιστορία» κάνει αναφορά από τους αιγυπτιακούς παπύρους μέχρι τις ερωτικές σκηνές στον κύλικα Γουόρεν και τις φωτογραφίες του Ντέιβιντ Χόκνεϊ. Γραμμένος από τον Ρίτσαρντ Πάρκινσον, εξετάζει τις καλλιτεχνικές απεικονίσεις της

ομοφυλοφιλίας και τις δυσκολίες να βρεθούν καταγραφές της. Ο οδηγός συμπιέπει με το Φεστιβάλ Ομοφυλοφιλικής Υπερηφάνειας που διοργανώνεται στο Λονδίνο.

«Τα Μουσεία ήταν πάντα πολύ σημαντικοί χώροι για τους ανθρώπους που ήθελαν να ανακαλύψουν τη δική τους σεξουαλική ταυτότητα» γράφει στον οδηγό ο Ρ.Πάρκινσον. «Τα περισσότερα Μουσεία έχουν συλλογές από ελληνικά και ρωμαϊκά αγάλματα που δείχνουν πολύ γυμνούς άνδρες. Έτσι, για άνδρες που επιθυμούσαν άλλους άνδρες, αυτοί ήταν κάποιοι από τους λίγους χώρους που μπορούσαν να κοιτάξουν γυμνά ανδρικά κορμιά με έναν τρόπο ευυπόληπτο».

Έτσι προσεγγίζουν τα Μνημεία της αρχαιότητας και του Ελληνικού Πολιτισμού οι προοδευτικοί άγγλοι. Αλλά τι να περιμένεις από μια Ευρωπαϊκή χώρα όπου το πιο δημοφιλές όνομα είναι Mohammed...



Έτσι προσεγγίζουν τα Μνημεία της αρχαιότητας και του Ελληνικού Πολιτισμού οι προοδευτικοί άγγλοι



Πάνω από 17% στην Απική η Χρυσή Αυγή!

Στην τελευταία δημοσκόπηση του Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Επαμεινώνδα Πανά, τα ποσοστά του Λαϊκού Συνδέσμου στην Απική φτάνουν το 14,4% χωρίς αναγωγή. Με αναγωγή εκτοξεύονται πάνω από το 17%. Επαληθεύονται δηλαδή οι πληροφορίες των ξένων δικτύων που εδώ και ημέρες αναφέραμε, που ήθελαν - σε περίπτωση πρόωρων εκλογών - το Εθνικιστικό Κίνημα να ξεπερνά το 18%. Σημειώστε ότι σε όλες τις τηλεφωνικές δημοσκοπήσεις η Χρυσή Αυγή εμφανίζει μεγάλο ποσοστό κρυφής ψήφου για ευνότους λόγους. Μπορείτε λοιπόν να καταλάβετε πόσο ψηλά βρίσκεται αυτή τη στιγμή το Εθνικιστικό Κίνημα και γιατί οι διεθνείς τοκογλύφοι έτρεμαν το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.

Αντίστοιχο ποσοστό καταγράφεται και σε δημοσκόπηση γνωστής εταιρείας για μεγάλο νομό της Πελοποννήσου που θα δημοσιευθεί σήμερα. Εκεί η Χρυσή Αυγή ξεπερνά το 17,5% (περισσότερα στοιχεία θα σας παρουσιάσουμε στο επόμενο φύλλο). Με την αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών και τη μετατροπή της ΝΔ σε παράρτημα του ΠΑΣΟΚ (αντιπρόεδρος Βενιζέλος και 15 ΠΑΣΟΚοι υπουργοί), το απόκομμα του Σαμαρά θα φυλλορροήσει και οι εθνικά σκεπτόμενοι ψηφοφόροι του θα πυκνώσουν τις τάξεις του Λαϊκού Συνδέσμου. ΤΟ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΡΑΓΔΑΙΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΟΣΟ ΚΙ ΑΝ ΜΑΣ ΠΟΛΕΜΑ ΤΟ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ!

ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

«Λουκέτο» μπαίνει στην εκπαίδευση με απόφαση που προβλέπει το κλείσιμο δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων. Σύμφωνα με υπουργική απόφαση συνοδικά καταργούνται 121 εκπαιδευτικές δομές, 32 δημοτικά σχολεία και 89 Νηπιαγωγεία. Συγχωνεύονται 27 Δημοτικά και 13 Νηπιαγωγεία ενώ υποβιβάζονται 34 Δημοτικά και 5 Νηπιαγωγεία. Το πλήγμα είναι μεγάλο κυρίως για τις οικογένειες της περιφέρειας καθώς οι καταργήσεις και οι συγχωνεύσεις θα επιφέρουν ένα επιπλέον πρόβλημα στην οικογένεια.

Αυτό το νέο «κτύπημα» συγχωνεύσεων και καταργήσεων σχολικών μονάδων έρχεται από τη νέα σχολική χρονιά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το ζήτημα προκαλεί την οξυτάτη αντίδραση των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών που εκφράζουν φόβους για κατάργηση των οργανικών θέσεων των δασκάλων αφού θα πρέπει να αναζητήσουν θέση αλλού και οπουδήποτε στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα τεράστιο πρόβλημα δημιουργείται και στις τοπικές κοινωνίες για το που και πως θα πηγαίνουν σχολείο οι μαθητές των σχολείων που πρόκειται να καταργηθούν. Για ακόμη μια φορά βλέπουμε την προχειρότητα της συγκυβέρνησης που ακολουθεί τυφλά τις εξοντωτικές για τον ελληνικό λαό μνημονιακές πολιτικές.

Η φοροεισπρακτική πολιτική του μνημονίου το μόνο που κατάφερε είναι να εξαθλιώσει την χώρα. Πλήγμα αποτελεί και το κλείσιμο των σχολείων, καθώς πολλά παιδιά μπορεί να μείνουν εκτός από το δημόσιο αγαθό της Παιδείας.

“Σαν στο σπίτι σας...”

Ο Παπούλιας καλωσορίζει λαθρομετανάστες την ώρα που η ελληνική νεολαία ξενιτεύεται

Με έναν προκλητικό τρόπο για τα σημερινά οικονομικά δεδομένα της πατρίδας μας η Πολιτεία έδειξε για ακόμη μια φορά την εμμονή της για τους «κακόμοιρους οικονομικούς μετανάστες». Στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Παπούλιας δέχθηκε ομάδα παιδιών (;) από τη Συρία, Αφγανιστάν, Πακιστάν, Ακτή Ελεφαντοστού, Σουδάν και άλλες χώρες που φιλοξενοούνται στον Ξενώνα Υποδοχής της Μ.Κ.Ο. «Αποστολή».



«Όλοι κάποια στιγμή στη ζωή μας υπήρξαμε ξένοι σε άλλες χώρες. Και εσείς παιδιά, είστε από άλλες πατρίδες, από άλλες χώρες, αλλά εκείνο που θα επιδιώξουμε είναι να αισθανεστε σαν στο σπίτι σας» είπε στα παιδιά ο κ. Παπούλιας. Το πώς ο Παπούλιας θα κάνει τα «παιδιά» να αισθάνονται σαν στο σπίτι τους είναι ένα μεγάλο θέμα, όπως ο νεαρός αντίρτης από το Σουδάν. Μην ξεχνάτε ότι ήταν και αυτός αντίρτης σύμφωνα την επική δήλωσή του: «15 χρόνων ήμουν αντίρτης και πολέμουσα το ναζισμό και τους γερμανούς» την οποία έκανε τον Οκτώβριο του 2011 στην Θεσσαλονίκη την στιγμή που εκατοντάδες διαδηλωτές τον αποδοκίμαζαν έντονα! Πάντως το wikipedia γράφει ότι ο Παπούλιας γεννήθηκε το 1929 και το 1941 ήταν 12 ετών... Τώρα αν ήταν αντίρτης στα 12 του χρόνια, είναι άλλο θέμα.

Την ίδια στιγμή που οι Έλληνες ξαναπαίρνουν τους δρόμους της ξενιτιάς αναζητώντας επαγγελματική διέξοδο η πολιτεία κάνει φιέστες και καλωσορίζει όλο και περισσότερους αλλοδαπούς. Μπορεί το εφιαλτικό σκηνικό της ύφεσης, της ανεργίας, τα χιλιάδες λουκέτα σε μικρές, μεσαίες, μεγάλες επιχειρήσεις και καταστήματα, τα νοικοκυριά χωρίς ένα ευρώ εισόδημα και τη γιγάντωση των φαινομένων φτώχειας και ανέχειας να σπρώχνει όλο και περισσότερους Έλληνες στο εξωτερικό σε αναζήτηση μιας καλύτερης τύχης ή απλά της επιβίωσής τους... όμως όλα αυτά δεν έχουν καμία αξία και σημασία για τους κυβερνώντες μπροστά στην ανεκτίμητη συγκίνηση που νιώθουν όταν περιθάλπουν έναν λαθρομετανάστη.



Σημεία των Καιρών



Ζήλεψε τη δόξα του Παυλόπουλου που ευχαριστούσε τους λαθρομετανάστες

Διαβάζοντας την είδηση για τον Κάρλο Παπούλια, θυμηθήκαμε τις θρυλικές δηλώσεις του Π. Παυλόπουλου ο οποίος σε αντίστοιχη εκδήλωση για αλλοδαπούς (με τους Έλληνες έχουν ένα θέμα οι πολιτικάνηδες) είχε ευχαριστήσει (!!!) τους ξένους που επιλέγουν (!) την χώρα μας για να ζήσουν και να αγωνιστούν μαζί μας για μια καλύτερη κοινωνία...

ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΘΑΥΜΑ ΤΩΝ ΚΑΡΤΕΛ

Η Ελλάδα μαζί με την Κύπρο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, αναδεικνύονται οι ακριβότερες χώρες σε γάλα, τυρί και αυγά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τον δείκτη τιμών καταναλωτή του 2012.

Τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι στη χώρα μας διαμορφώνονται αρκετά πάνω από τον μέσο όρο οι τιμές στο ψωμί και στα δημητριακά. Οι τιμές στην Ελλάδα, σύμφωνα πάντα με την Eurostat, σε γάλα, τυρί και αυγά, έφτασαν το 132% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ οι τιμές του ψωμιού και των δημητριακών ανήλθαν στο 115%.



Success Story...

Μπορεί τα παπαγαλάκια των Μ.Μ.Ε.ξαρπάτσης να ασχολήθηκαν εκτενώς με το ποιοι από το κλεφτο-ΠΑΣΟΚ θα γίνουν υπουργοί και με το τι τρέχει στην καλύβα του μπάριμπα-Φώτη μετά την αποχώρηση από τη συγκυβέρνηση, αλλά τα θλιβερά μαντάτα μας τα κρύβουν επιμελώς. Σύμφωνα, λοιπόν, με απαίτηση της τρόικα, το εφάπαξ του δημοσίου θα γίνει από 1/1/2014 μόλις...5.300 ευρώ για όλους (από 30.000 - 40.000 που είναι σήμερα), ενώ επισπεύδεται κατά 1 εξάμηνο (δηλαδή από τον Ιούνιο του '14 και όχι από την 1/1/2015) η περικοπή των επικουρικών συντάξεων που θα υπολογίζονται με βάση τις επίσιες εισφορές των «εν ενεργεία». Οι μειώσεις αναμένεται να φτάσουν το 30%!

Και τι θα γίνουν οι εισφορές που πλήρωναν τόσα χρόνια οι εργαζόμενοι για να πάρουν στο τέλος του εργασιακού τους βίου το εφάπαξ; Θα τα φάνε οι διεθνείς τοκογλύφοι!

ΤΙ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ...

Είδαν πάλη εξουσία μπροστά τους οι πασόκοι και γυάλισε το μάτι τους. Βλέπετε, την είχαν ξεγράψει μ' όλες αυτές τις κλεψιές και τα κακούργηματα που είχαν κάνει και τους έπεσε λιγάκι ξαφνικό. Δεν περίμεναν ότι θα βρισκόταν άνθρωπος να τους τη δώσει στο πιάτο, αλλά για καλή τους τύχη εμφανίστηκε πάλη ο... καλός τους άγγελος, ο (φον) Αντωνάκης Σαμαράς, κι όπως το 1993 και το 1995 τους επέστρεψε το αντικείμενο του... πόθου. Μόνο που αυτοί πήραν φόρα και τα θέλησαν όλα δικά τους (όπως τα είχαν αλληλώσει όλα αυτά τα χρόνια). Κι όχι μόνο τα υπουργεία, αλλά και την ίδια την πρωθυπουργία! Βγήκε, λοιπόν, στα κανάλια ο Βουλευτής Δ. Κρεμαστινός και ζήτησε... εναλλάσσόμενο πρωθυπουργό! Αχ Αντωνάκη, τι σε περιμένει μ' αυτούς που έμπηξες...

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥ ΤΣΙΠΡΑ ΕΙΝΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΥ!

Από γκάφα σε γκάφα πέφτει ο αρχηγός του συνονθυλεύματος mister Tsipras, που θέλει και να μας... κυβερνήσει! Πιο συγκεκριμένα, σε δήλωση που έκανε στο προαύλιο της ΕΡΤ ο πρώην πρόεδρος του... 15μελούς του σχολείου του, είπε πως «στραμπουλιζονται οι θεσμοί». Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Καβάλα, ξεσπάσισε το εξής απίστευτο μαργαριτάρι στο κοινό που τον παρακολουθούσε εμβρόντητο: «Ούτε τα στρατεύματα κατοχής δεν τόλμησαν να μαυρίσουν την τηλεόραση».

Φυσικά τα ΜΜΕ που συνηθίζουν να κάνουν θέμα ακόμα και το παραμικρό ορθογραφικό λάθος του τελευταίου ψηφοφόρου της Χρυσής Αυγής σε σχόλιο στο ίντερνετ (για να αποδείξουν ότι δήθεν οι χρυσαυγίτες είναι... αγράμματοι), έκαναν γαργάρα τα αποτήματα του εκλεκτού τους. Ομοίως και οι... πανεπιστήμονες του ΣΥΡΙΖΑ, που συχνά-πυκνά παραδίδουν μαθήματα ελληνικών στους χρυσαυγίτες...



ΟΙ ΠΡΟ.ΠΟ.ΤΖΗΔΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΥΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΣΕ ΠΛΟΥΤΟΚΡΑΤΕΣ

Σύμφωνα με δημοσίευμα καθησθεωτικής εφημερίδας, πλήθος αστυνομικών της ΕΛ.ΑΣ. θα γίνουν «φύλακες άγγελου» του νέου ιδιοκτήτη του Σκορπιού Ριμπολδβίλεφ, αφού πριν από λίγες εβδομάδες ο Ρώσος κροίσος έκλεισε ειδική συμφωνία με την Ελληνική Αστυνομία εκμεταλλευόμενος σχετική υπουργική απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και ΠΡΟ-ΠΟ. Δύστυχε κάτοικε αυτής της χώρας, που πληρώνεις αγγόγγιστα τους φόρους σου στο κράτος για να έχεις μια στοιχειώδη τάξη και ασφάλεια για σένα και την οικογένειά σου κι όταν κάτι χρειαστεί σου απαντούν ότι «δεν έχουμε διαθέσιμους αστυνομικούς, δεν επαρκεί το προσωπικό!» Ιδού γιατί δεν έχουν: τους νοικιάζουν στους πλούσιους!

Αλβανία: Εκλογές με νεκρό και τραυματίες

Σημειώνουμε ότι δημοσιογραφικά φερέφωνα του Καθεστώτος που πολεμούν με λύσσα τον Ελληνικό Εθνικισμό προέβαλλαν δέοντως τον εθνικισμό των γειτόνων.

Ολοκληρώθηκαν την Κυριακή στην Αλβανία οι βουλευτικές εκλογές, όπου... 7.000 υποψήφιοι, 66 κομμάτων διεκδίκησαν τις 140 βουλευτικές έδρες και όπως σε κάθε αναμέτρηση εκλογική δεν έλειψαν και αυτή την φορά οι δολοφονίες και οι τραυματισμοί κατά την διάρκεια της διαδικασίας! Ένας 52χρονος, μέλος της επιτροπής εκλογικού κέντρου στην πόλη Λάτς στην βόρεια Αλβανία δολοφονήθηκε με πυροβόλο όπλο μετά από λογομαχία με δύο άτομα για τα πολιτικά. Στο ίδιο συμβάν ακόμα δύο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά.

Δεν είναι η πρώτη φορά που στην Αλβανία κατά την διάρκεια των εκλογών αναφέρονται παρατυπίες, βίαια επεισόδια και δολοφονίες. Σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις από το 1990 που έπεσε το κομμουνιστικό καθεστώς και μετά, τα αποτελέ-

σματα των εκλογών δεν γίνονται αποδεκτά από τις αντίπαλες παρατάξεις. Αναλυτές εκφράζουν φόβους ότι και αυτά τα εκλογικά αποτελέσματα θα αμφισβητηθούν ξανά. Το 2009 οι διενέξεις και η ανεξέλεγκτη πολιτική βία ώθησαν τα τρία από τα επτά μέλη της εκλογικής επιτροπής σε παραίτηση με αποτέλεσμα να μην επικυρωθούν τα αποτελέσματα των εκλογών και να μην ανακοινωθεί ο νικητής της ψηφοφορίας!

Αυτή η τριτοκοσμική χώρα με μηδέν πολιτικό πολιτισμό, με μηδέν υποδομές και ευνομία μας «τροφοδοτεί» με εγκληματίες από τις φυλακές τους και τις παραστρατιωτικές οργανώσεις τους. Αυτή η χώρα που δεν μπορεί να έχει μια πολιτισμένη εκλογική αναμέτρηση είκοσι και πλέον χρόνια μετά τον «εκδημοκρατισμό» της, έχει το θράσος να μιλάει για εδαφικές διεκδικήσεις και για «δικαιώματα» των αλβανών μεταναστών στην Ελλάδα. Στην Αλβανία ο ένας δολοφονεί τον άλλο για ασήμαντους λόγους και θεωρούν αυτονόητο ότι αυτό πρέπει να κάνουν και στην Πατρίδα μας.

Για μία Εθνική Οικονομική Πολιτική

Δυστυχώς οι μνημονιακές κυβερνήσεις δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα της χώρας, αλλά των διεθνών τοκογλύφων.

Οι Γερμανοί «αδειάζουν» τον Σαμαρά και ετοιμάζουν το νέο Μνημόνιο

Ακόμη και ο πιο σκληρός πυρήνας των τοκογλύφων αδειάζει τον Σαμαρά: «Δεν υπάρχει καμία βελτίωση στην ελληνική οικονομία...». Τάδε έφη Π. Μπόφινγκερ, γνωστός γερμανός οικονομολόγος, ο οποίος ανήκει στην ομάδα των "σοφών" συμβούλων της κυβέρνησης Μέρκελ.

Αυγή συμφωνεί με αυτό το μέτρο και ασφαλώς θα το εφαρμόσει, την στιγμή που το μνημόνιο έχει συνθλίψει τα χαμηλά εισοδήματα, αλλά η οικονομική ολιγαρχία της χώρας φαίνεται να έχει... τρόπους να μειώνει τις απώλειές της. Υπάρχει όμως και ένα πιο άμεσο μέτρο για την οικονομική ανακούφιση των Ελλήνων, που θα εφαρμόσει η Χρυσή Αυγή και αυτό το γνωρίζουν άριστα οι διεθνείς τοκογλύφοι. Αντιγράφουμε από το επίσημο πρόγραμμα του Λαϊκού Συνδέσμου:

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Η λύση του ελληνικού προβλήματος απαιτεί άμεση διαγραφή του παράνομου και επαχθούς χρέους που πληρώνει ο ελληνικός λαός. Δεν υπήρξε ποτέ ευνοϊκότερη διεθνής συγκυρία για την επίτευξη αυτού του στόχου. Δυστυχώς οι μνημονιακές κυβερνήσεις δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα της χώρας, αλλά των διεθνών τοκογλύφων. Η Χρυσή Αυγή στοχεύει στον άμεσο λογιστικό έλεγχο του δημοσίου χρέους και όλων των δανειακών συμβάσεων από το 1974 μέχρι σήμερα. Ταυτόχρονη σύσταση ειδικών ελεγκτικών ομάδων που θα κάνουν φύλλο και φτερό τα αρχεία όλων των υπουργείων και των δημοσίων οργανισμών. Σε ανάλογες κινήσεις έχουν προβεί ακόμη και κράτη «μπατανιές» της Λατινικής Αμερικής, όπως ο Ισημερινός. Κάτι τέτοιο όμως δεν έχει γίνει στην Ελλάδα, διότι έτσι θα προκύψει και το ποιοί έλαβαν τις μίζες και το μαύρο χρήμα. Πρωτίστως όμως θα προκύψει επισήμως ποιο μέρος του χρέους είναι παράνομο και επαχθές, το οποίο και το κράτος μας θα αρνηθεί να αποπληρώσει.

Για την ιστορία μεταφέρουμε αυτούσιες τις δηλώσεις του οικονομολόγου της Μέρκελ, Π. Μπόφινγκερ - που επιβεβαιώνουν ότι το μνημόνιο απέτυχε και τα νούμερα δε βγαίνουν - όπως δημοσιεύθηκαν στον ελλαδικό Τύπο:

«Δεν είναι κακό να μεταδίδεις κάποια αισιοδοξία. Ο Λούντβιχ Έρχαρντ κάποτε διαπίστωσε ότι η οικονομία αποτελείται κατά 50% από ψυχολογία. Και σίγουρα είναι σημαντικό να μεταδώσεις στον Γερμανό ψηφοφόρο ότι η Ελλάδα προσπαθεί σοβαρά να βγει πάλι από την κρίση με τις δικές της δυνάμεις. Ωστόσο, δεν μπορώ, βάσει των μέχρι τώρα στοιχείων, να διακρίνω ότι πράγματι υπάρχει στροφή προς το καλύτερο. Στα δικά μου μάτια το ελληνικό χρέος είναι υπερβολικά υψηλό ακόμη και μετά το τελευταίο «κούρεμα». Προκειμένου να δώσουμε μια ρεαλιστική προοπτική στη χώρα, θα ήταν, κατά τη γνώμη μου, χρήσιμο να γίνει ένα νέο «κούρεμα». Μια συμμετοχή των δημοσίων πιστωτών σε αυτό δεν θα πρέπει να θεωρείται ταμπού. Τα στατιστικά στοιχεία της ΕΚΤ δείχνουν ότι στις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν πολύ μεγάλα κεφάλαια. Από τη στιγμή που τα προγράμματα διάσωσης έχουν συμβάλει σημαντικά στη διασφάλιση των τραπεζών και μαζί των καταθέσεων, θεωρώ σωστό οι μεγαλοκεφαλαιούχοι να πραγματοποιήσουν μια εφάπαξ εισφορά για τη σταθεροποίηση. Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο εφαρμόστηκε στη Γερμανία η «εξισορρόπηση των βαρών», με καλά αποτελέσματα. Ένας τέτοιος φόρος θα είχε κυρίως το πλεονέκτημα ότι θα αυξανόταν η αποδοχή των μέτρων λιτότητας που μέχρι τότε θα έπλητταν κυρίως τους μικρούς...»



“Αυτό με το success story ήταν καλό. Το άλλο με τον τόπο, το ξέρεις;”

Αυτό βεβαίως το παραδέχονται και όλοι οι Έλληνες πολίτες πλν των έμμισθων υπαλλήλων της ΝΔ. Ως πρώτη λύση για την εκτόνωση του ελληνικού προβλήματος προτείνει να φορολογηθούν οι μεγαλοκεφαλαιούχοι. Η Χρυσή

Κάθε σοβαρό κράτος για να επιβιώσει θα πρέπει να διαθέτει πρωτογενή τομέα παραγωγής. Δηλαδή γεωργικά-κτηνοτροφικά προϊόντα για την αυτάρκεια του λαού του. Πρώτος στόχος θα πρέπει να είναι η Εθνική οργάνωση της παραγωγής.

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος πρώτο μέλημα είναι να υπάρχει Εθνική παιδεία. Θα πρέπει να δημιουργηθούν Αγροτικά Λύκεια όπου θα φοιτούν οι νέοι της υπαίθρου μπορούν να γνωρίζουν τις καλλιέργειες του τόπου τους αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας. Να μπορούν να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, ώστε αύριο να μπορούν να στελεχώσουν τους ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ τις ΕΝΩΣΕΙΣ-ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ και την ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.

ΝΑΥΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ: Τα Ελληνόπουλα των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών να μορφώνονται και να εκπαιδεύονται για να στελεχώσουν τον εμπορικό μας και αλιευτικό μας στόλο. Να μπορούν να δημιουργήσουν την Ελληνική Ιχθυοτροφία για να υπάρχει αύριο οργανωμένη αλιεία.

Πρωτεύων μάθημα η Ιστορία του ΕΘΝΟΥΣ, τα αρχαία ΕΛΛΗΝΙΚΑ και η γεωγραφία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ. Να γνωρίζουν οι νέοι μας ότι αν χρειαστεί θα πολεμήσουν για τα αρχέγονα πατρώα εδάφη. ΥΠΕΡ ΒΩΜΩΝ και ΕΣΤΙΩΝ.

Οργάνωση ΕΘΝΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ και συνύπαρξης με το ΕΘΝΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ των Γεωπονικών σχολών. Δημιουργία πρότυπων ινστιτούτων σπόρων και φυτών. Ερευνητικά κέντρα για την βελτίωση της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής. Για να επιτευχθεί η οργάνωση

Προτάσεις για μια νέα Αγροτική Ανάπτυξη

χρειάζεται η δημιουργία συντεχνιών παραγωγής. Συντεχνία δημητριακών-ελαιουργίας-καρπών-αμπελιού-και κρασιού, τεύλων και ζάχαρης, ζωοτεχνίας και αλιείας. Συντεχνία δασών και ξυλείας, συντεχνία υφαντουργίας. Συνεταιριστικά παντοπωλεία όπως υπήρχαν παλιότερα στις πόλεις και κωμοπόλεις των νομών. Να υπάρχει ανταλλαγή και αγορά των Ελληνικών προϊόντων. Να μην φεύγουν χρήματα στο εξωτερικό. Συγκέντρωση και αποθήκευση αγροτικών προϊόντων για ώρα ανάγκης (πόλεμοι, σεισμοί, πυρκαγιές κλπ). αποθηκευτικοί χώροι του Δημοσίου υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Δημιουργία αγροτικών βιοτεχνιών μεταποίησης για νέες θέσεις εργασίας και εξαγωγής προϊόντων.

Σύγχρονα ιχθυοτροφεία, το απέραντο γαλάζιο των άγονων Ελληνικών νησιών να γίνει πόλος ανάπτυξης και παραμονής των νέων στα νησιά μας.

Κάθε τέλος του χρόνου οι διοικήσεις των συνεταιρισμών των Ενώσεων και των Ομοσπονδιών θα κάνουν απολογισμό του έργου τους ενώπιον των μελών τους. Θα φέρνουν την ευθύνη των έργων τους απέναντι στα μέλη τους και στο ΕΘΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ. Όχι όπως σήμερα που αποποιούνται τις ευθύνες τους ως πολιτικές. Ο λόγος που καταστράφηκαν οι Συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις ήταν η κομματοκρατία και η

αναξιοκρατία. Σε μας αυτό καταργείται μέσα από την μάθηση-εκπαίδευση-γνώση-οργάνωση.

Η πρόταση των ΕΘΝΙΚΙΣΤΩΝ είναι ο αγώνας και η βελτιοδοξία κάθε ενός και του ΕΘΝΟΥΣ.

Δημιουργία ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΟΥ. Αναδιάρθρωση και στήριξη των Δασαρχείων.

Ανασύσταση της Αγροφυλακής. Δημιουργία μεγάλων έργων για την εξυπηρέτηση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Φράγματα, λιμνοδεξαμενές, ταμιευτήρες, ανασχετήρες, αναχώματα. Σύγχρονο Εθνικό και επαρχιακό δίκτυο δρόμων. Λιμάνια. Για να γίνουμε ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό ΕΘΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ. Για να είναι περήφανοι οι άνθρωποι της υπαίθρου και της νησιώτικης Ελλάδας. Να μπορούν οι άνθρωποι των πόλεων να γεύονται και να τρέφονται τους πεντανόστιμους καρπούς της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΗΣ.

Εθνικό μπρώο κτηνοτρόφων ανά κατηγορία ζώων (αγελάδες, πρόβατα, αίγες, χοίροι, άλογα κλπ). Εθνικό μπρώο αλιέων και ιχθυοκαλλιεργητών.

Επανάδρωση της ΜΟΜΑ. Δημιουργία θέσεων εργασίας. Δημιουργία γεωργικών και δασικών δρόμων. Πρόληψη πυρκαγιών. Συνεργασία με τον ΟΑΕΔ για στήριξη των ανθρώπων της υπαίθρου για

εργασία σε ΕΛΛΗΝΕΣ ανέργους. Στήριξη του αγροτουρισμού.

Να μένουν οι νέοι μας στον τόπο τους. Κίντρα στα νέα ζευγάρια, η Ελλάδα γηράζει, η υπαίθρος ερήμωσε. Για να ανασάνει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ υπαίθρος πρέπει να φύγουν οι άνθρωποι της από τον βρόγχο των τραπεζών. Διαγραφή αγροτικών και κτηνοτροφικών χρεών γιατί οι Τράπεζες τα έχουν πάρει πολλαπλάσια.

Ενίσχυση του ΕΛΓΑ για την προστασία της αγροκτηνοτροφικής παραγωγής. Στήριξη καλλιεργητών βιολογικών προϊόντων. Διατήρηση παραδοσιακών κτηνοτροφικών φυλών ζώων και ελληνικών ποικιλιών σπόρων και δενδροκομικών.

Δημιουργία ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, για στήριξη των παραγωγών με χαμηλότοκα δάνεια όπως κάνουν όλα τα σύγχρονα κράτη. Στήριξη αγροτικής κατοικίας και χρηματοδότηση ζωικού κεφαλαίου.

Οι ΕΛΛΗΝΕΣ αγρότες-κτηνοτρόφοι και αλιείς γνωρίζουν τις αυξημένες υποχρεώσεις που έχουν να παράγουν και να προσφέρουν στην ΕΘΝΙΚΗ οικονομία και στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ λαό ποιοτικά προϊόντα. Συναισθάνονται το ύψιστο έργο της επιβίωσης του Ελληνικού λαού. Είναι οι πραγματικοί οικολόγοι γιατί έχουν γίνει ένα με την γη και την θάλασσα. Οι άνθρωποι της υπαίθρου είναι υπέρ της αλληλεγγύης των τάξεων και όχι της πάλης, για το καλό του ΕΘΝΟΥΣ.

Το πρόγραμμα της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ για ΕΘΝΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, εντάσσεται εν μέρει στο ευρύτερο πρόγραμμα της ΕΘΝΙΚΗΣ ανάκαμψης και ευημερίας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ και του ΕΘΝΟΥΣ.

Δ.Χ.



Θα πάρει τα... όπλα ο Che-gras;

Απόσπασμα της ομιλίας του Τσίπρα στην συγκέντρωση - φιάσκο της πλατείας Συντάγματος, όπου υποστήριξε ότι «σε τούτη εδώ την πλατεία τον Δεκέμβριο του '44 ο λαός μας αντιστάθηκε στον κατακτητή και διεκδίκησε τη λευτεριά...»

ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΧΑΣΤΙΚΟΣ: Γνωρίζουμε, βέβαια, ότι ο Τσίπρας δεν είναι και ο εξηπνότερος άνθρωπος του κόσμου, με φυσιολογικό αποτέλεσμα οι γκάφες να διαδέχονται η μια την άλλη. Το ζητούμενο, όμως, είναι αν όντως ο Τσίπρας είναι ανιστόρητος και δεν γνωρίζει ότι τον Δεκέμβριο του 1944 δεν υπήρχε κατακτητής στην Χώρα, καθώς οι Γερμανοί είχαν αποχωρήσει δύο μήνες νωρίτερα ή μήπως θεωρεί ότι "κατακτητής" ήταν η τότε κυβέρνηση με πρωθυπουργό μάλιστα τον Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος είχε πολύ σωστά πει ότι «το ΚΚΕ είναι το κόμμα του εγκλήματος και της προδοσίας»; Ανιστόρητος, λοιπόν, ή εθνικά διχαστικός και ως εκ τούτου επικίνδυνος; Γιατί αν συμβαίνει το δεύτερο τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, καθώς το κακομαθημένο άεθνο και άθρησκο πλουσιόπαιδο ουσιαστικά καλεί σε εμφύλια σύρραξη, μιλώντας με θετικό περιεχόμενο για τα Δεκεμβριανά του 1944.

Υπό άλλες συνθήκες αυτό το θρασύτατο παιδάκι θα χαρακτηριζόταν απλώς ως γραφικός. Τώρα, όμως, και με τις ΗΠΑ να προωθούν όλο και περισσότερο τον ΣΥΡΙΖΑ ως μια εναλλακτική πρόταση εξουσίας, τα πράγματα σοβαρεύουν πολύ. Εκμεταλλευόμενος την αντιλαϊκή επίθεση της συγκυβέρνησης ο Τσίπρας παρουσιάζεται ως η πιο ενδεδειγμένη λύση για να αναλάβει τα ηνία της εξουσίας. Το γεγονός ότι πέραν της μειωμένης εθνικής συνείδησης του ίδιου του Τσίπρα, υπάρχει από πίσω ένας πολυτασικός και πολυσυλλεκτικός ατσαρμάς από αδιάστατα λιγούρια τα οποία, εκτός της πείνας για "μάσα", ενώνει και ο απίστευτος ανθελληνισμός τους, κάνει τα πράγματα πολύ επικίνδυνα.

Από μεμονωμένους τυπάκους σαν τον Θεοδωρίδη, μέχρι τις συνιστώσες τύπου ΔΕΑ, ΚΟΕ, Κόκκινο, Ρόζα κ.λ.π. η δυσσομία φτάνει ως την κορυφή. Επειδή, ως γνωστόν, «το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι». Σε αντίθεση με την αναισθησία και την πλαδαρότητα των αστών, οι Έλληνες Εθνικιστές της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, ενδυναμωμένοι κάθε μέρα όλο και περισσότερο, δεν πρόκειται να δώσουν την ευκαιρία στον Τσίπρα να αιματοκυλίσει την Ελλάδα, είτε γιατί είναι άμυαλος είτε γιατί έτσι εξυπηρετούνται ξένα συμφέροντα.

Αμερικανοκομμουνιστές...

Ενωμένοι για την μάσα!

Στο μέλλον και όσο τα αποκόμματα του «συνταγματικού τόξου» καταρρέουν περιμένουμε νέες κωλοτούμπες: Την επιστροφή Καρατζαφέρη στη ΝΔ, την διάλυση των ΑΝΕΛ προς ΝΔ και Σύριζα, αλλά και μία ακόμη που διαφάνηκε πρόσφατα: την προσχώρηση της Δημάρ στον Σύριζα.

Η αλήθεια είναι ότι ο πραγματικός λόγος της αποχώρησης του Κουβέλη (αλλά ΛΑΓΓΟΣ) από την συγκυβέρνηση δεν ήταν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ (σιγά μην έχασε και τον ύπνο του ο Κουβέλης...), αλλά τα δημοσκοπικά ποσοστά της Δημάρ που έπεσαν κάτω από το 2%, γεγονός που ανάγκασε τον Κουβέλη να περάσει από την συγκυβέρνηση στην αντιπολίτευση. Όπως αποκάλυψε το στέλεχος της Δημάρ, Θόδωρος Μαργαρίτης η διέξοδος για να να ξαναμπει το μόρφωμα στην Βουλή είναι μία: «Γιατί όχι συνεργασία και με το ΣΥΡΙΖΑ».

Σε αυτό το καταρρέον πολιτικό σκηνικό υπάρχει μόνο μία πολιτική δύναμη που ανεβαίνει διαρκώς και ορθώνει αναστήμα απέναντι στους διεθνείς τοκογλύφους και το ξεπούλημα της Πατρίδας μας. Η Χρυσή Αυγή που απροσκύνητη και ενωμένη σαν γροθιά βροντοφωνάζει μαζί με τον αφυπνισμένο Ελληνικό Λαό: Τολμήστε να κάνετε εκλογές, να ξεβρωμίσει ο τόπος!



Δεύτερο κόμμα η Χρυσή Αυγή

Τι συμβαίνει και τα ανδρείκελα του κατεστημένου φοβούνται ακόμα και να αναφέρουν τη λέξη εκλογές, ενώ μέχρι χτες ήταν η μόνιμη καραμέλα τους;

Απλά έχουν πάρει στα χέρια τους τα αποτελέσματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων! Έτσι, μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην ΕΡΤ οι πάντες πατώνουν δημοσκοπικά και μόνο η Χρυσή Αυγή ανεβαίνει. Πιο συγκεκριμένα, έχουμε ξεπεράσει τον Σύριζα, που έχει πάρει την κατιούσα και είναι το μόνο κόμμα που μπορεί πλέον να συγκυβερνήσει με τη ΝΔ, μετά την ολική κατάρρευση ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ.

Οι εξελίξεις αυτές δεν προκαλούν τριγμούς μόνο στην τρόικα εσωτερικού. Δεν είναι τυχαίες οι προειδοποιήσεις της Μέρκελ και των διεθνών τοκογλύφων προς τον Σαμαρά: «Πρόσεχε να μη χάσεις τον έλεγχο!» του λένε, προειδοποιώντας για τη ραγδαία άνοδο της Χρυσής Αυγής. Σημειώστε ότι οι αληθινοί δυνάστες και εξουσιαστές της χώρας μας έχουν μήνες να αναφέρουν το όνομα του Τσίπρα, που κάποτε αυτοδιαφημιζόταν ως... το φόβητρο των πιστωτών.

Ας δούμε όμως πως παρουσιάστηκε η σχετική είδηση στο διαδίκτυο. Δεν επιλέγουμε μάλιστα κάποια φιλικά προσκείμενη σε εμάς ιστοσελίδα, αλλά τα parapolitika.gr, που έχει ουκ ολίγες φορές επιτεθεί στον Λαϊκό Σύνδεσμο:

PARAPOLITIKA.GR - ΟΧΙ ΣΕ ΕΚΛΟΓΕΣ: «Όλα τα κόμματα από την στιγμή που ξέσπασε η κρίση με την ΕΡΤ παράγγειλαν μυστικές δημοσκοπήσεις για να μετρηθεί η κοινή γνώμη και η απήχηση που είχε η στάση που κράτησαν στο μείζον θέμα της ραδιοτηλεόρασης. Τα ευρήματα των τηλεφωνικών ερευνών, είναι πλέον στα κομματικά επιτελεία, αναδεικνύοντας την Χρυσή Αυγή σε μείζον πρόβλημα, αφού σε πολλές από αυτές η Χρυσή Αυγή είναι σε απόσταση αναπνοής από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ σε άλλες είναι δεύτερο κόμμα, κάνοντας τις εκλογές απαγορευτικές, αφού σε μια τέτοια περίπτωση ο σχηματισμός κυβέρνησης θα είναι σχεδόν αδύνατος».

Το γεγονός αυτό η Χρυσή Αυγή το έχει επισημάνει από το περασμένο Σάββατο, όταν και μας το μετέφεραν δημοσιογράφοι ξένων δικτύων. Μας μίλησαν μάλιστα για ποσοστό

πάνω από 18%, πληροφορία που πρέπει να θεωρηθεί απόλυτα έγκυρη, καθώς προέρχεται κατευθείαν από τα στοιχεία που διαθέτουν οι ξένες πρεσβείες. Ας δούμε ένα ακόμα χαρακτηριστικό δημοσίευμα.

BANKINGNEWS.GR - Σοκάροιν τα ευρήματα δημοσκοπήσεων, η Χρυσή Αυγή ισχυροποιείται ραγδαία: «Σοκάροιν τα ευρήματα δημοσκοπήσεων που φέρουν την Χρυσή Αυγή όχι μόνο τον μεγάλο

κερδισμένο των επόμενων εκλογών αλλά σε στρατηγικές εκλογικές περιφέρειες όπως η Β Αθηνών καταλαμβάνει την δεύτερη θέση και ακολουθεί τρίτη η ΝΔ. Με βάση κυλιόμενες δημοσκοπήσεις που διαρρέονται από πολιτικούς κύκλους φαίνεται ότι ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ κονταροχτυπιούνται στην κυριολεξία στον πόντο, ωστόσο η δυναμική της Χρυσής Αυγής είναι εντυπωσιακή.

Με βάση δημοσκοπικές μετρήσεις στην κρισιμότερη εκλογική περιφέρεια της Ελλάδος στην Β Αθηνών η Χρυσή Αυγή είναι δεύτερο κόμμα εξέλιξη που δείχνει την αγανάκτηση του κόσμου για το αποτυχημένο παλιό πολιτικό σύστημα. Μπορεί η Χρυσή Αυγή να μην εμφανίζεται με καθαρή πολιτική πρόταση και ορισμένες πρακτικές της να θεωρούνται ακραίες έως και απαράδεκτες αλλά φαίνεται ότι η κοινωνία μηδιάζει μπροστά στο σάπιο πολιτικό σύστημα. Η δυναμική που αναπτύσσει η Χρυσή Αυγή έχει στην κυριολεξία τρομοκρατήσει τα υπόλοιπα κόμματα καθώς θα αποτελέσει μια τέτοια εξέλιξη σύσσωμη αποτυχία του παλαιού πολιτικού συστήματος.»



Σοκ για το εγχώριο και διεθνές κατεστημένο της διαφθοράς...



ΔΕΚΑ ΣΤΑ ΔΕΚΑ

⊕ Πολύ δραστήριος ήταν ο υπουργός Άμυνας τις τελευταίες μέρες. Βλέπετε, ο κύριος Παναγιωτόπουλος βρισκόταν στο Παρίσι μετά από πρόσκληση του Γάλλου ομολόγου του Ζαν Υβ Λε Ντριαν. Ελπίζω να πρόλαβε να κάνει και τις διακοπές του, μιας και η γαλλική πρωτεύουσα είναι πολύ όμορφο μέρος.

⊕ Αρχικά, το ίδιο το υπουργείο Άμυνας με ανακοίνωση του, αναφέρει πως οι αποφάσεις επί των θεμάτων που συζητήθηκαν είχαν ήδη ληφθεί στην συνάντηση του Σαμαρά με τον Φρανσουά Ολάντ. Επίσης τα όσα ανακοίνωσε μετά την συνάντηση μόνο καλά δεν ήταν για την πατρίδα μας.

⊕ Το «μεγάλο θέμα» που βγήκε από την συνάντηση είναι η απόφαση για... ενοίκιαση δύο φρεγατών FREMM του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και η ενοίκιαση αεροσκαφών Ναυτικής Συνεργασίας τύπου «ATLANTIQUE». Πέρα από αυτά, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και συγκεκριμένα στην σύγκρουση στην Συρία.

⊕ Ας ξεκινήσουμε από τις φρεγάτες. Πρώτα από όλα, για να μην μπερδευτεί κανείς, τα πλοία που θα ενοικιαστούν είναι φρεγάτες FREMM του γαλλικού ναυτικού και όχι η έκδοση που σκεφτόταν να αγοράσει η Ελλάδα, οι FREMM-GR. Πράγμα που σημαίνει πως θα έχουν σημαντικά πιο περιορισμένες δυνατότητες.

⊕ Να μην φανεί περιέργο αυτό, καθώς η Γαλλία τις φρεγάτες αυτές τις θέλει για συγκεκριμένο ρόλο - τον ανθυποβρυχιακό- αντίθετα με την χώρα μας που αποσκοπούσε στο να παραλάβει πλοία προσανατολισμένα στην αεράμυνα περιοχής και στην προσβολή στόχων εδάφους μέσω των πυραύλων SCALP-NAVAL που θα είχαν οι φρεγάτες που θα αγοράζαμε.

⊕ Στη συνέχεια, μόνο και μόνο το ότι μιλάμε για ενοίκιαση είναι αρκετά γελοίο από μόνο του. Κανένα σοβαρό κράτος δεν ενοικιάζει τα οπλικά του συστήματα. Μάλλον για να είμαι απόλυτα σωστός σε αυτά που λέω, η μόνη περίπτωση σοβαρό κράτος να προχωρήσει σε ενοίκιαση είναι αν θέλει ένα οπλικό σύστημα που κανονικά δεν του χρειάζεται αλλά λόγω συνθηκών αναγκάζεται να το προμηθευτεί για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένες ανάγκες.

⊕ Χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι αποστολές διαφόρων χωρών στο εξωτερικό στα πλαίσια συμμαχικών υποχρεώσεων, όπου ενοικιάζαν εξοπλισμό για το συγκεκριμένο χώρο ανάπτυξης και φυσικά τον επέστρεφαν μόλις αποσύρονταν. Καμία όμως χώρα δεν ενοικιάζει εξοπλισμό που να τον προορίζει για την «σπονδυλική στήλη» ενός ολόκληρου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων της.

⊕ Πάμε τώρα στα αεροσκάφη Ναυτικής Συνεργασίας. Ελπίζω βέβαια κάτι να έχω καταλάβει λάθος στο συγκεκριμένο κομμάτι. Γιατί βεβαίως και χρειαζόμαστε τέτοια αεροσκάφη και η έλλειψη τους μας έχει ήδη στοιχίσει. Αλλά μάλλον δεν κατανόησα τον τύπο του αεροσκάφους που θέλουμε να ενοικιάσουμε...

⊕ Η ανακοίνωση του Υπουργείου λέει για αεροσκάφη τύπου «ATLANTIQUE». Ελπίζω να μην εννοούν τα Br.1150 Atlantique 2. Αν όντως μιλάμε για αυτά τα αεροσκάφη, ας αναφέρουμε μερικές λεπτομέρειες. Πέταξαν για πρώτη φορά το 1961 (!) ενώ η αναβάθμιση του τύπου (εξ ου και το 2 στον τίτλο του) έγινε το 1989 (!!!).

⊕ Η Γερμανία και η Ολλανδία έχουν ήδη αποσύρει τα αεροσκάφη που διέθεταν και η Ολλανδία μάλιστα από τα εννιά αεροσκάφη που είχε, έχασε τα τρία λόγω μηχανικών βλαβών. (του πρώτου τύπου αυτά). Οι άλλες τρεις χώρες είναι η Γαλλία (η μόνη με αεροσκάφη του δεύτερου τύπου), η Ιταλία και το Πακιστάν!

✦ SNIPER



Εθνικιστική Λογοτεχνία

Δείτε όλα τα είδη μας στο zakatastima.blogspot.gr
Για παραγγελίες καλέστε στο 210. 6920694



«TOMEAS X» του Η. Κασιδιάρη



«Ο ΑΕΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ» του Ν. Λεμοντζή



«ΟΜΑΔΑ ΚΡΟΥΣΣΕΩΣ ΛΟΓΧΗ» του Ν. Έξαρχου

Γεωπολιτική και Ένοπλες Δυνάμεις

Τα νέα σενάρια εξαθλίωσης

Και ενώ συνεχίζεται το προπέτασμα καπνού από τους τρεις εταίρους του μνημονιακού θιάσου, με «δραματικές» συσκέψεις, μεταμεσονύχτια υπουργικά συμβούλια, ψευδοδιαγγέλματα, και τέλος την αποχώρηση, μάλλον σε ασαφή συνεννόηση, του Κουβέλη από τη στήριξη της κυβέρνησης, για άγνωστους ακόμη λόγους.

Γιατί σίγουρα και ο πλέον ευκολόπιστος δεν πρόκειται να πιστέψει ότι εξαιτίας της ΕΡΤ έπαψε η Δημαρ να στηρίζει τη κυβέρνηση. Αν υπήρχε ίχνος ευαισθησίας, θα είχε φανερωθεί με τις χιλιάδες αυτοκτονίες, τα δυο εκατομμύρια ανέργους και γενικότερα την ανθρωπιστική κρίση την οποία βιώνει η πατρίδα μας. Όχι μόνο υπέγραψε τα παραπάνω αλλά και συναίνεσε στην εκχώρηση της Εθνικής κυριαρχίας στα αφεντικά του τους διεθνείς σιωνιστές. Σκοπίμως στα παραπάνω δεν αναφέρθησαν οι Ένοπλες Δυνάμεις γιατί και στον πλέον αδαή είναι γνωστή η άποψη όλων των πολιτικών εκφάνσεων της αριστεράς για το Στράτευμα και είναι γνωστοί οι αγώνες τους για τον «εκδημοκρατισμό» τους, όπως αυτοί χαρακτηρίζουν την διάλυση.

Το βέβαιο είναι ότι η ελαφροδεξιά νέα δημοκρατία θα υπουπονοήσει αρκετούς από το υπόλοιπο Πασοκ του Ακη, του Τσουκάτου, και του Μαντέλη από αίσθημα «ευθύνης» φυσικά για να μας σώσουν όπως αυτοί γνωρίζουν και μπορούν. Μάλιστα ο Σαμαράς ξεκάθαρα απειλεί τον Ελληνικό λαό, λέγοντας ότι θα εξαντλήσει τη τετραετία.

Βεβαίως τα κυβερνητικά επιτελεία δεν παύουν να απεργάζονται σχέδια για το πώς θα εφαρμόσουν όσα έχουν υπογράψει οι υποτακτικοί της τρoίκα με τα μνημόνια, τα μεσοπρόθεσμα εφαρμόζοντας στο ακέραιο το δόγμα του σοκ, διαλύοντας και φτωχοποιώντας τη χώρα.

Προσφιλής στόχος οι Ένοπλες Δυνάμεις και παρά τα όσα έχουν πράξει πλήττοντας το αξιόμαχο τους, οι προθέσεις τους είναι ακόμη χειρότερες αν λάβουμε υπόψη τα σενάρια που διαρρέουν τα παπαγαλάκια τους. Έτσι λοιπόν προβλέπονται νέες μειώσεις μισθών με την εφαρμογή του λεγόμενου «διοικητικού μισθού» ο οποίος προβλέπει κατάργηση των μισθολογικών προαγωγών καθώς και τη κατάργηση του επιδόματος εξομάλυνσης. Αυτό υπολογίζεται σε μια επιπλέον μείωση της τάξης του 20%. Και όλα αυτά με το 50% των στελεχών να δηλώνουν

ότι δεν μπορούν να διαβιώσουν με τους ισχύοντες μισθούς. Από τη λαίλαπα αυτή δεν γλυτώνουν και οι απόστρατοι οι οποίοι θα δουν τις συντάξεις τους να μειώνονται κατά 25% περίπου, έτσι ώστε είτε στην ενέργεια είτε σε αποστρατεία, η φτώχεια θα είναι παντοτινός σύντροφος. Ένα ακόμη σενάριο διαρρέεται το οποίο έχει σαν στόχο για ακόμη μια φορά τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Έτσι μετά τις απολύσεις τις οποίες διέρρευσε ο ίδιος ο Σαμαράς, άρχισε να γίνεται λόγος για «οικιοθελείς» αρχικά μετατάξεις από τις Ένοπλες Δυνάμεις προς τα Σώματα

παραβάσεις και παραβιάσεις του Εθνικού εναέριου χώρου καθώς και των Ελληνικών χωρικών υδάτων. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον μειώνουν τη μαχητική και αποτρεπτική ικανότητα των Ενόπλων Δυνάμεων και καταρρακώνουν το ηθικό των στελεχών τους. Από την άλλη συστηματικά και με προφανή σκοπό το ξεπούλημα, απαξιώνουν τα ΕΑΣ και όλη την αμυντική βιομηχανία της χώρας παραπληροφορώντας για το ύψος των χρεών, τα οποία σε τελική ανάλυση τα δημιούργησαν οι διορισμένες από τους ίδιους διοικήσεις τους. Αν τα ΕΑΣ κλεί-



Ασφαλείας, καθώς επίσης εξετάζουν και την περίπτωση μιας ελεγχόμενης εθελουσίας εξόδου συγκεκριμένου αριθμού στελεχών από την υπηρεσία τους. Όλα αυτά τα σενάρια συνδέονται άμεσα με την «αναδιοργάνωση» των δομών οι οποίες θα εφαρμοστούν εντός του έτους και μέχρι τα τέλη του μήνα θα κοινοποιηθούν και οι διαταγές. Το χρονικό περιθώριο της αναδιοργάνωσης είναι έως 30 Νοεμβρίου του 2013. Για αυτό λοιπόν το λόγο έχουν παγώσει και την ανακοίνωση των μεταθέσεων, μέχρι της έκδοσης των διαταγών της αναδιοργάνωσης.

Βλέπουμε λοιπόν σε ένα γεωστρατηγικό περιβάλλον το οποίο είναι έτοιμο να εκραγεί, με τα Εθνικά θέματα ανοικτά, με τα Σκόπια τα οποία προκαλούν και απαιτούν στο όνομα τους το προσδιορισμό Μακεδονία. Από την άλλη πλευρά του Αιγαίου οι Τούρκοι αμφισβητούν το Αιγαίο και όλες τις συνθήκες τα οποία διέπουν το καθεστώς με προκλητικές

συναρτήσεις τις οποίες χρειάζεται ο Στρατός να εισάγονται.

Ο Λαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή Αυγή, αναγνωρίζει τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας ως τον πραγματικό και μοναδικό εγγυητή της ελευθερίας του Λαού μας και της διαφύλαξης της εδαφικής ακεραιότητας του Έθνους μας. Ως εκ τούτου αποτελεί βασική προτεραιότητα του κράτους η δημιουργία ισχυρών Ενόπλων Δυνάμεων ικανών να αποτρέψουν κάθε επιβουλή.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΡΙΚΟΣ

ΥΓ. Προς του εμπαιθείς του onalert: Μη ψάχνετε στη Χρυσή Αυγή για «γκάφες» δημοσιοποιήσεων τα οποία ελεύθερα κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Όσο αφορά τα περί Κύπρου έχετε υπόψη ότι στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκοινί. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Χρυσή Αυγή δεν πρόκειται ποτέ να πει ότι «Η Κύπρος κείται μακράν» όπως οι πολιτικοί σας πάτρωνες.

ΑΚΟΥ ΒΛΕΠΤΕ ΜΙΑ



γράφει ο
Νικόλαος Η. Σκαντζός

Ακούσατε, ακούσατε! Το Κ.Ι.Σ.Ε. (Κεντρικό Ισραηλινό Συμβούλιο Ελλάδος, για όσους δεν το γνωρίζουν) έβγαλε ανακοίνωση, με την οποία ζητάει από τα δημοκρατικά κόμματα του Ελληνικού κοινοβουλίου να ψηφιστεί νόμος που θα κηρύσσει έκπτωτους τους βουλευτές που αρνούνται το ολοκαύτωμα! Η στήλη δεν θα ζητήσει εξηγήσεις από τους κυρίου αυτούς -αν και θα έπρεπε για τον λόγο που ανακατεύονται στα εσωτερικά θέματα της Ελλάδος, και που με τον τρόπο αυτόν ουσιαστικά μας δίνουν διαταγές, για το τι πρέπει να κάνουμε.

Παρακάμπτοντας, λοιπόν, την επέμβασή τους στα εσωτερικά της Χώρας μας, θέλουμε να δηλώσουμε απερίφραστα ότι η επέμβαση αυτή έχει και «ανθρώπινα» και «ευγενή» ελατήρια. Δείχνει ότι συμπονούν τον Ελληνικό Λαό και συμπάσχουν μαζί του, την ώρα που έχει υποστεί ένα χωρίς προηγούμενο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ, το οποίο οδηγεί σε ΕΘΝΙΚΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ. Και όταν μιλάμε για Εθνικό ολοκαύτωμα εννοούμε τον υπαρκτό διαφαινόμενο κίνδυνο του αφανισμού του Ελληνικού Γένους! Οι 3.000 και πλέον μέχρι τώρα αυτοκτονίες (δολοφονίες) Ελλήνων πολιτών, που βγάζουν κραυγές απελπισίας, είναι η αρχή της Γενοκτονίας που ήδη συντελείται.

Υπό την έννοια αυτήν, συμφω-

νούμε ότι πρέπει να ψηφιστεί ένας νόμος που όχι μόνο θα πετάξει έξω από το Ελληνικό κοινοβούλιο όλη εκείνη τη μνημονιακή συμμορία που υποδούλωσε την Χώρα στους διεθνείς τοκογλύφους, εξασθλίωσε τον Ελληνικό Λαό και τον οδήγησε στο οικονομικό ολοκαύτωμα, αλλά και θα τους τιμωρήσει παραδειγματικά και θα δημεύσει και τις περιουσίες τους. Το θέμα, όμως, είναι ότι κοινοβουλευτικά και στην παρούσα φάση αυτό δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αφού έχουν την πλειψηφία οι υπαίτιοι του ολοκαυτώματος.

Κατά συνέπεια, πρέπει να πούμε στους Ισραηλίτες -που μας συμπονούν- ότι η ανακοίνωση (παρέμβαση) που έβγαλαν είναι άκαιρη, αφού απευθύνεται σε ένα κοινοβούλιο που δεν έχει την πλειψηφία για να ψηφίσει τον νόμο που ζητούν. Τους συμβουλεύουμε να επανέλθουν με νέα ανακοίνωση(απαίτηση) σε λίγο καιρό, όταν η Χρυσή Αυγή θα είναι κυβέρνηση. Εννοείται ότι και τότε (όπως και σήμερα) δεν θα τους καταλογίσουμε σοβαρή παρέμβαση στα εσωτερικά μας, αφού θα το έχουν κάνει για το καλό της Χώρας, όπως και εμείς το αντιλαμβανόμαστε.

Συναγερμός κτύπησε στις ξένες πρεσβείες της Αθήνας, με αφορμή τα γεγονότα και τις εξελίξεις στην Ε.Ρ.Τ. Ο λόγος; Το ενδεχόμενο να καταρρεύσει η τριμύτσουνη κυβέρνηση και να οδηγηθούν σε εκλογές. «Αντιλαμβανόμαστε» τον φόβο και την αγωνία τους! Και με το δικό τους. Σου λένε: τόσο κόπο κάναμε για να στήσουμε κυβέρνηση δωσίλογων που πρόθυμα εξυπηρετούν τα συμφέροντά μας και ξαφνικά να τους χάσουμε; Πού θα ξαναβρούμε τις πρόθυμες μνημονιακές υπογραφές των Σαμαροβενιζελοκουβέλων; Πού θα βρούμε ξανά τόσο πιστά σκυλιά; Πού θα ξαναβρούμε τόσο ανηλεείς φορομπήχτες και φοροεισπράκτορες που να μαζεύουν και να κουβαλούν κάθε μήνα τους σάκους των χρηματοοποιοτών προς τα ταμεία μας; Πού θα βρούμε άλλα τέτοια «φρούτα» ντόπια παραγωγής που να μιλούν Ελληνικά, αλλά να μην είναι με τους Έλληνες;



Οι δολοφονίες Ελλήνων από τις λαθροσυμμορίες συνεχίζονται

Αντιλαμβάνεται και ο πλέον ανίδεος αναγνώστης ότι τις εκλογές (δηλαδή την «κορυφαία εκδήλωση της Δημοκρατίας», όπως αρέσκονται να την αποκαλούν οι κλεφτοκράτες), και το πότε θα γίνουν, θα το αποφασίσουν οι δυνάστες μας. Και για να μας ρίξουν στάχτη στα μάτια θα επιτρέψουν στους εντολοδόχους τους να ανακοινώσουν την ημερομηνία διεξαγωγής.

Τον τελευταίο καιρό στην Ελλάδα του σήμερα, είναι πολύ της μόδας (όπως λέμε, «φοριέται πολύ») το να δηλώνεις από μια αριστερός, δημοκράτης, προοδευτικός και γενικά ψηφοφόρος των κομμάτων του «δημοκρατικού τόξου» και από την άλλη (σαν τοιούτος) να θεωρείς ιερή υποχρέωση να βρίζεις την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, δηλαδή τους φασίστες, τους ναζιστές, τους δολοφόνους και... πάει λέγοντας.

Πρόσφατο παράδειγμα κάποιος δημοκρατικο-τοξότης που ακούει στο όνομα Γιάννης Σμαραγδής και δηλώνει γενικά καλλιτέχνης και ειδικότερα σκηνοθέτης. Ο κύριος αυτός, στις 15/6 στο «Παρόν» της Κυριακής, έδωσε μία συνέντευξη, όπου συμφωνά με την εφημερίδα «φωτίζει πλει-

ρές της ζωής» (;). Ο ίδιος δηλώνει ότι θεωρεί την ΕΡΤ σπίτι του (βλ. τραγικά της ΕΡΤ) και στην συνέχεια αραιδιάζει διάφορα στομφώδη και περισπούδαστα του τύπου: «δεν υπάρχει θάνατος, υπάρχει μετάβαση» (;) ή «εμείς οι καλλιτέχνες δεν επιλέγουμε τα έργα, αλλά είμαστε διάμεσοι»(!) και αφού γεμίζει σχεδόν μία σελίδα με διάφορες άλλες χαζομάρες, «κοπανάει» και την παρακάτω που είναι σύμφωνη και με το πνεύμα της ιερής υποχρέωσης που νοιώθει ότι έχει ο σημερινός δημοκράτης που βόσκει μέσα στα κόμματα του... δημοκρατικού τόξου.

Διαβάστε: «Οι Έλληνες να αναδείξουν το ανώτερο εαυτό τους και όχι τον κατώτερο, που οδηγεί στα σκοτάδια και στη βαρβαρότητα - εκεί όπου οδηγεί τους συνανθρώπους μας η Χρυσή Αυγή». Καμαρώστε, αγαπητοί αναγνώστες, έναν πνευματικό (υποτιθεται) άνθρωπο που δίνει συνέντευξη με ουσιαστικό σκοπό μόνο και μόνο να ξεράσει και να βγάλει την «καλλιτεχνική» του χολή εναντίον της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ! Δεν βλέπει και δεν έχει να πει τίποτε για την κατάντια της Χώρας, παρά μόνο βλέπει τα σκοτάδια που μας οδηγεί η... ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ! Δεν έχει να πει τίποτε για την υποδούλωση στους

διεθνείς τοκογλύφους, για την εξασθλίωση του Ελληνικού λαού, για την πείνα, την δυστυχία, την θηλιά στο λαιμό μας και για τους μεγάλους ενόχους που πρέπει να πληρώσουν. Τον παραδίδουμε στην κρίση σας αφού σημειώσουμε τα παρακάτω:

Ο εν λόγω κύριος είναι χρόνια κρατικοδίαιτος. Χρόνια τώρα, μαζί με εκατοντάδες τραγικά, έχουν κολλήσει το στόμα τους και βυζαίνουν την ΕΡΤ. Μόνο που τώρα, το πληγιασμένο από το ρούφηγμα βυζι σταμάτησε να βγάξει γάλα. Βγάζει αίμα! Αιμορραγεί, όπως και το σώμα της πονεμένης μας Πατρίδας. Και που αν δεν βρεθούν οι αποφασισμένοι εκείνοι Έλληνες, που θα κλείσουν τις πληγές της, θα πνιγούμε όλοι μέσα στο αίμα της.

Πού πάμε, πού βαδίζουμε και που θα μας βγάλει; Κανένας δεν γνωρίζει. Μιλάμε για τις δολοφονίες των Ελλήνων, που έρχονται η μία πίσω από την άλλη. Δεν προλαβαίνουμε να θρηνήσουμε το προηγούμενο αθώο θύμα και ακολουθεί το επόμενο. Θλίψη οργή και αγανάκτηση πλημμύρησε όλους τους απλούς Έλληνες η δολοφονία του 37χρονου αστυνομικού Γ. Ανδριτσόπουλου από τα αλβανικά κτήνη στο Δίστομο. Οι δε λαθρολόγγοι το πέρασαν στα φιλά σαν να επρόκειτο για τροχαίο ατύχημα. Έφυγε από κοντά μας, εκτελώντας το καθήκον του και άφησε πίσω του δύο ανήλικα παιδιά και μια γυναίκα έγκυο.

Τι να πει κανείς και πως να παρηγορήσει την γυναίκα του και τα παιδιά του, που τον περίμεναν να γυρίσει στο σπίτι και τους τον πήγαν στο φέρετρο τυλιγμένο την Ελληνική σημαία, δήθεν για να τον τιμήσουν; Από την ταπεινή αυτή στήλη εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του αδικωμένου αστυνομικού και απευθυνόμενοι στο προδοτικό αυτό κράτος του λέμε ότι ο καλύτερος τρόπος για τιμήσει την μνήμη του αστυνομικού είναι η επαναφορά της ΘΑΝΑΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ. Ζητάμε, εδώ και τώρα, την ψήφιση νόμου που θα τιμωρεί, με την ποινή του θανάτου, τους φονιάδες.



Εδώ ΕΡΤ...

Επειδή υπάρχουν αφελείς που νομίζουν πως τα παρτάλια που μαζεύονται στην ΕΡΤ είναι για δήθεν συμπαράσταση και δεν πείστηκαν ούτε από το εμετικό «ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ» που ακούστηκε στο προαύλιο, ούτε από τα σημαϊάκια της κάθε αριστερής γκρούπας και φράξιας... Πάρτε τώρα και την κοκκινόμαυρη σημαία των αναρχικών, που ανεμίζει... εργαζόμενη από το παράθυρο του ραδιομεγάρου, που έπιασε η φασιστική 21η Απριλίου για να μετεξελιχθεί σε άντρο των κατασφιγμένων του Καπετάν Γιώτη... Μέχρι και αναρχικοί ήταν διορισμένοι στην κρατική τηλεόραση που πληρώνουμε όλοι εμείς τα κορόιδα, ο κατά τα άλλα αποκαλούμενος κυρίαρχος λαός... Σε αυτούς έχει δώσει διαταγή η κυβέρνηση να εκκένωσουν άμεσα το κτήριο...

ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ.NET

Η «δημοκρατία» των καναλαρχών

Μετά τον Διευθυντή Ενημέρωσης του ΜΕΓΑ, έχουμε τώρα και την παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ, να κάνει δήλωση «νομιμοφροσύνης» και αντιχρυσουγιτισμού, προφανώς μπας και κερδίσει κανέναν «πόντο καθεστωπικότητας» και ξεφύγει από το απόλυτο μηδέν. Σας παραθέτουμε την δήλωση: «Δεν φιλοξένησα, ούτε θέλω να φιλοξενήσω μέλη της Χρυσής Αυγής γιατί θεωρώ ότι κάνουν επιλεκτική χρήση των δομών και των εργαλείων της δημοκρατίας. Για μένα δεν υπάρχουν μισόλογα στα ανθρώπινα δικαιώματα και στη δημοκρατία. Γιατί είμαι υποχρεωμένη να παρέχω το κορυφαίο δημοκρατικό εργαλείο, το δημόσιο βήμα και το διάλογο σε ανθρώπους που μόνο κατ' επιλογή την ασπάζονται. Εμένα δεν με ενόχλησε που ο Τράγκας είχε εκπροσώπους της Χρυσής Αυγής. Μπορείς να το κάνεις και να τους ξετινάξεις, να τους εκθέσεις, να τους πιέσεις. Αλλά ακούστηκαν τρομακτικά πράγματα και δεν έτυχαν ανταλόγου.»

Θυμίζουμε και την αντίστοιχη δήλωση του Διευθυντή Ενημέρωσης του ΜΕΓΑ,



Χρήστου Παναγιωτόπουλου: «Στο Mega, τον Ενημερωτικό Τομέα του οποίου διευθύνω, κανένας Χρυσουγιτίτης δε βρήκε φιλόξενο βήμα σε κανένα δελτίο ή ενημερωτική εκπομπή μετά τις εκλογές. Ούτε μία φορά. Σε αντίθεση με άλλους σταθμούς, που ψαρεύουν τηλεθεατές, φιλοξενώντας συχνότατα τον Κασιδιάρη και την παρέα του, εμείς δεν προκαλέσαμε ποτέ ούτε έναν - σε βάρος της τηλεθέας μας. Στα δελτία μας καταγράφουμε μόνο την υποχρεωτική (από το ΕΣΡ) δραστηριότητα του κόμματος και του αρχηγού του...»

Μπορείτε να δείτε πως οι δύο δηλώσεις μοιάζουν μεταξύ τους, γεγονός λογικό αφού εκπορεύονται από τα ίδια κέντρα λήψης αποφάσεων. Αυτό που δεν έχουν καταλάβει αμφότεροι των καθεστωπικών είναι ότι δεν τους υποχρεώνει το ΕΣΡ να προβάλλουν τις θέσεις και τις απόψεις της Χρυσής Αυγής, αφού το ΕΣΡ δεν έχει επιβάλει κανένα πρόστιμο στα κανάλια που μεροληπτούν εναντίον της Χρυσής Αυγής. Αυτό που τους υποχρεώνει είναι ο Ελληνικός Λαός που τους έχει γυρίσει πλήρως την πλάτη.

Αυτό που επίσης δεν έχουν καταλάβει είναι ότι δεν μας ανησυχεί το «μαύρο» που επιβάλλουν όλα αυτά τα λιβανιστήρια του μνημονίου και του καθεστώτος, γιατί πολύ απλά ΔΕΝ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ. Στο ρου της Ιστορίας της Χρυσής Αυγής διεξάγαμε τον πολιτικό μας αγώνα έχοντας το σύνολο των καναλιών εναντίον μας, το ίδιο θα πράξουμε και στην συνέχεια. Και όχι μόνο δεν μας χρειάζονται τα τουρκοκάναλα τους, αλλά αντιθέτως μας ΤΙΜΑ βαθύτητα ο πόλεμος που διεξάγουν εναντίον μας τα φερέφωνα της παραπληροφόρησης.



Στηρίζετε το Εθνικιστικό Βιβλιοπωλείο

Ξεκίνησε να λειτουργεί αυτή την εβδομάδα το Εθνικιστικό βιβλιοπωλείο (Χ.Α. Κατάστημα) στη Λεωφόρο Μεσογείων 131, δίπλα στα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης της Χρυσής Αυγής. Πρόκειται στην ουσία για έναν πολυχώρο με εκδόσεις εθνικού και ιστορικού περιεχομένου, αλλά και όλα τα εθνικιστικά είδη (ρουχισμός, σημαίες, δώρα).

Στον ίδιο χώρο λειτουργεί αναγνωστήριο και όλοι οι φίλοι της Χρυσής Αυγής έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις θέσεις και να συνομιλήσουν με μέλη και στελέχη του Εθνικιστικού Κινήματος. Τα εγκαίνια του βιβλιοπωλείου θα πραγματοποιηθούν πολύ σύντομα. Μέχρι τότε, όλοι οι φίλοι είναι καλεσμένοι να επισκεφθούν τη νέα εθνικιστική γωνιά στην καρδιά της Αθήνας. Το βιβλιοπωλείο λειτουργεί καθημερινά 09:00 - 21:00.



«Στη Γη των Ονείρων»

«Η γη των ονείρων είναι σήμερα κάτι φανταστικό. Μία οπτασία στο μακρινό παρελθόν και μία πιθανότητα στο αβέβαιο μέλλον. Επικές μάχες, στιγμές αλλοφροσύνης, νεκροί, αγνοούμενοι, καμένες σάρκες συνθέτουν το σκηνικό του πολέμου. Το χθες γίνεται ένα με το σήμερα και μας ταξιδεύει πάνω από τον κόσμο σας. Τον σιχαινόμαστε, τον απορρίπτουμε και το πρόταγμα των αιώνων μας καλεί να τον καταστρέψουμε. Το έπος του 1955 γίνεται σήμερα πιο επίκαιρο από ποτέ. Νέοι που απήφθησαν την νεότητα, απέρριψαν το αύριο και διέγραψαν την οικογένεια μας καλούν από τα Ηλύσια Πεδία να δημιουργήσουμε τη γη που αυτοί ξεκίνησαν...»

Το βιβλίο «Στη Γη των Ονείρων» θα το βρείτε στο Εθνικιστικό Βιβλιοπωλείο - Για παραγγελίες καλέστε στο 2106920694



ΚΑΤΕΡΙΝΗ Πολυπληθές κλιμάκιο Συναγωνιστών της Τ.Ο. Περίερας πραγματοποίησε την Τετάρτη πολύωρη βραδινή ενημερωτική δράση με διανομή εκατοντάδων φυλλαδίων και άλλου ενημερωτικού υλικού του κινήματός μας στην Παραλία Κατερίνης και στην Ολυμπιακή ακτή. Η υποδοχή του κόσμου ήταν θερμότατη και το ενδιαφέρον για το ενημερωτικό υλικό πολύ μεγάλο. Πολλοί έδωσαν να προμηθευτούν φυλλάδια του κινήματός μας, δίνοντας στους Συναγωνιστές κουράγιο και δύναμη στη συνέχιση του αγώνα για Εθνική ανεξαρτησία και κοινωνική δικαιοσύνη.



ΝΑΟΥΣΙΑ Κατόπιν πρόσκλησης αγροτών της περιοχής, κλιμάκιο Συναγωνιστών με επικεφαλής τον υπεύθυνο της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας, Συναγωνιστή Μιχάλη Τσακίρη, επισκέφθηκε προ ημερών αγρούς του Νομού Ημαθίας. Την ίδια ημέρα, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση του πυρήνα Νόσουσας σε στεγασμένο χώρο, με την συμμετοχή δεκάδων Συναγωνιστών. Συζητήθηκαν θέματα αγροτικής πολιτικής καθώς και ιδεολογικού και πολιτικού περιεχομένου.



ΑΛΙΒΕΡΙ Με μια εκτεταμένη ενημερωτική δράση, που κάλυψε μεγάλες περιοχές του Αλιβερίου, απάντησαν οι συναγωνιστές της Τ.Ο. Εύβοιας-Βοιωτίας στα αυξανόμενα αιτήματα κατοίκων για παρουσία και ενημέρωση. Θυμίζουμε ότι μόλις λίγες μέρες πριν είχε δολοφονηθεί βάρβαρα ένα ζευγάρι από τον πακιστανό κηπουρό τους στην περιοχή και συγκλονίστηκε το πανελλήνιο. Η ανησυχία των Ελλήνων απόλυτα δικαιολογημένη, το ίδιο και το έντονο ενδιαφέρον τους για τις προτάσεις της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ για την οριστική λύση των προβλημάτων που μαστίζουν τη χώρα.



ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ Η Τ.Ο. Δυτικής Αττικής οργάνωσε μεγάλη ενημερωτική κινητοποίηση με διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού καθώς και της εφημερίδας του Κινήματος στις άλλες «κόκκινες» περιοχές της Πετρούπολης, του Περιστερίου και του Χαϊδαρίου. Η αποδοχή του κόσμου ήταν πρωτόγνωρα ενθουσιώδης κι όπως όλα δείχνουν, οι περιοχές αυτές, με λαϊκή βούληση, θα αναδείξουν σε ισχυρή δύναμη τον Λαϊκό Σύνδεσμο σε επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Επανεκδόσεις βιβλίων του Ν.Γ. Μιχαλολιάκου

Δείτε όλα τα είδη μας στο xakatastima.blogspot.gr
Για παραγγελίες καλέστε στο 210. 6920694



www.XAgr.net τώρα και με διαδικτυακή τηλεόραση



ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Την περασμένη Τρίτη στα γραφεία της Τ.Ο. Πειραιώς πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η παρουσίαση βιβλίου του μέλους του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.Λ.Α.Μ.) Λάρνακας, Συναγωνιστή Ιωάννη Σωτήρη με τίτλο: "Στη γη των ονείρων". Τον λόγο αρχικά πήρε έταιρος Συναγωνιστής, επίσης μέλος του Ε.Λ.Α.Μ., ο οποίος αφού προλόγισε τον νέο συγγραφέα και το περιεχόμενο του βιβλίου, συνέχισε με μια σύντομη αναφορά στα πολιτικά τεκταινόμενα στην Κύπρο και τον αγώνα που δίνουν οι Κύπριοι αδελφοί μας ενάντια στο διεφθαρμένο πολιτικό κατεστημένο και τον συνεχή επεκτατισμό των τούρκων. Στη συνέχεια ο συγγραφέας μίλησε για το έργο του, ένα ιστορικό μυθιστόρημα, μέσα από τις σελίδες του οποίου ζωντανεύει το έπος του Εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ. Μετά την εκδήλωση ακολούθησε συζήτηση και σχολιασμός από τους φίλους και υποστηρικτές του Κινήματός μας και στη λήξη, άπαντες σάθηκαν σε στάση προσοχής και ψάλλαμε υπερήφανα τον Ύμνο εις την Ελευθερία και τον Ύμνο της Χρυσής Αυγής.

Τ.Ο. Πειραιά
Καραϊσκάου 111 (7ο όροφος)
Τρίτη & Παρασκευή: 19:00-22:00

Ένας τόνος τρόφιμα από το κατάστημα κοινωνικής αλληλεγγύης Α. Λιοσίων

Μια ακόμη διανομή τροφίμων πραγματοποιήθηκε από την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ και το κατάστημα κοινωνικής αλληλεγγύης που βρίσκεται στην Τ.Ο. Άνω Λιοσίων - Αχαρνών Καματερού, την Κυριακή 16-6-2013. Η διανομή τροφίμων περιελάμβανε 1,1 τόνους φρέσκα είδη μαναβικής και φρούτων σε 50 οικογένειες. Σκοπός της κοινωνικής αλληλεγγύης της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ είναι η ανακούφιση, από τα κρίσιμα προβλήματα επιβίωσης των συμπολιτών μας και η ένθερμη ανταπόκριση που βρίσκει, αποτυπώνεται σε κάθε δημοσκόπηση, όσο ελλιπής κι αν την παρουσιάζουν. Προς όλους αυτούς λοιπόν, που ασκούν «υψηλή κριτική, έχοντας κάτι να πουν» για τις κοινωνικές δράσεις και παρεμβάσεις της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, την ώρα που οι πολιτικοί χώροι που υπερασίζονται και εκφράζουν, καρπώνονται και κατασπαταλούν το χρήμα που εισπράττουν από την κρατική επιχορήγηση, χωρίς να επιστρέφουν ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ πίσω στον Λαό, ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ...



Από τη Νίκαια στη Σπάρτη

Στις 22-6-2013, η τοπική της Νίκαιας πραγματοποίησε εθνικιστική εκδήλωση στην περιοχή της Σπάρτης και συγκεκριμένα στην τοπική της Χρυσής Αυγής. Στην δράση πήραν μέρος 50 συνολικά συναγωνιστές από την Νίκαια. Το πρόγραμμα της εθνικιστικής ενημερωτικής δράσης, περιλάμβανε ξενάγηση σε σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της Σπάρτης, κατάθεση στεφάνου στο άγαλμα του Λεωνίδα, ενημερωτική δράση με έντυπο υλικό και έκλεισε με ομιλία του γραμματέα της Τ.Ο. Νίκαιας Γεώργιου Πατέλη. Την

ευκαιρία είχαν να απευθύνουν έναν χαιρετισμό τα πενταμέλη των δυο τοπικών στους παρευρισκόμενους πολίτες που πραγματικά κατέκλισαν τη γαφρεία. Αξίζει να σημειωθεί περιστατικό που δημιουργήθηκε κατά την άφιξη του πούλμαν της Νίκαιας, όταν προσπάθησε ομάδα ανιερσοιστών να μας πλοισάσει, τα υπόλοιπα δεν έχει νόημα να τα λέμε, για ακόμα μια φορά απέδειξαν ότι όχι μόνο καλά ξέρουν να τρέχουν, αλλά και να κλειδώνονται όταν χρειαστεί...



Εφημερίδα «ΕΜΠΡΟΣ»

Μία Νέα Εθνική Φωνή στα περίπτερα όλης της χώρας ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΕ 1 ΕΥΡΩ!

ΣΗΜΑΙΕΣ 15 ΕΥΡΩ



ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 210.6920694

ΜΗΠΟΥΖΕΣ 10 ΕΥΡΩ



xakatastima.blogspot.gr

Στον Κόσμο των Ιδεών

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ

26 ΙΟΥΝΙΟΥ

1953: Πεθαίνει ο Ν. Πλαστήρας, Στρατιωτικός και πρωθυπουργός της Ελλάδας.
1913: Ο Ελληνικός Στρατός, έπειτα από διήμερο σκληρό αγώνα, εκδιώκει τους Βουλγάρους από την οροσειρά της Κερκίνης (Μπέλες) και κατέρχεται στην κοιλάδα της Στρώμνιτσας. Το Ναυτικό απελευθερώνει την Καβάλα.
1919: Ο Ελληνικός στρατός στη Μ. Ασία δέχεται επιθέσεις από Τούρκους τακτικούς και άτακτους που εξορμούν από τις περιοχές που ελέγχουν οι Ιταλοί.
1932: Έντονη διαμαρτυρία των κατοίκων της Αθήνας και του Πειραιά εναντίον της Εταιρίας «Power» για την ανατίμηση του ρεύματος.

27 ΙΟΥΝΙΟΥ

1913: Το Σιδηρόκαστρο Σερρών ανακαταλαμβάνεται από τον ελληνικό στρατό και απελευθερώνεται από βουλγαρική κατοχή.
1919: Ο Ελληνικός στρατός στη Μ. Ασία δέχεται επιθέσεις άτακτων. Δεν είχε το δικαίωμα να καταδιώκει τους Τούρκους στις ζώνες των συμμάχων (Ιτα-λών, Γάλλων, Αγγλων) για τούτο οι Τούρκοι άτακτοι εξορμούσαν και έκαναν καθημερινές επιθέσεις εναντίον του.
1921: Αρχίζει η προέλαση του Ελληνικού Στρατού προς την Άγκυρα.
1999: Φεύγει απ' τη ζωή ο Γεώργιος Παπαδόπουλος.

28 ΙΟΥΝΙΟΥ

1913: Η VII (7η) Ελληνική Μερραρχία κατόπι σκληρού αγώνος εναντίον των Βουλγάρων απελευθερώνει την πόλη των Σερρών. Οι Βούλγαροι κατά την αποχώρησή τους καίνε 4.050 οικίας, 1.000 καταστήματα και 18 σχολεία και εκκλησίες. Οι υπόλοιπες Ελληνικές δυνάμεις μάχονται εναντίον των Βουλγάρων στον τομέα Πετριτσίου.
1921: Οι Ελληνικές δυνάμεις της στρατιάς Μικράς Ασίας επιτίθενται εναντίον των Τούρκων σε όλο το μέτωπο και καταλαμβάνουν το Μπαλ Μαχμούτ.
2007: Μεγάλη καταστροφή στην Πάρνηθα. Οι φωτιές καίνε χιλιάδες στρέμματα δάσους.

29 ΙΟΥΝΙΟΥ

1874: Δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Καιροί» το περίφημο άρθρο του Χαρίλαου Τρικούπη με τίτλο «Τις πταίει». Σε αυτό, ο μεσολογγίτης πολιτικός καταδεικνύει ως υπεύθυνο για την κρίση που διέρχεται ο τόπος τον βασιλιά Γεώργιο Α' και του ζητά να λαμβάνει υπόψη του την Αρχή της Δεδηλωμένης.

30 ΙΟΥΝΙΟΥ

763: Ο Αυτοκράτορας του Βυζαντίου Κωνσταντίνος Ε' κατατροπώνει τους Βουλγάρους στη μάχη της Αγκιάλου της Ρωμυλίας.
1913: Οι Βούλγαροι, πριν εγκαταλείψουν την πόλη της Δράμας προβαίνουν σε λεπλοπλίες και βανδαλισμούς. Καίουν την κωμόπολη Δοξάτο της Δράμας και σφάζουν περισσότερους από 3.000 κατοίκους...
1921: Καταλαμβάνεται το Αφιόν Καραχισάρ από την IV ΜΠ (του Νότιου Συγκροτήματος Μερραρχιών), μετά από σκληρό αγώνα.
1912: Ο υπολοχαγός Δημήτριος Καμπέρος με το υδροπλάνο «Δαίδαλος» πετά με μέση ταχύτητα 110 χιλιομέτρων την ώρα, επιτυχάνοντας παγκόσμιο ρεκόρ.

1 ΙΟΥΛΙΟΥ

1944: Διεξάγεται η Σύνοδος του Μπρέτον Γουντς, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, για τη χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Συστήνονται δύο νέοι οργανισμοί: το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα.

Τα Διδάγματα της Οδύσσειας και η Νοσταλγία της Πατρίδας

Η Οδύσσεια είναι ένα από τα πιο συγκλονιστικά κείμενα του κόσμου και όλων των εποχών. Η νοσταλγία της Πατρίδας. Η επικείμενη καταστροφή ενός ολόκληρου κόσμου, έπειτα από ένα μεγάλο πόλεμο. Ο εκπορθητής της τρανής πόλης της Τροίας, ο πολυμήχανος Οδυσσεύς, όταν επιστρέφει στο σπίτι του, μετά από δέκα χρόνια θαλάσσιας περιπλάνησης και κακουχιών το βρίσκει στα πρόθυρα διάλυσης.

Η κατάσταση των ευγενών-πολεμιστών, έχει τεθεί στο περιθώριο και τα προνόμια εξουσίας τα διεκδικεί η τάξη των εμπόρων. Μικροπρεπείς και θρασεείς. Οι Μνηστήρες της Πηνελόπης, οι άνομοι νέοι που καταβροχθίζουν το βίος και την περιουσία του τρανού Οδυσσέα, δε σέβονται ούτε φοβούνται. Ούτε πιστεύουν σε κάτι άλλο από τη διασκέδαση τους. Το μυαλό τους είναι στο φαγητό, στις διασκέδασεις και στις συνουσίες με τις δούλες. Πιστεύουν πως είναι νεκρός και είναι αδύνατο μες στο θολωμένο τους μυαλό, το θεωρούν αδύνατο να επιστρέψει έπειτα από απουσία τόσων χρόνων ακόμα και στο απίθανο ενδεχόμενο να είναι ζωντανός.

Μες στην αλαζονεία τους, προβαίνουν σε κάθε είδους ανομίας και αδικίας. Τρέφονται από τα κοπάδια του Οδυσσέα. Τρώνε το ψωμί του λαού μιας και το μυκηναϊκό παλάτι ήταν υπεύθυνο για τη διανομή σπόρων στο λαό. Σχεδιάζουν και σπίνουν ενέδρα δολοφονίας στον Τηλέμαχο, στο γιο εκείνου που μαχόταν «μακριά». Χτυπάνε τους πιστούς δούλους του Οδυσσέα και ερωτοτροπούν με τις υπηρέτριες μες στο σπίτι του, ενώ ζητούν το χέρι της γυναίκας του. Δεν εργάζονται, ούτε ενδιαφέρονται για κάτι άλλο πέρα από τη διασκέδασή τους.

Η Αθηνά, η πολεμική θεά της Σοφίας, με τη μορφή του Μέντορα, προστατεύει και παραστέκεται τον νεαρό Τηλέμαχο. Ο μυαλωμένος Οδυσσεύς, ντύνεται με κουργέλια και πάει στο σπίτι του έπειτα από τόσα χρόνια ντυμένος με κουργέλια. Το μυαλό του δεν συνεπαίρνεται από τη χαρά της επιστροφής όπως ο Αγαμέμνωνας. Δεν παρασύρεται από τα συναισθήματα. Αντίθετα, τα τιθασειεί και τα αφήνει να γίνουν τροφή στο θυμό του όπως γύρισε τον κόσμο, όπως μαρτυρά το όνομα του. Εκείνος που απαρνήθηκε την αγκαλιά μιας Αθάνατης νεράιδας, της Καλυψώ, την αθανασία που του προσέφερε για τη θνητή του γυναίκα την Πηνελόπη και τη φτωχική του Πατρίδα, την Ιθάκη.

Και ούτε στο γιο του αποκαλύπτεται αμέσως, ούτε στη γυναίκα του, ούτε σε κανέναν γιατί γνωρίζει πως δεν μπορεί να εμπιστευτεί τους θνητούς. Και όταν η θεά χάρη, τον φωτίζει να αποκαλύψει την πραγματική ταυτότητά του στο γιο του, τον Τηλέμαχο, στην καλύβα του φτωχού κοιροβοσκού του Εύμαιου, τον βάζει να ορκιστεί πως δε θα πει τίποτα σε κανέναν και ζητά να πληροφορηθεί για το πλήθος των μνηστήρων και για το ποιο είναι ακόμα πιστοί στον ίδιο όχι για να τους αποκαλυφθεί αλλά για να τους δοκιμάσει με μετρημένα λόγια και για να μην τους σκοτώσει όταν θα περάσει στην υλοποίησή του

σχεδίου της εκδίκησης.

Όταν ο Τηλέμαχος του λέει για το πλήθος των Μνηστήρων, του επισημαίνει πως δε γίνεται να πολεμήσουν οι δυο τους τόσους πολλούς. Ο Οδυσσεύς όμως του λέει πως φτάνουν και περισσεύουν αν έχουν παραστάτες το Δία και την Αθηνά. Ο Οδυσσεύς όταν τον αναγνώρισε η γριά παραμάννα του, την απείλησε πως θα τη σκοτώσει. Ούτε στο γερό Εύμαιο έδειξε εμπιστοσύνη και δεν του αποκαλύφθηκε παρά την κρίσιμη ώρα όταν πια το σχέδιο εξόντωσης των μνηστήρων είχε ξεκινήσει.



Και τούτο που μας διδάσκει ο Θεός Όμηρος, βάζοντας τον Οδυσσεύα να μεταμφιέζεται σε ζητιάνο και να υπομένει ένα σωρό εξευτελισμούς προκειμένου να πετύχει το σκοπό του, είναι α) πως ο πολεμιστής, πρέπει να φτάνει στη νίκη και όχι απλά να αναζητά τον ένδοξο θάνατο χωρίς να τον ενδιαφέρει το μέλλον του οίκου-γένους-πατρίδας του. Γιατί μπορούσε ο Οδυσσεύς να πιάσει μερικούς συντρόφους να ορμήξει στο παλάτι του και όσους σκοτώσει... Όμως, ο Οδυσσεύς στην περίπτωση αυτή κινδύνευε να πεθάνει ή να μην αποδώσει δικαιοσύνη σκοτώνοντας όλους τους υπαίτιους της συμφοράς και όλους τους φορείς της αδικίας και ανομίας της Πατρίδας του. Το ότι μιλάει στο γιο του και βασίζεται σ' αυτόν μόνο και μόνο στον Τηλέμαχο αποκαλύπτει το ποιος είναι πραγματικά είναι το μήνυμα πως όχι στους πιο μεγάλους και υποτίθεται πιο έμπιστους και μυαλωμένους πως πρέπει να προσδοκός για την καταπολέμηση της αδικίας και την ανταπόδοση δικαιοσύνης αλλά, πως η ανατροπή των διαφθαρμένων βασίζεται στους Νέους που έχουν Ακλόνητη Πίστη και Αγωνίζονται. ΕΣΣΕΤΑΙ ΗΜΑΡ.



Στις 19 Ιουνίου του 1951 περνάει στην αιωνιότητα και στο πάνθεον των Ελληνικών Γραμμάτων, ο ποιητής Άγγελος Σικελιανός. Γεννηθείς στην Λευκάδα στα τέλη του 19ου αιώνα και συγκεκριμένα στις 15 Μαρτίου του 1884, ο Σικελιανός υπήρξε φλογερός πατριώτης, ελληνοκεντρικός και ελληνολάτρης, όπως κάθε άνθρωπος ικανός για πνευματική δημιουργία και σκέψη.

Η πρώτη του ποιητική προσπάθεια υπό μορφή συλλογής, έπειτα από χρόνια επαφών με πραγματικούς πνευματικούς ανθρώπους, που προφανώς δεν είχαν ουδεμία σχέση με τα σκύβαλα που ποζά-

Ο ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ

ρου σήμερα ως «διανοούμενοι», ήταν η ποιητική συλλογή με τον τίτλο «Αλαφροϊσκιωτός», η οποία έκανε αίσθηση στους τότε φιλολογικούς κύκλους. Στην συνέχεια και μετά από μία περίοδο έντονης πνευματικής αναζητήσεως κυκλοφορεί η τετράτομη ποιητική συλλογή, «Πρόλογος στη Ζωή», απαρτιζόμενοι από τους τόμους «Η Συνείδηση της Γης μου» και «Η Συνείδηση της Φυλής μου» του 1915 και τους τόμους «Η Συνείδηση της Γυναίκας» του 1916 και τον «Η Συνείδηση της Πίστης» του 1917.

Πολλά έχουν γραφεί και ειπωθεί για τον Σικελιανό μετά τον θάνατο του. Δεν θα πρέπει να προκαλεί έκπληξη που αυτό γίνεται, αφού κυρίως στην μεταπολίτευση, η αριστερά – κυρίως – έδειξε την ανάγκη οικειοποίησης πνευματικών ανθρώπων σε μια ιδιότυπη προσπάθεια να κατακτηθεί πνευματικά η κοινωνία από τα υλιστικά μηδενικά. Όμως αν παραθέσουμε μία επιστολή του Σικελιανού, προς τον Εθνικιστή Ίωνα Δραγούμη, όπως αυτή δημοσιεύτηκε

στην «Καθημερινή» της 6ης Ιουλίου του 1997: «Αξιότιμε Φίλε,

Αν άργησα υπερβολικά κι ελπίζω όχι ασυχώρητα να σας πω τη βαθιά μου τιμή για το βιβλίο σας «Όσοι Ζωντανοί» και να σας σφίξω εγκάρδια το χέρι, σας παρακαλώ να το αποδώσετε στην καθόλου βιαστική υπόληψη που του ώφειλα.

Καθώς ίσως θα ώφειλα ν' απαντήσω με μια λέξη στο λοξό ερώτημα σας για την ανθρωπινή μου πίστη: «Είμαι τετρακάθαρα Εθνικιστής». Μόνο που και πάλι βιαστικός ο λόγος μου, όσο δεν τον φανερώνει το έργο που αφιέρωσα τη ζωή μου. Και το λέγω μόνο με την απλή ιδέα πως αν συναντιέται με την σκέψη σας, δε δείχνει παρά μία απ' τις εσώτερες αφορμές της εκτίμησής μου. Θα ήθελα και ό,τι άλλο ευτυώσατε: αλλά καθώς σε λίγο και πολύ πιθανό να περάσω στην Ελλάδα για κάμποσο, θα σας δώσω διευθύνση απ' αλλού, αν δεν τύχει να σας ιδώ. Μένω ωστόσο με τιμή.

Άγγελος Σικελιανός»



Έξαντλήθηκαν και επανακυκλοφορούν!

Γεωργίου Γρίβα-Διγενή
Πολιτικά Κείμενα από την εφημερίδα των Χιτών

Ένα πολιτικό Ντοκουμέντο του 1947, από την εφημερίδα των Χιτών, όταν ο θρυλικός Διγενής της ΕΟΚΑ μετά την μάχη της Αθήνας τον Δεκέμβριο του 1944, δραστηριοποιήτο πολιτικά και είχε ιδρύσει το κόμμα των Χιτών.

Γ. Δημητρακόπουλου
Σταλινοσοβιάδες: Η μαύρη βίβλος του Κομμουνισμού
Όλη η αλήθεια για τα εγκλήματα και τις προδοσίες του ΚΚΕ, στα χρόνια της φωτιάς (1941-1949). Μια προσφορά στη νέα γενιά, για να μάθει την πραγματική ιστορία που της κρύβουν.

Γ. Δημητρακόπουλου
Λένιν, ο Εγγονός του Ισραήλ
Στο βιβλίο-ντοκουμέντο περιέχονται οι αποδείξεις της εβραϊκής καταγωγής του Λένιν και των υπολοίπων πρωταγωνιστών του μπολσεβικισμού, η πορεία προς την εξουσία και η άλωσή της, με την υποστήριξη του διεθνούς σιωνισμού.



Σελίδες Ιστορίας

Ένα δεινό πλήγμα για τους επαναστατημένους Έλληνες αλλά και για τον Εθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα

Η καταστροφή των Ψαρών

Η επανάσταση του 1821 βρίσκει τους Ψαριανούς με περισσότερα από 300 καράβια, μικρού και μεγάλου εκτοπίσματος, που ταξιδεύουν σε όλες τις θάλασσες κουβαλώντας πλούτη στο νησί τους.

Επειδή στα ταξίδια τους ήταν υποχρεωμένοι να αντιμετωπίζουν συχνά τους πειρατές, όπλισαν τα πλοία τους με πυροβόλα, τα οποία πολλές φορές βρέθηκαν στην ανάγκη να τα χρησιμοποιήσουν. Έτσι πολύ σύντομα απέκτησαν πείρα πολεμική και αναδείχθηκαν κατόπιν γενναίοι και έμπειροι θαλασσομάχοι.

Από το 1770 οι Ψαριανοί είχαν οπλίσει καταδρομικά πλοία. Μεγάλη υπήρξε η πολεμική τους δραστηριότητα στα προεπαναστατικά χρόνια. Πραγματοποιούσαν επιδρομές στα τουρκικά παράλια προξενώντας ανυπολόγιστες καταστροφές και εξασφαλίζοντας υλικά μέσα για τον καλύτερο εξοπλισμό τους και την αρτιότερη οχύρωση του νησιού. Ενώ όλη η Ελλάδα στέναζε κάτω από τον τουρκικό ζυγό, τα ψαριανά καράβια με τις ηρωικές επιχειρήσεις τους αποτελούσαν πρόβλημα για τον σουλτάνο και όταν έφτασε η μεγάλη στιγμή του ξεσκωμού του γένους το ηρωικό νησί βρέθηκε από την αρχή στην πρωτοπορία του αγώνα. Από τη στιγμή αυτή οι Ψαριανοί πήραν ενεργό μέρος στην επανάσταση και τήρησαν τον όρκο τους μέχρι τέλους. Την πρώτη κιόλας μέρα αρχίζει η δράση κατά του εχθρού. Τώρα πια δεν περιορίζονται μόνο στις αιφνιδιαστικές καταδρομές με σκοπό τη λαφυραγώγηση και τρομοκράτηση των Τούρκων, αλλά επιχειρούν τολμηρότερα εγχειρήματα. Η κυριότερη αποστολή του ψαριανού στόλου ήταν η καταδίωξη και καταβύθιση κάθε τουρκικού πλοίου που θα τολμούσε να διαπλεύσει το Αιγαίο.

Τα πυρπολικά, μικρά παλιά καράβια, στα οποία υπήρχαν εύφλεκτες ύλες αποτέλεσαν το φοβερότερο όπλο στα χέρια των Ψαριανών. Αυτά τοποθετούνταν στις πλευρές των εχθρικών πλοίων και αφού έβαζαν φωτιά στο πυρπολικό αυτή μεταφερόταν στο εχθρικό πλοίο και το μετέτρεπε σε στάχτη. Όταν το 1822 έγινε η τραγωδία της καταστροφής της Χίου από τον Καρά Αλή, καράβια από τα Ψαρά έσπευσαν αμέσως σε βοήθεια. Κατόρθωσαν να παραλάβουν αρκετούς κατοίκους



Η καταστροφή και η σφαγή που ακολούθησε υπήρξε τρομερή και συγκλονίζει ακόμη και με τα σύγχρονα δεδομένα. Από τους 30.000 κατοίκους του νησιού, οι 18.000 αντίκρισαν τον θάνατο ή πωλήθηκαν ως σκλάβοι.

του νησιού μεταφέροντάς τους στα Ψαρά, σε νησιά των Κυκλάδων και σε άλλα μέρη της Ελλάδας σώζοντάς τους από βέβαιη σφαγή.

Κατά το τέταρτο έτος της Επανάστασης και ενώ ο σουλτάνος Μαχμούτ δεν μπορούσε να καταστείλει τους επαναστατημένους Έλληνες, αναγκάστηκε να ζητήσει την συνδρομή του Μεχμέτ Αλή Πασά της Αιγύπτου. Το Μάρτιο του 1824 ο Μεχμέτ Αλή σπεύδει σε βοήθεια υπό τον όρο να του παραχωρηθεί η Κρήτη και η Κύπρος καθώς και να διορισθεί ο γιος του, Ιμπραήμ, διοικητής της Πελοποννήσου. Την ίδια ώρα, οι ελληνικές δυνάμεις βρίσκονται σε σύγκρουση και εμφυλιοπολεμικό κλίμα, με αποτέλεσμα να μην είναι ικανές να αντιμετωπίσουν αυτό που ερχόταν.

Ο Μεχμέτ Αλή θεωρούσε πως δεν κατα-

στρεφόταν ο ελληνικός στόλος δεν θα ήταν δυνατό να πραγματοποιηθούν και αποτελεσματικές χερσαίες επιχειρήσεις. Αποφασίσθηκε, λοιπόν, ο αιγυπτιακός στόλος υπό τον Χουσεΐν να επιτεθεί στην Κάσο και ο αντίστοιχος τουρκικός υπό τον Χοσρέφ Πασά στα Ψαρά.

Ο Χοσρέφ είχε μάλιστα την εντολή από τον σουλτάνο να καταστρέψει ολοκληρωτικά τα Ψαρά, διότι δημιουργούσαν τερράστια προβλήματα στον ήδη δυσκίνητο τουρκικό στόλο.

Τα Ψαρά ήταν ένα μικρό νησί στα βορειοδυτικά της Χίου, με σπουδαία θαλασσινή παράδοση και ήταν αναγνωρισμένα ως η τρίτη ναυτική δύναμη της Ελλάδας, μετά την Ύδρα και τις Σπέτσες. Διέθεταν δε ονομαστούς πυρπολητές, όπως ο Παπανικολής, ο Κανάρης και ο Πιρίνος. Ο Χοσρέφ είχε εντολή από τον

σουλτάνο να εξαφανίσει από προσώπου γης τα Ψαρά, που τόσα προβλήματα δημιουργούσαν στον δυσκίνητο τουρκικό στόλο.

Το πρωί της 20ης Ιουνίου ο τουρκικός στόλος απέπλευσε από το Σίγρι Μυτιλήνης με προορισμό τα Ψαρά. Αποτελείτο από 176 πλοία πολεμικά και φορτηγά και 12.000 τούρκους και τουρκαλβανούς. Η τουρκική αρμάδα έφθασε, στη βορειοδυτική πλευρά του νησιού το απόγευμα της ίδιας μέρας. Τη στιγμή εκείνη, άρχισε μία εκ των δραματικότερων μαχών του Αγώνα. Έπειτα από ισχυρό κανιοβολισμό, οι Τούρκοι πέτυχαν την απόβαση των αγγμάτων τους. Το νησί υπερασπιζόνταν 1.300 Ψαριανοί, 700 πάροικοι και λίγο περισσότεροι από 1000 μισθοφόρους από τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία.

Οι τούρκοι κατάφεραν με σχετική ευκολία να λυγίσουν τους αμυνομένους και μέσα σε δύο μέρες είχαν καταλάβει ολόκληρο το νησί. Επακολούθησε φοβερή καταστροφή και σκηνές φρίκης. Το μίσος των οθωμανών για τους Έλληνες αποδείχτηκε από τις αποτρόπαιες πράξεις που συνετέλεσαν εις βάρος των αμάχων. Το πλήθος έσπευσε να σωθεί στα λίγα πλοία, από τα οποία δεν είχαν αφαιρεθεί τα πηδάλια. Λίγοι τα κατέφεραν, καθώς ο στόλος του Χοσρέφ είχε περικυκλώσει το νησί. Μόνη εστία αντίστασης παρέμεινε το Παλαιόκαστρο, η οχυρή θέση που δεσπόζει της Χώρας. Πεντακόσια περίπου άτομα πολεμούν με αξιοθαύμαστο πάθος και ανδρεία προκαλώντας σημαντικότερες απώλειες στον εχθρό. Το φρούριο βάλτεται από στεριά και θάλασσα. Έπειτα από δυο ημέρες ηρωικής αντίστασης η μάχη πλέον εκτυλίσσεται σώμα με σώμα. Οι υπερασπιστές του, ανάμεσά τους και πολλά γυναικόπαιδα, αμύνθηκαν σθεναρά εναντίον 6.000 Τούρκων που τους πολιορκούσαν λυσσαλέα. Όταν η αμυντική γραμμή τους έσπασε και το φρούριο πλημμύρισε από Τούρκους, ο Αντώνιος Βρατσάνος έβαλε φωτιά στην πυριταδοποθήκη για να μην πέσουν στα χέρια των εισβολέων, περνώντας στην Ιστορία.

ΝΙΚΟΣ ΛΕΜΟΝΤΖΗΣ

(Διαβάστε ολόκληρο το αφιέρωμα στο τέταρτο τεύχος του περιοδικού ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ)



“Χαρίζουν” ακίνητα για να γλιτώσουν τα χαράτσια

Ιδιοκτήτες κατοικιών και καταστημάτων βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση απελπισίας από την κρατική φοροεισπρακτική πολιτική, ώστε έχουν φτάσει να δίνουν το ακίνητό τους «κομποχρονιά», αρκεί ο ενοικιαστής να πληρώνει τα χαράτσια και τους λογαριασμούς, δηλαδή να καλύπτει το χαράτσι μέσω της ΔΕΗ, τα δημοτικά τέλη και τα χαρτόσημα για την ενοίκιαση ή ακόμη και τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας. Οι αγγελίες στις εφημερίδες και στο διαδίκτυο για τη νέα «ανταλλακτική» μέθοδο αυξάνονται ραγδαία και οι κτηματομεσίτες αναφέρουν ότι θα λάβει μεγάλες διαστάσεις τους επόμενους μήνες εξαιτίας της αδυναμίας των ιδιοκτητών να πληρώσουν τα απανωτά χαράτσια που έχουν πλήξει την ακίνητη ιδιοκτησία.

Μόνο οι Φόροι Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) 2011, 2012 και 2013, το χαράτσι μέσω της ΔΕΗ για πέρσι που ολοκληρώθηκε πρόσφατα η καταβολή του, ο ΕΕΤΗΔΕ για το 2013, μειωμένος κατά 15% που ξεκινά να πληρώνεται από αυτό τον μήνα καθώς και ο Ενιαίος Φόρος Ακινήτων που θα τεθεί σε ισχύ από το 2014 προκαλούν μια άνευ προηγουμένου επιβάρυνση που δεν μπορούν να αντέξουν όλοι. Σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες, για τα χιλιάδες άδεια ακίνητα όλων των ειδών, αυτά δηλαδή που δεν προσφέρουν κάποιο εισόδημα, είναι αδύνατη η πληρωμή όλων αυτών των φόρων.

Ο Λαϊκός Σύνδεσμος δια των βουλευτών του με επίκαιρες ερωτήσεις και τοποθετήσεις στην επιτροπή οικονομικών υποθέσεων έχει αντιδράσει στην φορομπηχτική πολιτική των χαρατσιών στα ακίνητα που δεν οδηγεί πουθενά. Το πολιτικό σύστημα που εκτρέφει golden boys και βουλευτές με αστρονομικούς μισθούς, συνεχίζει να τσακίζει έναν ολόκληρο λαό. Αντί ο Σαμαράς να τηρήσει την προεκλογική του δέσμευση και να καταργήσει το χαράτσι, του άλλαξε όνομα λες και οι Έλληνες τρώνε κουτόχορτο και τον πιστεύουν. Η Χρυσή Αυγή επιμένει: Τέλος στο χαράτσι και την άδικη φορολόγηση των αδυνάτων, τέλος στα προνόμια του πολιτικού συστήματος!

Στην Ελλάδα του μνημονίου

Αφήνουν τα παιδιά τους σε ιδρύματα λόγω ανέχειας

▶ Με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ανήλικα παιδιά στην Αθήνα της κρίσης ασχολείται σε ρεπορτάζ της η Daily Mail, η οποία κάνει εκτενές ρεπορτάζ στα ανήλικα τα οποία οι γονείς τους αφήνουν σε ιδρύματα γιατί δεν μπορούν να τα συντηρήσουν.

Ο Ιαν Μπίρελ, σε ρεπορτάζ του για λογαριασμό της Daily Mail, επισκέφθηκε το Ζάννειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας και Αγωγής στην Εκάλη, προκειμένου να δει και να συνομιλήσει με ανήλικα παιδιά, τα «ξεχασμένα θύματα της κρίσης της ευρωζώνης» όπως τα αποκαλεί, παιδιά τα οποία οι γονείς τους υποχρεώνονται να αφήσουν σε ορφανοτροφεία και ιδρύματα φροντίδας ανηλίκων, καθώς λόγω της ανέχειας δεν μπορούν να τους καλύψουν ούτε τις βασικές τους ανάγκες. Επικαλούμενος στελέχη φιλανθρωπικών οργανώσεων και ιδρυμάτων ο απεσταλμένος της εφημερίδας σημειώνει ότι έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των παιδιών που μεγαλώνουν μακριά από την οικογένειά τους



«Είναι τέτοια η κλίμακα της κρίσης που η οικονομική συστολή της Ελλάδας είναι ήδη διπλάσια βαθιά από της Βρετανίας κατά τη Μεγάλη Ύφεση της δεκαετίας του '30», αναφέρει ο Μπίρελ.

λόγω οικονομικής στενότητας. Μία οργάνωση αρωγής έχει αναφέρει πως 80 στα 100 παιδιά που φιλοξενεί χρειάζονται βοήθεια για οικονομικούς λόγους. Επισημαίνεται δε ότι όλο και περισσότερα από αυτά τα παιδιά προέρχονται από οικογένειες της μεσαίας τάξης.

Ο Μπίρελ, συνάντησε στο Ζάννειο Ίδρυμα τρία αδέρφια ηλικίας επτά, οκτώ και εννέα ετών αντίστοιχα. Τραγικές φιγούρες είναι οι γονείς τους που επισκέπτονται τα τρία παιδιά κάθε σαββατοκύριακο. Οι γονείς είναι άνεργοι και ζουν με επίδομα 400 ευρώ το μήνα και δουλεύουν περιστασιακά «μαύρα» και προσπαθούν να ζήσουν τα άλλα δύο μικρότερα παιδιά. Ανάλογες υποθέσεις μεταφέρει η Daily Mail από το Παιδικό Χωριό SOS της Βάρης και από Το Χαμόγελο του Παιδιού. Παραθέτοντας ορισμένα στοιχεία για το πώς η κρίση επηρεάζει τους ανήλικους στην Ελλάδα το δημοσίευμα αναφέρει ότι το 10% των παιδιών φέρονται να είναι στα πρόθυρα της πείνας, ενώ δάσκαλοι έχουν αναφέρει πως δεν πραγματοποιούν το μάθημα της φυσικής αγωγής καθώς μαθητές τους είναι υποσιτισμένοι μέχρι του βαθμού να ψάχνουν στα σκουπίδια για φαγητό. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη συνεχιζόμενη ύφεση, στην υψηλή ανεργία, στη μείωση μισθών στον ιδιωτικό τομέα κατά 30% και στους αυξημένους φόρους, με την Daily Mail να αναφέρει πως η χώρα «σταυρώνεται από την προσήλωση στο ευρώ».

Τέλος, ο Μπίρελ σχολιάζει επίσης ότι ο Αντώνης Σαμαράς καλείται να καταργήσει 150.000 από τις 800.000 θέσεις εργασίας στο δημόσιο, πολλές από τις οποίες είναι αποτέλεσμα κομματικών διορισμών αποτελώντας μία από τις βασικές αιτίες της κρίσης χρέους, μαζί με τα τεράστια επίπεδα φοροδιαφυγής. «Είναι τέτοια η κλίμακα της κρίσης που η οικονομική συστολή της Ελλάδας είναι ήδη διπλάσια βαθιά από της Βρετανίας κατά τη Μεγάλη Ύφεση της δεκαετίας του '30», αναφέρει ο Μπίρελ.

Αυτά είναι τα αποτελέσματα της φοροεισπρακτικής πολιτικής του μνημονίου στη χώρα μας. Οι Ελληνικές οικογένειες εξαθλιώνονται ακόμα περισσότερο, ενώ οι διεθνείς και εγχώριοι τοκογλύφοι απομυζούν από τα πενιχρά έσοδα του Έλληνα φορολογούμενου. Απαιτείται άμεσα καταγγελία του επαχθούς χρέους και φορολογικές ελαφρύνσεις για όλα τα ζευγάρια που αποκτούν παιδί. Το κράτος πρέπει να διαφυλάξει και να προστατεύσει την Ελληνική οικογένεια.

Επίσημη Καταγγελία: Το νομικό πλαίσιο αφήνει ελεύθερους τους παιδεραστές!

Φόβο, τρόμο και μεγάλο προβληματισμό προκαλούν τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας σχετικά με την παιδερασία, την παιδοφιλία και την παιδική πορνογραφία, καθώς περισσότεροι από 800 άνδρες που συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν για τα παραπάνω αδικήματα κυκλοφορούν ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ, εκμεταλλευόμενοι τα παράθυρα του νόμου.

Αυτό καταγγέλλει ο υποδιοικητής της Οικονομικής Αστυνομίας και της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Μανώλης Σφακιανάκης, ρίχνοντας την ευθύνη στο νομικό πλαίσιο που ισχύει. «Οι νομοθέτες σε όλον τον κόσμο τιμωρούν αυτόν που αγοράζει ή διακινεί υλικό παιδικής πορνογραφίας για να κόψουν τη φόρα στους ανθρώπους που κακοποιούν μικρά παι-

διά. Και όταν λέμε κακοποιούν μικρά παιδιά εννοούμε από έξι μηνών βρέφη ως 8,9,10 και 12 ετών», τονίζει ο κ. Σφακιανάκης. 10 χρόνια, 7.500 υποθέσεις, 823 παιδεραστές και μόνο... 274 συλλήψεις!

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ασφάλειας, από το 2003 μέχρι σήμερα σε περίπου 7.500 υποθέσεις έχουν συνολικά κατηγορηθεί 823 άτομα εκ των οποίων οι 274 έχουν συλληφθεί και για τους υπόλοιπους 558 έχει σχηματιστεί δικογραφία. Το απίστευτο είναι, ότι παρά τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν, μόνο 42 (!) από αυτούς προφυλακίστηκαν, ενώ σήμερα πίσω από τα κάγκελα των φυλακών είναι μερικές δεκάδες. 1/10 παιδιά κακοποιείται στην Ελλάδα του 2013 την ώρα που 800 και πλέον παιδοφιλοι κυκλοφορούν ελεύθεροι ανάμεσά μας, έρευνες δείχνουν ότι ένα στα δέκα παιδιά

έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά.

Κάθε μέρα γίνεται στην Ασφάλεια τουλάχιστον μία καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικου, ενώ το 60% των παιδοφίλων στρέφεται σε αγόρια ηλικίας από 7 ως 16 ετών και το 40% σε κορίτσια ηλικίας από 8 ως 15 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία κινείται στα τυφλά, σε ό,τι αφορά την τύχη των παιδεραστών, καθώς δεν υπάρχει ενημέρωση από τις δικαστικές αρχές για τη μετέπειτα πορεία τους. Οι αξιωματικοί της Ασφάλειας δε γνωρίζουν αν οι δράστες καταδικάζονται, αν και τότε παίρνουν άδειες και το κυριότερο, τότε αποφυλακίζονται.

Η θέση της Χρυσής Αυγής για την κοινωνική γάγγραινα της παιδερασίας είναι σαφής: **ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΘΑΝΑΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΤΩΡΑ!**



Μαζική στροφή ψηφοφόρων προς την Χρυσή Αυγή

Το αμαρτωλό ΠΑΣΟΚ που κατέκλεψε για 3 δεκαετίες τη χώρα, ξαναγυρίζει στην εξουσία. Αυτό αποφάσισε το κύκλωμα Σαμαρά, που προτίμησε να δώσει υπερεξουσίες στον Βενιζέλο, υπακούοντας πιστά στις προταγές των διεθνών τοκογλύφων.

Οι νεοδημοκράτες έφτασαν σε αυτό το έσχατο σημείο πολιτικού καιροσκοπισμού, γιατί ήθελαν πάση θυσία να αποφύγουν τις εκλογές. Αν γίνονταν εκλογές σήμερα το ΠΑΣΟΚ και η ΔΗΜΑΡ θα έπιαναν πάτο, Σύριζα και ΝΔ θα έπεφταν κατακόρυφα και ο Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή θα γινόταν πανίσχυρος.

Για να αποφύγουν αυτό το ελπιδοφόρο για τη χώρα και δραματικό για τους προδότες σενάριο, έδωσαν γη και ύδωρ στον Βενιζέλο και το διεφθαρμένο ΠΑΣΟΚ. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε τεράστιους τριγμούς στη βάση της ΝΔ. Χιλιάδες Έλληνες πατριώτες έχουν ήδη εγκαταλείψει το μαντρί και προσχωρούν ανοικτά στις τάξεις της Χρυσής Αυγής. Η έγκυρη ιστοσελίδα defencenet.gr δημοσιεύει μία ενδιαφέρουσα ανάλυση την οποία και παραθέτουμε:

Σε κυβέρνηση «όμπρο» των εξελίξεων που αναμένονται το προσεχές διάστημα και θα είναι καταγιγαστικές λόγω των απολύσεων, των «λουκέτων» δημόσιων οργανισμών και των νέων μέτρων που έρχονται λόγω



Ψήφισαν Σαμαρά και πήραν δώρο τον Βενιζέλο

της κατάρρευσης των δημοσίων εσόδων και του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων καθίσταται η συγκυβέρνηση της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ. Μία κυβέρνηση, που δημοσκοπικά έχει απήχηση στο 32-33% των πολιτών και

βασίζει την επιβίωση της στο αμαρτωλό ΠΑΣΟΚ, το οποίο επί δεκαετίες λυμαινεται το δημόσιο χρήμα και έχει καταστρέψει την Ελλάδα. Φέρει στο μεγαλύτερο βαθμό την ευθύνη για τα δεινά του τύπου και είναι το

κόμμα που με πρωθυπουργό το ΓΑΠ έφερε στη χώρα μας το ΔΝΤ, εκχωρώντας στην τρόικα την εθνική κυριαρχία. Ο Σαμαράς αποφάσισε να συγκυβερνήσει χέρι-χέρι με τον Βενιζέλο που ως υπουργό Οικονομικών της κυβέρνησης του Γ. Παπανδρέου κατήγγειλε και είχε ζητήσει την παραίτηση του. Τώρα ο πρωθυπουργός καθίσταται έρμαιος της υστεροβουλίας του ΠΑΣΟΚ, που προκειμένου να κρατηθεί στην κυβέρνηση είναι αποφασισμένος να δώσει ότι του ζητηθεί.

Που να περίμεναν οι ψηφοφόροι της Ν.Δ. όταν πήγαιναν στην κάλπη πριν ένα χρόνο πώς θα ψήφιζαν Σαμαρά και θα τους έβγαине αγκαλιά με το Βενιζέλο. Αυτόν που πέραν των άλλων τους επέβαλε και το χαράτσι της ΔΕΗ, το οποίο μονιμοποιείται. Η νέα κυβέρνηση θα έχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία 153 Βουλευτών. Η Ν.Δ. διαθέτει 125 και το ΠΑΣΟΚ 28. Εκτιμάται πώς σίγουρα θα έχει τη στήριξη των δύο ανεξάρτητων Βουλευτών που προέρχονται από τη Ν.Δ., των Μαρκόπουλου και Σολδάτου (μετά τις χθεσινές εξελίξεις ο κ. Σαμαράς αναμένεται να δώσει το «πράσινο φως» για να κινηθούν οι διαδικασίες να επιτρέψουν στο... μαντρί της Συγγρού).

Ευνοημένος θα βγει ο Λαϊκός Σύνδεσμος μετά το ταγκό των Σαμαρά-Βενιζέλου στην εξουσία. Αναμένεται μεγάλη διαρροή ψηφοφόρων προς τα δεξιά. Η κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ είναι δίχως αύριο. Αυτά που λέει δε ο κ. Σαμαράς περί εξάντλησης 4ετίας ούτε ο ίδιος τα πιστεύει!

Το ποίημα ενός... Αριστερού που κάνει θραύση στο διαδίκτυο

Θέλω να γίνω αριστερός. Να γδέρνω, να μαδάω. Να τρέφομαι απ' το καθεστώς, αυτό που ... πολεμάω!
Θέλω να γίνω αριστερός. Να παίρνω χορηγίες, επιδοτήσεις, αρπαχτές, κονδύλια, αργομισθίες.
Θέλω να γίνω αριστερός και στη δεξιά μου τσέπη, να βάζω όσα ο λαός σε μια ζωή δεν βλέπει.
Θέλω να γίνω αριστερός, χρυσά να 'χω κουτάλια κι όταν μαζί μου διαφωνούν να σπάω και κεφάλια.
Θέλω να γίνω αριστερός. Να έχω ασυλία. Θολές παρόλες να πετώ, να γράφω και βιβλία.
Θέλω να γίνω αριστερός. Ένα με τους παρίες, κοστούμι Αρμάνι να φορώ, δίπλα τους στις πορείες.
Θέλω να γίνω αριστερός, ξερόλας τελοσπάντων, κίνσωρ, Ιεροξεταστής και τιμητής των πάντων.
Θέλω να γίνω αριστερός. Μονά-ζυγά δικά μου. Ο πιο στυγνός δικτάτορας να ωχριά μπροστά μου.
Θέλω να γίνω αριστερός. Να μένω στην Εκάλη. Φασίστες, ρατσιστόμουτρα να είναι όλοι οι άλλοι.
Θέλω να γίνω αριστερός. Να εισβάλω στη Βουλή. Να καταλάβω ... έδρανο, να κοιμηθώ πολύ.
Θέλω να γίνω αριστερός, την ανεργία να σκίσω. Δούλους πολλούς, εισαγωγής, τον τόπο να γεμίσω.
Θέλω να γίνω αριστερός, να σπάσω τα ταμπού.
Κόκα, παρτούζα κι αστακοί να γίνουν του συρμού.
Θέλω να γίνω αριστερός για να υμνώ τη φύση. Ν' αφήνω οικολογικές πορδές, να καλλιεργώ χασίσι.
Θέλω να γίνω αριστερός και να πουλώ κουλτούρα. Να εξαίρω καλλιτεχνικά σκατά, ξεράσματα και ούρα.
Θέλω να γίνω αριστερός, να βγάζω και φερμάνια. Να κάθονται όλοι προσοχή στη γκέι περηφάνια.
Θέλω να γίνω αριστερός. Να βρίζω τον Χριστό. Αλλοδαποί αλλόθρησκοι να μ' έχουν για αρχηγό.
Θέλω να γίνω αριστερός, τις εκκλησιές να κλείσω, μπουργκες να βλέπω ολόγυρα, πολλά τζαμιά να χτίσω.
Θέλω να γίνω αριστερός και πολυπολιτισμικός. Τις παραδόσεις τού Έλληνα να θάψω δια παντός.
Θέλω να γίνω αριστερός. Να είμαι χιπ και τρέντι. Άνεργοι, εργάτες και φτωχοί να μ' έχουν για αφέντη...



Ο κόσμος καίγεται και η αριστερά χτενίζεται

Όπως ένα κράτος πρέπει να επενδύει στην δημόσια τηλεόραση για να καλλιεργεί τον λαό του αλλά και για να τηρεί τον πήχη ψηλά σε σχέση με τον υπόλοιπο ιδιωτικό ανταγωνισμό. Κανονικά ένα κανάλι που ανήκει στον λαό θα έπρεπε να προωθεί τα συμφέροντα του Έθνους, να ασχολείται με θέματα ιστορικά, πολιτισμικά και ψυχαγωγικά. Κανονικά ένα δημόσιο κανάλι να είναι πρώτο στην εξαγωγή παραγωγών που θα μπορούσαν κάλλιστα να παίξουν στο εξωτερικό.

Αντί αυτού βλέπουμε την κυβέρνηση να την κλείνει και τους μεγαλοδημοσιογράφους πλάι - πλάι με απλούς λαϊκούς αριστερούς αγωνιστές να ενώνουν τις φωνές τους για το ξεπούλημα που γίνεται στην πατρίδα μας. Ένας σώφρων άνθρωπος θα μπορούσε να διερωτηθεί «Τι στο διάολο; Μας κοροϊδεύουν;». Και λογικά αφού την πατρίδα, την εθνική κυριαρχία και την αξιοπρέπεια μας που την πουλήσαμε 2010 και αυτοί μούγκα. Το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν το αμιγές οικονομικό κομμάτι του μνημονίου και πιο συγκεκριμένα το πόσο επηρεάζονταν ο προσωπικός τους πλούτος από το μνημόνιο.

Μαρίνες, λιμάνια, φυσικό αέριο, ΔΕΗ, αεροδρόμια, δρόμοι, νησιά, ΟΠΑΠ. Τούρκοι, Κινέζοι, Λιβανέζοι, Γερμανοί, Ρώσοι, Αζέροι. Όλα τα ξεπουλιούνται σε όλους. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις οι Λαϊκοί Αγωνιστές αδιαφορούσαν. Γιατί όταν ξεπουλάς τα νησιά σου και την εθνική σου κυριαρχία δεν είναι προδοσία. Γιατί όταν ξεπουλάς τις αμυντικές σου βιομηχανίες δεν είναι πάλι προδοσία. Αλλά προδοσία είναι να απολύεις κάτι κοκόνες που κόνιμπαν εκατομμύρια στην πλάτη του Ελληνικού Λαού.

Στους απλούς τους εργαζόμενους και τους πραγματικούς εργαζόμενους της ΕΡΤ (οι αργομισθίες, οι Γενικοί κλπ δεν θεωρούνται εργαζόμενοι) εκφράζουμε την αμέριστη συμπάρασταση μας και να είναι σίγουροι πως θα σταθούμε στο πλευρό τους. Έτσι και αλλιώς αν ένα πράγμα διαφέρει την Χρυσή Αυγή από τα ζώα της αριστεράς είναι το γεγονός ότι για αυτούς η αλληλεγγύη είναι είναι ένα κακόγουστο πανό και 5-6 μακρόσυρτα και άσχετα συνθήματα ενώ για εμάς είναι ΠΡΑΞΕΙΣ.

Ανδρέας Γιαλλουρίδης

Προελαύνει ο Συριακός Στρατός

Σοβαρές απώλειες που πιθανόν να ξεπερνούν και τους 200 είχαν οι ισλαμιστές αντάρτες στην πόλη Χαλέπι κατά τις μάχες με το συριακό στρατό.

Σε βίντεο που μεταδόθηκε εμφανίζεται ομάδα ισλαμιστών εγκλωβισμένων κάτω από μία γέφυρα στο Χαλέπι. Είναι σκηνές μονταρισμένες από την ρωσική τηλεόραση από ένα κινητό τηλέφωνο ισλαμιστή που τους δείχνει να προσπαθούν να επεγκλωβιστούν και εν συνεχεία καταγράφεται από κάμερα των κυβερνητικών η ομάδα των περίπου 30 ανταρτών να κείτονται νεκροί κάτω από την γέφυρα. Οι απώλειες ήταν τέτοιες κλίμακας ώστε ορισμένοι αντάρτες που γλίτωσαν να κατηγορούν για προδοσία του διοικητή τους, αφού δεν έλαβε υπόψη του την προώθηση των κυβερνητικών στρατευμάτων.

Ο συριακός Στρατός έβαλλε κατά των ανταρτών πραγματοποιώντας ταυτόχρονες χερσαίες και εναέρια επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικό είναι το επεισόδιο κατά το οποίο αντάρτες πήγαν να προστατευθούν κάτω από μία γέφυρα από τις αεροπορικές επιδρομές και σκοτώθηκαν 21 από αυτούς μαχητή



σεδόν, από ελεύθερους σκοπευτές. Την ίδια στιγμή στην περιοχή αλ Ντουβάρ Ντζανούντια περίχωρο του Χαλεπίου, ο στρατός επιτέθηκε με βαρέα όπλα που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλων 31 ανταρτών.

Επίσης, την ίδια ώρα πολλά φορτηγά με μαχητές που πήγαιναν στο αεροδρόμιο Μένγκ, έγιναν στόχος των Συριακών δυνάμεων. Στην επιχείρηση αυτή εξοντώθηκαν ολοσχερώς οι ισλαμιστές. Αδιευκρίνιστος παραμένει ο αριθμός των φονευθέντων ισλαμιστών, αλλά υπολογίζεται ότι σε μια ημέρα μόνο επιχειρήσεων, οι αντάρτες έχασαν πάνω από 200 στελέχη τους, πολύ μεγάλος αριθμός, και δυσαναπλήρωτος. Ο συριακός στρατός μαζί με την Χεζμπολάχ, και την σιιτική Abu Al Fadl Abbas Brigade, αλλά και Ιρακινούς σίτες ενόπλους, έχουν «κλείσει» τον κλοιό γύρω από την πόλη έχοντας αποκόψει τις διόδους διαφυγής των ανταρτών. Ο συριακός Στρατός έχει αποκτήσει πλέον υπομονή και εμπειρία σε τέτοιου είδους συγκρούσεις και με τη βοήθεια των συμμάχων του εξολοθρεύει ένα-ένα τα οχυρά των ισλαμιστών ανταρτών.

Και για να μην ξεχνάμε πόσο «καλοπέρασαν» οι κάτοικοι του Χαλεπίου όλο αυτό το διάστημα που «φιλοξενούν» παρά τη θέλησή τους τους ισλαμιστές αντάρτες, θυμίζουμε την φετβά που εξέδωσε ο σείκhs Γιασίρ Αλ Αζλαουανί, ένας σαλαφιστής ιορδανικής καταγωγής που εδρεύει στην Δαμασκό κηρύττοντας ότι είναι νόμιμο οι αντίπαλοι του Άσσαντ να βιάζουν κάθε σύρια γυναίκα μη συννίτσα. Σύμφωνα μ αυτόν, το να αιχμαλωτίζεις και να βιάζεις αλαουίτισες ή χριστιανές δεν αντιτίθεται στις αντιλήψεις του Κορανίου.

Το Νοέμβριο είχε εκδοθεί στο Χαλέπι φετβά που απαγορεύει στις γυναίκες να οδηγούν υπό την απειλή αντιποίνων. Στη Σαουδική Αραβία εκδόθηκε επίσης τηλεοπτική φετβά σύμφωνα με την οποία νομιμοποιείται ο αποκεφαλισμός των Συριών και η πορνεία των γυναικών νικάχ, δηλαδή το λεγόμενο τζιχάντ γάμου προς ικανοποίηση των μαχητών. Αυτό είναι το καθεστώς τρόμου που ζουν οι κάτοικοι του Χαλεπίου, τουλάχιστον όσοι δεν είχαν την τύχη να είναι συννίτες...

Κρίνοντας την πολιτική κρίση

Παρακολουθούμε συνεχώς, δημοσιογράφους, πολιτικάντηδες, ακόμα και διεθνείς αναλυτές να μιλιάνε σχετικά με την κρίση στην Ελλάδα, πολιτική και οικονομική. Εκεί που θα επικεντρωθούμε όμως σε αυτό το άρθρο είναι αυτό που αποκαλούν «Πολιτική Κρίση».

Κρίση πολιτική στην Ελλάδα αναφέρουν συνέχεια οι πανελίστες πολιτικάντηδες, κρίση πολιτική αναφέρουν και οι καθοπληρωμένοι δημοσιογράφοι! Κύριοι που νομίζετε ότι ανακαλύψατε τώρα την Αμερική σας έχουμε νέα. Η πολιτική κρίση υπήρχε από τότε που δεν μιλάγατε γιατί τα τσεπώνατε καλά. Αυτή η εσκεμμένη πολιτική μας έφερε σε αυτή την κατάσταση η οποία πέραγαε σοβαρή κρίση από τότε, με φυσικό επακόλουθο την σημανινό θερισμό σε ότι σπείρατε. Όμως σας καταλαβαίνουμε όθους εσάς, που διατυμπανίζετε όπου βρείτε ευκαιρία την λεγόμενη σας Πολιτική Κρίση. Μήπως ένας παράγοντας της πολιτικής κρίσης σας είναι και το γεγονός ότι η Χρυσή Αυγή είναι δεύτερο κόμμα σύμφωνα με πολλές δημοσκοπήσεις; Κύριοι υποκριτές, όταν βλέπατε πριν χρόνια την κατάσταση στην Ελλάδα πόσο στραβά πήγαινε, δεν μίλαγε κανένας (Ηταν γλυκό το μέλι που τρώγατε και σιωπούσατε). Αφήστε λοιπόν το παραμύθι της πολιτικής κρίσης. Ανακαλύψατε κάτι που οι έλληνες Εθνικιστές της Χρυσής Αυγής το φωνάζουν εδώ και χρόνια. Ανακαλύψατε κάτι που υπήρχε, υπάρχει και το χειρότερο από όλα είναι ότι και εσείς είσατε μέρος της. Μην κρύβεστε άλλο πίσω από το δάχτυλο σας, σας βλέπουμε!

K.I.

Καταργούν τις λέξεις “Μπτέρα” και “Πατέρας” στα δημοτικά σχολεία!

Η κοινοτική οδηγία εφαρμόζεται πλήρως στην Γαλλία και αμέσως μετά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα...

Σύμφωνα με την τροπολογία, οι μαθητές των δημοτικών σχολείων θα πρέπει να διδάσκονται τη θεωρία των φύλων και να επισημαίνεται ότι οι διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν είναι φυσικές, αλλά ιστορικά και κοινωνικά κατασκευασμένες και αναπαράγονται! **Η μπτέρα θα μετονομαστεί σε γονέας νούμερο 1 και ο πατέρας σε γονέα νούμερο 2...**

Επίσης κατά τη νέα σχολική χρονιά, ένα νέο υποχρεωτικό μάθημα, της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, θα εισαχθεί σε όλα τα Γαλλικά σχολεία. Τα παιδιά θα πρέπει να εκπαιδευτούν από την ηλικία των έξι ετών! Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι για να μετατοπίσει πλήρως την αντίληψη των παραδοσιακών βιολογικών ρόλων των ανδρών και γυναικών στο μυαλό των παιδιών, αντικαθιστώντας τις με τις νέες ιδέες σχετικά με το λεγόμενο “κοινωνικό φύλο”.

Η Γαλλία έχει γίνει το πεδίο στην καλλιέργεια της αφύσικης ανθρωπότητας στους νέους. Η κυβέρνηση Ολάντ έχει άπιστευτη επιμονή στην εισαγωγή του γάμου των κιναιδών και στο να επιτρέψει ζευγάρια του ίδιου φύλου να υιοθετούν παιδιά, συμπληρώνοντας με συστηματικά μέτρα, για να εκπαιδευτεί τη νέα γενιά, που δεν θα έχει καμία ιδέα του άνδρα και της γυναίκας. Το θέμα θα εισαχθεί σε όλα τα Γαλλικά σχολεία, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών και των εκκλησιαστικών σχολείων. Τον Φεβρουάριο, η Επιτροπή Πολιτιστικών Υποθέσεων της Εθνοσυνέλευσης ενέκρινε νομοθετική τροποποίηση του Σοσιαλιστικού Κόμματος της αναπληρωτή

Julie Sommaruga, σύμφωνα με την οποία η αποστολή του σχολείου είναι η “διδασκαλία της ισότητας των φύλων”. Σύμφωνα με την τροπολογία, οι μαθητές των δημοτικών σχολείων θα πρέπει να διδάσκονται τη θεωρία της ισότητας των φύλων και να επισημαίνεται ότι οι διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν είναι... φυσικές, αλλά ιστορικά και κοινωνικά κατασκευασμένες και αναπαράγονται! Η τροπολογία αυτή υποστηρίχθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, καθώς και από τους αριστερούς στο κοινοβούλιο – Περιβαλλοντολόγους, Σοσιαλιστές, Κομμουνιστές, και στις 19 Μαρτίου, η Εθνοσυνέλευση της Γαλλίας ενέκρινε το “Νόμο των φύλων” στην πρώτη ανάγνωση, ανοίγοντας το δρόμο για την επίσημη διαφανορά των ανηλικών στα σχολεία της Γαλλίας.

Είναι εύκολο να καταλάβουμε για το τι είδους “φύλα” μιλούν, αν εξετάσουμε το είδος των “φύλων” που παρουσιάζονται καθημερινά. Σε αντίθεση με τους κλασικούς ρόλους των δύο φύλων, σήμερα, το ίδιο άτομο μπορεί να έχει πολλαπλούς ρόλους και των δύο φύλων. Εκτός από τους “untrendy” παραδοσιακούς άνδρες και γυναίκες, υπάρχουν ομοφυλόφιλοι όπως και κάθε άλλο “είδος”, όπως αμφιφυλόφιλοι, τραβεστί και τρανσέξουαλ. Δηλαδή, η ομοφυλοφιλία που χρησιμοποιείται για να θεωρηθεί μια ασθένεια από τα ιστορικά πρότυπα σερβίρεται ως ένα από τα «είδη» των σεξουαλικών σχέσεων.

Η ίδια η έννοια του «φύλου» εισήχθη στα Γαλλικά σχολικά βιβλία το 2011. Η ιδεολογία των φύλων εισάγει μια έννοια σύμφωνα με την οποία, το φύλο δεν καθορίζεται βιολογικά, αλλά είναι συνέπεια της πολιτιστικής και κοινωνικής ανάπτυξης του ατόμου στην κοινωνία. Κατευ-



θνόμενες από παραλογισμό, οι σκέψεις αυτές στη σύγχρονη Γαλλία έχουν γίνει “ μια δικαιολογία” για να νομιμοποιήσει τους γάμους των ομοφύλων και να επιτρέψει διεστραμμένους να υιοθετούν παιδιά. Κρίνοντας από τις τρέχουσες τάσεις, θα αποτελέσει τη βάση για την θεσμοθετημένη παιδαγωγία και την ομοφυλοφιλία της νεότερης γενιάς, που από πολύ μικρή ηλικία, θα πρέπει να εμψυχθεί στην ιδέα του διεστραμμένου σεξ ως βασικό σκοπό της ζωής. Όταν μια τέτοια ιδεολογία έχει τεθεί σε εφαρμογή από την κυβέρνηση σε ένα δημόσιο οργανισμό όπως η γενική εκπαίδευση, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει μια υλοποίηση του συνολικού σχεδίου για την καταστροφή της ανθρωπότητας, με τη μετατόπιση των θεμελιωδών εννοιών της παραγόμενης εξέλιξης της ανθρώπινης σεξουαλικότητας.

Πρώτα, η αγαμία και οι αρχές στην προσέγγιση για αυστηρή ρύθμιση της σεξουαλικής ζωής σε μια οικογένεια ήταν ο στόχος, στη συνέχεια, η ομοφυλοφιλία έγινε κάτι το φυσικό,

τώρα, οι ιδέες για πολλαπλούς ρόλους των φύλων είναι η εισαγωγή που αποτελούν τη βάση για τη διαμόρφωση της φυσικά άρρωστων και χειραγωγημένων κοινωνιών.

Στην Ελλάδα

Στην χώρα μας, ήδη στα σχολεία μέσω... προοδευτικών αριστεριστών καθηγητάδων, η «εκπαίδευση» προς τις παραπάνω κατευθύνσεις υλοποιείται άτυπα, μιας και η ελληνική κοινωνία θεωρήθηκε «ανώριμη» να δεχτεί τέτοιες ισοπεδωτικές «μεταρρυθμίσεις». Ωστόσο η κοινοτική οδηγία που υλοποιείται επισήμως στην ηθικά χαλαρή γαλλική κοινωνία, είναι εν ισχύ και πρόκειται και επισήμως να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα. Η μόνη λύση για την ανάσχεση του παγκόσμιου κτήνους, εχθρού του ανθρώπου και του πολιτισμού, είναι η επιστροφή στα Εθνικά Κράτη. Χρυσή Αυγή για να ξεβρομίσει ο τόπος...

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΕΦΥΛΛΑΚΗΣ



Κατά Μακκαβαίων

γράφει ο Αντίοχος

Καταστροφή η «κορυφαία στιγμή της δημοκρατίας»!

Όταν πήγαινα στο γυμνάσιο (τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης...) έμαθα στο μάθημα της «Αγωγής του Πολίτη», ότι οι εκλογές είναι «η κορυφαία στιγμή της δημοκρατίας», η «πηγαία έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας» και άλλα βαρύγδουπα. Τώρα, εν έτει 2013, μαθαίνω πως η εκλογές είναι τελικά «απευκταίες», «καταστροφή για τον τόπο», «συμφωρά για την οικονομία και τον τουρισμό», «πισωγύρισμα», «εφιαλτικό σενάριο», «θα φέρουν χάος και ακυβερνησία» κ.α. κουφά που ακούστηκαν από... βέρους δημοκράταρους αυτές τις μέρες. Αυτή είναι, λοιπόν, η «δημοκρατία» τους!

ΠΑΣΟΚ: από τα παρασκήνια στη βιτρίνα

Για τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών θα μιλήσουμε, όπως καταλαβαίνεται. Που σήμαναν την προαναγγελθείσα αποχώρηση της ΔΗΜΑΡ (ΡΗΜΑΔ) από τη συγκυβέρνηση και την ολική επαναφορά του μισθού ΠΑΣΟΚ στην εξουσία. Όχι δηλαδή πως την έχασε ποτέ την εξουσία το βαθύ ΠΑΣΟΚ, αλλά να, άλλο είναι να βρίσκεται αθέατο πίσω από τα παρασκήνια κι άλλο να καταλαμβάνει και τη... βιτρίνα η μουτσούνα του Βενιζέλου και των υπολοίπων.

Κλώτσησε την τελευταία ευκαιρία του

Την τελευταία ευκαιρία του να πάρει τις εκλογές, είχε ετούτη τη φορά ο (φον) Αντωνάκης και την πέταξε στα σκουπίδια. Και μάλιστα, χωρίς να χρεωθεί και τη διενέργεια των εκλογών. Την επομένη της αποχώρησης Κουβέλη θα 'λεγε, πως η κυβέρνηση αυτή είναι «ειδικού σκοπού», δεν μπορώ να κυβερνήσω με 153 βουλευτές και να κάνω τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, πάμε σε εκλογές και ζητώ καθαρή εντολή! Θα τις έπαιρνε στα σίγουρα! Όχι βέβαια για το... success story της συγκυβέρνησης, αλλά γιατί –με την πολύτιμη βοήθεια των παπαγάλων των ΜΜΕ- έχει πείσει ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας (υπολογίζω πως είναι το 1/3) ότι δε γινόταν αλλιώς, ότι υπήρχαν και χειρότερα τα οποία αποφύγαμε, κι ότι εν τέλει αν ήταν ο Τσίπρας στη θέση του, θα τα έκανε χειρότερα.

Γιατί δεν έγιναν εκλογές;

Διότι δεν αποφασίζει αυτός -στην πραγματικότητα είναι μια μαριονέτα- και οι διεθνείς προστάτες του δεν ήθελαν εκλογές. Και γιατί δεν ήθελαν εκλογές; Διότι: (α) η ΝΔ θα εξασφάλιζε μεν την πρωτιά, αλλά σίγουρα χωρίς αυτοδυναμία, (β) μέσα στο κλίμα της άγριας πόλωσης που θα επικρατούσε, ήταν σίγουρο πως τα δύο δεκανίκια της συγκυβέρνησης (ΠΑΣΟΚ και ΡΗΜΑΔ) θα συντρίβονταν, (γ) υπήρχε σοβαρή πιθανότητα να έμεναν εκτός βουλής τα άλλα δύο «μαξιλαράκια» του συστήματος, το κόμμα Καμμένου και το ΚΚΕ και (δ) η Χρυσή Αυγή θα σάρωνε και ίσως χτυπούσε και τη δεύτερη θέση! Ποια θα ήταν μετά η λύση; Μόνο «μεγάλη συγκυβέρνηση» ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ! Η οποία είναι στα σχέδια των διεθνών τοκογλύφων και θα γίνει μια ημέρα των ημερών, αλλά όχι τώρα, αργότερα. Αυτό θα είναι το τελευταίο χαρτί του συστήματος!

Πολυεργαλείο η ΔΗΜΑΡ

Η ΔΗΜΑΡ παίζει κομβικό ρόλο στο σύστημα. Είναι αυτό που λέμε «πολυεργαλείο», για όλες τις δουλειές. Μπορεί να συγκυβερνήσει και με την ΝΔ (αποδοδειγμένα), αλλά και με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα, να αποτελέσει το τέλει άλλοθι του Τσίπρα, για να μην καταργήσει το Μνημόνιο. Η ΔΗΜΑΡ, λοιπόν, πήγαινε κατά διαβόλου. Σε όλες τις μετρήσεις –όχι αυτές τις πασαβούρες που δημοσιεύονται, αλλά τις άλλες τις... πριβέ- έπιασε ποσοστά 1,5% με 2%. Αν συνέχιζε έτσι το πράγμα, ο πολιτικός της θάνατος θα ήταν κάτι παραπάνω από βέβαιος. Έκανε, λοιπόν, μια... πρωϊκή έξοδο κι από δω και πέρα θα παίζει το ρόλο της... υπεύθυνης αντιπολίτευσης. Με τη βοήθεια και των ΜΜΕ –που την «παίζουν» αποκάλυπτα- ελπίζει το σύστημα πως θα διατηρήσει ζωντανή, για να της αναθέσει νέους ρόλους στο μέλλον...

Θα αρπάξουν ό,τι προλάβουν!

Το ΠΑΣΟΚ είναι νεκρό και το ξέρει. Ακόμα κι αν διασωθεί –με ένα 3%- στις επόμενες εκλογές, είναι δύσκολο να... τρουπώσει σε συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΔΗΜΑΡ, γιατί θα προγκήξουν οι αριστεροί με το «καλημέρα». Γι' αυτόν το ρόλο το σύστημα προορίζει τον Καμμένο κι αν παρουσιαστεί μεγάλη ανάγκη και το ΚΚΕ. Τώρα, λοιπόν, είναι η τελευταία



Στου Μνημονίου την ταβέρνα, Μπαίνουν πρόσωπα μοντέρνα
Όλα του ΠΑΣΟΚ τα μούτρα, Με τη λερωμένη κούτρα
Θα βουτήξουν, θα ξεσκίσουν, Τα ταμεία έξω θα ρίξουν
Αντωνάκη μου τελώνη, Τη ζημιά ποιος την πλερώνει;

ευκαιρία όσων έχουν απομείνει στο ΠΑΣΟΚ να ασκήσουν εξουσία και να της... ξεσκίσουν τις σάρκες. Να βουτήξουν ότι έχει απομείνει στα δημόσια ταμεία. Σιγά να μην άφηναν τέτοια ευκαιρία να τους ξεφύγει. «Φέρτε μου υπουργεία», ωρύεται με βουλιμία ο Βενιζέλος. Οι άνθρωποι αυτοί είναι γεννημένοι για την εξουσία. Δε μπορούν μακριά της. Έτσι έχουν μάθει άλλωστε. Πέφτουν, λοιπόν, τώρα απάνω της κι ότι... προλάβουν θα κατασπαράξουν. Δος ημίν σήμερον! Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει αύριο γι' αυτούς!

Ο δρόμος προς το Μνημόνιο 4

Η συνέχεια δε θα είναι καθόλου ρόδινη για τη συγκυβέρνηση. Κατ' αρχάς, έρχονται εντός του επομένου μηνός τα εκκαθαριστικά της εφορίας και θα κλάψουν... μανούλες, γιατί είναι πολύ περισσότερο «φουσκωμένα» από πέρυσι. Έπειτα, η τρόικα πιέζει για νέα μέτρα (πολύ πιθανόν ένα «Μνημόνιο 4»), λόγω της μεγάλης υστέρησης εσόδων, για να... μπαλωθούν οι «τρύπες» (ήδη, έχει αποκαλυφθεί μια τεράστια «μαύρη τρύπα» στον ΕΟΠΠΥ). Κι όταν λέμε «πιέζει», εννοούμε ότι από κάποιο σημείο και μετά θα πάψει να πιέζει και θα επιβάλλει.

Θέμα χρόνου...

Επίσης, δεν ήταν καθόλου τυχερά η συζήτηση που άνοιξε πριν από λίγο καιρό για άρση απαγόρευσης πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας. Έγινε για να προετοιμαστεί η κοινή γνώμη και να μετρηθούν οι αντιδράσεις. Βέβαια, το πράγμα μαζεύτηκε αμέ-

σως, αλλά αυτοί που γνωρίζουν επιμένουν πως θα επιβληθεί μέσα στο φθινόπωρο! Κι αν νομίζετε πως ο Αντίοχος επιδίδεται στο... σπορ της κινδυνολογίας, διαβάστε τι γράφει η καθεστωτική «Καθημερινή» του περασμένου Σαββάτου: «Θέμα χρόνου η άρση απαγόρευσης πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας - Τη σταδιακή κατάργηση της απαγόρευσης των πλειστηριασμών, αρχής γενομένης από το τέλος του 2013, σχεδιάζει η κυβέρνηση... Ζητούμενο είναι η εξασφάλιση της σύμφωνης γνώμης της τρόικας, η οποία πιέζει για άμεση απελευθέρωση του προστατευτικού πλαισίου, ενώ την ίδια στιγμή για κατάργηση της απαγόρευσης πλειστηριασμών από τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους!». Όπως καταλαβαίνετε, με τέτοιες εξελίξεις η νέα κυβέρνηση δεν πρόκειται να πάει μακριά. Το πιθανότερο είναι να σκολάσει ο... γάμος μετά τις γερμανικές εκλογές (που γίνονται στις 22 Σεπτεμβρίου) και να πάμε πρώτα για εκλογές και μετά για άρση της απαγόρευσης των πλειστηριασμών.

Την τύχη του Jeffrey θα έχει ο Σαμαράς

Προ των εκλογών του 2012, η Χρυσή Αυγή έλεγε πως ψηφίζοντας Σαμαρά παίρνετε... πακέτο και τον Βενιζέλο. Να που επαληθεύτηκε πανηγυρικά! Πως θα το πάρουν τώρα οι τίμιοι πατριώτες που ψήφισαν ΝΔ, να βλέπουν όλο το βαθύ ΠΑΣΟΚ στην εξουσία; Βαρύ, πολύ βαρύ κι ακώνευτο. Αναμένεται, λοιπόν, περαιτέρω πύκνωση των τάξεων της Χρυσής Αυγής, ο δε (φον) Αντωνάκης θα έχει την τύχη του παλιού του συμμαθητή Jeffrey!

ΑΝ.ΕΛ: «Πάμε διακοπές, όχι εκλογές»

Στο σκηνοθετημένο διακομματικό σκηνικό της ψευδεπίγραφης δημοκρατίας, γίναμε πρόσφατα μάρτυρες όχι μόνο μιας σειράς αδιανότων (μέχρι πρότινος) κομματικών κυβιστήσεων, αλλά και ενός ανεργατισμού και σφόδρα υποκριτικού πολιτικού λόγου.

Επιβεβαιώνοντας τη διακομματική συνεννοή και συγκεκριμένα τους συνεργασίες, τα κόμματα-δεκανίκια του σάπιου πολιτικού συστήματος, αποκαλύπτονται ταχύτατα σε κάθε τομέα, αφαιρώντας το δόξαν φιλολαϊκό τους «φερετζέ»! Την ώρα που ο λαός μας βυθίζεται στην οικονομική εξαθλίωση και η ανεργία σκαρφαλώνει σε πρωτόγνωρα ύψη οδηγώντας συμπατριώτες μας σε απελπισία και σε αυτοκτονίες η δε διακυβέρνηση της χώρας εκχωρήθηκε στους δυνάστες του ΔΝΤ και των ντόπιων τους υπηρέτων, κάποιοι δήθεν αντιπολιτευόμενοι «μοδάτοι» πατριώτες του σαλονιού, δίνουν εντατικές εξετάσεις υποταγής και ευπειθείας στους διεθνείς τοκογλύφους. Όλοι τους, ένα χυδαίο πολιτικό ίζημα, στηρίζουν ανεργατιστά τη μνημονιακή κυβέρνηση Σαμαρά που αποστολή έχει την εξόντωση και τον οικονομικό σφαγιασμό του Ελληνικού λαού, τη διάλυση του παραδοσιακού οικογενειακού ιστού και κυρίως τον αφελλισμό και την απεθνοποίηση της χώρας μας. Ενώ έτσι λοιπόν

συμβαίνει, ο πρώην δημοσιογράφος ονόματι Κουίκ, προέβη σε δηλώσεις σχετικές με τα κοινωνικοοικονομικά και πολιτικά αδιέξοδα της χώρας μας στο epikos.gr όπου και έντρομος για το ενδεχόμενο προκήρυξης εκλογών κλαυθμυρίζει επικαλούμενος το τουρισμό και τα μπάνια του λαού! Την ώρα που η κυβερνητική πολιτική έγινε βρόγχος στο λαιμό όλων μας και ο απελπισμένος Έλληνας πολίτης απαιτεί εκδίωξη της πολιτικής σπείρας που μας οδηγεί στο βράθυρο, ο βουλευτής του καλοζωισμένου μεγαλοαστού Πάνου Καμμένου, ο Κουίκ, εκλιπαρεί με περισσή υποκρισία να μη γίνουν εκλογές: «Βάζουμε πιστόλι στον κρόταφο του τουρισμού, αν πάμε τώρα σε εκλογές! Η προεκλογική περίοδος θα είναι καταστροφική!»

Είναι οφθαλμοφανές πως δεν έχει σχέση με τη ζώσα πραγματικότητα... Επειδή όμως οι διαπραγματεύσεις που κάνουν με τη ΝΔ για τη πολιτική τους επιβίωση συνεχίζονται ώστε να διασωθούν από την επερχόμενη πολιτική πολτοποίηση των Ανεξάρτητων Ελλήνων τώρα απλώς δίνει εξετάσεις στους ημεδαπούς και αλλοδαπούς εξουσιαστές μας. Γνωρίζει πλέον καλά ο Τέρενς πως ο απελπισμένος Ελληνικός λαός βρίσκεται στα ακρότατα όρια υπομονής του και οπότε γίνονται εκλογές, το συστημικό δεκανίκι των ΑΝΕΛ, θα οδηγηθεί στη πολιτική χωματερή στην



ποία και ανήκει. Όσες λοιπόν προσπάθειες κι αν γίνουν, όταν κι αν γίνουν εκλογές, ο λαός μας πλέον, δεν εξαπατάται. Έχει και κρίση και μνήμη! Η αγωνιώδης προσπάθεια να αποφύγει το κόμμα του και ο ίδιος την επερχόμενη πολιτική ισοπέδωση είναι κατανοητή αλλά το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω.

Η Χρυσή Αυγή υλοποιώντας την οργή και τη θέληση του Ελληνικού λαού, που εσείς ούτε καν αφουγκράζεστε, στις εκλογές που εύλογα απεύχεστε, θα σας συνταξιοδοτήσει πολιτικά, μια για πάντα!

ΜΑΚΗΣ ΤΟΥΜΑΣΗΣ

Διεθνής Επικαιρότητα

Οργή για την μη απέλαση βιαστή

ΔΑΝΙΑ: Ως γνωστόν στις «πολυπολιτισμικές κοινωνίες» «ανθρώπινα δικαιώματα» έχουν μόνο οι αλλοδαποί εισβολείς, βιαστές και εγκληματίες. Και όσες γυναίκες και παιδιά υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση και βιασμούς, καλύτερα να... σιωπούν. Τα θύματα και οι συγγενείς είναι σοκαρισμένοι που στον Σομαλό βιαστή από το Gullestrup επιτράπη να παραμείνει στη Δανία, με ένα από τα θύματα να χαρακτηρίζει «φάρσα» το δανέζικο σύστημα δικαιοσύνης μετά την απόφαση του Εφετείου να ακυρώσει την απόφαση του Δικαστηρίου της Κομπετίας που είχε διατάξει την απέλαση του βιαστή από την Δανία. Ένα από τα άλλα τρία κορίτσια που είχαν κακοποιηθεί σεξουαλικά από τον Ahmed Omar Mohammed ήταν ένα 10χρονο κορίτσι. Η οικογένειά της έχει φύγει πλέον από το Gullestrup. Το έτερο θύμα σεξουαλικής επίθεσης, τον Οκτώβριο του 2011, ήταν μια καλή ισορροπημένη νεαρή γυναίκα που σπούδαζε. Τώρα έχει διαταραχές στρες (PTSD). Ο εκπρόσωπος του Ινστιτούτου... των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπερασπίστηκε ένθερμα την παραμονή του Σομαλού βιαστή στην Δανία, ενώ η σομαλική κοινότητα στο Herning είναι ανακουφισμένη που ο 18χρονος δεν θα απελαθεί, ο δε διευθυντής του Ινστιτούτου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ζητάει οι πολιτικοί να επιδείξουν «ηρεμία», ενώ δεν βλέπει κανένα επιχείρημα ως προς το γιατί η απόφαση είναι λάθος. Γνωστές τακτικές και στην Ελλάδα. Στους Δανούς πολίτες δεν έχουμε να πούμε τίποτε άλλο παρά το «καλώς ήρθατε στην κόλπασ».

Πετρελαϊκή συμφωνία ύψους 270 δις

ΡΩΣΙΑ: Η ρωσική Rosneft θα προμηθεύσει την κινεζική αγορά με πετρέλαιο αξίας 270 δις δολαρίων. Το συμβόλαιο αφορά την προμήθεια 365 εκατομμυρίων τόνων πετρελαίου στην Κίνα για τα επόμενα 25 χρόνια. Η συμφωνία αυτή αλλάζει ριζικά το ισοζύγιο εξαγωγών της Ρωσίας καθώς μέχρι τώρα τα 4/5 της ρωσικής παραγωγής πετρελαίου πήγαινε στην Ευρώπη μέσω του δικτύου αγωγών της δυτικής Σιβηρίας, ενώ μόνο το άλλο 1/5 πήγαινε στην Ασία. Η Rosneft

και η China National Petroleum Corporation συμφώνησαν στην κοινή ανάπτυξη τριών πεδίων κοιτασμάτων στην Θάλασσα Μπάρεντς και άλλων οκτώ στην ανατολική Σιβηρία. Το 2009 άλλωσε η Ρωσία τελείωσε την κατασκευή ενός αγωγού μήκους 2.700 χλμ. κατά μήκος της Σιβηρίας, ο οποίος καταλήγει στην κινεζική Μαντζουρία.

Αποδέχθηκε τις παρακολουθήσεις

ΗΠΑ: Ο αμερικανός πρόεδρος, Μπάρακ Ομπάμα, υποστήριξε ότι τουλάχιστον 50 απειλές αποτράπηκαν, εξαιτίας των τηλεφωνικών στοιχείων και των διαδικτυακών πληροφοριών στις οποίες είχε πρόσβαση η NSA. Ο

Ομπάμα, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Βερολίνο, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα παρακολουθήσεων της NSA και στην απόφαση των ΗΠΑ να ξεκινήσουν απευθείας συνομιλίες με τους Ταλιμπάν. Μάλιστα αποκάλυψε πως αυτές οι απειλές δεν αφορούσαν μόνο τις ΗΠΑ αλλά και άλλες χώρες όπως η Βρετανία. Τόνισε ότι τα προγράμματα υπόκεινται σε αυστηρή εποπτεία από δικαστήρια και είναι περιορισμένης εμβέλειας διευκρινίζοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν βρει τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην εθνική ασφάλεια και τις ελευθερίες των πολιτών. Καλωσόρισε επίσης την ανακοίνωση του προέδρου του Αφγανιστάν, Χαμίτ Καρζάι, ότι οι αφγανικές δυνάμεις θα αναλάβουν σύντομα την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια της χώρας του από την στρατιωτική αποστολή του NATO και τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.



Και το όνομα αυτού... Mohammed

ΜΕΓ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Μωάμεθ το πιο δημοφιλές όνομα στη Βρετανία! Η είδηση έρχεται από τη Βρετανία και πραγματικά προκαλεί αναταραχή, καθώς προφητεύει εικόνες από ένα ζοφερό μέλλον που κάθε πραγματικός Έλληνας απεύχεται. Το όνομα Mohammed αναδείχθηκε το πιο δημοφιλές όνομα για τα αγοράκια που γεννήθηκαν στην Αγγλία και την Ουαλία το 2011, μπροστά από το βρετανικό όνομα Harry, το οποίο βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Το όνομα Mohammed έρχεται πρώτο ή δεύτερο κάθε έτος από το 2007, αποτελώντας το μόνο όνομα που τα έχει καταφέρει. Η δημοτικότητα του συγκεκριμένου ονόματος αποτελεί το φυσιολογικό αποτέλεσμα της ραγδαίας αύξησης του μουσουλμανικού στοιχείου της Βρετανίας, το οποίο αναμένεται να διπλασιαστεί τα επόμενα 20 χρόνια. Επανερχόμαστε, λοιπόν, στο αρχικό σχόλιο του κειμένου. Η τραγική αυτή εικόνα της Βρετανίας αποτελεί, άραγε, τον προπομπό ενός εφιαλτικού μέλλοντος και για τη δική μας Χώρα; Μια Ελλάδα που θα βρίσκεται στα πρόθυρα της ισλαμοποίησης και του πολυπολιτισμού;

Παραιτήθηκε ο μεταβατικός δήμαρχος

ΚΑΝΑΔΑΣ: Ο προσωρινός δήμαρχος του Μόντρεαλ, Μάικλ Άπλημπομ, υπέβαλε την παραίτησή του μετά τις κατηγορίες για διαφθορά που του απαγγέθηκαν από την ομάδα καταπολέμησης της διαφθοράς της αστυνομίας της πόλης. Ο ίδιος δηλώνει αθώος. «Το να είσαι δήμαρχος του Μόντρεαλ είναι ένα καθήκον που δεν μπορείς να ασκήσεις όταν πρέπει να απολογηθείς σε κατηγορίες αυτού του είδους», δήλωσε ο δήμαρχος, ο οποίος αντιμετωπίζει 14 κατηγορίες μεταξύ των οποίων για απάτη και σκευωρία. Ο Άπλημπομ ανέλαβε καθήκοντα το Νοέμβριο αφού παραιτήθηκε ο προκατόχος του δήμαρχος, για ανάμειξη του επίσης σε υπόθεση διαφθοράς και είναι ο πρώτος αγγλόφωνος δήμαρχος του Μόντρεαλ μετά από 100 χρόνια. Συνελήφθη με τις κατηγορίες για απάτη σε βάρος της κυβέρνησης, απιστία, σκευωρία και διαφθορά. Οι κατηγορίες προέρχονται από την εποχή που είχε διατελέσει δήμαρχος (2006-2011) δημοτικού διαμερίσματος και αφορούν σε δύο έργα. Δημοσιογραφικές φήμες θέλουν την, ελληνορωσικής καταγωγής, αντιδήμαρχο Ελένη Φωτοπούλου να θέτει υποψηριότητα για τη θέση του επόμενου μεταβατικού δημάρχου.

Μεγαλύτερη απειλή οι ΗΠΑ

ΡΩΣΙΑ: Το κέντρο ερευνών κοινής γνώμης Levada Center στην Ρωσία διενήργησε δημοσκόπηση με βασικό ερώτημα «ποιες χώρες θεωρούν ως μεγαλύτερη απειλή για τη Ρωσία» και ποιες θεωρούν ότι «είναι οι πιο φιλικές». Η έρευνα διενεργήθηκε το διάστημα 23-27 Μαΐου σε δείγμα 1.601 ερωτώμενων σε όλη την χώρα και στην πρώτη θέση είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, που τις θεωρεί απειλή το 38%, μετά η Γεωργία με 33% (λόγω του πολέμου του 2008) και ακολουθούν οι Βαλτικές Δημοκρατίες, με την Λετονία να λαμβάνει 21%, τη Λιθουανία 17% και την Εσθονία με 16%. Όσον αφορά ποιες χώρες βλέπουν ως πιο φιλικές, η Λευκορωσία του Λουκασένκο έρχεται πρώτη με 46%, ακολουθούμενη από το Καζακστάν, την Κίνα, την Ουκρανία και τη Γερμανία.

Μαίανδρος



ΤΕΥΧΟΣ 4 • ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ 4^ο ΤΕΥΧΟΣ

68

Φυλή
Ιστορία
Πολιτισμός

Μαίανδρος

Διμηνιαία Ιδεολογική Επιθεώρηση



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΕΘΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Η ΕΥΓΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΘΛΙΟ ΚΑΙΡΟ
ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΟΙ ΒΑΡΒΑΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ
ΟΡΘΙΟΙ ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΓΚΡΕΜΙΖΕΤΑΙ

ΘΕΡΙΝΟ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΨΑΡΩΝ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ
Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ
ΔΥΟ ΚΟΣΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Μπορείτε να το προμηθευτείτε στις κατά τόπους Τ.Ο. του Λαϊκού Συνδέσμου καθώς και στο τηλ.: 210.6920694 • Τιμή: 4 €

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ



20 Ιουνίου ήταν όταν οι βάρβαροι οθωμανοί κατέστρεψαν τα ηρωικά Ψαρά. Μαθαίνοντας την τραγική είδηση ο Διονύσιος Σολωμός γράφει:

«Στων Ψαρών την ολόμανρη ράχη
περπατώντας η Δόξα μονάχη
μεβλετά τα φλαμπρά παβληκάρια
και στην κόμη στεφάνι φορεί
γνωμένο από λίγα χορτάρια
πούχαν μείνει στην έρημη γη.»

Ο Κωνσταντίνος Κανάρης πήρε όμως εκδίκηση για την μεγάλη σφαγή. Ιδού πως με σίχους εμπνευσμένους περιγράφει όλα αυτά ένας άλλος ποιητής:

«Όλη η βουλή των προεστών στο μάλο συναγμένη
είτε πως όζω στη στεριά
τους Τούρκους θα προσμένει.
Τότε έβγαζα το φέσι
και να μιλήσω θάρρεψα προβάλλοντας στη μέση:

«Τίποτα, αρχόντοι, δε φεγά, μονάχα το καράβι!»
Σα μ' άκουσε ένα απ' τα τρανά καβλάκια μας,
ανάβει και το φαρμάκι χύνει:
«Ποιός είναι αυτός, και πώς τον βλέν,
που συμβουλές μας δίνει;»

Να τα Ψαρά πως κάθηκαν. Κ' εγώ φωτιά στο χέρι
πήρα, και πέρα τράβηξα κατά της Χιός τα μέρη,
κ' είπα από κει -δε βάσταξα- με χείρην πικραμένα:
«Να πώς με βλέν έμενα.»

Αλέξανδρος Πάβλης



Ειδικό καθεστώς για τους μουσουλμάνους μαθητές

Μετά την απόφαση για την ανέγερση τζαμιού στην Αθήνα με κονδύλι του υπουργείου Παιδείας, το ίδιο υπουργείο ανακοίνωσε τη συνέχιση ενός καθεστώτος, το οποίο είναι στη πράξη ρατσιστικό εις βάρος των ελληνοπαίδων και συγκεκριμένα των χριστιανών ορθοδόξων, οι οποίοι και αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία του Λαού μας.

Σύμφωνα λοιπόν με τον υπουργό Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλο, και φέτος οι μουσουλμάνοι της Θράκης θα εισέρχονται με προνομιακό καθεστώς στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Με απλά λόγια και δίχως περιστροφές, το ανθελληνικό και ρατσιστικό εις βάρος των Ελλήνων Καθεστώς το οποίο εξουσιάζει την Πατρίδα μας, αποφάσισε να διατηρήσει μια ειδική κατηγορία η οποία επιτρέπει στους μουσουλμάνους -μόνο- της Θράκης, να εισέρχονται σε υψηλόβαθμα τμήματα ΑΕΙ με βαθμολογία πολύ χαμηλότερα της βάσης του δέκα.

Το ζήτημα τούτο είχε προκαλέσει αντιδράσεις από την περσινή χρονιά, οπότε το υπουργείο Παιδείας είχε επίσημα

δηλώσει πως το καθεστώς το οποίο ίσχυε θα μελετούνταν, αν και θα πρέπει να δοθεί στα παιδιά των μουσουλμάνων η δυνατότητα να μείνουν στην Ελλάδα και να σπουδάσουν! Την ίδια στιγμή, χιλιάδες ελληνόπουλα φεύγουν στο εξωτερικό για σπουδές, θέμα το οποίο ουδόλως απασχολεί το υπουργείο και τα στελέχη του. Παρά τις υστερικές κραυγές φιλελεύθερων και μαρξιστών για φαινόμενα ρατσισμού στην Ελλάδα, προπαγάνδα που στηρίζει φανατικά ο δημοσιογραφικός οχετός της χώρας, η πραγματικότητα βρίσκεται μπροστά στα μάτια του Λαού μας: ειδική κατηγορία οι μουσουλμάνοι, μόνο και μόνο επειδή είναι μουσουλμάνοι, απολαμβάνοντας προνόμια τα οποία το Καθεστώς των ανθελλήνων στερεί από τους Έλληνες νέους.

Βεβαίως σ' αυτή την περίπτωση, δεν πρόκειται να ακούσετε κουβέντα για ρατσισμό από τις «ευαίσθητες» σε ανθρωπιστικά ζητήματα προσωπικότητες της αριστεράς. Κατά τ' άλλα, όλοι αυτοί οι τσαρλατάνοι του Καθεστώτος του ραγιαδισμού, κατηγορούν τους Έλληνες και τη Χρυσή Αυγή για ρατσισμό!

ΕΜΕΙΣ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ



Το να μπορέσει κάποιος να βαδίσει στον δρόμο της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ήταν (και συνεχίζει να είναι) ταυτόχρονα τόσο δύσκολο, όσο και πολύ όμορφο. Φυσικά, όπως σ' όλα τα πράγματα, έτσι και σ' αυτόν τον δρόμο υπάρχουν διαβαθμίσεις τελειότητας. Στιγμές Ηρωισμού και προδοσίας, Αυταπάρνης και ατομοκεντρικισμού, παραδείγματα προς πρότυπο (και όχι προς μίμηση) αληθιά και προς πλήρη αποφυγή.

Στην μακράωνη Ιστορία της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, η Προσωπικότητα υποσκέλιζε την ατομικότητα, δρώντας για την σφρηληάτηση μιας ξεχωριστής Ιδεολογικής και Πολιτικής Συλλογικότητας, η οποία σκοπεύει να γράψει Ιστορία, με τον πιο ανεξίτηλο τρόπο. Πίσω από την οποιαδήποτε πράξη μας, ο κινητήριος μοχλός είναι (και πρέπει να είναι) η Ιδεολογική Καθαρότητα, η Πολιτική Συνέπεια, η Φιλοσοφική Διάσταση των όσων ενστερνιζόμαστε, ως απόρροια μιας ειλικρινούς αναζήτησης της Αλήθειας, του Σωστού, του Φυσιολογικού, του Δίκαιου. Αν, βεβαίως, ως Χρυσαιγίτες -Άνδρες

και Γυναίκες- είχαμε αρκεστεί αυστηρά στην προσωπική μας και μόνον αναζήτηση, μελέτη και κατάκτηση της Γνώσης, χωρίς την προσπάθεια μεταβίβασης και σ' άλλους συμπατριώτες μας, τότε δεν θα ήμασταν καθόλου ενοχλητικοί για την σύγχρονη κοινωνία της υποτέλειας, της σήψης, της παρακμής, της διαφθοράς. Συνεπώς, θα παραμέναμε άγνωστοι και κλεισμένοι μέσα σ' έναν ακίνδυνο μικρόκοσμο, προσπαθώντας να ξεγελάσουμε τον εαυτό μας, «δραπετεύοντας» από την θλιβερή πραγματικότητα.

Αν, όμως, σκέφτονταν όλοι έτσι, τότε πιθανότατα να μην άλλαζε τίποτα, σε σημαντικό βαθμό, στην ροή της Ανθρώπινης Ιστορίας. Ανέκαθεν η δημιουργία και η διανομή Επαναστατικών ιδεών και πρακτικών ήταν δύσκολη και οδυνηρή για τους ζωντανούς φορείς της, πρόσωπα και καταστάσεις, αλλά το πολύτιμο αντίτιμο ήταν πάντοτε η ανύψωση του Χαρακτήρος, η ανθρώπινη πρόοδος, η πολιτιστική ανέλιξη, η απόκτηση της Ελευθερίας. Γι' αυτό και η Ιδεολογία, όχι ως ένα νεκροταφείο μουχλιασμένων και αποστεωμένων σκέψεων, αλλά ως μια Συνεπής, Σφριγηλή και Υπερήφανη Στάση και Τρόπος Ζωής είναι ένα δύσβατο μεν μονοπάτι, μ' έναν προορισμό όμως που δικαιώνει όλους τους κόπους και τις θυσίες. Στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης η συνειδητή έκφραση των Ιδεών μας πέρασε πραγματικά μέσα από συμπληγάδες πέτρες. Η ψυχολογική αδράνεια και η κοινωνικοπολιτική παρακμή της συντριπτικής πλειοψηφίας των συμπατριωτών μας, που

μετατράπηκαν σε παθητικούς δέκτες της κυρίαρχης κατάστασης, τους οδήγησε στο να φοβούνται τόσο υποσυνείδητα, όσο -δυστυχώς και πολλές φορές- συνειδητά, ως έκφραση ενός μηχανισμού αυτοάμυνας του αστού-σκληρού των παθών και των φθηνών εγωισμών του, κάθε επαναστατική Ιδέα που ουσιαστικά εγκυμονεί αλλαγή, επειδή τους φέρνει αντιμέτωπους με το άγνωστο, με το μέλλον, όπου βρίσκεται η αληθινή πρόοδος και η πραγματική ελευθερία, αλλά που απειλεί την καθυποταγμένη και γνωστή κατεστημένη καθημερινή τους ρουτίνα. Κάθε άνθρωπος είναι «ζώο συνθηκών», φοβάται να απεγκλωβιστεί απ' αυτές, να τις σπάσει, να τις χάσει, επειδή δεν γνωρίζει τι θα αντιμετωπίσει μετά. Φοβάται, το κενό, το άγνωστο, τρέμει για το τι θα επακολουθήσει.

Ο Επαναστάτης, όμως, είναι αυτός που νικά (και) αυτόν τον φόβο, κατορθώνοντας να προσδιορίσει το άγνωστο, να περιορίσει το κενό, να προσωποποιήσει το χάος, να ρίξει το φως των νέων ιδεών πάνω στο σκοτάδι του επίσης άγνωστου μέλλοντος. Όποιος φοβάται μήπως χάσει την καρέκλα, στην οποία κάθεται, ποτέ δεν θα επιχειρήσει να σηκωθεί απ' αυτήν, να εξερευνηθεί, να κατευθυνθεί και να φτάσει κάπου αλλού, πολύ καλύτερα, ψηλότερα, με ευοίωνες προοπτικές. Η Πρόοδος, η Εξέλιξη, η Ελευθερία, όλες οι θετικές ιδιότητες ριζώνουν ακριβώς σ' αυτήν την δυναμική επιχείρηση, σ' αυτήν την τιτάνια προσπάθεια, σ' αυτήν την διακινδύνευση της ζωής ή της προσωπικής ελευθερίας ακόμη. Για να ανα-

συχθούμε από τα ερείπια της ετοιμόρροπης μεταπολίτευσης, για να κτίσουμε την Αυριανή Κοινωνία, όπως Εμείς την θέλουμε, για να είμαστε οι Δημιουργοί ενός Μέλλοντος που ταιριάζει στην Εθνικιστική μας ιδιοσυγκρασία, αξίζει τον κόπο, πραγματικά, να είμαστε οι πρωταγωνιστές αυτής της περιπέτειας με πορεία Ιδεολογικοπολιτική, όπου ο καθένας από Εμάς, πιστός στον Όρκο του σε όσα ενστερνίζεται και την υπόστασή του, θα μπορεί να πραγματώνει επιτυχημένα, ενεργητικά και ευεργετικά την μεταβίβαση των ιδεών και σ' άλλους, επίδοξους Συντρόφους και Συνγωνιστές, πρόθυμους να αγωνιστούν μαζί μας για έναν Νέο Κόσμο. Έναν Κόσμο, Ωραίο, Καθαρό, Δίκαιο και Ελεύθερο από την παγκοσμιοποίηση, την κυριαρχία του χρήματος, τον εθνομηδενισμό, την πολιτιστική ισοπέδωση, την κοινωνική διαφθορά, την εργασιακή ανισότητα, την αποθώωση της διαστροφής και της ανωμαλίας.

Ενάντια στην ατομική, τον αστικό καθωσπρεπισμό, την ηθική απαξίωση, ενάντια σ' όλα (και σ' όλους) που κρατούν τους Έλληνες δέσμιοι μιας παρακμαϊκής στασιμότητας, που οδηγεί στην αποσύνθεση κάθε αληθινής πνευματικής αξίας, οι Άνδρες και οι Γυναίκες της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, πλήρως απηλλαγμένοι από τον φόβο και τις προκαταλήψεις, αποτελούν τους άμεσους Συγγραφείς της Αυριανής Ιστορίας του Τόπου. ΖΗΤΩ Η ΝΙΚΗ!

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ

Μέτωπο Νεολαίας

Η Δύναμη της Θέλησης

Ένα έτος σκληρού ιδεολογικού Αγώνος, πέρασε ήδη στην Ιστορία. Ένα έτος κατά το οποίο οι εχθροί του Έθνους - και ως εκ τούτου εχθροί του Κινήματός μας- έβαλαν εναντίον μας με κάθε μέσο το οποίο διαθέτουν στο οπλοστάσιό τους. Προπαντός όμως, ο κύριος μηχανισμός συκοφάντησης του Λαϊκού Συνδέσμου-Χρυσή Αυγή, υπήρξαν και είναι ακόμη οι λακέδες της δημοσιογραφίας.

Εντούτοις, οι επισχυντες υπογραφές των μνημονίων από τους πολιτικούς αγύρτες της μεταπολιτευτικής απάτης, έχουν αλλάξει δραματικά τα δεδομένα. Τότε, το έτος 2010, η συντριπτική πλειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, καλλιέργησε στο Λαό μας το αίσθημα της ενοχής, επιχειρώντας να προλειάνει το έδαφος για τα επερχόμενα μνημόνια. Ναι, ως κοιτάζουμε την αλήθεια κατάματα: οι πληρωμένοι κονδυλοφόροι κατηγορούσαν το Λαό μας για τα εγκλήματα της πολιτικής ελίτ ενός αμαρτωλού Καθεστώτος. Στόχος τους, να δημιουργήσουν στον Ελληνικό Λαό την αίσθηση πως τα αντεθνικά μνημόνια υπήρξαν η δίκαιη τιμωρία ενός Λαού διεφθαρμένου και τεμπέλη. Κι αυτό ο Λαός μας, δε το λησμόνησε ποτέ!

Καταρρακώθηκε η λαϊκή εμπιστοσύνη στα δημοσιογραφικά φερέφωνα του Καθεστώτος. Αντίθετα με όσα προσδοκούσαν, να καλλιέργησουν δηλαδή την εθνική ενοχή, πέτυχαν να φανατίσουν το Λαό μας, ανοίγοντας -άθελά τους- τα μάτια του. Αυτή ήταν η αρχή του τέλους τους, αυτή υπήρξε η μεγάλη καμπή

όλων εκείνων που ακολούθησαν.

Ο Λαός μας, στα όρια της εξουθλίωσης συνεπεία των πολιτικών αποφάσεων ενός τυραννικού Καθεστώτος, αναζήτησε την δύναμη, μια στιβαρή ηγεσία, έναν ιδεολογικό προσανατολισμό, την ελπίδα. Κι όλα αυτά μαζί, δεν ήταν δυνατό να τα αναζητήσει στα φιλελεύθερα και στα μαρξιστικά κόμματα της σαπίλας, της προδοσίας, του εθνομηδενισμού και της διαπλοκής. Χρειαζόταν κάτι ολότελα νέο, κάτι απαλλαγμένο από τις μεταπολιτευτικές παθογένειες, κάτι αληθινά ελληνικό και επαναστατικό.

Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα συγκέντρωνε μονάχα ένα Κίνημα, νεανικό, μαχητικό και από καιρό αγωνιζόμενο για Πατρίδα κι Ελευθερία: ο Λαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή Αυγή. Το Λαϊκό Εθνικιστικό Κίνημα, αποτέλεσε για τον Ελληνικό Λαό, το τελευταίο οχυρό Εθνικής Αντίστασης, προ της τελικής επικράτησης των δυνάμεων του ανθελληνισμού. Και το οχυρό όχι μόνο δεν έπεσε, αλλά και εξ αυτού εκδηλώθηκε η εθνικιστική αντεπίθεση!

Οι Σημαίες μας πια κυματίζουν σε κάθε πόλη της Πατρίδος, η Νεολαία μάχεται στις γραμμές μας, οι αγρότες και οι εργάτες παρελαύνουν μαζί μας και ένας Νέος Λαός γεννιέται μέσα από τα ερείπια της καταστροφικής μεταπολίτευσης. Αφήνουμε τα κομματόσκυλα να συντριβούν μαζί με τις κομματικές τους συμμορίες και ξεσπώνουμε τα υγιέστερα τμήματα του Λαού μας για το Μεγάλο Σκοπό: να πάρουμε την Πατρίδα μας πίσω!

Τι είναι λοιπόν εκείνο το οποίο οδηγεί τον μακροχρόνιο Αγώνα μας ενάντια στους εχθρούς -εσωτερικούς και εξωτερικούς- του Μεγάλου μας Έθνους; Τι είναι εκείνο το οποίο κινητοποιεί σήμερα μεγάλα τμήματα του Λαού μας μέσω του Λαϊκού Εθνικιστικού Κινήματος; Τι είναι εκείνο το οποίο δεν αποθάρρυνε τους Εθνικιστές κατά τα δύσκολα έτη του Αγώνος, όταν οι πολλοί τους είχαν θέσει στο περιθώριο της πολιτικής ζωής αποκαλώντας τους χαιρέκακα «γραφικούς» και «κινδυνολόγους»; Τι είναι εκείνο το οποίο μας γεμίζει Πίστη και φανατισμό για την διεξαγωγή του Αγώνα;

Η Δύναμη της Θέλησης είναι το μεγαλύτερο εφόδιο του Κινήματός μας, είναι ο οδηγός μας από το παρελθόν μέχρι και την ημέρα της τελικής επικρατήσεως της Ιδέας μας. Η Δύναμη της Θέλησης των Ελλήνων Εθνικιστών, η οποία πλέον πάλλεται στις καρδιές ολόκληρου του Λαού μας, γυρεύοντας την αναμέτρηση με το Καθεστώς των διεφθαρμένων.

Συναγωνιστές! Οι εχθροί μας είναι πάμφτωχοι, έχουν μόνο τους ρουφιάνους της δημοσιογραφίας και χρήματα βουτηγμένα στο αίμα του Λαού μας. Εμείς όμως, έχουμε και τη Φυσική Δύναμη του Εθνικιστικού Λόγου και της Δράσης αλλά και την ακλόνητη Θέληση να πραγματώσουμε εκείνα που ο Λαός αναμένει από μας. Γι' αυτό, αργά ή γρήγορα, θα θριαμβεύσουμε!

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ



Συμβουλευτικός Σταθμός Υγείας και Περίθαλψης Χρυσή Αυγή

Μεσόγειων 131
(Δευτ. - Παρ. 9:00 με 15:00)

Τηλέφωνο για γιατρούς:
Ευγενία Χρήστου: 6906920004, e-mail: eug.christou@gmail.com

Τηλέφωνο για το κοινό:
210-6985121, 210-6985171, 210-6985173, 210-6985175

Συμβουλευτικός Σταθμός Υγείας και Περίθαλψης Λαϊκού Συνδέσμου

Το κοινωνικό έργο της Χρυσής Αυγής λαμβάνει νέα διάσταση με τη σύσταση των «Γιατρών με Σύνορα». Μετά τις Διανομές Τροφίμων, την Τράπεζα Αίματος και την Εργασία για Έλληνες, ακολουθεί το κοινωνικό έργο σε θέματα Υγείας και Περίθαλψης της Χρυσής Αυγής, το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά σε Έλληνες! Όσοι ιατροί επιθυμούν να συμβάλλουν στην προσπάθειά μας για την ανακούφιση του ελληνικού λαού, ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο που ο τομέας της υγείας αποδομείται, να επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη Συμβουλευτικού Σταθμού Υγείας και Περίθαλψης της Χρυσής Αυγής, Ευγενία Χρήστου. Τηλέφωνο για γιατρούς: 6906920004, e-mail: eug.christou@gmail.com. Ο συμβουλευτικός σταθμός λειτουργεί με ραντεβού πρωινές ώρες 10:00 με 13:00. Παρακαλούνται όσοι χρήζουν βοήθειας να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα για το κοινό: 210.6985121, 210.6985171, 210.6985173, 210.6985175 (Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 με 15:00)



ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Αποστέλλονται με αντικαταβολή σε όλη την χώρα με ένα τηλεφώνημα στο 210.6920694

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| <p>3.00 €</p>  <p>Ν.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΑΥΡΑ</p> | <p>6.00 €</p>  <p>Γ.ΓΛΥΚΟΣ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΑ</p> | <p>3.00 €</p>  <p>Γ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ</p> | <p>6.00 €</p>  <p>Κ.Θ.ΙΩΑΝΝΟΥ Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΒΟΛΑ</p> | <p>10.00 €</p>  <p>JULIUS EVOLA ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ</p> |
| <p>Ν.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΑΥΡΑ</p> | <p>Γ.ΓΛΥΚΟΣ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ</p> | <p>Γ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ</p> | <p>Κ.Θ.ΙΩΑΝΝΟΥ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΕΒΟΛΑ</p> | <p>J.EVOLA ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ</p> |

Η Φωνή του Λαού

Επιστολές - Συνεργασίες ✪ Τ.Θ. 8346, Τ.Κ. 10010, ΑΘΗΝΑ ✪ xrushaugh@gmail.com

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Αγαπητοί ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ καταθέτω ορισμένες προτάσεις και πιστεύω πως θα τις αξιολογήσετε δεόντως.

1.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τις εισφορές στον ΟΑΕΕ. Δύο στους τρεις επαγγελματίες δεν μπορούν λόγω δραματικής μείωσης των εσόδων και των αυξημένων εισφορών και (χαρατσιών) να καταβάλλουν τα ασφαλιστικά. Προτείνω να γίνει διαχωρισμός της εισφοράς συντάξεως από την εισφορά περιθαλψής για να μπορούν τουλάχιστον να θεωρούν τα βιβλιάρια υγείας.

Πάταξη του παραεμπορίου που καταστρέφει το υγιές εμπόριο.

2.ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ. Πόσοι και ποιοι αμοιβονται από τα μυστικά κονδύλια των υπουργείων. Πόσοι κατέχουν παραπάνω από μία θέση στο Δημόσιο.

3.ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ. Να δώσουν συγκατάθεση όλοι οι βουλευτές και υπουργοί για άνοιγμα των λογαριασμών τους και ταυτόχρονος έλεγχος των φορολογικών τους δηλώσεων από το 1974 και μετά μέχρι και των συγγενών τους πρώτου βαθμού. Να γίνει άρση της παραγραφής των αδικημάτων τους. Να γίνει η πρόταση δημόσια στην βουλή, να γίνει ονομαστική ψηφοφορία για να μάθει ο λαός τι αλητεία υπήρχε και υπάρχει στην Ελληνική πολιτική σκηνή. Επαναφορά θανατικής ποινής για πολιτικούς καταχραστές του Δημοσίου χρήματος.

4.ΚΥΠΡΙΑΚΟ. Άνοιγμα του φακέλου της Κυπριακής προδοσίας.

5.ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ. Να απαντήσουν τα αρμόδια υπουργεία, πόσοι είναι οι λαθρομετανάστες, να μας πουν τα ονόματα τους, να μας παρουσιάσουν το ποινικό τους μητρώο, να μας πουν που διαμένουν και με τι ασχολούνται για να επιβιώσουν.

6.ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ. Όσοι διορίστηκαν με κομματικά κριτήρια και βγήκαν στην σύνταξη πριν τα 60 και πήραν εφάπαξ, να επιστραφεί το εφάπαξ και να κοπεί η σύνταξη και όταν φτάσουν στα 60 να πάρουν σύνταξη όση παίρνει ο κατώτερος συνταξιούχος του ΟΓΑ.

7.ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ. Ο μεγαλύτερος ρατσι-

σμός έγινε κατά των ΕΛΛΗΝΩΝ από το ΠΑΣΟΚ και την ΝΔ. Διορίζουν ακόμα τα δικά τους παιδιά, χώρισαν τα καφενεία σε μπλε και πράσινα και όσοι δεν ήταν ενταγμένοι στα δύο αυτά κόμματα πρωτίστως δεν είχαν στον ήλιο μοίρα.

8.ΕΡΓΑΣΙΑ. Να υποχρεωθούν οι εργολάβοι πριν πάρουν οποιοδήποτε έργο του ευρύτερου Δημόσιου τομέα να απασχολούν αποκλειστικά ΕΛΛΗΝΕΣ και μόνο σε περίπτωση που δεν θα βρουν ΕΛΛΗΝΕΣ να χρησιμοποιούν ξένους αλλά νόμιμους μετανάστες. Να αφηνιστεί η νεολαία μας και να εργαστεί στον πρωτογενή τομέα.

9.ΠΑΙΔΕΙΑ. Υποχρεωτικό το μάθημα των αρχαίων Ελληνικών σε γυμνάσια και Λύκεια και μάλιστα με αυξημένες ώρες διδασκαλίας όπως και της πραγματικής Ελληνικής Ιστορίας. Να καθαρθεί ο κόπρος της αριστεράς απ τα Πανεπιστήμια και να καταργηθεί το άσυλο για τους μη φοιτητές τουλάχιστον.

10.ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Αύξηση των μισθών των δικαστών και προστασία τους για να υπάρξει επιτέλους πραγματική απόδοση της δικαιοσύνης.

11.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ. Να απαγορεύεται να αναλαμβάνει υπουργός άμυνας όποιος δεν υπηρέτησε την πατρίδα, όπως ο Τζοκατζόπουλος και δεν ξέρω ποιος άλλος. Οι κρίσεις στα ανώτερα κλιμάκια να γίνονται μέσα από τις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων.

K.K. / ΦΑΡΣΑΛΑ



ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΔΕΑ

Είναι κωμικοτραγικό να διαβάζουμε από έναν από τους μεγαλύτερους καιροσκόπους-τοκογλύφους, τον πρώην πρόεδρο του Eurogroup (εκεί που μας έβαλε ο "καταλληλότερος" Σημίτης), την ανησυχία του για την ευρωπαϊκή ιδέα και την δήθεν έγνοια του για τα δεινά που θα προκαλέσουν τα ακροδεξιά κόμματα,

αν κερδίσουν! Για ποιά ευρωπαϊκή ιδέα και ευρωπαϊκό τρόπο ζωής μιλάει ότι κινδυνεύει, από την άνοδο της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ; Αυτοί και οι συν αυτού κύριοι, σιωνιστές, οπαδοί της παγκοσμιοποίησης, δεν έχουν το δικαίωμα να μιλούν για την Ελλάδα που κατέστρεψαν με τη βοήθεια των εγχώριων προδοτών-υπηρέτων τους και ιδιαίτερα απαγορεύεται να κάνουν σχόλια αποπροσανατολιστικά για το εθνικιστικό κίνημα που η θεωρία του, είναι πηγή ζωής!

Δαίμονες είναι όλοι αυτοί που προσκυνούν το χρήμα και νομίζουν ότι τους ανήκει όλη η γη επειδή ανήκουν σε κάποια μασονική στοά! Όλα μπορούν να τα ελέγξουν, εκτός από την αθάνατη ελληνική ψυχή! Κύριε, τ. πρωθυπουργέ του δουκάτου του Λουξεμβούργου, που εμπλέκεστε στα εσωτερικά της αιωνίας Ελλάδος, δημιουργήσατε το οικονομικό χάος και την οικονομική εξαθλίωση της πατρίδος μας, ΔΕΝ ΣΑΣ ΣΩΖΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ!

A.B.



ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΚΥΡΙΕΥΣΕΙ Ο ΦΟΒΟΣ

Τρόμο έχει κυριεύσει τους εγχώριους υποτελείς της τρόικας, των ενεργημένων από το ξεπούλημα της πατρίδος μας, καθώς τα οφέλη που αντλούν από την οικονομική εξαθλίωση των Ελλήνων πολιτών είναι πολλά και φοβούνται μην χάσουν τις βολεμένες καλοπληρωμένες θέσεις τους και βρεθούν από τα υψηλά σαλόνια στο εδώλιο του δικαστηρίου απολογούμενοι για την καταστροφή της χώρας μας!

Η ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ πάρα πολλών χιλιάδων Ελλήνων, που θέλουν την απελευθέρωση της πατρίδος μας, έχει σκεπάσει από άκρη σε άκρη όλη την Ελλάδα και ζητά την καταδίκη των απατεωνών πολιτικών που μας έσυραν στην εκχώρηση της εθνικής κυριαρχίας.

Σ.Μ.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ»
ΙΟΥΝΙΟΣ 2006



ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

210.6985121 - 210.6985171

210.6985173 - 210.6985175

Καθημερινά 9:00 - 21:00

ΕΛΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

Αθήνα: 210 8235030 Πειραιάς: 210 4172693 **Αν. Αττική:** 6947 285718 **Δυτ. Αττική:** 6973 283559 **Θεσσαλονίκη:** 6970 138893
Αιτωλία: 6973 749279 **Αργολίδα:** 6980 507785 **Αρκαδία:** 6974 882304 **Άρτα:** 6974 382063 **Αχαΐα:** 6948 550798 **Βοιωτία:** 6985 994905
Γαργαλιάνοι: 6977 224247 **Γρεβενά:** 6972 230176 **Γύθειο:** 6974 629128 **Δράμα:** 6978 834611 **Δωδεκάνησα:** 6947 780096
Έβρος: 6947 179504 **Εύβοια:** 6993 955634 **Ευρυτανία:** 6988 888540 **Ζάκυνθος:** 6980 787960 **Ηράκλειο:** 6977 752198
Ηλεία: 6977 579856 **Ημαθία:** 6943 567011 **Θεσπρωτία:** 6980 838537 **Ιωάννινα:** 6938 147358 **Καβάλα:** 6931 087003
Καρδίτσα: 6986 122363 **Καστοριά:** 6972 230176 **Κέρκυρα:** 6937 621556 **Κεφαλλονία:** 6945 134452 **Κιλκίς:** 6970 505407
Κοζάνη: 6984 342137 **Κόρινθος:** 6986 256231 **Κυκλάδες:** 6945 372714 **Λακωνία:** 6970 365496 **Λάρισα:** 2410 554606
Λασιθί: 6989 642299 **Λευκάδα:** 6936 796622 **Μαγνησία:** 6981 770616 **Μεσσηνία:** 6948 929090 **Ξάνθη:** 6984 784013
Πέλλα: 6972 226025 **Πέραμα:** 210 4416009 **Πιέρια:** 6970 881184 **Πρέβεζα:** 6985 771934 **Ρέθυμνο:** 6977 752198 **Ρόδος:** 6947780096
Ροδόπη: 6983 504758 **Σάμος:** 6984 305181 **Σέρρες:** 6938 721350 **Τρίκαλα:** 6932 207727 **Φθιώτιδα:** 6988 888540
Φιλιατρά: 6945 662768 **Φλώρινα:** 6947 298150 **Φωκίδα:** 6988 888540 **Χαλκιδική:** 6970 885776 **Χανιά:** 6977 752198 **Χίος:** 6980 536367

ΠΥΡΗΝΕΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ - Νέα Υόρκη (ΗΠΑ), Μόντρεαλ (Καναδάς), Μεμβούρνη (Αυστραλία): +30 6973283559

ΕΔΩ ΧΤΥΠΑ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ

ΑΘΗΝΑ Δηλιγιάννη 50
ΑΓΡΙΝΙΟ Πάροδος Κυριαζή
ΑΙΓΙΟ Αιγαλέως 62
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Μαζαράκη 34
ΑΜΑΛΙΑΔΑ Καποδιστρίου 2
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Πλατεία Μητροπόλεως
ΑΡΓΟΛΙΔΑ Παράσχου 9, Ναύπλιο
ΑΡΤΕΜΙΔΑ Αγ. Μαρίας 10
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 17 χλμ Νέας Εθνικής Οδού
ΑΤΑΛΑΝΤΗ Εθνικής Αντιστάσεως 34
ΒΑΡΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Πατρών - Πύργου 50
Β. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ Λ. Ηρακλείου 426
ΓΥΘΕΙΟ Πλ. «Πετρόμπεη Μαυρομικάλη»

ΔΡΑΜΑ Εθνικής Αμύνης 55
ΖΑΚΥΝΘΟΣ Πατριάρχου Βαρθολομαίου 6
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ηροδότου 87 (Ν. Αλικαρνασσό)
ΘΑΣΟΣ Πρίνος Θάσου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καζαντζάκη 4
ΚΑΒΑΛΑ Δαγκλή 10
ΚΑΛΑΜΑΤΑ Χ. Κουμαντού 2
ΚΑΡΔΙΤΣΑ Καραϊσκάκη 7
ΚΑΤΕΡΙΝΗ Δραγούμη 1 και Ειρήνης
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Δρακοπούλου 12 (Αργοστόλι)
ΚΙΛΚΙΣ 21ns Ιουνίου 63
ΚΟΖΑΝΗ Πλ. Γιολδάση 2
ΚΟΜΟΤΗΝΗ Σοφοκλέους Κομνηνού 2

ΚΟΡΙΝΘΟΣ Κύπρου 64
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΠΕΛΛΑΣ Κεντρική πλατεία
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ Ελευθερίου Βενιζέλου 26
ΚΩΣ Ομήρου και Ξενοκρίτου (Ζηπάρι)
ΛΑΡΙΣΑ 23ns Οκτωβρίου 9 και Ζαλοκώστα 1
ΛΑΜΙΑ Πλατεία Πάρκου και Κολοκοτρώνη
ΜΕΓΑΡΑ Ρίγα Φερραίου 6
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Κοντογιάννη 4
ΜΕΣΣΗΝΗ Μερλοπούλου 27
ΝΕΜΕΑ Δερβενακίων 20Α
ΝΙΚΑΙΑ Καισαρείας 30, (Δίπλα στην εφορία)
Ν. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ Ποσειδώνος 66 (Αλιμος)
ΞΑΝΘΗ Τσιμισκή 2

ΠΑΤΡΑ Γούναρη 54
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καραϊσκού 111
ΠΕΡΑΜΑ 25ns Μαρτίου 7
ΠΥΡΓΟΣ Αγ. Γεωργίου και Υψηλάντου
ΡΟΔΟΣ Εθν. Μακαρίου 45 (Στοά Ροίκου)
ΣΑΜΟΣ Θεμιστοκλή Σοφούλη και Άρεως 1
ΣΑΛΑΜΙΝΑ Λ. Φανερωμένης 3
ΣΕΡΡΕΣ Ραιδεστού 1
ΣΠΑΡΤΗ Διοσκούρων 57
ΤΡΙΚΑΛΑ Καποδιστρίου 10 και Ασκληπιού
ΤΡΙΠΟΛΗ Πλατεία Κολοκοτρώνη 8
ΧΑΛΚΙΔΑ Κισπέκου 1
ΧΑΝΙΑ Τζανακάκη 40 - 42



«Κι αφού δεν μπορείτε να είστε άγιοι της γνώσης, γίνετε τουλάχιστον οι πολεμιστές της. Αυτοί 'ναι οι σύντροφοι κ' οι πρόδρομοι τέτοιας αγιότητας. Βλέπω πολλούς στρατιώτες: θέλω να δω πολλούς πολεμιστές! Ομοιόμορφη είναι η στολή που φοράνε: ας μην ήταν ομοιόμορφο ό,τι κρύβουν μ' αυτήν! Πρέπει να είστε σαν εκείνους που το μάτι τους

γυρεύει αδιάκοπα έναν εχθρό, τον εχθρό σας. Και μερικοί από σας εμπνέουν το μίσος από την πρώτη ματιά. Πρέπει να ζητάτε τον εχθρό σας, και πρέπει ν' αρχίσετε τον πόλεμό σας και τον πόλεμο για τις ιδέες σας! Κι αν νικηθεί η ιδέα σας, η τιμιότητά σας πρέπει να καλεί ακόμα τον θρίαμβο!»
ΦΡ. ΝΙΤΣΕ

Συγκυβέρνηση Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ Η Αρχή του Τέλους ενός Καθεστώτος

Για όσους δεν το γνωρίζουν, στην απέναντί μας στο Αιγαίο ακτή, εκεί όπου σήμερα ανεμίζουν οι κόκκινες σημαίες με το μισοφέγγαρο, υπήρχε κάποτε ένας κόσμος Ελληνικός Μέγας, ο θαυμαστός κόσμος της Ιωνίας, όπου το πρώτον εγεννήθη η φιλοσοφία, καθώς και η επιστήμη! Σε μία από αυτές τις πολιτείες, λοιπόν, οι οποίες για εμάς, πέστε μας εάν θέλετε φανατικούς, ρομαντικούς, φασίστες ή ό,τι άλλο θέλετε, παραμένουμε για πάντα ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ, σε μία από αυτές τις πολιτείες, την Έφεσο, ζούσε ένας μεγάλος φιλόσοφος, ο Ηράκλειτος.

Στα χρόνια εκείνα συνέβη και το παρακάτω περιστατικό, το οποίο διεσώθη στην Ιστορία. Η Έφεσος καθημαγμένη από δημαγωγούς και τυράννους αποφάσισε να παραδώσει την εξουσία στον πλέον σοφό από τους πολίτες της, τον Ηράκλειτο, εκείνος όμως αρνήθηκε λέγοντάς τους:

«ΑΣΙΩΝ ΕΦΕΣΙΟΙΣ ΗΒΗΔΩΝ ΑΠΑΓΓΑΣΘΑΙ ΠΑΣΙ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΑΝΗΒΟΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΚΑΤΑΛΙΠΕΙΝ, ΟΙΤΙΝΕΣ ΕΡΜΟΔΩΡΩΝ ΑΝΔΡΑ ΕΩΥΤΩΝ ΟΝΗΙΣΤΟΝ ΕΞΕΒΑΛΩΝ ΦΑΝΤΕΞ, ΗΜΕΩΝ ΜΗΔΕ ΕΙΣ ΟΝΗΙΣΤΟΣ ΕΞΤΩ, ΕΙ ΔΕ ΜΗ, ΑΛΛΗ ΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤ' ΑΛΛΩΝ»

Με απλά λόγια, τους είπε ότι δεν θέλει να κυβερνήσει μια πολιτεία διεφθαρμένων και μόνο με παιδιά θα ήταν αυτό δυνατόν και αφού πρώτα όλοι οι άλλοι απαχνοιστούν, τότε να κτίσει ένα νέο άστυ!

Σχεδόν δυόμισι χιλιάδες χρόνια αργότερα όταν κυβερνήτης της ελεύθερης πλέον από την τουρκική σκλαβιά χώρα ήταν ο Καποδίστριας, ζητούσε από τους μεσολαβητές να ανταλλάσουν τους Τούρκους αιχμαλώτους μόνον με παιδιά και μόνον με όσες γυναίκες ήταν σε ηλικία να κάνουν παιδιά! Είχε δει και αυτός πολλά...

Μήπως αλήθεια ζούμε μέσα σε μία εποχή, όπου η διαφθορά, η αναξιοσύνη έχουν αφήσει στίγματα ανεξίτηλα σαν ανεμοβλογιά μέσα στην ίδια την ψυχή του Έλληνα και χρειάζεται κυριολεκτικά μία νέα πολιτεία; Με αυτές τις σκέψεις, σκέψεις οι οποίες ασφαλώς υπερβαίνουν τα θλιβερά και πεζά της εποχής μας ακούσαμε με θριαμβευτικό τρόπο για την νέα συγκυβέρνηση της Ν.Δ. με το ΠΑΣΟΚ, η οποία θα «σώσει» την χώρα!

«Γάμος μεταξύ δύο... ναυαγίων της ζωής»

Δεν πάνε πολλά χρόνια από τον καιρό των πράσινων και των γαλάζιων καφετειών. Δεν πάει πολύς καιρός από τότε που οι δύο μονομάχοι και συνδιαχειριστές του μεταπολιτευτικού καθεστώτος έβγαζε ο ένας τα μάτια του άλλου και τώρα... συγκυβερνούν! Όχι μόνον συγκυβερνούν, αλλά λένε ότι θα έχουν και κυβέρνηση τετραετίας... Σχετικά με την συνεργασία αυτή έγραψε ο κ. Γ.Χ. Παπαχρήστου ότι σε κάποια «φασιστική» ή κομμουνιστική εφημερίδα, αλλά στα καθεστωτικά ΝΕΑ το παρακάτω: «Σαράντα χρόνια «φούρναρης», πίστευα ότι τα έχω δει όλα. Φεν, έπεσα έξω. Όχι μόνον δεν τα είχα δει όλα, αλλά έμελλε να δω και έναν γάμο παράταιρο – αντίον μεταξύ δύο... ναυαγίων της ζωής, της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ».

Το πλέον αστειό της υποθέσεως είναι ότι στο φύλλο των ΝΕΩΝ της ίδιας ημέρας στο άρθρο του με τον τίτλο «ΚΡΙΜΑ»



ο κ. Ι.Κ. Πρετεντέρης, καταγγέλλοντας την αποχώρηση Κουβέλη έγραφε: «ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΜΑ. Διότι ήταν η πρώτη αυθεντική και σοβαρή προσπάθεια ενός τμήματος της ελληνικής Αριστεράς να βαπτιστεί στην δεξαμενή της κυβερνητικής ευθύνης και της διαχειριστικής αποτελεσματικότητας. ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ, να διαβεί τον Ρουβικό, που διαχωρίζει την πολιτική των πεποιθήσεων από την πολιτική των περιστάσεων...»

Η τελευταία πρόταση του Ι.Κ. Πρετεντέρη είναι «όλα τα λεφτά», κατά το κοινώς λεγόμενον. Άλλο για αυτόν «η πολιτική των πεποιθήσεων» και άλλο «η πολιτική των περιστάσεων», που σημαίνει ότι ανάλογα με τις περιστάσεις αφήνουμε τις πεποιθήσεις μας, την πίστη μας, την ιδεολογία μας στην άκρη! Όταν ο αριθμισμός, λοιπόν, με τόσο κυνικό τρόπο ανακηρύσσεται σε ιδεολογία τι να πει κανείς για την Έφεσο των ημερών μας; Για το γραικυλιστάν του 2013;

«Ποια χώρα θα σώσουν...»

Ποια χώρα θα σώσουν επιτέλους και ποιοι; Μια χώρα που σαπίζει καθημερινά χωρίς σκοπό, χωρίς προορισμό, χωρίς όραμα, έτσι όπως την κατάντησαν; Μια χώρα, όπου τα Ελληνόπουλα είναι όλο και λιγότερα στα σχολεία με τον δημογραφικό μαρασμό που έφερε ο καταναλωτισμός και η ψεύτικη ευημερία τους; Ποια χώρα; Μια χώρα στην οποία εδώ και μήνες μια συμμορία αλλοδαπών κακοποιών, δολοφονεί από χωρίου εις χωρίον; Και ποιοι θα την σώσουν; Αυτοί που την οδήγησαν στο σημείο αυτό;

Όμως, η συνεργασία της Ν.Δ. με το ΠΑΣΟΚ έχει και μία άλλη πολύ σημαντική, πολύ ουσιώδη σημειολογική θα έλεγα έννοια. Είναι το τελευταίο χαρτί ενός καθεστώτος που ψυχორραγεί, του ένοχου καθεστώτος της λεγόμε-

νης μεταπολιτεύσεως.

Καθόλου τυχαίο ότι αυτοί οι δύο που συγκυβέρνησαν την χώρα τα τελευταία 39 χρόνια έδωσαν τα χέρια, όντας όμως πλέον ναυάγια δεν πρόκειται να πάνε πουθενά και εάν το ΠΑΣΟΚ ευρίσκεται κυριολεκτικά στον πάτο, μοιραίο είναι με την συνεργασία του με την ΝΔ να παρασύρει και το μισοβουτημένο σαπιοκάραβο της ΝΔ στον πάτο! Μας λένε ότι όλα τα κάνουν για να... σώσουν την χώρα. Όμως, ποιος άλλος, από αυτούς που κυβερνούσαν οδήγησε το δημόσιο χρέος από 8,7 δις ευρώ, που ήταν το 1980, στα 368 δις ευρώ στα 2011; Αυτοί θα μας σώσουν; Αυτοί, που μας χρεωκόπησαν και όχι μόνον οικονομικά, αλλά πηκτικά, εθνικά και πολιτικά;

Η θεωρία της λαϊκής εξέγερσης

Κάποιοι, χαϊδεύοντας αφτιά, ισχυρίζονται ότι όλη αυτή η ζοφερή κατάσταση είναι δυνατόν να εξαφανιστεί ως δια μαγείας με μία... λαϊκή εξέγερση! Εύκολα λόγια για να περνάει η ώρα... Ποτέ κανένας λαός από μόνος του δεν έδωσε λύση στα εθνικά του αδιέξοδα. Ας μελετήσουν επιτέλους Ιστορία!

Εις ό,τι δε αφορά το εξωτερικό χρέος της χώρας, χρεωκοπία είχαμε και το 1893 όταν την χώρα κυβερνούσε κοινοβουλευτικά ο Τρικούπης και το 1932 με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Καμμία αντίδραση δεν υπήρξε, όμως, απέναντι στους ξένους τοκογλύφους. Μόνο το 1938 όταν την χώρα κυβερνούσε ο Ιωάννης Μεταξάς, προσέφυγε η χώρα στο διεθνές δικαστήριο και δικαιώθηκε, αφού έγινε αποδεκτό το επιχείρημά μας ότι «δεν μπορεί η Ελλάδα να εκπληρώσει τις δανειακές της υποχρεώσεις χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ίδια επιβίωση του λαού της και η λειτουργία του κράτους».

Υπάρχει τρόπος, λοιπόν, να πολεμηθεί το μνημόνιο. Απλά πρέπει να βρίσκεται στην ηγεσία της χώρας μια εξουσία που δεν θα οφείλει την ύπαρξή της στους ξένους!

Ας επανέλθουμε στο σήμερα. Βρισκόμαστε στο τέλος μιας εποχής. Η συγκυβέρνηση της ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ είναι το σημάδι του τέλους μιας ολόκληρης εποχής! Μία συγκυβέρνηση, που ας μη έχουν το θράσος κάποιοι να πουν ότι είναι προϊόν μιας «εθνικής συμφιλίωσης», γιατί δεν είναι αυτό, είναι απλά η παραδοχή της συνενοχής.

Σε ένα κόσμο που τελειώνει, λοιπόν, ανάμεσα σε ερείπια, ερείπια ψυχών, μέσα σε έναν κόσμο που συνταράσσεται συθέμελα και οι άνεμοι του πολέμου λυσομανούν στην περιοχή μας, η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ δεν πρόκειται να αναλωθεί σε έναν φθινό λαϊκισμό ότι όλα μπορούν να αλλάξουν από την μια στιγμή στην άλλη. Έσπειραν ανέμους, αυτοί που κυβέρνησαν την χώρα και σήμερα θερίζουμε θύελλες και αυτό που προέχει είναι να παραμείνουμε όρθιοι για να υπάρχει ελπίδα για το μέλλον.

Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ το μόνον που σας υπόσχεται είναι ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει από τις θέσεις τις ούτε ένα χιλιοστό. Ότι θα δώσει την μάχη μέχρι το τέλος για την Ελλάδα, που πρέπει να ζήσει και θα ζήσει ενάντια στην θέληση αυτών που ποθούν την καταστροφή της και των ενταύθα υποτακτικών τους, που παρακολουθούν αδιάφοροι την καταστροφή που έρχεται.

Ν.Γ.ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ



ANTEPITHESI.GR

είμαστε η νιότη του κόσμου

ΤΟ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ!

