

ΓΑΜΜΑΔΙΟΝ

ΕΜΠΝΙΑΙΑ ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΡ.ΤΕΥΧΟΥΣ 01 ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ ΤΙΜΗ 1 Euro



ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ



Ένα σύννεφο αδράνειας, μιζέριας και απραξίας ακίνητο εδώ και αιώνες πάνω από την ανθρώπινη ύπαρξη. Ο άνθρωπος με την σειρά του, ως έρμαιο, ταλαντεύεται μεταξύ της Υπέρτατης κληρονομιάς του και της Νέας Απατηλής Τυραννοκατευθυνόμενης πορείας.

Το Gammadion δεν έχει ως σκοπό του να ξυπνήσει τους μαζανθρώπους. Αντίθετα εκθέτει σκέψεις και ιδέες δια την ανύψωση των Υγιή ατόμων και αυτός είναι ο πρωταρχικός σκοπός. Κάλιστα μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια εισαγωγή στην λατρεία της ιδεολογίας του Αίματος. Υπάρχουμε!!!

Η αλήθεια είναι πως ουδείς λόγος δια την συνέχιση του εν λόγω εντύπου είχε ειπωθεί εδώ και καιρό, (συγκεκριμένα μετά από μια ικανοποιητική παρουσία με 3 τεύχη). Μια νέα λοιπόν προσπάθεια δημιουργείται από άτομα που δεν εκπροσωπούν τίποτε άλλο εκτός από την λατρεία της θρησκείας του Αίματος και φυσικά την κοσμοθεωρία και φιλοσοφία της Φυλής.

Οι κύκλοι των Υπερασπιστών της Ιδεολογίας του Αίματος σήμερα, δεν είναι δημιουργία «κλίμακας» ή κάποιο είδος παρέας, πολύ περισσότερο δεν είναι χώρος για ανούσια και βλακώδη σχόλια και κουτσομπολιά.

Αντίθετα, αυτοί οι κύκλοι δημιουργούν μια Ισχυρή και Υγιή κοινότητα αρνούμενοι να θρέψουν τους σπόρους των τυράννων.

Δεν προσπαθούν να αποδείξουν τίποτα, ούτε προσπαθούν να γίνουν κάτι. Κάτω από το Αιώνιο Σύμβολο του Αίματος, με Θέληση αλλά και Πίστη δημιουργείτε ο νέος Φυλετικός κύκλος, που αποτελείτε από άτομα που αντιλαμβάνονται και κατανοούν τις Αρχές και τα Σύμβολα της Φυλής ως τις σφραγίδες της Υπέρτατης Φιλοσοφίας/Κοσμοθεωρίας.

Οι Αρχές και τα Σύμβολα της Φυλής οδηγούν αυτομάτως εις το μονοπάτι του κοσμικού κύκλου Ζωής-Θανάτου-Αναγέννησης. Η υπακοή και η κατανόηση των Φυσικών νόμων της Κοσμικής Ισορροπίας θεωρείτε σοφία.

Η πορεία αυτού του Αγώνα έχει πλέον από καιρό χαραχθεί. Το θέμα είναι εάν θα ακολουθήσουμε ως έχει ή όχι!!!

Αχιλλέας Λύκειος

*«Όταν με χαστουκίσουν στο μάγουλο δεν γυρίζω
το άλλο μάγουλο, ούτε σηκώνω την γροθιά μου
απειλητικά. Απλά απαντώ με κεραυνό!»*

Θούλη



GAMMADION

Διμηνιαία Εθνικοσοσιαλιστική Επιθεώρηση

Για επικοινωνία: gammadion88@yahoo.gr

SITE συνεργατών: www.geocities.com/neonazigr

ΦΥΛΕΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ

Ο Νέος άνθρωπος επιδιώκει την ενσάρκωση του εις τον Νέον Αγωνιστή του σήμερα, και αυτός ο Αγωνιστής καθοδηγεί με την σειρά του από τις Αρχές και το Αιώνιο Σύμβολο του Αίματος.

Ίσως ήρθε τελικά ο καιρός να χτιστούν πάλι οι γέφυρες που συνδέουν τον Παλαιό με τον Νέο κόσμο, υπό την σκιάν νέων ανθρώπων που ήδη έχουν αναπτύξει έναν δυνατό χαρακτήρα και μια Ισχυρή προσωπικότητα. Οφείλουν δε, ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα να είναι οι σφραγίδες του αγώνα στις επερχόμενες μορφές αναμετρήσεων.

Η Αιώνια και η μονή Αιματινή Φιλοσοφία επιτρέπει την γνώση της δημιουργίας. Μια φιλοσοφία που ήρθε στο φως με το τσεκούρι και το σπαθί, με την Θυσία και την Τιμή. Γι' αυτό και επιβάλλετε η όποια καλλιέργεια της Ηρωικής αντίληψης, ως κομμάτι της Φυλετικής Αρχικής Αξίας, στην σημερινή καθημερινότητα και τα σημεία των καιρών μαρτυρούν ένα πρόσφορο έδαφος για αυτό.

Είναι δε προς όφελος της Ιδεολογίας του Αίματος να γίνουν κατανοητές οι Αρχές της φιλοσοφίας των ανθρώπων ως έχουν και όχι ως προς το ατομικό συμφέρον του καθενός. Ήδη εδώ και καιρό κάποιοι ετόλμησαν μια αναθεώρηση και προσαρμογή Αρχών και νόμων σύμφωνα με το προσωπικό τους συμφέρον. Απέτυχαν. Είτε άρεσαι σε κάποιους, είτε όχι, οι Αρχές της Ιδεολογίας του αίματος έχουν ήδη μπει σε μια πορεία, το θέμα είναι εάν κάποιος τις ακολουθήσει ως έχουν ή όχι.

Παρόλα αυτά δυστυχώς υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος αριθμός Νέων Αγωνιστών που ήδη έχουν πέσει θύματα του σημερινού συστήματος, άλλοι επειδή νομίζουν ότι θα γίνουν πιο αρεστοί και αποδεκτοί από το υπάρχον σύστημα αναθεωρώντας ή «δεν θέλουν να προχωρήσουν περισσότερο», αφού πιστεύουν ότι έχουν φτάσει στο απογειό της γνώσης!!! και άλλοι που ήδη είναι θύματα παγιδευμένα στην Ιστορία.

Μέσα απ' όλο αυτό το συνοθύλευμα ιδεών και απόψεων ήδη έχει αρχίσει να ξεπροβάλλει ένας αρκετά αυξανόμενος αριθμός Νέων Υγιών ατόμων, Αγωνιστών – Υπερασπιστών της Ιδεολογίας του Αίματος, ικανοί να καταστρέφουν... μα και να δημιουργούν. Ίσως έχει έρθει ο καιρός για την δημιουργία μιας κοινότητας μέσα στην σημερινή παρακμιακή και νοσηρή κοινωνία. Μιας κοινότητας, αποκομμένης από τον υλιστικό εθισμό του σήμερα. Αυτό δεν σημαίνει αποφυγή της πραγματικότητας, αλλά αντίθετα, γίνεται βάση της αυριανής κοινωνίας.

Ο Υγιείς Νέος Άνθρωπος αντιλαμβάνεται και δέχεται την ύπαρξη του ως γέννημα μιας Υπερασπιστικής Δυναμής της κοσμικής πραγματικότητας, και υπακούει στους Φυσικούς νόμους. Δέχεται και υποστηρίζει την διαφορετικότητα και την αγνότητα των Φυλών, καθώς επίσης και την ύπαρξή τους. **Οι Αριοί είναι μέρος της Κοσμικής πραγματικότητας, της Φυσικής τάξης, όπως μέρος αυτής της τάξης είναι και οι άλλες φυλές.** Είναι δε ο Νέος Αγωνιστής της Ιδεολογίας του Αίματος ενάντια σε όποια μορφή επέμβασης και αλλοίωσης χαρακτηριστικών μεταξύ Φυλών και υποφυλών. Τείνει λοιπόν ο Φυλετισμός να είναι ένα φυσικό φαινόμενο για την υγιή συνέχιση της κληρονομικότητας και των Φυλετικών Αρχετύπων και χαρακτηριστικών.

Είναι ένα φυσικό φαινόμενο και η ύπαρξη του ταυτίζεται με την Ορθή Υπακοή στις Αρχές και τους νόμους της Φυσικής Τάξης, της κοσμικής πραγματικότητας. Όλοι οι Αρχαίοι Πολιτισμοί υποστήριζαν και μεγαλούργησαν κατανοώντας την διαφορετικότητα της κάθε φυλής, υποστηρίζοντας έτσι τις Παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα τους.

Ο Φυλετισμός είναι ένα φυσικό φαινόμενο που επιβάλλεται στην συνείδηση των Ανθρώπων της κάθε Φυλής, διατηρώντας έτσι την φυσική πορεία των πραγμάτων.

Οι οποιεσδήποτε επεμβάσεις ανάμεσα σε φυλές μαρτυρούν μια ακρως αυτοκαταστροφική πορεία καταδικαστέα εκ της Αρίας Φιλοσοφίας. Η οποια απόρριψη του Φυλετισμού οδηγεί αυτομάτως εις την καταδίκη της συνέχισης της ζωής στον πλανήτη. Αυτό που επιχειρεί ο Τυράννος σήμερα με την ισοπέδωση των πάντων, με τις επεμβάσεις μεταξύ των φυλών και των παραδόσεων είναι το πιο καταστροφικό και επικίνδυνο πείραμα ενάντια στην ανθρωπότητα και την ζωή γενικότερα.

Η Φιλοσοφία των Αρίων καταδικάζει και είναι ακρως αντίθετη και ως προς τις αποιοκρατίες και σταυροφορίες, όπως αυτές που έγιναν από κάποιους υπόδοκτους αυλικούς των Τυράνων. Όχι στην παγκοσμιοποίηση και την ισοπέδωση των πάντων. Όσο και αν προσπαθούν να διαστρεβλώσουν στοιχεία, είναι γεγονός ότι ο Φυλετισμός επιβάλλετε για την Ορθή και Υγιή συνέχιση της Ζωής στον πλανήτη.

Saturno

JULIUS EVOLA

ΕΝΩΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ: Η πνευματική προϋπόθεση

... Το πρώτο πολιτικό βήμα για την σφυρηλάτηση μιας Ενωμένης Ευρώπης θα έπρεπε να είναι η απόσυρση όλων των Ευρωπαϊκών κυβερνήσεων από τα ενωμένα Έθνη, έναν υποκριτικό οργανισμό αν ποτέ ήταν τέτοιος...

Το έδαφος για μια Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πρέπει να προετοιμαστεί προσεκτικά, αλλά δεν είναι σκοπός του παρόντος κειμένου η ενασχόληση με τα προβλήματα μιας συμπαγούς πολιτικής τακτικής.

Εδώ μπορούμε μόνο να επισημάνουμε ότι νομίζουμε ότι θα πρέπει να αποτελεί την μορφή και την πνευματική και θεωρητική βάση της Ενωμένης Ευρώπης.

Εκδήλωση των προϋποθέσεων για τον οργανικό χαρακτήρα της Ευρώπης (ή την έλλειψή του) είναι οι διάφορες «ομοσπονδιακές» ή «συνεταιριστικές» λύσεις και οι οικονομικές και στρατιωτικές συνεργασίες. Η συνθήκη όμως για μια αληθινά Ευρωπαϊκή οντότητα, είναι η ύπαρξη της ενωτικής δύναμης μιας Ιδέας και Παράδοσης με την οποία η Ευρώπη είναι αμετάκλητα συνδεδεμένη.

Μερικοί πιστεύουν ότι το πρότυπο για το συγχωνευμένο Ευρωπαϊκό Έθνος είναι η ίδια η έννοια του εθνικού κράτους, όχι αυτού που έχει θεϊκή προέλευση, αλλά εκείνου που αποτελεί δημιουργία αποφασισμένων ομάδων που αναδείχθηκαν επιτυχώς σε κάποια ιστορική πρόκληση.

Σύμφωνα με την άποψη αυτή η πνευματική προϋπόθεση για μια Ενωμένη Ευρώπη υπάρχει στον μύθο ενός κοινού πεπρωμένου, που υπερασπίζονται οι "εθνικές επαναστατικές ομάδες της Ευρώπης". Η άποψη αυτή είναι ανεπαρκής.

Η γέννηση των Ευρωπαϊκών εθνών, υπήρξε εν πολλοίς το έργο δυναστειών, που αντιπροσωπεύουν μια παράδοση αφοσίωσης σε ένα συγκεκριμένο στέμμα. Σε κάθε περίπτωση οι παράγοντες οι οποίοι δημιούργησαν τα Ευρωπαϊκά Έθνη, είναι ακριβώς εκείνοι οι οποίοι διατήρησαν την διχόνοια στην Ευρώπη από την εποχή του Εκατονταετούς Πολέμου ως σήμερα.

Ανάμεσα σ' αυτούς που διατηρούν μια Πνευματική και Παραδοσιακή αντίληψη για την Ευρώπη, μπορούμε να διαχωρίσουμε εκείνους που πιστεύουν σε μια Αυτοκρατορία (Imperium) του τύπου που αναφέρθηκε προηγουμένως, και σε εκείνους που αναφέρονται στην Ευρώπη ως Έθνος. Η έννοια της εθνικότητας είναι κατά την γνώμη μου ανεπαρκής.

Η ιδέα της Ευρωπαϊκής ενότητας είναι πνευματική και υπερεθνική. Το έθνος μιας πατρίδος, η εθνική ομάδα, υπάρχει σ' ένα ουσιαδές, φυσικό επίπεδο. Η Ευρώπη θα έπρεπε να είναι κάτι περισσότερο από αυτό. Οι παλιοί εθνικισμοί και οι έχθρες εμβολιάζονταν στην Ευρώπη μόνο όταν μια συγκεκριμένη εθνική κυριαρχία επιβάλλονταν από ένα έθνος στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Η Ευρωπαϊκή Αυτοκρατορία (Imperium), θα ανήκει σε μια υψηλότερη τάξη από ότι τα μέρη που την συνθέτουν και το να είσαι Ευρωπαίος θα πρέπει να εκλαμβάνεται σαν κάτι ποιοτικά διαφορετικό από το να είσαι Ιταλός, Πρώσος, Βάσκος, Φιλανδός, Σκώττος ή Ούγγρος, κάτι που απευθύνεται σε μια άλλη πλευρά του χαρακτήρα μας. Ένα Ευρωπαϊκό έθνος προϋποθέτει την ισοπέδωση και απάλειψη όλων των ανταγωνιστικών εθνών μέσα και πέρα από την Ευρώπη...

Όσον αφορά την "Ευρωπαϊκή Καλλιέργεια (Κουλτούρα)" αποτελεί στην εποχή μας τον τόπο συνάντησης των πραγματιστών Ευρωπαίων, των φιλελεύθερων, ανθρωπιστών διανοουμένων. Η "Ευρωπαϊκή καλλιέργεια" τους, είναι ένα εξάρτημα της δημοκρατίας και του «Ελεύθερου κόσμου». Υπ' αυτήν την έννοια η "καλλιέργεια" είναι το αποθηκευμένο εμπόρευμα του ονομαζόμενου "αριστοκράτη της σκέψης", στη πραγματικότητα η επένδυση του νεόπλουτου, το έμβλημα της επιτυχίας του.

Μια αληθινή αριστοκρατία της διανοήσης δεν θα ήταν ούτως ή άλλως κατάλληλη για το δύσκολο εγχείρημα, την αναζωογόνηση της Ευρωπαϊκής θελήσεως και την στήριξη της επαναστατικής τάξης των εκλεκτών, που θα μπορούσε να την κάνει πολιτική πραγματικότητα.

Επιπλέον, κάθε φορά που προσπαθούμε να δώσουμε μια σταθερή σημασία στην έννοια της "Ευρωπαϊκής καλλιέργειας" φαινόμενα να χρεοκοπούμε εξαιτίας των αναρίθμητων "ερμηνειών", που μας αφήνουν χωρίς κανένα απολύτως συμπέρασμα.

Ο καθένας έχει την δική του άποψη σχετικά με το τι είναι "Ευρωπαϊκή καλλιέργεια" και πολλοί Ευρωπαίοι αισθάνονται συγκρατημένοι ακόμη κι ένοχοι να την προασπίσουν και έτσι οι νεόπλουτοι μπορούν να επενδύσουν σ'ότι βρίσκεται στην καρδιά τους, μέσα από τις ανασκοπήσεις και τα έγχρωμα ένθετα πάνω στις τελευταίες εξελίξεις στο ένα ή στο άλλο τομέα της τέχνης κατά τρόπο που η "καλλιέργεια" καταλήγει σχεδόν αποκομμένη από τον "σοβαρό κόσμο" απ'ότι έχει σημασία. Είναι ειρωνικό ότι μεγάλο μέρος εκείνου που οι υπερασπιστές της "καλλιέργειας" θαυμάζουν, παίζει σπουδαίο ρόλο στο να δημιουργηθεί μια πνευματική κρίση και μια έλλειψη εμπιστοσύνης στην "Ευρωπαϊκή καλλιέργεια".

Η "Δυτικοποίηση" του κόσμου σημαίνει ότι η αποσύνθεση επεκτείνεται σε όλο τον κόσμο-έτσι η Ευρώπη από τον Διαφωτισμό ως τον Κομμουνισμό έχει αποτελέσει το έδαφος παραγωγής εκείνων των δυνάμεων που απεργάζονται την καταστροφή κάθε πράγματος το οποίο είναι ειδικά Ευρωπαϊκό...

Πρέπει να δημιουργήσουμε μια "ένωση μαχητών". Αυτό είναι ένα προαπαιτούμενο.

Το να θέσουμε ένα όραμα του κόσμου και της Ευρώπης χωριστά θα ήταν το ίδιο «άσχετο» με το να βυθιστούμε στο τέλμα της πολιτικής του ανταρτοπολέμου, μια κυνική υπόθεση χωρίς ταυτότητα, χωρίς πνευματική σημασία. Μια ενωμένη Ευρώπη, χωρίς μια κοινή πνευματική ταυτότητα και αίσθηση πορείας, θα μετατρέπονταν σ'ένα ακόμη συνασπισμό ισχύος.

Κατά ποιόν τρόπο ενός τέτοιου είδους Ενωμένες Πολιτείες της Ευρώπης θα ήταν πνευματικά διακριτές από τις Ενωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή την Κίνα ή κάτι ευγενέστερο από την οργάνωση για την Αφρικανική Ενοποίηση;

Η Ευρώπη δεν πρέπει να είναι ένα βάθρο που αποβλέπει στην Δυτικοποίηση του κόσμου αλλά μια κίνηση εναντίον της, τουτέστιν μια επανάσταση ενάντια στον σύγχρονο κόσμο για χάρη εκείνου που είναι ευγενέστερο, υψηλότερο, πιο αληθινά ανθρώπινο...

"Οι άνθρωποι και τα ερείπια". 1953



ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΚΗΝΙΚΟ

Η προσωρινή «ήττα» της Ευρωπαϊκής Ιδέας το 1945, έφερε χωρίς αμφιβολία την απόλυτη κυριαρχία του Εβραίου του ενός και μοναδικού παρασιτικού Εβραίου επί του Αρίου δημιουργού. Η απόλυτη παρακμή της Φυλής μας, της Ευρώπης αλλά και εν γένει του κόσμου, είναι έργο των «νικητών» εκείνου του Μεγάλου Πολέμου.

Ο Άριος πολιτισμός ηττήθηκε προσωρινά από τον εκφυλισμένο Δυτικό, και από τότε μέχρι σήμερα έχει στηθεί ένα ολόκληρο σύστημα προπαγάνδας για τον εγκλωβισμό των Αρίων.

Οι Εβραιογενείς νόθες απαξίες του Καπιταλισμού και του Μαρξισμού επικάθισαν στην ρημαγμένη Ευρώπη και την χώρισαν στα δύο. Αργότερα μετά το τέλος της Σοβιετίας και του Μαρξισμού ο Διεθνής Εβραίος συνέχισε και συνεχίζει με μαεστρία το έργο του. Δημιουργεί ένα διεθνές σκηνικό για να πέσει και πάλι ο Άριος στην παγίδα του.

Ως Εθνικοσοσιαλιστές οφείλουμε να πάρουμε θέση, σε σχέση με την σημερινή κατάσταση και να διακηρύξουμε τα εξής:

- Από το 1945 και έπειτα η Ευρώπη αποτελεί ΓΗ ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗ. Δυνάστες του Αρίου είναι ο Διεθνής Εβραίος και οι κολαούζοι του Καπιταλισμός και Μαρξισμός. Η κατοχή είναι ολοκληρωτική και σε όλους τους τομείς, πολιτιστικό, πολιτικό, οικονομικό, στρατιωτικό. Η πάλη των Αρίων Λαών στην κατεύθυνση της Εθνικοσοσιαλιστικής Ιδέας πρέπει να συνεχιστεί και να εντατικοποιηθεί, ως η μοναδική λύση για την απελευθέρωση της Ευρωπαϊκής πατρίδας από τους Εβραίους τυράννους μας.
- Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μοχλό πίεσης στους συνειδητοποιημένους Λευκούς και ιδεολογικής χαλιναγώγησης με σκοπό την παραπέρα δέσμευση μας στην υπερδύναμη. Η Ε.Ε δεν έχει καμία σχέση με την ιδέα μιας αμιγώς φυλετικής και αντικαπιταλιστικής Ευρώπης. Είναι απλά πiónι των Σιωνιστών οπού μια σπείρα υποτακτικών θέλει (και το έχει πετύχει), να μας καταστήσει 51^η πολιτεία της Αμερικής. Τα περί κοινού αγώνα των Ευρωπαίων ενάντια στον εθνικοσοσιαλισμό και οι δήθεν κοινός αγώνες για δημοκρατία είναι απατηλά και ψεύτικα προσχήματα. Ιστορικά οι κοινός αγώνες των Ευρωπαίων ήταν αγώνες ενάντια στην αλλόφυλη επιβουλή και στα Εβραιογενή ιδεολογήματα.
- Το ΝΑΤΟ και ο ΟΗΕ αποτελούν την στρατιωτική μηχανή του Σιωνιστικού Ιμπεριαλισμού. Το αίμα των αδελφών Σέρβων ζητά εκδίκηση. Τα περί νομικού πολιτισμού του ΟΗΕ είναι τεχνάσματα για την υποταγή μας στα σχέδια του κυρίαρχου συστήματος. Καμία σύμπραξη στις δήθεν «ειρηνευτικές» αποστολές.
- Ο 'Ευρωπαϊκός' και οι Εθνικοί στρατοί, είναι γρανάζια στην Σιωνιστική μηχανή που δρουν κατά παραγγελία. Οι Εθνικοί στρατοί συγκροτούνται από μίσθαρνα όργανα της κυρίαρχης τάξης με σκοπό την εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους. Όχι σε μόνιμες θέσεις μέσα στο Ελληνικό στράτευμα, απλή και μόνο θητεία αφού επιβάλλεται.
- Καταγγέλλουμε ως μόνο τρομοκράτη την Εβραιοκρατούμενη Αμερική και τους εν Ευρώπη λακέδες τους.
- Αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό και τον Αραβικό κόσμο που ηρωικά αντιστέκεται στους δολοφόνους Σιωνιστές. Οι ιστορικά στενές σχέσεις συνεργασίας εθνικοσοσιαλιστών και Αράβων, πρέπει να συνεχιστούν, αναγνωρίζοντας στον Αραβικό κόσμο ένα σύμμαχο, που πολεμά και αυτός για την ελευθερία.
- Αλληλεγγύη στους συνειδητοποιημένους εθνικοσοσιαλιστές κρατούμενους. Όχι στους τρομονόμους που προωθεί η άρχουσα τάξη που σκοπό έχουν να πλήξουν την εθνικοσοσιαλιστική πάλη.
- Χρησιμοποίηση όλων των μέσων προς ανατροπή της Αστικής Δημοκρατίας και του Καπιταλισμού.

ΖΗΤΩ Η ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Σωτήρης Σ.

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΠΑΓΑΝΙΣΜΟΣ

Έχουνε περάσει πολλά χρόνια από τότε που οι άνθρωποι των Αρίων ακολουθούσαν, με πίστη και σεβασμό τις φυλετικές εορτές καθώς και τις Ηλιακές ημερομηνίες. Φαντάζονται δε τόσο μακρινοί αυτοί οι καιροί, ενός πραγματικά Υπέρτατου πνευματικού και Ηρωικού ήθους. Τα αρχέτυπα του συλλογικού Αρίου Πολιτισμού περνούν μέσα από τις εορτές και τις παραδόσεις, φέρνοντας αναμνήσεις των Θεϊκών δυνάμεων εκείνων, που κάποτε δίδαξαν το μυστικό της Φωτιάς και βάπτιζαν εις τον Πάγο και το Πυρ.

Κατανοώντας την Αρία φυλή ως μέρος της Φυσικής Τάξης του Σύμπαντος, δημιούργησαν-κατέστρεψαν γεννήθηκαν, πέθαναν και ξαναγεννήθηκαν, συνεχίζοντας έτσι την Βιολογική πορεία του κοσμικού κύκλου Ζωής- Θανάτου- Αναγέννησης. Φτερούγισαν μαζί με τον Αετό επάνω εις τον Όλυμπο, και από τους Δελφούς έως τα Ιερά δάση των Δρυίδων.

Κάλπασαν μαζί με το άλογο από τον Καύκασο έως τα παγωμένα νερά του Υπέρτατου Βορρά και αγρίεψαν μαζί με τον λύκο, όντας σε μια αρμονία Θεϊκών δυνάμεων – Φυσικής Τάξης και Ανθρώπων.

Πολεμήσανε, και με το αίμα τους γονιμοποίησαν την Γη, ακολουθώντας τον Θωρ εις την πορεία του δεξιού χεριού και γνωρίσανε στους ανθρώπους την Απολλώνια αντίληψη. Είναι όντως αυτή η θρησκεία του Αίματος, η τόσο Παγανιστική και Αληθινή κάτω από την οποία δημιουργήθηκαν οι πιο λαμπροί και Αθάνατοι Πολιτισμοί. Είναι Παγανιστική διότι ομολογεί μια εξέλιξη και μια ανάπτυξη κατ' εικόνα της κοσμικής πραγματικότητας και είναι Αληθινή διότι συνεχίζει να βιώνει αλλοιωμένη εις τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, αλλά με αμόλυντο και αγνό τον πυρήνα!! Αυτός ο Παγανισμός αναβιώνει εις τις ψυχές των όποιων ζωντανών και δείχνει τον δρόμο και την πορεία αυτού του αγώνα.

Από τις αρχικές ακόμα εστίες Πολιτισμού είχε εξελιχθεί και επιβληθεί η Φυσική και Φυλετική πραγματικότητα. Σ' όλους αυτούς τους πολιτισμούς επικρατούσε η Ιδεολογία και η Θρησκεία του Αίματος και της αιώνιας μετάδοσης της Ζωής, μέσα από την οποία μπορεί να προέλθει ο άνθρωπος, του οποίου η αυτοκυριαρχία τον ανυψώνει σε ένα επίπεδο Θεϊκό.

Όπως τότε έτσι και σήμερα, είναι αναγκαία η δημιουργία μιας Ορατής πλέον τάξης, κατ' εικόνα της Κοσμικής πραγματικότητας.

Ο Νέος Αγονιστής επιβάλλεται να εναντιωθεί σε όλους όσους δεν επιτρέπουν και απορρίπτουν αυτή τη πραγματικότητα. Από τους Αθανάτους φιλοσόφους και Ηρωες του Απολλώνιου πολιτισμού μέχρι τις προφορικές παραδόσεις και λατρείες των Κελτών, όλοι οι συμβολισμοί των Μυθολογιών συγκλίνουν στη μάχη και στην Ηρωική αντίληψη – αντιμετώπιση ενάντια στην Φυλετική επιμειξία και καταστροφή.

Ο Μύθος γίνεται κατανοητός μόνον ως πυρήνας πραγματικών ιστορικών γεγονότων με έναν συμβολικό και Φιλοσοφικό χαρακτήρα. Είναι δηλαδή η συμβολική αφήγηση πραγματικών γεγονότων, η οποία άλλωστε διαφέρει και είναι ακριβώς το αντίθετο του παραμυθιού (παρα-μύθος), της αφηγητής δηλαδή φανταστικών γεγονότων. Με πιο απλά λόγια ο Μύθος είναι μια αφήγηση που πίσω από τον συμβολικό του χαρακτήρα, συνδέει πραγματικά γεγονότα. Οι Μύθοι είναι βασικό στοιχείο και υπήρχαν σε κάθε κοινότητα, συμβαδίζοντας με τον άνθρωπο από τις αρχικές Εστίες Πολιτισμού.

Κάθε σύμβολο έχει κρυμμένη μια πρωταρχική Αλήθεια, όταν χαρακτηρισμός δε, το σύμβολο είναι η εξωτερική –οπτική – πνευματική μορφή της Εσωτερικής πνευματικής πραγματικότητας. Όλοι οι Μύθοι έχουν τους συμβολισμούς τους γίνονται δε κατανοητοί μόνον μέσα από την αποκωδικοποίηση αυτών των συμβολισμών και των γεγονότων. Κάλιστα επίσης μπορεί ο Μύθος να χαρακτηριστεί ως η πορεία του ανθρώπου, έτσι ώστε να ανέβει στο υψηλότερο σημείο τελειότητας.

Ο μύθος του Απολλώνια τείνει να είναι η πρώτη μετατλάντεια μεγάλη νίκη του Αρίου ανθρώπου (ο Απολλών {Ελλην} νικά τον Πύθωνα {αυτοχθόνιος και αντιάρεις υπάρξεις}). Ο μύθος του Προμηθέως στο Καύκασο και ο μύθος του Θωρ, το Ραγκναρόκ, ο Οντιν κ.ο.κ. όλα είναι η συμβολική μεταφορά τόσο της πνευματικής όσο και της ηρωικής αντίληψης της ζωής.

Ναι, είμαστε Παγανιστές! διότι συμβαδίζουμε με τις Θεϊκές δυνάμεις και κατανοούμε την ύπαρξη μας στην κοσμική πραγματικότητα. Είμαστε Παγανιστές διότι γεννηθήκαμε κληρονόμοι. Δεν επιχειρούμε κ-αμμία επιστροφή στο παρελθόν με την έννοια που συνηθίζετε σήμερα, που όντως χαρακτηρίζεται ως παγίδευση της ιστορίας! Η δική μας επιστροφή-οπισθοδρομηση είναι η Αιώνια Επιστροφή, και τείνει να είναι το μέσο παραγωγικότητας για το μέλλον. Είναι η σύνδεση του παλιού με το καινούργιο.

Γίνετε πλέον ορατή η ανατολή μιας Νέας εποχής της Απολλώνιας κοινότητας. Είναι η ανατολή του Απολλώνιου Παγανισμού. Κοριαρχία- Αμυνα- Παραγωγή. Είμαστε Παγανιστές διότι είμαστε Ζωντανοί!!!

Saturno

ΧΑΙΡΕ ΗΛΙΕ

...Περνώντας κείνες οι ώρες από το μυαλό, του Βερολίνου το 45' σε κάνουν να σκέφτεσαι, την δύναμη αυτών των ανθρώπων, των αγνών Ευρωπαίων επαναστατών, των μικρών παιδιών της Χιτλερικής νεολαίας, των τελευταίων φρουρών της μητέρας Ευρώπης. Σε κάνει να αναρωτιέσαι, ποιος ο λόγος να πεθάνεις αφού μπορείς να ζήσεις, έστω και σκλαβωμένος...

Το τελευταίο προπύργιο της Ευρώπης έπεσε. Μιας Ευρώπης διαφορετικής από αυτές που χουμε γνωρίσει ως τώρα. Τελικά, ίσως και να είναι λάθος αυτό που λένε ότι το καλό πάντα επικρατεί.

Και όμως που και που το μυαλό ταξιδεύει σε κείνα τα μέρη, ζητώντας απεγνωσμένα διγασμένο την αλήθεια. Αν και τόσο αργότερα γεννημένοι από κείνη την μέρα, ζούμε εκείνες τις στιγμές, νιώθουμε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε το έργο εκείνων των μικρών νεαρών του Βερολίνου, ή έστω να πεθάνουμε όπως αυτοί. Αναπολούμε τις στιγμές της φρίκης, μα και τις στιγμές της χαράς. Ταξιδέψαμε στην γη των νεράιδων, των ζωτικών, των πολεμιστών και ηρώων, στην γη του φωτός...καθώς και στην γη του σκότους και των νεκρών.

Μέσα από τις στάχτες της Ευρώπης, σήμερα γεννιέται ένα νέο όνειρο, που ίσως να μην πέθανε καταβάθος ποτέ. Ίσως καταβάθος το Βερολίνο να μην έπεσε ποτέ, ίσως εκείνα τα παιδιά δεν ηττήθηκαν, παρά μόνο σταμάτησαν λίγο για να ξεκουραστούν. Και όμως εγώ άκουσα το κάλεσμα τους, σήμερα γνωρίζω ότι αυτά τα παιδιά δεν πέθαναν ποτέ και ότι θα υπάρξουν και άλλες τέτοιες μέρες. Δεν κατάλαβα πως βρέθηκα ανάμεσά τους, νιώθω ότι εκεί είναι η θέση μου, εκεί κοντά τους.

Σήμερα, γεννήθηκε μια νέα νεολαία. Βλέπω την αυγή να χαράζει πάνω από τα μαυρισμένα σύννεφα, ακούω τα τύμπανα του πολέμου, νιώθω ζωντάνια μέσα μου, νιώθω μες το καταχείμωνο την ζεστασιά της άνοιξης, επιτέλους, μες την αποπνικτικότητα του νεκρού τοπίου ανάπνευσα λίγο καθαρίο αέρα.

Σήμερα, γεννήθηκε η αλήθεια. Δεν πολεμούμε από εκδίκηση, αλλά για την ελευθερία. Δεν ζητάμε συγνώμη για τίποτα, παρά μόνο για το ότι καθυστερήσαμε. Δεν υποσχόμαστε λάφυρα και χρυσό, αλλά αγώνα και αίμα. Υποσχόμαστε ότι δεν θα αφήσουμε το σκότος να υπερισχύσει του πατέρα Ηλίου.

Σήμερα, ξαναγεννήθηκε ο πόλεμος. Ουδέποτε συμβιβαστήκαμε, ουδέποτε υποκύψαμε, υπήρξαμε πάντα λεύτεροι. Προσπάθησαν να μας φορέσουν αλυσίδες, αλλά δεν τα κατάφεραν, φαίνεται δεν γνώριζαν πως και να μας δολοφονούσαν, η ψυχή μας δεν πέθαινε ποτέ. Πόλεμος! Πόλεμος, γιατί παραμείναμε ζωντανοί, καθώς μόνο οι νεκροί ζούνε μια διαρκή ειρήνη. Πόλεμος ολοκληρωτικός, χωρίς όρους, διότι, αυτούς μόνο εμείς είμαστε ικανοί να τους θέσουμε.

Χαράζει η αυγή, ναι! Βλέπω ίσια ίσια, τις πρώτες ηλιαχτίδες, που αν και από μακριά, ζεσταίνουν την ψυχή μου. Χαράζει ο ήλιος, καλοδέχομαι την άφιξή του χαϊρετώντας τον με το χέρι ψηλά, προς αυτόν.

Σήμερα, γεννήθηκε μια νέα Ευρώπη! Από τις στάχτες της παλιάς...

Αφιερωμένο, σε όλους εμάς...τους νεαρούς του Βερολίνου, τους μαχητές της νέας Ευρώπης...τους τελευταίους πιστούς!

Υ.Γ.

Τις θερμότερες ευχές μου σε όλους τους συναγωνιστές που στήριξαν αυτή τη νέα προσπάθεια, καθώς και στο περιοδικό, ελπίζοντας αυτό να αποτελέσει έναν από τους στόχους μας για ιδεολογική συσπείρωση, ετοιμότητα, για τις δύσκολες μέρες που 'ρχονται, καθώς και ένα μέτωπο ενάντια στην νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων και τα φερέφωνά της.

Κώστας Γ.

ΖΗΤΩ Ο ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ

Ίοιοι ήταν οι Άριοι;

Οι Άριοι ήταν ημι-νομαδικοί Νορδικοί Λευκοί, που ίσως υπήρξαν εγκατεστημένοι στις στέπες τις Νότιας Ρωσίας και της Κεντρικής Ασίας, οι οποίοι ήταν αυτοί που μιλούσαν την πρωτο-Ινδοευρωπαϊκή γλώσσα των ποικίλων μας Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών.

Λατινικά, Ελληνικά, Σανσκριτικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Ρώσικα κλπ, είναι όλες τους Ινδοευρωπαϊκές γλώσσες, Ινδοευρωπαϊκές, ή πολύ πιο καλύτερα Πρωτο-Ινδο-ευρωπαϊκές(ΠΙΕ), οι οποίες όλες κατάγονται το ίδιο από κείνη την κοινή προγονική μας γλώσσα. Το «Πρωτο» δηλώνει ότι η γραμματική και το λεξιλόγιο αυτής της παλαιάς γλώσσας πιθανόν να μιλιόταν από το 3000 π.χ., το οποίο είναι υποθετικό από τους σύγχρονους φιλόλογους. Έτσι όπως οι ρομαντικές γλώσσες, όπως τα Ιταλικά και τα Ισπανικά κατάγονται από τα Λατινικά, έτσι και τα Λατινικά κατάγονται από την Πρωτο-Ινδοευρωπαϊκή(ΠΙΕ).

Η Ινδοευρωπαϊκή φιλολογία παραδοσιακά χρησιμοποιούσε τον όρο «Άριος» για να δηλώσει κάποιο λαό, και το γλωσσολογικό μέρος της ως «Άρια γλώσσα», ασχέτως με την φυλή ή την εθνότητα των ανθρώπων που μιλούσαν τις ποικίλες της γλωσσικές παρακλαδώσεις. Στην Εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία, ο όρος αυτός άλλαξε υπό την γενική γραμματεία που χρησιμοποιούνταν έως τότε, και ο όρος «Ινδοευρωπαίος»(ΙΕ) έγινε ο καταλληλότερος για την γλωσσική ομάδα (Ινδοευρωπαίοι) των ανθρώπων που απάρτιζαν την αρχική Άρια κοινότητα, και των απογόνων της, οι οποίοι ξεχύθηκαν στην Ευρώπη, στην Ινδία και σε μέρη της Εγγύς Ανατολής. Οι φυλετιστές, δεν είναι υποχρεωμένοι να υιοθετήσουν το «λεξικό» της σύγχρονης γραμματείας, αλλά θα έπρεπε να είμαστε γνώστες του όρου «Άριος» με την φυλετική, εθνοτική σημασία.

Ο όρος “Arya” σημαίνει «ευγενής»(noble), και εμφανίζεται στις ποικίλες μας Ινδοευρωπαϊκές γλώσσες. Στον ελθοντικό, (Aryas=nobles) και πιθανόν το όνομα «Άριος» χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει τους ίδιους κατά την διασπορά, καθώς επίσης, αυτός ο όρος μπορεί να επιβιώνει ακόμα στην Ιρλανδία όπως επιβιώνει στην Ινδία (Airyanam vaejo δηλαδή, “Βασίλειο των Αρίων”). Η ανακάλυψη χιλιάδων τέτοιων λέξεων στις γλώσσες μας, ανάμεσα από τις ποικίλες μας γραμματικές ιδιαιτερότητες, οδήγησαν τους φιλόλογους να καταλήξουν αρχές του 19^{ου} Αιώνα στο ότι, οι περισσότερες Ευρωπαϊκές γλώσσες κατάγονται από μια κοινή πρωτο-γλώσσα η οποία μιλιόταν χλιετίες πιο πριν από ανθρώπους οι οποίοι αφήνοντας την πρωτοπατρίδα τους κουβάλησαν μαζί τους και αυτή την ίδια τη γλώσσα.

Παραδοσιακά τα Ελληνικά, τα Λατινικά καθώς και τα σανσκριτικά, ήταν συνδεδεμένες ως οι κοντινότερες γλώσσες προς την Πρωτο-Ινδοευρωπαϊκή γι αυτό και πολλές από τις ανακατασκευασμένες άριες πρωτογλώσσες είναι βασισμένες σε αυτές. Τα σύγχρονα Λιθουανικά όμως, είναι η πιο ζωντανή αρχαϊζουσα γλώσσα και αληθινά κοντινή με την Πρωτο-Άρια γλώσσα από οποιαδήποτε άλλη. Υπάρχει επίσης και μια ακόμη ΙΕ γλώσσα τα Τοχαρικά, που εμφανίστηκε στο Κινεζικό Τουρκεστάν και αποκαλύπτει ότι οι Άριοι είχαν επηρεάσει τον τόπο της μακρινής Ανατολής αρκετά, καθώς επίσης και η σύγχρονη ανακάλυψη, της ύπαρξης κάποτε, ξανθού ανθρώπου στην Κίνα.

Ίσως μια από τις πιο σπουδαίες αποδείξεις για μια προ-ιστορική ύπαρξη ΠΙΕ είναι η λέξη King (βασιλιάς): rex στα Λατινικά, raja στην Σανσκριτική, ri στην παλαιά Ιρλανδική κλπ. Όλες τους περιέχουν ένα κοινό στοιχείο για την λέξη βασιλιάς. Ακόμη και αν κανένας από τους ανθρώπους δεν μιλούσε αυτές τις ποικίλες γλώσσες, ήτανε σε φυσική επαφή ο ένας με τον άλλο κατά την διάρκεια της ιστορικής περιόδου. Οι συγκριτικοί φιλόλογοι, συμπεράνανε ότι οι γλώσσες αυτές (της ΙΕ) πρέπει να κατάγονται από μια κοινή πρωτο-γλώσσα, και έτσι μόνο θα μπορούσαμε να εξηγήσουμε πχ την ύπαρξη κοινής λέξης για το “King” ανάμεσα σε μακρινούς και διαφορετικούς λαούς. Οι Ρωμαίοι σαφέστατα και δεν δανείστηκαν την λέξη rex από τους Ιρλανδούς ή τους Ινδο-άριους, αλλά είχαν αντιθέτως μια δικιά τους λέξη για το “king” από μια κοινή προγονική γλώσσα.

Οι φιλόλογοι, μπορούν επίσης πολύ εύκολα να συμπεράνουν ότι οι Άριοι πρέπει να είχαν βασιλιάδες, κατά την

λεπτομερέστατο κορμί απόδειξης προϊστορικού Άριου πολιτικού οργανισμού, με γάμους, θρησκευτικά πιστεύω κλπ μπορεί να αναθεωρηθεί βασισμένο στην επιβίωση κοινού λεξικού στις ποικίλες μας ΙΕ γλώσσες: Οι οποίοι, λάτρεψαν ουράνιους θεούς, οριοθέτησαν την καταγωγή τους, έχτισαν κάστρα, χρησιμοποίησαν υποσχεδιασμένα ηνιούχα (τα οποία αυτοί πιθανός ανακάλυψαν) για τον πόλεμο. Ακόμη και τα χρώματα κόκκινο, λευκό και μπλε/πράσινο, που εμφανίζονται τόσο συχνά στις σημαίες μας μπορεί να έχει άμεση σχέση με το Άριο γενεαλογικό μας δένδρο. Είναι σαν μια επιβίωση μιας άριας τριμερούς κοινωνικής διαίρεσης σε κοινότητες, όπως, σε ιερείς (λευκό), πολεμιστές (κόκκινο), γεωργούς και αγρότες (μπλε/πράσινο).

Οι Άριοι, ή καλύτερα οι Ινδο-Άριοι, έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση στην ιστορία γύρω στο 2000 με 1500 π.χ. ως κατακτητές της Βόρειας Ινδίας. Η Σανσκριτική Ριγ Βέδα, μια συλλογή θρησκευτικών κειμένων ακόμη διαβάζεται από τους σημερινούς Ινδούς, στην οποία μέσα είναι γραμμένο (συχνά αινιγματικά) η βαθμιαία υποδούλωση των σκουρόδερμων κατοίκων, των Dasyus κλπ, πχ «ο Indra [= βόρειος Thor, κέλτικος Taranis] έχει διαλύσει τα οχυρά των Dasyus, όπου εκεί κρύβονται μαύροι άνθρωποι. Δημιούργησε γη και νερό για τον Manu [= Άριος άνδρας]», «ο Indra, έκανε τον Dasyus φοβισμένο καθώς και τις τιποτένιες φυλές του», «αφού σκοτώσεις τους Dasyus, άσε τον Indra με τους Λευκούς φίλους του να κερδίσουν την γη, άσε τους να κερδίσουν τον ήλιο και το νερό», «Ο Indra υπόταξε το χρώμα των Dasyus και το υποβάθμισε» [κομματάκια από Ριγ Βέδα], επίσης :

With all-outstripping chariot-wheel, O Indra,
 Thou, far-famed, hast overthrown the twice ten kings ...
 Thou goest from fight to fight, intrepidly
 Destroying castle after castle here with strength. (κομμάτι αυτούσιο από τη Ριγ Βέδα στα Αγγλικά 1.53)

Οι Άριοι υπήρξαν πάντοτε κατακτητές, όπου αυτοί πήγαν, κατέκτησαν και υποδούλωσαν τους γηγενείς κατοίκους, επέβαλαν την γλώσσα τους, τα θρησκευτικά τους πιστεύω, και έλαβαν την συμβολή ακόμη και των ανθρώπων που κατάκτησαν. Οι επιδρομές των Αρίων -- ή καλύτερα, οι διαφορετικές επιδρομές λαών που μιλούσαν την Ινδοευρωπαϊκή -- διέσχισαν την Παλαιά Ευρώπη στις αρχές του 4000 π.χ. και με τον καιρό κατακτητές και κατακτημένοι δημιούργησαν λαούς με χαρακτηριστικές γλώσσες. Πολλοί από τους σύγχρονους κατοίκους της Ευρώπης, μαζί με τους σεβαστούς τους εθνικούς πολιτισμούς, είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα κύματα των Αρίων κατακτητών και του πολιτισμού των προηγούμενων λευκών κατοίκων που κατακτήθηκαν και με τους οποίους αργότερα αναμίχθηκαν, ως αποτέλεσμα οι περισσότερες σύγχρονες Ευρωπαϊκές γλώσσες να είναι μέλη του Δυτικού μέρους του ΙΕ οικογενειακού δένδρου.

Η γέννηση ενός Ευρωπαϊκού πολιτισμού όμως, έρχεται με την άφιξη των Ινδοευρωπαίων: Η τέχνη της σπηλιάς του Lascaux, που θεωρείται ως η πρώτη άνθιση της ιδιοφυΐας και της δημιουργικότητας του Δυτικού ανθρώπου, είναι δημιούργημα των Παλαιών Ευρωπαίων, όπως ήταν το Stonehenge στο Βορρά, καθώς και ο Νότιος Μινωικός πολιτισμός της Κρήτης. Ένα ΠανΕυρωπαϊκό θρησκευτικό σύστημα υπήρχε ήδη, το οποίο αργότερα και αυτό ενσωματώθηκε στις ΙΕ μυθολογίες, συμπεριλαμβάνοντας και ποικίλα μέρη και δοξασίες και από αυτά των Παλαιών Ευρωπαίων όπως για την Μητέρα Θεά. Πολλά γραπτά της Μυθολογίας των Ελλήνων μας προετοιμάζουν για την άφιξη των Αρίων, από την περίοδο ακόμη των Παλαιών Ευρωπαίων και των θρησκευτικών τους πιστεύω.

Η Ευρώπη είναι Ευρωπαϊκή διότι οι κατακτητές και οι κατακτημένοι υπήρξαν μέλη της ίδιας Λευκής Φυλής, - διαφορετικά μέρη του ίδιου οικογενειακού δένδρου -- Η Ινδία, αποτέλεσε μια κατάσταση βόρβορου, διότι το αίμα των μη-Λευκών κατακτημένων αναμίχθηκε με αυτό των Ινδο-Αρίων. Ας μας γίνει μάθημα. Ακόμη και σήμερα, υψηλές κάστες Ινδών μπορεί να χαρακτηρίζονται από Καυκάσια χαρακτηριστικά και ανοιχτό δέρμα, ενώ οι χαμηλότερες κάστες από σκούρο.

Επίσης, πρόσφατες γενετικές έρευνες αναφέρουν ότι οι Βάσκοι(Basques) της Aquitaine είναι ίσως το καθαρότερο δείγμα Παλαιών Ευρωπαίων σήμερα, οι οποίοι δεν επηρεάστηκαν από την άφιξη των

νδοευρωπαϊών(ΙΕ) κατακτητών. Αυτοί παρέμειναν όπως ήταν από τις ΙΕ επιδρομές και ακόμη και σήμερα
ρατάνε κάποια δικά τους χαρακτηριστικά και την μη-ΙΕ τους γλώσσα.



Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΑΒΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Η μεταπολεμική εποχή του εκφυλισμένου Δυτικού πολιτισμού στέκεται να κοιτά με σοκ και δέος συγχρόνως μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Αυτή η ημερομηνία είναι η 11^η Σεπτεμβρίου του 2001, με το εκπληκτικό εκείνο χτύπημα στους δίδυμους πύργους, στο σύμβολο του Καπιταλισμού.

Έκτοτε πολλά γεγονότα συνέβησαν και τίποτα πια δεν είναι το ίδιο. Η Αμερική, η χώρα του Εβραϊσμού επιδόθηκε όλα τα τελευταία έτη μετά το τέλος του Μεγάλου Πολέμου, σε μια απροκάλυπτη στήριξη στο κράτος του Ισραήλ, είτε με κονδύλια εκατομμυρίων δολαρίων, είτε με πυραυλικούς εξοπλισμούς, είτε με πολέμους θέλοντας να καταστήσει τον «περιούσιο λαό» αφέντη στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η Αμερική κλείνοντας επιδεικτικά και με περισσή τανάρια τα μπράβια της μπρόστα στα εγκλήματα των Εβραίων δολοφονών κατά των άοπλων Παλαιστινίων έλαβε στην ουσία την 11^η Σεπτεμβρίου μια απάντηση για όλα τα εγκλήματά της.

Αμέσως μετά ξεκινά ένας ανήλεης πόλεμος εκ μέρους των Σιωνιστικών γερμακίων των ΗΠΑ. «Πόλεμος κατά της τρομοκρατίας» ονομάστηκε ενώ θα έπρεπε να λεγεται πόλεμος υπέρ των συμφερόντων του Ισραήλ, αφού στην ουσία οι πόλεμοι σε Αφγανιστάν και Ιράκ, από το σκοπό είχαν. Πέρα από την εξασφάλιση κάποιων κοιτασμάτων πετρελαίου, οι μόνον καρδισμένοι ήταν οι Εβραίοι μεσσιανιστές.

Φυσικά όπως λέγανε τα παπαγαλίζοντα φερέφωνα της Ν.Π.Τ.Π (Νέα Παγκόσμια Τάξη Πραγμάτων), οι συμμαχικές δυνάμεις το μόνο που ήθελαν ήταν να προσφέρουν απλόχερα την «ελευθερία» στους λαούς του Αφγανιστάν και του Ιράκ, γι αυτό εξάλλου και ο πόλεμος Φθινές δικαιολογίες όπως και πριν μερικές δεκαετίες με τα ίδια σαβρά και γελοία επιχειρήματα η Αμερική κήρυξε τον πόλεμο κατά του Εθνικοσοσιαλισμού και της Ευρώπης.

Για την επίθεση στο Αφγανιστάν ο φυλετιστής W.Pierce είχε πολύ εύστοχα παρατηρήσει τα εξής. «Ο Bush θα συνεχίσει να ψεύδεται και να γασκαγελά και να υποκρίνεται πως η Βόρειος Συμμαχία είναι οι «καλοί» και η Αμερική παρέχει ελευθερία, δημοκρατία και ευημερία στο Αφγανιστάν. Αυτό το οποίο οι ΗΠΑ προσπαθούν να επιτύχουν είναι να στησουν μια κυβέρνηση κάπως πιο διεφθαρμένη εκείνης των Taliban, μια κυβέρνηση δηλαδή την οποία να εμίσσαστε σε θέση να ελεγχούμε με δωροδοκίες και απειλές και να μην αποτελεί απειλή πολέμου για το Ισραήλ. Αυτός είναι ο τελικός σκοπός του πολέμου εναντίον του Αφγανιστάν».

Αυτή είναι η αλήθεια για την περιφημη «εκστρατεία κατά της τρομοκρατίας» που συνεχίζεται μέχρι σήμερα, και ποιος ξέρει για πόσο ακόμα.

Όλο αυτό το διάστημα η Ευρώπη, η πάλαι ποτέ Υπερήφανη Ευρώπη, απλά έσκυψε το κεφάλι ακολουθώντας πιστά τις διαταγές των Ατλαντικών συμμάχων της. Προσφέροντας κάθε βοήθεια και στρατιωτική και χρηματική, πήρε μέρος σε ένα πόλεμο σπερνοντάς αγανάκτηση και μίσος σε ολόκληρο τον Αραβικό κόσμο. Είναι η ίδια μεταπολεμική Εβραϊδόθυλη Ευρώπη, που επί τόσα χρόνια σιωπά και αυτή σε κάθε πρόκληση του Ισραήλ.

Έτσι τα πρόσφατα γεγονότα της Ισπανίας με τους δεκάδες νεκρούς δεν ήταν κεραινας εν αιθρία, το αντίθετο μάλιστα. Ήταν αποτέλεσμα αυτής της βλακώδους πολιτικής υπέρ των Σιωνιστικών συμφερόντων. Πλέον όπως αναγκάστηκαν να ομολογήσουν αρκετοί Ευρωπαίοι καπιταλιστές η Ευρώπη δεν μπορεί να κοιμάται ησυχά, οι «τρομοκράτες» έχουν σαν στόχο και τις Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, και αυτό για μας αποτελεί ένα χαρμόσυνο μήνυμα. Ένα μήνυμα αντίστασης που το Ισλάμ και οι μαχητές του είναι έτοιμοι να στείλουν προς κάθε κατεύθυνση.

Οι επικείμενες βόμβες που τυχόν πέσουν σε Ευρωπαϊκό έδαφος, δημιουργούν αναμφίβολα νέα δεδομένα. Όχι μόνο κλονίζουν τα θεμέλια και το ηθικό της Ε.Ε, αλλά μπορούν να επιφέρουν και πολλά προβλήματα στην οικονομία της αγοράς, στον ίδια τον καπιταλιστικό μηχανισμό. Μια συνέχιση της επαναστατικής πάλης των Ισλαμιστών φέρνει οικονομικές κρίσεις στο Διεθνές εμπόριο και τα χρηματιστήρια (γεγονός που είδαμε με την επίθεση στη Μαδρίτη), και δεν αποκλείεται να φθάσουμε μέχρι και ένα οικονομικό «κράχ»,(αρκετοί μελετητές δεν απέκλεισαν αυτό το φαινόμενο), που συνεπάγεται μια ανεπανόρθωτη καταστροφή στις δομές της Ε.Ε.

Η μάχη λοιπόν των Αράβων αναμένεται να έχει και συνέχεια όσο ο Δυτικός 'πολιτισμένος' κόσμος θα βάζει εμπόδια και φραγμούς στον αγώνα που δίνουν για επιβίωση. Εμείς ως εθνικοσοσιαλιστές χαιρετίζουμε την δράση των μαχητών του Ισλάμ, που ακόμα από την περίοδο του Β' ΠΠ είχαν ταχθεί με τις δυνάμεις της ελεύθερης Ευρώπης και του Φύρερ. Φυσικά οι Ευρωπαίοι καπιταλιστές διαβλέποντας τον κίνδυνο αυτής της κατάστασης που πάει να δρομολογηθεί, έχουν εντείνει και άλλο τους κατασταλτικούς μηχανισμούς του κράτους. Υπήρξαν μάλιστα και κάποιοι πιο τολμηροί που έθεσαν και θέμα απέλασης Αράβων 'εξτρεμιστών' βρίσκοντας πρόθυμους πολλούς και διαφόρους να βοηθήσουν σε αυτήν την κατεύθυνση. Τα καπιταλιστικά κράτη είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον τους.

Ένα είναι βέβαιο, ότι μέχρι ο Λευκός άνθρωπος να ξυπνήσει από τον λήθαργο, ο Αραβικός κόσμος θα είναι ένα φως αντίστασης, ελπίδας και παραδειγματισμού προς τους τελευταίους του σήμερα και τους πρώτους του Αύριο.

ZHTΩ Η ΤΕΛΙΚΗ ΝΙΚΗ

HEIMDALL



Κοιμήσου αγρότη ήσυχος, και εσύ εργάτη ξεκούρασε το κουρασμένο σου κορμί, και αναπαυτικά κάθισε να παρακολουθήσεις τα τυρρανοκατευθυνόμενα Μ.Μ.Ε. Εκλογές έρχονται-εκλογές φεύγουν, εσύ εκεί κολλημένος σε δήθεν δημοκρατικά κόμματα και παρατάξεις. Τι κι αν δεν υπάρχει πρόγραμμα, εσύ θα πρέπει να ψηφίσεις εκεί που έχεις ορκιστεί! Τι άλλο άλλωστε να κάνεις, σου έχουνε κατασχέσει το σπίτι, και τα χρέη σου είναι τόσα πολλά...Πήγαινε ευκαιρία να λαδώσεις κανένα βουλευτίσκο...

Εσύ εργάτη, θα πρέπει να κάνεις και δεύτερη δουλειά, τα παιδιά σου σπουδάζουν, χρειάζονται την οικονομική σου βοήθεια. Αναρωτιέσαι που είναι το Κράτος;

Τόσα χρόνια τρέφεις και ταΐζεις όλους αυτούς τους άρχοντες αυτού του ρημαγμένου πλέον τόπου, τώρα αντιλήφθηκες πως δεν λειτουργεί τίποτα τώρα αντιλήφθηκες ότι όλα λειτουργούν κάτω από τις εντολές της γνωστής-άγνωστης δύναμης; Τι να σου κάνουν οι όποιοι πρωθυπουργοί και υπουργοί, πόνια είναι και αυτοί σκλάβοι και δουλοπάροικοι που επιβιώνουν μόνο και μόνο επειδή ξεπουλήθηκαν.

Αυτό που υπάρχει είναι μόνο το Καπιταλιστικό θηρίο που στην πορεία του εξαφανίζει ότι βρει μπροστά του.

Άκουσε τους συνδικαλιστές, κατέβα στις δήθεν «πορείες διαμαρτυρίας», φάε το ξύλο της αρκούδας και πηγαίνοντας στο σπίτι ξέσπασε στα παιδιά σου. Αρχίζεις να βλέπεις με δυσφορία και με υποψία τον ρόλο κάποιων συνδικάτων και συνδικαλιστών; Πάλι καλά που κατάλαβες πως κάποιοι εξ αυτών είναι τσιράκια της όποιας κυβερνητικής αρχής. Εσύ αν και άργησες το κατάλαβες. Αλήθεια οι όποιοι συνάνθρωποί σου πόσο ηλίθιοι και τυφλοί μπορεί να είναι ώστε να μην βλέπουν τι ύπουλο παιχνίδι παίζεται γύρω από τις πλάτες τους;;; Και ξαφνικά όλους σας φταίνε οι όποιοι λαθρομετανάστες, που φέρνουν τόσες αρρώστιες και πουλάνε ελεύθερα τα ναρκωτικά. Μα καλά, ρατσιστές είστε; Για να δείτε στην Αμερική πόσο αρμονικά συμβιώνουν όλοι αυτοί; Ούτε εγκληματικότητα ούτε ανεργία, όλα ελεύθερα και δημοκρατικά. Τώρα τελευταία σας φταίνε και οι αθίγγανοι. Για να αποφασίσετε επιτέλους τους θέλετε ή όχι; Να γνωρίζουν τουλάχιστον και οι ίδιοι τι να κάνουν.

Πως; σκέφτεσαι ότι θα πληρωθείς έπειτα από ένα ή δύο χρόνια; Δεν πειράζει, άλλωστε υπάρχουν και οι πιστωτικές κάρτες και οι τράπεζες, έτοιμες να σε εξυπηρετήσουν...ή να σε μαδήσουν. Προχώρα άφοβα! Η αγκαλιά τους είναι πάντα ανοιχτή προς τα θύματα.

Α, βρε κακομοίρη εργάτη, και εσύ αγρότη πως κατάντησες, να είσαι έρμαιο και να σέρνεις πίσω από ψευτοεπαναστατικούς φορείς και συνδικάτα!

Για το σύστημα, δεν είστε τίποτα άλλο από μια μηχανή που εργάζεται συνέχεια για να πλουτίζουν οι ήδη πλούσιοι. Πως ονομάζεται αυτό; ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ, που δεν έχει ούτε σύνορα, ούτε χώρες, είναι παντού ο ίδιος, ο ένας, Ο Παγκόσμιος Νέος Θεός...Το ΧΡΗΜΑ!!!

Τι έπαθες πάλι και είσαι τόσο θλιμμένος; Αντιλήφθηκες ότι κι εσύ-και όλοι- ευθύνονται για την σημερινή κατάσταση, και πως αυτή η κατάσταση είναι η καταδίκη των παιδιών σου; Είσαι θλιμμένος επειδή με όλα αυτά αισθάνεσαι ηλίθιος που δεν αντιστάθηκες ακόμη; Αυτή την κοινωνία θέλεις να παραδώσεις στα παιδιά σου; Μια κοινωνία γεμάτη εγκληματικότητα, αρρώστιες, ανεργία και φτώχεια;;;

Εμείς ΟΧΙ!!!





«Θα ήθελα να έβλεπα την Ευρώπη να δημιουργείται μέσω μιας νέας κάστας που θα κυβερνούσε με μια μοναδική θέληση, φοβερή, ικανή να ακολουθεί ένα σκοπό επί χιλιάδες χρόνια, ώστε να θέση τέρμα στην κωμωδία της μικροπολιτικής και στις μικρόψυχες και αναρίθμητες δυναστικές ή δημοκρατικές θελήσεις. Ο καιρός της μικροπολιτικής πέρασε, ήδη ο αιώνας που αναγγέλλεται δείχνει την πρόβλεψη της μάχης για την κυριαρχία του κόσμου. Και την ακαταμάχητη ώθηση προς την μεγάλη πολιτική».

Φρ. Νίτσε