



ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΑΓΜΑΤΑ ΕΦΟΔΟΥ ΞΑΝΑΧΤΥΠΗΣΑΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΙΣΧΥΡΗ ΕΚΡΗΞΗ ΣΤΗΝ Τ.Ο. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ... ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ

Θέλουν την Χρυσή Αυγή... εκτός εκλογών!



Η Χρυσή Αυγή θα φτάει...

57% ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ



Είναι το ΝΕΟ ΠΑΣΟΚ...

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΣΙΠΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ!



Οι Έλληνες στο στόχαστρο **ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ, ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑΝΤΗΔΕΣ ΚΑΙ Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ**

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ Το σκοτεινό τους σχέδιο

▣ Βλέπουν και διαπιστώνουν ότι δεν μπορούν, σύμφωνα με το Σύνταγμα, να θέσουν την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ εκτός νόμου και έτσι σχεδιάζουν με τρόπο βρώμικο, σκοτεινό, αντιδημοκρατικό και επικίνδυνο να την... αποκλείσουν από τις εκλογές!

▣ Η συνεχής άνοδος του Κινήματός μας έχει οδηγήσει το πολιτικό κατεστημένο κυριολεκτικά στην παραφροσύνη, αφού τα όσα σχεδιάζουν ξεπερνούν κάθε έννοια δικαίου και κάθε μέτρο της λογικής.

Γνωρίζουμε το σχέδιό τους, το οποίο μαγειρεύουν εδώ και καιρό Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ. Το πλέον θλιβερό στην όλη υπόθεση είναι ότι επιχειρούν να εμπλέξουν στην όλη υπόθεση την Ελληνική Δικαιοσύνη. Αυτό που με δύο λόγια θέλουν και σας αποκαλύπτουμε πως σχεδιάζουν, είναι να μη θέσουν μεν εκτός νόμου την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ (ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ!), αλλά να την εμποδίσουν να... συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές!



Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΧΕΤΑΙ!

ΣΕΛΙΔΑ 16



Γράφει ο Ν.Γ. Μιχαλολιάκος



Οι Λαοί που Αγωνίζονται τα καταφέρνουν...

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Την αναβάθμιση του καθεστώτος τους σε κράτος, με την ιδιότητα παρατηρητή στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών διεκδίκησαν και πέτυχαν οι Παλαιστίνιοι.

Με δωρεάν χρέωση σε τριψήφιο αριθμό **ΙΔΡΥΘΗΚΕ Η «ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ» ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ**



ΕΝΩ Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...

ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

- **ΑΘΗΝΑ:** Δηλιγιάννη 50
- **ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:** Καζαντζάκη 4
- **ΠΕΙΡΑΙΑΣ:** Καραϊσκου 111
- **ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ:** 17 χλμ
Νέας Εθνικής Οδού
- **Α. ΛΙΟΣΙΑ:** πλ. Μητροπόλεως
- **ΝΙΚΑΙΑ:** Καισαρείας 30
- **Β.ΠΡΟΑΣΤΙΑ:** Λ. Ηρακλείου 426
- **ΜΕΓΑΡΑ:** Ρήγα Φερραίου 6
- **ΠΕΡΑΜΑ:** 25ης Μαρτίου 7
- **ΣΑΛΑΜΙΝΑ:** Λ. Φανερωμένης 3
- **ΑΡΤΕΜΙΔΑ:** Αγ. Μαρίνας 10
- **ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ:** Λεωφ. Σουνίου
και 25ης Μαρτίου
- **Ν. ΠΡΟΑΣΤΙΑ:** Ποσειδώνος 66
- **ΠΑΤΡΑ:** Γερμανού 128
- **ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ:** Φλέμινγκ 37
- **ΒΑΡΔΑ ΗΛΕΙΑΣ:** Αρχαίας
Ολυμπίας 8
- **ΑΜΑΛΙΑΔΑ:** Καποδιστρίου 2
- **ΚΑΛΑΜΑΤΑ:** Χ.Κουμάντου 2
- **ΜΕΣΣΗΝΗ:** Ρήγα Φερραίου 6
- **ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ:** Ελ. Βενιζέλου 26
- **ΣΠΑΡΤΗ:** Διοσκουρών 57
- **ΓΥΘΕΙΟ:** Κεντρική πλατεία
- **ΚΟΡΙΝΘΟΣ:** Κύπρου 64
- **ΝΕΜΕΑ:** Δερβενακίων 20Α
- **ΑΙΓΙΟ:** Αιγιαλέως 62
- **ΝΑΥΠΛΙΟ:** Παράσκου 9
- **ΤΡΙΠΟΛΗ:** Πλ. Κολοκοτρώνη 8
- **ΧΑΛΚΙΔΑ:** Κιαπέκου 1
- **ΛΑΜΙΑ:** Πλατεία Πάρκου @
Κολοκοτρώνη
- **ΑΛΜΥΡΟΣ:** Βασ. Κωνσταντίνου
91, πλ. Αλμυρού
- **ΚΑΡΔΙΤΣΑ:** Καραϊσκάκη 7
- **ΤΡΙΚΑΛΑ:** Καποδιστρίου 10
- **ΛΑΡΙΣΑ:** Ζαλοκώστα 1
- **ΞΑΝΘΗ:** Τσιμισκή 2
- **ΔΡΑΜΑ:** Εθνικής Αμύνης 55
- **ΕΒΡΟΣ:** Μαζαράκη 34
- **ΘΑΣΟΣ:** Πρίνος Θάσου
- **ΚΑΒΑΛΑ:** Δαγκλή 10
- **ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΠΕΛΛΑΣ:**
Κεν. πλατεία
- **ΣΕΡΡΕΣ:** Βασ. Βασιλείου 25
- **ΚΟΖΑΝΗ:** Πλατεία Γιολλάση 2
- **ΚΙΛΚΙΣ:** 21ης Ιουνίου 63
- **ΡΟΔΟΠΗ:** Σοφ. Κομνηνού 2
- **ΧΑΝΙΑ:** Τζανακάκη 40-42
- **ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ:** Κόρακα 52
- **ΗΡΑΚΛΕΙΟ:** Ηροδότου 87
- **ΡΟΔΟΣ:** Εθν. Μακαρίου 45
- **ΚΩΣ:** Ομήρου και Ξενοκρίτου
- **ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ:** Πλατεία
Αργοστολίου
- **ΖΑΚΥΝΘΟΣ:** Πατριάρχη
Βαρθολομαίου 6

Ο φόβος των Ιουδαίων

Πανικός στο διεθνές εβραϊκό σύστημα από τη ραγδαία άνοδο της Χρυσής Αυγής

■ Κλιμάκιο του Ιδρύματος Open Society του George Soros στην Αθήνα

■ Πορεία στο Σύνταγμα από εβραίους και ευρωπαίους αντιρατσιστές (EGAM) και ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ

■ «Ντροπή στην Χρυσή Αυγή και ας την ακολουθεί το 15% των Ελλήνων» - Bernard Henri Lévy

Η ραγδαία άνοδος της Χρυσής Αυγής, που το εγχώριο Σύστημα εξουσίας αδυνατεί να ανακόψει, παρ' όλο που μεταχειρίζεται νόμιμα και παράνομα μέσα, έχει προκαλέσει διεθνείς αναταράξεις. Ο διεθνής εβραϊσμός έχει πραγματικά κινητοποιηθεί και οι πλέον προβεβλημένοι του εκπρόσωποι διακηρύσσουν ανοιχτά τον πανικό τους.

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ

Ο Τζωρτζ Σόρος μέσω του Ιδρύματος Open Society έστειλε ομάδα στελεχών του στην Αθήνα για να ενημερωθεί από κυβερνητικά κλιμάκια για τις εξελίξεις και να πιέσει το ελλαδικό κράτος να αναλάβει δράση κατά της Χρυσής Αυγής. Σύμφωνα με τον ημερήσιο Τύπο, τα υψηλά ποσοστά της Χρυσής Αυγής στις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, καθώς και στις μετέπειτα δημοσκοπήσεις, δεν ανησυχούν μόνο τους Έλληνες πολιτικούς αναλυτές και την εγχώρια επιχειρηματική κοινότητα. Η ανησυχία αυτή έχει φτάσει και πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Όχι μόνο σε πολιτικό επίπεδο, αλλά και σε επενδυτικό. Όταν, μάλιστα, το ενδιαφέρον αυτό προέρχεται από διεθνείς επενδυτές, όπως ο George Soros, τότε αποκτά πολύ μεγαλύτερη σημασία. Απόλυτα διασταυρωμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο γνωστός κερδοσκόπος έστειλε πριν από τρεις εβδομάδες ανθρώπους του στην Αθήνα για να διερευνήσουν τι ακριβώς συμβαίνει. Συγκεκριμένα, στελέχη του Open Society Foundation από τις Βρυξέλλες βρέθηκαν για δύο εβδομάδες στην ελληνική πρωτεύουσα. Οι ερωτήσεις τους γύρω από την άνοδο της Χρυσής Αυγής έπεφταν βροχή. Η παρουσία των συγκεκριμένων στελεχών έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία, αν σκεφτεί κανείς πως είχαν να επισκεφθούν τη χώρα μας από το 2008. Ταυτόχρονα, με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Αντιρατσιστικού Κινήματος που εδρεύει στο Παρίσι (κλασική περίπτωση φορέα που χρηματοδοτείται με εκατομμύρια ευρώ για να κάνει αντεθνική προπαγάνδα) διοργανώνεται... σιωπηλή πορεία στο Σύνταγμα, ενάντια στην Χρυσή Αυγή. Αυτή τη γελοία παράσταση υποστηρίζουν ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και η ΔΗΜΑΡ, αλλά και εβραίοι

«διανοούμενοι» και διάφορα άλλα νούμερα, που σε διακήρυξη τους αναφέρουν μεταξύ άλλων τα εξής: «Ενώπιον της απαράδεκτης κατάστασης που βιώνει σήμερα η Ελλάδα, εμείς, ακτιβιστές της κοινωνίας πολιτών,



διανοούμενοι, καλλιτέχνες, ενεργοί πολίτες στην κοινωνική και πολιτική ζωή, λέμε όλοι μαζί με μια φωνή: Φτάνει πια! Φτάνει με τις ρατσιστικές επιθέσεις! Φτάνει με τη συνέργια μεταξύ αστυνομικών και νεοναζί μπράβων της Χρυσής Αυγής! Φτάνει με τις ρατσιστικές και αντισιμιτικές δηλώσεις! Φτάνει με την παθητικότητα των εισαγγελικών και δικαστικών αρχών! Φτάνει με την ανοχή, την προστασία και την υποστήριξη που απολαμβάνουν οι γκάνγκστερ της Χρυσής Αυγής! Όλοι οι πολίτες έχουν προσωπικό καθήκον να πουν: Φτάνει πια! Να δώσουν στους νεοναζί να καταλάβουν ότι υπάρχουν όρια. Γι' αυτό απευθυνόμα-

στε σε όλους εκείνους που εμπνέονται από τις αρχές της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της ισότητας, καλώντας τους να ενωθούν μαζί μας, για να εκφράσουν την πίστη τους στη δημοκρατία και την απόρριψη του ρατσισμού, του αντισιμιτισμού και του νεοναζισμού και να συμμετάσχουν σε σιωπηλή πορεία διαμαρτυρίας από τη Βουλή των Ελλήνων προς την Ακρόπολη, το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου, στις 3 το μεσημέρι». Τέλος, ο εβραίος φιλόσοφος (κατά δήλωσή του) Μπερνάρ Ανρί Λεβί είναι ακόμα πιο επιθετικός στη ρητορική του: «Ντροπή σε αυτό το νεοναζιστικό κόμμα, την Χρυσή Αυγή, που συγκεντρώνει πλέον το 15% των προτιμήσεων των ψηφοφόρων και διακηρύσσει τον ρατσισμό, την νοσταλγία για την σβάστικα και τον ναζιστικό χαιρετισμό, αγαπά την βία, λατρεύει το αίμα και τον εθνικισμό...»

Ο φόβος των Ιουδαίων είναι πρωτοφανής και το γεγονός αυτό αρκεί για να αντιληφθούμε πως βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Πουθενά αλλού στον κόσμο δεν υπήρξαν τόσο άμεσες παρεμβάσεις ξένων παραγόντων στα πολιτικά δρώμενα μίας ελεύθερης χώρας. Θυμίζουμε ότι οι πρόσφατες αναφορές μας στα «Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών» εντός της βουλής, έγιναν πρώτο θέμα στο Ισραήλ. Το βέβαιο είναι πως όσες δράσεις και αν αναλάβει ο διεθνής εβραϊσμός, σε όσες δηλώσεις και αν προβούν αποτυχημένοι τύπου Δανιήλ Κον Μπεντίτ και Ανρί Λεβί, η πορεία της Χρυσής Αυγής είναι αδύνατο να ανακοπεί.

Λίγες ημέρες μετά την παρέμβαση Soros και τις διακηρύξεις των εβραίων ενάντια στην Χρυσή Αυγή, ήλθε στο προσκήνιο η πρωτοβουλία Βενιζέλου για να μας θέσει εκτός νόμου. Τυχαίο...;

Ο Ηλίας Κασιδιάρης είναι Γεωπόνος-Επιστήμων Τροφίμων και εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος «Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή»

Προτάσεις για μια Εθνική Διακυβέρνηση

Σε μια γεμάτη από Έλληνες Πατριώτες αίθουσα, οι οποίοι αγωνιούν για το μέλλον της Πατρίδος μας πραγματοποιήθηκε η ομιλία του Συναγωνιστή και βουλευτή Μαγνησίας Παναγιώτη Ηλιόπουλου στα γραφεία της Τ.Ο. Νοτίων Προαστίων με θέμα «Οι προτάσεις μας για μια Εθνική διακυβέρνηση». Απόψε στις 19:30 θα πραγματοποιηθεί ομιλία με το ίδιο θέμα από τον Συναγωνιστή Ηλιόπουλο στα γραφεία της οδού Δηλιγιάννη 50. Είσοδος ελεύθερη.



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

ΕΚΔΟΤΗΣ

Ν. Γ. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Τ.Θ. 8346

Τ.Κ. 10010 - ΑΘΗΝΑ

xrushaugh@gmail.com

www.XAgr.net

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΤΩ ΝΟΜΩ:

Ν.Γ. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ

καθημερινά από τις 9 ημ έως τις 9 μμ

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 6985121, 210 6985171, 210 6985173, 210 6985175

Αθήνα: 6932 185789 Πειραιάς: 210 4172693 Αν. Αττική: 6947 285718 Δυτ. Αττική: 6973 283559 Θεσσαλονίκη: 6970 138893
Αιτωλ/νία: 6973 749279 Αργολίδα: 6980 507785 Αρκαδία: 6974 882304 Άρτα: 6974 382063 Αχαΐα: 6986 180102 Βοιωτία: 6985 994905
Γαργαλιάνοι: 6977 224247 Γρεβενά: 6972 230176 Γύθειο: 6974 629128 Δράμα: 6978 834611 Δωδεκάνησα: 6944 962780 Έβρος: 6947 179504
Εύβοια: 6993 955634 Ευρυτανία: 6988 888540 Ζάκυνθος: 6980 787960 Ηράκλειο: 6977 752198 Ηλεία: 6977 579856 Ημαθία: 6943 567011
Θεσπρωτία: 6980 838537 Ιωάννινα: 6938 147358 Καβάλα: 6931 087003 Καρδίτσα: 6986 122363 Καστοριά: 6972 230176 Κέρκυρα: 6937 621556
Κεφαλλονιά: 6945 134452 Κιλκίς: 6970 505407 Κοζάνη: 6984 342137 Κόρινθος: 6986 256231 Κυκλάδες: 6945 372714 Λακωνία: 6970 365496
Λάρισα: 2410 554606 Λασιθί: 6989 642299 Λέσβος: 6932 228699 Λευκάδα: 6936 796622 Μαγνησία: 6972 802167 Μεσσηνία: 6948 929090
Εάνθη: 6984 784013 Πέλλα: 6972 226025 Πιέρια: 6970 881184 Πρέβεζα: 6956 306622 Ρέθυμνο: 6977 752198 Ρόδος: 6947780096
Ροδόπη: 6983 516178 Σάμος: 6984 305181 Σέρρες: 6938 721350 Τρίκαλα: 6932 207727 Φθιώτιδα: 6988 888540 Φιλιππιάδα: 6945 662768
Φλώρινα: 6947 298150 Φωκίδα: 6988 888540 Χαλκιδική: 6970 885776 Χανιά: 6977 752198 Χίος: 6980 536367

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ το σκοτεινό τους σχέδιο: Θέλουν την Χρυσή Αυγή... εκτός εκλογών!

Είναι ξεκάθαρο ότι οι μεθοδεύσεις τους είναι παράνομες και επικίνδυνες για την πολιτική ζωή της χώρας. Πως είναι δυνατόν όμως να πραγματοποιήσουν κάτι τέτοιο; Πως είναι δυνατόν να είναι ένα κόμμα νόμιμο, αλλά να μη μπορέσει να λάβει μέρος στις εκλογές; Διαβάστε τι έγραψε την Κυριακή που πέρασε η εφημερίδα «Το Βήμα»:

«Δεν θα τους κάνουμε ήρωες» - Οι κυβερνητικοί εταίροι αναζητούν τρόπους αντιμετώπισης της νεοναζιστικής απειλής: «...Η ΔΗΜΑΡ διά του εκπροσώπου της κ. Ανδρέα Παπαδόπουλου φαίνεται ότι συμφωνεί με την άποψη του Πρωθυπουργού και να διαφωνεί

δίσουμε να λάβει μέρος στις εκλογές. Ας έλθουμε πρώτα, όμως, στο δημοσίευμα του Βήματος και ας δηλώσουμε ότι καμία ανησυχία δεν υπάρχει ούτε στον Συναγωνιστή Μιχαλολιάκο, ούτε στα στελέχη της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ για το τι θα πράξουν οι συγκυβερνήτες του Μνημονίου και το τι βρώμικο μεθοδεύουν. Όσο για αυτό που είπε ο εκπρόσωπος της ΔΗΜΑΡ, το οποίο έρχεται σε ευθεία γραμμή με αυτό που είπε και το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και τα όσα συζητούνται στο μέγαρο Μαξίμου εδώ και πολλές εβδομάδες, επιστημαίνουμε ότι λένε την μισή αλήθεια, αφού το να αποκλείσουν ένα κόμμα επειδή

δεν ισχύει η συλλογική ευθύνη; Παραμύθι, λοιπόν, το ότι μπορούν λόγω... «παράνομων πράξεων» θα θέσουν την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ εκτός εκλογών. Πόσο μάλλον, που η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ επίσημα έχει δηλώσει και καταδικάσει κάθε παράνομη πράξη και επί πλέον για να θεωρηθεί μία πράξη παράνομη πρέπει να υπάρχει τελεσίδικη καταδίκη της δικαιοσύνης.

Δεν μπορούν, λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο. Τι σκέφτηκαν κάποιοι βρώμικοι εγκέφαλοι και ποιο είναι το σχέδιό τους έτσι ώστε και να μη θέσουν την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ εκτός νόμου (που δεν μπορούν!) και να μη την αφήσουν να συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές; Σας αποκαλύπτουμε το σκοτεινό σχέδιό τους: Έχουν σκοπό λίγες ημέρες πριν τις προσεχείς εκλογές όταν και θα έχουν κατατεθεί οι τελικές δηλώσεις συμμετοχής των κομμάτων στο αρμόδιο τμήμα του Αρείου Πάγου (και δεν θα υπάρχει χρόνος και τρόπος νομικής αντιδράσεως), να επιδιώξουν τον αποκλεισμό της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, την μη ανακήρυξη της συμμετοχής της στις εκλογές δηλαδή από τον αρμόδιο εισηγητή! Για τον σκοπό αυτό και πιέζουν παράγοντες της Ελληνικής Δικαιοσύνης και έχουν κάνει και σχετικές συζητήσεις... Πιστεύουμε ότι τα σχέδιά τους θα αποτύχουν και ότι η Ελληνική Δικαιοσύνη θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και δεν θα παίξει άθλια κομματικά παιχνίδια.

Αυτοί πάντως που σκέφτηκαν όλην αυτή τη σκοτεινή μεθόδευση παίζουν επικίνδυνα παιχνίδια, αφού ο παράνομος αποκλεισμός ενός κόμματος με εκατοντάδες χιλιάδες οπαδούς λίγες ημέρες πριν τις εκλογές, ανοίγει κυριολεκτικά τις πύλες της κολάσεως στην πολιτική ζωή της χώρας...

Υ.Γ.: Μέσα στα πλαίσια των σκοτεινών αυτών μεθοδεύσεων και οι αντισυγκεντρώσεις «αντιφασιστών» ενάντια σε νόμιμες πολιτικές εκδηλώσεις της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, αντισυγκεντρώσεις τις οποίες στην πραγματικότητα επιτρέπει η συγκυβέρνηση του Μνημονίου, ενώ δεκάδες είναι και οι επιθέσεις κατά γραφείων της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ σε ολόκληρη τη χώρα. Το κράτος ας αναλάβει επί τέλους τις ευθύνες του. Ας τηρήσει τους νόμους γιατί στην πραγματικότητα αυτοί παρανομούν και όχι εμείς!



με την προσπάθεια που καταβάλλει ο κ. Βενιζέλος: «Εκτός νόμου δεν είναι εύκολο να τεθεί. Ισως το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να εξεταστεί το ενδεχόμενο, εντός των συνταγματικών πλαισίων, να μην της επιτραπεί η συμμετοχή στις επόμενες εκλογές...» είπε ο κ. Παπαδόπουλος... Οι συζητήσεις αν η Χρυσή Αυγή είναι νόμιμο και συνταγματικό κόμμα έχουν προκαλέσει ανησυχία στον κ. Μιχαλολιάκο, όσο και αν γνωρίζει ότι η αποπομπή του από το Κοινοβούλιο είναι δύσκολη υπόθεση. Η επιθετικότητα του εν τούτοις δεν δείχνει να σταματά και σε ομιλίες του άρχισε να υποστηρίζει ότι «αν μας θέσουν εκτός νόμου θα ιδρύσω νέο κόμμα και θα διπλασιάσω τα ποσοστά μου».

Στο ίδιο μήκος κύματος και η δήλωση κορυφαίου στελέχους του ΠΑΣΟΚ σε ειδική ημερίδα που έγινε στην αίθουσα «Αθηναίδα» για τη ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, ο οποίος είπε ότι δεν μπορούμε να θέσουμε την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ εκτός νόμου, μπορούμε όμως να την εμπο-

κάποια μέλη του ενδεχομένως είχαν συμμετοχή σε παράνομες πράξεις δεν ισχύει από πλευράς νομικής. Εάν ίσχυε κάτι τέτοιο θα έπρεπε να τεθούν εκτός νόμου και το ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ για τους ίδιους λόγους... Νομικά δεν ισχύει η συλλογική ευθύνη. Θυμίζουμε για την ιστορία ότι στο παρελθόν μέλη του ΠΑΣΟΚ πυροβόλησαν με καραμπίνες συγκέντρωση της Ν.Δ. στην Καλαμάτα, ενώ στην Κρήτη, στην διάρκεια επεισοδίων μεταξύ οπαδών του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ. είχαμε εν ψυχρώ δολοφονία! Ποιος ξενά άλλωστε τον αρχηγό της εταιρείας δολοφόνων, που σκότωνε ηλικιωμένους και πλαστογραφούσε διαθήκες, ο οποίος ήταν εκλεγμένος δήμαρχος με τη σημαία του ΠΑΣΟΚ σε δήμο της Αττικής; Ποιος ξενά τις υποθέσεις Μαντέλη, Τσουκάτου και τόσων στελεχών Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι είναι κατηγορούμενοι και εμπλεκόμενοι σε σκάνδαλα; Αυτά δεν είναι εγκλήματα; Για αυτούς

Ένα παράξενο «τρίγωνο» και στη μέση αρκετά εκατομμύρια

Μεγάλο μπέρδεμα έχει προκληθεί από δημοσιεύματα που εμφανίζουν τον διπλωματικό σύμβουλο του Α. Σαμαρά, Σταύρο Παπασταύρου, ως διαχειριστή των κεφαλαίων του Ισραηλινού «επιχειρηματία» Σάμμι Μιονί, που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, αλλά εδώ και έξι χρόνια έχει εγκατασταθεί στο Τελ-Αβίβ.

Σύμφωνα, λοιπόν, με δηλώσεις του ίδιου του Μιονί, ο σύμβουλος του πρωθυπουργού είναι ένας εκ των διαχειριστών των «νομίμων» -όπως λέει ο ίδιος- κεφαλαίων του, πράγμα που μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές δεν έχει διαψευσθεί από τον Παπασταύρου. Άραγε, είναι συμβατό αυτό με την ιδιότητά του ως συνεργάτη του πρωθυπουργού της χώρας;

Να τονίσουμε, πως το όνομα του Σάμμι Μιονί εμπλέκεται και με τον λογαριασμό των 550 εκατομμυρίων δολαρίων που εμφανίζεται στη «λίστα Λαγκάρντ», και φέρεται να ανήκει στην Μάργκαρετ Παπανδρέου (αμφότερες οι πλευρές το



διαφεύδουν). Ας σημειωθεί ότι στην κατάθεσή του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο Ευάγγελος Βενιζέλος είχε αναφερθεί σε «τρία ονόματα εβραϊκής καταγωγής» τα οποία τον είχαν εντυπωσιάσει με το μεγάλο ύψος των καταθέσεών τους.

Ποια είναι η λύση για όλα αυτά; Να τεθεί εκτός νόμου η Χρυσή Αυγή να τελειώνουμε. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε μεταξύ τους τα υπόλοιπα κόμματα. Όπως γινόταν μέχρι πρότινος, άλλωστε...

ΔΗΚΤΙΚΑ

Αγώνας για την Ελλάδα

Με το τέλος του Εμφυλίου η Δεξιά ανέλαβε αυτοδίκαια την διακυβέρνηση της Ελλάδος. Από τον αιματηρό Εμφύλιο κληρονόμησε μια Ελλάδα κατεστραμμένη, αλλά ελεύθερη από την κομμουνιστική υποδούλωση που γνώρισαν οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων. Χάρης στην εθνική αντίσταση των Ελλήνων εμπρός στους αιματοβαμμένους ανθέλληνες, η Ελλάδα δεν θα είχε την τύχη των χωρών του Ανατολικού μπλοκ που γνώρισαν την ανέχεια και την διαφθορά, ούτε την εξαθλίωση των Βαλκανικών κρατών ή της Αλβανίας όπου οι παράφρονες και στυγερόι δημιούργησε μια ... κατάργησαν τον Θεό και εγκαθίδρυσαν ως εθνικό credo την αθεΐα. Η Ελλάδα θα γιάτρευε τις πληγές της και θα ανέπνεε Ελευθερία.

Αυτήν την νικηφόρα «προϊκα» που προσέφεραν στη Δεξιά οι ένδοξοι νεκροί του Εμφυλίου, οι πολεμιστές του Γράμμου και του Βίτσι, οι «Ελένες» της ελληνικής επαρχίας και οι εμβληματικοί αγωνιστές του Συντάγματος Μακρυγιάννη, η ακάριστη, ξενόδουλη Δεξιά την έριξε στις λάσπες. Ιδεολογικά αδύναμη να χτίσει μια νέα κοινωνία, πολιτικό και οικονομικό έρμαιο των Αγγλοαμερικάνων, η μεταπολεμική Δεξιά εξελίχτηκε σε συνδιαχειριστή της εξουσίας και εκτελεστικό όργανο ξένων και εγχώριων συμφερόντων. Η πτοπαθής αντίληψή της για τον Εμφύλιο εκτείνεται μέχρι τις μέρες μας. Η μονόπλευρη λήθη που επέβαλαν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου δημιούργησε μια σχιζοφρενική αντίληψη της Ιστορίας. Οι Αριστεροί που ως στυγεροί δολοφόνοι αιματοκύλισαν τον ελληνικό λαό, έγιναν οι τιμητές, και με την ανοχή της Δεξιάς αναγορεύτηκαν σε κριτές των πάντων.

Η Δεξιά, η νικήτρια Εθνική Δεξιά του Γράμμου και του Βίτσι, ανέπτυξε μια κουλτούρα ενοχική που οδήγησε ακόμη και όσους διέθεταν μνήμη, μαχητές, αξιωματικούς, τέκνα των θυμάτων και ποικιλώνυμες οργανώσεις, να υιοθετήσουν μια εκδοχή των γεγονότων που ούτε την Ιστορία τίμησε, ούτε τους πολεμιστές δικαίωσε, ούτε την Ελλάδα βοήθησε. Αποτέλεμά της ήταν να αποθρασυνθεί η Αριστερά, να διεισδύσει ύπουλα στο αίμα των Ελλήνων και να μολύνει κάθε πτυχή της ζωής.

Η τακτική της καταλαγής και της υποχώρησης, η παραποίηση της Ιστορίας με την μετονομασία της μέχρις εσχάτων μάχης σε πτοπαθή «θυσία» δεν έφερε την εθνική συμφιλίωση αλλά την κυριαρχία του ανθελληνισμού και της αθεΐας.

Και όμως. Τα γυναικόπαιδα της Αθήνας που πήραν τα βουνά για να βρουν καταφύγιο από την κομμουνιστική φρικαλεότητα στα Δερβενοχώρια, δεν ήταν πρόβατα που παραδόθηκαν πρόθυμα στη σφαγή. Οι μάνες που είδαν τα μωρά τους να γίνονται κάρβουνο στα Μεσόγεια της Αττικής από τα ανθρωπόμορφα τέρατα, πάλεψαν με νύχια και με δόντια την ώρα που οι «δημοκράτες» τους έπαιρναν τα παιδιά από την αγκαλιά και τις βίαζαν. Οι κωροφύλακες του Μακρυγιάννη δεν έπεσαν πρόθυμοι στο πηγάδι με τα λιοντάρια αλλά αγωνίστηκαν σαν λιοντάρια. Οι νεαροί Ευέλπιδες που στάλθηκαν άγουροι στο μέτωπο του Συμμοριτοπολέμου δεν έδωσαν τη ζωή τους για ένα αόριστο Δημοκρατικό Τίποτα. Δεν κουβαλούσαν γαρύφαλλα για τους φωτορεπόρτερ, αλλά όπλα με τα οποία υπερασπίστηκαν την πίστη τους και την τιμή τους, την Πίστη και την Τιμή της Ελλάδος.

Είτε αρέσει είτε όχι, αγωνίστηκαν για την Ελλάδα μέχρι τελευταίας ρανίδος του αιματός τους.

Το βάρος του ηρωισμού τους η μεταπολεμική Δεξιά δεν στάθηκε ικανή να το σηκώσει. Χειρότερα ακόμη, μπροστά στην μεταπολιτευτική προέλαση της Αριστεράς, πρόδωσε αυτούς πάνω στο αίμα των οποίων έχτισε την εξουσία της προκειμένου να εξακολουθήσει να έχει μερίδιο στη νέα πολιτική κατάσταση. Η Εθνική Δεξιά βρέθηκε έτσι καθισμένη στο σκαμνί επειδή δεν άφησε την Ελλάδα να γίνει Αλβανία όπως το επιθυμούσαν οι Γλέζοι και οι σύντροφοί τους, προδομένη από την Δεξιά των πονηρών πολιτευτών που προτίμησαν να μιλήσουν ψυφθηρικά για θυσίες εκεί που δόθηκαν αγώνες μέχρις εσχάτων.

Στους πολιτικάντηδες της Δεξιάς, και τους συμπορευτές τους στην εθνική αμνησία, η Χρυσή Αυγή απαντά : Όχι στο μίσος, όχι και στην ύβρη. Για να κοιτάξουμε με καθαρά μάτια το Αύριο, πρέπει να μάθουμε από το Χθες. Η Χρυσή Αυγή είναι αποφασισμένη να μην επιτρέψει έναν νέο Εμφύλιο. Τιμή σε όσους αγωνίστηκαν για να είναι η Ελλάδα ελεύθερη. Τιμωρία σε όσους την έριξαν στα νύχια των τοκογύφων. Γνήσιοι απόγονοι Εκείνων, δεν θα θυσιαστούμε.

Θα αγωνιστούμε.

Η ΟΧΙΑ

«Το χάσαμε το παιγνίδι από την Χρυσή Αυγή»

Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο του Ελληνοκύπριου δημοσιογράφου Μιχάλη Ιγνατίου για την άνοδο της Χρυσής Αυγής και τα ΜΜΕ διαβάσαμε πρόσφατα στο διαδίκτυο και μεταφέρουμε χωρίς σχολιασμό. Στο κυριότερο σημείο του άρθρου αυτού διαβάζουμε:



«Φοβάμαι πως στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής, το χάσαμε το «παιγνίδι», διότι ακόμα και η αρνητική κάλυψη των δραστηριοτήτων της αναδεικνύεται σε διαφήμιση. Θα τολμήσω δε να αποδεχθώ, παρά το γεγονός ότι θα στεναχωρέσω αγαπημένους συναδέλφους, ότι η Χρυσή Αυγή μας κέρδισε μέσα στο γήπεδό μας». ...«Θα συμφωνήσω ότι για πολλά χρόνια ο Μιχαολιάκος και η παρέα του εργάστηκαν μεθοδικά και αθόρυβα και ότι μας έπιασαν όλους στον ύπνο. Όμως, η έκρηξη της δημοτικότητάς τους οφείλεται αποκλειστικά στην κάλυψη των δραστηριοτήτων τους από τα ΜΜΕ. Πρόκειται για οργάνωση με ναζιστικές επιρροές, που είναι απειλή για τη Δημοκρατία. Και η Δημοκρατία και οι δημοσιογράφοι πρέπει να σηκώσουν το ανάστημα απέναντι στη Χρυσή Αυγή. Διότι εάν ποτέ κυβερνήσουν ο κ. Μιχαολιάκος και οι υποστηρικτές του, η Δημοκρατία και η ανεξάρτητη δημοσιογραφία θα είναι τα πρώτα θύματά τους...»



Σημεία των Καιρών

ΚΑΜΙΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

Την... αδυναμία του να εφαρμόσει την εγκύκλιο με την οποία ζητείται να ανασταθούν όλες οι διαδικασίες για χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας εξέφρασε με επιστολή του ο δήμαρχος Αθηναίων, Γ. Καμίνης.

Ο δήμαρχος στην επιστολή του, αιτιολογεί νομικά την άρνηση συμμόρφωσής του με την επίμαχη εγκύκλιο. Όπως σημειώνει, οι αποφάσεις των δικαστηρίων «αναπτύσσουν τα έννομα αποτελέσματά τους από τη δημοσίευσή τους». Οπότε η σχετική απόφαση δεν έχει καμία ισχύ έως ότου δημοσιευθεί. Δεύτερον, προσθέτει ότι «ακόμη κι αν μπορούσε να εκληφθεί ως εγκύκλιος, δεν έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο Διαύγεια και συνεπώς δεν μπορεί να εκτελεστεί... Κανείς βέβαια δεν ζήτησε την γνώμη του αλλά δεν έχει λόγο απέναντι σε απόφαση των Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου της Χώρας. Όμως ο Καμίνης έχει επενδύσει στις ψήφους των λαθρομεταναστών και σε αυτές υπολογίζει, να θυμίσουμε ότι στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές το 2010 ψήφισαν 250.276 λαθρομετανάστες!

Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΦΤΑΙΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ: ΤΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι το 21,4% του ελληνικού πληθυσμού το 2011 βρέθηκε σε κίνδυνο λόγω συρρίκνωσης του εισοδήματός του, ενώ το 15,2% αντιμετωπίζει «σοβαρές υλικές στερηώσεις». Εξάλλου, το ποσοστό του πληθυσμού που ζει σε νοι-

κοκυρία με «πολύ χαμηλή εργασιακή δραστηριότητα προσδιορίζεται για το ίδιο έτος στο 11,8%. Συνολικά οι Έλληνες πολίτες που βρέθηκαν σε μία από αυτές τις τρεις κατηγορίες υπολογίζονται από τη Eurostat σε 3,4 εκατομμύρια, ή 31% του πληθυσμού. Το ποσοστό επί του πληθυσμού το 2010 ήταν 27,7%, ενώ το 2008 ήταν 28,1%.

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΟ AL JAZEERA

Ο διεθνής τηλεοπτικός δίαυλος Al Jazeera στο μεσημεριανό του δεκάτιο ειδήσεων της Κυριακής 2 Δεκεμβρίου 2012, είχε ως πρώτο θέμα την δράση της Χρυσής Αυγής. Στο «αντικειμενικό» ρεπορτάζ του Al Jazeera μίλησαν ο μόνιμος υβριστής της Χρυσής Αυγής βουλευτής της Ν.Δ. Δημήτρης Κυριαζίδης και κάποιος Ιωάννης Μιχελάτος ως «security analyst». Το ρεπορτάζ του (Αγγλίου δημοσιογράφου) Barnaby Phillips, δεν είχε να παρουσιάσει κάτι καινούριο, αλλά τα γνωστά επιρροές της Χρυσής Αυγής στα σώματα ασφαλείας, την τελευταία δημοσκοπική άνοδο του κινήματος σε όλη την Ελληνική κοινωνία, το περιστατικό με την Λιάνα Καννέλη, τις επιθέσεις κατά αλληθοπατών (εννοείται χωρίς στοιχεία!) και τέλος για την προσπάθεια του κινήματος να ανεβάσει τα εκλογικά του ποσοστά με την διανομή τροφίμων αποκλειστικά σε Έλληνες.

ΕΠΙΘΕΣΗ 20 ΑΝΑΡΧΙΚΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ 2 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ομάδα περίπου 20 «αντιεξουσιαστών», επιτέθηκε στα Πατήσια εναντίον δύο ατόμων που καθάριζαν την περιοχή, μετά από λαϊκή

Η αδερφή του Εθνομάρτυρα Σολωμού στα γραφεία της Χρυσής Αυγής



Κλιμάκιο βουλευτών της Χρυσής Αυγής, αποτελούμενο από τους Συναγωνιστές Χρήστο Παππά, Ιωάννη Λαγό και Ηλία Κασιδιάρη συναντήθηκε στα γραφεία του Λαϊκού Εθνικιστικού Κινήματος στη βουλή με τον ανιψιό και την αδερφή του Κύπριου Εθνομάρτυρα Σολωμού Σολωμού. Η Σκεύη Σολωμού εξέφρασε την συμπάραστασή της στους συναγωνιστές της Χρυσής Αυγής, καθώς και την αγωνία της για το μέλλον της Ελλάδας και της Κύπρου. Οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής από την πλευρά τους την ευχαρίστησαν για τα καλά της λόγια και έδωσαν τον λόγο τους πως δεν θα αφήσουν την θυσία του Σολωμού όπως και χιλιάδων άλλων Ελλήνων και Κυπρίων εθνομαρτύρων να πάει χαμένη. Ο Σολωμός Σολωμού είχε δολοφονηθεί στις 14 Αυγούστου 1996 στο οδόφραγμα της Δερύνειας από ελεύθερους σκοπευτές και αξιωματούχους του ψευδοκράτους, όταν επιχειρήσε να κατεβάσει από τον ιστό την τουρκική σημαία.

αγορά. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο και οι γνωστοί - άγνωστοι δράστες «αναζητούνται» όπως κάθε φορά. Βέβαια για αυτό το περιστατικό, την άνοδο επίθεση οργανωμένων αριστεριστών σε Έλληνες εργαζομένους που καθημερινά μοχθούν για το μεροκάματο, δεν θα ακούσετε τίποτα από τα κανάλια της διαπλοκής αλλά ούτε και από μεγάλες ειδησεογραφικές ιστοσελίδες στο διαδίκτυο. Υπενθυμίζουμε ότι τα «τάγματα εφόδου» των αναρχικών είχαν επιτεθεί και στα γραφεία του συνδικάτου των μικροπωλητών, το οποίο πήρε ξεκάθαρη θέση ενάντια στο παραεμπόριο. Βλέπουμε ξεκάθαρα ότι οι αριστεριστές έχουν πάρει εργολαβία το παραεμπόριο...

ΒΟΜΒΑ ΣΤΗΝ Τ.Ο. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Άγνωστοι τοποθέτησαν βόμβα μεγάλης ισχύος στην είσοδο των γραφείων, η οποία όταν εξερράγη σχημάτισε κρατήρα σχεδόν ενός μέτρου. Από το ωστικό κύμα τμήματα της πόρτας τρύπησαν τον τοίχο του διπλανού καταστήματος, όπου σχηματίστηκε και εκεί τρύπα σχεδόν ενός μέτρου. Το ισόγειο του κτηρίου καταστράφηκε ολοσχερώς. Η επίθεση θυμίζει σε πάρα πολλά σημεία την βομβιστική ενέργεια εναντίον των γραφείων μας στην οδό Σωκράτους. Όπως προέκυψε από την αυτοψία στον εκρηκτικό μηχανισμό περιλαμβάνονταν και βλήματα ανάλογα περίπου με αυτά που περιέχονται σε εννιάβολα φυσίγγια κυνηγετικού όπλου, τα οποία είναι φονικά σε απόσταση πολλών μέτρων.



Θεαματική κωλοτούμπα του Τσίπρα για το μνημόνιο!

Έγινε η πανελλήνια συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ αυτές τις μέρες και το βασικό εξαγόμενο συμπέρασμα από όσα ειπώθηκαν είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βαδίζει στα χνάρια του παλιού ΠΑΣΟΚ. Βέβαια αυτό ήταν αναμενόμενο, αφού όλοι γνωρίζουν ότι με την πρόσφατη απότομη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά το παλιό ΠΑΣΟΚ, με όλα του τα μεταχειρισμένα και σαθρά υλικά, κατέκτησε και παραμέρισε τον ΣΥΡΙΖΑ.

Έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ αρχίζει και εμφανίζει όλα τα χαρακτηριστικά του παλιού ΠΑΣΟΚ. Πρώτον απ' όλα πραγματοποιήθηκε μία στροφή προς την «μετριότητα» και τον «ρεαλισμό», εννοώντας προφανώς ότι μόλις μπορέσουν θα δράσουν σαν την ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ σε όλα τα ζητήματα. Ετοιμαστείτε σιγά σιγά να ακούσετε τις παλιές, γνώριμες φράσεις που ακούμε τόσα χρόνια: «Θέλουμε να βγούμε από το μνημόνιο, αλλά δεν μπορούμε», «Αν δεν μας δώσουν την δόση θα πεινάσουν τα παιδιά μας» και άλλα παρόμοια που όλοι σας γνωρίζετε.

Το δεύτερο που παρατηρήθηκε είναι η δημιουργία εσωτερικής τάσεως με σκοπό την υπαρπαγή ψήφων από τους αδαείς. Πως υπήρχε παλιότερα το περίφημο «πατριωτικό» ΠΑΣΟΚ, που φρόντιζε να εισπράττει το ΠΑΣΟΚ και ψήφους που δεν ήταν από

διεθμιστές και αριστερούς. Περίπου αυτό έχει και τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά από την ανάποδη. Το ΠΑΣΟΚ το 1981 είχε την ανάγκη μίας τάσης που να διεμβολίζει το κέντρο, όσο καιρό το ΠΑΣΟΚ δούλευε και ψάρευε στα θολά νερά της αριστεράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα έχει ανάγκη μίας τάσης που να κάνει το εντελώς αντίθετο, δηλαδή



να κρατάει την αριστερά όσο καιρό ο ΣΥΡΙΖΑ θα μετακινείται προς το κέντρο. Έτσι δημιουργήθηκε και το λεγόμενο «Αριστερό Ρεύμα», το οποίο θα είναι μονίμως δυσαρεστημένο, αλλά θα παραμένει (όπως και αυτοί που το ψηφίζουν) παρά τις όποιες παλινωδίες στις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ.

Όσον αφορά τους φανατικούς διεθμιστές και τον κίνδυνο που προβάλλει η ΝΔ ότι «έρχονται οι κομμουνιστές», προκειμένου να πλώσει προς συμφέρον της το πολιτικό σκηνικό, η απάντηση είναι διπλή. Πρώτον μόνο η Χρυσή Αυγή μπορεί να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο των διεθμιστών, αφού ως γνωστό η ΝΔ παραδοσιακά τους προσκυνάει. Το δεύτερο είναι ότι όλες αυτές οι τάσεις θα βρεθούν πλέον σε δεύτερη μοίρα. Όχι επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έπαψε να τις έχει, αλλά όπως είπε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Χατζηαντωνίου «δεν μπορούν να είναι απόψεις ενός κόμματος που διεκδικεί να καθορίζει τη μοίρα του λαού και το μέλλον της χώρας».

Τα «λιγούρια της εξουσίας» δεν κρύβονται καθόλου. Η «καταγγελία του μνημονίου» και οι μονομερείς ενέργειες ήδη πήγαν «περίπατο» και οδεύουν προγραμματικά ολοταχώς προς το κέντρο με τις απόψεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Άντε «σύντροφο»... Το νέο ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ενωμένο ΔυΝαΤό!

Βενιζέλος εναντίον Βενιζέλου! Ο ίδιος γράφει σε βιβλίο πως είναι αδύνατη η απαγόρευση πολιτικού κόμματος

«Το Σύνταγμα δεν υιοθετεί τη δυνατότητα της δικαστικής απαγόρευσης πολιτικού κόμματος» - Ευάγγελος Βενιζέλος «Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου» (Εκδόσεις Αντώνη Αντ. Ν. Σάκκουλα) σελ. 447

Εδώ και λίγες ημέρες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, προπαγανδίζει πως θα αναλάβει πρωτοβουλίες, ώστε να θέσει εκτός νόμου τον Λαϊκό Σύνδεσμο. Ας δούμε όμως τι υποστήριζε (με την ιδιότητα του συνταγματολόγου) ο ίδιος άνθρωπος το 2008 μέσα από το βιβλίο του «Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου» (Εκδόσεις Αντώνη Αντ. Ν. Σάκκουλα) σελ. 447:

«...Το Σύνταγμα δεν περιέχει ορισμό του πολιτικού κόμματος ούτε επιβάλλει συνταγματικούς περιορισμούς ή δικαστικά ελεγχόμενους σκοπούς στα πολιτικά κόμματα: κυρίως, δεν υιοθετεί τη δυνατότητα της δικαστικής απαγόρευσης πολιτικού κόμματος, η οποία απασχόλησε τις προπαρασκευαστικές εργασίες του άρθρου 29 στο πλαίσιο της Ε' Αναθεωρητικής Βουλής, σε αντίθεση προς το γερμανικό πρότυπο, που αναθέ-

τει τη σχετική αρμοδιότητα στο Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο.

Οι ιστορικοί λόγοι που προκάλεσαν τον προβληματισμό αυτό, αλλά τελικά απέτρεψαν την εισαγωγή μιας τέτοιας πρόβλεψης στο ελληνικό Σύνταγμα είναι προφανείς. Η ελληνική νομοθεσία και η ελληνική ιστορική εμπειρία είχαν να επιδείξουν μία μακροχρόνια εχθρότητα απέναντι στο φαινόμενο του πολιτικού κόμματος, με αποκορύφωμα τη μετεμφυλιακή απαγόρευση του Κ.Κ.Ε., που ήρθε μόλις το 1974, με την πτώση της δικτατορίας του 1967-1974 και την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Από την άλλη πλευρά, οι πρόσφατες-τότε-εξελίξεις, η νωπή εμπειρία της δικτατορίας και η νομιμοποίηση του Κ.Κ.Ε. μετά από την πολύχρονη απαγόρευσή του καθιστούσαν αντιπαθές και ύποπτο οποιοδήποτε τέτοιο ενδεχόμενο.

Ακόμη και αν επιλεγεί στο μέλλον, από τον αναθεωρητικό νομοθέτη, η λύση της εισαγωγής Συνταγματικού Δικαστηρίου, αντί του ΑΕΔ του άρθρου 100Σ., αυτό, προκειμένου να διαφυλάξει το κύρος των κρίσεων του στα θέματα του ελέγχου της

αντισυνταγματικότητας των νόμων, δεν θα πρέπει να διαθέτει αρμοδιότητες σχετικές π.χ. με τη λειτουργία της Βουλής, τις ρυθμιστικές αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας ή τη δράση και τη λειτουργία των κομμάτων. Η ρήτρα επομένως του άρθρου 29 παρ. 1 Σ. δεν θεσπίζει κριτήρια για τον έλεγχο των σκοπών, της ιδεολογικής και πολιτικής φυσιογνωμίας, του προγράμματος ή και του συλλογικού φρονήματος ενός πολιτικού κόμματος. Δεν εγκαθιδρύεται άλλωστε κάποια διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας να είναι δυνατή η προσφυγή σε έναν τέτοιο έλεγχο. Η λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος (ως συστήματος θεσμών, διαδικασιών, δικαιωμάτων και νοοτροπίας) ή είναι ελεύθερη ή δεν υφίσταται καθόλου...»

Είναι καταπληκτικό ότι τους κυνηγάνε τα ίδια τους τα λόγια...Είναι διπρόσωποι και δεν κάνουν την παραμικρή προσπάθεια για να το κρύψουν. Μέχρι εδώ όμως! Ο λαός κατάλαβε ότι η υποκρισία του πολιτικού κόσμου οδηγεί τη χώρα μας στην καταστροφή. Τους έχει γυρίσει οριστικά την πλάτη και βαδίζει στο μέλλον με τη Χρυσή Αυγή!

ΜΑΣ ΠΝΙΓΕΙ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΠΟΧΑ

Η εφημερίδα Realnews αποκαλύπτει πως οι ορκωτοί λογιστές της Επιτροπής «Πόθεν Εσχες» διαπίστωσαν ότι η Σταυρούλα Κουράκου, σύζυγος του πρώην υπουργού Γιάννου Παπαντωνίου, δεν έχει δηλώσει τα χρήματα που είχε καταθέσει σε υποκαταστήματα της HSBC στη Γενεύη. Το ποσό υπερβαίνει τα 2 εκατ. δολάρια! Το όνομα της Σταυρούλας Κουράκου εμφανίζεται στη λίστα Λαγκάρντ, στον αριθμό 919, ως «Kourakou Stavroula-businesswoman». Το πόρισμα της Επιτροπής βρίσκεται από την Πέμπτη στα χέρια του πρώην υπουργού Γιάννου Παπαντωνίου, ο οποίος είναι υποχρεωμένος εντός 20 ημερών να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις.

57% ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ!

Μετά την ανακοίνωση των νέων αποτελεσμάτων για την αύξηση της ανεργίας στην Ευρωζώνη και ιδιαίτερα στην Ελλάδα ο τραγελαφικός πρωθυπουργός μας δείχνει να ξαφνιασμένος. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το 25% του Ελληνικού πληθυσμού είναι άνεργο, ενώ η ανεργία στους νέους φτάνει το εξωφρενικό ποσοστό



Σημεία των Καιρών

του 57%. Με λίγα λόγια, στην Ελλάδα του σήμερα πάνω από το μισό του εργατικού δυναμικού είναι ανενεργό και στα πρόθυρα του κατώτερου ορίου της φτώχειας. Έτσι, η τραγική συγκυβέρνηση άρχισε «για τα μάτια του κόσμου» να ανησυχεί για το μέλλον της Ελλάδας, λέγοντας ότι με τη λήψη της νέας δόσης «τα πράγματα θα πάνε καλύτερα» και «η Ελλάδα θα τα καταφέρει». Δεν μας εξήγησαν όμως, πώς ακριβώς θα επιτευχθεί αυτό, καθώς η νέα δόση θα δοθεί για ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών και ουσιαστικά δεν θα πάει «ούτε φράγκο» στην τσέπη του απλού Έλληνα.

Ο ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΟΛΟΓΙΑΣ...

Το θράσος και η κοροϊδία προς τον Ελληνικό λαό δεν έχει πλέον όρια! Ο Πάγκαλος σε

συνέντευξη του για άλλη μια φορά εξοργίζει τον κόσμο λέγοντας: «Χωρίς καμία διάθεση χιούμορ αυτήν τη στιγμή είμαι σε αδυναμία να καταβάλω φόρους που οφείλω. Πουλώ ακίνητα, αλλά κανείς δεν αγοράζει». Αναρωτήθηκε άραγε ποτέ, πώς οι Ελληνικές οικογένειες εν μέσω τέτοιας ύφεσης θα καταφέρουν να προσφέρουν ακόμα και τα απαραίτητα προς το ζην για να ζήσουν αξιοπρεπώς; Υπάρχει όμως και μια εναλλακτική για τον κ. Πάγκαλο... Μπορεί να παρευρεθεί σε κάποια διανομή τροφίμων που διοργανώνει η Χρυσή Αυγή και να προμηθευτεί τρόφιμα και να απαλύνει την δυσχέρεια.

Ελικόπτερο ή κελί;

Το γεγονός ότι ένας αδιάτακτος πολιτικός αριβίστας, με τον νομιμοφανή μανδύα του «επιστήμονα», πρωτοστατεί στον «αγώνα» για την «εκπαραθύρωση» της Χρυσής Αυγής από το πολιτικό σύστημα, αποδεικνύει την αδυναμία του ίδιου του σαθρού κατεστημένου έναντι του Εθνικιστικού κινήματος που επελαύνει όχι μόνο δημοσκοπικά αλλά και κοινωνικά. Η αμετροέπεια και ο αλαζονικός βερμπαλισμός του ευτραφούς σπουδαρχίδα, δεν είναι από μόνα τους πλέον ικανά στοιχεία για να αναιρέσουν την συμπαγή αντίληψη που έχει διαμορφώσει ο λαός για τους υπαίτιους της εξαθλίωσής του, οικονομικής, κοινωνικής, αλλά πρωτίστως ηθικής.

Η επιλεκτική εφαρμογή του θεμελιώδους νόμου του κράτους, δηλαδή του Συντάγματος, στην οποία ο ίδιος και οι σύντροφοί του διέπρεψαν τα χρόνια της ηγεμονίας τους, δεν τους αρκεί πλέον ώστε να μην φαίνονται γυμνοί στα μάτια του μέσου Έλληνα, την αξιοπρέπεια του οποίου ποδοπάτησαν με τις άθλιες επιλογές τους και τη στάση ζωής τους. Κανείς και για κανέναν λόγο, δεν μπορεί, υπό το παρόν νομικό καθεστώς, να ισχυριστεί σοβαρά ότι έχει την ευχέρεια να θέσει «εκτός νόμου» ένα κοινοβουλευτικό κόμμα, το οποίο πληροί – αντίθετα με άλλα που βρίσκονται στο απυρόβλητο – όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις που απαιτούνται. Πρώτον, νομικά, γιατί η Χρυσή Αυγή δεν είναι νέο κόμμα αλλά έχει κατέλθει σε πλείστες όσες εκλογικές αναμετρήσεις με την ίδια ακριβώς δήλωση στον Άρειο Πάγο και με φανερό ιδεολογία – οπότε γιατί δεν ετέθη ζήτημα «νομιμότητας» στην πρώτη κιάλας εκλογική του κάθοδο. Δεύτερον, πολιτικά, επειδή μια τέτοια απόπειρα θα απεδείκνυε περίτρανα σε όλους ότι το περίφημο «σύστημα» είναι αδύναμο να αντιμετωπίσει με όρους πολιτικής ισότητας ένα λαϊκό κίνημα και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω ενδυνάμωσή του. Ελλείψει συνταγματικού δικαστηρίου, γαίον αιτήματος του νομικού κόσμου τις τελευταίες δεκαετίες ή αντίστοιχου θεσμού, μια τέτοια κίνηση θα συνιστούσε συνταγματική εκτροπή και θα ενεργοποιούσε αυτόματα τη διάταξη του άρθρου 120 παρ. 4 Σ., με απρόβλεπτες πολιτικές συνέπειες.

Οι περιοπούδαστες αρλούμπες του ευφάνταστου ρέκτη, δεν πρόκειται να τον γλιτώσουν από τις συσσωρευμένες ευθύνες που φέρει θεσμικά για την κατάντια της χώρας. Ας αναλογιστεί, στο πέρας της πολιτικής του καριέρας, από ποιο σημείο επιθυμεί να παρακολουθήσει την αποκαθάλωση του συστήματος που αυτός και οι όμοιοί του έχτισαν. Από το ελικόπτερο ή από το κελί.

Γιάννης Ζωγράφος
Δικηγόρος- ΜΔΕ Ποινικού Δικαίου

Ιδρύθηκε η υπηρεσία του Σαμαρά κατά του... “ρατσισμού”

Πέρασε –όπως ήταν αναμενόμενο– από το Ε' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.) το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του υπουργείου ΠΡΟ-ΠΟ, για τη δημιουργία ειδικών τμημάτων της αστυνομίας «για την αντιμετώπιση της ρατσιστικής βίας».

Νέο τριψήφιο (χωρίς χρέωση...) νούμερο για να μπορούν οι διάφοροι αντιρατσιστές και λαθρομετανάστες να καταγγέλλουν τις δήθεν ρατσιστικές επιθέσεις θεσπίζει ο υπουργός ΠΡΟΠΟ, Ν. Δένδιας.

Το γεγονός ότι το νούμερο κλήσεως είναι τριψήφιο αποτελεί από μόνο του έμπρακτο ρατσισμό κατά των Ελλήνων, οι οποίοι για να κλείσουν ραντεβού με κάποιον γιατρό του ΙΚΑ καλούν μέσω του πενταψήφιου (και άρα με χρέωση...) αριθμού κάποιας ιδιωτικής εταιρίας.

Το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των δήθεν ρατσιστικών επιθέσεων τελικώς αποδεικνύεται ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ λαθρομεταναστών, δείχνει ότι ο εν λόγω τριψήφιος αριθμός θα μπορούσε ανέτως να αποτελεί επίσημο αριθμό προβοκάτσιας. Άλλωστε όλες οι δήθεν ρατσιστικές επιθέσεις



αρχικώς προσπαθούν με το «στανιό» να αποδοθούν στην Χρυσή Αυγή και όταν εν τέλει διαψεύδονται πανηγυρικά κανείς δεν δημοσιεύει (ως όφειλε...) την διάψευση. Αλήθεια όμως και πέρα από τα παραπάνω προφανή... Με τον ρατσισμό κατά των Ελλήνων θα ασχοληθεί ποτέ το κράτος; Ρητορική φυσικά η ερώτηση... Άλλωστε το ελληνικό κράτος συνεργάζεται ακόμα και με το αλβανικό κράτος που οραματίζεται «μεγάλες αλβανίες» και «τσαμουριές», για να επιτύχει την ανάσχεση της ανόδου της Χρυσής Αυγής.

Καλό Ταξίδι Συναγωνιστή Σπύρο

Την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2012, άφησε την τελευταία του πνοή, στην αγαπημένη του πόλη και γενέτειρά του, το Αγρίνιο, ο γνωστός αγωνιστής του εθνικισμού Σπύρος Σταθόπουλος. Ο Σπύρος Σταθόπουλος από τα χρόνια ακόμη της δεκαετίας του '70 μέχρι το τέλος της ζωής του παρέμεινε σταθερός στις Ιδέες του και έδωσε αγώνες σκληρούς και πάντοτε ανιδιοτελείς. Η Χρυσή Αυγή συλλυπείται θερμά την οικογένειά του και όλους όσους τον αγάπησαν και αγωνίστηκαν μαζί του για την Εθνικιστική Ιδέα!



20 ΧΡΟΝΙΑ ΨΕΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΑΣΠΗ: ΑΠΟ ΤΟ "ΧΑΡΑΓΜΑ" ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ 1993, ΣΤΟΝ ΣΟΥΔΑΝΟ ΤΟΥ 2012...

Νέα επίθεση εναντίον της Χρυσής Αυγής με υλικά από το παρελθόν...

Οι καιροί αλλάζουν, τα χρόνια περνούν, αλλά κάποια πράγματα παραμένουν αναλλοίωτα. Ένα απ' αυτά, αναμφίβολα, είναι και η διαχρονική λασπολογία εναντίον της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ.



Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας τον Νοέμβριο του 1993, όταν και ξέσπασε το αντιεθνικιστικό μένος των «προοδευτικών» με αφορμή μια ψεύτικη επίθεση...

Πιο πρόσφατο περιστατικό, τουλάχιστον μέχρι την στιγμή που γράφεται αυτό το κείμενο, η καταγγελία για επίθεση σε σουδανό, τον οποίο χάραξαν στην πλάτη, υποτίθεται με τα αρχικά της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ. Είναι ολοφάνερο ότι η υπόθεση είναι σαθρή, από την πρώτη κιόλας ματιά. Αυτό, το οποίο εντελώς αυθαίρετα χαρακτηρίζεται από τους δούλους της καθεστωτικής δημοσιογραφίας ως "αρχικά της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ" είναι κάτι "ιερογλυφικά" που θα μπορούσαν να είναι το «Α» της αναρχίας ή αφηρημένη "ζωγραφική" ή γενικώς κάτι αλλοπρόσλλα σχέδια, αλλά σε καμία περίπτωση τα... αρχικά της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ.

Η επίθεση στον σουδανό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί καθώς, σε αντίθεση με τους λυσσαλέους κατηγορούς μας, εμείς δεν παραποιούμε την αλήθεια. Το θέμα, όμως, είναι να δούμε τι πραγματικά συνέβη και κάτω υπό ποιες συνθήκες. Γιατί απαραίτητα πρέπει να είχε πολιτική χροιά το γεγονός; Δεν θα μπορούσε να είναι κάποια προσωπική αντιπαράθεση, η οποία για ανεξήγητους λόγους "βαπτίστηκε" ρατσιστική επίθεση; Εμείς καλούμε ξεκάθαρα να κυθεί άπλετο φως στην υπόθεση, προκειμένου να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια, η οποία -είναι σίγουρο- θα λάμψει, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες κάποιων επίδοξων ρεπόρτερ να βγάλουν από την μύγα ξίγκι.

Το συγκεκριμένο περιστατικό, όμως, μας παραπέμπει σ' ένα άλλο παλιότερο, ίδιας ακριβώς κοπής, το οποίο στο τέλος αποδείχθηκε (κι αυτό) «μούφα».

10 Νοεμβρίου 1993. Από το πουθενά, κάποια μαθήτρια στους Αμπελοκήπους καταγγέλλει ότι Χρυσουαγίτες τής χάραξαν τον αγκυλωτό σταυρό στο μέτωπο. Τα ΜΜΕ κυριολεκτικά ξεσάλωσαν εκείνο το απόγευμα. Η κινδυνολογία και ο αφορισμός εναντίον της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ δίνουν και παίρνουν. Και ξαφνικά έρχεται η ιατροδικαστική έκθεση ενός έντιμου ανθρώπου, του Φίλιππου Κουτσάφτη, ο οποίος εξήγησε τι ακριβώς συνέβη. Η μαθήτρια έκανε μόνη της το τατουάζ και χωρίς κανενός είδους βία. Η αποκάλυψη του ψέματος, φυσικά, σε καμία περίπτωση δεν οδήγησε τα ΜΜΕ στο να ζητήσουν συγγνώμη ή έστω να ανασκευάσουν την χαλκευμένη είδηση.

Πολύ περισσότερο δεν εμπόδισε κάποιους αλπαράδες να πραγματοποιήσουν, δυο ημέρες αργότερα, "αντιφασιστική πορεία" -και ενώ η υπόθεση είχε ξεφουσκώσει τελείως λόγω των αποκλύψεων του ιατροδικαστή-, σπάζοντας για πολλοστή φορά τα καταστήματα του κέντρου των Αθηνών. Η ίδια ιστορία, λοιπόν, φαίνεται ότι επαναλαμβάνεται 19 χρόνια μετά. Και επειδή, ως γνωστόν, η Ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα, εκεί θα καταλήξει και αυτό το κατασκευασμα.



Οι διάφοροι, όμως, ρεπόρτερ που "καταπίνουν την κάμπλο και διυλίζουν τον κώνωπα", κατακρουγώντας κάθε έννοια αντικειμενικότητας (έτσι, κύριε Ιάσωνα Πιπίνη;), όπως και οι περιφερόμενοι, ανά τα κανάλια και τις εφημερίδες, κατηγοροί της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ που εκπροσωπούν κυριολεκτικά μόνο τον εαυτό τους (όπως κάποιος Κωστής Παπαϊωάννου), ας γνωρίζουν ότι η ανοχή στην λασπολογία έχει και τα όρια της καθώς, από ένα σημείο και μετά, τον λόγο μπορεί να έχει και η Δικαιοσύνη.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ

ΠΟΙΟ «Χ» ΚΑΙ ΠΟΙΟ «Α» ΕΙΔΑΝ ΟΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ»;



Τις τελευταίες ημέρες, εμφανίζεται στα (πρόθυμα για κάτι τέτοια) δελτία ειδήσεων των καναλιών της διαφθοράς, της διαπλοκής και των τουρκικών σήριαλ, ένας άνθρωπος χωρίς πρόσωπο και χωρίς όνομα, ο οποίος δπλώνει «30χρονος Σουδανός μετανάστης» και «καταγγέλλει» ότι προ... δύο μηνών (!!!), στο κέντρο της Αθήνας, έπεσε θύμα ρατσιστικής επίθεσης από άγνωστους που φορούσαν κουκούλες, οι οποίοι του επιτέθηκαν και αφού τον κακοποίησαν του χάραξαν με αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη τα γράμματα Χ και Α, που σημαίνει Χρυσή Αυγή. Μάλιστα, το «θύμα» για μερικά δευτερόλεπτα επέδειξε στην κάμερα την πλάτη του, με τα χαράγματα.

Έχουμε όμως κάποιες εύλογες απορίες:

▶ Παραθέτουμε τη φωτογραφία από τη «χαραγμένη με το Χ και το Α πλάτη του «θύματος» και δε βλέπουμε πουθενά Χ και Α (και αόματοι δεν είμαστε...).

▶ Σίγουρα, με τέτοιο τραύμα θα χρειάστηκε νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο. Όμως, σε τόσο σοβαρά περιστατικά (όπως και σε τραυματισμούς από τροχαία ατυχήματα κ.α.), τα νοσοκομεία ειδοποιούν οπωσδήποτε την Αστυνομία. Γιατί δεν ειδοποιήθηκε στην περίπτωση του;

▶ Ο ίδιος ισχυρίζεται πως δεν κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία, γιατί είναι παράνομο στη χώρα (λαθρομετανάστης) και φοβήθηκε να μην τον απελάσουν. Το έκανε άραγε τώρα, που υπάρχει και νέα ειδική υπηρεσία του υπουργείου ΠΡΟ-ΠΟ, η οποία επιλαμβάνεται τέτοιων «ρατσιστικών περιστατικών» και αν όχι γιατί;

▶ Τα κανάλια, πως υιοθετούν και προβάλλουν μια τόσο σοβαρή καταγγελία εις βάρος ενός νομίμου πολιτικού κόμματος, χωρίς να υπάρχουν στοιχεία, μάρτυρες κ.τ.λ.; Δεν φοβούνται μήπως η υπόθεση αποδειχθεί φιάσκο και γίνουν ρεζίλι;

«ΕΛΛΗΝΙΚΟ» ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ:

Πιστοί στη γραμμή Πάγκαλου για τους Κούρδους (όπως εκφράστηκε με κραυγαλέο παράδειγμα την παράδοση του Αμντουλάχ Οτσαλάν στους Τούρκους), είναι στο υπουργείο των Εξωτερικών της κυβέρνησης του Αντωνάκη Σαμαρά. Έτσι, σε «πονηρή» ερώτηση που δέχτηκε ο πολυπράγμων εκπρόσωπος του ΥΠ.ΕΞ., Γ. Δελαβέκουρας, σχετικά με εκδήλωση παρουσίασης βιβλίου στελέχους του ΡΚΚ στο Πολεμικό Μουσείο και κατά πόσον επηρεάζει τη θέση της Ελλάδας για την τρομοκρατία, χαρακτήρισε τους αγωνιζόμενους για την απελευθέρωση της Πατρίδας τους Κούρδους, τρομοκράτες: «Η Ελλάδα, καταδικάζει απερίφραστα την τρομοκρατία σε όλες τις μορφές της. Αυτή είναι και η θέση σύσσωμης της Ε.Ε., τόσο επί της αρχής, όσον και στο μέτρο που αφορά την οργάνωση ΡΚΚ. Χθες, ιδιώτες διοργάνωσαν εκδήλωση παρουσίασης βιβλίου στελέχους του ΡΚΚ, σε νοικιασμένη αίθουσα του Πολεμικού Μουσείου, εν αγνοία των αρμο-

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ ΟΙ ΚΟΥΡΔΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ!

δίων αρχών. Το δε ΥΠΕΘΑ διενήργησε εξέταση και αποδόθηκαν ευθύνες. Το γεγονός αυτό δεν έχει καμία σχέση με την ελληνική κυβέρνηση και έρχεται σε αντίθεση με την πάγια θέση μας για την τρομοκρατία.»

Και βέβαια, με τη λογική αυτή της σαμαρικής κατοικικής συγκυβέρνησης, «τρομοκράτες» ήταν ο Κολοκοτρώνης και οι υπόλοιποι ήρωες του '21, «τρομοκράτες» ο Παύλος Μελάς και τα παλικάρια του, «τρομοκράτες» ο Ναπολέων Ζέρβας και ο Δημήτριος Ψαρρός κι όλοι όσοι αγωνίζονται για την ελευθερία της πατρίδας τους!

ΕΡΩΤΗΣΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΠΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ερώτηση στην βουλή κατέθεσε ο Συναγωνιστής Χρήστος Παπάς για τους απαράδεκτους χαρακτηρισμούς που αφορούσαν τους Κούρδους Αγωνιστές. Σας παραθέτουμε το κείμενο της:

1) Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην μεταστρο-

φή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στο συγκεκριμένο ζήτημα;

2) Θεωρεί ότι η αντίθεση στα αιτήματα και τον αγώνα που κάνουν οι Κούρδοι και ειδικότερα το ΡΚΚ για αναγνώριση πολιτικών δικαιωμάτων συνάδει με τα ελληνικά συμφέροντα; Αν ναι, σε ποια επιχειρήματα το στηρίζει;

3) Δέχθηκε επίσημες ή ανεπίσημες πιέσεις



από τις τουρκικές διπλωματικές αρχές για την ακύρωση της παρουσίασης του βιβλίου ή για την αλλαγή του χώρου όπου επρόκειτο να πραγματοποιηθεί;

4) Πιστεύει ότι με τη λογική του ραγιαδισμού θα διατηρηθεί η ειρήνη στο Αιγαίο;

5) Θα ζητήσει δίωξη των ευρισκόμενων στην Ελλάδα Κούρδων, οι οποίοι αγωνίζονται για την αναγνώριση των πολιτικών δικαιωμάτων του έθνους τους;

6) Ποιοι λόγοι επέβαλλαν να αναγνωριστούν από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ως «αγωνιστές της δημοκρατίας» οι ισλαμιστές αντικαθεστωτικοί της Συρίας (οι οποίοι διώκουν τους ελληνορθόδοξους της Συρίας, δολοφονούν ιερείς και απλούς πολίτες και καταστρέφουν Ορθόδοξους Ναούς), και αντιθέτως ως τρομοκράτες τα μέλη του ΡΚΚ; 7) Θεωρεί ότι οι φυλάκιση δεκάδων χιλιάδων Κούρδων από το τουρκικό κράτος και οι συνθήκες κράτησης αυτών συνάδουν με τα αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα;

ΑΚΟΥ-ΒΛΕΠΕ-ΜΙΛΑ

γράφει ο Νικόλαος Η. Σκαντζός

• Στην Ελλάδα του σήμερα ένας απλός παρατηρητής (αν θέλετε, είτε ουδέτερος είτε αμέτοχος πολιτικά), ο οποίος διαβάσει καθημερινά τον έντυπο Τύπο ή παρακολουθεί τα Ελληνικά κανάλια, διαπιστώνει ότι το πολιτικό σκηνικό, στην ουσία, έχει δύο αντιπάλους.

• Ο ένας αντίπαλος είναι πολύ μεγάλος, είναι τεράστιος. Είναι σύσσωμο το πολιτικό σύστημα, το οποίο αποτελείται από την εσωτερική τρικόκα (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, που υποτίθεται ότι μας κυβερνά) και με βοηθούς όλα τα μικρά κόμματα, εντός και εκτός κοινοβουλίου. Μιλάμε για μια τεράστια δύναμη «πυρός». Είναι, θα λέγαμε, ένας Γολιάθ.

• Απέναντι είναι ένας μικρός αντίπαλος. Είναι ο Λαϊκός Σύνδεσμος, η Χρυσή Αυγή. Είναι ο Δαυίδ με την σφεντόνα. Ο Γολιάθ, όχι μόνον με τα μέσα και τα όπλα που διαθέτει, πολεμάει βρίζει και λασπολογεί νύχτα-μέρα τον μικρό Δαυίδ, αλλά και δεν του επιτρέπει να ψελλίσει έναν υποτυπώδη αντίλογο, να απαντήσει έστω και σε μία από τις χιλιάδες κατηγορίες και τις λασπολογίες που εκτοξεύονται καθημερινά εναντίον του. Ο Δαυίδ είναι ουσιαστικά απομονωμένος, φημωμένος. Αλλά όχι δυστυχημένος, ούτε παραιτημένος.

• Ο Δαυίδ δεν το βάζει κάτω. Αγωνίζεται και προσπαθεί νυχθημερόν, με νύχια και με δόντια. Βρήκε έναν τρόπο να πολεμήσει το σύστημα. Προσφεύγει στον Λαό. Πήρε σβάρνα τις πόλεις και τα χωριά, τα βουνά και τα λαγκάδια, και μιλάει στον απλό λαό, από τον οποίο βρίσκει τεράστια ανταπόκριση και αγάπη. Ο λαός, σαν από ένστικτο, πυκνώνει καθημερινά -όλο και περισσότερες- τις γραμμές του. Ανοίγει γραφεία σε όλη την Ελλάδα. Κυριολεκτικά φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια νέες τοπικές οργανώσεις.

• Το σύστημα, ο Γολιάθ, το βλέπει αυτό και φρίττει. Βγάζει φλύκταινες. Και τι σκέφτηκε να κάνει; Κάνει αντισυγκεντρώσεις!

Εκεί που έχει προγραμματίσει η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ μία καθ' όλα νόμιμη συγκέντρωση ή ομιλία, με τα δεκάδες εγκαίνια των νέων γραφείων, εκεί και οργανώνεται μία παράνομη αντισυγκέντρωση, με σκοπό να εμποδίσει την νόμιμη και προγραμματισμένη εκδήλωση του Κινήματός μας.

• Βάζει σε ενέργεια το πλέον βρώμικο εργαλείο που διαθέτει. Το παρακράτος. Επιτρατεύει μισθοφόρους. Πληρωμένα αναρχικά καθάρματα σπεύδουν εκεί όπου η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ προγραμματίζει εκδηλώσεις. Φορούν κράνη και κουκούλες, κρατούν ρόπαλα και μολότοφ, σπάνε βιτρίνες, καίνε αυτοκίνητα και καταστρέφουν περιουσίες υπό τα απαθή βλέμματα των αστυνομικών, αφού το σύστημα τους έχει δεμένα τα χέρια και δεν τους επιτρέπει να επέμβουν.

• Δημιουργούν, έτσι, ένα τοπίο πολέμου δίπλα από τις συγκεντρώσεις της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ με σκοπό και στόχο να αποτρέψουν τους φιλειρηνικούς πολίτες να πλησιάσουν και να ακούσουν τον λόγο των Ελλήνων Εθνικιστών. Να φανταστεί κανείς πως υποτίθεται ότι στην δημοκρατία (όπως μας λένε οι δημοκράτες) οι ιδέες κυκλοφορούν ελεύθερες! Μάλλον θα εννοούν την ελεύθερη κυκλοφορία και δράση των κουκουλοφόρων με αυτό, αλλιώς δεν εξηγείται.

• Εδώ είναι, όμως, που ο απλός Έλληνας πολίτης αρχίζει και σκέπτεται και αναρωτιέται: Καλά, βρε, παιδιά! Εσείς οι δημοκράτες τους Χρυσουίτες τους λέτε φασίστες, τους λέτε ναζιστές, τους λέτε ακραίους, τραμπούκους, δολοφόνους, νονούς της νύχτας, μπράβους, καθάρματα, κατακάθια της κοινωνίας και τα μύρια όσα. Εντάξει; Ας πούμε, εντάξει. Ας υποθέσουμε ότι όλα αυτά που τους καταλογίζετε είναι αληθινά και ότι πράγματι είναι αντιδημοκράτες, ότι είναι το απόλυτο κακό σ' αυτή την χώρα και από αυτούς κινδυνεύει η δημοκρατία σας. Ας το υποθέσουμε.

• Εσείς όμως που είστε δημοκράτες, που

η δημοκρατία τρέχει από τα μπατζάκια σας και που σε αντίθεση με τους κακούς είστε οι καλοί, γιατί (;) τις δημοκρατικές, τις ειρηνικές και καθ' όλα νόμιμες συγκεντρώσεις της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, τις πολεμάτε με φασιστικό τρόπο δημιουργώντας αντισυγκεντρώσεις; Γιατί δεν αφήνετε τον Λαό να πλησιάσει τους Χρυσουίτες, να ακούσει τι λένε και να διαπιστώσει από μόνος του και ανεπηρέαστα πόσο κακοί φασίστες είναι; Δηλαδή ο Λαός να μην δει, να μην ακούσει και να μην κρίνει; Γιατί όχι; Αν πράγματι οι Χρυσουίτες είναι φασίστες, γιατί να μην κρίνει μόνος του τι είναι αυτός ο φασισμός τους και πόσο επικίνδυνος είναι; Είναι αρρώστια κολλητική, την οποία ο Λαός, κατά την γνώμη σας, δεν πρέπει να κολλήσει; Δεν έχετε εμπιστοσύνη στην ορθή κρίση του Λαού;

• Τόσα χρόνια που κυβερνάτε, γιατί δεν καταφέρατε να πείσετε τον Λαό για τα καλά της δημοκρατίας σας; Γιατί, εν πάσει περιπτώσει, με τα τόσα χρόνια η δημοκρατία σας δεν βρήκε το «εμβόλιο» εκείνο, που θα προστάτευε τον Λαό από φασιστικούς ιούς τύπου ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ;

• Δηλαδή, κύριοι δημοκράτες, ο Λαός είναι ελεύθερος, να ψηφίζει μόνο εσάς και κανέναν άλλον; Τι είδους δημοκρατία είναι αυτή; Όταν οι, κατά την γνώμη σας, «φασίστες» Χρυσουίτες ζητούν την ψήφο του Ελληνικού λαού, δεν έχουν το δικαίωμα να το κάνουν; Και αν όχι, ποιος νομίζετε ότι είναι ο κριτής για να το κρίνει; Εσείς; Τι είδους μέτρα χρησιμοποιείτε; Είναι οι αντισυγκεντρώσεις δημοκρατικό μέσο; Αν ναι, θα σας άρεσε να το εφαρμόσουν σε σας οι Χρυσουίτες, όταν θα έλθουν στην εξουσία με την ψήφο, βέβαια, του Ελληνικού λαού; Και αν αυτό το τελευταίο γίνει κάποτε πραγματικότητα, δεν θα πρέπει εσείς να υπερηφανευτείτε για το γεγονός του ότι οι «φασίστες» Χρυσουίτες προσκύνησαν το καθεστώς της δημοκρατίας σας, στην οποία τόσο πολύ (υποτίθεται) ότι πιστεύετε ή και λατρεύετε;

• Διαπιστώνουμε ότι σας έχει καταλάβει πανικός και δεν σας αφήνει να δείτε την πραγματικότητα. Δεν σας αφήνει να δείτε την ωμή αλήθεια κατάματα. Δεν σας αφήνει να δείτε ότι ο απλός παρατηρητής, ο απλός Έλληνας πολίτης δεν έχει ανάγκη της «προστασίας» σας, δεν είναι ηλίθιος, αλλά έχει

νου και κρίνει. Ηλίθιοι είστε εσείς, που ο πανικός, ο φόβος, η εμπάθεια και το τυφλό μίσος για ό,τι Ελληνικό έχει απομείνει, δεν σας αφήνει να δείτε τι συμβαίνει μπροστά στα μάτια σας.

• Δεν βλέπετε ότι στα μάτια του Λαού είστε πλέον απαξιωμένοι. Δεν βλέπετε ότι σας έχει σιχαθεί και δεν θέλει να σας βλέπει μπροστά στα μάτια του. Δεν τολμάτε να κάνετε μία συγκέντρωση σε μία πλατεία γιατί δεν θα έρθει κανείς, και αν κάποιος έρθουν, θα έρθουν μόνο για να σας «πάρουν με τις πέτρες». Μόνο αντισυγκεντρώσεις των εκατό πληρωμένων άπλυτων τραμπούκων μπορείτε να κάνετε και αυτό όχι για πολύ ακόμη γιατί έρχεται το μεγάλο ποτάμι. Έρχεται ένα Εθνικιστικό αφρισμένο ποτάμι, το οποίο στο πέρασμά του θα παρασύρει, ότι σάπιο έχετε στήσει από το 1974 μέχρι σήμερα.

• Ήδη από τις προηγούμενες εκλογές ο Λαός, με την ψήφο του, πέταξε πολλούς «δημοκράτες» στο σκουπιδότοπο της Ιστορίας και έστειλε στην βουλή τους (κατά την γνώμη σας) φασίστες, προς μεγάλη σας έκπληξη. Είμαστε σίγουροι ότι σας επιφυλάσσει και άλλες εκπλήξεις. Στις επόμενες εκλογές θα στείλει και τους υπόλοιπους. Ήδη στις σφυγμομετρήσεις τους οι γκαλοπατζήδες, (που είναι και δικοί σας,) δίνουν στους «φασίστες» διπλάσιο ποσοστό, ικανό να στείλει και τους υπόλοιπους εκεί για να τους κάνουν παρέα.

• Όμως δεν θα τελειώσει το πράγμα εδώ. Μην εφησυχάζετε και μην κοιμάστε ήσυχοι. Υπάρχει και συνέχεια. ΕΣΣΕΤΑΙ ΗΜΑΡ. Πιστεύουμε ότι πλησιάζει η μέρα που ο τόπος θα αποκτήσει Εθνική ηγεσία. Και πιστεύουμε ακόμη ότι έρχεται η μέρα εκείνη που ο Λαός, με την ψήφο του, θα γκρεμίσει την δικτατορία των διεφθαρμένων και θα απαιτήσει την παραδειγματική τιμωρία των μεγάλων ενόχων και των υπαίτιων της σημερινής δυστυχίας του.

• Ελπίζουμε και ευχόμαστε η κατηγορία που θα σας απαγγείλει η Ελληνική δικαιοσύνη να είναι αυτή της ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ. Υ.Γ Αν νομίζετε ότι η υπομονή των Ελλήνων Εθνικιστών είναι ανεξάντλητη κάνετε λάθος. Ορισμένοι εξαντλούν ήδη τα τελευταία της αποθέματα.

Τα γλέντια της “κυβερνώσας αριστεράς” στην... Ελληνοαμερικανική Ένωση!

Μια ακόμα απόδειξη, ότι η ολιγαρχία των πολιτικάντηδων δεν έχει πάρει χαμπάρι τι γίνεται στην κοινωνία, είναι και το κοσμικό... πάρτι που διοργάνωσε το βράδυ του Σαββάτου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση (και μετά παρεξηγούνται που τους λέμε... αμερικανοκομμουνιστές), που βρίσκεται στην οδό Μασσαλίας, ο εκπρόσωπος τύπου της ΔΗΜΑΡ, Ανδρέας Παπαδόπουλος (αυτός που από το βράδυ των εκλογών και πέρα, όταν βρίσκεται σε τηλεοπτικό παράθυρο και ακούει περί Χρυσής Αυγής βρίζει και τσιρίζει σαν υστερικός...). Και μια επιπλέον απόδειξη, είναι το γεγονός ότι «έδωσαν» την είδηση στα ΜΜΕ.



Προφανώς, νομίζοντας ότι ο κόσμος θα τους πει... μπράβο.

Όπως μαθαίνουμε από τις (σκόπιμες) «διαρροές», στο πάρτι, στο οποίο υπήρχε ζωντανή μουσική, κι αφού οι... εκλεκτοί καλεσμένοι ντερλίκωσαν για τα καλά κι ήπιαν και τις σαμπάνιες τους, μερακλώθηκε η Άννα Διαμαντοπούλου (γνωστή και ως Hanna Bildenberg) κι έριξε μερικές ζεϊμπέκικες στροφές για να θυμηθεί τα περασμένα... σοσιαλιστικά μεγαλεία. Τις δικές του στροφές, έριξε και ο Φώτης Κουβέλης, για να μπει κι αυτός στο πνεύμα του Pasokus way of life.

Το παρόν στην κοσμική εκδήλωση έδωσαν άπαντα τα μέλη της Κ.Ο. της ΔΗΜΑΡ, αλλά και βουλευτές και πρώην υπουργοί του «παλιού καλού» ΠΑΣΟΚ, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χ. Σταϊκούρας, πολλοί δημοσιογράφοι, αλλά και η κόρη και ο γιός της Ντόρας, Αλεξία Μπακογιάννη και Κώστας Μπακογιάννης, γεγονός που έδωσε τροφή στις φήμες ότι ο... φέρελπις αριστερός εκπρόσωπος της ΔΗΜΑΡ θα γίνει σύντομα μέλος της «αγίας» οικογένειας Μπτοστάκη.

Το ξέφρενο πάρτι έληξε τις πρωινές ώρες, κι όπως μάθαμε από έγκυρη πηγή, στο τέλος ο οικοδεσπότης και οι καλεσμένοι τραγούδησαν (στα γαλλικά) τη... Διεθνή, για να δείξουν πως δεν λησμονούν τις αριστερές τους καταβολές και πως παρότι γλεντάνε βρίσκονται μόνιμως σε... επαναστατική επαγρύπνηση. Με τις υγιείς μας!

92 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΓΙΑ 48 ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑΝΤΗΔΕΣ!

Μπορεί να μην πήρε καμία απάντηση από τον αρμόδιο-αναρμόδιο υπουργό ΠΡΟ-ΠΟ ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής, Η. Κασιδιάρης, όταν ρωτούσε και ξαναρωτούσε ποιοι πρώην βουλευτές και άλλα δημόσια πρόσωπα (καναλάρχες, μεγαλοδημοσιογράφοι, σταρ-λετίτσες κ.α.) διαθέτουν αστυνομική φρουρά, αλλά πήρε απάντηση από σχετικό δημοσίευμα της εβδομαδιαίας εφημερίδας «Παραπολιτικά». Σύμφωνα, λοιπόν, με το δημοσίευμα, 48 πρώην πολιτικά πρόσωπα (πολλούς από τους οποίους δεν τους ξέρει ούτε π... μάνα τους, που λέει ο λόγος), διαθέτουν 98 αστυνομικούς παρακαλώ! Τη μερίδα του λέοντος καταλαμβάνει ο πρόεδρος του - εξωκοινοβουλευτικού κι παντελώς ανύπαρκτου - ΛΑ.Ο.Σ. Γιώργος Καρατζαφέρης, έχοντας για προστασία 10 αστυνομικούς, αλλά και ο πρώην υπουργός Δημόσιας Τάξης, Χρήστος Παπουτσής. Ακολουθούν, ο πρώην υπουργός Άμυνας Πάνος Μπεγγίλης και ο πρώην υπουργός Δημόσιας Τάξης Σήφης Βαλυράκης που έχουν από έξι φρουρούς ο καθένας.

ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Γ. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ



ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΠΙΣΤΟΙ

ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΤΑΧΤΕΣ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΕ ΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΥΡΩΠΗΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΛΟΓΟΣ#XA01
10 €#XA03
10 €#XA05
10 €#XA06
10 €

Μπρελόκ - 2 €



ΜΠΡΟΣΤΑ

ΠΙΣΩ

10,00€

Αναπτήρας - 1 €



Κούπα - 5 €

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ στα τηλέφωνα 210-5152711 και 6980564835.

**Όλα τα είδη μας μπορείτε να τα προμηθευτείτε και από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής
Δηλιγιάννη 50 - απέναντι από Σταθμό Λαρίσης Κάθε Τετάρτη και Σάββατο 19.00 - 21.00**

ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Μαίανδρος

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ!

Στο Εθνικιστικό Κίνημα, η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ υπερέχει της πολιτικής. Το νέο αυτό έντυπο, δεν αποσκοπεί σε εκδοτική επιτυχία αλλά στην ιδεολογική καθοδήγηση των Ελλήνων Εθνικιστών που αγωνίζονται μέσα σε μια κατεχόμενη χώρα όπου τα πάντα κινούνται γύρω από την οικονομία, ενώ η Ιστορία παραχαράσσεται συστηματικά και ο Πολιτισμός μας βάλλεται εξ ανατολών... Απέναντι στη βαρβαρότητα των αγορών και την πνευματική κατάπτωση, οι Εθνικιστές παρατάσσουν έναν γνήσια ΕΛΛΗΝΙΚΟ τρόπο ζωής και σκέψης που αναδύει μέσα από τις 52 σελίδες του περιοδικού...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ • ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ: 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΠΟΣ • «Ο ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ» • ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ • Ο ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ • ΜΑΣ ΜΙΣΟΥΝ ΟΣΟΙ ΜΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ • ΟΝΕΙΡΑ ΑΠΟ ΣΙΔΕΡΟ ΚΑΡΔΙΑ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ • Η ΠΕΡΙ ΒΙΑΣ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ • ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ • ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ, ΤΟ ΕΜΒΛΗΜΑ ΜΑΣ • Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ

Μαίανδρος

Για να το προμηθευτείτε επικοινωνήστε μαζί μας. Τις επόμενες ημέρες θα διατίθεται και από τα κατά τόπους γραφεία του Λαϊκού Συνδέσμου.

Μαίανδρος



ΤΕΥΧΟΣ 1 • ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Οι Εθνικιστές Τίμησαν το Σύνταγμα Χωροφυλακής Μακρυγιάννη



Την ηρωική αντίσταση των Ελλήνων Χωροφυλάκων του Συντάγματος Μακρυγιάννη κατά την «Μάχη της Αθήνας» απέναντι σε χιλιάδες κομμουνιστές τιμήσαμε και φέτος, πρώτη Κυριακή του Δεκεμβρίου. Ο Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή ήταν για ακόμα μία χρονιά ο μόνος πολιτικός φορέας που έδωσε οργανωμένα το παρόν στην εκδήλωση μνήμης. Παρόντες εκατοντάδες Χρυσουαγίτες, ενώ στεφάνι κατέθεσαν οι βουλευτές Γεώργιος Γερμενής και Ηλίας Κασιδιάρης, καθώς και ο δημοτικός σύμβουλος από την «Ελληνική Αυγή», Ιωάννης Βουλδής. Να σημειωθεί πως στεφάνι έστειλε - δίχως να παρουσιαστεί - και ο υπουργός Άμυνας, Πάνος Παναγιωτόπουλος, που χαριεντίζεται διαρκώς με τον Γλέζο και τους κομμουνιστές στη βουλή. Κατά την σχετική αναγγελία ο κόσμος ξέσπασε σε αποδοκιμασίες και το σύνθημα «Αλήτες, προδότες, πολιτικοί» δόνησε την ατμόσφαιρα. Αντιθέτως, η παρουσία της νεολαίας της Χρυσής Αυγής καταχειροκροτήθηκε από όλους.

Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη εθνική ιδρυτική συνδιάσκεψη του συνδικαλιστικού εθνικού κλάδου ιδιοκτητών ταξί όπου τέθηκαν οι βασικές θέσεις του νέου συνδικαλιστικού οργάνου από τους πρωτεργάτες της αγωνιστικής πρωτοβουλίας. Ακολούθησε ομιλία από τον Συναγωνιστή και βουλευτή Β΄ Πειραιά Ιωάννη Λαγό, ενώ παρών στην εκδήλωση ήταν και ο Γ.Γ. της Χρυσής Αυγής Νικόλαος Μιχαλολιάκος, ο οποίος απύθηνε χαιρετισμό. Πλήθος φίλων αυτοκινητιστών πλαισίωσαν την ιδέα αυτή και δόθηκε το γενικό πλαίσιο, ώστε να γιγαντωθεί αυτή η προσπάθεια.

ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑ!

Με βροχές και με βροντές... «Η Χρυσή Αυγή είναι καταϊγίδα...»

Ο νομός Ηλείας αποτέλεσε μια από τις ευχάριστες εκπλήξεις κατά την τελευταία διπλή εκλογική αναμέτρηση και έτσι ήταν φυσικό, το Κίνημα να αρχίσει να εξαπλώνεται στις πόλεις του. Εδώ και αρκετούς μήνες λειτουργεί το γραφείο του Πυρήνα Βάρδας, ενώ την Κυριακή, παρουσία 500 Εθνικιστών εγκαινιάστηκαν και τα γραφεία του Πυρήνα Αμαλιάδας. Οι Συναγωνιστές της περιοχής έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό για να είναι όλα έτοιμα και είναι βέβαιο ότι η εκδήλωση θα συζητιέται για μέρες στην Αμαλιάδα καθώς η προσέλευση του κόσμου σε μια βροχερή ημέρα εντυπωσίασε τους περαστικούς και τους κατοίκους της πόλης. Μάλιστα αρκετοί παρατήρησαν ότι κανένα άλλο κόμμα δεν θα μπορούσε πλέον να συγκεντρώσει τόσο κόσμο σε ανοικτή εκδήλωση! Με την παρουσία τους μας τίμησαν τέσσερις Συναγωνιστές που εκπροσωπούν την Χρυσή Αυγή στο κοινοβούλιο: Ο Ηλίας Παναγιώταρος, ο Μιχάλης Αρβανίτης, ο Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης και ο Δημήτρης Κουκούτσος έτυχαν θερμής υποδοχής από τα μέλη και τους φίλους μας και συνομιλήσαν με αρκετό κόσμο πριν και μετά το πέρας των εγκαινίων. Κοντά μας βρέθηκαν και Συναγωνιστές από κοντινούς

νομούς με δυνατή συμμετοχή των Τ.Ο. Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας αλλά και από άλλες περιοχές της Πελοποννήσου. Στις ομιλίες τους οι βουλευτές μας αναφέρθηκαν εκτενώς στην πρόθεση του ΠΑΣΟΚ να αρχίσει διάλογο περί «αντισυνταγματικότητας» του Κινήματός μας και κανείς δεν φάνηκε να ανησυχεί μπρος σε αυτό το ενδεχόμενο που θα ρίξει οριστικά τις μάσκες της ψευτο-δημοκρατίας τους. Ομιλητής ήταν επίσης ο υπεύθυνος του Νομού Ηλείας, Συναγωνιστής Νίκος Κωνσταντίνου, ο οποίος στον χαιρετισμό του (με συνεχή βροχόπτωση) τόνισε ότι «η Χρυσή Αυγή ήταν κάποτε σαν σταγόνες βροχής. Σήμερα είναι η βροχή που δυναμώνει και Αύριο θα είναι η καταϊγίδα που θα ξεβρωμίσει τον τόπο μας».



Στην συνέχεια δόθηκε συνέντευξη τύπου στα τοπικά ΜΜΕ, ενώ παρόντες ήταν και δημοσιογράφοι από τον ALPHA αλλά και ένα Γαλλικό Δίκτυο στους οποίους τονίσαμε ότι οι Έλληνες δεν ζητούν καμία ελεημοσύνη, είναι ένας περήφανος λαός που κάποιος θέλουν να του στερήσουν την αξιοπρέπειά του. Η Χρυσή Αυγή, όπως αναφέραμε, θέλει να επαναφέρει την αξιοπρέπεια στους Έλληνες.

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ - ΠΥΡΗΝΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

ΣΕΛΙΔΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ



5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1827: Ο Κανάρης δια του στόλου του, προσπάθησε να πυρπολήσει τον Τουρκικό στόλο στον λιμένα Τσεσμέ.
1912: Για πρώτη φορά, οι Έλληνες χρησιμοποιούν τα αεροπλάνα για βομβαρδισμούς στο Μπιζάνι.
1981: Αποποικικοποιείται η μοικεία. (ΠΑΣΟΚ. Πανελλήνιο Σύστημα Οικογενειακής Καταστροφής).

6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1826: Οι φρουροί της Ακροπόλεως και Αθηνών εξήλθον των τειχών ξιφείρεις και επετέθησαν εναντίον του Τουρκικού στρατοπέδου. Προκάλεσαν σοβαρές καταστροφές.
1915: Συγκροτείται στην Θεσσαλονίκη η Επιτροπή Εθνικής Άμυνας.
1940: Ο Ελληνικός Στρατός (Α' ΣΣ) απελευθερώνει τους Αγίους Σαράντα στην Βόρειο Ήπειρο.

7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ



1826: Κοντά στο Τουρκοχώρι Λιβαδειάς, ο Καραϊσκάκης επικεφαλής του ιππικού του Χατζημιχάλη και άλλων αρχηγών, κατατροπώνει τους Τούρκους. Οι απώλειες των Τούρκων ανήλθαν σε 100 άντρες νεκρούς και 400 ζώα φορτωμένα τρόφιμα.
1912: Ο Ελληνικός Στρατός (Απόσπασμα της III Μεραρχίας) απελευθερώνει την Κορυτσά.
1927: Η κυβέρνηση ανακοινώνει τη λήψη, πρώτη φορά στην Ελλάδα, συστηματικών μέτρων εναντίον της δράσης των κομμουνιστών.

8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1920: Ο Ελληνικός Στρατός κατόπιν διαταγής του Στρατηγείου καταλαμβάνει νέες θέσεις.
1940: Ο Ελληνικός Στρατός απωθεί βορειότερα τις Ιταλικές δυνάμεις και εισέρχεται στο Αργυρόκαστρο.
1966: Μέσα σε 13 λεπτά βυθίζεται πλοίο της Φαλκονέρας στις 2:30 π.μ. το οχηματογωγό Ηράκλειον συμπαρασύροντας στον υγρό του τάφο πάνω από 200 επιβάτες.

9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1714: Ξαναρχίζει ο πόλεμος ανάμεσα στην Τουρκία και τις Αυστρία, Ρωσία και Βενετία. Το αποτέλεσμα είναι να εκδιωχθούν οι Βενετσιάνοι από την Πελοπόννησο και η χώρα να υπαχθεί στους Οθωμανούς.
1912: Ο Ελληνικός Στρατός συνέχισε τις μάχες της Μανωλιάσας στην Ήπειρο.

10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1893: Ο Χαρίλαος Τρικούπης «πιστώνεται» στη Βουλή των Ελλήνων την ιστορική φράση «Δυστυχώς επωχέυσμεν».
1900: Υπογράφεται από τον Ύπατο αρμοστή της Κρητικής πολιτείας Πρίγκιπα Γεώργιο ο νόμος 265 με τον οποίο ιδρύεται το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.
1940: Οι Ελληνικές Δυνάμεις στο μέτωπο της Αλβανίας μάχονται εναντίον των Ιταλικών δυνάμεων και εκδιώκουν αυτούς από την κοιλάδα Τομορίτσας.

11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1971: Ανακοινώνεται ότι η τηλεόραση από το 1972 θα καλύπτει με το σήμα της το σύνολο της Ελληνικής επικράτειας.
1973: Ο καθηγητής της Αρχαιολογίας Σπύρος Μαρινάτος επισημαίνει σε ανακοίνωσή του τη μεγάλη σημασία των αρχαιολογικών ευρημάτων στην περιοχή Ακρωτήριου της Θήρας.

1 Δεκεμβρίου 1913:

Η Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα

Οι Κρητικοί σε αντίθεση με αυτά που προσπαθούν εντέχνως να περάσουν οι επίδοξοι αποδομητές της Εθνικής μας Μνήμης ήταν, είναι και θα είναι από τους πιο φλογερούς Έλληνες Πατριώτες. Ενδεικτικό αυτού η συμμετοχή τους σε όλες τις ένοπλες επαναστάσεις του Γένους μας στην προσπάθεια του για Ελευθερία. Παρ' όλο τον ηρωισμό και την αυτοθυσία των Κρητικών, η Κρήτη ήταν ένα από τα τελευταία μέρη που κατάφερε να ενωθεί με την μητροπολιτική Ελλάδα.

Ενδεικτικά αξίζει να αναφέρουμε τους Ηρωικούς Κρήτες Μακεδονομάχους που έδωσαν την ζωή τους για την ανάκτηση της Μακεδονίας μας από τους βαρβάρους. Χαρακτηριστικές οι ρίμες Κρητικού δημοτικού τραγουδιού σχετικά με αυτά τα παλικάρια:

«...Ελάτε σεις ηρωικοί τη Κρήτης πολεμάρχοι,
τσ' Ηλείρου οι σταυραετοί και Μακεδονομάχοι,
Ρούβα και Βάρδα και Κλειδίη και Θύμια Καούδη,
Κατσιγαρή και Πούλακα, Σκουνητή και Νικολούδη
και Καραβίτη και Μακρή, Σκαλίδη, Μαυρογένη,
Μπολάνη και Καλογερή, Γαλάνη, Σείμένη...
ψυχές μεγάλες με τιμή σ' αγώνες, αγιασμένες
τη Μάνας Κρήτης οι γενιές οι χιλιοδοξασμένες...»

Στην ίδια την Κρήτη τελέστηκαν αναρίθμητες ένοπλες επαναστάσεις προκειμένου να ενωθεί η Κρήτη με την Ελλάδα. Όμως η Κρήτη είναι ένα από τα πιο στρατηγικά σημεία της Μεσογείου. Ακόμα και σήμερα θεωρείται ένα φυσικό αεροπλανοφόρο, με τεράστια σημασία για τις πολεμικές επιχειρήσεις. Η σημασία της και τότε δεν ήταν λιγότερη, με αποτέλεσμα και οι τούρκοι να μην θέλουν με τίποτα να την αποδώσουν πίσω στην Ελλάδα, αλλά και τις λεγόμενες «Μεγάλες Δυνάμεις» της εποχής να καιροφυλακτούν για να πάρουν αυτό το στρατηγικό διαμάντι κάτω από την κατοχή τους.

Με την κατάσταση για τους τούρκους να καθίσταται αφόρητη από την Κρητική φιλοπατρία και παλικαριά οι ξένοι «σύμμα-

χοι» αποφασίζουν στις 20 Μαρτίου του 1897 να χωρίσουν την Κρήτη σε ζώνες επιρροής με τους Άγγλους να παίρνουν τον νομό Ηρακλείου, τους Ρώσους το νομό Ρεθύμνου, τους Γάλλους τον νομό Λασιθίου και τους Ιταλούς να εγκαθίστανται στα Χανιά και τα Σφακιά.

Εν τέλει και μετά από ακόμα περισσότερες ένοπλες επαναστάσεις που μόνο τους σκοπό είχαν την Ένωση με την Ελλάδα, στις 24 Σεπτεμβρίου του 1908 σε ένα συλλαλητήριο χιλιάδων Ελλήνων στα Χανιά, ο Βενιζέλος κηρύττει την οριστική ένωση της Κρήτης με την υπόλοιπη Ελλάδα και η Γαλανόλευκη επιτέλους κυματίζει πάνω από την Γη των Ελλήνων Κρητών. Μία Ένωση που έγινε επίσημη στις 1 Δεκεμβρίου 1913, σε τελετή στο Φρούριο Φίρκα, παρουσία του βασιλιά Κωνσταντίνου και του τότε πρωθυπουργού Βενιζέλου.

Να γνωρίζουν όλοι οι ταγοί της παγκοσμιοποίησης και τα εγχώρια διεθνιστικά τσιράκια τους ότι οι Κρητικοί είναι βαθύτατα, σε «θρησκευτικό» σημείο, Έλληνες. Η λεβεντογέννα Κρήτη έβγαλε πολλά παλικάρια και τα προσέφερε στην Ελλάδα. Θα βγάλει και άλλα τόσα όποτε παραστεί ανάγκη. Οπότε, όπως λέει και ο θυμόσοφος Λαός μας, μακριά και αλάργα...

ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ



Χρυσή Αυγή, ο εθνικισμός στην πράξη!

Οι ιδέες αποκτούν ζωή όταν βγαίνουν από το χαρτί, αποκτούν αξία όταν υλοποιούνται. Η υλοποίησή τους αποκτά υπόσταση ιδέας, όταν εφαρμόζονται με κίνητρα αγαθά και με στόχο το καλό του συνόλου. Θεμέλιο του εθνικισμού είναι η πραγματικότητα του Έθνους. Σε αυτό αναφέρεται και με αυτό ασχολείται. Επομένως Εθνικισμός που δεν έχει απτές αναφορές στο Έθνος δεν υπάρχει. Ο εθνικισμός δεν είναι κοσμοθεωρία που επιθυμεί να καθυποτάξει σε αυτήν την υφήλιο. Δεν είναι ένα σύστημα διακυβέρνησης ούτε μια οικονομική θεωρία που έχει εφαρμογή σε κάθε λαό. Κατ' αυτήν την έννοια δεν μπορεί να τοποθετηθεί στην ίδια γραμμή με τον Μαρξισμό ή τον Καπιταλισμό. Ο Εθνικισμός δεν αποτελεί μέσο ικανοποίησης των αναζητήσεων μια υποτιθέμενης ελίτ αλλά μια πρόταση του πολιτεύεσθαι.

Κεντρική ιδέα αλλά και πρακτική έγνοια του εθνικισμού είναι η ιδέα του έθνους. σκοπεύει στη βελτίωση της ζωής, πνευματική και υλική, του Έθνους. Ο εθνικισμός προτείνει στο λαό ένα τρόπο ζωής ο οποίος είναι συμβατός όχι με κάποιο αυθαίρετο κοινωνικό και οικονομικό μοντέλο, αλλά με τη φύση και την ιδιοσυγκρασία του λαού. Επομένως ένας εθνικισμός ως μια πνευματική άσκηση χωρίς πρακτική εφαρμογή αποτελεί μια εγωιστική και στείρα διαδικασία που ικανοποιεί τις αναζητήσεις ενός ή μιας ομάδας ανθρώπων αλλά αφήνει αδιάφορους αυτούς στους οποίους έχει ως σημείο αναφοράς: το λαό. Επειδή ο εθνικισμός αναφέρεται σε Έθνη, σε σύνολα δηλαδή συγκεκριμένων ανθρώπων με συγκεκριμένα και μη μετα-

βαλλόμενα χαρακτηριστικά, δεν εξαρτά επομένως την ύπαρξή του από την ύπαρξη ή μη προλετάρων και μεγάλου κεφαλαίου, είναι ο πλησιέστερος στην πλέον αληθινή κοινωνική βάση, στην πλέον αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα.



Εξ ορισμού λοιπόν ο Εθνικισμός είναι η πλέον πραγματική πρόταση για τη διακυβέρνηση της Ελλάδος. Η ιδεολογική σύλληψη των εννοιών π.χ. Έλληνας, Πατρίδα, κ.λ.π., η προβολή στο σήμερα προτύπων του Έθνους, των Αρχαίων ή Νεώτερων χρόνων, ενεργεί ως στοιχείο ενοποίησης του χθες με το σήμερα και το αύριο, ως μίτος της ιστορικής αφήγησης εν τη γενέσει της, στην οποία εντάσσεται το άτομο στο σήμερα.

Για να αφορά όμως τους ανθρώπους και την καθημερινότητά τους ο εθνικισμός οφείλει να έχει πρακτική εφαρμογή στη ζωή των ανθρώπων. Ένας εθνικισμός που εξαντλείται στη λατρεία προτύπων του παρελθόντος είναι μια φιλάρεσκη άσκηση σκέψης και χρόνου,

αλλά δεν αφορά το Έθνος στο σύνολό του. Ο εθνικισμός για τη Χρυσή Αυγή δεν είναι μια φιλάρεσκη νοητική άσκηση. Είναι αγώνας για την ανάσταση του Έθνους, ένας αγώνας που γίνεται εδώ και χρόνια, βήμα - βήμα, στις πλατείες, στα σχολεία, στους χώρους εργασίας. Η Χρυσή Αυγή αγωνίζεται για την πολιτική εφαρμογή του Εθνικισμού στην πατρίδα μας. Είναι γι' αυτό ο Εθνικισμός της Χρυσής Αυγής ο πλέον αυθεντικός, ο πλέον ζωντανός και ο πλέον χειροπιαστός τρόπος να προσεγγίσει κανείς την έννοια του Εθνικισμού.

Ο πολιτικός αγώνας της Χρυσής Αυγής δέχεται πυρά ομαδόν από αριστερά και δεξιά. Δέχεται πολεμική επειδή για πρώτη φορά στην σύγχρονη ελληνική Ιστορία γίνεται ορατή η δυνατότητα μιας εθνικής διακυβέρνησης της χώρας και, κυρίως, γιατί για πρώτη φορά ο ελληνικός λαός ακούει τον λόγο των εθνικιστών και αντιλαμβάνεται τι λέει πραγματικά. Και όχι μόνον αυτό, αλλά για πρώτη φορά ενστερνίζεται τις ιδέες του λαϊκού εθνικισμού όπως περιγράφεται με έργα από τη Χρυσή Αυγή, εντός και εκτός Βουλής. Είναι απαραίτητο να αντιλαμβάνεται ο λαός σε τι τον αφορά ο Εθνικισμός. Κατ' αυτήν την έννοια η ιδέα του Εθνικισμού όπως εκφράζεται από την Χρυσή Αυγή γίνεται πραγματικά και αυθεντικά λαϊκή και ο εθνικισμός έχει βάσιμες ελπίδες να ριζώσει στην καρδιά του λαού μας, να αναπυχθεί και να οδηγήσει σε μια εθνική διακυβέρνηση της Πατρίδας μας προς όφελος του Έθνους και του Λαού.

ΕΙΡΗΝΗ Γ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

Μια «θαμμένη» ειδησάρα

Την είδηση που θα σας παρουσιάσουμε την είχαν όλα τα ΜΜΕ, αλλά για κάποιον πολύ περιέργο λόγο την έθαψαν, για να μην αποκαλυφθούν οι... πομπές τους: «Ντοκουμέντα-σοκ για την ερωτική ζωή κορυφαίων Ελλήνων πολιτικών στα Αρχεία της CIA. Σύμφωνα με ρεπορτάζ που δημοσιεύεται σε γερμανική ιστοσελίδα, το Wikileaks, διαθέτει έγγραφες αναφορές σοκ, Αμερικανών διπλωματών οι οποίοι υπηρετούσαν μέχρι πρόσφατα στην ελληνική πρωτεύουσα, με μοναδική αποστολή την έρευνα στις προσωπικές ζωές κορυφαίων Ελλήνων πολιτικών και επιχειρηματιών. Ανάμεσα στα ντοκουμέντα υπάρχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό που όταν δημοσιευθεί θα προκαλέσει σάλο. Πιο συγκεκριμένα, εμφανίζονται κορυφαία πολιτικά στελέχη του τόπου να συνομιλούν με τους άνδρες ερωτικούς τους συντρόφους (!), ενώ έχει καταγραφεί η ζωή τους, από την παιδική τους ηλικία ως σήμερα. Συγκλονιστικά ντοκουμέντα υπάρχουν και για τις ζωές κορυφαίων Ελλήνων επιχειρηματιών στις οποίες γίνεται εκτενής αναφορά».

Οι... ξεφωνημένες γίνονται... προϊσταμένες!

Μάλιστα! Είναι κοινό μυστικό, πως η CIA και άλλες μυστικές υπηρεσίες (και η συνεργαζόμενη μαζί τους ελληνική ΕΥΠ...) διαθέτουν ειδικά τμήματα παρακολούθησης της προσωπικής ζωής των πολιτικάντηδων (φτασμένων και... εκκολαπτόμενων), των λεγόμενων «επιχειρηματιών» (δηλ. των κρατικοδίαιτων καταφερτζήδων-αεριτζήδων), αλλά και των καναλαρχών - δημοσιογράφων. Ειδικά παρακολουθούν τους «πρωτάρηδες» κι όπου ανακαλύπτουν... λαβράκι (π.χ. αδερφές ξεφωνημένες...), τις προωθούν μέσω των γνωστών κυκλωμάτων και τις κάνουν... προϊσταμένες. Έτσι, τις ελέγχουν μια ζωή, υπό την απειλή του δημόσιου ρεζιλέματος και τις έχουν πειθνία όργανά τους!

Η CIA και η... Ροζαλία

Και μη νομίζετε πως αυτή η φάμπρικα είναι σημερινή. Δουλεύει από τα χρόνια τα παλιά. Με την ευκαιρία, θα σας διηγηθώ μια σχετική ιστοριούλα. Γύρω στο '50, φιλόδοξος και τρυφερός νεαρός, που μόλις είχε βγει από... τ' αυγό κι έκανε τα πρώτα του δειλά βήματα στην πολιτική, συνελήφθη από την ΕΣΑ σε κακόφημο ξενοδοχείο της Πλατείας Αττικής,



Κατά Μακκαβαίων

γράφει ο Αντίοχος



να κάνει την αναπαράσταση της... γεφύρας με τέσσερα φαντάρια, άφραγκα τα καημένα, έναντι γερής αμοιβής. Την ιστορία μου τη διηγήθηκε πολύ αργότερα ένας από τους τέσσερις. Μόλις μαθεύτηκε ότι ο λεγόμενος ήταν πολιτευτής, η υπόθεση έφυγε από την ΕΣΑ. Τα φανταράκια μεταφέρθηκαν αλλού, ούτε οι ίδιοι δεν ήξεραν που, όπου ανακρίθηκαν επιμόνως από έναν άγνωστο τύπο με πολιτικά, παρουσία κι ενός άλλου ξένου που έκανε τον υποβολέα στις ερωτήσεις και γύρευε να μάθει τα πάντα με λεπτομέρειες. Τα φανταράκια ντρέπονταν και δε λέγανε πολλά, τάχα δε θυμόντουσαν, αλλά η απειλή ότι δε θα ξαναδούνε τη μανούλα τους, τους έκανε να τα... θυμηθούν όλα. Εν τέλει, ο... γεφυροποιός (που ήταν γνωστός στη CIA με το... καλλιτεχνικό ψευδώνυμο «Ροζαλία») έγινε μέγας και τρανός και όλες οι μετέπειτα συμφορές του ελληνισμού φέρουν και τη δική του υπογραφή. Αν μπορούσε, ας έκανε κι αλλιώς!

«Κλέφτες» και «ανώμαλους» δεν μας έχουν πει...

Έτσι εξηγούνται, λοιπόν, πολλές φαινομενικά ανεξήγητες αποφάσεις πολιτικάντηδων, που

καταστρέφουν τον τόπο και το λαό. Πολλοί απ' αυτούς που μας κυβερνούν (και δεν αναφέρομαι μόνο σε πολιτικούς...), εκτός από κλεφταράδες και μιζαδόροι, είναι και ανήθικοι, και ανώμαλοι και κάποιους τους «βαστάνε» με ατράνταχτες αποδείξεις. Εδώ, είναι λοιπόν τώρα η λύσσα των μυστικών υπηρεσιών με τους αγωνιστές της Χρυσής Αυγής. Έχουν γυρίσει τον κόσμο ανάποδα, έχουν ψάξει τους πάντες και τα πάντα, αλλά ούτε κλεψιές έχουνε βρει, ούτε μίζες, ούτε ανωμαλίες, ούτε νταραβέρια με ναρκωτικά, ούτε τίποτα! Κι έτσι είναι. Μας έχουν πει «ναζιστές», μας έχουν πει «ρατσιστές», μας έχουν πει «συμμορία», «τραμπούκους», τα... πάντα όλα, αλλά «κλέφτες» και «ανώμαλους» ποτέ! Απελπίστηκαν οι άνθρωποι! Σου λέει, εδώ τα βρήκαμε μπαστούνια, τι θα κάνουμε μ' αυτούς; Γι' αυτό στέλνουν συνεχώς φιρμάνια στους (φακελωμένους...) υποτακτικούς τους, για λάσπη, συκοφαντία και διώξεις!

Οι πρωτοβουλίες ενός ετοιμόρροπου πολιτικού ερειπίου

Αλλάζω θέμα. Μιας και μιλήσαμε για διώξεις κατά της Χρυσής Αυγής, τις προανήγγειλε πολλές φορές όλες τις προηγούμενες ημέρες ο αρχηγός του ετοιμόρροπου πολιτικού ερειπίου που λέγεται ΠΑΣΟΚ. Και διαβάζω στα «Νέα» τα εξής περίεργα: «Ο Βαγγέλης Βενιζέλος έχει ήδη συγκροτήσει μια άτυπη επιτροπή από νομικούς που εξετάζουν ακόμη και τη δυνατότητα να τεθεί η Χρυσή Αυγή εκτός νόμου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες σε πρώτη φάση προτίθεται να «μπλοκάρει» τη δράση του κόμματος του Νίκου Μιχαλιολιάκου εντός του Κοινοβουλίου. Ως εκ τούτου, δεν αποκλείεται να θέσει ζήτημα αυστηροποίησης των ποινικών θεμάτων που αφορούν τους βουλευτές και παράλληλα να ζητήσει αλλαγή του Κανονισμού της Βουλής ούτως ώστε κόμματα και εκπρόσωποί τους που τον παραβιάζουν να υφίστανται τις συνέπειες. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιθυμεί να μπουν και κάποιες προϋποθέσεις για τη

χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, οι οποίες θα συνδέονται άμεσα με το ύψος και την πολιτική τους δράση».

Καρφί στο μάτι τους το κοινωνικό έργο της Χρυσής Αυγής!

Το εστί μεθερμηνευόμενον ψάχνει να βρει φόρμουλα ο... ετοιμόρροπος, για να μας κόψει την κομματική επιχορήγηση από το κράτος. Την κομματική επιχορήγηση που επιστρέφει χωρίς πολλά λόγια απευθείας εκεί που ανήκει: στον Έλληνα που εξαθλίωσαν, ο Βενιζέλος και κάτι άλλοι τύποι σαν τον Βενιζέλο. Τους έχει μπει στο μάτι το κοινωνικό έργο της Χρυσής Αυγής κι αφού αυτοί δε μπορούν να μας μιμηθούν (γιατί μια ζωή έχουσε μάθει μόνο να παίρνουν...), θέλουν να το εξαλείψουν. Σου λέει, λοιπόν, άμα τους κόψω τα λεφτά δε θα μπορούν να κάνουν συσσίτια, ούτε να μοιράσουν τρόφιμα, έτσι θα... απομυθοποιηθούν και ο φτωχός κοσμάκης δε θα' χει που να πάει, θα ξαναγυρίσει σε μας, για να τον εξαθλιώσουμε τελείως αυτή τη φορά και να εκκληρώσουμε την αποστολή που μας ανατέθηκε μέχρι το τέρμα. Αμ δε σφάζανε...

Γαλλική δεξιά: από το 25 στο 100% της εβραϊσότητας!

Τελειώνω μ' ένα θέμα... διεθνές. Παραδοσιακά, από την εποχή της «Υπόθεσης Ντρέϊφους» -και με αποκορύφωμα την περίοδο του Ντε Γκώλ- η γαλλική δεξιά ήταν λίγο ή πολύ αντισιωνιστική. Αντιθέτως, η αριστερά στη Γαλλία ήταν πάντα μια εβραϊκή και μασονική υπόθεση. Τα τελευταία χρόνια η κατάσταση άλλαξε (μόνο εις ότι αφορά τη δεξιά...), με την εμφάνιση του Σαρκοζι, ο οποίος όμως ήταν μόνο κατά το 25% εβραϊός. Φαίνεται πως οι σιωνιστές δεν ικανοποιήθηκαν με τόσο μικρά ποσοστά εβραϊσότητας και αποφάσισαν να πάρουν το... 100%! Ο νέος, λοιπόν, ηγέτης της γαλλικής δεξιάς, Ζαν - Φρανσουά Κοπέ, που μόνο «φρανσουά» δεν είναι, εκπληρώνει απολύτως τις προϋποθέσεις. Ο πατέρας του είναι εβραϊκής οικογενείας που έφυγε από την Ρουμανία το 1920, λόγω διώξεων, η δε μητέρα του είναι επίσης εβραία, από την Αλγερία. Άρα, νάτο το 100%! Κι εδώ θέτω ένα απλό ερώτημα: πως γίνεται κι έχουν οι εβραίοι τόσο μεγάλα ποσοστά διεξόδου στην πολιτική ζωή των διαφόρων κρατών, τέτοια που δεν έχει να παρουσιάσει κανένας άλλος λαός στον κόσμο; Α, πα, πα. Ούτε σχέδιο κατάκτησης του κόσμου να είχαν. Ή μήπως έχουν;



ΔΕΚΑ ΣΤΑ ΔΕΚΑ

⊕ Έχουμε καταντήσει κράτος-κωμωδία. Ακόμα και χώρες που κανονικά δεν θα έπρεπε καν να υπάρχουν (Σκόπια) ή χώρες που θα έπρεπε να φοβούνται την δύναμη μας, έχουν το θράσος να προβάλλουν εδαφικές αξιώσεις εις βάρος μας. Βέβαια για να είμαστε ειλικρινείς εμείς τους επιτρέψαμε να έχουν τέτοιες φαντασιώσεις με την παθητική και υποχωρητική συμπεριφορά των πολιτικών μας.

⊕ Τελευταίο τέτοιο κρούσμα ήταν η αναφορά ως αλβανικών των εδαφών της Θεσπρωτίας και η υποτιθέμενη ανάγκη για την ένταξη τους στην «Μεγάλη Αλβανία». Οι δηλώσεις αυτές έχουν γίνει από πολλούς εδώ και καιρό και θα ήταν άνευ σημασίας αν δεν προέρχονταν από τα πλέον επίσημα χείλη, αυτά του πρωθυπουργού της Αλβανίας Σαλί Μπερίσα.

⊕ Η ελληνική αντίδραση; Τρομακτική θα έλεγα. Ο (σερ) Αβραμό-

πουλος ματαίωσε το ταξίδι του στα Τίρανα για τον εορτασμό των «100 χρόνων ανεξαρτησίας» και τους έτριξε τα δόντια λέγοντας πως «οι δηλώσεις αυτές ήταν απαράδεκτες» καθώς επίσης πως «...για θέματα εθνικής αξιοπρέπειας και ακεραιότητας δεν σπκώνουμε κουβέντα».

⊕ Λογικά πίσω στα Τίρανα ήδη θα προσπαθούν να βρουν τρόπο να καταλαγιάσουν την οργή του Αβραμόπουλου και σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της στήλης η πρώτη τους κίνηση θα είναι να αποστείλουν στον υπουργό ένα καλόν προς αντικατάσταση εκείνου που έσκισε.

⊕ Κύριε Αβραμόπουλε θυμάστε πως στην Βόρεια Ήπειρο κάτω από αλβανικό ζυγό ζει μια ελληνική μειονότητα που υποφέρει καθημερινά; Μόνο και μόνο ως διπλωματικό «ισοδύναμο τετελεσμένο» (κοίτα έναν όρο που θυμήθηκα...) θα έπρεπε να αναφερθείτε σε αυτήν αντί

να αερολογείτε για τις σοβαρές προειδοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

⊕ Σε άλλο περιστατικό τώρα που δείχνει ξεκάθαρα την τάση «φινλανδοποίησης» της χώρας μας, ανόητη μπορεί να χαρακτηριστεί η αντίδραση τόσο του Υπουργείου Εξωτερικών, όσο και του Υπουργείου Άμυνας στο θέμα που προέκυψε με την παρουσίαση του βιβλίου του Κούρδου αυτονομιστή Μουράτ Καράγιλαν σε αίθουσα του Πολεμικού Μουσείου.



⊕ Όχι μόνο έτρεξε το ΥΠΕΞ να ματαιώσει την εκδήλωση αλλά άφησαν να εννοηθεί πως έτσι απέφυγαν εμπλοκή με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Η.Π.Α. που θεωρούν το ΡΚΚ τρομοκρατική οργάνωση. Το δε ΥΠΑΜ έσπευσε να αλλάξει την ηγεσία του Μουσείου για να ευχαριστηθεί η γειτονική χώρα και να τιμωρηθούν αυτοί για το «ατόπημα» τους.

⊕ Το πρόβλημα δεν είναι μόνο το ότι οι κινήσεις της ελληνικής πλευράς δείχνουν ξεκάθαρα πια τον φόβο που αισθάνονται απέναντι

στους Τούρκους. Αυτό άλλωστε έχει αποδειχτεί και σε πιο σημαντικά περιστατικά. Το πρόβλημα είναι ότι οι διοικούντες δείχνουν και το ότι είναι άσχετοι με κάθε έννοια γεωπολιτικής.

⊕ Δεν εξετάζω το εάν είναι δίκαιος ο αγώνας για ελευθερία των Κούρδων, έναν αγώνα που έκαναν όλα τα έθνη που ζούσαν υπό τον ζυγό της παλιάς Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μεταξύ των οποίων και το δικό μας. Αλλά μιλώντας κυνικά, ακόμα και αν ο αγώνας τους ήταν άδικος, εμείς θα έπρεπε να τους υποστηρίξουμε.

⊕ Η Ελλάδα έχει κάθε συμφέρον να προσπαθεί για την υπονόμευση της δύναμης των Τούρκων. Είμαστε εχθροί εδώ και χίλια χρόνια και έτσι θα παραμείνουμε μιας και διεκδικούμε τον ίδιο ζωτικό χώρο. Ο εδαφικός διαμελισμός της Τουρκίας σίγουρα υπονομεύει τη δύναμη τους και εμείς ως κράτος πρέπει να τον επιδιώξουμε και σε όσους αμφιβάλλουν για αυτό τους εύχομαι να μην χρειαστεί να διαπιστώσουν πόσο λάθος κάνουν.

Ζήτησαν καταγραφή εβραίων

ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Την καταγραφή των εβραίων στην Ουγγαρία ζήτησε ο επικεφαλής του τρίτου μεγαλύτερου κόμματος, Μάρτον Γένγκεσι, δηλώνοντας στο κοινοβούλιο: «Γνωρίζω πόσοι άνθρωποι ουγγρικής καταγωγής ζουν στο Ισραήλ και πόσοι ισραηλίτες Εβραίοι ζουν στην Ουγγαρία. Αυτή η σύγκρουση (στην Λωρίδα της Γάζας) είναι η κατάλληλη ευκαιρία να καταγραφούν οι άνθρωποι εβραϊκής καταγωγής που ζουν εδώ, κυρίως όσοι βρίσκονται στο ουγγρικό κοινοβούλιο και την κυβέρνηση, και οι οποίοι πραγματικά αποτελούν κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια της Ουγγαρίας».

Ο Γένγκεσι επεσήμανε πως ο κατάλογος είναι απαραίτητος εξαιτίας της αυξημένης έντασης μετά την πρόσφατη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και παλαιστινιακών ομάδων στη Λωρίδα της Γάζας και θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα μέλη του κοινοβουλίου εβραϊκής καταγωγής. Η, δε, απάντηση της εβραϊκής κοινότητας στην Ουγγαρία έκανε λόγο για «φασιστική πρόκληση».

Θανατική ποινή για την αντι-ισλαμική ταινία

ΑΙΓΥΠΤΟΣ: Σε θανατική ποινή καταδικάστηκαν επτά Κόπτες χριστιανοί, που δικάζονταν ερήμην για την παραγωγή και διανομή της αντιισλαμικής ταινίας «Η αθωότητα των Μουσουλμάνων», η οποία πυροδότησε βίαιες διαμαρτυρίες στον μουσουλμανικό κόσμο, καθώς παρουσιάζει τον προφήτη Μωάμεθ ως αιμοσταγή κι ομοφυλόφιλο. Στους επτά φυγόδικους, που διαμένουν στις ΗΠΑ και την Αυστραλία, περιλαμβάνεται και ο Νάκουλα Μπασελέι Νάκουλα, ο οποίος είναι ο σεναριογράφος της ταινίας. Ο δημόσιος κατηγορος αποκάλυψε τους κατηγορούμενους «ενσάρκωση της αθιείας και της αθεΐας» και ότι επιδιώκουν την εγκαθίδρυση ενός ξεχωριστού κοπτικού

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γ. ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ

Ιστορική ψηφοφορία για την Παλαιστίνη στον ΟΗΕ

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ: Την αναβάθμιση του καθεστώτος τους σε κράτος, με την ιδιότητα παρατηρητή στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών διεκδίκησαν και πέτυχαν οι Παλαιστίνιοι. Η θετική έκβαση της ψηφοφορίας ήταν διασφαλισμένη, δεδομένης της απλής πλειοψηφίας που απαιτείται σε σύνολο 193 κρατών-μελών της Γενικής Συνέλευσης. Την στήριξη τους στο παλαιστινιακό αίτημα είχαν δώσει, μεταξύ άλλων, και η Ελλάδα, ενώ από την ψηφοφορία απείχαν η Βρετανία και η Γερμανία. Το αίτημα καταψηφίστηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Υποδοχή ήρως επιφύλαξαν οι Παλαιστίνιοι στον Μαχμούτ Αμπάς κατά την επιστροφή του στη Ραμάλα της Δυτικής Όχθης από τα Ηνωμένα Έθνη. «Τώρα έχουμε κράτος. Ο κόσμος φώναξε «ναι στο κράτος της Παλαιστίνης» δήλωσε ο Παλαιστίνιος πρόεδρος και διακήρυξε ότι «η Ιερουσαλήμ είναι εσαεί η πρωτεύουσα της Παλαιστίνης», αναλαμβάνοντας παράλληλα δέσμευση για την παλαιστινιακή συμφιλίωση. Την ίδια στιγμή, η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε -σε αντίποινα για την αναβάθμιση του καθεστώτος της Παλαιστινιακής Αρχής στον ΟΗΕ- πως θα παρακρατήσει και δεν θα μεταβιβάσει στους Παλαιστίνιους τα οφειλόμενα έσοδα ποσά από φόρους και τελωνειακά δικαιώματα (περίπου 92 εκατομμύρια ευρώ). Ο Αμπάς αφιέρωσε την επιτυχία της αναβάθμισης του καθεστώτος στον εκλιπόντα ιστορικό ηγέτη Γιασέρ Αραφάτ. Η αναβάθμιση αυτή θα επιτρέψει την συμμετοχή των Παλαιστίνιων σε συζητήσεις ενώπιον των Ηνωμένων Εθνών και το κυριότερο θα ενισχύσει τις πιθανότητές τους να ενταχθούν σε άλλους οργανισμούς που διασυνδέονται με τα Ηνωμένα Έθνη, όπως στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο όπου θα μπορούσαν να στραφούν κατά του Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου.



κράτους εντός της Αιγύπτου. Στην, δε, εναρκτήρια αποστροφή της αγόρευσής του, απήγγειλε το σύμβολο της ισλαμικής πίστης και ορισμένους στίχους από το Κοράνι και κάλεσε τα μέλη της έδρας να επιβάλλουν την αυστηρότερη δυνατή ποινή στους κατηγορούμενους. Η απόφαση είναι εφεσίμω και θεωρείται απίθανο οι αμερικανικές και αυστραλιανές αρχές να εκδώσουν τους κατηγορούμενους.

«Δικάζετε μόνο Σέρβους»

ΣΕΡΒΙΑ: Οργή προκάλεσε στην Σερβία η ευνοϊκή απόφαση στην δίκη των Κοσοβάρων του ΟΥΤΣΕΚΑ (UCK) καθώς το δικαστήριο έκρινε τον Ραμούς Χαραντινάι, πρώην μπράβο κλαμπ και μετέπειτα πρωθυπουργό του Κοσοβό, και δύο στενούς συνεργάτες του, αθώους για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπό-

τητας, για τα οποία είχαν διωχθεί. Η πρώτη τους αθώωση είχε γίνει το 2008, αλλά οι εισαγγελείς έκαναν έφεση στην απόφαση γιατί δεν τους δόθηκε αρκετός χρόνος για να αναπτύξουν το κατηγορητήριο και τις θέσεις τους προς την έδρα του δικαστηρίου.

Ο πρόεδρος της Σερβίας, Νίκολιτς, υποστήριξε ότι η στάση του Διεθνούς Δικαστηρίου, για όσα έγιναν στο Κοσοβο, αυξάνει περαιτέρω τον ευρωσκεπτικισμό μεταξύ των πολιτών της χώρας. Το δικαστήριο αυτό, στο οποίο οδηγήθηκαν ο Μιλόσεβιτς, ο Μλάντιτς και ο Κάρατζιτς, σχηματίστηκε μόνο και μόνο «για να δικάσει τον σερβικό λαό», είπε ο εθνικιστής Σέρβος πρόεδρος. Οι δικαστές φαίνεται να μην βρήκαν τίποτα μεμπτό στο... αιματοκύλισμα των Βαλκανίων και στα όσα έζησαν οι Σέρβοι του Κοσοβο από τους ανάρτες του UCK και των παρακλαδιών του στην περιοχή. Ο Χαραντινάι, που είναι παράλληλα και αρχηγός του κόμματος «Συμμαχία για το Μέλλον του Κοσοβό», εξέδωσε ανακοίνωση ότι θα επιστρέψει στο προτεκτοράτο ως πολιτικός ηγέτης για να ηγηθεί μίας κυβέρνησης «όλων των Κοσοβάρων, ανεξαρτήτως εθνότητας».

Τέμενος στην πλατεία Ταξίμ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ: Ο τούρκος πρωθυπουργός, Ταγίπ Ερντογάν, επανήλθε στο θέμα της κατασκευής τεμένους στην κεντρική πλατεία Ταξίμ της Κωνσταντινούπολης, ένα θέμα που ενοχλεί ιδιαίτερα την κοσμική πλευρά της κοινωνίας. Η κατασκευή τεμένους στο Ταξίμ ήταν ένας από τους λόγους που προέβλεπαν οι στρατιωτικοί όταν ανέτρεψαν την κυβέρνηση Ερμπακάν το 1997 και αντιμετωπίζεται ως κατεξοχόν «απόδειξη» των «σχεδίων» εξισλαμισμού της δημόσιας ζωής. Η περιοχή του Ταξίμ αναπτύχθηκε πολεοδομικά ταυτόχρονα με το Ταξίμτζι, και φιλοξενούσε πάντα τις χριστιανικές κοινότητες.

Το Δημογραφικό πρόβλημα, οι πολιτικάντηδες και η φορολόγηση των παιδιών

Για να εκταμιευθεί το τελευταίο μέρος της δόσης, για την οποία ψηφίστηκαν τα τελευταία μέτρα του Μνημονίου III, απομένει να περάσει και ένα νέο φορολογικό νομοσχέδιο, σχετικά με το οποίο έκανε κάποιες δηλώσεις ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας.

Ένα από τα πιο οξεία προβλήματα της σύγχρονης Ελληνικής Κοινωνίας, παρότι τα συμπτώματα του δεν είναι τόσο εμφανή και διαφημισμένα, όπως π.χ.

αυτά της εγκληματικότητας και της λαθρομετανάστευσης, είναι το δημογραφικό και ο επικείμενος θάνατος του Ελληνισμού. Οι Έλληνες γίνονται όλο και λιγότεροι, ενώ αντιστοίχως οι αλλοδαποί λαθροέποικοι γίνονται όλο και περισσότεροι.

Οι δηλώσεις του υπουργού οικονομικών ήταν σχετικά με την κατάργηση του ειδικού αφορολογήτου για τα παιδιά, με σκοπό όπως δήλωσε την «πιο ορθολογική και δίκαια διαχείριση των πόρων για την κοινωνική πολιτική». Στην θέση του αφορολογήτου θα θεσπιστεί, όπως είπε, ένα ειδικό επίδομα που θα δίδεται με βάση οικονομικά, κοινωνικά και άλλα κριτήρια.

Πάμε τώρα στην μετάφραση του ξύλινου πολιτικού λόγου του υπουργού, ώστε να μπορέσει ο κάθε Έλληνας να καταλάβει τι πρόκειται να γίνει. Έχουμε δει πολλάκις ότι όταν μπαίνουν τα περίφημα «κοινωνικά και οικονομικά» κριτήρια οι αποδέκτες των αντίστοιχων επιδομάτων γίνονται κατά πλειοψηφία αλλοδαποί. Γνωρίζουμε, επίσης, πως αυτό που λέει ο υπουργός για «πλούσιους» που απολάμβαναν του ειδικού αφορολογήτου είναι πολλαπλά λάθος, αφού πρώτον κάποιος πλούσιος το ξεπερνούσε έτσι και αλλιώς και δεύτερον άμα μετρηθούν οι πολύτεκνοι Έλληνες, μάλλον η πλειοψηφία τους θα είναι χαμηλών οικονομικών στρωμάτων και όχι «πλούσιοι».

Ο στόχος τους, λοιπόν, είναι με αυτό τον τρόπο να επιδοτήσουν επιλεκτικά την γέννηση αλλοδαπών, στα πλαίσια του σχεδίου για όσο το δυνατόν πιο γρήγορη εξάλειψη του Ελληνισμού, που τόσα προβλήματα τους γεννά.



Ευρώπη έναντι ΔΝΤ

Για την ιστορία, είναι γνωστό ότι το ΔΝΤ ιδρύθηκε από τις ΗΠΑ αμέσως μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο για να ελέγχει οικονομικά τον λεγόμενο «ελεύθερο κόσμο», όλον τον κόσμο δηλαδή πλην των κομμουνιστικών χωρών, μετά δε την πτώση του κομμουνισμού περί το 1990 ολόκληρο πλέον τον πλανήτη.

Ειδικά όσον αφορά την (δυτική) Ευρώπη ήταν σαφές ότι ήταν, και είναι, εξηρημένη από την Αμερική, αν και αφανώς, μέχρις ότου εμφανώς πλέον οι ΗΠΑ μέσω του ΔΝΤ ελέγχουν οικονομικά την Ευρώπη μετά, και με «αφορμή», την κλήση του από τον Jeffrey (Γ.Α.Π.) να ... «σώσει» την Ελλάδα μας σαν ουσιαστικό μέρος της «τρίοικας» και να πατήσει έτσι πόδι στην, «ενωμένη» πλέον, ήπειρό μας. Όλα λοιπόν πήγαιναν καλά για τους Αμερικανούς μέχρι των ημερών μας, οπότε και ξέσπασε η πρώτη ουσιαστική διαφωνία της Ευρώπης με το ΔΝΤ, όσον αφορά τη «βιωσιμότητα» του ελληνικού χρέους. Η σοβαρότατη αυτή διαφωνία δείχνει απλούςτατα ότι τα απώτερα συμφέροντα Αμερικής και Ε.Ε. ΔΕΝ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ απολύτως, αναφορικά με τον οικονομικό έλεγχο της παγκόσμιας οικονομίας σε τελευταία ανάλυση. Και, ενώ η Ευρώπη καιρός ήταν να δείξει επί τέλους μια τάση για ανεξαρτητοποίηση από τον υπερατλαντικό «κπεδομόνα» της, ο τελευταίος επιμένει να «κπεδομευεί» και την Ευρώπη ακόμη, όπως και τον υπόλοιπο πλανήτη.

Το μειονέκτημα για την Ευρώπη είναι ότι δυστυχώς δεν διαθέτει την στρατιωτική ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών. Εδώ όμως πρέπει να παρατηρήσει κανείς ότι η Ευρώπη, ακόμη και σήμερα, δεν είναι ενοποιημένη, με την έννοια ότι η Ρωσία, παρ' όλο που ανήκει και αυτή γεωπολιτικά στην ευρωπαϊκή ήπειρο, δεν έχει συμπεριληφθεί ακόμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια μελλοντική ένωση της Ευρώπης, ως Ευρώπης των Εθνών και όχι ως Ευρώπη των Τραπεζών, με την πρώην Σοβιετική Ένωση θα ήταν η χαριστική βολή στα σχέδια των αμερικανοσιωνιστών για παγκόσμια κυριαρχία.

Όσον αφορά την Πατρίδα μας, σαν αναπόσπαστο μέλος της Ευρώπης, όπως προαναφέρθηκε, με τα συμφέροντά της να ταυτίζονται με τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα της τελευταίας, έχουμε ιστορική ευκαιρία να κτυπήσουμε κατάστημα την αμερικανοσιωνιστική διείδουση στην Ευρώπη μέσω του ΔΝΤ, και έτσι να δώσουμε κλωτσιά στον υπερατλαντικό δυνάστη, επιδιώκοντας όχι την «άμβλυση» των διαφορών της ΕΕ με το ΔΝΤ, αλλά απεναντίας μια ρήξη στις σχέσεις των δύο τελευταίων!

Δεν δικαιούνται να μιλούν για το Σύνταγμα εκείνοι που το έχουν παραβιάσει...

Αλήθεια, τι σχέση έχει ο κύριος Βενιζέλος, με τον συντάκτη του κειμένου του κατάπτυστου νόμου «Περί ευθύνης Υπουργών», που αντιστρατεύεται ευθέως το δημόσιο συμφέρον και που προβλέπει πως με μαγικό τρόπο δύνανται να τίθενται αυτόματα «εντός νόμου» όσοι φασουλήδες της πολιτικής ασελγούν στο Δημόσιο Ταμείο στέλνοντας προς εξόφληση το λογαριασμό σε άγνωστο πόσες γενιές εντίμων Ελλήνων του καθημερινού μόχθου;

Η μέχρι τώρα ολιγόμηνη παρουσία της Χρυσής Αυγής μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο ήταν παραπάνω από αρκετή για να ανατρέψει όλα τα δεδομένα της πολιτικής ζωής αυτής της χώρας, καθώς όλες οι δυνάμεις του κοινοβουλευτικού τόξου έχουν πλέον σαν αφετηρία και σαν τελικό στόχο την απαλλαγή τους από το λαϊκό εθνικιστικό κίνημα. Άλλοι περισσότερο συγκρατημένοι κι άλλοι περισσότερο διαχυτικοί προσπαθούν με κάθε τρόπο να εφεύρουν τεχνάσματα για να πραγματοποιήσουν αυτή τους την επιθυμία, κάτι που εξάλλου εμείς οι ίδιοι είχαμε προβλέψει ότι θα συμβεί, γνωρίζοντας ότι η παρουσία μας στη Βουλή θα φέρει πέρα από αμνηστία, μεγάλες φθορές στα κόμματα όσον αφορά την εκλογική τους δύναμη. Μετά τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και με τη ΝΔ να παραχωρεί τη πρώτη θέση στο ΣΥΡΙΖΑ, οι πρώτες επίσημες αντιδράσεις των πολιτικών αρχηγών άρχισαν να λαμβάνουν χώρα, «ανακαλύπτοντας» μετά από ένα 7% και 4 μήνες δυναμικής παρουσίας της Χρυσής Αυγής στη Βουλή θέμα «συνταγματικότητας», απαξιώνοντας ωμά και προκλητικά τη βούληση μισού εκατομμυρίου Ελλήνων που μας ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές. Το να καλύψουμε το θέμα

υπό νομική σκοπιά είναι άτοπο, καθώς έχουμε επαναλάβει πολλές φορές ότι η Χρυσή Αυγή είναι ένα νόμιμο πολιτικό κόμμα με σφραγίδα από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, τον Άρειο Πάγο, επομένως κάθε συζήτηση επί νομιμότητας είναι εξαρχής άκυρη. Αυτό όμως που έχει σημασία να εξετάσουμε είναι το ποιοι μας κατηγορούν και τι έχουν πράξει όλα αυτά τα χρόνια, ώστε να διασφαλίσουν αυτή την περίφημη νομιμότητα και συνταγματικότητα, σε μια χώρα που καταρρέει εξαιτίας των δικών τους λαθών και εσφαλμένων πολιτικών.

Ο πρώτος και βασικός λόγος του πανικού τους είναι η ραγδαία απήχηση και οι επιδόσεις της Χρυσής Αυγής τόσο στην κοινωνία, όσο και στις εκλογικές συγυμμετρήσεις (που μέχρι τώρα όλες αποδεικνύουν με σχετική μετριότητα ότι είμαστε τουλάχιστον 3ο κατά σειρά κόμμα). Αφού λοιπόν απέτυχαν να μας δαιμονοποιήσουν σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μας απαγορεύσουν την είσοδο στη Βουλή, αφού εξάντλησαν κάθε όριο φαντασίας, χαρακτηρίζοντας μας ως δολοφόνους και τραμπούκους, αφού το παραμύθι περί «νεοναζισμού» τελίωσε πριν καλά-καλά ξεκινήσει, τώρα έφτασε η ώρα για πιο δραστηριότητες. Πρωτεργάτες

της «καθόλου τυχαίο» οι πράσινοι λακέδες της εξουσίας με μπροστάρη έναν άνθρωπο που μετά βίας κρατάει στη ζωή το κόμμα του και που βλέπει την καταστροφή στις επόμενες εκλογές να είναι ιστορική. Είναι ο άνθρωπος που απετέλεσε μέλος υπουργικών συμβουλίων μαζί με τον, ευρισκόμενο εντός Κορυδαλλού, Άκη που θέλει να βγάλει τη Χρυσή Αυγή εκτός νόμου. Αυτός που ερωτήθηκε ως μέλος εξεταστικής επιτροπής της Βουλής αν θα έπρεπε να καταδικαστεί ο Τσοχατζόπουλος για την αγορά του υποβρυχίου που έγερνε και εξέφρασε τη γνώμη ότι το πράσινο στέλεχος είναι αθώο. Είναι αυτός που εκ των υστέρων, όταν ρωτήθηκε σχετικά με την εξέλιξη του θέματος των υποβρυχίων δήλωσε άγνοια, τη στιγμή που εκφράζει με επιδεικτικότητα τη γνώμη για όλους και για όλα. Είναι ο αυτόκλητος υπερασπιστής και εκπρόσωπος του Αντρέα και της Μιμής, που φωτογραφίζονταν κατά την περίοδο της επίπλαστης ευμάρειας «πρώτο τραπέζι πίστα» με τους συνυπουργεύσαντες με αυτόν πάσης φύσεως Τσουκάτους, Μαντέληδες, Παπαντωνίου, Παπακωνσταντίνου και άλλους «γνωστούς αγνώστους» υπουργούς. Αλήθεια, τι σχέση έχει ο κύριος Βενιζέλος, με τον συντάκτη του κειμένου του κατάπτυστου νόμου «Περί ευθύνης Υπουργών», που αντιστρατεύεται ευθέως το δημόσιο συμφέρον και που προβλέπει πως με μαγικό τρόπο δύνανται να τίθενται αυτόματα «εντός νόμου» όσοι φασουλήδες της πολιτικής ασελγούν στο Δημόσιο Ταμείο στέλνοντας προς εξόφληση το λογαριασμό σε άγνωστο πόσες γενιές εντίμων Ελλήνων του καθημερινού μόχθου;



Κι όμως, αυτός που ψήφισε τα μέτρα, που προσπάθησε να πείσει ακόμα και τον πιο δύσπιστο σε αυτή τη χώρα ότι το μνημόνιο θα φέρει την ανάπτυξη και όχι την καταστροφή, αυτός που είναι για δεκαετίες ολόκληρες μπλεγμένος σε κάθε σκάνδαλο της πολιτικής και που απολαμβάνει μιας περιέργης ασυλίας, όταν στην κατοχή του βρέθηκε μια λίστα με πάνω από 2.000 ονόματα μεγάλων φοροφυγάδων, είναι ο κύριος κατηγορος της Χρυσής Αυγής. Το να μιλούν οι παράνομοι για εντιμότητα και νομιμότητα είναι τουλάχιστον αστείο. Αλλά να μας υβρίζει ένας κατ' εξοχήν υπαίτιος για την κατάσταση της χώρας, είναι μια πρόκληση που δε θα μείνει αναπάντητη. Για του λόγου το αληθές, αν γνωρίζει ότι οι λαμπρές ημέρες της ασυλίας και της ανεμελιάς έχουν περάσει ανεπιστρεπτή. Αν μην στοιχηματίζει ο Βενιζέλος ότι θα θέσει τη Χρυσή Αυγή εκτός νόμου, γιατί έτσι όπως πάει το καράβι του ΠΑΣΟΚ πιο πιθανό είναι να τον καταδικάσει σύσσωμος ο ελληνικός λαός και να δώσει την εντολή να σταλεί ο ίδιος να κάνει παρέα στον σύντροφο Άκη.

ΑΡΤΕΜΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ν. ΝΤΕΡΤΙΛΗΣ: «Καμία συνδιαλλαγή με το αμαρτωλό καθεστώς»

Δεν παρέστη τελικά στην κηδεία του υιού του, Αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού, ο Στρατηγός Νικόλαος Ντερτιλής, αρνούμενος να αιτηθεί άδεια από το υπουργείο δικαιοσύνης και κατ' επέκταση από το διεφθαρμένο μεταπολιτευτικό καθεστώς. Σύμφωνα με πληροφορίες ο υπουργός Ρουπακιάς είχε ζητήσει από τη διεύθυνση των φυλακών Κορυδαλλού να δοθεί τρίωρη άδεια στον Στρατηγό για να μεταβεί φρουρούμενος στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, αν ο ίδιος υπέβαλε γραπτό αίτημα. Ο Στρατηγός Νικόλαος Ντερτιλής παρασημοφορήθηκε για πρώτη φορά κατά τις πολεμικές επιχειρήσεις στην Κορέα, όπου μετέβη εθελοντικά το 1950. Το 1964 υπηρετεί στην Κύπρο ως Συνταγματάρχης της ΕΛΔΥΚ/Μ, οργανώνοντας ειδικές μονάδες για την αντιμετώπιση των τουρκικών επεκτατικών σχεδίων. Στην ιστορική μάχη της Μανσούρας, ο Νικόλαος Ντερτιλής διαλύει τις δυνάμεις του εχθρού και προβαίνει σε εκκαθαρίσεις στους θύλακες των τουρκοκυπρίων. Ιστορικό έχει μείνει το επεισόδιο όπου λαμβάνοντας εντολή για υποχώρηση, βγήκε εκτός εαυτού, πυροβόλησε τον ασύρματο και συνέχισε την προέλαση έναντι των εχθρικών πολυβολείων. Το όνομα του Ντερτιλή έγινε θρύλος στην Κύπρο και φάβητρο για τον τούρκους.

Η «δημοκρατία» δεν του συγχώρησε ποτέ την τεράστια συμβολή του στο στρατιωτικό πραξικόπημα του 1967. Τότε, επικεφαλής ενός και μόνο Μηχανοκίνητου Τάγματος με έδρα την Αγία Παρασκευή, κατέλαβε με αστραπιαίες κινήσεις τα σημαντικότερα κυβερνητικά κτίρια. Εν συνεχεία, δεν ανέλαβε καμία πολιτική θέση, παρέμεινε συνεπής στην υπηρεσία του, ενώ έπαιξε κύριο ρόλο και στην αναδιοργάνωση των Δυνάμεων Πεζοναυτών. Η μεταπολίτευση τον καταδίκασε σε ισόβια κάθειρξη για μία υπόθεση δολοφονίας που παραμένει μέχρι σήμερα τουλάχιστον σκοτεινή. Ο Στρατηγός Ντερτιλής, έπειτα από 38 έτη εγκλεισμού στις φυλακές, παραμένει συνεπής στις Αρχές και τον Στρατιωτικό του όρκο και δηλώνει πως δεν πρόκειται



να κάνει καμία συνδιαλλαγή με το αμαρτωλό μεταπολιτευτικό καθεστώς.

Ερώτηση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης

Παρά το γεγονός ότι με κάθε ευκαιρία η πολιτική ηγεσία διατρανώνει την πεποίθησή της ότι η δημοκρατία δεν κινδυνεύει, οι πράξεις της αποδεικνύουν το ακριβώς αντίθετο. Γιατί πώς να ερμηνεύσει κανείς τη διαχρονική εμμονή των αρμοδίων παραγόντων στον εγκλεισμό του Στρατηγού Νικολάου Ντερτιλή, παρασημοφορημένου για την πολεμική του δράση, που παραμένει φυλακισμένος, αν και ασθενής, πάνω από 38 έτη; Στην προκειμένη περίπτωση προφανώς «πηγαίνουν περίπατο» τα ανθρωπιστικά ιδεώδη της δημοκρατίας, όπως οι συγκυβερνώντες την ανταλλάσσονται, σε αντίθεση με όσα έπραξαν άλλα κράτη σε ανάλογες περιπτώσεις.

Ερωτάται ο κ. υπουργός:

Προτίθεται η πολιτική ηγεσία να προβεί σε έμπρακτη δήλωση ανθρωπισμού αποφυλακίζοντας τον εγκλειστο παρασημοφορημένο Αξιωματικό;

Ο ερωτών βουλευτής
Ηλίας Κασιδιάρης

Γιατί τρέμουν την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ;

Τουλάχιστον αδαής είναι όποιος νομίζει ότι όλοι αυτοί οι άθλιοι οι οποίοι συνθέτουν αυτό που έχουμε συνηθίσει να ονομάζουμε «σύστημα», νοιάζονται για την Πατρίδα μας και προσπαθούν να την «προστατέψουν» από τον «φασισμό». Ο μεγαλύτερος εφιάλτης τους δεν είναι η απώλεια των κεκτημένων και του... χρυσού κουταλιού της μάσας της μίζας και της ρεμούλας, αλλά η ώρα και η στιγμή που θα αποδοθεί πραγματική δικαιοσύνη. Και γνωρίζουν ότι είναι τόσα τα εγκλήματα τους, τα οποία κυριολεκτικά δεν έχουν προηγούμενο στην Παγκόσμια Ιστορία, όπου η τιμωρία θα είναι εξαιρετικά σκληρή. Ωστόσο όσοι, είτε από πολιτική αφέλεια είτε επειδή είναι βαλτοί, προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο ότι πρώτα πρέπει να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι για τη σημερινή τραγωδία της Ελλάδας με το υπάρχον Σύνταγμα και μετά, αφού απαλλαγούμε από τους υπεύθυνους πολιτικούς, τότε να φτιάξουμε Νέο Σύνταγμα, θα πρέπει να κατανοήσουν ότι κανείς πολιτικός απατεώνας δεν πρόκειται να τιμωρηθεί χωρίς να προηγηθεί αλλαγή του Συντάγματος. Για όλους αυτούς, ελπίζω ότι η απόφαση της Βουλής η οποία απάλλαξε πλήρως όλους εκείνους τους πολιτικούς που οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση, να ήταν ένα γερό σοκ προκειμένου να συνέλθουν. Καμία τιμωρία κανενός πολιτικού δεν πρόκειται ποτέ να υπάρξει όσο το Σύνταγμα αφαιρεί τις υποθέσεις αυτές από την αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης και τις αναθέτει στους ίδιους τους πολιτικούς προκειμένου να καταδικάσουν τους εαυτούς τους. Για να υπάρξει δικαστικός έλεγχος της ευθύνης όλων αυτών που οδήγησαν την Ελλάδα στη σημερινή κατάσταση, θα πρέπει το ταχύτερο να αλλάξει το Σύνταγμα της χώρας. Η αλλαγή του Συντάγματος προκαλεί διακοπή του ισχύοντος συνταγματικού δικαίου και δημιουργία νέου πρωτογενούς δικαίου, οπότε και ο νέος συντακτικός νομοθέτης δεν δεσμεύεται από τους ορισμούς του παλιού Συντάγματος. Αυτό είναι που κάνει το πολιτικό σύστημα να τρέμει στην ιδέα της αλλαγής του Συντάγματος από την Χρυσή Αυγή. Αντιθέτως η αναθεώρηση του ισχύοντος Συντάγματος, την οποία προωθεί τώρα το σάπιο πολιτικό σύστημα, δεν προκαλεί διακοπή δικαίου. Τουναντίον διασφαλίζει τη συνέχειά του και επομένως και τον μη δικαστικό έλεγχο των υπευθύνων.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΕΦΥΛΛΑΚΗΣ, Εκδότης της εφημερίδας «ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ» και υπεύθυνος της Περ. Διοίκησης Κρήτης του Λαϊκού Συνδέσμου

Η αναμφισβήτητη συνέχεια των Ελλήνων

«Η διαχρονική συνέχεια του Ελληνικού Έθνους, λοιπόν, είναι διάτορα μαρτυρημένη από την ιστορική πραγματικότητα και δεν είναι απλώς εφεύρημα του «Ελληνικού ρωμαντισμού του 19ου αιώνα», προς ιδεολογική στήριξη «εθνικών επεκτατισμών», όπως επιπόλαια γράφεται...»

Κ.Ι. Δεσποτόπουλος, Ακαδημαϊκός

Οι σημερινοί κάτοικοι της χώρας αποτελούν την γνήσια συνέχεια των Αρχαίων Ελλήνων όπως έχει ήδη αποδείξει εκτός της Ιστορίας, της γλωσσολογίας και της λαογραφίας, σήμερα πλέον και η γενετική επιστήμη και η ανθρωπολογία. Αυτό σε πείσμα των διεθνιστών, φιλελεύθερης και μαρξιστικής κατευθύνσεως, οι οποίοι με κάθε τρόπο αμφισβητούν αυτήν την Αλήθεια! Την αμφισβη-



τούν ότι μόνον στα λόγια, αλλά και στην πράξη, με τα εκατομμύρια των λαθρομεταναστών, στους οποίους επιθυμούν να δώσουν και Ελληνική ιθαγένεια και να σπάσουν έτσι την φυλετική συνέχεια του Έθνους μας τόσων χιλιάδων ετών. Ως γνωστόν, το νέο ελληνικό κράτος προέκυψε από την Επανάσταση του Γένους της 25ης Μαρτίου

του 1821 και εθνική συνείδηση Ελληνική υπήρξε επί χιλιάδες έτη. Την συνέχεια αυτής της εθνικής συνειδήσεως προσπαθούν να αμφισβητήσουν ψευδο-ιστορικοί τόσο της νέας αριστεράς, όσο και φιλελεύθεροι υπέρμαχοι της παγκοσμιοποίησης, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι το Έθνος των Ελλήνων είναι ένα δημιούργημα του 19ου αιώνα! Την καλύτερη απάντηση σε αυτούς δίνουν όχι μόνον οι έγκριτοι Ιστορικοί του Έθνους μας, με κορυφαίο τον Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο, αλλά και διακεκριμένοι άνθρωποι του πνεύματος όπως ο αριστερός Νικόλαος Σβορώνος («Το όνομα Έλλην αρχίζει να ξαναπαίρνει το διπλό του πολιτιστικό και εθνολογικό περιεχόμενο. Έλλην είναι όποιος μετέχει ελληνικής παιδείας και έχει ελληνική καταγωγή. Για άλλη μια φορά οι Βυζαντινοί λόγιοι χωρίζουν τον κόσμο σε Έλληνες και βαρβάρους.» ...«Η χρήση αυτή του όρου Έλλην με την εθνολογική του σημασία και η κάποια ταύτιση του όρου Ρωμαίος με τον όρο Έλλην θα γενικευθούν στους κατοπινούς αιώνες». (Νικόλαος Σβορώνος, «ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ – ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»), αλλά και ο Καθηγητής κ. Κ.Ι. Δεσποτόπουλος, Ακαδημαϊκός, όχι ασφαλώς «φασιστικών» φρονημάτων ο οποίος σε άρθρο του με τίτλο «Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ», στην εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», στις 28/1/2010, τόνιζε ότι: «η διαχρονική συνέχεια του Ελληνικού Έθνους, λοιπόν, είναι διάτορα μαρτυρημένη από την ιστορική πραγματικότητα και δεν είναι απλώς εφεύρημα του «Ελληνικού ρωμαντισμού του 19ου αιώνα», προς ιδεολογική στήριξη «εθνικών επεκτατισμών», όπως επιπόλαια γράφεται...»

Η συνέχεια των Ελλήνων, λοιπόν, είναι δεδομένη. Ναι! Είμαστε οι απόγονοι του μεγάλου εκείνου Έθνους το οποίο δημιούργησε τον Ελληνικό Πολιτισμό και μίας μεγάλης Αυτοκρατορίας χιλιόχρονης, η οποία κράτησε το πνεύμα της Ανατολής μακριά από την Ευρώπη μέχρι να πέσει ηρωικά μαχόμενη, προδομένη και από τη Δύση στην πύλη του Ρωμαίου τον Μάιο εκείνου του 1453.

DAILY MAIL: Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΕΙΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ '30!

Για πολλοστή φορά, μια αγγλέζικη εφημερίδα του κατεστημένου των Άγγλων λόρδων, η Daily Mail, ασχολείται εκτενώς με το τεράστιο πρόβλημα που έχει προκύψει τελευταία για το ελληνικό και διεθνές πολιτικό σύστημα, που δεν είναι άλλο από την Χρυσή Αυγή. Το άρθρο έχει τίτλο «The new dark age: Across Europe, free speech and democracy face their biggest threat since the Thirties» («Ο νέος μεσαίωνας: Σε όλη την Ευρώπη, η ελευθερία έκφρασης και η δημοκρατία αντιμετωπίζουν την μεγαλύτερη απειλή από την δεκαετία του '30») και αναφέρει τα εξής... τρομολαγνικά:

«Αλλά αυτό που το κάνει όλο αυτό ακόμα πιο επικίνδυνο, είναι ότι όλο αυτό, έρχεται μαζί με την ακροδεξιά, η οποία προελαύνει όλο και πιο ξεδιάντροπα στους δρόμους της Αθήνας – μια τρομακτική υπενθύμιση ότι όταν το πολιτικό κατεστημένο χάνει το στήριγμά του, οι απλοί άνθρωποι στρέφονται προς τα άκρα. Με σκηνές που έχει να δει η Ευρώπη από τη μακρά νύχτα της δεκαετίας του '30, σχεδόν καθημερινά έρχονται νέα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι επάνω στα ερείπια του Ελληνικού ονείρου, συγκεντρώνουν δύναμη οι δυνάμεις της ξενοφοβίας. Ακούγεται σαν κάτι από τη Γερμανία του Χίτλερ – αλλά αυτό συμβαίνει στην καρδιά της Ευρώπης το 2012. Στις εκλογές του Ιουνίου το νεοναζιστικό κόμμα της Χρυσής Αυγής κέρδισε 18 έδρες. Και νωρίτερα ένοστολο τραμπούκοι του κόμματος επιτέθηκαν σε θέατρο στην Αθήνα, το οποίο ανέβαζε μια παράσταση στην οποία παρουσιαζόταν ο Ιησούς και οι Απόστολοι ως ομοφυλόφιλοι στο Τέξας. Πριν από ένα χρόνο είχα προειδοποιήσει από αυτές τις σελίδες ότι οι επιθιμνιστές της Ευρωζώνης θα μπορούσαν να δώσουν στην ήπειρο τις σκοτεινότερες στιγμές της από την δεκαετία του '30. Δεν μου δίνει καμία ικανοποίηση να βλέπω τις προβλέψεις μου να πραγματοποιούνται.



Όλο και περισσότερο, οι σκηνές στους δρόμους της Αθήνας μου θυμίζουν τα φοβερά γεγονότα των αρχών της δεκαετίας του '30, όταν η οικονομική κατάρρευση, το πολιτικό χάος και μια φοβερή αίσθηση δυσαρέσκειας. Άνοιξε το δρόμο για τη μεγαλύτερη τυραννία που γνώρισε ποτέ η Ευρωπαϊκή μας ήπειρος.»

Ερώτηση: Γιατί τα όργανα των Αγγλέζων λόρδων δεν ασχολούνται καθόλου με τον «κίνδυνο» του νέο-κομμουνιστικού ΣΥΡΙΖΑ, που'ναι και πρώτος στις δημοσκοπήσεις και είναι η... εν αναμονή επόμενη κυβέρνηση της χώρας, παρά μόνον με την Χρυσή Αυγή; Απάντηση: Γιατί μόνο η Χρυσή Αυγή είναι πραγματικά αντισυστημικό κόμμα!

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΡΦΩΜΑ

στο αναίσχυντο ψέμμα, την αδιέξοδη (και ανέξοδη) και αόριστη μελλοντική επιδιολογία. Ας θυμηθούμε χαρακτηριστικά όταν ο Γιωργάκης μαζί με τον Βενιζέλο, ο οποίος είχε αντικαταστήσει τον ανεκδιήγητο Παπακωνσταντίνου, πανηγύριζαν με στόμφο ότι πέτυχαν την μεγαλύτερη διαγραφή χρέους στην Ιστορία των κρατών και συνήψαν την μεγαλύτερη δανειακή σύμβαση στην Ελληνική Ιστορία. Φυσικά, η ροή του χρόνου απέδειξε την ανεδαφικότητα των λεγομένων αυτών, αφού σε λιγότερο από έναν χρόνο και αφού, στο μεταξύ, το χρέος εκτινάχθηκε αντί να μειωθεί, είχαμε νέα μέτρα. Σαν την κινούμενη άμμο, η εφαρμογή του Μνημονίου τσακίζει κάθε ίχνος εθνικής ανεξαρτησίας και κοινωνικής ευημερίας. Όσο περισσότερο εφαρμόζεται στην πράξη, τόσο περισσότερο βυθίζεται η Πατρίδα και ο Λαός στην εξάρτηση από τους διεθνείς τοκογλύφους, την εθνική υποτέλεια, την εξαθλίωση, την ανεργία, την απόγνωση. Η καταγγελία του Μνημονίου, ξεκάθαρα, δίχως μεμπμοιρίες και πολιτικάντικους τακτικισμούς, αποτελεί την μόνη -σκληρή αλλά απαραίτητη- απάντηση προοπτικής προκειμένου να μπορέσει κάποια στιγμή η Χώρα να αναγεννηθεί μέσα από τα ερείπια, τα οποία δημιούργησε το μεταπολιτευτικό κατεστημένο. Έχει, λοιπόν, ενδιαφέρον να δούμε ποια είναι η πραγματική θέση του ΣΥΡΙΖΑ γύρω από την καταγγελία του Μνημονίου. Οι άνθρωποι, προφανώς εμπνευσμένοι και επηρεασμένοι από την απέλπιδα προσπάθειά τους να γίνουν το νέο ΠΑΣΟΚ, από την μια τάζουν "λαγούς με πετραχήλια" και από την άλλη αναρρούν τις υποσχέσεις τους με διαφορετικές τοποθετήσεις. Ένα, από τα πολλά, χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί και τα όσα είπε ο βουτυρομπεμπές Τσίπρας

μιλώντας στους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ, όπου υποστήριξε ότι θα επαναφέρει τους μισθούς και τις συντάξεις "μ' έναν νόμο και ένα άρθρο", όπως χαρακτηριστικά είπε. Αντιθέτως, ο εκπρόσωπος τύπου, Σκουρλέτης, τα γύρισε, μιλώντας "σε ένα βάθος χρόνου". Είναι ολοφάνερο, από την καθημερινή τακτική του, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια αδιάστατη πολιτικάντικη κλίκα, "λιγούριων της εξουσίας". Όλο και περισσότερο, το αλλοπρόσαλλο αυτό μάρφωμα δείχνει το ξεφωνημένο καθεστωτικό του πρόσωπο, προσπαθώντας να αντιγράψει (μάλλον αποτυχημένα) το αλήστου μνήμης ΠΑΣΟΚ των δεκαετιών '80 και '90. Δεν είναι κανένα απολύτως πρόβλημα μέχρι τις εκλογές της 6ης Μαΐου να δημαγωγούν ασύστολα, μιλώντας για καταγγελία του Μνημονίου. Η δεύτερη θέση σ' αυτές τις εκλογές και η τοποθέτησή του στην αξιωματική αντιπολίτευση τον εξανάγκασαν "να κόψει ταχύτητα" και να προσαρμοστεί στην αναμονή του ως εναλλακτικός πόλος άσκησης της εξουσίας προς όφελος του καθεστώτος. Ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ είναι να καλλιεργεί στον απεγνωσμένο κόσμο ένα είδος ψεύτικης ελπίδας, που παραπέμπει στο τελευταίο κακό, το οποίο βγήκε από το κουτί της Πανδώρας. Καμιά προοπτική αγώνος, κανένα ίχνος εθνικής συνείδησης και κοινωνικής συνοχής και φυσικά ανάχωμα στις πραγματικές ΕθνικοΛαϊκές Δυνάμεις της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ. Συν τοις άλλοις, οι κάθε λογής εκπρόσωποι αυτού του απίθανου συνονθυλεύματος διακατέχονται από μια απίστευτη μίση άγνοιας, αναίδειας και ανηθικότητας όταν ομιλούν για "μόρφωμα", αναφερόμενοι στην ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ. Γιατί αν υπάρχει, όντως, κάποιο μάρφωμα αυτό -αναμφίβολα- είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με τις 12 συνηθισμένες και τις δεκάδες (αν

όχι εκατοντάδες) διαφορετικές απόψεις πάνω σε καίρια ζητήματα. Ένα κατάπτυστο μάρφωμα, στο οποίο συσχετίζονται μαοϊκοί, τροσκιστές, ευρωκομμουνιστές, αριστερό ρεύμα, πασοκογενείς και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί ο ανθρωπίνος νους. Ετερογενείς, ιδεολογικά και πολιτικά, καταστάσεις, τις οποίες όμως ενώνει το πάθος για την φιλοσοφική διαχείριση της εξουσίας. Πραγματικά λιγούρια της εξουσίας, λοιπόν, που καθημερινά αμβλύνουν τις παρελθοντολογικές τους θέσεις, προκειμένου να δείξουν στο καθεστώς ότι, σε καμιά περίπτωση, δεν αποτελούν υπαρκτό κίνδυνο γι' αυτό. Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, μόλις έχει βγει η είδηση ότι ο Βενιζέλος προτίθεται να κινηθεί τις διεργασίες ώστε να τεθεί η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ εκτός νόμου. Φυσικά, σε αγαστή συνεργασία με τους άλλους δύο συνενόχους στην συγκυβέρνηση, Σαμαρά και Κουβέλη. Το ότι ο λαομίσητος αυτός αποτυχημένος πολιτικάντης, "άξιος" διάδοχος του εξίσου λαομίσητου Παπανδρέου, ζητά να βγούμε εκτός νόμου αποτελεί αληθινό τίτλο τιμής για Εμάς. Ο πολιτικός εκπρόσωπος εκείνων, που ρήμαξαν και κατέστρεψαν την Χώρα, ως ετοιμάζεται για την έξοδο του από την καρέκλα του ως αρχιπασοκάρκης, και ως γνωρίζει -λόγω όγκου και όχι μόνο- ότι στην περίπτωση του η ρήση "μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα μην πεις" ταιριάζει απόλυτα... Επειδή αν κάποιοι πρέπει να βγουν εκτός νόμου, σίγουρα είναι αυτοί, οι οποίοι ευθύνονται για την σημερινή τραγική κατάσταση της Χώρας, αυτοί, οι οποίοι εξέθρεψαν στις τάξεις τους κλέφτες και απατεώνες. ΖΗΤΩ Η ΝΙΚΗ!

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ



"Στο ίδιο έργο θεατές". Η γνωστή αυτή ρήση ταιριάζει απόλυτα, για μια ακόμη φορά, στα όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες γύρω από την σύνοδο του Eurogroup και την εκταμίευση της περιβόητης δόσης. Δεν είναι η πρώτη (και προφανώς ούτε η τελευταία) φορά που το γνωστό "αγωνιώδες" σενάριο παίζεται με μπόλικη δόση "σασπένς" και καταστροφολογίας, προκειμένου να ταμπήσει το δόλωμα ο Ελληνικός Λαός, νιώθοντας σχεδόν ανακουφισμένος για το... τόσο μεγάλο αυτό κατόρθωμα. Ήδη το επιτελείο της συγκυβέρνησης παρουσιάζει περίπου ως θρίαμβο τα τεκταινόμενα στην σύνοδο του Eurogroup, προσπαθώντας να θολώσει τα νερά γύρω από την πραγματική φύση της συμφωνίας. Σ' αυτό το πλαίσιο, βεβαίως, σημαντική ήταν (και συνεχίζει να είναι) η συγχροδία των καθεστωτικών ΜΜΕ, τα οποία αρέσκονται στο να αυτοεμφανίζονται ως "εκπρόσωποι της κοινής γνώμης". Όμως επειδή, όπως γράψαμε και στην αρχή του κειμένου, είμαστε "στο ίδιο έργο θεατές", αυτή την παράσταση την βλέπουμε αναλλοίωτη από τον Μάιο του 2010, όταν έγινε από την κυβέρνηση του Τζέφρυ η προσφυγή στο ΔΝΤ και υπεγράφη το πρώτο μνημόνιο. Όλες οι προδοτικές συμφωνίες που υπεγράφησαν από τότε βασίζονταν



ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

“ΑΝΤΙΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ”

Μετά τον εκλογικό θρίαμβο της Χρυσής Αυγής και την είσοδο στο κοινοβούλιο, ολοένα και περισσότεροι μαθητές πυκνώνουν τις τάξεις του Κινήματός μας και τοποθετούνται υπέρ μας. Το γεγονός αυτό ενόχλησε τους καθόλα μη πολιτικοποιημένους καθηγητές των και σήμανε συναγερμό. Από την αρχή της χρονιάς ο αδερφός μου κατάγγελλει ότι οι καθηγητές σταματούν το μάθημα και λένε για τον κίνδυνο που διατρέχει η...δημοκρατία μας. Πολλές φορές λαοπολούν κατά της Χρυσής Αυγής. Μάλιστα κάποιιοι από αυτούς (που...τυχαίνει να πολιτεύονται κιόλας στην τοπική αυτοδιοίκηση) «συμβουλευούν» τους μαθητές να αποφεύγουν να εκφράζονται υπέρ των Ελλήνων Εθνικιστών - αλλιώς θα υποστούν συνέπειες (μάλλον βαθμολογικές).

Όστόσο, παρά τα δήθεν ενημερωτικά φυλλάδια που επάνω είχαν το σήμα της ΑΝΤΙΦΑ (!), το πλέον ενοχλητικό ήταν η συμπεριφορά της κυρίας Ελένης Γλύκατζη - Αρβελέρ που παρενρέθη στο σχολείο για να κάνει μια διάλεξη για (τι άλλο) τον φασισμό. Η κυρία Αρβελέρ με υφάκι είπε επ' ακριβώς «στόχος μας είναι να πάει η Χρυσή Αυγή στο 0, να κηρυχθεί παράνομη» κλπ, επίσης ρώτησε εάν υπάρχουν παιδιά που υποστηρίζουν την Χ.Α. και αν υπάρχουν να σηκώσουν το χέρι! Προς έκπληξη όλων, 4-5 παιδιά το σήκωσαν και αργότερα δέχθηκαν παρατηρήσεις. Αναδείξτε το θέμα παρακαλώ γιατί έχει να κάνει με νέα παιδιά.

Δ.Μ.



“ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΜΠΕΙ ΤΑΞΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ”

Χαιρετώ το αγωνιστικό κίνημα της Χρυσής Αυγής.

Είμαι και εγώ ένας από τους πολλούς ψηφοφόρους σας, χωρίς να είμαι μέλος του κόμματος σας. Παρακολουθώ καθημερινά την ιστοσελίδα σας και μπαίνω σε σκέψεις. Πραγματικά χαίρομαι που σε αυτά τα δύσκολα χρόνια που έχουν έρθει στην πολυαγαπημένη μας Ελλάδα υπάρχει η Χρυσή Αυγή και δίνει αυτήν την μάχη. Μια μάχη που για κάποιους με παρωπίδες (ανεγκέφαλοι και βολεμένοι) λένε ότι δεν υπάρχουν πιθανότητες νίκης, αλλά μην ξεχνάμε ότι, αυτοί έχουν μείνει 280 (βουλευτές) μαζί με κάτι λίγες εκατοντάδες

πιόνια (καπιταλιστές, συγγενείς, φαγάρες, λαμόγια). Ενώ εμείς είμαστε χιλιάδες και λίαν σύντομως θα είμαστε εκατομμύρια.

Είμαι Έλληνας, Χριστιανός Ορθόδοξος. Γεννήθηκα στα τέλη του 70'. Μεγάλωσα μέσα σε μια πολύτεκνη οικογένεια με ήθος ήθη, έθιμα και πάνω απ' όλα τιμιότητα. Από μικρή ηλικία όλα τα αδέρφια δουλεύαμε για να βοηθήσουμε την οικογένεια μας (βλέπετε με το μεροκάματο του πατέρα ήταν πολύ δύσκολο να θρέψη εφτά παιδιά και μια γυναίκα). Προτεραιότητα στην ζωή μου δίνω στην τιμιότητα και στις αξίες. Αξίες στις οποίες κάποιιοι θέλουν να τις ξεπουλήσουν στο βωμό του χρήματος. Ένας βωμός ο οποίος είναι βαμμένος με τόνους Ελληνικό αίμα. Φτάνει πια. Δεν ξεπουλιέται έτσι μια ιστορία 4000 χρόνων. Καιρός λοιπόν να μπει μια τάξη σε αυτήν την χώρα όπου διδάξε δημοκρατία, δικαιοσύνη, πολιτισμό, φιλοσοφία κ.α. Όμως για να το καταφέρουμε πρέπει να δικαστούν οι προδότες από τον λαό «εις θάνατον» εν ζωή, με απώτερο σκοπό «το παράδειγμα προς μίμηση».

Αλλοδαποί. Μεγάλο και ατελείωτο κεφάλαιο. Γιατί ο Κος Α. Σαμαράς θέλει τώρα να μας σώσει όταν πριν από 22 χρόνια άνοιξε τα σύνορα και τον τάφο για της Ελλάδα. Δεν το ξέρουν ότι η ανεξέλικτη είσοδο μη νόμιμων αλλοδαπών σε μια χώρα είναι σαν να ρίχνεις λάδι στην φωτιά, η οποία καταντάει να έχει πολλές εστίες. Γιατί να μην περάσει ένας νόμος για τα εργασιακά που να λέει ότι η ασφάλιση του Έλληνα πολίτη θα είναι 20 ευρώ και του αλλοδαπού 50 ευρώ την ημέρα; Να δούμε μετά πόσοι αλλοδαποί θα δουλεύουν σε Έλληνες εργοδότες και πόσοι θα μαζέψουν τα μπουγάκια τους για την πολυπόθητη πατρίδα τους. Ασχολούμαι με τον κλάδο του τουρισμού, το τι ανασφάλιστοι αλλοδαποί υπάρχουν δεν φαντάζεστε. Μέχρι και ολόκληρο πλοιαίο με μαύρους όπου ξέβρασε η θάλασσα έχει μαζέψει ένας ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, αλλά παρόλο τους ελέγχους που του έχουν γίνει αυτός είναι πάντα καθαρός.

Ε.Ε.



“ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΕΤΕ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ”

ΌΤα μέτρα που ψηφίστηκαν πρόσφατα καταδικάζουν τους γονείς μου, εμένα, τα παιδιά που πρόκειται να κάνω (αν καταφέρω να κάνω σ' αυτό το κράτος) τα παιδιά των παιδιών μου κ.ο.κ. Είμαι 25 ετών. Δεν ξέρω τι να κάνω. Βλέπω τη

χώρα μου να καταρρέει, να ξεπουλιέται σε όλους αυτούς τους υποκριτές, τους έσχατους υποκριτές. Ψήφισα τη Χρυσή Αυγή στις δύο τελευταίες εκλογές διότι κατά τη γνώμη μου αποπνέει το «διαφορετικό», το γνήσιο και το αληθινό εν αντιθέσει με όλους αυτούς που μοιάζουν θεατρίνοι σε ένα αέναο κωμικοτραγικό, τραγελαφικό θέατρο σκιών...Βγάζουν και βάζουν συνέχεια νέα προσωπεία, σε μπερδεύουν, προσπαθούν ακόμη και τώρα να μας κοροϊδέψουν. Τους έχω σιαθεί, τους έχουμε όλοι σιαθεί, προσπαθούν να μας καταστρέψουν. Κάθε ημέρα ένα καινούριο χτύπημα. Μην αφήσετε την κατάσταση να συνεχιστεί. Αυτή είναι η παράκλησή μου. Είστε η ελπίδα για μια μεγάλη μερίδα του κόσμου, το ξέρετε αυτο ήδη, μην τους αφήσετε να αποτελειώσουν την Ελλάδα μας. Υπάρχει ακόμη χρόνος, λίγος αλλά υπάρχει.

ΜΑΓΔΑ



“ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΚΟΥΛΤΟΥΡΑ”

Ζούμε στην εποχή της απόλυτης κυριαρχίας του χρήματος στις ψυχές των ανθρώπων. Στην εποχή των ψεύτικων ιδανικών και της καταναλωτικής συνειδησης. Ο σύγχρονος άνθρωπος αποζητά την αυτοπραγμάτωσή του μέσα από τα στενά πλαίσια της επαγγελματικής του καταξίωσης και της οικονομικής επιφάνειας που αυτή υπόσχεται. Αντλεί την αυτοεκτίμησή του από την καταναλωτική του δύναμη και έχει έτσι, αναπόφευκτα, αναγάγει το χρήμα ως θεό του. Πως, λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος να μην νιώθει τη γη να χάνεται κάτω από τα πόδια του στις μέρες μας, όταν αυτός ο κόσμος της επίπλαστης ευδαιμονίας καταρρέει; Πως να μην είναι έρμαιο των ορέξεων των παγκόσμιων τοκογλύφων, όταν αυτοί είναι οι μόνοι που κρατούν το πολυπόθητο χρήμα στα χέρια τους και πως να ξεφύγει από τα δεσμά τους;

Εναντία σε αυτήν την υποκουλτούρα των ψεύτικων ιδανικών, ο εθνικιστής άνθρωπος αντιπαραβάλλει έναν διαφορετικό τρόπο ζωής. Έναν τρόπο ζωής βασισμένο στα ιδανικά του αίματος και της φυλής. Ο εθνικιστής αναζητά την αυτοπραγμάτωσή του στην διά βίου εκπαίδευση του σώματος και του πνεύματος και στην προσπάθεια για τη δημιουργία ενός καλύτερου ανθρώπου, παραμένοντας έτσι πιστός στον φυσικό νόμο που διέπει το σύμπαν. Έτσι ο εθνικιστής αισθάνεται και είναι ο μόνος πραγματικά ελεύθερος άνθρωπος!

Πώς, λοιπόν, θα μπορούσαν οι παγκόσμιοι τοκογλύφοι να υποτάξουν έναν τέτοιο άνθρωπο που φτύνει κατάμουτρα το ιδανικό του χρήματος, όταν αυτό είναι το μοναδικό τους όπλο; Πώς ο εθνικιστής να μην είναι ο μοναδικός πραγματικός τους εχθρός;

Π.Δ.

ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΜΑΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Είναι απίστευτες οι συνέπειες για την Πατρίδα που θα προκύψουν από την εφαρμογή των Μνημονίων, κι όσα έχουμε ακούσει μέχρι τώρα δεν είναι τίποτα μπροστά σε όσα έρχονται. Σε όσα μας κρύβουν επιμελώς οι μνημονιακοί συγκυβερνήτες και τα εξωνημένα παπαγαλάκια τους στα ΜΜΕ, και δεν αφορούν μόνο τη ζωή του καθενός μας, αλλά και την εθνική μας ασφάλεια!

Πληροφορούμαστε τώρα, πως η τρόικα ζητά την κατάργηση της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας, δηλαδή στην ουσία την κατάργηση των Ενόπλων μας Δυνάμεων (!!!), για λόγους... οικονομίας στις αμυντικές δαπάνες!

Σύμφωνα, λοιπόν, με όσα αναφέρονται σε νέα έκθεση της Κομισιόν, με ημερομηνία 27 Νοεμβρίου 2012:

«Δεν υπάρχει καμιά πρόβλεψη για μειώσεις τόσες ώστε να μην επηρεάζεται η αμυντική ικανότητα της χώρας. Αντιθέτως προβλέπονται μειώσεις μέχρι το 2016 που κυμαίνονται

από 41 έως 62% σε λειτουργικές δαπάνες. Περαιτέρω εξ-ορθολογισμός των δαπανών μπορεί να γίνει μέσω αύξησης της χρήσης των ηλεκτρονικών προμηθειών και κατάργηση της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας».

Ποια λύση απομένει στην Ελλάδα για να προασπίσει την εθνική της ακεραιότητα, αν υλοποιηθεί η απόφαση της Κομισιόν; Καμία απολύτως! Διότι, κι αν ακόμα το ελληνικό κράτος επιχειρήσει να καλύψει το τεράστιο κενό με την πρόσληψη Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.), θα σκαλώσει στην απαγόρευση προσλήψεων, που έχει επιβάλλει η τρόικα! Οπότε, η Ελλάς θα γίνει έρμαιο των αρπακτικών που την περιβάλλουν. Οι οποίοι βέβαια δεν πρόκειται να χάσουν τέτοια ανέλπιστα ευκαιρία. Και το ερώτημα που προκύπτει εδώ είναι το εξής: Θα τολμήσει η κατοχική συγκυβέρνηση να προχωρήσει σε ένα τέτοιο μέτρο; Για να δούμε...

ΨΗΦΟ ΣΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ Η Ν.Δ.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Υπουργού Εσωτερικών Προκόπη Παυλόπουλου σε διακρατικό συνέδριο το πολύ μέχρι το 2010 οι ξένοι που ζουν στην Ελλάδα και εμπίπτουν στο καθεστώς των «επί μακρών διαμενόντων» θα έχουν δικαίωμα ψήφου! Αυτό το πολύ δεν αποκλείει να έχουν και συντομότερα αυτό το δικαίωμα. Ετοιμαστείτε λοιπόν για μουσουλμανικό ή αλβανικό κόμμα, το οποίο ασφαλώς και θα εκλέξει βουλευτές και θα έχει και ισχυρή εκπροσώπηση στο κοινοβούλιο.»

ΣΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΙ ΕΡΕΙΠΩΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Ο ΝΤΟΝΜΕΣ ΡΑΧΜΙ ΚΟΤΣ

Ο μεγαλοεπιχειρηματίας Ραχμί Κότς, που αγόρασε πριν 5-6 χρόνια ένα παλιό Ελληνικό σπίτι στο Μοσχονήσι του Αϊβαλί, το οποίο χρησιμοποιεί ως κατοικία, έχει ζητήσει την άδεια του Συμβουλίου Μνημείων για να αναστηλώσει ένα παρεκκλήσι σε λόφο του Μοσχονησιού προκειμένου να το αξιοποιήσει ως βιβλιοθήκη. Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας «Μιλλιέτ» στο πλαίσιο προγράμματος της ΕΕ που περιλαμβάνει την αμοιβαία αναστήλωση ιστορικών μνημείων από την Ελλάδα και την Τουρκία πρόκειται να αναστηλωθεί ένα παρεκκλήσι 100 χρόνων καθώς και ένας ανεμόμυλος στο Μοσχονήσι. Οι κάτοικοι του Αϊβαλί, όπως δημοσιεύει η εφημερίδα, αναφέρουν ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός Ερντογάν έχει ζητήσει από τον Ραχμί Κότς να αναστηλώσει αυτό το παρεκκλήσι προκειμένου να λειτουργήσει ως βιβλιοθήκη. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα στη βιβλιοθήκη θα εκτεθεί η συλλογή βιβλίων του Νετζνέτ Κέντ, ο οποίος βοήθησε στην διάσωση των τουρκικής υπηκοότητας Εβραίων από τα χέρια των Ναζί κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.»

Η ΑΓΓΛΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΨΗΦΙΖΕΙ...ΟΘΩΜΑΝΙΚΑ

Η βρετανική προεδρία λοιπόν, βάζοντας ως «μπροστάρη» τη Σουηδία, συνεχίζει να παίζει τα παιχνίδια της στο θέμα των δύο κανονισμών για τους Τουρκοκύπριους (χρηματοδοτικό και απευθείας εμπόριο από και προς τα κατεχόμενα) και στις δημοσιονομικές προοπτικές της Ε.Ε. για την περίοδο 2007-2013, που συζητήθηκαν τη Δευτέρα στο Συμβούλιο ΥΠΕΞ. Αρωγό της στο θέμα αυτό βρήκε τη Γερμανία, που και αυτή ζήτησε να ενημερώσει η προεδρία το Συμβούλιο Υπουργών για το τι πρόκειται να κάνει ώστε να μη χαθεί λόγω έλλειψης συμφωνίας μέχρι τα τέλη του 2005 το ποσό των 120 εκατ. ευρώ από τα 259 εκατ. ευρώ που προβλέπει ο χρηματοδοτικός κανονισμός για την ενίσχυση των Τουρκοκυπρίων. Η Αγγλία, λοιπόν, επιθυμεί να βγουν οι κανονισμοί από το ψυγείο, όπου είχαν παραμείνει εδώ και μήνες, και να βρεθούν εκ νέου στο κοινοτικό προσκήνιο για να υπάρχει διαρκής πίεση στη Λευκωσία. Από τους 25 υπουργούς εξωτερικών, μίλησε μόνο ο Κύπριος, ο Γιώργος Ιακώβου, ο οποίος πρόεβ σε μία αναδρομή της αντιμετώπισης των κανονισμών από τον Ιούλιο του 2004, που υποβλήθηκαν οι προτάσεις της Επιτροπής, έως σήμερα, επιρριπώντας ευθύνες για τη σημερινή εκκρεμότητα στη βρετανική προεδρία. Ο Κύπριος υπουργός τάχθηκε υπέρ της απόσυρσης του κανονισμού για το απευθείας εμπόριο και της έγκρισης του χρηματοδοτικού, τον οποίο πάντα υποστήριζε η Λευκωσία. Τελικά, το θέμα θα επιστρέψει στο Συμβούλιο Υπουργών κάτι που σημαίνει ότι ο στόχος της προεδρίας επιτεύχθηκε.»

ΠΟΙΟΣ ΘΥΜΑΤΑΙ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΚΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ;

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε την Τουρκία για την δολοφονία του Έλληνα της Κύπρου Πέτρου Κακούλη το 1996 μέσα στο έδαφος της Βρετανικής βάσεως Δεκέλεια. Ο 58χρονος Έλληνας δολοφονήθηκε εν ψυχρώ από Τούρκους στρατιώτες, ενώ μάζευε σαλιγκάρια μαζί με τον γαμπρό του. Την ίδια χρονιά δολοφονήθηκαν και ο Σολωμός Σολωμού και ο Τάσος Ισαάκ. Η είδηση πέρασε στα φιλά, αφού πάνω από την ζωή των Ελλήνων υπάρχει για το πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο η περίφημη ελληνοτουρκική «φιλία»...



«Γιατί η χωρίς μέτρο ελευθερία δεν οδηγεί καθώς φαίνεται σε καμιά άλλη μεταβολή παρά στην χωρίς μέτρο δουλεία και για τον πολίτη και για την πόλη.
-Διότι αυτό είναι φυσικό.
-Φυσικό είναι λοιπόν, είπα, και η τυραννία να μη δημιουργεί-

ται από κάποιο άλλο πολίτευμα, παρά από την δημοκρατία, όπου από την ακραία ελευθερία πιστεύω έχει την προέλευσή της και η μεγίστη και ακόμα αγριώτατη δουλεία».

ΠΛΑΤΩΝ – Πολιτεία Η΄

«Και μην έχοντας πιο κάτω άλλο σκαλί...»

Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΧΕΤΑΙ!

«Και μην έχοντας πιο κάτω άλλο σκαλί να κατακυλώσεις πιο βαθιά του Κακού τη σκάλα, για τ' ανέβασμα ξανά που σε καλεί! Θα αιστανθείς να σου φυτρώσουν, ω χαρά! Τα φτερά... τα φτερά, τα πρωτινά σου τα μεγάλα!»

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

Μέσα σε μια χώρα, η οποία ακόμη κατ' ευφημισμόν αποκαλείται Ελλάς, το μοναδικό πρόβλημα, το οποίο απασχολεί την «νομενκλατούρα» αυτού του τόπου, μία «νομενκλατούρα» αποτελούμενη από πιστούς υπηρέτες του χρεοκοπημένου λιμπεραλισμού και του ιστορικά αποτυχημένου μαρξισμού, το μέγα τους πρόβλημα είναι η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ και η συνεχής άνοδός της!

Περιφρονώντας δε με τρόπο απόλυτο το λαϊκό αίσθημα, δεν διστάζουν δημόσια να αποκαλούν αυτούς, οι οποίοι στέκονται με γενναιότητα και παρρησία στο πλευρό του Κινήματος των Ελλήνων Εθνικιστών άλλοτε σαν ηλίθιους, άλλοτε σαν... αμόρφωτους και άλλοτε σαν εγκληματίες. Φαίνεται πως η γνώμη του λαού είναι για αυτούς αποδεκτή μόνον όποτε και όταν τους είναι αρεστή.

Προσπαθούν οι δύστυχοι με κάθε τρόπο να ανακόψουν την πορεία μας και ο χορός της ψευδολογίας και της λάσπης καλά κρατεί. Για οτιδήποτε συμβαίνει σε αυτήν την χώρα φταίει η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ. Ότι επεισόδιο και να γίνει από οποιονδήποτε εναντίον οποιουδήποτε φταίνει οι Χρυσαιγίτες. Οι άνθρωποι με τα μαύρα... Έχουν διαψευστεί δεκάδες φορές και χωρίς ντροπή εν συνεχεία θάβουν με επιμέλεια τις ντροπές τους και την αποκάλυψη της ψευδολογίας τους. Όμως δεν σταματούν πουθενά. Είναι πληρωμένοι για να συκοφαντούν την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ και αυτό κάνουν. Δεν μας πτοεί η λάσπη τους και επιπλέον δυστυχώς για αυτούς δεν ευρίσκει ανταπόκριση στον Λαό. Ας το πάρουν απόφαση! Μέχρι και περιοδικά, εφημερίδες και κάθε είδους έντυπα κυκλοφόρησαν στο καιρό αυτής της άγριας λιτότητας και της χρεοκοπίας στην πραγματικότητα των ΜΜΕ με μοναδική αποστολή να συκοφαντήσουν την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ.

Βλέπουν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτε και έτσι η τελευταία παραμυθία τους είναι όλη αυτή η προσπάθεια τους, η οποία γίνεται να θέσουν, λένε, εκτός νόμου την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ!

**ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗ!
ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ...**

Η Ιστορία αυτή δεν είναι νέα. Πλήθος δημοσιευμάτων και συζήτηση ακόμη στη βουλή είχε γίνει το 1998 για να τεθεί η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ εκτός νόμου. Αυτό δεν προβλέπεται από το Σύνταγμα δυστυχώς για αυτούς. Όμως, αυτοί επιμένουν και έτσι την σκυτάλη μετά από τα ορφανά του Μαρξ την παρέλαβε, αναζητώντας πιθανώς ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο εκ των πατέρων του Μνημονίου και συγκυβερνήτης του Αντώνη Σαμαρά, πρόεδρος του θνήσκοντος ΠΑΣΟΚ, ο οποίος ανήγγειλε ότι αναλαμβάνει πρωτοβουλία προς αυτήν την κατεύθυνση. Φυσικά και υπάρχει και ο αντίλογος ότι δεν πρέπει να μας θέσουν εκτός νόμου γιατί έτσι θα μας κάνουν ήρωες... Το αν είναι νόμιμο ή όχι για αυτούς έρχεται τελευταίο! Τόσο υποκριτές είναι. Αυτό που μετρά είναι το ότι στην πραγματικότητα, θέτοντάς μας εκτός νόμου πολιτικά θα μας δυναμώσουν και μάλιστα σε σημείο εξαιρετικά επικίνδυνο για το αμαρτωλό σύστημά τους.

Όχι, δεν τους απασχολεί το γεγονός ότι το Έθνος δημογραφικά αργοπεθαίνει! Αντίθετα, κόβουν τα οικογενειακά



επιδόματα και στην ουσία φορολογούν τους Έλληνες για τα παιδιά τους. Όχι, δεν τους απασχολεί η συνεχώς αυξανόμενη ανεργία και εγκληματικότητα, την οποία αυτοί δημιούργησαν, τους απασχολεί μόνον ότι από τα ολέθρια έργα και τις ημέρες τους ανεβαίνει η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ!

Ενοχλεί πολλούς η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ή μάλλον για να είμαστε ακριβείς ενοχλεί όλους όσους συναποτελούν το σημερινό αμαρτωλό σύστημα από τη μία άκρη έως την άλλη. Όμως, τα όσα συμβαίνουν σήμερα δεν ήλθαν από το πουθενά, αλλά αποτελούν την φυσιολογική εξέλιξη μίας σειράς βλακωδών και προδοτικών χειρισμών! Μίας ολιγαρχίας, η οποία για τα φτηνά κομματικά της συμφέροντα έπαιξε κυριολεκτικά την Πατρίδα μας στα ζάρια.

**ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ
ΘΛΙΒΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ
ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ**

Το έτος 2000 έγραψα ένα βιβλίο με τον τίτλο «ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ» και επειδή τα γραπτά μένουν (scripta manent), σας παραθέτω από τον επίλογο αυτού του βιβλίου το παρακάτω:

«Ήδη έχει φανεί στον ορίζοντα η κατεύθυνση προς την οποία βαδίζει ο κόσμος. Η παγκόσμια οικονομία προς την οποία στοχεύουν σήμερα αυτοί που εξουσιάζουν την ανθρωπότητα, με την αμέριστη συμπαράσταση των φερέφωνων τους δήθεν ανεξαρτήτων ΜΜΕ, είναι το ζητούμενο της εποχής, ζητούμενο που θα αποτελέσει την καταστροφή κάθε εθνικής και φυλετικής ταυτότητας και επί πλέον την οριστική και δραματική υποβάθμιση της πολιτικής στην δημόσια ζωή. Σε ένα βιβλίο που εκδόθηκε στις αρχές της δεκαετίας του '90 στις ΗΠΑ και το οποίο έγραψαν δύο αμερικανοί μελλοντολόγοι χαρακτηριστικά αναφέρεται: «Στη διεθνοποιημένη οικονομία, οι οικονομικοί στόχοι σχεδόν πάντοτε θα κυριαρχούν των πολιτικών. Ανά τους αιώνες οι ηγέτες εθεωρούντο σημαντικοί, καθώς οι σχέσεις μεταξύ των κρατών ήσαν κυρίως πολιτικές. Με την αναβάθμιση των οικονομικών σχέσεων οι Πρόεδροι και οι διευθύνοντες σύμβουλοι των εταιρειών συχνά εμφανίζονται ως σημαντικότεροι. Στόχος η αναδιάρθρωση των πολιτικών δομών, ώστε να διευκολυνθεί η διεθνοποίηση των οικονομιών». Μέσα σε αυτόν τον καινούργιο κόσμο που έρχεται η Ελλάς με την άρχουσα τάξη που δυστυχώς διαθέτει δεν ήταν δυνατόν παρά να αποτελεί μία μικρογραφία της όλης εξελίξεως. Μεγιστάνες του πλούτου κρατούν στα χέρια τους τις πολιτικές εξελίξεις, την οικονομία της χώρας και τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, ενώ κάποιοι πολιτικοί, δήθεν ανεξάρτητοι, με υποκρισία καταγγέλλουν τα περίφημα διαπλεκόμενα των

οποίων γνήσια τέκνα είναι. Επιπλέον, τα προβλήματα της Ελλάδος είναι κάτι περισσότερο από δραματικά. Τουρκική απειλή, οικονομία δευτερογενής σε μαρασμό, για πρωτογενή ούτε λόγος, λαθρομετανάστες, εγκληματικότητας, διάλυση της παιδείας, χρηματισμός στην υγεία και άλλα πολλά...»

Ουδμία έκπληξη, λοιπόν για τον κατήφορο στον οποίο οδήγησαν αυτοί που κυβέρνησαν (και κυβέρνησε και η αριστερά!) την χώρα. Με τρόπο μεθοδικό και με σύστημα κατέστρεψαν την εθνική οικονομία, διέλυσαν την παιδεία, την υγεία, τον εθνικό πολιτισμό των Ελλήνων και έτσι σήμερα φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Όμως, πίσω από κάθε κρίση, ναι υπάρχει ελπίδα! Όσο κι αν αυτό ακούγεται παράταιρο, αυτό διδάσκει η Ιστορία. Όσο για την άνοδο της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ και αυτή αναμενόμενη και για του λόγου το αληθές από το ίδιο βιβλίο τα παρακάτω:

«Ο λαός πρέπει επιτέλους να καταλάβει ότι εμείς οι Εθνικιστές είμαστε η μοναδική εγγύηση και ελπίδα για την μεγάλη ανατροπή και εάν κάποτε ο Λένιν έλεγε ότι «όσο χειρότερα πάνε τα πράγματα, τόσο το καλύτερο για μας», αυτό σίγουρα στις ημέρες μας αφορά μόνον εμάς, αφορά τις δυνάμεις ενός λαϊκού επαναστατικού εθνικιστικού κινήματος.»

Ν.Γ. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ,
«ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ», ΑΘΗΝΑΙ 2000

Βεβαίως και δεν αποτελεί αναγκαία και ικανή συνθήκη για την άνοδο ενός κινήματος εθνικιστικού το γεγονός ότι οι περιστάσεις είναι ευνοϊκές. Οι περιστάσεις ποτέ δεν αρκούν, εάν δεν υπάρχουν οι λίγοι, οι ξεχωριστοί, οι αποφασισμένοι, όλοι αυτοί που στα σκληρά χρόνια της κλειψής και της λάσπης κράτησαν ψηλά τις Σημαίες! Αυτοί που σήμερα αποτελούν την πρωτοπορία ενός νέου πολιτικού κινήματος, ενός κινήματος Λαϊκού, που ανθίζει όλο και περισσότερο στην ρημαγμένη γη μας!

ΕΛΛΗΝΕΣ ΨΗΛΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ

Μέσα, λοιπόν, από τα ερείπια που σώρρισαν «του άδειου λόγου οι τροπαιούχοι» ανατέλλει μία ακτίνα φωτός, φωτός Ελληνικού, ανατέλλει ένας Ήλιος νοητός και είναι το αύριο, το απροσδιόριστο αύριο, που πρέπει κατάματα να αντικρίσουμε με πίστη και δύναμη και όχι με απελπισία. Γιατί αυτό προπαντός θέλουν αυτοί που μας εξουσιάζουν, θέλουν έναν λαό να σαπίζει μέσα στην απελπισία, την δυστυχία και την κακομοιριά.

Ας μη τους περάσει! Έλληνες ψηλά το κεφάλι, Συναγωνιστές και Συναγωνίστριες ψηλά τις Σημαίες. Μόνο εκεί όπου υπάρχουν τάφοι, υπάρχει και ανάσταση είχε γράψει ο μεγάλος φιλόσοφος από τον μακρινό Βορρά. Ας κάνουμε λοιπόν αυτήν την κρίση ευκαιρία για λύση και μέσα από την απελπισία ας δούμε την άλλη όψη των πραγμάτων, ας δούμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των Ελλήνων φτύνει κατάμουτρα την ένοχη εξουσία και τα φερέφωνά της, τα ΜΜΕ των «ταβατζήδων». Ας δούμε ότι ζούμε σε μια χώρα ευλογημένη από τον Θεό, σε μια χώρα πλούσια και πλούσια όχι μόνον σε υλικά αγαθά, αλλά πλούσια και στην ψυχή! Ας δούμε προπαντός ότι εμείς οι λίγοι, οι αμετανόητοι και πάντοτε πιστοί σήμερα πλέον μετρούμε εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων και Ελληνίδων στο πλευρό μας!

Μας λένε κόμμα του μίσους... Όμως, αυτοί είναι που τρέφουν τόσο βαθύ και αβυσσαλέο μίσος εναντίον μας. Εμείς στην πραγματικότητα είμαστε το κόμμα της αγάπης, της αγάπης για Ελλάδα και Ελευθερία και ναι, μισούμε, μισούμε, όμως και πολεμάμε με πάθος μόνον αυτούς που μισούν την Πατρίδα μας!

Ν.Γ. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ

WWW.XAGR.NET η απάντηση στην Χούντα των ΜΜΕ

Καθημερινή 24ωρη ενημέρωση για τους Έλληνες που Αντιστέκονται

