

ΧΡΥΣΗ ΔΥΓΗ





**ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Β ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΑΘΗΝΑΙ - 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1992**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α. ΕΝΑΡΕΙΣ

Β. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

1. ΝΕΟΛΑΙΑ: ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΙΧΜΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ
2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
3. ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ΔΙΕΞΟΔΟΣ Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ; ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΛΑΪΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4. Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
5. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
6. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
7. ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΟΙ - Η ΕΛΛΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

Δ. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

1. ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
2. ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΑΧΗΤΩΝ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ
3. ΣΥΜΜΑΧΗΤΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ

Ε. Η ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ

ΣΤ. ΛΗΞΙΣ

ΝΕΟΛΑΙΑ : ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΙΧΜΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ

Οι νέοι κάθε κοινωνίας είναι οι πιο ακμαίοι εκπρόσωποί της. Αυτοί θα αξιοποιήσουν και θα διευδύνουν τις κατακτήσεις των προηγούμενών γενεών και σύντομα θα κρατήσουν τις τύχες του έθνους στα χέρια τους. Η κατάσταση της νεολαίας δείχνει το μέλλον μιας χώρας και στην περίπτωση μας δεν είναι καθόλου ευοίωνο κρίνοντας από την φύση και τα προβλήματα της σημερινής νεολαίας.

Από τα σημαντικότερα είναι το θέμα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, η οποία στη χώρα μας που πρώτη καλλιέργησε την επιστημονική και φιλοσοφική σκέψη, βρίσκεται σε κατάσταση ημιδιαλύσεως. Στα σχολεία δεν υπάρχει πλέον η παραμικρή πειθαρχία και τάξη που θυσιάστηκε στο βαμβό της δήθεν φιλελευθεροποίησης και εκδημοκρατισμού. Η εκπαίδευση δεν διαπνέεται από αληθινά εθνικά ιδανικά, ενώ τα σχολικά βιβλία είναι γεμάτα από ψεύδη, ανακρίβειες, ψευτοανθρωπισμούς και άχρηστες γνώσεις. Η δε σωματική αγωγή, έχει παραμεληθεί πολύ και δεν ανταποκρίνεται στον παιδαγωγικό της χαρακτήρα. Σε αυτά να προσθέσουμε τα προβλήματα των κιμωλιών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού των σχολείων, την φτώχεια και τον εκβιαζόμενό της καθομιλουμένης γλώσσας. Στο χώρο της ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης επικρατεί πάλι μια απογοητευτική κατάσταση, δχι μόνο από υλικοτεχνικής υποδομής. Απούνθεση, κομματισμός, βρωμιά και διάφοροι φοιτητοπατέρες να λυμανούνται το χώρο εδώ και χρόνια με δραστηριότητες και αιτήματα εξωφρενικά. Επίσης έχουμε υπερπαραγωγή αριθμού πτυχιούχων - που δεν είναι παρά υπερεξιδικευμένοι ημιμαθείς - η οποία έχει οδηγήσει σε μεγάλα ύψη την ανεργία. Τους αριθμούς των ανέργων πτυχιούχων θα έρθουν να μεγαλώσουν και οι απόφοιτοι των διαφόρων κολλεγίων και ιδιωτικών πανεπιστημών που μας ήρθαν σαν προάγγελος της εισβολής των ξένων ιδρυμάτων στη χώρα και που θα καταντήσουν την παιδεία υπόθεση χρημάτων.

Αποχαυνωμένη από την κοινωνία της αφθονίας, αυτή η γενιά της Coca-Cola και της τηλεόρασης, μεγάλωσε έχοντας πρότυπά της τον επιτυχημένο Manager, τον ψυχρό τεχνοκράτη, τον δημόσιο υπάλληλο και το βόλεμα. Όσο για την υποκουλούρα της αυτή είναι του χειρίστου είδους : αμερικανοεβραϊκές ταινίες, νέγρικη μουσική και βιντεοκλίπ, υποτιθέμενα έργα τέχνης νοσηρών και διεστραμμένων εγκεφάλων. Αποτέλεσμα αυτού του τρόπου ζωής είναι και η αύξηση της εγκληματικότητας στο χώρο των νέων. Οταν η κοινωνία προβάλλει καθημερινά το χρήμα και την πολυτελή και εύκολη ζωή σαν υπέρτατη αξία είναι, φυσικό πολλοί νέοι να στρέφονται στο έγκλημα για να αποκτήσουν γρήγορα και παρόντα αυτά που δεν μπορούν νόμιμα.

Σε συνάρτηση με τα παραπάνω βρίσκεται και το θέμα των ναρκωτικών, που

καταστρέφουν την νεολαία, αποτελούν ένδειξη κοινωνικής παρακμής και συντελούν στην εγκληματικότητα. Η χώρα προέλευσή τους - κυρίως σε χασίς και ηρωίνη - είναι η Τουρκία, ενώ η διακίνησή τους στη χώρα μας γίνεται τουλάχιστον κατά το ήμισυ από διάφορους αλλοδαπούς που βρίσκονται στη χώρα μας νόμιμα ή παράνομα. Σαν γενικά μέτρα πρόληψης και καταστολής προτείνεται η κοινή του θανάτου για τους εμπόρους ναρκωτικών, η άμεση απέλαση των υπόκτων αλλοδαπών, ο αυστηρότερος δυνατός έλεγχος στα σύνορα της χώρας και μια ουσιαστική εκστρατεία διαφύτισης στα σχολεία κυρίως. Πάνω από όλα όμως χρειάζεται να εξαλειφθούν οι αιτίες που οδηγούν τους νέους στα ναρκωτικά. Και αυτό σημαίνει εξάλειψη του υπάρχοντος κοινωνικού συστήματος και τίποτα λιγότερο.

Θέλουμε μια παιδεία πραγματικά εθνική που να δίνει πρότυπα ζωής και σφαιρική μόρφωση, μια παιδεία που θα δημιουργεί ανθρώπους που θα εκφράζουν τα ιδεώδη του Ελληνισμού, μια νεολαία αθλητική, πειθαρχημένη, που θα έχει νιώσει την πολιτιστική και φυλετική της ταυτότητα και θα γνωρίζει το καθήκον προς την πατρίδα και τη φυλή. Είναι καθήκον μας να εντοπίσουμε τη σκίτσα που υπάρχει ακόμα στην ψυχή της Ελληνικής νεολαίας και να την κάνουμε φλόγα που θα κάψει ότι σάπιο υπάρχει σ' αυτό τον κόσμο.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Ενα θέμα που σαφώς έχει παραγκωνιστεί από την σημερινή πολιτική σκέψη, ένα θέμα που έχουν εκμεταλευτεί κατά κόρδον άλλα πολιτικά συστήματα και για το οποίο εμείς σαν πολιτική κίνηση δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία είναι το θέμα της τέχνης.

Συγκεκριμένος και δογματικός ορισμός για την τέχνη δεν μπορεί να δοθεί αφού η τέχνη δεν είναι συγκεκριμένη, ούτε μπορεί να τοποθετηθεί μέσα σε στενά χρονικά πλαίσια. Εκείνο που μπορούμε να πούμε με σιγουρία είναι ότι η τέχνη αποτελεί ανθρώπινη δημιουργία. Δεν νοείται τέχνη έξω από τον ανθρώπινο παράγοντα, ο οποίος διαφοροποιείται κατά γεωγραφικό πλάτος και μήκος, κατά φυλή, κατά λαό και κατά έθνος.

Δεδομένου ότι η τέχνη είναι η μορφοποίηση της εσώτερης ανάγκης του ανθρώπου να οικειοποιηθεί το άγνωστο, και δεδομένου του γεγονότος ότι το ωραίο και το αριμονικό είναι οι κύριοι άξονες αναφοράς της τέχνης, η σχέση μεταξύ τέχνης και παράδοσης είναι δεδομένη και άρρηκτη. Ο ορισμός της παράδοσης κατά Πάσουντ είναι ο εξής : "παράδοση είναι μια πτυχή του

ωραίου που διατηρούμε μέσα μας κι όχι ένα σύνολο από δεσμά που έχουν σκοπό να μας ποδηγετήσουν”.

Οποτε ένας λαός βρισκόταν σε θέση να δημιουργεί υψηλές μορφές τέχνης και αντί να περιορίζει το όρλο της αισθητικής την μετέτρεπε σε κύριο εκφραστή των εκάστοτε ιδανικών του, τότε αυτός ο λαός βρισκόταν σε ακμή και σε θέση ισχυρή μέσα στην ιστορία.

Η τέχνη έχει χαρακτήρα φυλετικό και ακραία εθνικό. Ο Εζρα Πάουντ αναφέρει : “η επιστροφή στις ρίζες ενδυναμώνει γιατί είναι επιστροφή στη φύση και στο λόγο. Ο άνθρωπος που επιστρέφει στις ρίζες το κάνει γιατί θέλει να συμπεριφερθεί με ένα διαιώνια συνεχή τρόπο”.

Τι είναι όμως τέχνη για μας; Γιατί της δίνουμε ιδιαίτερη θέση μέσα στην πολιτική μας σκέψη; Πως χρησιμοποιήθηκε η τέχνη από άλλα πολιτικά συστήματα; Ποιά η σχέση μεταξύ προπαγάνδας και τέχνης;

Μια υγειής πολιτική δεν είναι δυνατό να υποτιμά και να παραγγωγίζει την αξέια της τέχνης και τον καθοριστικό της όρλο στην εξέλιξη ενός έθνους.

Γι'αυτό και προτείνω ο Σύνδεσμός μας να συμπεριλάβει στους πολιτικούς του στόχους:

- **Μια συνεχή και αδιάκοπη προσπάθεια για την ύπερασπιση της Ελληνικής Παράδοσης και Τέχνης.**

- **Εναν συνεχή και αδιάκοπο πόλεμο κατά του Πολιτιστικού Ιμπεριαλισμού, που αλλοιώνει τον Χαρακτήρα του λαού μας, και της ξενομανίας, που έχει εξελιχθεί σε κοινωνική μάστιγα.**

ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ : ΔΙΕΞΟΔΟΣ Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ; ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΛΑΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η άνοιξη του 1990, έφερε μαζί με την Ν.Δ στην κυβέρνηση και τον άνεμο του νεοφιλελευθερισμού. Στο στόχαστρο των θιασωτών της φιλελεύθερης οικονομίας βρέθηκαν και βρίσκονται οι λεγόμενες προβληματικές και γενικότερα οι επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ομως ο Δημόσιος τομέας στην Ελλάδα δεν ήταν τίποτε άλλο παρά κομματικά φέουδα όπου το ρουσφέτι, η ανυπαρξία βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων, η αργομισθία και η αντιπαραγωγική νοοτροπία βασίλευε και βασίλευε.

Η θέση του Λαϊκού Συνδέσμου στο θέμα των προβληματικών δεν εκπηγάζει μέσα από κάποιο οικονομικό δόγμα που θέλει τα πάντα είτε κρατικά είτε

ιδιωτικά. Είσι τασσόμαστε ανενδοίαστα υπέρ το κλείσιμο εκείνων των επιχειρήσεων που βεβαιωμένα δεν είναι βιώσιμες και υπέρ της πώλησης των μη στρατηγικής σημασίας προβληματικών επιχειρήσεων με τους δυνατόν συμφερότερους όρους, ενώ για τις στρατηγικής σημασίας επιχειρήσεις πιστεύουμε ότι πρέπει να διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας τους. Η προβληματικότητα του ευρύτερου δημόσιου τομέα δεν οφείλεται στην αδυναμία του κράτους ως θεσμού να αλλάξει προς την καλύτερη την κατάσταση, αλλά στο νομικό και πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο είναι ενταγμένο το κράτος. Με πιο απλά λόγια είναι η ίδια η φύση του δημοκρατικού πολιτεύματος που αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη αυτού του τόπου.

Η ανισοκατανομή των φορολογικών βαρών συνέτεινε στην δημιουργία της ιδέας ενός κράτους άδικου, δραγανό των συμφερόντων της μεγαλοαστικής τάξης και πάντοτε διάχυτο ήταν το αίσθημα της αδικίας στις χαμηλόμισθες κοινωνικές τάξεις. Η πάταξη της παραοικονομίας και η φορολόγηση του τεράστιου τζίρου της ετησίως μπορεί να γίνει. Αρχεί να φροντίσουμε για την στελέχωση των φορολογικών υπηρεσιών με περισσότερο και άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, την μηχανοργάνωσή τους, τον έγκαιρο έλεγχο των βιβλίων των επιχειρήσεων, την θέσπιση κινήτρων προς τους καταναλωτές ώστε να απαιτούν αποδείξεις για κάθε αγορά ή παροχή υπηρεσιών που λαμβάνουν, και πάνω απ' όλα αν υπάρχει η σιδηρά θέληση του κράτους, που θα επιβάλλει μέτρα όπως το περίφημο πόθεν έσχες που η σωστή εφαρμογή του θα συνέβαλε αποφασιστικά στην πάταξη της παραοικονομίας και θα απέφερε εκατοντάδες εκαποτμύρια στα ταμεία του κράτους. Το πόθεν έσχες δεν το βλέπουμε μόνο ως μηχανισμό εντοπισμού της φοροδιαφυγής και απόδοσης των οφειλόμενων φόρων, αλλά πρώτα και κύρια ως μηχανισμό πάταξης των παράνομων δραστηριοτήτων.

Οι κρατικές προμήθειες με τις συνακόλουθες αδιαφανείς διαδικασίες, η ανάθεση δημοσίων έργων μαζί με το κύκλωμα που κυριολεκτικά λυμαίνεται το δημόσιο χρήμα, αποτελούν ένα από τα καίρια και χρόνια προβλήματα που ταλανίζουν την Πατρίδα μας, και όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο. Τα τεράστια συμφέροντα που συγκρούονται και αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για κάθε έργο υποδομής, η διόγκωση των προυπολογισμών των έργων, οι δωροδοκίες διαφόρων παραγόντων, και οι συνηθισμένες κακοτεχνίες χάριν της παράνομης μείωσης του κόστους, αποτελούν μια άλλη διάσταση των "ευεργετικών" συνεπειών της δημοκρατίας.

Η θέση του Λαϊκού Συνδέσμου - που δεν παραγγωρίζει το πολυσύνθετο των προβλημάτων της οικονομίας μας - διατυπώνεται επιχραμματικά στα εξής : **Διευθέτηση του θέματος των προβληματικών με τους ως άνω περιγραφομένους όρους. Δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών, βελτίωση και επέκταση του υπάρχοντος μηχανισμού ελέγχου και απόδοσης φόρων, πάταξη της φοροδιαφυγής. Συνεχής έλεγχος και ανατροπή "στεγανών" στο θέμα των κρατικών προμηθειών, ιδιαίτερα του στρατιωτικού υλικού, και ανάλογη διαφάνεια στον τρόπο ανάθεσης δημοσίων έργων. Ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και έμπρακτος σεβασμός της απομικής ιδιοκτησίας μέσα από νόμους που θα την προστατεύουν. Οι ξένες επενδύσεις επιτρέπεται σε ασφαλή για το Ελνος όρια και με υποχρεω-**

τικές κοινωνικές παροχές. Παραδειγματική τιμωρία των τοκογλύφων, των κερδοσκόπων και των καταχραστών δημοσίου χρήματος. Φροντίδα και αναζωγόνηση της αγροτικής μερίδας του λαού, που είναι η σπουδυλική στήλη του έθνους. Οι τομείς της Υγείας και της Παιδείας θα βρίσκονται υπό τον πλήρη έλεγχο του κράτους. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να αποτελέσουν υπόθεση χρημάτων και να γίνουν αντικείμενο αγοραπωλησίας.

Ευχή και στόχος του Λαϊκού Συνδέσμου, είναι η δημιουργία ενός ισχυρού κράτους, υπερταξικού σαν μηχανισμού, που θα στοχεύει σε μια οργανική κοινωνία, δίκαιη και αξιοκρατική, στην οποία η οικονομία θα διαδραματίζει τον πρέποντα ρόλο. Αγωνιζόμαστε για μια Λαϊκή Πατριωτική οικονομία που θα στηρίζει υλικά αυτό το κράτος, ταγμένη στο συμφέρον ολόκληρου του Ελληνικού Λαού.

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗ ΛΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ο Λαϊκός Σύνδεσμος ως πολιτικό κίνημα αντιμετωπίζει την γυναίκα με απόλυτο σεβασμό, αναγνωρίζοντας τον ουσιαστικό ρόλο της. **Συνεπώς τα όσα έχουν ειπωθεί περί της μη αποδοχής γυναικών και της πλήρους ανυπαρξίας αυτών στους κόλπους του Λαϊκού Συνδέσμου είναι αβάσιμα και καλλιεργούν εσκεμμένα ένα ακόμη μύθο.**

Σεβόμαστε τον σημαντικότατο ρόλο της γυναίκας μέσα στην ζωή, στεκόμαστε δύμας πολέμων στον ρόλο που έχει αποδοθεί στην γυναίκα στην σημερινή εξισωτική εποχή η οποία χαρακτηρίζεται ως φεμινιστική. Μια εποχή δύο που η κίβδηλη ισότητα των δύο φύλων έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο ώστε αξίες όπως της οικογένειας, της μητρότητας, και της οικοδέσποινας γκεμίζονται για να θεμελιώθουν στην θέση τους άλλες πολύ κατωτέρας σημασίας και ποιότητος.

Η σημερινή γυναίκα και δη η σημερινή Ελληνίδα, έχει δηλητηριαστεί τόσο από το μικρόβιο του φεμινισμού ώστε να θεωρεί ότι θα ξεφύγει από την υποτιθέμενη καταπίεση πών την περιβάλλει και θα "χειραφετηθεί" έναντι του ανδρός με την εργασία. Χωρίς να κατανοεί ότι η είσοδος της στην παραγωγική διαδικασία, εξυπηρετεί τα συμφέροντα του καπιταλιστικού συστήματος για φτηνά εργοτικά χέρια και για μεγαλύτερα κέρδη. Αδυνατώντας να συλλάβει την πραγματική καταπίεση στην οποία υπόκειται σαν εργαζόμενη και σαν μητέρα, σαν κρίκος στην αλυσίδα της παραγωγικής διαδικασίας.

Η υποτιθέμενη απελευθέρωση της γυναίκας την αποπροσανατόλισε και από την πραγματική ουσία του ύψιστου ρόλου της, την Μητρότητα. Δηλαδή την ιερή υποχρέωση και την ύπατη τιμή, να αναλαμβάνει να φέρει στον κόσμο τα νέα βλαστάρια στον κορμό της Φυλής ώστε να γεφυρώσει μέσω του παρόντος, το παρελθόν και το μέλλον. Πιστεύουμε ότι η Μητρότητα είναι ένα ιερότατο καθήκον. Ενα καθήκον που είναι άρρηκτα δεμένο με τις αρχές κάθε

Εθνικού Λαϊκού κινήματος, που έχει συνείδηση της αξίας της γυναικας.

Η αρχαία Σπαρτιάτισσα, οι ηρωΐδες του 1821, οι Ελληνίδες δασκάλες και μητέρες του Μακεδονικού αγώνα, οι Ήπειρώτισσες γυναίκες του Επους του 1940, είναι μερικά από τα φωτεινά παραδείγματα, που σηματοδοτούν την παρουσία, την προσφορά και την αξία της Ελληνίδας ως Μητέρας, Συντρόφου και Συμπολεμίστριας.

Θεωρούμε ότι μέσα στην γενικότερη σήψη αξιών και ιδεών που κυριαρχεί στην εποχή μας είναι χρέος για κάθε πραγματική Ελληνίδα η ανατροφή των παιδιών της σαν πρότυπα ανδρείων πολεμιστών, που θα στηρίζονται στις προσιώνεις αξίες του Ελληνισμού και θα τιμούν την Πατρίδα μας.

Η φεμινιστική δύναμη πανούκλα που έχει απλωθεί στις μέρες μας, έχοντας υποσκάψει τις φυσικές σχέσεις μεταξύ γυναικάς και άνδρα, έχει μια ακόμη τρομερά δυσάρεστη και ανησυχητική συνέπεια, την υπογεννητικότητα. Η δε Ελλάδα βρίσκεται κυριολεκτικά σε δημογραφική παρακμή αφού κατατάσσεται ανάμεσα στις 5 πρώτες χώρες του κόσμου με την μεγαλύτερη υπογεννητικότητα. Ο πληθυσμός της χώρας μας πλησιάζει στο έσχατο όριο της μηδενικής αύξησης με υπεροχή των θανάτων επί των γεννήσεων.

Εμείς οι Ελληνίδες μέλη του Λαϊκού Συνδέσμου έχοντας βαθύτατη συναίσθηση της καταστροφής που επιφέρει το φεμινιστικό πνεύμα της εποχής μας είμαστε ενάντια σε κάθε λογής διακηρύξεις για την ισότητα των δύο φύλων. Για εμάς δεν τίθεται πρόβλημα ισότητας ή υπεροχής ανάμεσα στον άνδρα και την γυναίκα, αφού πιστεύουμε ότι κάθε άνδρας και γυναίκα αποτελούν δύο διαφορετικές υποστάσεις που έχουν ταχθεί από την Φύση να επιτελέσουν ο καθένας το δικό του ξεχωριστό Χρέος απέναντι στην Ζωή.

Καλούμε λοιπόν κάθε γνήσια Ελληνίδα να συμπορευθεί μαζί μας και να δώσει την μάχη της μέσα στους κόλπους του Λαϊκού Συνδέσμου και εισηγούμστε ενώπιον του Β Συνεδρίου : 1) Την δημιουργία ειδικού τμήματος γυναικών μέσα στον Λαϊκό Σύνδεσμο. 2) Την δημιουργία ενός πυρήνα μελών από συναγωνίστριες που θα φροντίζουν την διαφώτιση των νεοεισερχομένων γυναικών που θα εκφράζουν την επιθυμία τους να ενταχθούν στην κίνηση ως μέλη. 3) Την δημιουργία ειδικής στήλης στο Ιδεολογικό δργανο του Λαϊκού Συνδέσμου την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, και την επαφή των συναγωνίστριών μας με αντίστοιχες συναγωνίστριες οργανώσεων του εξωτερικού. 4) Τέλος τον αδιάκοπο αγώνα μας μέσα στις τάξεις του Λαϊκού Συνδέσμου ενάντια σε καθετί που το σημερινό διαβρωτικό σύστημα εισάγει μειώνοντας και εξευτελίζοντας την υπόσταση μας, προβάλλοντας μας είτε σαν σκεύη ηδονής, είτε σαν αναγκέφαλα δύντα προορισμένα για να καταναλώνουν την σωρεία των προιόντων που παράγονται.

Πιστές στον όρο που δώσαμε, λιγότερες σήμερα, πολύ περισσότερες αύριο, θα αγωνιστούμε για την επικράτηση του Ελληνικού τρόπου ζωής, για μια μεγάλη Ελλάδα σε μια Ελεύθερη Ευρώπη.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΛΑΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Πριν από 12 περίπου χρόνια κυκλοφόρησε για πρώτη φορά ένα λιτό έντυπο εθνικιστικού και επαναστατικού περιεχομένου, και για πρώτη φορά στην Ελλάδα αρθρώνεται ένας γνήσιος επαναστατικός εθνικιστικός λόγος. Αυτό είναι το πρώτο τεύχος της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ. Τον Φεβρουάριο του 1983 με δήλωσή μας στον Αρειο Πάγο αναλαμβάνουμε την ευθύνη της ιδρύσεως του πολιτικού φορέα της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, τον Λαϊκό Σύνδεσμο.

Ο ολιγόχρονος συγχρωτισμός μας με την ηγεσία της αισικής και φιλελεύθερης ακροδεξιάς μας απέδειξε περίτονα το πόσο σάπια είναι και διαφέρει σε τύπο από τα υπόλοιπα αισικά κόμματα. Ετσι στις 9-2-1986 ξεκινάει στην ουσία η πολιτική μας αυτοδύναμη πιά προσπάθεια, με το άνοιγμα καινούργιων γραφείων και την επανέκδοση της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ.

Τα μέσα μαζικής ενημερώσεως ακολουθούσαν και ακολουθούν μια διπή τακτική απέναντι μας, είτε με το να αποσιωπούν τελείως δια σχετικό με τον αγώνα μας, είτε όταν παραστεί ανάγκη να γράψουν για μας, με ευκαιρία δισχετών τις πιο πολλές φορές γεγονότων με τον δικό μας αγώνα, διαστρεβλώνουν τόσο πολύ την εικόνα μας, ώστε το ευρύ κοινό να διαμορφώνει μια λανθασμένη αντίληψη για μας. Ετσι μας κατατάσσουν ανάμεσα σε ακροδεξιές οργανώσεις φαντάσματα και μας παραλληλίζουν με ξενόφερτα και παρακμακά φαινόμενα τύπου σκίνχεντς. Ανεξάρτητα από την τακτική που ακολουθούν ο σκοπός τους είναι ένας : Να περάσουν την αντίληψη ότι είμαστε περιθωριακοί, παράνομοι και τρομοκράτες. Ομως παρ' όλες τις ενορχηστρωμένες επιθέσεις εναντίον μας έχουν αποτύχει. Ο σαρωτικός εθνικιστικός άνεμος που πνέει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, πνέει και στην Πατρίδα μας. Κάθε μέρα που περνάει, το κίνημά μας γίνεται όλο και πιο ισχυρό.

Ο Λαϊκός Σύνδεσμος είναι ένα νόμιμο πολιτικό κίνημα. Ολες οι πολιτικές μας ενέργειες είναι νόμιμες, μελετημένες και ψύχραιμες, ενώ καταδικάζουμε κάθε τρομοκρατική ενέργεια από όπου και άν προέρχεται, και θεωρούμε κάθε τέτοια ενέργεια σαν μαχαιριά στο Εθνος μας. Αγωνιζόμαστε με νόμιμο τρόπο ενάντια στη σαπίλα του πολιτικού κατεστημένου που καταδύναστεύει τον Ελληνικό Λαό, και στο οποίο κατεστημένο εντάσσουμε και την Ελληνική ακροδεξιά για την οποία θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ουδεμία σχέση είχε ή έχει με ακροδεξιά σχήματα όλων Ευρωπαϊκών κρατών. Γιατί ενώ η ευρωπαϊκή ακροδεξιά είχε μια παράδοση και μια ιδεολογική προοπτική και βρισκόταν σε συνεχή διαγμό από το 1945 και μετά, η Ελληνική ακροδεξιά με τη μορφή κομμάτων ή σαν ασχημάτιστο πολιτικό ρεύμα, πάντοτε αποτελούσε ουραγό της κρατικής εξουσίας της καπιταλιστικής δεξιάς. Αποτελεί μια μεγάλη αλήθεια ότι η ακροδεξιά στάθηκε μια παγίδα που κατάφερε να προσεταιρισθεί πολλούς αγνούς πατριώτες που

την υποστήριξαν με την λογική του λιγότερου κακού.

Σε ότι αφορά την στάση μας απέναντι στα φεύγη των Μ.Μ.Ε και των αντιπάλων μας, θα πρέπει να εντείνουμε την προσπάθειά μας και την προπογάνδα μας στο θέμα της προβολής της νομιμότητός μας. Ο Λαϊκός Σύνδεσμος λειτουργεί με απόλυτα νόμιμες διαδικασίες και με αυτές θα διεκδικήσουμε αυτό που μας ανήκει. Δηλαδή το Μέλλον! Πρέπει όλοι με πειθαρχία και κίστη να ακολουθούμε μια κοινή γραμμή. Καμμία σχέση με άτομα κομπλεξικά που αρέσκονται στον τίτλο του παράνομου και τρομοκράτη, του αντικοινωνικού και μισητού δήθεν φασίστα. Τέτοια άτομα δεν είχαν ούτε θα έχουν καμμία σχέση όχι μόνο με το κίνημά μας αλλά και με τον οποιοδήποτε από εμάς.

Οσον αφορά στη στάση μας απέναντι στα διάφορα ακροδεξιά σχήματα που υπάρχουν ή που μπορεί στο μέλλον να παρουσιαστούν, δεν πρέπει να υπάρξει καμμία σχέση ή πολιτική συνάφεια, με αυτά τα πεθαμένα και καπελωμένα από το σύστημα σχήματα. Η αγωνιστική πορεία του Λαϊκού Συνδέσμου είναι ένας μονόδορος προς την ΝΙΚΗ και ένα μόνο τέλος μπορεί να έχει : Η ΕΛΛΑΣ Ή ΤΕΦΡΑ.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

Διερχόμαστε ως Εθνος μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, η έκβαση της οποίας θα σηματοδοτήσει την περαιτέρω πορεία μας. Η Ελλάδα λόγω της ιδιάζουσας σημασίας γεωστρατηγική θέση που κατέχει βρίσκεται ξανά στο σύρχαστρο. Κυμματοθραύστης των βαρβαρικών επιδρομών και της αφροασιατικής πλημμυρίδας δια μέσω των αιώνων, ζωσμένη σήμερα από άσπονδους εχθρούς και "φίλους", καλείται να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.

Οι ρίζες των περισσοτέρων προβλημάτων που ταλαντίζουν σήμερα τον τόπο μας, ανάγονται στην περίοδο του Β Παγκόσμιου πόλεμου, στου οποίου την δίνη η Ελλάδα υπηρετώντας αλλότρια προς το Εθνος συμφέροντα στροβιλίστηκε, πληρώνοντας βαρύτατο τίμημα αύματος και εξήλθε αυτού ευρισκόμενη στο πλευρό των νικητών Συμμάχων. Για τις μεγάλες θυσίες της, οι "αιώνιοι" σύμμαχοι φρόντισαν να την ανταμείψουν πλουσιοπάροχα τοποθετώντας την στα ασφυκτικώς περιορισμένα συνορά της, και οδηγώντας την ξανά, στα πλαίσια του "μεγάλου παζαριού" της Γιάλτας, σε ένα νέο αιματοκύλισμα.

Ετοι φτάνουμε στην σημερινή Ελλάδα, που δείχνει ανήμπορη να υψώσει το ανάστημά της και να αντισταθεί στα ραπίσματα και τις προσβολές που δέχεται από "μικρούς" και "μεγάλους". Εχοντας για μέλλον μια νεολαία που οδεύει στον μαρασμό, που πεθαίνει στους δρόμους με μια βελόνα στο χέρι, που λικνίζεται αποχαυνωμένη και εφησυχασμένη υπό τους ήχους αμανέδων και νέγρικων τραγουδιών, έχοντας για πρότυπά της την Μαντόνα και τον Μάικλ Τζάκσον, ενώ αγνοεί παντελώς τις κορυφαίες φυσιογνωμίες - πολιτικές και

πολιτιστικές - του Εθνους μας.

Το τελευταίο δε προπύργιο του Ελληνισμού, ο Ελληνικός στρατός, βουλιάζει στο τέλμα της νεοελληνικής πραγματικότητας.

Διαθέτουμε ένα στρατό που οι δημοκράτες πολιτικάντηδες τον χρησιμοποιούν για τα μικροκομματικά τους συμφέροντα και τον έχουν καταστήσει στρατό καιροσκόπων και ειρηνιστών, με κύρια ασχολία του την συγκομιδή απορριμάτων και την μεταφορά πολιτών, όταν απεργούν οι αντίστοιχες δημόσιες υπηρεσίες.

Σημεία των εκφυλισμένων καιρών που ζούμε, η εμφάνιση δεκάδων αντιρρησιών συνείδησης ή καλύτερα ανδρισμού, η ολονέν αυξανόμενη πολεμική κατά της Ιδέας του Στρατού και η μείωση του αξιόμαχού του, τόσο από πλευράς εκπαίδευσης και έμψυχου υλικού, όσο και από υλικοτεχνικής.

Την ίδια στιγμή η “φίλη και σύμμαχος” Τουρκία εξοπλίζεται με ραγδαίους ρυθμούς, με ολοφάνερη τη διάθεσή της να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην περιοχή, επιβούλευόμενη την εδαφική μας ακεραιότητα και την εθνική μας ανεξαρτησία.

Η πρόταση του Λαϊκού Συνδέσμου, για μια εκ βάθρων αλλαγή της νοοτροπίας που χαρακτηρίζει την αντιμετώπιση των θεμάτων της Εθνικής Αμυνας, εστιάζεται στα εξής :

Αλλαγή των στρατολογικών νόμων που απαλλάσσουν ή περιορίζουν από τις αντίστοιχες υποχρεώσεις με διάφορα αιτιολογικά, μεγάλες κατηγορίες στρατεύσιμων, χωρίς να συντρέχουν πραγματικοί λόγοι. Καθολική στράτευση ανδρών - γυναικών στα 18 χρόνια με απαλλαγή των γυναικών σε περίπτωση μητρότητας.

Αύξηση των αμυντικών δαπανών στο απαιτούμενο από τις περιστάσεις δριο, και δημιουργία υποδομής για ανάπτυξη Ελληνικής πολεμικής βιομηχανίας. Δημιουργία ειδικού τμήματος στρατού κατάλληλα εξοπλισμένου και εκπαιδευμένου, επιφορτισμένο με την φύλαξη των συνόρων.

Ατεγκτη εφαρμογή του νόμου περί λιποταξίας και άρνησης στράτευσης που έχει περιπέσει σε αδράνεια, υποθάλποντας έτσι έμμεσα την σημερινή κατάσταση.

Δημιουργία στρατιωτικών λυκείων και αύξηση του μόνιμου προσωπικού με παράλληλη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση πάνω στα επιμέρους αντικείμενα των καθηκόντων τους.

Τέλος απαραίτητη είναι η εξόντωση και ο εξοβελισμός κάθε μορφής κομματισμού στο Στρατό που υποσκάπτουν τα Θεμέλια του, ώστε να αφεθεί απερίσπαστος στην εκτέλεση των καθηκόντων του.

Πρέπει να γίνει συνείδηση κάθε Ελλήνα Πατριώτη, πως η υπεράσπιση των Εθνικών μας Δικαίων, δεν γίνεται ούτε με διαβήματα, ούτε με ψηφίσματα διεθνών οργανισμών.

Σκληρή μα μοναδική Αλήθεια, που φωτίζει τον μόνοδομο του αγώνα μας, τα λιτά λόγια του μεγάλου Ελληνα Περικλή Γιαννόπουλου :

“Η μόνη δικαιοσύνη είναι το Σπαθί”

ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΟΙ - Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

Κάθε έθνος, κάθε λαός και κοινωνία προσδιορίζεται από ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα που διαμορφώνει τη συμπεριφορά τους, την επικοινωνία, τη σκέψη, τα επιτεύγματα και στο σύνολό τους πάντα τον πολιτισμό τους. Ο χαρακτήρας αυτός δεν είναι άλλος από το γενετικό τους υλικό, απ' την ιδιαίτερη φυλετική τους υπόσταση. Θα λέγαμε πως είναι η σφραγίδα που αφήνει στο κάθε σήμερα το αιώνιο ταξίδι κάθε κοινωνίας και λαού απ' τα βάθη της Παράδοσης μέχρι την εποχή μας, ένα ταξίδι που πραγματοποιήθηκε από ανθρώπους ίδιους με μας, ίδιους με τους παπούδες μας, με τους γονείς μας, και στο μέλλον ίδιους με αυτά τα παιδιά μας.

Η λογική μιας απομάκρυνσης απ' την φυλετική και εθνική ομοιογένεια που χιλιάδες χρόνια η ίδια η Φύση επέλεξε θα ήταν αναμφισβήτητα καταστροφική. Καταστροφική όπως αποδείχτηκε για τόσους αρχαίους πολιτισμούς, οι φορείς των οποίων είτε μπασταρδεύτηκαν με ξένους λαούς και φυλές είτε νιοθέτησαν ξένες επιδράσεις και τρόπους ζωής που αλλοίωσαν τον παραδοσιακό τους βίο και εξασθένησαν την εθνική τους ζωή και τους πατροπαράδοτους δεσμούς αίματος που την ανέπτυξαν.

Για μια ακόμη φορά λοιπόν, όπως τόσες και τόσες στο μακρινό παρελθόν, η ελληνική ράτσα διατρέχει έναν μεγάλο και οξύτατο κίνδυνο αλλοιώσης φυλετικής και αλλοτροίωσης πολιτιστικής. Με μια σημαντική και ουσιώδη ωστόσο διαφορά: Ο εχθρός δεν έρχεται ως φανερός επιδρομέας ούτε ως επίδοξος κατακτητής για να μας αναγκάσει να τον αποκρούσουμε στο πεδίο της μάχης. Ο εχθρός τώρα είναι ύπουλος, περνάει στην πατρίδα μας με "νόμιμα" χαρτιά, εγκαθίσταται ακριβώς όπως του επιτρέπουν ύποπτες ανθελληνικές αποφάσεις, διεκδικεί με περισσή θρασύτητα και άλλη τόση "νομιμότητα" την ίδια τη γη μας, καλύπτει θέσεις εργασίας που ανήκουν σ' εμάς τους Ελληνες με τα σκήπτρα που του παρέχουν οι διεθνείς εμπορικές ενώσεις και οι οικονομικοί οργανισμοί, πλουτίζει από την παραοικονομία αποφεύγοντας τα μέτρα που ισχύουν για τους πραγματικούς εργαζόμενους Ελληνες, δεν ελέγχεται για φοροδιαφυγή, ποτίζει με το δηλητήριο των ναρκωτικών την νεολαία μας και παρά το ότι ζει παρασιτικά σε βάρος της Ελληνικής κοινωνίας επωφελεύται απ' τη διεθνιστική υστερία που

καλλιέργησαν χρόνια τώρα οι κομμουνιστές σε σημείο να θεωρείται “προστατεύσιμο υλικό”, υλικό βέβαια καταστροφής ενός λαού που νιώθει να χάνει τα ηνία της κοινωνικής και οικονομικής του ζωής.

Ποιά είναι η Ελλάδα του 1992; Τι απειλεί τα θεμέλια της; Πρόσφατα χαιρετήσαμε με θαυμασμό την ενότητα ενός εκατομμυρίου ανθρώπων στη Θεσ/νίκη που απάντησαν με αίσθημα ευθύνης σ'έναν θραυστάτο ορατό εχθρό: Αραγε τι θα πρέπει να περιμένουμε πάλι στο μέλλον; Μήπως την ένωση όλων των ξένων της Ελλάδας ώστε ν'απαντήσουμε και πάλι σε κάποια πιθανότατη προκλητική απάντηση των Τούρκων της Θράκης, των ίσως τότε οργανωμένων τριτοκοσμικών μαύρου και κίτρινου τύπου ή στις πιθανές διεκδικήσεις των συνεχώς πληθυσμιακά διογκούμενων γύφτων; Μα θα ήταν τραγικό!

Το ίδιο τραγικό με το απαράδεκτο σημερινό φαινόμενο να πραγματοποιούνται μεικτοί γάμοι μεταξύ Ελλήνων και εγχρώμων, οι απόγονοι των οποίων ποτέ δεν απομακρύνονται απ'τη χώρα που παραμένουν εδώ περιορίζοντας τις θέσεις εργασίας και αδυνατώντας να βιώσουν έναν πολιτισμό τον οποίο ουδέποτε εκπροσώπησε ή γαλουχήθηκε απ'αυτόν τουλάχιστον ο ένας απ'τους δύο γονείς του. Παρατηρούμε σ'ορισμένες περιπτώσεις ένα κοινωνικό έγκλημα. Φτωχές οικογένειες σε οικονομικά υποβαθμισμένες περιοχές υποχρεώνουν τα παιδιά τους σε γάμο με νεόπλουτους γύφτους που κυριολεκτικά απορροφούν το 20% των μικροεμπορίου της επαρχίας συχνά τρομοκρατώντας έως και εκβιάζοντας τον οποιονδήποτε ανταγωνιστή.

Στη Θράκη, οι Τούρκοι ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο, οπλίζονται και συννωμοτούν με βάση τις οδηγίες της Αγκυρας. Οι Ελληνες της περιοχής αδυνατούν να ορίσουν μια πέριοχή που ανήκει στα στενά γεωγραφικά όρια της πατρίδας μας. Οι Μαύροι έποικοι του Πειραιά αποτελούν μόνιμη πλέον στήλη του αστυνομικού ρεπορτάζ των εφημερίδων. (Φανταστείτε - όσοι από αυτούς συλλαμβάνονται) Τεράστιες δόσεις ναρκωτικών που μεταφέρουν οι Τούρκοι απ'τα σύνορα σε συνδιασμό με τη διακίνηση άλλων από τα λιμάνια της χώρας από Νιγηριανούς ή Τανζανούς δηλητηριάζουν το αίμα τόσων και τόσων οικογενειών που χάνουν σύντομα τα νεαρά τους μέλη. Μα άλλοι πάλι Ελληνες δολοφονούνται φανερά από Αλβανούς κακοποιούς που ξεχύθηκαν γρήγορα στον υπόκοσμο και ανέβασαν τη στάθμη της εγκληματικότητας. Οι Αραβες βέβαια χρόνια κατόρθωναν να κάνουν τη χώρα μας χωράφι των δολοφονικών τους διενέξεων και τρομοκρατών σε σημείο να πιστεύει ο απλός πολίτης πως ξούμε σ'ένα ταιφλίκι δολοφόνων κι εκτελεστών δίχως αστυνόμευση, δίχως κυβέρνηση, δίχως προστασία. Ποιοί είναι αυτοί τέλος πάντων οι ξένοι; Ποιός τους ελέγχει; Ποιός ελέγχει τους μεγάλους Εβραίους διευθυντές των πολυεθνικών εταιριών που εισάγουν έντεχνα ξένα πρότυπα εκφυλισμού και που πλουτίζουν απ'τη δουλειά του Ελληνα εργαζόμενου; Γιατί

δεν ελέγχονται οι ξένοι Ευρωπαίοι και μη αρχαιοκάπηλοι που γδέρνουν κανονικά τους βυθούς των Ελληνικών ναυαγίων; Ποιός έδωσε άδειες σε τόσους ξένους εργάτες, σε Φιλιππινάζους φονιάδες και σε ξένους καπιταλιστές μεγαλοκτηματίες για την αγορά γης σε περιοχές που οι ίδιοι οι Ελλήνες δεν είναι σε θέση να απολαύσουν την ελληνική φύση και θάλασσα; Ποιός ξεπουλά τις βραχονησίδες; Γιατί δεν ελέγχονται και προστατεύονται τα δάση που διαρκώς καίγονται, ποιός επωφελείται απ' την καταστροφή της ελληνικής Γης; Ποιός μας υποχρεώνει να εκφυλίζουμε στους ρυθμούς της αφροαμερικάνικης μουσικής και της τουρκοαραβικής καταγωγής μουσικής των οικυλάδικων; Είναι ψέμα πως η πιο πλούσια γλώσσα στον κόσμο, η Ελληνική, αλλοτροιώνεται απ' την ασύδοτη νοθεία πρόσθετων λέξεων της νυχτερινής νεγροαμερικάνικης διασκέδασης; Γιατί ο ακαδημαϊσμός της ασύγκριτης ελληνικής τέχνης θα πρέπει να υποβαθμίζεται απ' την μανιώδη εισαγωγή προτύπων μοντέρνου εκφυλισμού και σύγχρονης διαστροφής; Που βρήκε το θάρρος ο αλήτης εκείνος που έντυσε και παρουσίασε σε γνωστή τηλεοπτική εκπομπή έναν Μαύρο φουστανελλοφόρο;

"ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ" ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ "ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ"

Εισήγησις του Γενικού Γραμματέως Ν.Γ.Μιχαλολιακού

Το Συνέδριο αυτό έχει την φιλοδοξία να αποτελέσει την αφετηρία και το εφαλτήριο πολιτικών εξελίξεων στην Πατρίδα μας, που αυτή την στιγμή βρίσκεται σε ένα κρίσιμο από εθνικής, κοινωνικής και πολιτικής απόψεως σημείο.

Τα αγνά πατριωτικά αισθήματα του Λαού δεν αρκούν, όσο παραμένουν συνθήματα και απλή διάθεση. Σήμερα περισσότερο από ποτέ προβάλλει σκληρή και ανυπόμονη η ανάγκη για ένα Λαϊκό Εθνικιστικό Κίνημα, που θα κατευθύνει τον αγώνα και την δράση των Ελλήνων Πατριωτών.

Στην Μακεδονία παίζεται εις βάρος της Ιστορίας και των θυσιών του Μεγάλου Λαού μας ένα άσχημο παιχνίδι, που απειλεί αυτή την ίδια την

υπόσταση του Εθνους. Οτι δεν κατορθώθηκε με τον Κρούμο, με την συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, με την Σ.Ν.Ο.Φ και τους σλαβοκομισουνιστές, διτί δεν κατορθώθηκε περισσότερα από χίλια χρόνια υπάρχει ο κίνδυνος να γίνει στα χρόνια μας. Πιστεύω διτί τελικά το πολιτικό κατεστημένο θα δεχθεί την αναγνώριση των Σκοπίων και διτί η λύση στο μεγάλο αυτό εθνικό ζήτημα είναι στα χέρια των Ελλήνων Πατριωτών.

Η συνεκμετάλλευση του Αιγαίου από την άλλη πλευρά προωθείται αργά, μα σταθερά από κύκλους εβραϊκών οικονομικών συμφερόντων μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών πετρελαίου.

Στην αραιοκατοικημένη από τα λάθη των πολιτικών Θράκη το λεγόμενο Τουρκικό ή μουσουλμανικό στοιχείο μιλά ανοικτά για “λύσεις” ανθελληνικής και η εξουσία της χώρας δείχνει μια αρρωστημένη ανοχή. Αίτηση που έγινε για όρση της ασυλίας του ανθέλληνα Σαδίκ απορρίφθηκε από το Κοινοβούλιο!

Στην Βόρειο Ήπειρο οι Ελληνες αδελφοί μας προπηλακίζονται και ευρίσκονται προ ενός ολοκληρωτικού διωγμού, ενώ οι Αλβανοί ξητούν και θέτουν θέμα για την Ελληνική Θεοπρωτία...

Στα Σκόπια και στην Βουλγαρία καταπιέζονται χιλιάδες Ελληνες και σήμερα στην εποχή των “δικαιωμάτων” και των “μειονότητων” η κυβέρνησή μας ούτε πού σκέπτεται να θέσει θέμα...

Στην Κύπρο, την παντοτεινά Ελληνική Κύπρο μετά την προδοσία της “ανεξαρτησίας” προχώρουμε ακάθεκτοι στην ακόμη μεγαλύτερη προδοσία της ομοσπονδίας. Λίγα χρόνια δεν είναι ποτέ αρκετά για να μεταβάλλουν και να αφανίσουν τους Εθνικούς πόθους και τα όνειρα ενός Λαιού. Η Κύπρος ήταν, είναι και θα είναι Ελληνική και η μόνη δίκαιη λύση, που απαιτεί η Ιστορία της Φυλής μας είναι η Ενωση!

Και ενώ κίνδυνοι ποικιλόμορφοι απειλούν από παντού την Πατρίδα μας, είμαστε ανέτοιμοι σαν Λαός για να τους αντιμετωπίσουμε. Η Νεολαία μας μαστίζεται με τον χειρότερο τρόπο από μια κρίση βαθειά και ύπουλη. Τα ναρκωτικά θερίζουν τα νειάτα της ράτσας μας και το Κράτος αδυνατεί ή δεν θέλει με τρόπο σκληρό και αποφασιστικό να τα προστατεύσει. Η Ελληνική οικογένεια διαλύεται και η υπογεννητικότητα μεταβάλλει χρόνο με τον χρόνο τη χώρα μας σε μια χώρα γερόντων.

Στις πόλεις της Ελλάδας η εγκληματικότητα έχει πλέον ξεφύγει από κάθε έλεγχο και η Αστυνομία στέκει ανήμπορη η “εμποδισμένη” στην εκτέλεση του καθήκοντός της, στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών. Κυρίαρχο ρόλο στην εγκληματικότητα, όπως οι στατιστικές και οι αριθμοί δείχνουν, παίζει η ασύδοτη παρουσία στη χώρα μας εκατοντάδων χιλιάδων ξένων, καθώς επίσης και οι γύφτοι.

Η πολιτική ηγεσία της χώρας μας στέκεται ανάξια αυτών των κρίσιμων και σημαντικών προβλημάτων και αδυνατεί να δώσει λύσεις. Η υπόθεσις τέλος και η κατάληξη του περίφημου σκανδάλου

Κοσκωτά έκανε τον λαό να αντιληφθεί πάρα πολύ καλά το ήθος και την εντιμότητα των πολιτικών του ανδρών. Η αποκάλυψη επιτέλους του μπολσεβικισμού και η τραγική αποτυχία τόσο του φιλελευθερισμού (Ν.Δ.); όσο και του λεγόμενου σοσιαλισμού (ΠΑ.ΣΟ.Κ) έχει οδηγήσει τους απλούς ανθρώπους σε προβληματισμό. Από την “άλλη” πλευρά υπάρχει μία “εύκαιρη” στον κάθε πλειοδότη ακροδεξιά, που έχει χάσει κάθε ίχνος προοπτικής και ελπίδας να τύχει πολιτικής εμπιστοσύνης.

Ενάντια σε αυτό το ηθικό, πολιτικό και κοινωνικό τέλμα πρέπει να υψωθεί χυρίαρχο και πρωτοπόρο ένα Λαϊκό Εθνικιστικό Κίνημα. Με φυσιογνωμία αληθινά ΕΘΝΙΚΗ και πολιτική ειλικρινά KOINΩΝΙΚΗ. Σε ολόκληρη την Ευρώπη αυτή την εποχή έχουν σηκωθεί οι Σημιαίες Πρωτοπόρων Λαϊκών Εθνικιστικών Κινημάτων. Δεν πρέπει η Ελλάδα να μείνει αμέτοχη των Νέων Καιρών!

Ο Λαϊκός Σύνδεσμος φιλοδοξεί να γίνει η Πρωτοπορεία και ο “καταλύτης” σε μία προσπάθεια αυτής της μορφής. Εχει αναλάβει ήδη σχετική πρωτοβουλία για την δημιουργία ενός ευρύτερου πολιτικού σχηματισμού και καλεί κάθε Ελληνα Πατριώτη να δώσει το αγωνιστικό του παρών δηλώνοντας όμως ταυτόχρονα ότι θα αγωνισθεί με κάθε τρόπο να αποκλείσει από αυτή την προσπάθεια κάθε κάπηλο της Εθνικής Ιδέας, κάθε έναν από αυτούς, που έχουν την ευθύνη της αποτυχίας για δεκαοκτώ ολόκληρα χρόνια. (1974 - 1992)

Ηλθε η εποχή της μάχης για Σύμβολα και Ιδανικά. Σε αυτή την μάχη έχετε Καθήκον να είσθε παρόντες!

