

ΣΙΔΗΡΑ

ΝΕΟΛΑΙΑ ΙΣΧΥΡΗ



ΠΑΤΡΙΣ

ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΥΝΑΤΗ

"ΟΥΣΑΡΟΙ"
ΤΟ ΑΝΙΚΗΤΟ ΙΠΠΙΚΟ

ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΗ

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑΤΙ ΜΙΣΟΥΜΕ
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ;



ΓΙΑΤΙ ΜΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ;

Μήπως επειδή μας υποχρεώνουν σε στείρα απομνημόνευση αντί να μας επιτρέπουν σκεφτόμαστε ελεύθερα; Μήπως επειδή δεν μας επιτρέπουν να έχουμε τις δικές μας ιδέες για το πώς θέλουμε τον κόσμο;

1. Δεν μας μαθαίνουν λογική, δεν μας μαθαίνουν κριτική σκέψη και μας ωθούν σε έναν μόνιμο και άχρηστο ανταγωνισμό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μας μετατρέπουν σε άβουλα πλάσματα. Κι εμάς δεν μας αρέσει να ανταγωνιζόμαστε στο ποιός είναι ο πίο άβουλος!
2. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί είναι στριμμένοι και πικρόχολοι, αλλά τους δικαιολογούμε δεδομένων των εργασιακών τους συνθηκών. Πως να λειτουργήσεις σωστά σε μια ομάδα 20 ανθρώπων με 20 διαφορετικούς χαρακτήρες και 20 διαφορετικές εκπαιδευτικές ικανότητες;
3. Δίνουν πολύ μεγάλη σημασία σε τεχνοκρατικά και τυποποιημένα τέστ. Το μόνο που μαθαίνουμε από αυτά τα τέστ, είναι πως να περνάμε τα τέστ!
4. Φτιάξανε αυθαίρετους κανόνες χωρίς καμία λογική βάση και απλά μας επιβάλλουν να τους ακολουθούμε. Αυτοί οι κανόνες μας στοιχειώνουν για την υπόλοιπη ζωή μας, όπου βγαίνοντας στην κοινωνία είμαστε υποχρεωμένοι να συνυπάρξουμε με άλλους ανθρώπους οι οποίοι ακολουθούν άλλους κανόνες.
5. Όλοι οι συμμαθητές μας είναι ορμονικά απροσάρμοστοι. Τα περισσότερα κορίτσια είναι σκύλες και νομίζουν ότι όλοι τους την πέφτουν, ακόμα κι αυτοί που τους λένε απλά “καλημέρα”. Τα περισσότερα αγόρια είναι ανόητα, δεν έχουν ιδέα για τι πράγμα μιλάνε και τους βλέπουν όλους ανταγωνιστικά.
6. Το σχολείο είναι βαρετό... δεν υπάρχει τίποτα πίο βαρετό από το να κάθεται σε μια τάξη ώρες ολόκληρες, μαζί με ανθρώπους που δεν πολυγουστάρεις, ακούγοντας πράγματα που δεν σε ενδιαφέρουν, από ανθρώπους που δεν νοιάζονται αν θα μάθεις κάτι ή όχι.
7. Δεν υπάρχει χρόνος για σκέψη. Η εκπαίδευση θα έπρεπε να έχει να κάνει με ενδιαφέροντα θέματα και έξυπνες ιδέες που θα στροβιλίζουν το μυαλό μας, κρατώντας μας στην τσίτα. Αυτό δεν υπάρχει στο σχολείο. Υπάρχουν μόνο βαρετά θέματα προς απομνημόνευση.

Αυτό δεν είναι σχολείο... Είναι μια παρωδία...



ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ

Σήμερα θα σας εξηγήσω γιατί ο Κομμουνισμός δε γίνεται να δουλέψει και για ποιο λόγο οι αριστεριστικές ονειρώξεις σας δε πρόκειται να γίνουν ποτέ πραγματικότητα.

Μέσα από σχέσεις και γνωριμίες που έχω με άτομα πρώην Σοβιετικών δημοκρατιών, κατόνοησα τι πρόκειται να (ξανά)συμβεί σε μια “σοσιαλιστική επανάσταση” η αλλιώς “ανακατανομή του πλούτου”

Καταρχάς ποιοι νομίζετε ότι είναι το “καταπιεσμένο προλεταριάτο”; Εσείς οι βουτυρομπεμπέδες χίπστερς με τα ακριβά ρούχα και με τις κουλ συσκευές που δεν έχετε πιάσει ποτέ φτυάρι στη ζωή σας; ΟΧΙ! Εσείς στην πραγματικότητα είστε το επίσημο στοιχείο της “μπουρζουαζίας”. Οι πραγματικοί “προλετάριοι” είναι ο αγράμματος οικοδόμος κυρ. Βαγγέλης που είναι άνεργος και ψηφίζει Χρυσή Αυγή, ο Αρμπεν που δουλεύει σαν μάστορας και ο Τζαμάλ που πουλάει CD στην Αριστοτέλους. Εσείς οι χίπιδες μπορεί να οδηγήσετε την επανάσταση στο αρχικό της στάδιο, αλλά αυτοί θα είναι οι επαναστατούμενοι και θα σας μισήσουν με το ισχυρότερο ταξικό μίσος για τις ακριβοπληρωμένες σπουδές σας και όλα τα καλούδια που σας αγόρασε ο μπαμπάς.

Οι λαϊκοί νεοέλληνες του φραπέ που ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ είναι πιθανότερο να συμμαχήσουν με τον υπόκοσμο παρά με τους “διανοούμενους”. Είναι ήδη αποδεδειγμένο ότι όπου έχει επιβληθεί ο κομμουνισμός και αρχίζει ο ταξικός πόλεμος, όλες οι εθνοφυλετικές και θρησκευτικές διαφορές παραμερίζονται. Τα πολιτεύματα αυτά έτσι και αλλιώς σε θέλουν άθεο, δίχως εθνική και φυλετική συνείδηση και δίχως παραδόσεις. Είσαι γι’ αυτούς πιο αποτελεσματικός όταν ακολουθείς τα ήθη που αυτοί ορίζουν.

Να λοιπόν τι θα συμβεί φίλε αριστερέ: Μια μέρα κάποιος θα χτυπήσει την πόρτα του σπιτιού σου στην ήσυχη μεγαλομεσαία γειτονιά σου. Όταν ανοίξεις θα δεις τον κομισάριο Μοχάμετ μαζί με τον κομισάριο κυρ. Βαγγέλη και θα σου πουν ότι ένα μεγάλο σπίτι σαν το δικό σου, δεν αρμόζει σε έναν κομμουνιστή και θα σου φέρουν και δύο οικογένειες ζητιάνων για συγκάτοικους. Θα δικαιούσαι να έχεις ένα δωμάτιο, ένα κρεβάτι και μόνο τα απαραίτητα από τα προσωπικά σου αντικείμενα. Οτιδήποτε άλλο μέσα στο σπίτι θα μοιραστεί.

Τα λεφτά των πλουσίων τα οποία υποτίθεται ότι θα διαμοίραζες, έχουν φύγει από τη χώρα και ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι τόσο αυτοί όσο και τα λεφτά τους είναι άφαντοι και ότι δεν υπάρχει τίποτα να ανακατανέμεις! Οι επιχειρήσεις αρχίζουν και κλείνουν, το ΑΕΠ καταρρέει και τα χρήματα γίνονται απλά χρωματιστά χαρτιά που δεν αξίζουν τίποτα! Τότε αντιλαμβάνεσαι ότι εισάγαμε τρόφιμα και αγαθά, γιατί η εγχώρια παραγωγή μας δεν έφτανε για να θρέψει 11 εκατομμύρια στόματα. Με νεκρό νόμισμα λοιπόν οι εισαγωγές σταματάνε και τότε αρχίζει η πείνα. Όταν όμως πρέπει να κατευναστούν τα πεινασμένα πλήθη που δεν τους καίγεται καρφί για τα “Μαρξιστικά ιδεώδη” επειδή δεν μπορούν να ταΐσουν τα παιδιά τους, τότε αρχίζει ο Κόκκινος πανικός με ένα καινούριο ΗΚΒД να προβαίνει σε μαζικές εκκαθαρίσεις βαφτίζοντας τους πάντες “φασίστες”, “ρατσιστές” και “εχθρούς του κόμματος”.

Στο τέλος ο κομισάριος κυρ. Βαγγέλης σε βάζει να γονατίσεις και σε πυροβολεί στο κεφάλι γιατί δεν είσαι αρκετά αφοσιωμένος σύντροφος...

Καλώς ήρθατε στο 1917



ΟΥΣΑΡΟΙ

Το Ανίκητο Ιππικό

“Το ιππικό τους δεν έχει όμοιο σε όλον τον κόσμο. Αν δεν το δείτε με τα μάτια σας, είναι αδύνατον να αντιληφθείτε το σθένος και το μεγαλείο τους...”

Cosimo Brunetti, 1676

Οι Ουσάροι εμφανίστηκαν το 1500, πολεμώντας στην αρχή υπό τις εντολές του βασιλιά Stefan Bathory (γνωστός από την επιτυχημένη συνεργασία του με τον Ρουμάνο βασιλιά Vlad Dracula εναντίον των Τούρκων). Το Ιππικό περιλάμβανε Πολωνούς, Λιθουανούς, Ούγγρους και άλλων περιοχών ιππότες, με βαρύ οπλισμό και ένα ζευγάρι φτερά δεμένο στην ενδυμασία τους.

Για τα επόμενα 200 χρόνια οι Ουσάροι ήταν ο φόβος και ο τρόμος των επίδοξων εισβολέων στην Ευρώπη και οι νικηφόρες μάχες τους έδωσαν τον τίτλο του **μοναδικού ανίκητου στρατού** στην Ιστορία του κόσμου.

Μάχες οι οποίες ήταν συνήθως εναντίον πολλαπλάσιου αριθμού στρατιωτών, όπως πχ στη μάχη του Ομπέρτιν το 1531 όπου 4.400 Ουσάροι νίκησαν 17.000 Μολδαβούς, αυτή του Κούσιν το 1610 που έληξε με νίκη 6.000 Ουσάρων εναντίον 30.000 Ρώσων ή αυτή του Χότσιμ το 1621 όπου 8.000 Ουσάροι διέλυσαν στη κυριολεξία τον στρατό 120.000 Τούρκων εισβολέων.

Οι σημαντικότεροι λόγοι που έκαναν αυτόν τον στρατό ανίκητο ήταν η πρωτότυπη τακτική ελιγμών, με την οποία κατάφερναν σε ελάχιστο χρόνο να περικυκλώσουν τον εχθρό, η ικανότητά τους να ιππεύουν φορώντας έναν πολύ βαρύ σιδερένιο αμυντικό εξοπλισμό, κρατώντας ταυτόχρονα ένα δόρι μήκους σχεδόν 6 μέτρων πάνω σε ένα άλογο με ταχύτητα 150 χλμ την ώρα!

Σημαντικό στοιχείο επίσης ήταν οι άψογα γυαλισμένες πανοπλίες τους, οι οποίες αντανακλούσαν το φως του ήλιου και δημιουργούσαν οπτικό πρόβλημα στους αντιπάλους καθώς και τα τεράστια φτερά ενσωματωμένα στην πλάτη τους, τα οποία δημιουργούσαν έναν τρομακτικό για τον εχθρό ήχο, καθώς διέχιζαν με ταχύτητα τον αέρα.

Από την στιγμή που έμπαιναν στην μάχη, δεν υπήρχε περίπτωση να υποχωρήσουν. Νίκη ή θάνατος, δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Αυτή τους η πίστη τους βάζει στην ίδια κατηγορία στρατιωτών με τους αρχαίους Σπαρτιάτες και τους Σαμουράι.

“Νόμος μας η αγάπη προς την Πατρίδα”

Αυτός ήταν ο μόνος νόμος που ακολουθούσαν...



ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΗ



Από την αρχαιότητα η Γυναίκα στην Ευρώπη, κυριαρχούσε σε πολλά κοινωνικά ζητήματα αλλά και στους συμβολισμούς Θεοτήτων και μυθολογίας. Αν εξαιρέσουμε την εποχή του σκοταδισμού, θα διατυπώναμε ότι οι κοινωνίες μας ήταν και είναι άτυπα μητριαρχικές. Δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι θετικές έννοιες του ελληνικού λεξιλογίου είναι γένους θηλυκού (π.χ. ειρήνη, σοφία, υγεία, γαλήνη, πατρίδα). Οι έξι από τους δώδεκα Θεούς μας είναι επίσης γένους θηλυκού, δείχνοντας έτσι την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων αλλά και την διαφορετικότητα.



Στην αρχαία ακμάζουσα Σπάρτη, η οποία αποτελεί και πρότυπο για την Ιδέα μας, η Γυναίκα αποτελούσε το "Α-Ω" της κοινωνίας. Η διδασκαλία Της ήταν ίση με του ανδρός, γυμναζόταν και μάθαινε τις τέχνες του πολέμου γιατί έπρεπε να μένει δυνατή σε κάθε δυσκολία της ζωής Της και να μη τα παρατάει ποτέ.

Επίσης ένας ακόμη λόγος που Την λάτρευαν είναι ότι μόνο μια Γυναίκα μπορεί να γεννήσει έναν πολεμιστή ο οποίος θα υπερασπιζόταν την οικογένειά του και την Πατρίδα του σε περίπτωση εχθρικής εισβολής.

Οι Γυναίκες πρέπει να υπερασπιστούν τη θηλυκότητά τους και να μάχονται ενάντια στη σαπίλα του μοντερνισμού και του φεμινισμού που τις πλάθει αρσενικά όντα με θηλυκή σωματική κατασκευή.

Το διαφορετικό είναι και το όμορφο κομμάτι της Φύσης.

Ας κρατήσουμε τη διαφορετικότητά μας λοιπόν και ας μείνουμε όρθιοι σε κάθε σάπιο κατεστημένο που μας πολεμά.



ΜΙΚΗΣ ΜΑΝΤΑΚΑΣ



13/7/1952 - 28/2/1975

**ΣΚΟΤΩΣΑΤΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΟΧΙ ΤΗΝ ΙΔΕΑ**

Μας το παίζετε καημένα παιδιά και ήρωες του λαού, όμως κατά βάθος γνωρίζετε ότι είστε μόνο ένα μάτσο ηλίθιοι και τεμπέληδες, φωνακλάδες και θρασύδειλοι, άτομα τα οποία έχουν ηρωοποιήσει δολοφόνους των λαών, και από προδότες, ξαφνικά, μέσα σε μια νύχτα έγιναν επαναστάτες. Άτομα που ακόμα συνεχίζουν να δολοφονούν, άτομα που η Τιμή και η Αξιοπρέπεια είναι ψιλά γράμματα, άτομα που πιστεύουν σε ταξικό αγώνα αλλά οι περισσότεροι δεν έχουν πιάσει σφυρί και φτυάρι στη ζωή τους και άτομα τα οποία έχουν μπαμπά εργοστασιάρχη, καναλάρχη, εισαγγελέα, δικαστή, πολιτικό...

ΞΕΚΟΛΛΑΤΕ ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΤΗ ΣΠΑΤΕ