



◀ ΛΛΗΝ◀Σ

ΙΝΔΟ◀ΥΡΩΠΑΙΩΙ Ή ...◀ΞΩΓΗΙΛΩΙ
(από τους αρχαίους Έλληνες στα ...UFO)



ΣΚΙΤΟ ΤΟΥ ΣΤΑΘΗ ΑΠΟ ΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΟΥ ΓΕΛΩΤΟΠΟΙΟΙ,
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ, ΑΘΗΝΑ 2000



ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ χρόνια, ένα ρεύμα σκέψης αναπτύσσεται στην Ελλάδα, η λεγόμενη «αρχαιολατρία», το οποίο διαπλεκόμενο εφεξής με τον εσωτερισμό, την αστρολογία και το «υπερφυσικό», συγκροτεί έναν ευρύτερο **ανορθολογικό** χώρο. Στο παρελθόν, το ρεύμα αυτό παρέμενε στα πλαίσια της «αρχαιοπληξίας», που όχι μόνο θεωρεί την παράδοση, και ειδικά την ανυπέρβλητη έως σήμερα αρχαία Ελλάδα, ως ένα «πρότυπο» για τη σημειρινή πραγματικότητα αλλά επιθυμεί μια κυριολεκτική «επιστροφή» σε αυτήν. Παρά τα φονταμενταλιστικά χαρακτηριστικά αυτού του χώρου – εκτός από μια σύντομη αναφορά μας στον μύθο της «Ομάδος Ε» – η προσπάθεια του περιοδικού κατέτεινε σε μια εμπεριστατωμένη **απάντηση** στην λογική της αντιπαράθεσης ελληνισμού και ορθοδοξίας [Βλέπε ιδιαίτερα το τεύχος 27 του Άρδην με αφιέρωμα «το πέρασμα από την αρχαιότητα στον χριστιανισμό», όπου φιλοξενήθηκαν και μερικές από τις σοβαρότερες φωνές του συγκεκριμένου «χώρου»]. Απέναντι στην «εκσυγχρονιστική λαϊλαπά» που εξακολουθεί να αποτελεί το κυρίαρχο ζήτημα προς αντιμετώπιση, επιχειρούμε να διατυπώσουμε έναν σοβαρό και σφαιρικό λόγο για την την ελληνικότητα και την αρχαία Ελλάδα [βλέπε επανειλημμένα αφιέρωματα στο γλωσσικό ζήτημα καθώς και το αφιέρωμα στον Κώστα Παπαϊωάννου], αποκλείοντας τόσο τους αρχαιολατρικούς φονταμενταλισμούς όσο και τις ακροδεξιές φυλετιστικές και ρατσιστικές λογικές – ο ελληνικός πολιτισμός είναι τόσο σημαντικός ώστε δεν χρειάζεται την συνηγορία του κ. Πλεύρη. Πάντα πιστεύαμε πως η διαμόρφωση ενός αντίπαλου δέουσα στην εκσυγχρονιστική παγκοσμιοποίηση προϋποθέτει την συστηματική αντιπαράθεση ενός **έλλογου** και συνθετικού οικοδομήματος.

Οι πρόσφατες εξελίξεις στον «χώρο», η εισβολή και κατακυριάρχηση του ανορθολογισμού, η ανάδειξη εντύπων και τηλεοπτικών «προσωπικοτήτων» που διασύρουν τόσο τον ελληνισμό όσο και τη στοιχειώδη λογική και η συνακόλουθη υποχώρηση των πιο σοβαρών εκδοχών στο εσωτερικό του –ή ακόμα και η σταδιακή προσχώρηση ορισμένων στον ανορθολογισμό, «γιατί πουλάει»– μας υποχρεώνουν πλέον σε μια πιο συστηματική αντιμετώπιση του φαινομένου. Γιατί αν στη δεκαετία του 1970, και εν μέρει του 1980, για την αρχαία Ελλάδα, μ' έναν καινοτόμο και δημοκρατικό στοχασμό, μιλούσαν προοδευτικοί Νεοέλληνες στοχαστές, όπως ο **Καστοριάδης**, ο **Αξελός**, ο **Παπαϊωάννου**, τα τελευταία δέκα χρόνια, οι σοφαροί στοχαστές αρχίζουν να επικαλύπτονται από τον ορυμαγδό μιας συνωμοσιολογικής, ή και φασιστοειδούς αντίληψης ποικιλώνυμων «ερευνητών» που λυμαίνονται τον έντυπο και ραδιοτηλεοπτικό χώρο.

Η μετάβαση αυτή δεν είναι τυχαία: στα πρώτα «επαναστατικά» και ελπιδοφόρα μεταπολεμευτικά χρόνια, η αναφορά στην άμεση δημοκρατία της αρχαίας Αθήνας λειτουργούσε ως ένα **πρότυπο** για μια σύγχρονη διεύρυνση των ελευθεριών, ενώ στη μετά το 1989 εποχή, και κυρίως μετά το 2000, η προσφυγή στους αρχαίους προγόνους ως εξωγήινους, υπερανθρώπους ή ημίθεους, αντανακλά την εξάντληση και την παρακμή της μεταπολεμευτης. Επιπλέον, και ίσως το σημαντικότερο, χρησιμοποιείται

από τον Καστοριάδη στον... Φουράκη

ως πρόσχημα για να πληγεί ο σύγχρονος ελληνισμός, στα πλαίσια ενός γενικευμένου ιδεολογικού εμφυλίου πολέμου. Για τον λόγο αυτό επιβάλλεται μια εκτεταμένη ανάλυση του φαινομένου. Τόσο μάλλον που τα τελευταία χρόνια ακόμα και τα ίδια τα έντυπα αυτού του χώρου εξαχρειώνονται προοδευτικά, μεταβάλλοντας ακόμα και την αρχική γραμμή πλεύσης τους, αναδεικνύοντας το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιπέσει — ένδειξη συνάμα και της βαθύτατης παρακμής της χώρας μας. Έτσι, μέσα σε τριάντα χρόνια, περάσμε από τον Περικλή στους εξωγήινους και από τον Καστοριάδη στον... **Φουράκη**.

Το παρόν αφιέρωμα εντάσσεται, λοιπόν, σε μία λογική στοιχειώδους **αυτοπροστασίας** της ελληνικότητας, της αρχαϊας Ελλάδας, του ελληνισμού. Η πλειοψηφία του «ψευδώς-αποκαλούμενου «αρχαιολατρικού χώρου», θα έπρεπε μάλλον να χαρακτηρίζεται πλέον ως «χώρος κατασυκφάντησης του αρχαίου ελληνισμού». Επιπροσθέτως, στην τρέχουσα εκδοχή του, λειτουργεί ως όργανο μας ακόμα βαθύτατης **διάσπασης** των Ελλήνων, πέρα από τις παραδοσιακές κομματικές. Μιας διάσπασης ανάμεσα σε «Έλληνες» και «Ρωμιούς», ανάμεσα σε γένος και έθνος-κράτος, ανάμεσα σε ορθοδόξους και μη. Μιας διάσπασης η οποία δεν στρίζεται σχεδόν πουθενά, διότι συσκοτίζουν το γεγονός πως, σήμερα, Έλληνες και Ρωμιοί είναι **ένα και το αυτό**, πως από το κάποτε μεγάλο γένος μας έχει απομείνει πλέον, σχεδόν **αποκλειστικά**, το έθνος-κράτος μας και η απειλούμενη Κύπρος, και πως, για δεκαετά αιώνες, **όλοι** μας, θρησκευόμενοι και μη, χριστιανοί και «παγανιστές», πορευθήκαμε κάτω από τα σχήματα της ορθοδοξίας, και πως αυτή αποτελεί την πρόσφατη παράδοσή μας, έχοντας αναχωνεύσει στο εσωτερικό της και την αρχαιοελληνική.

Μπορεί κάποιοι να μην είναι ικανοποιημένοι από το βαθμό αποδοχής της ελληνικότητας από την ορθοδοξία. Θα έπρεπε όμως να προβάλλουν τη δική τους αντίληψη με πνεύμα αλληλεγγύης, συναντίληψης και συμπόρευσης.

Η λογική της διάσπασης και του εμφυλίου

Είναι γνωστό πως η πάλη γύρω από την ιστορία και την παράδοση είναι καθοριστική σημασίας σε στιγμές που το παρόν εμφανίζεται, και είναι όντως, ζοφερό, όπότε λαοί και άτομα καταφεύγουν στην ιστορία για να διδαχθούν και να αμυνθούν.

Αυτό συνέβη τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα. Οι Έλληνες, σε μια εποχή κρίσης και αποσύνθεσης της ταυτότητάς τους —τα τελευταία δεκαπέντε ή είκοσι χρόνια—, κατέφυγαν στην ιστορική τους μνήμη. Άλλη η ιστορία και η παράδοση των Ελλήνων αναπτύσσεται σε **τρεις** ιστορικούς αναβαθμούς: τον **αρχαίο**, τον **μεσαιωνικό** και τον **σύγχρονο**. Μια σφαιρική αντίληψη για τον ελληνισμό πρέπει να αναφέρεται και στα τρία αυτά στάδια, αν θέλει να μην είναι μεροληπτική, άσχετα με το εάν κάποιος ενδιαφέρεται περισσότερο για την αρχαία παράδοση, τη μεσαιωνική ή τη σύγχρονη, ενώ παράλληλα οφείλει να την αντιμετωπίζει στη σχετικότητά της και τη σύνδεσή της με το παρόν. Τέλος, τα αξιολογικά **κριτήρια** [του τύπου: αν τότε είχε συμβεί κάτι διαφορετικό, ίσως τα πράγματα να είχαν εξελιχθεί αλλιώς κ.ο.κ.] δεν μπορούν να χωρέσουν στην ιστορία και την παράδοση. Όλοι ίσως θα θέλαμε να συνεχίζονταν και μετά τον 4^ο αιώνα π.Χ. οι μορφές αύμεσης δημοκρατίας της αρχαίας Αθήνας. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως θα πετάξουμε ολόκληρη τη μεταγενέστερη ιστορία μας. Είναι **δική** μας και πρέπει να την αποδεχθούμε,

έστω και εάν δεν συμφωνούμε με πολλές από τις εκφάνσεις της.

Η ιδεοληπτική και μεροληπτική χρήση της ιστορίας, η ανάληψη και η προβολή με μεγεθυντικό φακό μιας ιστορικής περιόδου, με κριτήρια αξιολογικά, οδηγεί σε παραμορφώσεις, αρχικά, και **τερατογενέσεις** τελικά.

Το ρεύμα της «επιστροφής» στον ελληνισμό αποτέλεσε τα προηγούμενα χρόνια τον κύριο αντίταυ του ισοπεδωτικού «εκσυγχρονισμού» που θέλει να εξαφανίσει κάθε ιδιαίτερο πρόσωπο, έτσι ώστε να γίνει αποδεκτή η λογική των παγκοσμιοποιητών, η οποία προαπαιτεί την εξαφάνιση κάθε ιδιαίτεροτητας. Εξ ου και τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν ένα σύνολο από στρατηγικές που αποσκοπούν στη **συρρίκνωση** και τη **διάλυση** του ρεύματος της αυτοσυνειδησίας. Ένας γενικευμένος πόλεμος **κατά πάντων**, μια εσωτερική διάσπαση του ελληνισμού είναι το κύριο στοιχείο αυτής της μεθόδους.

Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στις τακτικές του «εκσυγχρονισμού», εκείνες της παρόδυνσης των εμφύλιων διαμάχων στο πεδίο της ιστορίας: το αύριο συγκρούεται με το σήμερα, το παρόν με το μόλις χθες, το πρόσφατο παρελθόν με το απότερο. Έτσι διαλύεται η ενότητα της ελληνικής ιστορίας. Γ' αυτούς άλλο ήταν οι αρχαίοι Έλληνες, άλλο το Βυζάντιο, άλλο η τουρκοκρατία, άλλο το σήμερα. Και εμείς είμαστε μόνον τα παιδιά του σήμερα, της «παροντικότητας». Γενικότερα, σε ό,τι αφορά στην ιστορία, τους ενδιαφέρει μόνον, ή κυρίως, εκείνη η πλευρά που παροξύνει τις εσωτερικές αντιθέσεις και **όχι** μια συνθετική αντίληψη. Σπην ελληνική επανάσταση του '21 και τη διαμόρφωση του νεοελληνικού έθνους δεν επιλέγεται η κυρίαρχη εθνικοπελευθερωτική πλευρά αλλά προβάλλεται ο «εσωτερικός αγώνας» ως η κύρια όψη. Η σύγκρουση διαφωτισμού-εκκλησίας ή οι εμφύλιες διαμάχες των Ελλήνων επαναστατών, από υπαρκτό —αλλά **δευτερεύοντα**— στοιχείο αναγορεύονται σε κυρίαρχο. Η αντίθεση με τους κατακτητές υποβαθμίζεται, και μάλιστα αναπτύσσονται ψευδή ιδεολογήματα για την υποτιθέμενη ηπιότητα της οθωμανικής κυριαρχίας, τα οποία κατατείνουν στην ιδεολογική προετοιμασία για την αποδοχή της επιστροφής της τουρκικής ηγεμονίας **σήμερα**.

Άλλο πρόσφατο κλασικό παράδειγμα αυτής της εκσυγχρονιστικής ιστοριογραφίας είναι η πληθώρα των βιβλίων που, από την **αντίσταση** ενάντια στους κατακτητές το 1940-44, μεταθέτουν το κέντρο βάρους και πάλι στην **εμφύλια διαμάχη**. Αυτή η δήθεν «ταξική» ιστοριογραφία πρωθείται μάλιστα από τα πιο υποταγμένα στη νέα τάξη και τον εκσυγχρονισμό τημήματα της διανόσης και του πολιτικού φάσματος. Και το ζητούμενο είναι ακριβώς η υποταγή μας σε αυτή τη νέα τάξη και, επομένως, η παρόδυνη των εσωτερικών αντιθέσεων, η αναζωπύρωση ξεπερασμένων «παραταξιών» συγκρούσεων και η **υποτίμηση** για άλλη μια φορά του **εθνικοπελευθερωτικού** στοιχείου των συγκρούσεων της Κατοχής.

Όμως ο κλασικός «εκαυγχρονισμός», επειδή έρχεται σε κατάφωρη αντίθεση με την πραγματικότητα της συρρίκνωσης του ελληνισμού —οικονομικής, πολιτισμικής, γεωπολιτικής—, **χάνει** προοδευτικά την ιδεολογική μάχη. **Ενισχύονται** τα ρεύματα της ιδεολογικής αντίστασης και της καταφυγής στη διαχρονία μας. [Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του καθηγητή Σβορώνου που διαφένει πλέον από το εκσυγχρονιστικό στρατόπεδο, έστω και με το έργο του, post mortem]. Γ'



ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ NEXUS, ΤΕΥΧΟΣ 9, ΝΟΕ.-ΔΕΚ. 2000, ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ:
-Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΌΛΑ, -Η ΚΡΥΨΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 2000 ΑΙΩΝΑ, -ΑΡΧΑΙΟΣ ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, -ΙΦΟΣ, ΕΞΩΓΗΝΟΙ ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΞΗ

20

αυτό, λοιπόν, πρέπει να χρησιμοποιηθούν καινούργια όπλα, και κατ' εξοχήν να επιδιωχθεί η αποσύνθεση του ίδιου του ρεύματος της επανεθνικοποίησης. Και ποιο μέσο θα ήταν προσφορότερο από την **εσωτερική** εμφύλια διαμάχη αυτού του χώρου και την αυτογελοιοποίησή του; Η αντίθεση, για παράδειγμα, οικουμενισμού και «εθνοκεντρισμού» στα πλαίσια της Ορθοδοξίας, η οποία προσέλαβε τεράστια έκταση με το ζήτημα του Πατριαρχείου και των «νέων χωρών», κατατρώγει εδώ και πολλά χρόνια τον σύγχρονο ελληνισμό, τη στιγμή που η **υλική βάση** της αντίθεσης γένους και έθους έχει πάψει να υπάρχει ήδη από το 1922 και τουλάχιστον μετά το 1960 και την έξοδο των Ελλήνων από την Πόλη.

Σε αυτή την κατεύθυνση η **μεγαλύτερη** στρέβλωση επιχειρείται μέσα από την πριμοδότηση της ψευδοαρχαιολατρίας, σε ό,τι αφορά στη **μετάβαση** από τον αρχαίο κόσμο στον μεσαιωνικό ελληνισμό και την ορθοδοξία. Εδώ, με βάση αμφίβολα κριτήρια αξιολόγησης του ιστορικού μας σώματος και της διαχρονίας μας, πραγματοποιείται ένα εγχείρημα **μείζονος** διχασμού του **ενιαίου** σώματος του ελληνισμού, μεταξύ ενός υποτιθέμενου «αυθεντικού» ελληνικού κόσμου και ενός «εβραϊκού» ορθόδοξου μεσαιωνικού ελληνισμού. Έτσι, το μεγάλο ζήτημα της περιόδου από το 300 π.Χ. έως το 300 μ.Χ. περίπου, για την παρακμή του ελληνισμού δεν είναι πλέον η καταστροφή της Κορίνθου, ο Μόμμιος, η Πύδνα κ.ο.κ., δεν είναι πλέον η υποταγή του ελληνικού κόσμου στη Ρώμη, αλλά ο σταδιακός εκχριστιανισμός του! Και παρασιωπάται το γεγονός πως



η μεταφορά της πρωτεύουσας από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη και η διαμόρφωση του ορθόδοξου χριστιανισμού απετέλεσαν το βασικό στοιχείο της μερικής **επανελληνοποίησης** του ανατολικού ρωμαϊκού κόσμου! Παρασιωπάται, πως όταν, για παράδειγμα, οι Λατίνοι και οι Δυτικοί αναφέρονται στην Ορθοδοξία την χαρακτηρίζουν ως το «ελληνικό δόγμα» (rite Grec). Και όμως υπάρχουν πολλοί Έλληνες που επιχειρούν να ακρωτηριάσουν το σώμα ενός ήδη παραπάνοτος ελληνισμού σε αρχαίο και «αυθεντικά» ελληνικό, από τη μια, και ορθόδοξο –«ιουδαιοχριστιανικό»– από την άλλη κ.ο.κ. δημιουργώντας τις βάσεις για **μια ακόμα εμφύλια** σύρραξη στους κόλπους του.

Διότι, βέβαια, όπως δείξαμε, το πρόβλημα δεν έγκειται στο εάν **προτιμούμε** την πολιτειακή μορφή της αρχαίας Αθήνας από το αυτοκρατορικό Βυζάντιο –πράγμα που ισχύει φαντάζομαι για την πλειοψηφία των Ελλήνων. Όχι, αλλά το εάν συνιστούν **και τα μεν και τα δε** στιγμές της ιστορικής μας διαχρονίας, που τις αναλαμβάνουμε στο σύνολό τους, διότι αποτελούν εξ ίσου στοιχεία της παράδοσής μας. Διότι εάν αποκόψουμε από την ιστορική μας διαδρομή τους τελευταίους... 17 αιώνες, οδηγούμαστε αναγκαστικά σε μια **τερατογένεση**. Και αυτή θέλουμε να περιγράψουμε, τόσο στο τρέχον αφέρωμα όσο και σε όσα τεύχη χρειαστεί στη συνέχεια (τουλάχιστον σε ένα ακόμα).

Αρχαία Ελλάδα και ορθοδοξία

Κατ' αρχάς, όπως έχουμε πλειστάκις τονίσει [βλέπε και το ειδικό αφιέρωμα του Άρδην "Ελληνισμός και Χριστιανισμός", τεύχος 28, Δεκέμβρης 2000-Γενάρης 2001], ο χριστιανισμός δεν αναπτύσσεται σε άμεση χρονική συνάφεια με τον αρχαίο ελληνικό κόσμο, αλλά με τον **ρωμαϊκό** αυτοκρατορικό κόσμο. Η αρχαία πόλις, ως αυτόνομη πολιτειακή οντότητα, έχει ήδη **καταστραφεί** από την εποχή των ελληνιστικών χρόνων, πολλούς αιώνες πριν. Δεν είναι λοιπόν το Βυζάντιο και ο χριστιανισμός που κατέστρεψαν τον ελληνικό κόσμο, αλλά η **ρωμαϊκοράτια**, ενώ αντίθετα το Βυζάντιο εγκαινιάζει την επανελληνοποίησή του. Και αν κατηγορείται το Βυζάντιο ότι έκτισε πάνω στους αρχαίους ναούς τις εκκλησίες, πράγμα που είναι εν μέρει αλήθεια, δεν θα πρέπει να ξεχάμε παράλληλα πως και η αρχαία ελληνική θρησκεία ήταν πλέον σκιά του εαυτού της και είχε ήδη υποκατασταθεί από τις ανατολικές θρησκείες, τον Μιθραϊσμό κλπ. Κατά συνέπεια, η εκ των υστέρων **αναζωπύρωση** μιας διαμάχης ανάμεσα στην κλασική Ελλάδα του 5^{ου} π.Χ. αιώνα και τη βυζαντινή του 4^{ου} και 5^{ου} μ.Χ. είναι όχι μόνο βαθύτατα διχαστική, ακόμα και αν ίσχει, αλλά και απολύτως αντι-ιστορική. (Είναι σα να υποστηρίζαμε, για παράδειγμα, μερικούς αιώνες μετά, πως ο εμφύλιος του 1945-49 θα πρέπει να συνεχίζεται εσαει).

Υπεύθυνες, λοιπόν, για την **παρακμή** του κλασικού ή ελληνιστικού ελληνισμού δεν είναι πλέον οι ιστορικές εξελίξεις, εσωτερικές και εξωτερικές –εξάντληση της πόλεως-κράτους, ανάδυση νέων δυνάμεων όπως η Ρώμη– αλλά απλώς και μόνο

η εγκατάλειψη των αρχαίων θεών και η αποδοχή του «ιουδαιοχριστιανισμού». Πώς λοιπόν θα αναγεννήσουμε την αρχαία Ελλάδα; Μα είναι απλό, επιστρέφοντας στη χλαμύδα, ξαναφέροντας το δωδεκάθεο και απορρίπτοντας σχεδόν είκοσι αιώνων ιστορία. Δεν αναζητούμε πια την ενότητα του ελληνισμού στη μακρά διάρκεια, πώς δηλαδή ο Διόνυσος και η Σεμέλη θα σαρκωθούν στον Χριστό και την Παναγία, πώς ο δωδεκάθεο θα ξαναβρεθεί στους δώδεκα αποστόλους, πώς οι φιλοσοφικές διαμάχες της αρχαιότητας θα μεταβληθούν εν μέρει στις θεολογικές έριδες του Βυζαντίου και τις πολιτικές αντιπαραθέσεις των νεοελλήνων, πώς η αρχαία μουσική θα φτάσει μέχρι σήμερα κ.ο.κ.

Κάτι ανάλογο εξάλλου είχε συμβεί στο γλωσσικό πεδίο, όπου ο εμφύλιος διήρκεσε όλοκληρους αιώνες, με την απόπειρα επιστροφής στα αρχαία ελληνικά, όταν το ζητούμενο δεν ήταν πλέον η αναζήτηση της **συνέχειας** και της διαχρονίας μέσα από τη ζωντανή εξέλιξη της γλώσσας, αλλά η **επιστροφή** στην αρχαία –αττική– μορφή της; Έτσι το αίτημα για μια επαφή με τη διαχρονική εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας στις διάφορες μορφές της, το αίτημα να γνωρίζουμε τα αρχαία ελληνικά για να αντλούμε από αυτά, μεταβλήθηκε σε επιστροφή, παρ' όλο που η μόνη ζωντανή συνέχεια της αρχαίας ελληνικής είναι η σύγχρονη νεο-ελληνική.

Υπογραμίσαμε ήδη πως είναι απολύτως κατανοητό το **γιατί**, σε μια περίοδο **παρακμής**, καθίσταται δυνατό ένα μέρος των Ελλήνων να στρέφονται στο παρελθόν όχι απλώς



ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ STRANGE, (ΤΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ). Η ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΟΣΜΟΘΕΡΙΕΣ, ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ, ΠΑΡΑΣΕΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ, ΕΞΩΓΗΝΟΙ, ΚΟΥΦΙΑ ΓΗ, ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ, ΜΥΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΣΥΝΝΟΜΟΣΙΟΛΟΓΙΑ

για να αυτλήσουν από αυτό τα πρότυπά τους, αλλά και για να προσπαθήσουν να το ξαναφέρουν στη ζωή. Και επειδή η οργανική αναβίωσή του είναι στην πραγματικότητα ανέφικτη, μια και τόσα πράγματα έχουν αλλάξει και ο υπαρκτός ελληνισμός έχει συρρικνωθεί ανεπίστρεπτα, καταφεύγουν αφ' ενός στην **ονειροφαντασία**, συχνά άσχετα από τις προθέσεις τους, και αφ' ετέρου στην **εχθρότητα** απέναντι στις μεταγενέστερες μορφές που ενδύθηκε ο ελληνισμός στην ιστορική του διαδρομή. Εχθρότητα που **τροφοδοτείται** και υποδαυλίζεται συστηματικά από ποικίλες κατευθύνσεις.

Δεν υπάρχουν, θα πείτε, σε αυτόν τον χώρο αυθεντικοί ιδεολόγοι, άνθρωποι καλής πίστης, που έχουν πειστεί πως η «αποκατάσταση» του αρχαίου ελληνικού πνεύματος είναι προϋπόθεση για μια καλύτερη πορεία του σύγχρονου ελληνισμού; Και βέβαια υπάρχουν, και η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που ασπάζονται αυτές τις απόψεις είναι **όντως** καλής πίστης. Ωστόσο, επειδή πλέον τα πράγματα έχουν φθάσει στο μη περαιτέρω και κινδυνεύει να συκοφαντηθεί μακροπρόθεσμα κάθε αναφορά στην αρχαία Ελλάδα ως γελοιογραφική, είναι καιρός οι πάντες

να αναλάβουν τις **ευθύνες** τους. Δεν μπορούν άνθρωποι που θέλουν να είναι σοβαροί και ειλικρινείς να εξακολουθούν να συναγελάζονται, σε έντυπα συστηματικής παραπληροφόρησης, με ανθρώπους φαιδρούς, απατεώνες και «ευρω»-θήρες. Και δεν μπορεί να σταθεί ως δικαιολογία το ότι «βγάζουν το ψωμί τους», συνεργώντας στην ενίσχυσην ενός τερατουργήματος.

Δεν θα πρέπει, παράλληλα, να ξεχάσουμε την ιδιαίτερη και **βαρύτατη ευθύνη** που έχουν οι «σοβαροί» διανοούμενοι και οι κάθε είδους πνευματικοί θεσμοί της χώρας, καθώς και τα πολιτικά κόμματα. Όλοι τους, τα προηγούμενα χρόνια, βυθισμένοι στην αυτάρκεια και την αυταρέσκεια των πολιτικών σαλονιών, των ακαδημαϊκών χώρων, των... ευρωπαϊκών προγραμμάτων και των δεξιώσεών τους, άφησαν ελεύθερο το έδαφος σε κάθε είδους παραπληροφόρηση. Ακόμα και σήμερα είναι χαρακτηριστική η αντίδραση πολλών από τους εκπροσώπους του «επίσημου» πολιτικού και διανοητικού κατεστημένου, όταν αναφερόμαστε στην ανάγκη να φωτιστεί το ζήτημα αυτού του «χώρου»: «Πρόκειται για περιθωριακό φαινόμενο με το οποίο δεν αξίζει κανείς να ασχοληθεί». Βέβαια, όταν αυτό το φαινόμενο θεριέψει και τους έλθει κατακέφαλα ως μπούμερανγκ για την αβελτηρία τους, όπως συνέβη με τόσα άλλα «περιθωριακά φαινόμενα» στο **μεσοπόλεμο**, τότε θα είναι πια αργά.

ΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ του «Άρδην» στη λεγόμενη «αρχαιολατρία», λόγω της μεγάλης έκτασης του θέματος και της πληθώρας των κειμένων θα αναπτυχθεί σε δύο –τουλάχιστον– τεύχη. Στο **πρώτο** θα επιχειρηθεί η παρουσίαση των βασικότερων αντιλήψεων αυτού του χώρου, καθώς και μια επιστημονική τεκμηρίωση των ζητημάτων της γλώσσας και της καταγωγής των Ελλήνων, ενώ στο **δεύτερο** θα επιχειρηθεί η διερεύνηση της ιδεολογίας, των στόχων, και των διασυνδέσεων του, διεθνών και εγχώριων.

Στο πρώτο μέρος του αφιερώματος, ο **Γιώργος Ράκκας** επιχειρεί μια συνοπτική παρουσίαση της εξέλιξης των απόψεων του χώρου, ενώ ο **Σαράντος Καργάκος** καταδεικνύει πως η εγκατάλειψη του πεδίου της γλώσσας και της ιστορίας από την «εκσυγχρονιστική» λογική, ιδιαίτερα στην εκπαίδευση, επιτρέπει την διαστροφή μιας ειλικρινούς διάθεσης για έρευνα της αρχαίας μας παραδοσης και την εκμετάλλευσή της από επιτήδειους ή αφελείς. Ο **Γιάννης Σχίζας** αναφέρεται στην επικοινωνιακή ... «**θύελλα Λιακόπουλος**», ο **Γιώργος Τσαγκρίνος**, με αφετηρία την τηλεοπτική εμφάνιση του «ελληνοκεντρικού χώρου», καταγράφει ορισμένα φαινόμενα αλλοτρίωσης του, ενώ ο **Στέλιος Φανός**, από εκτεταμένη σχετική μελέτη του, παρουσιάζει την περίπτωση της «**Ομάδας Ε**» και τις απόψεις των Φουράκη, Κεραμίδα κ.λπ. Ο **Γιώργος Καραμπελιάς**, στο Α' μέρος της έρευνάς του για το περιοδικό **Δαυλός**, αναφέρεται στην εξέλιξη του πρώτου περιοδικού που εισήγαγε την αρχαιοκεντρική οπτική, από τον συντηρητικό ελληνοκεντρισμό του 1982 στην μυθοποίηση της ελληνικής ιστορίας και προϊστορίας. Ως προς τα επιστημονικά ζητήματα που εγείρονται για το θέμα της γλώσσας, της καταγωγής των Ελλήνων και της επαναληψιμότητας των ανθρωπίνων συμπεριφορών σε διαφορετικούς πολιτισμούς, γράφουν ο καθηγητής της αρχαίας φιλολογίας **Γιάννης Προμπονάς**, ο καθηγητής ανθρωπολογίας **Νίκος Ξηροτύρης** και ο καθηγητής λαογραφίας **Μιχάλης Μερακλής**. Τέλος, ο **Στέλιος Φανός** παραθέτει ένα ακόμα τμήμα από την μελέτη του με θέμα το περιοδικό **Ιχώρ** και τον «εμφύλιο» αρχαιο-ελληνοκεντρισμό και ορθοδοξίας, ενώ ο **Γιώργος Καστρινάκης** υπογραμμίζει την αποδοχή του νεοπαγανισμού από την κυριαρχη λογική και την συστηματική συκοφάντηση της «**παραδοσιακής** θρησκευτικότητας.

Στο **προσεχές τεύχος**, το αφιέρωμα θα συνεχιστεί με την παρουσίαση των περιοδικών **Απολλώνιο Φως**, **Ελληνική Αγωγή**, κ.ά., θα δημοσιευτεί το Β' μέρος της μελέτης του **Γ. Καραμπελιά** για το περιοδικό **Δαυλός**, καθώς και του **Νικόλου Ξηροτύρη** για την καταγωγή των Ελλήνων όπως και τα άρθρα των **Γιάννη Μαρκόπουλου** και **Γιάννη Ιωαννίδη**, που δεν μπόρεσαν να περιληφθούν στον παρόν τεύχος, κείμενα για τις διεθνείς και εγχώριες διασυνδέσεις του νεο-παγανιστικού φαινομένου (από τους Ναζί μέχρι σήμερα) και τέλος θα επιχειρηθεί η πολιτική ανάλυση του.



ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ MAYK ΣΤΗΝ SYDSVENSKA DAGBLADET

από τους αρχαιολέτρες στους εξωγήινους

η στρ οφή προς το παρελθόν, με σκοπό την αναζήτηση εναλλακτικών ως προς τα κυρίαρχα προτύπων και αξιών, αποτελεί μια από τις εκφράσεις της ευρύτερης ανάγκης όλων των λαών να ανανηματοδοτήσουν τις ελπίδες και τις προσδοκίες τους. Αυτή την τάση την συναντάμε και στην Ελλάδα και έχει πάρει δυο κύριες κατευθύνσεις. Την στροφή προς την **ορθοδοξία** και την στροφή προς την **Αρχαία** Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της δεύτερης τάσης, συμπεριλαμβάνεται και μια φονταμενταλιστική τάση, η οποία καταλήγει σε **αρχαιοπληξία**, μιας και προπαγανδίζει μια μονοσήμαντ σχέση με το παρελθόν. Σύμφωνα μ' αυτή, το μεγαλείο του αρχαίου θα πρέπει να το αναπαράγουμε σε όλες του τις διαστάσεις, δίχως να το προσαρμόσουμε στους σύγχρονους όρους. Η δε παρέκκλιση από την αρχαιότητα ευθύνεται εξ ολοκλήρου για τα δεινά του ελληνικού έθνους αλλά και ολόκληρου του κόσμου.

Όπως είναι επόμενο, εμμονές τέτοιου τύπου καθιστούν αυτό το χώρο πρόσφορο για την ανάπτυξη ρατσιστικών και ολοκληρωτικών αντιλήψεων. Γι' αυτό, στα έντυπα του μπορεί κανείς να συναντήσει τέτοιες απόψεις σε κάθε δυνατή τους εκδοχή: Από απολογίες του ναζισμού, λογιών-λογιών φυλετιστικές και αντιδημοκρατικές αντιλήψεις που προτάσσουν την επιστροφή σε μια ελληνική φυλετική αριστοκρατία, υπερσυνωμοσιολογικές τοποθετήσεις που αποκαλύπτουν παντού τον εβραιο-μασωνικό δάκτυλο, μέχρι ουφο-λόγους μεσσιανιστές που διακηρύζουν την **εξωγήινη** καταγωγή των Ελλήνων και υποστηρίζουν ότι σύντομα οι εξωγήινοι αδερφοί μας θα αποκαταστήσουν τον πάλαι ποτέ κραταιό ελληνικό οικουμενικό πολιτισμό.

Πολλοί προσεγγίζουν αυτόν τον χώρο με θυμηδία. Τον θεωρούν περιθωριακό, ανίκανο να κινητοποιήσει έστω και μια μειοψηφία. Όντως, μέχρι πριν από λίγα χρόνια, έτσι είχαν τα πράγματα· τα έντυπά του κυκλοφορούσαν σε μερικές εκατοντάδες αντίτυπα, ενώ η συζήτηση που διεξήγαγε αφορούσε μια χούφτα αφοσιωμένων οπαδών. Σήμερα, όμως, τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Το κοινό διευρύνθηκε, τα έντυπα πλήθυναν, βελτιώθηκαν αισθητικά και κυκλοφορούν σε χιλιάδες αντίτυπα. Η πλέοραση έχει το δικό της — μεγάλο πλέον — μεριδιο, μέσω των αντίστοιχων εκπομπών, που συνεχώς πληθαίνουν, στην διακίνηση των συγκεκριμένων αντιλήψεων. Πλέον, πρόκειται για ένα μαζικό φαινόμενο που καταλαμβάνει την δική του θέση στα πλαίσια της λαϊκής ιδεολογίας.

Ένα από τα στοιχεία που βοήθησαν την αρχαιοπληξία να πραγματοποιήσει αυτή την υπέρβαση αφορά την ικανότητά της να ενσωματώνει στοιχεία της μαζικής ιδεολογίας στην αφήγησή της, έτσι ώστε να παρουσιάζεται διαρκώς επικαιρη. Από πρώτη άποψη κάτι τέτοιο φαίνεται παράδοξο για μια αντιληψη που προσκολλάται απόλυτα στο παρελθόν. Όμως

η αρχαιοπληξία προέβη σ' έναν ιδιότυπο εκσυγχρονισμό. Συνδέθηκε με τα πιο σύγχρονα ρεύματα της παγκόσμιας, μαζικής ιδεολογίας: την φιλολογία του «ανεξήγητου», τον μεσσιανισμό που διαπερνά τις σύγχρονες προσδοκίες για την ικανότητα της τεχνολογίας να μεταβάλλει εξ ολοκλήρου τον άνθρωπο και τους όρους διαβίωσής του, τις πιο σύγχρονες εκδοχές της συνωμοσιολογίας, δίχως όμως να μεταβάλει τη θεμελιακή της σχέση με το παρελθόν. Αυτή, διασώζεται με το να επινοηθεί μια νέα εικόνα του παρελθόντος, που καταργεί τον ρου της ιστορίας και της ανθρωπινής εξέλιξης ενσωματώνοντας όλα τα σύγχρονα στοιχεία στο εσωτερικό της.

Στη συνέχεια, θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε την πορεία αυτής της υπέρβασης, και τη μετεξέλιξη από μια ιδεολογία που διακηρύπτει την «επιστροφή στις ρίζες», -και

εξέφραζε μια πραγματική κοινωνική ανάγκη στους δύσκολους καιρούς που περνάμε-, σ' ένα, ψευδοθεολογικό, μεσσιανικό παραλήρημα που έχει καταλάβει και τους τηλεοπτικούς μας δέκτες.

Η καταγωγή των Ελλήνων

Σύμφωνα με αυτή τη διαστροφή της ελληνικότητας, το ελληνικό έθνος είναι ανώτερο από κάθε άλλο στον πλανήτη, μιας και αυτό αποτέλεσε **αποκλειστικά** την κινητήριο δύναμη του πανανθρώπινου πολιτισμού. Οι Έλληνες δημιούργησαν τον πρώτο πολιτισμό στην ιστορία της ανθρωπότητας, **εδώ**, στον ελληνικό χώρο, και από εδώ πυροδότησαν την παγκόσμια πολιτιστική άνθηση της ανθρωπότητας **αποκίζοντας** όλες τις ηπείρους — την Ευρώπη, την Ασία, ακόμα και την... Αμερική.

Για την επαλήθευση αυτών των αντιλήψεων, επιστρατεύονται επιχειρήματα από την **ανθρωπολογία**, την **αρχαιολογία**, την **γλωσσολογία** αλλά και την **ερμηνεία** των αρχαίων κειμένων και ιδιαίτερα της ελληνικής μυθολογίας.

Σε ό,τι αφορά την **αρχαιολογία**, κατά καιρούς παρουσιάζονται διάφορες έρευνες και ευρήματα που θεμελιώνουν την άποψη περί της αυτοχθονίας των Ελλήνων, αλλά και αντιστρέφουν τις απόψεις περί Ινδοευρωπαϊσμού και Αρίων, προβάλλοντας τον ελληνικό χώρο ως χώρο ανθρωπογένεσης και διάχυσης αυτών των φύλων σε όλο το πεδίο της ιστορικής τους δραστηριότητας. Σ' αυτή την προσπάθεια έχουν συμβάλλει ιδιαίτερα οι απόψεις του αρχαιολόγου **Άρη Πουλιανού** για τον (αρχ) άνθρωπο των Πετραλώνων.

Σύμφωνα με αυτές¹ ο ελληνικός λαός είναι λαός **αυτόχθων**. Δήθεν ευρήματα από ανασκαφές αποδεικνύουν την συνεχή ανθρώπινη παρουσία στον ελληνικό χώρο, μέχρι και 12.000.000 χρόνια πριν (!), ανεξάρτητα από τις γεωγραφικές τροποποιήσεις που αυτός υπέστη με την πάροδο των χιλιετιών. Εκείνη την εποχή, εμφανίζεται για πρώτη φορά ο «Ορθιός Άνθρωπος», σε όλο το μήκος και το πλάτος του σημερινού Αιγαίου πελάγους, από την Τρίλλια Χαλκιδικής, την Μυτιλήνη, μέχρι και την Κρήτη. Ο άνθρωπος αυτός μπορεί



ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ MAYK ΣΤΗΝ SYDSVENSKA DAGBLADET

Tου Γιώργου Ράκκα

23

να έχει πρωτόγονα χαρακτηριστικά και γνωρίσματα, αλλά για τον κ. Πουλιανό αυτός ο αρχάνθρωπος έχει ήδη αναπτύξει χαρακτηριστικά Homo Sapiens. Έχει έναρθρο λόγο, έχει οργανώσει την κοινωνική του ζωή, έχει αναπτύξει ορισμένους νόμους αλλά και διάφορα εργαλεία, όπλα.

Έπειτα από εκατομμύρια χρόνια συνεχούς παρουσίας και εξέλιξης στον ελληνικό χώρο, φτάνουμε στον αμιγή Homo Sapiens, ο οποίος ζει και κινείται στις ίδιες περιοχές 1.000.000 με 1.500.000 χρόνια πριν. Τότε, εξατίας των κλιματικών αλλαγών και της έλευσης των παγετώνων, ο αρχάνθρωπος αυτός αναγκάζεται να καταφύγει στα σπήλαια - όπως αυτό τον Πετραλώνων. Εκεί, όπου παραμένει περίπου για 1.000.000 χρόνια, αναπτύσσει έναν πολύ εξελιγμένο - για την εποχή του - πολιτισμό ο οποίος αργότερα, μετά την έξοδο από τη Σπηλιά, μεταδίδεται σ' όλη την Ευρασία και αποτελεί τη βάση για οποιοδήποτε μεγάλο πολιτισμό της Μέσης Ανατολής, των Ινδιών και της Κίνας.

Αυτή η θεωρία δίνει τη βάση για την ανάπτυξη μια σειρά θέσεων γύρω από τη σημασία του Ελληνικού Έθνους και πολιτισμού. Αυτές είναι:

a) Η ανθρωπογένεση πραγματοποιήθηκε στον ελληνικό χώρο και όχι στην Ασία ή την νως η Ελλάδα αποτελεί την Ανθρωπό-

κε στον ελληνικό Αφρική. Επομέλει το λίκνο της τητας.

b) Η περίοδος της ανθρωπογένεσης μετατίθεται αρκετά εκατομμύρια χρόνια πριν - σω,

προς τα βάθη της προϊστορίας, έτσι ώστε η διαρκής παρουσία του Έλληνα αρχανθρώπου στον ελληνικό χώρο να του δίνει τη δυνατότητα

να εξελίξει τον πολιτισμό του από πολύ παλαιά. Η πάροδος εκατομμυρίων χρόνων του έδωσε τη δυνατότητα να φτάσει σ' ένα πολιτιστικό και τεχνολογικό επίπεδο τέτοιο ώστε να του επιτρέψει να εξερευνήσει όλον τον πλανήτη και να εποιήσει πολλές περιοχές της Γης.

γ) Ο αποικισμός αυτός έθεσε τις βάσεις για την πολιτιστική ανάπτυξη όλων των υπόλοιπων πολιτισμών της αρχαιότητας και επομένων αποκλειστικός υπεύθυνος για την εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού και την εμφάνιση όλων των μεγάλων πολιτισμών του μακρινού παρελθόντος είναι το Ελληνικό Έθνος.

Με τη βοήθεια της «αρχαιολογίας» και της «γλωσσολογίας», το πεδίο της δραστηριότητας του Έλληνα προϊστορικού ανθρώπου διευρύνεται συνεχώς, ώσπου να καλύψει όλον τον πλανήτη. Σ' αυτήν την προσπάθεια επιστρατεύονται και στοιχεία από την Ελληνική Μυθολογία, με την ανάλογη χρονολογική τροποποίηση. Πλέον, «ατράνταχτες» αποδείξεις επιβεβαιώνουν την στενή συγγένεια των πολιτισμών της Λατινικής Αμερικής, του Ινδικού και του Ειρηνικού Ωκεανού με τον Ελληνικό. Εν τέλει, ο προϊστορικός ελληνικός πολιτισμός

αναδεικνύεται σε παγκόσμιο, οικουμενικό πολιτισμό.

Επιπλέον, αναβαθμίζονται και τα τεχνικά επιτεύγματα του πολιτισμού αυτού. Η έννοια της εξέλιξης σταδιακά διευρύνεται, ξεπερνώντας τα ιστορικά πλαίσια στα οποία τίθεται. Εξ αλλού, η ποντοπόρος δραστηριότητα απαιτεί εξέλιξη της ναυσιπλοΐας. Με τη σειρά της η ναυσιπλοΐα απαιτεί μια σειρά ειδικών γνώσεων αστρολογίας για τον προσανατολισμό αλλά και ένα ορισμένο επίπεδο τεχνικής ώστε να καταστεί δυνατή η επεξεργασία των υλικών για την κατασκευή των σκαφών. Όλες αυτές οι προϋποθέσεις συγκλίνουν ολοένα και περισσότερο στο συμπέρασμα ότι ο προϊστορικός πολιτισμός των Ελλήνων ήταν ιδιαίτερα εξελιγμένος, σε επίπεδο που δεν είχε προσεγγιστεί από κανέναν άλλο πολιτισμό της αρχαιότητας.

Αυτή η προϊστορία αφορά μια μακρά εποχή μέχρι το 9.000 π.Χ., όταν, ξαφνικά, ένας τεράστιος κατακλυσμός έρχεται να θέσει τέλος σ' αυτή την έφερνη εξελικτική πορεία. Έπειτα από αυτόν τον κατακλυσμό, ο προϊστορικός Έλληνας εξαφανίζεται και το έθνος πλέον μπαίνει στην αρχαιότητα. Βεβαία πολλά στοιχεία, ενδείξεις, όπως και ένα σημαντικό μέρος των τεχνικών και των θεωρητικών γνώσεων του προϊστορικού Έλληνα, διασώζονται και περνάνε αυτούσια στον Αρχαίο Ελληνικό Πολιτισμό. Βαθμαία, μέσα από την πρόσθεση και άλλων, επιμέρους στοιχείων, η εικόνα του προϊστορικού Έλληνη σκαριγχρονίζεται, μέχρι να φτάσει να ταυτιστεί με την εικόνα ενός σύγχρονου ανθρώπου.

Το επόμενο και τελευταίο στάδιο που διήνυσε η αρχαιοπληξία μέχρι να καταλήξει στην «ουφολογία», αφορά αυτή ακριβώς την μετεξέλιξη του προϊστορικού και του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού σ' έναν υπερσύγχρονο πολιτισμό που ξεπερνά ακόμα και το επίπεδο που έχει κατακτήσει ο δυτικός πολιτισμός στις μέρες μας.

Για να μπορέσει, φυσικά, να επιτευχθεί ο εκσυγχρονισμός των θεωριών αυτών, μέχρι να καταργήσουν την κυρίαρχη εξελικτική θεωρία και να ανασκεύασουν το παρελθόν με τους όρους του παρόντος, χρειαζόταν μια ολοκληρωτική ανάνεωση όσον αφορά τα εργαλεία που επιστρατεύονται για να επαληθεύσουν αυτές τις θεωρίες. Η αρχαιολογία και η γλωσσολογία, όπως και η επίκληση άλλων επιστημονικών κλάδων, δεν επαρκούν πλέον, μιας και το ζητούμενο ξεφεύγει από την άποψη όλων των επιστημών για την εξέλιξη της ανθρωπότητας μέσα στην ιστορία. Γι' αυτό και οι πιο πρόσφατες πηγές των αντιλήψεων αυτών δεν έχουν να κάνουν με το χρόνο, την ιστορία και την εξέλιξη, ικανοποιούνται από την μυθολογία αλλά και την... επιστημονική φαντασία.

Στο επίκεντρο αυτής της νέας εκδοχής δεν βρίσκεται πια η αυτοχθονία, ο λίθινος πολιτισμός της Χαλκιδικής και οι εξερευνήσεις-αποικισμοί των Ελλήνων, αλλά τα ασύγκριτα τεχνολογικά επιτεύγματα που κατέκτησε σε ανύποπτο χρόνο ο αρχαίος ή προϊστορικός ελληνικός πολιτισμός και που του επέτρεπαν να αναπτύξει... υπερόπλα λέηζερ, αεροπλάνα, υποβρύχια, ακόμα και διαστημόπλοια μιας και, σπήλαιο σε πολιτισμό σε εξαφάνιση. Μόνο μια άλλη δύναμη, ισότιμη τεχνολογικά και πνευματικά, θα μπορούσε να αναγκάσει αυτόν τον πολιτισμό σε εξαφάνιση. Και σύμφωνα



μ' αυτή την θεωρία, κάπως έτσι είχαν τα πράγματα, μιας και ο «κατακλυσμός» τώρα υποκαθίσταται από έναν ασύλληπτο **πυρηνικό πόλεμο**, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στα βάθη της προϊστορίας και δεν άφησε τίποτε όρθιο στον πλανήτη.

Μέσα στα πλαίσια αυτής της στροφής, καταγράφονται και άλλες αλλαγές ως προς τους στόχους και τους προσανατολισμούς της αρχαιοπληξίας. Αυτή, τώρα, σταματά να θαυμάζει το παρελθόν και στρέφεται προς τον **μεσσιανισμό** και μάλιστα προς έναν τεχνολογικό μεσσιανισμό που ενσωματώνει στην αφήγησή του τις πιο πρωθυμένες προσδοκίες της σύγχρονης τεχνοεπιστήμης. Ταυτόχρονα ξεφεύγει από τον βιολογικό και τον πολιτιστικό ρατσισμό, που υπόβοσκε πίσω από τα επιχειρήματα περί του ελληνισμού ως ηγέτη και γεννήτορα της ανθρωπότητας, και αναπτύσσει ολοένα και περισσότερο **μεταφυσικές** αντιλήψεις, που καταλήγουν εν τέλει σ' ένα ψευδοθρησκευτικό παραλήρημα.

Το ελληνικό έθνος δεν είναι πια μόνον ο **ηγέτης** ή ο **πρωτόπορος** της διαδρομής της ανθρωπότητας στη Γη. Ο ελληνισμός –είτε ως ένας γήινος, οικουμενικός και ανώτερος πολιτιστικά και τεχνολογικά από σήμερα, πολιτισμός, είτε ως εξωγήινος αποικιστής– είναι η αφετηρία, η αρχή, **δημιουργός του είδους** και μοναδικός υπεύθυνος για την εποποίια του στον πλανήτη. Ακόμα περισσότερο, ο προϊστορικός Έλληνας κινούνταν πέρα από τους νόμους της φύσης, ενώ διέθετε μια εκπολιτιστική δύναμη και μια ορμή εξερεύνησης και αναζήτησης που ξεπερνούσε κάθε σύνορο, ακόμα και το υπέρτατο σύνορο του διαστήματος. Εν τέλει ο προϊστορικός παγκόσμιος Έλληνισμός είναι ένας συλλογικός θεός, διαθέτοντας όλες τις ιδιότητες που προκύπτουν από αυτή την ανώτατη υπόστασή του: είναι **παντοδύναμος, νικάει τον Θάνατο και ελέγχει με τον νου του τις δυνάμεις ολόκληρου του σύμπαντος**.

Και φυσικά, αυτή η νέα ψευδοθρησκεία έχει και την κιβωτό της. Ο δεδηλωμένος σκοπός των κινήσεων που αναφέρονται σ' αυτές τις απόψεις είναι η κοινοποίηση της μουσικής συμφωνίας που συνήψε ο προϊστορικός ελληνικός πολιτισμός αυτός με τους Νεοέλληνες, για τη διάσωση του έθνους αλλά και ολόκληρης της ανθρωπότητας από τις σκοτεινές δυνάμεις που την εξουσιάζουν απειλώντας την με αφανισμό. Σύμφωνα με αυτήν την συμφωνία, λοιπόν, πολύ γρήγορα, σε καθορισμένη ημερομηνία που συνάγεται από την αποκρυπτογράφηση διάφορων αρχαίων κειμένων, οι δυνάμεις αυτές **θα επιστρέψουν** ή **θα αναγεννηθούν** για να αποδώσουν στους Έλληνες την πραγματική τους θέση στον πλανήτη. Αίφνης, το ελληνικό DNA θα ενεργοποιηθεί στους απογόνους των Ελλήνων αποικιστών του πλανήτη και ο λαός μας θα προσεγγίσει τα 100.000.000. Οι γνώσεις, η τεχνολογία και η δύναμη που θα μας αποδοθεί θα είναι υπέρμετρη κι έτσι θα εγκαθιδρυθεί στον πλανήτη μας η αιώνια ελληνική κυριαρχία. Η μυθολογία της συχνής εμφάνισης των UFO (ΑΤΙΑ) στον ελληνικό χώρο, μάλιστα, αποτελεί την αδιάσειστη απόδειξη της ύπαρξης αυτού του πολιτισμού αλλά και συνιστά ένα σημάδι που υπενθυμίζει την ισχύ της συμφωνίας ανάμεσα στους Έλληνες και τους εξωγήινους προγόνους.

Οι εκλεκτικές συγγένειες

Αυτές οι ακροβατικές ιδεολογικές συνθέσεις, που προσδιάζουν περισσότερο σ' ένα κακογραμμένο μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας, δεν είναι πρωτότυπες. Προς τα τέλη του 20ου αιώνα, πολλές τάσεις της άκρας δεξιάς στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α. έχουν διατυπώσει παρόμοιες ιδέες. Πολλές μάλιστα από τις αναφορές μέσα σε μεταφυσικούς, αποκρυφιστικούς και μυστικιστικούς μύθους της άκρας δεξιάς, στην

Ευρώπη και στις Η.Π.Α., αναπαράγονται αυτούσιες και στην ελληνική εκδοχή των θεωριών αυτών.

Μπορούμε, ενδεικτικά, να αναφερθούμε στους Αυστριακούς **Νόρμπερτ Γιούργκεν-Ρατχόφερ** και **Ραλφ Ετλ** και στους μύθους που ανέπτυξαν στις αρχές της δεκαετίας του 1990, περί των ναζιστικών ATIA και της εξωγήινης καταγωγής των Γερμανών από το ηλιακό σύστημα του Αλδεβαράν. Σύμφωνα μ' αυτούς, η εξωγήινη καταγωγή των Γερμανών ήταν γνωστή τόσο σε μυστικιστικές και αποκρυφιστικές οργανώσεις της Γερμανικής Άκρας Δεξιάς (όπως η Εταιρεία της Θουλής) του 1910, όσο και στο Γ' Ράιχ. Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με τους συγγραφείς, στελέχη του Εθνικοσοσιαλιστικού καθεστώτος κατασκεύασαν, μέσω τηλεπαθητικής διαγαλαξιακής επικοινωνίας με τους «Γερμανούς του Αλδεβαράν», ιπτάμενους δίσκους για λογαριασμό του Γερμανικού Στρατού. Μέσω αυτών, λίγο πριν την ήττα των Γερμανών στον Β' ΠΠ, οι ναζί έστειλαν μια αποστολή στον Αλδεβαράν για να ζητήσουν βοήθεια από τους εξωγήινους αδερφούς τους. Αυτή η **διαγαλαξιακή βοήθεια**, που θα έχει τη μορφή μιας τεράστιας στρατιωτικής εκστρατείας για την επανασύσταση του Γερμανικού Ράιχ και την τελική νίκη των ναζί, αναμένεται να έλθει στον πλανήτη μας κάπου μεταξύ του 1992 και του 2005. Όπως και στην ελληνική εκδοχή, τα αδιάσειστα στοιχεία που επαληθεύουν αυτή την ιστορία είναι οι συχνές εμφανίσεις ATIA στις Η.Π.Α. και την Ευρώπη, τα οποία δεν συνιστούν τίποτε άλλο πέρα από τα... αναγνωριστικά αεροσκάφη που συνοδεύουν τη μεγάλη εκστρατεία.

Παρόμοιες απόψεις εκφράζει και ο Γερμανός συνωμοσιολόγος **Γιαν βαν Χέσλινγκ** κατά τα μέσα της δεκαετίας του 1990. Ο Χέσλινγκ υποστηρίζει ότι η προσπάθεια των Ναζί να επιβάλουν στον πλανήτη την κυριαρχία τους, προκειμένου να συμβάλουν στην έλευση του νέου «Άριου ανθρώπου», αποτελούσε στην πραγματικότητα ένα ευρύτερο σχέδιο των προηγμένων εξωγήινων του Αλδεβαράν για τη διάσωση του πλανήτη από τις «κατώτερες, αναμεμγμένες φυλές».

Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ότι υπάρχει και αγγλοσαξονική συμμετοχή στην επεξεργασία αυτών των μύθων. Ο παλαίμαχος Αμερικανός συνωμοσιολόγος **Τζιμ Κιθ**, υποστήριζε σ' ένα βιβλίο στα 1994, ότι Γερμανοί επιστήμονες και βιομήχανοι, οι οποίοι διέπρεψαν στις Η.Π.Α. μετά τη λήξη του Β' ΠΠ, έχουν εγκαταστήσει ήδη μυστικές βάσεις στον Άρη, προκειμένου να εκκενώσουν σύντομα τη μολυσμένη και κορεσμένη από τον υπερπληθυσμό Γη. Σύμφωνα με τον Κιθ, το σχέδιο αυτό αποτελεί τη συνέχιση της πολιτικής απόκτησης ζωτικού χώρου (Lebensraum) από τους Ναζί στο Διάστημα.

Πρέπει να ανησυχούμε;

Σε πολλούς, οι θεωρίες αυτές φαίνονται αστείες, καθόλου σοβαρές – και γι' αυτό ακίνδυνες. Η δημοτικότητα των απόψεων αυτών, όμως, συνηγορεί προς το αντίθετο. Στο βαθμό που



ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ADJUBEL, ΙΣΠΑΝΙΑ

Πρόλογος

Η ιστορία αυτή βγήκε στο φως καταρχήν από τον **Ιωάννη Φουράκη**, πρώτα στο βιβλίο του *Τα (προ) Μηνύματα των Δελφών* (1989) και κατόπιν με δύο συνεντεύξεις του στο περιοδικό *Τρίτο Μάτι*, τ. 36, τον Ιούνιο του 1994 και στο τ. 61 τον Απρίλιο του 1997. Ακολούθησε άρθρο του Π. Γιαννουλάκη στο ίδιο περιοδικό, με τίτλο "Το μυστήριο της Ομάδας Ε".

Από τα πάρα πολλά και ανακατεμένα που αναφέρει ο κ. Φουράκης, μόνον κάποια αντιπροσωπευτικά αποσπάσματα μπορούμε να παραθέσουμε εδώ ξεκινώντας από την πρώτη συνέντευξη. Ας αρχίσουμε με το θέμα των "τεχνολογικών γνώσεων" των αρχαίων Ελλήνων:

Παρά τα δύο επίσημα κυκλοφορούν, οι σημερινοί επιστημονικοί φορείς, με πρώτη τη NASA, παραδέχονται την ύπαρξη τέτοιων γνώσεων και δαπανούν άφθονα χρήματα για να τις οικειοποιηθούν. Για παράδειγμα, οι κορυφαίοι επιστήμονες γνωρίζουν σήμερα ότι κείμενα του Αριστοτέλη είναι γραμμένα με κάποιον κώδικα, τον οποίο όποιος μπορέσει να "σπάσει" θα προσποριστεί τεράστιες γνώσεις. Εγώ ο ίδιος προσωπικά έχω παραβρεθεί στη συζήτηση διαπρεπών επιστημόνων –μελών της NASA – στην οποία παραδέχηκαν ότι η αμερικανική υπηρεσία έχει δαπανήσει εκατομμύρια δολάρια για να σπάσει τον περίφημο κώδικα του Αριστοτέλη.

Έχουμε λοιπόν από πρώτο χέρι πληροφορίες, μια και ο κ. Φουράκης συνηθίζει να μετέχει σε συζήτησεις διαπρεπών επιστημόνων της NASA... Για τις εργασίες αποκατάστασης της Ακρόπολης: Οι πληροφορίες λένε ότι, σιγά-σιγά, με το πρόσχημα της αποκατάστασης, ο Παρθενώνας αντικαθίσταται από ένα αντίγραφο σιλικόνης ή μαρμαρόσκονης! (...) Υπάρχουν ακόμα πληροφορίες, ότι τα αυθεντικά κομμάτια μεταφέρονται στο Ιερατή για να χρησιμεύσουν στην ανοικόδημηση του ναού του Σολομώντα.

Για την αποκάλυψη αγνώστων πτυχών του αρχαίου ελληνικού πνεύματος:

Αλλά στα αιμέσως επόμενα χρόνια πρόκειται να δουν το φως της δημοσιότητας καταπληκτικές πτυχές του αρχαίου ελληνικού πνεύματος, που μέχρι τώρα παρέμεναν άγνωστες. Αυτό θα συμβεί και από τη δημοσίευση πάρα πολλών γερμανικών πηγών αλλά κυρίως, από αδημοσίευτα έργα αρχαίων Ελλήνων, που μέχρι τώρα φυλάσσονταν στην πρώην Σοβιετική Ένωση.

Δέκα χρόνια μετά δεν έχουμε δει απολύτως τίποτε. Πώς όμως βρέθηκαν στη πρώην Σοβιετική Ένωση άγνωστα έργα αρχαίων Ελλήνων και ποιος ήταν ο πραγματικός λόγος της εισβολής των Σοβιετικών στο Αφγανιστάν; Αυτό που θα σοκάρει όμως θα είναι η αποκάλυψη ότι τα βιβλία της βιβλιοθήκης της Αλεξανδρείας δεν απωλέσθηκαν με την πυρπόλησή της, αφού προηγουμένως αντίγραφά τους είχαν μεταφερθεί για ασφάλεια στο Αφγανιστάν! Η δε σοβιετική εισβολή εκεί, κατά βάθος, ήθελε να εξασφαλίσει αυτά ακριβώς τα κείμενα. Σήμερα αυτοί οι θησαυροί της αρχαίας γνώσης βρίσκονται στην Αγία Πετρούπολη και αναμένεται να δημοσιοποιηθούν πολύ σύντομα. Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι γνώσεις ήταν πάντα κτήμα κάποιων.

Η ανάδυση των Ε

Όπως βλέπουμε, ο συλλογισμός είναι απλός: α) αντίγραφα της αρχαίας γνώσης βρίσκονταν στο Αφγανιστάν β) οι Ρώσοι εισέβαλαν στο Αφγανιστάν. Άρα, η λίου φαεινότερον ότι πήγαν



το ελληνικό αναγνωστικό κοινό και οι τηλεθεατές αποδέχονται ή τουλάχιστο προσεγγίζουν ευνοϊκά τις απόψεις αυτού του χώρου, ουδεμία σημασία έχει εάν αυτές δεν πληρούν τα γενικά, αφηρημένα κριτήρια της εγκυρότητας και της σοβαρότητας. Είτε το θέλουμε, είτε όχι, οι φορείς αυτών των απόψεων είναι σχετικά δημοφιλείς και απολαμβάνουν ένα επίπεδο αναγνωρισμότητας που θα ζήλευαν, για παράδειγμα, όλα τα μικρά κόμματα και οι κινήσεις του αντίτοδα του πολιτικού φάσματος. Τούτο δεν σημαίνει πως ηγεμονεύουν, όμως σαφέστατα μπορούν να επηρεάσουν μια από τις πτυχές της λαϊκής ιδεολογίας στην χώρα μας. Και δεν πρέπει να μας εφερσύχαζει το γεγονός ότι από αυτές τις θεωρίες δεν προκύπτει ξεκάθαρα ένα ακόμα σχέδιο πολιτικής δράσης ή μια ανάγκη για την πολιτική κινητοποίηση των οπαδών τους. Εξ αλλου, είναι γνωστό ότι η πολιτική κινητοποίηση απαιτεί πρώτα απ' όλα έναν υψηλό βαθμό συναισθηματικής ταύτισης των ανθρώπων με την «αφήγηση» στην οποία συμμετέχουν. Και σ' αυτό το επίπεδο, οι φορείς αυτών των αντιλήψεων σημειώνουν προς το παρόν σημαντικές επιτυχίες.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ

1. "Λιθινος πολιτισμός αναπτυχθήκε στην Ελλάδα πριν από 12 εκατ. χρόνια", συνέντευξη του Άρη Πουλιανού στο περιοδικό Δαυλός, τ. 230, Φεβρουάριος 2001, σελ. 14727-14735.

2. Κων. Καρμιφάντζος, "Τα τέσσερα μυστικά των Ελλήνων: Κατακλυσμοί - Θεός" - "Θάνατος" -"Λόγος", περιοδικό Δαυλός, τ.243/Μάρτιος 2002, σελ.15687-15691.

3. Για μια εμπειριστατωμένη ανάλυση και περιγραφή όλων των μυστικιστών, αποκρυφιστικών, μεταφυσικών και μεσανικών ακροδεξιών ιδεών, βλέπε Nicholas Goodrick Clarke, *Μαύρος Ήλιος*, εκδόσεις Αρχέτυπο. Για την εκτενή παρουσίαση των μύθων των Ρατχόφερ και Ετλ, ιδιαίτερα, βλέπε σελ. 278-335.

**

η “Ομάδα Ε” και ο ευτελισμός της Ελλάδας και της ελληνικής ιστορίας*

για τα αντίγραφα! Ήρθε η ώρα όμως να δούμε ποιοι είναι εκείνοι, των οποίων κτήμα ήταν πάντοτε αυτή η γνώση:

Πρόκειται για μια ομάδα η οποία διαχρονικά αγωνίζεται να επικρατήσουν στον πλανήτη τα ιδανικά τον ελληνικού πνεύματος. Τα μέλη της κατέχουν, όπως είπαμε, καταπληκτικές γνώσεις, που αφορούν τόσο τον επιστημονικό τομέα όσο και την πραγματική ιστορία των λαών, των θρησκειών, των κοινωνικών εξελίξεων κλπ., καθόσον λέγεται πως όχι μόνο τις παρακολουθούν αλλά και τις διαμορφώνουν! Το ότι πρόσκειται στον Ελληνισμό δεν σημαίνει όμως ότι όλοι είναι φυλετικά Έλληνες. Ανήκουν σε διάφορες εθνικότητες, δραστηριοποιούνται δε κυρίως στην Ευρώπη και τη Ν. Αμερική (Αργεντινή, Βραζιλία -όπου μάλιστα, όπως έχετε γράψει και σεις, υπάρχει και ενεργός ναός του Απόλλωνα!- κλπ).

Λέγεται ότι αυτή καθ' εαυτή αποτελείται από δεκαοκτώ μέλη, τα οποία, πέραν της φοβερής κοσμικής ισχύος που χειρίζονται, είναι παράλληλα κάτοχοι και χειριστές ασύλληπτων δυνάμεων, που για μας εντάσσονται στη σφαίρα της μεταφυσικής! Π.χ. λέγεται ότι τα πέντε πιο υψηλόβαθμα μέλη (υπάρχουν 7 γνωστοί βαθμοί) κατέχουν τους νόμους της αντιβαρύτητας!

Στο επίπεδο της κοσμικής εξουσίας είναι αυτονότο ότι διαθέτει τεράστια χρηματικά ποσά που προέρχονται από διάφορες πηγές. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι τα κεφάλαια του ιδρύματος Μποδοσάκη στην πραγματικότητα προέρχονται και ανήκουν στην Ομάδα “Ε” και χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της. Γύρω της κινούνται, φυσικά, παρά πολλοί άλλοι στρατολογημένοι, είτε συνειδητά είτε ασυνειδητα. Ουδέποτε έχει γίνει γνωστό το όνομα κάποιου μέλους της. Οι διάφοροι επώνυμοι, που κατά καιρούς φέρονται ότι συνδέονται μ' αυτήν, εκινούντο μόνον στις παρυφές της. Ένας ήταν, όπως είναι αυτονότο, ο ίδιος ο Μποδοσάκης, όπως ο γνωστός Ιωάννης Πασσάς και βέβαια ο Αριστοτέλης Ωνάσης, ο οποίος έπαιζε ενεργό ρόλο στην προώθηση των θεμάτων του Ελληνισμού.

Ο μοναδικός για τον οποίο λέγεται ότι ίσως ήταν ένα εξαιρετικά χαμηλόβαθμο μέλος της είναι ο Αντώνης Τρίτσης! Με αυτό το πρίμα μπορούμε να επανεξετάσουμε τις συνήκες του θανάτου του...

Η Ομάδα “Ε”, εκτός των άλλων, προωθεί τις έρευνες για προηγμένη τεχνολογία και τις εφαρμογές της σε πολλούς τομείς. Ένας απ' αυτούς είναι τα οπλικά συστήματα, είναι δε γνωστά τα υπερόπλα που φέρεται ότι έχει διαθέσει ή έχει για να διαθέσει την κατάλληλη ώρα στην υπηρεσία της Ελλάδος. Αυτά κατασκευάζονταν μέχρι πρότινος στα εργαστήρια του Ωνάση στην Αργεντινή, καθόσον και ο αντιπρόσωπος του εκεί καθεστώτος, Χ. Νικολαΐδης, είχε στενές σχέσεις μ' αυτήν. Τις εργασίες διηγήθυνε η χημικός μηχανικός Ολυμπία Ωνάση, εξαδέλφη του Αριστοτέλη, που δολοφονήθηκε μαζί με τη Χριστίνα.

Καραθεοδωρής... Γκιόλβας και Τέσλα

(...)Οι γνώσεις της Ομάδας “Ε” σ’ αυτόν τον τομέα είναι

πράγματι φοβερές και αντλούνται όλες από την αρχαία ελληνική σοφία. Αρκεί να αναφέρουμε ότι η θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν, στην πραγματικότητα ανήκει στον Έλληνα καθηγητή Καραθεοδωρή, του οποίου οι σημειώσεις εκλάπησαν και εδόθησαν στον Εβραίο φυσικό για αξιοποίηση. Μάλιστα ένα αδημοσίευτο μέρος τους έχω εγώ στην κατοχή μου.

Με την τελευταία δήλωση καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά... Ούτε πουθενά αλλού, αλλά ούτε και στο πρώτο βιβλίο που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα για τον **Κων/νο Καραθεοδωρή** το 2002, από τον γνωστό μαθηματικό Ευάγγελο Σπανδάγο, είδαμε αυτές τις “κλαπείσες σημειώσεις” που κατέχει ο κ. Φουράκης. Γιατί δεν τις δημοσιεύει; Όσον αφορά τις βαρύγδουπες δηλώσεις περί κλοπής της θεωρίας της Σχετικότητας από τον Καραθεοδωρή, εκτός από το πηλεοπτικό αφιέρωμα στο οποίο είδαμε την κόρη του μεγάλου επιστήμονα να μλάει για τον πατέρα της δίχως να αναφέρει λέξη για τέτοια πράγματα, ας δούμε τι υπάρχει στο βιβλίο του Σπανδάγου, στο κεφάλαιο για τις σχέσεις Αϊνστάιν - Καραθεοδωρή, ξεκινώντας από μια ιδιωτική συνομιλία του με την Δέσποινα Καραθεοδωρή γύρω από το ζήτημα της δήθεν κλοπής: Ο πατέρας μου, είπε η κ. Καραθεοδωρή, είχε μια “επιστημονική φιλία” με τον Αϊνστάιν που διήρκεσε μέχρι το θάνατό του. [...]

Σύμφωνα με τον κ. Φουράκη (και όχι μόνον), οι σχέσεις αλληλοσεβασμού, αλληλοαναγνώρισης, αλληλοεκτίμησης και συνεργασίας μεταξύ Ελλήνων και Εβραίων επιστημόνων, όπως τις βλέπουμε στην περίπτωση Αϊνστάιν - Καραθεοδωρή, είναι παντελώς αδύνατες! Ο μόνος δυνατός τύπος σχέσης είναι η κλοπή του έργου του Έλληνα από τον Εβραίο. Γιατί; Διότι ο Εβραίος είναι από τη φύση του ανίκανος να φτιάξει μεγάλο έργο και μάλιστα, κατά τον κ. Φουράκη, οι Εβραίοι δεν είναι παρά ζόμπι που βγαίνουν από το εσωτερικό της Γης...



ΤΟΥ ΣΤΡΑΙΛΙΟΥ Φανού

Ας συνεχίσουμε με τις δηλώσεις του κ. Φουράκη: Αν όμως οι σημειώσεις του Καραθεοδωρή διέρρευσαν, δεν συνέβη το ίδιο μ' αυτές του Σέρβου και ορθόδοξου Νίκολα Τέσλα! Γιατί νομίζετε ότι δεν βομβαρδίστηκε πρόσφατα η Σερβία από το NATO; Οι δυτικοί φοβούνται -και δικαιολογημένα - ότι οι Σέρβοι τις έχουν αξιοποιήσει και έχουν στην κατοχή τους ένα υπερόπλο. Οι Αμερικανοί, όμως, φαίνεται πως δεν είχαν τους φόβους των δυτικών κι ετοι, πέντε χρόνια μετά από τις θριαμβευτικές δηλώσεις του κ. Φουράκη, έκαναν σκόνη τη Σερβία και τα υπερόπλα της, ενώ η Ομάδα "Ε" φαίνεται πως παρακολουθούσε παντελώς αδύναμη να αντιδράσει, όπως άλλωστε έκανε με το Αφγανιστάν και με το Ιράκ προσφάτως.

Αμέσως μετά μαθαίνουμε πώς και γιατί, κι από ποιο ακριβώς πρόσωπο τρομοκρατήθηκε η Γαλλία κι αντέδρασε στους επικείμενους βομβαρδισμούς της Σερβίας εκείνη την εποχή, λίγο πριν τη λήξη του τελεσιγράφου: *Να σας πω και κάτι που ίως να σας φανεί απίστευτο; Λίγο πριν την λήξη του τελεσιγράφου προς τη Σερβία, εγώ ο ίδιος επικοινώνησα με ηγετικό στρατιωτικό-πολιτικό στέλεχος της Γαλλίας και τον προειδοποίησα για την πιθανότητα να βομβαρδιστεί ανεξήγητα το ίδιο το Παρίσι!* Η Γαλλία ήταν η πρώτη δυτική χώρα που αντέδρασε στους βομβαρδισμούς της Σερβίας...

Τι σύμπτωση! Τα ίδια θα ισχυριστεί τον Φεβρουάριο του 1997, στο 5^ο τεύχος της Ελληνικής Αγωγής, κι ο γνωστός πυρηνικός φυσικός, μηχανολόγος, ερευνητής, εφευρέτης και φερόμενος ως μέλος της Ομάδας "Ε", **Γιώργος Γκιόλβας** (γεννηθείς το 1920 και αποβιώσας προς το τέλος του 2003), ο άνθρωπος του οποίου το πρώτο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (εργασία πάνω στη "Φωτοδέσμη πλάσματος") φέρει την υπογραφή του Αίντσταϊν. Λέει λοιπόν ο Γκιόλβας: *Οι Σοβιετικοί έχουν στα χέρια τους σήμερα δυο άγνωστα υπερόπλα. Το ένα τους το έδωσε ο Νικόλα Τέσλα, αυτός ο τόσο*

παρεξηγημένος Σέρβος επιστήμονας που είναι αναμφισβήτητη, μία από τις μεγαλύτερες μορφές του αιώνα μας. Αυτό το τρομερό όπλο το έχουν σήμερα στα χέρια τους και οι Σέρβοι. Επικοινώνησα γι' αυτό το σοβαρότατο ζήτημα με δυο καθηγητές της Σορβόνης και μετά ενημέρωσα σχετικά και τον πρόεδρο της Γαλλίας Μιτεράν. Τους προειδοποίησα και τους είπα ξεκάθαρα: μην προχωρήσετε σε βομβαρδισμό στη Σερβία. Θα ανάψετε μεγάλες φωτιές στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη. Άλλωστε τους το είπαν και οι Σέρβοι ξεκάθαρα και φανέρα: Εάν θα ρίξετε έστω και μια βόμβα στη Σερβία θα καταστραφούν ταυτόχρονα πέντε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Μέσα σε τρία δευτερόλεπτα θα γίνουν όλα στάχτη. Γι' αυτό και μέχρι σήμερα καμία ξένη δύναμη δεν αποτόλμησε να ρίξει βόμβα σε καθαρά σερβικά εδάφη.

Τελικά ποιος σταμάτησε τους βομβαρδισμούς; Ο Φουράκης, ο Γκιόλβας ή οι Σέρβοι; Και πώς οι ευρωπαϊκές χώρες βομβάρδιζαν κανονικότατα μαζί με τους Αμερικανούς για δυο μήνες τη Σερβία, λίγα χρόνια μετά τις δηλώσεις αυτές; Πού ήταν τα σερβικά υπερόπλα; Συνεχίζουμε με πιστή αντιγραφή:

Λέγεται ότι οι επιστημονικές γνώσεις της Ομάδας "Ε" έχουν τόση ισχύ, ώστε μπορούν να χωρίσουν την Αμερική

στα δυο ενεργοποιώντας το ρήγμα του Αγίου Ανδρέα, να δημιουργήσουν τεχνητές θεομηνίες. [...]

Ας δούμε παρακάτω: Τα υπερόπλα αυτά βρίσκονται κυρίως σε περιοχές της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, όπου επίσης έχουν ιδρυθεί ολόκληρες πόλεις επιστημόνων αποκλειστικά. Αυτές οι πόλεις δεν σημειώνονται στους χάρτες και βρίσκονται σε απομονωμένες περιοχές της αχανούς χώρας. (...) Μια άλλη δραστηριότητα της Ομάδας "Ε" αφορά το Διεθνές Χρηματιστήριο. Είναι γνωστό σε κάποιους, ότι ολόκληρη η ήδη επισφαλής οικονομία της Αμερικής μπορεί να καταρρεύσει σε λίγο διάστημα, αν το θελήσει η Ομάδα "Ε", που διαχειρίζεται μεγάλο μέρος του παγκόσμιου χρούσιου! [...]

Τέλος, πρέπει να αντιληφθούμε ότι παρά την ορατή μετριοφορούμενη του συγγραφέα έχουμε μπροστά μας, κατά κάποιον τρόπο, έναν ικανό προφήτη: Χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω και χωρίς να ισχυρίζομαι ότι έχω προφητικές ικανότητες, συνέβη να προβλέψω πολλές φορές σημαντικά γεγονότα, έχοντας έγκυρες πληροφορίες και αξιολογώντας τες σωστά. (...) Ο πόλεμος με την Τουρκία είναι πολύ πιθανός. Η Τουρκία διστάζει, βέβαια, και έχει πείρα από τα όπλα της Ομάδας "Ε", θυμάστε την πρόσφατη ανεξήγητη καταστροφή του τουρκικού δορυφόρου που εκτοξεύθηκε από τη Γαλλική Γουιάνα; Σ' αυτόν τον πόλεμο, λοιπόν, η Τουρκία θα εξωθηθεί και μάλιστα θα ενθαρρυνθεί (!) από κάποιες αρχικές επιτυχίες, για να υπάρξει δικαιολογία, ώστε να καταστραφεί ολοσχερώς. Ήδη οι Κούρδοι και οι Αρμένιοι είναι πολύ ισχυροί στα νώτα της... Σημειώστε δε ότι αυτοί οι λαοί είναι από τους πιο γνήσιους Έλληνες!

Το DNA και τα... αυτιά των Ελλήνων

Εδώ τελειώνει η πρώτη του συνέντευξη, θα επανέλθει στο ίδιο περιοδικό, τον Απρίλιο του '97 στο τ. 61, με ακόμα μεγαλύτερη απολυτότητα στις ανακοινώσεις του:

Δηλώνω καθαρά πως πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, οι θεοί επιστρέφουν! Σε λίγο καταφθάνουν. Αυτό προσπαθούν να αντιμετωπίσουν οι "κύριοι αυτού του κόσμου". Προσπαθούν να αποτρέψουν την τελική έλευση των θεών. (...)

Στη συνέχεια μαθαίνουμε για έναν παράξενο κομήτη, το HB, που πέρασε εκείνο τον καιρό δίπλα από τον πλανήτη μας. Οι σκοποί του δεν διέφυγαν καθόλου από τον κ. Φουράκη: Η αφύπνιση των γενετικών κωδικών των Ελλήνων ήταν το βασικό "έργο" του μυστηριώδους κομήτη, που η NASA θέλησε να αποκρύψει, ακόμα και τις φωτογραφίες του. Εδώ όμως πρέπει να τονίσω ότι δεν είναι όλοι οι πολίτες του κράτους Ελλάδα, Έλληνες, αλλά αυτοί που τους χαρακτηρίζει μια γενετική ιδιαιτερότητα. Αυτή την ιδιαιτερότητα την είχαν ανακαλύψει οι Δυτικοί και δημιουργήσαν το κρατίδιο Ελλάδα. Αυτό ήταν ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα εις βάρος του Ελληνισμού. Ο Ελληνισμός και ο Έλληνας δεν έχουν ανάγκη κράτους. Το κράτος είναι παγίδευση. Πήγανε να φτιάξουν το κρατίδιο της Πελοποννήσου με την επανάσταση του '21 και είχανε σκοπό να "μαντρώσουν" εκεί πέρα τους Έλληνες και να τους βάλουν να ακοτωθούν μεταξύ τους, όπως και έγινε με τις συνεχείς επαναστάσεις των καπεταναίων. []

Αλλά, σ' αυτό που λέμε βόρειο ημισφαίριο ή δυτικό κόσμο, οι μόνοι απεσταλμένοι που έχουν ένα εξελιγμένο γενετικό κώδικα είναι οι Έλληνες. Πολλοί υποστηρίζουν ότι έχουν άλλη διασπορική πατριδα...

Εισερχόμαστε λοιπόν τώρα σε ένα χυδαίο, αγοραίο,



Ο ΒΕΡΕΛΕΦΟΝΤΗΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΠΗΓΑΣΟ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΔΟΡΥ ΤΥ ΤΗΝ ΧΙΜΑΙΡΑ (ΠΕΛΙΚΗ, ΠΕΡ. 430 Π.Χ., ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΒΡΟΥ)

βιολογικό ρατσισμό, στου οποίου τα μυστικά μας μείς ο κ. Φουράκης: (...) Η ουσία είναι ότι ο Έλληνας είναι διαφορετικός από τον κοινό άνθρωπο. (...) Έχουμε κάποια αναγνωριστικά σημάδια πάνω στο σώμα, από τα οποία μπορούμε να ξεχωρίσουμε ποιος έχει το "σπέρμα" του Έλληνα... Ας δούμε ένα μικρό παράδειγμα. Όποιο εγχειρίδιο ανατομίας και να ανοίξουμε, θα δούμε ότι ο κόκκυγας του ανθρώπου αποτελείται από 4 ή 5 σπονδύλους. Ο τέταρτος ή ο πέμπτος είναι δισχιδής και οξύς, ή μονοσχιδής και οξύς. Δηλώνω ότι ο κόκκυγας του αληθινού Έλληνα αποτελείται από 5 σπονδύλους, αλλά ο πέμπτος είναι λειός και στρογγυλός, ποτέ οξύς και μονοσχιδής ή δισχιδής. Μεταξύ άλλων, ένα τέτοιο σημάδι είναι και ο λοβός του αυτιού. (...) Οι μεγάλοι λοβοί των αυτιών, λοιπόν, είναι κι αυτό ένα από τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του Έλληνα. Έχουν ήδη γίνει μελέτες με το DNA των αρχαίων Ελλήνων, με δείγματα από ίχνη αίματος και οστών σε τάφους, με εκπληκτικά όντως αποτελέσματα...

Περαιτέρω είναι εξαιρετικά επίπονο να παρακολουθήσουμε τον κ. Φουράκη σε όλα του τα σενάρια περί υποχθονίων οντοτήτων που ελέγχουν τους Δυτικούς, περί εκτεταμένης κλωνοποίησης κλπ. Θα τελειώσουμε με την αναφορά του στους νέγρους κρεμμυδοπαραγωγούς Ντογκόν, ισχυρών, λέσι, συμμάχων των Ελλήνων, οι οποίοι έχουν υπό την προστασία τους ένα κέντρο της Ομάδας "Ε": Ακόμη ψάχνουν οι Δυτικοί να εντοπίσουν τα "στρατόπεδα εκπαίδευσης" στην κεντρική Αφρική -ένα πολύ σημαντικό κέντρο "Ε"- που βρίσκονται υπό την εποπτεία της φυλής Ντογκόν, που είναι ισχυροί σύμμαχοι. Οι Ντογκόν έχουν ειδικούς ανιχνευτές-φρουρούς, που έχουν πολλές ικανότητες κι αντίλαμβάνονται αν πλησιάζει κανείς στα μέρη τους από πολλά χιλιόμετρα μακριά. Και τον αφήνουν να προσεγγίσει μόνο αν είναι "Έλληνας" (μπορούν και το καταλαβαίνουν αυτό με "κάποιο τρόπο"), κι αν δεν είναι Έλληνας τον επηρεάζουν από μακριά και τον κάνουν να χάνεται και δεν βρίσκεται τίποτε...

Φυσικά, το θέμα περί Ομάδας "Ε" το συνέχισαν αρκετοί δημιουργώντας μια ολόκληρη παραφιλολογία και ένα μικρό κοινό, αρκετό για να απορροφά τα σχετικά συγγράμματα που εκδίδονται κάθε λίγο. Αν θυμηθούμε ότι ο **Έριχ φον Νταΐνικεν** ξεκίνησε πριν τέσσερις περίπου δεκαετίες το σενάριο για την ανάμειξη των αστροναυτών-θεών στης Γης, καταλαβαίνουμε πως οι "Έλληνες Νταΐνικεν" δεν θα άφηναν έτσι το θέμα. Απλώς παρέλαβαν το σύμπταν του Γερμανού "πρωτοπόρου" και το έφτιαξαν ελληνικό. Ο απεριόριστος πλούτος της ελληνικής Μιθολογίας θα μπορούσε να δεχθεί άπειρες ερμηνείες για να στηρίξει τα σενάριά τους, έτσι δεν θα ήταν παρά θέμα χρόνου να αρχίσει η ανάλογη βιομηχανία. Ως εδώ όλα κατανοητά και συγχωρητέα. Το πνεύμα της εποχής χωράει κάθε ειδούς παραλήρημα - γραφικότητα, τίποτε πια δεν ξενίζει, θα ήταν χρήσιμο όμως να σημειώσουμε βασικά χαρακτηριστικά του μικροκόσμου αυτού:

Είναι ένας κόσμος στη βασική του σύλληψη ιουδαϊκά δο-



ΟΙ ΜΥΘΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΟΜΕΡΗ ΜΕΔΟΥΣΑ ΜΑΡΤΥΡΟΥΝ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΥΦΟΛΟΓΟΥΣ, ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΑΡΧΗ ΕΝΟΣ ΥΠΕΡΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΟΠΛΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ! ΕΔΩ, ΤΟ ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΜΕΔΟΥΣΑΣ ΠΕΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

για τον ίδιο σκοπό. Ο δικός τους Μεσσίας είναι οι Θεοί και η Ομάδα "Ε" ο εκπρόσωπος των θεών επί της Γης, το εκλεκτό τους Ιερατείο. Είναι ακόμα, ως προς την υποστηριζόμενη βιολογική ανωτερότητα των Ελλήνων και ως προς το αντιεβραϊκό του μίσος, ένας κόσμος μάλλον φιλοναζιστικός, που θεωρεί τους Εβραίους ζόμπι που πρέπει να ξαναγυρίσουν στο εσωτερικό της Γης – και κατατάσσει στους ζωανθρώπους όσους δεν είναι "βιολογικά αληθινοί Έλληνες".

Δεδομένου ότι ο κ. Φουράκης δηλώνει στο βιβλίο του **Μείξις - Ανακύκλωσις Μιθολογίας και Ιστορίας**, πως η Ελλάδα "δεν έπρεπε να ταχθή εις το πλευρόν των Σιωνιστικούγγλων και να αντιταχθή εις την προς Αφρικήν και Ασίαν πορείαν των Γερμανών", πρέπει δυστυχώς να παραδεχθούμε, ότι η ιουδαιοναζιστική στη νοοτροπία της σύλληψη του ανώτερου βιολογικά "Έλληνα" μπόρεσε να μεταμορφώσει εντυπωσιακά έναν άνθρωπο, που στα νιάτα του ανήκε μαχητικά στην ιστορική "Ενωση Κέντρου" του Γ. Παπανδρέου και ο οποίος πέρασε μάλιστα κάποιο χρόνο στις φυλακές της χούντας.

Η σφαγή των Εβραίων και η επικράτηση των Ελλήνων Φουράκης, Ιωάννης, (1989), *Ta (προ)Μηνύματα των Δελφών και ο Σιωνιστικός Πύθων - Ο Τελικός Πόλεμος (Ε)λλήνων - Σιωνιστών*, 3η έκδ., Αθήνα, Τάλως, 1995. Του παρόντος βιβλίου έχουν προηγηθεί τρία του ίδιου συγγραφέα: α) Σιωνιστικές Συνωμοσίες, β) Εβραίοι: Πλαστογράφοι της Ελληνικής Ιστορίας, γ) Η Πρώτη σύγκρουση Ελλήνων - Εβραίων. Ας ακούσουμε τον ίδιο:

Συντάκτης και αποστολεύς τοιύτων των δυο (προ)μηνυμάτων δεν είναι ο υπογράφων τούτα (...). Η συνθετική και συνοπτική καταγραφή, αντιγραφή και παράφραση των συμβάντων, πληροφοριών και κειμένων θα επιχειρηθεί παρά το ότι ο υπογράφων καθιστά εαυτόν ενουσειδήτως επίσηρον. Το μικρό στίγμα της επιορκίας εκρίθη υπ' αυτού ελαφρότερον έγκλημα από το κατά συρροήν διαπραττόμενον, με το να συμβάλλῃ, δια της σιωπής και παθητικής του ενοχής, εις την εντατικώς πραγματοποιούμενην κατακρήμνισην των τειχών της Ελλάδος (...) οι Ιαραχίτοσιωνιστάι, δια πολυδιάστατων, πολύμορφων και πολύπλοκων μηχανορραφιών, προδοσιών και εγκλημάτων προσπάθησαν και προσπάθησαν να πρωθήσουν την πραγμάτων του σχεδίου των εκείνων εις το οποίον έχουν προσδιορίσει και προγραμματίσει τας φάσεις και τας μεθόδους δια την "οριστική και αμετάκλητον διαγραφήν της Ελλάδος εκ του γεωπολιτικού χάρτου της Ευρώπης και της υδρογείου σφαράς, καθώς και την ολοκλήρωσην της πραγματοποιηθείσης και

μημένος, σπηριζόμενος στη θεώρηση των Ελλήνων ως του περιούσιου και εκλεκτού λαού των θεών, στα ψυχωτικά οράματα για παγκόσμια κυριαρχία και σε έντονα μεσσιανικά στοιχεία σπώς ακριβώς αναμένουν κάποιοι ιουδαίοι το φυλετικό τους Μεσσία για να κυριαρχήσουν στον κόσμο, έτσι αυτοί οι άνθρωποι περιμένουν τους θεούς της ελληνικής φυλής εξ ουρανών



ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΑΝΟΣ, ΤΟΜΟΣ Β', Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ, Ο ΙΟΥΔΑΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΣΑΡΚΩΣΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗ ΙΔΕΩΝ, ΑΘΗΝΑ

πραγματοποιούμενης καταστροφής του Ελληνισμού.

Σύμφωνα με τον συγγραφέα, το πρώτο μέρος του σιωνιστικού σχεδίου πραγματοποίθηκε με την ένταξη της Ελλάδας στη "σιωνιστική και μισελληνική ΕΟΚ". Όμως, από μέρους των "απανταχού της Οικουμένης ΕΛΛΗΝΩΝ", υπάρχουν έντονες αντιδράσεις, επαγρύπνηση και σχέδιο δράσης για το οποίο λίγα μπορούν να ειπωθούν, εκ των οποίων τα εξής πέντε σημεία περιληπτικώς:

A. Η συνεχώς διευρυνόμενη και αναπτυσσόμενη αυτοαπονάρκωση και αυτενεργοποίηση των φυλετικών, εθνικών και

προπατορικών μνημικών και μμημικών κυττάρων (DNA) (των Ελλήνων).

B. Η επανασυγκρότηση της φυλετικής, εθνικής, φιλοσοφικής, θρησκευτικής, πολιτισμικής και ιστορικής των ταυτότητας.

C. Η πραγματοποιούμενη σταθερά αποπομπή των Ισραηλιτοσιωνιστών από πολλά εκ των σημαντικών πολιτικών, στρατιωτικοβιομηχανικών, επισπημονικών και οικονομικών κέντρων σχεδιασμού και αποφάσεων των ΗΠΑ και η κατάληψη αυτών των θέσεων υπό Ελλήνων, με την βοήθειαν και συνεργασίαν πολλών εθνοτικών ομάδων

των ΗΠΑ, όπως των Αρμενίων, Ασσυρίων, Σικη, Ρώσων, Γερμανών, Σικελών, Ισπανών, Ιρλανδών και Αγγλοσαξώνων.

D. Η έως την πρώτην, ή το πολύ την δευτέραν δεκαετίαν της μετ' ολίγα έπη αρχομένης χλιετηρίδας αναμενόμενη, μετά βεβαιότητας, αληθής σφαγή των εν ΗΠΑ κατοικούντων Ισραηλιτοσιωνιστών και ουχί πλασματική, ως η δήθεν εκείνη των Γερμανών.

E. Η κατοχή πλέον υπό των ΕΛΛΗΝΩΝ της Κεφαλής της Μεδούσης = της κοσμικής φωτοδέσμης-υπερόπλου.

Ιδού, λοιπόν, που ο κ. Φουράκης δηλώνει ότι η σφαγή των Εβραίων από τους ναζί ήταν πλασματική και ότι η αληθινή επίκειται στην Αμερική οσονούπω. Κατόπιν ο συγγραφέας δίνει τα δύο προμηνύματά του. Σύμφωνα με το πρώτο που ονομάζει "σαφές", κάποια αυγή, στους ήχους του "εκ της φάρμιγγας του Ορφέως" εγερτηρίου σαλπίσματος, οι Πανέλληνες θα συγκεντρωθούν στις πλατείες των πόλεων, κωμοπόλεων και χωριών της Ελλάδος. Στην Αθήνα θα συσταθεί και θα λειτουργήσει το Έκτακτο Πολυμελές Ελληνοδικείο-Στρατοδικείο, το οποίο θα δικάσει με συνοπτικές διαδικασίες τους πρωτεργάτες της έθνικής συμφοράς και θα τους επιβάλει την ποινή του δημόσιου απαγονισμού "εις τας εντός της Βουλής, του περιβόλου αυτής, του χώρου του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτου και της Πλατείας Συντάγματος ευρισκόμενα ικριώματα".

"Ο λόγος όλων αυτών είναι τα εξής υπό του συγγραφέως προφητεύσμενα δια το άμεσο μέλλον και περιλαμβανόμενα στο "διά ταύτα" των αποφάσεων του Στρατοδικείου: (...) διότι ούτοι ενσυνειδήτως συνέβαλαν εις το να κατακτήσωσιν οι Τούρκοι τας νήσους του Αιγαίου (...) καθώς και οι Σλάβοι την Θεσσαλονίκην και τας κυριωτέρας πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας, με σχέδιον και στόχον να παραδώσουν την πρώτην και μέρος των δευτέρων εις τους Σιωνιστάς, ίνα εγκατασταθούν εις αυτά μέρος των εκ της Παλαιστίνης

εκδικομένων Σιωνιστών". Εννοείται ότι οι Έλληνες θα αποκαταστήσουν όλα αυτά τα αποτελέσματα της προδοσίας, επίσης, ο Απόλλων θα επιστρέψει στους Δελφούς, η Περσεφόνη στην Ελευσίνα μαζί με τον Ιεροφάντη και τα Μυστήρια θα ανασυσταθούν.

Εκτός τούτων, θα έχουμε "την ευθύς εις (Ιερο)Σόλιμα μετάβασιν και άφιξιν της υπό τον Στρατηγόν Αντίοχον των ΕΛΛΗΝΩΝ Στρατιάς, ίνα τον Ναόν του Ολυμπίου Διός αποκαθαρίση και απολυμάνη εκ των εν αυτώ εναποτεθειμένων ισραηλιτικών βδελυγμάτων και μιασμάτων".

Από το δεύτερο προμήνυμα, το οποίο ο συγγραφέας χαρακτηρίζει "ασαφές", παραθέτουμε τα εξής: Οι Υιοί και αι θυγατέρες των θεών, των θεαίνων, των Ημιθέων και των Ηρώων επιταχύνουν την από την δεκαετίαν 1970-80 επαναρχαμένη προς την Ίδην και τον Όλυμπον πορεία των. Εις τα δώματα των θεών και θεαίνων θα εύρουν και θα λάβουν εκ νέου εις τας στιβαράς των χειράς τους κεραυνούς του Διός, με τους οποίους θα κτυπήσουν ανηλεώς και θα εξολοθρεύσουν οριστικώς και αμετακλήτως τους επί του πλανήτου μας Λευίτας και Ζηλωτάς του Πύθωνος.

Σύμφωνα με τον κ. Φουράκη, οι "(...) σιωνιστοαμερικανοί και ραββινομαρξισταί επιχειρούν να διεισδύσουν εις τον πυρακτούμενον πυρήνα του Πλανήτου μας (τον Πυριφλεγέθοντα)" με πρόσχημα "την άντλησην θερμότητος εκ του πυρήνος της γης, διά να χρησιμοποιηθεί ως άνευ κόστους ενέργεια". Στην πραγματικότητα όμως το κάνουν για να προκαλέσουν την ανάδυση του Αββαδών, ήτοι "του εξ αίματος Σιών Μεσσίου και προαγγέλου" της ελεύσεως του Αρμαγεδδώνος, δηλαδή της Δευτέρας Παρουσίας, δηλαδή του θερμοπυρηνικού και γεωθερμικού ολοκαυτώματος. Ο σκοπός λοιπόν των σιωνιστών είναι, αφού καταστήσουν τη Γη σεληνιακό τοπίο, να αναχωρήσουν για τις αποικίες που έχουν ετοιμάσει στον Αρη και σε άλλους πλανήτες και φυσικούς ή τεχνητούς δορυφόρους, όπου θα εγκατασταθούν "μερικαί χιλιάδες εκ των εξ αίματος Σιών αμολύντων".

Φυσικά οι Έλληνες θα χτυπήσουν τον πυρήνα εφαρμογής όλων αυτών των σχεδίων κάπου στην Ανταρκτική και κατόπιν θα κονιορτοποιήσουν τα κέντρα επισπημονικών ερευνών και διαπλανητικών αποστολών τόσο της Ατλαντίδος (ΗΠΑ) όσο και της Κολχίδος (ΕΣΣΔ).

Ο πόλεμος μεταξύ Ελλήνων και σιωνιστών διεξάγεται σύμφωνα με τον κ. Φουράκη από την αρχή της ανθρώπινης ιστορίας, όταν οι Ολύμπιοι, που επιχειρούσαν τον εξανθρωπισμό των Νεαντερτάλιων και Κρομανιόν ανθρώπων, στράφηκαν εναντίον Τιτάνων και Γιγάντων διότι, λέσει, αυτοί αντιδρούσαν. Άλλα "ο μεταξύ Ισραηλιτοσιωνιστών και Ελλήνων αόρατος και βωβός πόλεμος δεν διεξάγεται μόνον επί του πλανήτου μας. Έχει μεταφερθεί και επί άλλων πλανητών. Οι πρώτοι έχουν ήδη αποστέλει εποικιστικάς αποστολάς εις τινάς φυσικούς και τεχνητούς πλανήτας και δορυφόρους της αθέατης πλευράς της Σελήνης".

Επεκταθήκαμε για να δώσουμε, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σαφήνεια, τη σκέψη του κυρίου Φουράκη. Ας δούμε τώρα την άποψή του για την καταγωγή των Ελλήνων: Ο Έλλην είναι θεός, διότι έχει ποιηθή εκ του θεού των θεών και εστάλη επί του πλανήτου μας διά να είναι (και είναι) φορεύς και δότης του θεού πνεύματος και ΛΟΓΟΥ.

Στο υπόλοιπο βιβλίο ο συγγραφέας υποστηρίζει και αναπτύσσει τη θεωρία του με βάση την Ελληνική Μυθολογία, επιμολογώντας με το δικό του τρόπο λέξεις και έννοιες



της ελληνικής γλώσσας και ερμηνεύοντας από τη δική του σκοπιά διάφορα γεγονότα της εποχής μας. Εντοπίζει εδώ κανείς με την πρώτη ματιά την πηγή από την οποία αντλεί το περιεχόμενο των βιβλίων του ο κύριος Κεραμυδάς.

Από τα Περιεχόμενα: Έλ-λην Θεός φωτός εστί - Ο σιωνιστικός πύθων και αι "αμερικανική" βάσεις εις την Ελλάδα - Πύθων και Ιεχωβάς - Πύθων = αστρικά και γεωλογικά αναταραχαί - Η προδοσία του Ανδρέα Παπανδρέου - Οι Σιωνισταί κλέπτουν και από το σπήλαιο της Πεντέλης κλείδαις των αρχών του ενιαίου πεδίου της βαρύτητος - Αι επί των Ελλήνων και της Ελλάδος επίλεκτοι και περιούσιοι του Απόλλωνος επιδράσεις και αι σχέσεις μεταξύ αυτού και αμερικανικών βάσεων" - Η "τροπή του Ήλου" και ο αστήρ Σείριος = Θεός Απόλλων - Η του Απόλλωνος επίγεια παρουσία - Η αμερικανική βάσις των Γουρνών και ο ομφαλός του Διός - Η των Ελλήνων εις Ασίαν παρουσία προ της ενάτης χιλιετρίδος - Ταυτουσία η έννοια των: Έλλην - Εθνικός - Η εις τας φλέβας των Ελλήνων ρέουσα θεία ουσία - Η προέλευσις του ονόματος Ελλάς.

Ο Κεραμυδάς και ο "Εβραιοσιωνιστές"

Κεραμυδάς, Ανέστης, *Η Επίκλησης της Ιερής Ελληνικής Φυλής - Έλληνες τα παιδιά της θυέλλης*, Θεσσαλονίκη, Ερωδίος, 1997.

Σ' αυτό το δίχως αρχή, μέση, τέλος και θέμα(!) ιδιότυπο σύγγραμμα, μαθαίνουμε πως ολόκληρη η ιστορία της ανθρωπότητας δεν είναι παρά ο διηνεκής αγώνας ανάμεσα στους υπεράνθρωπους Έλληνες, που ήρθαν από τα άστρα με διαστημόπλοια, στους απώτατους προϊστορικούς χρόνους, για να εκπολιτίσουν τους γήινους υπανθρώπους, και στους θανάσιμους εχθρούς τους Εβραιοσιωνιστές. Τελείως ανυπόψιαστος για τα χαρακτριστικά του ελληνικού πολιτισμού, ο συγγραφέας, ακραίφνης φυλετιστής, δεν βρίσκει άλλο στήριγμα της ανωτερότητας που πρεσβεύει, από την εξωγήινη προέλευση των Ελλήνων...

Στο ασύντακτο αυτό συνονθύλευμα αυθαιρέτων ισχυρισμών, των οποίων η απόδειξη δεν φαίνεται να θεωρείται ούτε κατ' ελάχιστον αναγκαία, ο απροκάλυπτος ρατσισμός, ο αναλφαβητισμός, η εντυπωσιακή άγνοια της ελληνικής γλώσσας και η βάρβαρη κακοποίηση της, μαζί με μια αλλόκοτη δίψα για αίμα, παράγωγη της αντίληψης ότι τα προβλήματα της ανθρωπότητας θα λυθούν με εκτεταμένες σφαγές που προαναγγέλλονται έως το 2010, συνθέτουν για τον συγγραφέα το πρόσωπο του γνήσιου Έλληνα. Ιδού κάποια δείγματα αυτής της νεοβαρβαρότητας που τολμά να επιχειρεί, να φέρεγγεται ελληνιστή, σε πιστή μεταφορά ορθογραφίας και σύνταξης:

Η πιο ξεφτηλισμένη κάστα του πλανήτου μας οι σιωνιστές, αυτοί οι μαύροι του ψεύδους, του εγκλήματος (δεν δίστασαν να δολοφονήσουν ακόμη και τον Ράμπιν, πρωθυπουργό του Ισραήλ), αυτοί που απέστειλαν τους Πέρσες και τον Ξέρξη να υποδουλώσουν την Ελλάδα, αυτοί που δημιούργησαν τον Χριστιανισμό και το Ισλάμ, αυτοί που δημιούργησαν το αληθινό ολοκαύτωμα του 398 μ.Χ. καθώς απέστειλαν τον Αλάριχο και απωλέσθη το 75% του ελληνικού πληθυσμού και ωσπέδωσαν ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΕΡΑ. Αυτοί που δημιούργησαν τα 400 χρόνια σκλαβιάς. Αυτοί που δημιούργησαν τον Κομμουνισμό, τον φιλελευθερισμό ο οποίος είναι μια ψεύτικη αλήθεια. Ταυτόχρονα δημιούργησαν το Σοσιαλισμό, τους ψευδοσοφούς τύπου Κοπέρνικο, Κέπλερ, Γαλιλαίο, Νεύτων, Αϊνστάιν. Αυτοί που δημιούργησαν το φεμινιστικό κίνημα, την

σεξουαλική απελευθέρωση, το ΑΙΤΖ, τους δύο Παγκόσμιους Πολέμους, που έστειλαν τον Αττά στην Κύπρο, αυτοί που πληρώνουν επαγγελματίες φονιάδες να σκοτώνουν τους Έλληνες στρατιώτες την ώρα της σκοπιάς των στα φυλάκια, όπου οι φόνοι αυτοί φαίνονται ωσάν αυτοκτονίες (...) Αυτοί οι ελεεινοί, το μίασμα του κόσμου, οι αισχροί και υπάνθρωποι εβραιο-σιωνιστές (...) Όμως πριν την Β' δεκαετία του Ζωδίου του Υδροχόου, η Πατρίδα ΜΑΣ δεν θα έχει αφεντικά από την Εσπερία, ούτε από άλλη χώρα. Και τότε τα εκτελεστικά αποσπάματα...

Ο Σείριος και ο Όφις

Κεραμυδάς, Ανέστης, *Ατλαντίδα - Το μυστικό των μυστικών, Θεσσαλονίκη, Ιστοριογνωσία, 1998.*

Ο κ. Κεραμυδάς ξεκινά το σύγγραμμά του αυτό περιγράφοντας με λογοτεχνικό ύφος την επικείμενη ναυμαχία των "Ατλαντιανών" που, παρατεταγμένοι στον κόλπο της Σούδας και των Χανίων, βρίσκονται αντιμέτωποι με το στόλο των λαών της Μεσογείου, του οποίου ηγούνται οι Αθηναίοι. Ταυτοχρόνως, λοιπόν, τρία τεράστια διαστημόπλοια των θεών από το αστρο Σείριος (8,5 έπι φωτός) και το γαλαξία Ανδρομέδα (2.200.000 έπι φωτός!), παρακολουθούν αμέτοχα: Επάνω ψηλά στον ουρανό των ΕΛ, αναρίθμητα αστέρια τρυπούν τον αστμένιο ουρανό (...) Είναι ο ουρανός των Υιών των Θεών.

Στη συνέχεια καταγγέλλει τους Εβραίους ότι χρηματοδότησαν τον "Μουσουλμανικό κατακτητή Άμρου", με αντάλλαγμα τον εμπρησμό της βιβλιοθήκης της Αλεξανδρείας, αφού είχαν ήδη αφράξει 10.000 ελληνικούς τόμους. Το γεγονός έχει βέβαια αποδειχθεί μύθος, αφού η βιβλιοθήκη κάηκε το 49 π.Χ. από τη φωτιά που έβαλαν οι άντρες του Ιουλίου Καίσαρα για να αντιμετωπίσουν τον αιγυπτιακό στόλο κι όχι από τον "Μουσουλμανικό κατακτητή"! Και τι απέγιναν αυτοί οι 10.000 κλεμμένοι τόμοι; Οι πάπυροι αυτοί φυλάσσονται σε μια εβραϊκή συναγωγή της Ζυρίχης. Μέρος των αρχαίων αυτών Ελληνικών παπύρων δόθηκε στον Κοπέρνικο, τον Καίπλερ, τον Νεύτων και τον Αϊνστάιν, με φυσική συνέπεια ο ένας από αυτούς να "ανακαλύψει" δήθεν τον Ήλιοκεντρισμό, άλλος να γνωρίζει περί γης κλπ. και άλλος να "ανακαλύπτει" την θεωρία της σχετικότητας!!!!

Οι πυραμίδες της Αιγύπτου, μας λέει παρακάτω ο κ. Κεραμυδάς, κατασκευάστηκαν από Έλληνες. Και να πώς μεταφέρθηκαν τα υπερμεγέθη εκείνα υλικά: Ποτόσσο οι ογκόλιθοι μεταφέρθηκαν! Πώς όμως; Μα φυσικά, με τη δύναμη του *Nou των Ελλήνων!* Ιδού πώς αντιμετωπίζει ο συγγραφέας όσους δεν φαίνεται να συμμερίζονται την άποψή του: Οι "πυ-



ραμιδολόγοι” και “ατλαντολόγοι”, αυτοί που προσπαθούν με άπειρο μίσος να αποδείξουν δήθεν πως οι Έλληνες ουδέποτε ενίκησαν τους Άτλαντες, αλλά ούτε έχουν σχέση με τις Πυραμίδες, ισχυρίζονται με ανθελληνική λύσσα (...).

Πιο κάτω συναντούμε τις ίδιες γνωστές θεωρίες περί των ήλιακών, από τον Σείριο καταγόμενων Ελλήνων, περί των ανθρωποειδών Ευρωπαίων και λοιπών φύλων, καθώς και των Τουρανών Μογγόλων, του “κακού λαού του ΟΦΕΩΣ”: που κατάγονται δηλαδή από τον αστερισμό του Όφεως.

Ένας καταπληκτικός τίτλος έρχεται στη συνέχεια να μας εντυπωσιάσει: *Ο ΤΙΜΑΙΟΣ του Πλάτωνος και οι έμμισθοι αρνητές τον Σείριου*. Επάγγελμα κι αυτό.. Να εισπράττεις μισθό για να αρνείσαι τον Σείριο!



Πλανήτη του Σείριου”. Κι ακόμη, πως στη Θήβα υπήρχαν “πράττορες των Ραββίνων που προσποιούνταν τους φανατικούς Έλληνες και οι οποίοι έπεισαν τους Θηβαίους να μηδίσουν”.

Μαθαίνουμε, ακόμη, πως τα δύο απ’ τα τρία διαστημόπλοια των Ελλήνων Θεών, που παρακολουθούσαν τη ναυμαχία Ατλάντων - Αθηναίων, αποχωρώντας “έγιναν δορυφόροι του Άρεως. Οι Αμερικανοί προσπαθούν απεγγνωσμένα να ενεργοποιήσουν τους δορυφόρους αυτούς, αλλά του κάκου. Διότι έχουν ενεργοποιηθεί από τους Έψιλον”. Η συνέχεια: Οι Αθηναίοι παρ’ ότι προειδοποιήθηκαν χρησιμοποίησαν υπερόπλα εναντίον των Ατλάντων, με αποτέλεσμα τον καταποντισμό της Ατλαντίδος αλλά και της Αιγαίδας: κάποιοι λίγοι Έλληνες που διασώθηκαν και κατέφυγαν στην Ισπανία είναι οι σημερινοί Βάσκοι. Οι ανωτέρω πληροφορίες υπήρχαν στο τέλος του έργου του Πλάτωνα Κριτίας, το οποίο εσκεμμένα απεκρύβη από τον ίδιο τον Πλάτωνα. Φαίνεται όμως πως οι Βάσκοι, δηλαδή οι Έλληνες που διασώθηκαν, φυλάγουν από τότε ολόκληρο το έργο. Και να, λοιπόν, που ο κ. Κεραμούδας είναι τώρα κάτοχος του χαμένου τέλους του Κριτία: Οφείλω να ευχαριστήσω την ομάδα “ΘΗΣΕΥΣ” και τους φίλους Βάσκους για την χορήγηση των απορρήτων κειμένων. Ο συγγραφέας παραθέτει τις τέσσερις τελευταίες σελίδες από τον Κριτία, που τις πήρε από τους “Βάσκους απαγόνους των διασωθέντων Ελλήνων της Ατλαντίδος” και δηλώνει: (...) το σπάσμο του Ομηρικού Κώδικα, όπως επίσης και του Πλατωνικού Κώδικα στον ΤΙΜΑΙΟ και ΚΡΙΤΙΑ, μου πήρε πολλά χρόνια.

Μέσα από αυτές τις 4 σελίδες μαθαίνουμε ότι το Έψιλον Βοώτου ηττήθηκε από το Έψιλον του Σείριου και της Ανδρομέδας. Οι εξωγήινοι ήρθαν από τους αστερισμούς του Βοώτη, του Δράκοντα, του Ήτα, του Όφη, της Περιστεράς και του Ωρίωνα, κυριάρχησαν στην Ατλαντίδα, έχασαν όμως τον πόλεμο με τους Έλληνες, οι οποίοι, ωστόσο, παράκουσαν

τους θεούς που επιτηρούσαν από τα τρία διαστημόπλοια και είχαν δώσει εντολή να μην βυθίσουν την Ατλαντίδα. Έκτοτε, και έως την έναρξη της εποχής του Υδροχόου η οποία τους ανήκει, οι Έλληνες τιμωρούνται. Όσο για το κείμενο των 4 απολεσθέντων σελίδων του Κριτία, δεν παρουσιάζει ουδεμία απολύτως συγγένεια με τα γραπτά του Πλάτωνα αλλά, όλως παραδόξως, παρουσιάζει πλήρη ταυτότητα γλώσσας και ύφους με τα κείμενα του κυρίου Κεραμούδα...

Ο συγγραφέας ολοκληρώνει κι αυτό το πόνημα με το συνήθη του τρόπο. Από το τελευταίο κεφάλαιο, με τίτλο “Η εκδίκησης των Ελλήνων”, παραθέτουμε την τελευταία φράση: Η επίδραση, του Σείριου αφυπνίζει την Ιερά Ελληνική Φυλή, καθώς ο Ιχώρος κοχλάζει και ο Δρόμος του Ελληνικού Θριάμβου ήδη καθαρίζει από τα αγκάθια! Έσσεται ήμαρ!!!

Να σημειώσουμε, ακόμα, πως ο κ. Κεραμούδας, που μας έχει πληροφορήσει στις προηγούμενες σελίδες ότι ο Ιωνάθαν Σουίφτ “εθεωρείτο ως ο οξυμένο πνεύμα της εποχής του”, και ότι “πολλά ατλαντικά σκάφη, για να αποφύγουν τον θάνατο καταφεύγουν στις ακτές”, αποκωδικοποιεί τον Όμηρο και μεταφράζει τον Πλάτωνα... Γι’ αυτό διακινδυνεύουμε τη σκέψη, ότι τα γραπτά του αποτελούν μέρος της τιμωρίας που οι θεοί επέβαλαν στους Έλληνες.

Τέλος ας δώσουμε άλλο ένα δείγμα της “ένθεης μανίας” – για να χρησιμοποιήσουμε τη φρασεολογία του – που διακατέχει τον άνθρωπο αυτόν εναντίον της ελληνικής γλώσσας. Αντιγράφουμε κατά γράμμα: Συνεπώς οι θεωρίες παλαιών και νεώτερων συγγραφέων πως δήθεν οι Έλληνες δανείσθηκαν τις γνώσεις των από τους Αιγυπτίους και τους Μεσοποταμίους είναι παραμύθια κακής ποιότητας. Διότι οι αποδείξεις για το ότι κονιορτοποιούν κάθε θεωρία που εφηύρουν οι κατ’ επάγγελμα ανθέλληνες πιστοποιείται ακόμη και από Εβραίους, εκ των οποίων οι Πάσλεϋ, Χάλλεϋ, Ροπς κ.ά., τέλη του 1995, όταν στις Βόρειες Σποράδες βρέθηκε θαμμένος πολιτισμός 10.000 ετών! Τα γεγονότα αυτά γίνονται γνωστά MONON κατόπιν ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Θα θέσω ως παράδειγμα τον προϊστάμενο της “ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ” κ. Αδαμάντιο Σαμψών, ο οποίος εγνώριζε ότι στην μικρή νήσο Γιούρα πρέπει να απομυθοποιηθεί εκεί η φαντασίοπληκτη δοξασία των Ινδοευρωπαίων και να εδραιώθει ότι ΕΛΛΑΣ είναι ΟΛΗ η Γη!

*Απόσπασμα από το βιβλίο του Στέλιου Φανού, Οδηγός των βιβλίων για την Αρχαία Ελλάδα, Β’ τόμος, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις “Κίνηση Ιδεών” (σελ. 584-599). Οι τίτλοι και οι μεσότιτλοι του αποσπάσματος είναι ευθύνη του Αρδην.

φοβού τους Λιακόπουλους και δώρα φέροντας...

Ο ΚΥριος Λιακόπουλος του καναλιού EXTRA 3, συγδε κομιστής προφητειών, έχει γίνει πολύ γνωστός. Τόσο μάλιστα ώστε να κρίνεται διακωμαδήσιμος ακόμη και από ένα συμπαθητικό καλλιτέχνη, όπως ο Μιτσικώστας! Η δοσολογία των εκπομπών του είναι ασυνήθιστα μεγάλη, το ύφος του σωτηριολογικά, λαϊκό τόσο ώστε να ξεπερνάει τα στερεότυπα του τηλεοπτικού ρήτορα και να μεταφέρει μια αύρα ελληνικού καφενείου στον χώρο της μαζικής επικοινωνίας. Είναι το ύφος λαϊκού μεγαλοπαράγοντα, ενός ακόμη άξιου συνεχιστή της παράδοσης του «έρεις ποιος είμαι εγώ...».

Το πρόβλημα δεν είναι μεγάλο, αρχίζει όμως να γίνεται τέτοιο από τη στιγμή που ο κ. Λιακόπουλος εμφανίζεται ως καλωδιωμένος με κύκλους προσκείμενους στη θεία Πρόνοια... Οπότε δια μέσου αυτών των «γνωριμιών», που προσδιορίζονται αορίστως ως «οι γεροντάδες», μπορεί να ενημερώνεται μέχρι και για τις εξελίξεις του σωτηρίου έτους 2024... Λέει λοιπόν και ξαναλέει στις εκπομπές του: «Έγινε κάποια σύσκεψη στη Λεμεσό, εκτιμήθηκαν οι θείες βουλές και προσδιορίσθηκε η 5.5.2024 ως ημερομηνία επικράτησης – διεθνούς μάλιστα! – του ελληνισμού... Για την ενδιάμεση περίοδο προβλέφθηκε η ισχυροποίηση του «Ξανθού γένους» – τούτεστιν των Ρώσων– όμως και αυτή η περίοδος θεωρήθηκε ως καθαρά προσωρινή εν μέσω των γενικότερων εξελίξεων, που υλοποιούν τις επιταγές του Υψίστου...»

Ο κ. Λιακόπουλος θα μπορούσε να παραμείνει στο πεδίο των προβληματισμών περί των ρωσικών αεροσκαφών ή στις εθνολογικές αποκαλύψεις, του ίδιου ή κάποιων άλλων, περί των 20 εκατομμυρίων Ελλήνων(!), που ζουν στην επαρχία Γιουνάν της Κίνας.... Θα μπορούσε να παίξει σε ένα γήπεδο όπου είναι εφικτή η επαλήθευση ή η διάψευση. Όμως προτίμησε να ξανοιχθεί σε μεγάλα «αποκαλυψακά» θέματα και σε βαθιές θάλασσες, κομίζοντας ως δώρο την παγκόσμια επικράτηση του Ελληνισμού. Απευθυνόμενος φυσικά σε ένα μάλλον προϊδεασμένο ακροατήριο, που είναι διατεθειμένο να αρπαχθεί από την οποιαδήποτε φαντασίωση προκειμένου να υπηρετήσει βαθύτερες επιθυμίες. Ακροατήριο που ναι μεν προϋπάρχει, πλην όμως υπόκειται στους τηλεοπτικούς νόμους της διευρυμένης αναπαραγωγής...

Το αστείο και τραγικό ταυτόχρονα είναι ότι όλα αυτά βγαίνουν στον αέρα, ενώ η ελληνικότητα και ο ελληνικός πολιτειακός σχηματισμός μπαίνουν μέσα στην «υπαρξιακή» βάσανο της παγκόσμιωποίησης: Δηλαδή σε μια διαδικασία σκληρή και, ενδεχομένως, κατεδαφιστική –εκτός εάν υποστηρίξουμε τη μεταφυσική αντίληψη της «αιωνιότητάς» του, ανεξαρτήτως πολιτικών συνθηκών. Οι προφητείες εκφέρονται ενώ η Ελλάδα παραπειταί πάσης στρατηγικής, οδεύοντας προς το καθεστώς τουρκικού προτεκτοράτου. Ενώ απειμπολεί τη «συμβιωτική» λογική της Διεθνούς Νομιμότητας – όχι προς όφελος μιας δονκιχωτικής εκστρατείας για την παμβάλκανική ή παγκόσμια κυριαρχία, αλλά για την χαμαιλεοντική επιβίωση μέσα σε μια κατάσταση «ρεαλιστικών» συμβιβασμών και «μέσων όρων». Ενώ συμπεριφέρεται στο πλαίσιο της ΕΕ ως δευτεροκλασάτη χώρα μεσαζόντων, ενώ το ηγετικό πολιτικό της σώμα σηκώνεται πάνω και κάθεται κάτω τη υποδείξει των

Αμερικανών, ενώ ο παραγωγικός της ιστός καταρρακώνεται, ενώ οι φυσικοί πόροι αδρανοποιούνται προς όφελος της τουριστικής μονοκαλλιέργειας και η μεγάλη φυσική της κληρονομά –η υπέροχη ελληνική φύση– πτωχεύει μέσα από τη πράξη ή απραξία ανάξιων διαχειριστών. Ενώ η χώρα «ξεμένει» με την επίκληση του παρελθόντος της και της πολιτιστικής κληρονομίας, χωρίς να βιώνει στα πλαίσια της μια σκληρή αλλά «εποικοδομητική κριτική», όπως αυτή που άσκησε ο Ιούλιος Καίσαρας στους Αθηναίους το 48 π.Χ: «Ποσάκις υμάς, υπό σφων αυτών απολλυμένους, η δόξα των προγόνων περισώσει;» Σε ελεύθερη απόδοση: Πόσες φορές, εσείς που έχετε καταστραφεί από τις ίδιες σας τις πράξεις,



θα διασώζεσθε από την πατρογονική δόξα;

Δεν θέλω να δώσω κάποια σίγουρη ερμηνεία σε αυτή τη κολοσσαία αντίφαση. Απλώς σημειώνω για παραπέρα σκέψεις, ότι μια φορά και ένα καιρό, η υπερδεξιά ονείρωξη της πλανητικής κυριαρχίας συναρθρώνονταν με ρεαλιστικούς όρους, όπως ήταν π.χ η ενδυνάμωση του στρατού, η παραστρατιωτικοποίηση της κοινωνίας, η πάταξη των μειοψηφιών και των «αποκλίσεων», η ενίσχυση της εθνικής αυταρέσκειας κλπ. Τώρα η άφεση στις τηλεοπτικές προφητείες φαίνεται να σημαδοτεί μια νέα, μεταμοντέρνα, παθητική όσα και τα προγράμματα λιποδιάλυσης και καθιστικού αδυνατίσματος, υπερδεξιά του καναπέ. Ίδωμεν...

**

κατά ποίου ο λίθος του αναθέματος;

ΧΑ νείς λογικός ανθρωπος δέν πρέπει νά έπιχαιρει γιά τήν έπιβεβαιώση κάποιων δυσοίωνων προβλέψεών του. Είλικρινά θά ήθελα νά ξεχω διαφεύσθει γιά αύτά πού γραφα ρό 28ετίας γιά τήν μέλλουσα νά πλήξει τή χώρα μας άλαλία (λόγω τού έξοβελισμού τῶν ἀρχαίων Ἑλληνικῶν καί τήν δόλοσχερή κατάργηση τῆς διδασκαλίας τῶν λογίων μορφῶν τῆς Ἑλληνικῆς γραμματείας) καί ἀνιστορησία, μετά τήν είσαγωγή νέων -δῆθεν- μεθόδων διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῆς ιστορίας, με τήν ἀπόλυτη κυριαρχία τῆς λεγόμενης «ἄνευ γεγονότων ιστορίας», με τήν έξαφάνιση παντελῶς τῆς χρονολογίας, πού ἀποτελεῖ τή σπονδυλική στήλη τῆς ιστορίας, με τήν κυριαρχία τῆς ἀερολογίας, πού παρουσιάζοταν ώς δῆθεν φιλοσοφία τῆς ιστορίας, με παραπομπές σε πηγές, πού μόνο πηγές δέν ήσαν (ήσαν ήμετερόφρονες νεόκοποι ιστορικοί), μ' ἔναν ἐπιδερμικό προοδευτισμό πού μύριζε κομματική κινάθρα (= μυρωδιά τραγούν, "τραγύλα") σε ἀκτίνα 2 χλμ, με ἐγχειρίδια ιστορίας πού ήσαν δηντως «ἐγχειρίδια» καί κατά τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας καί γραφῆς καί κατά τῆς ιστορίας, με διδακτέα / ἔξεταστέα ὑλή κομμένη σε φέτες, ἀποσυνδεδεμένες ἀπό τόν λοιπό ιστορικό κοριό. Μέ δλα, λοιπόν, αὐτά τά ἀνάποδα καί τά στραβά, δπον τυφλοί δάσκαλοι (δάσκαλοι πού πιστεύουν στό δόγμα δτι «σωστό είναι δ, τι γράφει τό σχολικό») δόδηγούσαν μονόφθαλμους (καί μ' αὐτό ἔννοω τούς μαθητές πού πιστεύουν στό παιδαγωγικό δραμα «νῦν ύπερ πάντων δ βαθμός»), φθάσαμε στό σημείο νά βγοῦν ἀπό τά Ἑλληνικά -τόσος τοῦ λέγειν- σχολεία δυσ ργειές ἀνελλήνιστων, ἀνιστόρητων καί ἀγεωγράφητων μαθητῶν.

Είχα συχνά τότε σ' ἔκεινο τό μακρινό παρελθόν προειδοποιήσει: «Βγάλαμε τά ἀρχαῖα, θά βγάλουμε τά μάτια μας». (Αὐτό ήταν τίτλος ἀρθρου μου τό 1976). Κι ἔπεσαν πάνω μου μαῦρα κοράκια με νύχια γαμψά (ἄλλοτε υμνητές τῆς δικτατορίας) νά βγάλουν τά δικά μου μάτια. Είχα ἀκόμη προειδοποιήσει -σχετικά με τήν ιστορία-, πώς δ,τι πετάς ἀπό τό παράθυρα, θά σου ἔλθει ἀπό τή ρημαγμένη στέγη. Τήν ιστορία θά ἀντικαταστήσει ή παραίστορία. Καί τούτη ή παραίστορία θά ἔξειχθει σε ἰδεολογία μιᾶς ύστεροικής πατριδολαγνείας. Άλλ' δπως λένε οι μαθητές, «στοῦ κουφοῦ τήν πόρτα, πάρε καί τήν... πόρτα».

Θά ήμουν ὁ ἔσχατος πού θά κατηγοροῦσα αὐτούς πού σήμερα, ἀφού δέν διδάσκονται τίποτα στό σχολείο γιά τόν ἀρχαῖο κόσμο (ἀπεναντίας ἀκοῦνε ἡ διαβάζουν χλευασμούς), στραφήκαν πρός μιά παραμυθολογική ιστοριογραφία πού κάνει τόν Ἑλληνικό κόσμο τῆς ἀρχαιότητας ἀμερικανικό Superman. Οι Ἐλληνες δέν ήσαν γήινοι ήσαν ἔξωγήνινοι! Όταν στούς πρώτους αἰώνες τῆς κοιστιανικής κυριαρχίας είχε ἀρχίσει ὁ σκληρός ἀγώνας ἐναντίον τῆς ἀρχαίας θρησκείας καί τῶν «έθνων», τότε στή συνείδηση τοῦ ἀπλοῦ λαοῦ τό γένος τῶν Ἑλλήνων ταυτίστηκε με τό γένος τῶν γιγάντων. «Στον καιρό τῶν Ἑλλήνων», λένε οι παράδοσεις πού κατέγραψε

δ Νικ. Πολίτης. Κι ὁ λαός φανταζόταν τούς Ἐλληνες με γιγάντιο ἀνάστημα, πλάσματα ὑπερφυσικά πού σήκωναν δυναμάρια κι ἔφτιαχναν κάστρα με πέτρες ἀσήκωτες κι ἀπό βαροῦλκο.

Τό ίδιο συνέβη στόν παρόντα καιρό. Ή ἀρχαιολατρία, πού ἀπό πολλές πλευρές ἦταν δικαιολογημένη, ἦταν φυσικό νά ἔξειλιχθεί σε «οὐφολογία», ἀφού τό μάθημα τῆς ιστορίας στά Ἑλληνικά σχολεῖα καί στά πανεπιστήμια κατάντησε ἀρλουμπολογία. Στά σχολεῖα μας, ἐν ὄνδρατι τῶν νέων δεξιοτήτων, ἐπιβλήθηκε ἔνα σύστημα ἀδεξιοτήτων. Οι ἀνθρωπιστικές μαθήσεις θυσιάστηκαν στό βωμό τῆς «στελεχοποίησης». Μαζί καί ή ιστορία. Ό,τι, δημος -παρά πάντα νόμον δρθῆς ἀγωγῆς- διώκεται καί εἰς πῦρ βάλλεται, μυθοποιεῖται. Κι ἔπανέρχεται στή ζωή συχνά ώς βρυκόλακας. Αὐτά πού σήμερα προβάλλονται ώς νέες μελέτες, ώς νέες ἀναζητήσεις, ώς νέες ἀνακαλύψεις περὶ ἀρχαίου κόσμου, καρποί μελέτης καλοπροαίρετων συχνά ἐρασιτεχνῶν, είναι μιά νέα μυθολογία πού ἔχει πνευματικό πατέρα τόν Νταΐνικεν. Τό γεγονός δτι ο ἐνύφωντις αὐτός Ἐλβετός ξενοδόχος ἔγινε με τά βιβλία του ζάπλουτος, κάνει πολλούς νά πιστεύουν δτι, με τίς περιέργες ἀφηγήσεις τους περὶ ἀρχαίων Ἑλλήνων, θά ἀποκτήσουν τά πλούτη τῶν χρυσοφόρων Μήδων. Όλη ή ἀμερικανική μυθολογία -κυρίως διά τῆς τηλοψίας- μεταφέρεται ἔντεχνα στήν Ἑλλάδα, γιά τή διαμόρφωση μιᾶς νέας ἰδεολογίας, με στόχο τήν ἀποκοπή τῶν Ἑλλήνων ἀπό τή ζώσα παράδοση, ἀπό τίς δυνάμεις ἐκείνες πού τόν γέμιζαν θέληση καί καρτερία στά χρόνια τής δουλείας, γιά νά φθάσει ώς τόν ἀγῶνα τῆς παλιγγενεσίας. Δέν παραγγωρεῖται δτι αὐτό είναι καί μιά ἀντίδραση πρός ἔνα μισαλλόδοξο χριστιανικό πνεῦμα, πού ύπάρχει ἀκόμη σε κάποιος κύκλους θρησκευόμενων, οι δποίοι βλέπουν τήν ἀρχαία σοφία, τήν ἀρχαία λογοτεχνία ώς σκέτη ἀμαρτία. Ως καθηγητής είχα ἀντιμετωπίσει πολλά τέτουα περιστατικά, ἄλλοτε φαιδρά καί ἄλλοτε τραγικά.

Φαινόμενα παραίστορίας καί παραμυθολογίας είχαμε καί στό παρελθόν, ἄλλα τότε ύπηρχαν ἀνθρωποι πού ήσεραν γερά ἑλληνικά καί ήσεραν νά ἀπαντοῦν ἀποστομωτικά. Σήμερα ή ἀρχαιογνωσία θεωρεῖται σχεδόν ἀμαρτία. Κι ήταν φυσικό νά συμβεῖ αὐτό. Καί ἀπό μιά ἀποψή τό θεωρῷ ἔκφραση ύγειάς τοῦ λαοῦ μας, πού διψά νά μάθει δ,τι ἐπί τρεῖς δεκαετίες τοῦ ἔκρυβαν καί τοῦ κρύβουν οι ἀρχαιομάσαγες πού ἐλέγχουν τήν παιδεία μας. Όταν οι ἐπίσημοι φιλόλογοι καί ιστορικοί, ἀντί νά παιξουν τό ρόλο τοῦ Λεωνίδα, ἔπαιξαν τό ρόλο τοῦ Εφιάλτη, ήταν φυσικό τή φύλαξη τῶν Θεομοπυλῶν νά τήν ἀναλέψουν ἐρασιτέχνες, οι περισσότεροι ἀπό ἀνυστεροβουλία, λίγοι ἄλλα εύφυεστεροι ἀπό ύστεροβουλία, γιά νά μετατρέψουν τήν ἀρχαιολατρία σε ἰδεολογία ἐνός κενοῦ πατριωτισμοῦ, πού στρέφεται κατά των ύπαρκτῶν στηριγμάτων τοῦ παρόντος Ἐλληνισμοῦ, ἐνός πατρι-



ωτισμού καμουφλαρισμένου με ένα «πασπάλισμα» ψευδο-παγανισμού. Έχει γεμίσει ή χώρα μας άπό έλληνολάτρες χωρίς ούσιαστική έλληνική κατάρτιση, χωρίς γνώση «γερῶν Έλληνικῶν», χωρίς ένβιώση της συνέχειας πού κάνει τήν άρχαιότητα νά είναι παρούσα και στόν παρόντα καιρό. Γιά παράδειγμα, τό βαθύ μυστήριο τοῦ άρχαιού θεάτρου δέν βιώνεται μέ τις -συνήθως γελοίες- παραστάσεις πού βλέπουμε κατά τή φαστώνη τοῦ καλοκαιριοῦ στά άρχαια θέατρα, βιώνεται μέσα στό βαθύ μυστήριο τῆς λειτουργίας πού τελεῖται στούς χριστιανικούς ναούς.

Θά μου ήταν εύκολο νά μιλήσω γιά τήν αυτάρκεια τῆς άμαθειας, γιά έπανοδο, άπό άλλους δρόμους, στό χώρο τῆς μαγείας και τῆς μαγγανείας, γιά μουμιοποίηση τῆς άρχαιότητος, γιά άποσύνδεση τῶν άρχαιών από τόν έαυτό τους και τήν συνταύτιση πρός τούς μυθικούς γερμανικούς ήρωες, τό ένζυμο τῆς βαγκνερικής ίδεολογίας τού γερμανικού ύπερανθρωπισμού, πού έκφραστηκε πολιτικά μέ τό κίνημα τού χιτλερικού έθνικοσσιαλισμού. Δέν άποκλείεται και έδω, έν' όνόματι τῆς προστασίας τῶν άρχαιών, νά έμφανισθεὶ ἔνα κίνημα «έθνικής σωτηρίας» μέ φασίζουσες τάσεις, πού φυσικά θά πάρει διαστάσεις, δταν και στή λοιπή Εὐρώπη έμφανισθούν άνάλογες τάσεις, λόγω τού ισοπεδωτικού όδοστρωτηρικού σχεδιασμού τῶν χαρτογιακάδων πού κατοικεδρεύουν στίς Βρυξέλλες και οί δποίοι κάνουν «κλωτσοκούφια τίς εύαισθησίες τῶν λαῶν πού δουλεύουν γι' αύτούς, ένω αύτοί «δουλεύουν» τούς λαούς.

Δέν μπορῶ νά είμαι κατήγορος όλων αύτῶν τῶν άρχαιοιμανῶν, πού σπεύδουν μέ τό ύστερημά τους νά άγοράσουν ἔνα βιβλίο περὶ άρχαιότητας, δ, τι κι ἄν λειτ αύτό, γιά νά μάθουν αύτά πού δέν διδάχθηκαν στά σχολεία και στά πανεπιστήμια. Δέν κατηγορῶ ούτε και τό πάθος μερικῶν, δταν αύτή τή στιγμή τό μεγαλύτερο μέρος τῆς παγκόσμιας ίστοριογραφίας πού άφορα στήν άρχαια Έλλάδα, έχει μεταβληθεὶ σέ πρωκτολογία. Τό μέγα πρόβλημα πού άπασχολεῖ τή πανεπιστημιακή ίστοριογραφία Εὐρώπης και Αμερικῆς είναι το ἄν οί Άρχαιοι Έλληνες ήσαν... όμοφυλόφιλοι! Λέσ κι ήταν θέμα πρωκτοῦ ή έποποιά τοῦ Αλεξάνδρου, ή νίκη στή Σαλαμίνα, ή κατασκευή τοῦ Παρθενώνος και ή θυσία τῶν Θερμοπυλομάχων.

Όταν, λοιπόν, ἔνας λαός άμυνται γιά νά σώσει δ, τι νομίζει πώς τόν έχει σώσει, είναι φυσικό νά φθάνει ως τήν ύπερβολή. Δέν άποκλείεται άμως και άπό τήν ύπερβολή αύτή κάτι καλό νά βγει: νά

ξαναγυρίσουμε στή μελέτη τῶν άρχαιών άπό τό πρωτότυπο (οί περισσότερες μεταφράσεις, έλληνικές και ξένες, είναι παραφράσεις)

και νά δοῦμε, δταν καταλαγιάσει ο σάλαγος, τά πράγματα πιό νηφάλια. Γνωρίζω άνθρωπους τοῦ λαοῦ πού αύτή τή στιγμή μελετούν μέ βοηθήματα τόν Νόννο (πού δέν νομίζω δτι έχει διδαχθεὶ ποτέ σέ πανεπιστήμιο), τά «Άργοναυτικά» τοῦ Ήλιοδόρου, τά «Θραύσματα» τοῦ Ήρακλείτου και τῶν προσωρακατικῶν.

Ἄν, λοιπόν, πρέπει νά οξειδωμε κάποιο λίθο άναθέματος, άς μήν τόν οξειδωμε στούς «ούφολόγονυς», άλλα σέ κείνους πού έδιωξαν τήν ίστορία μας άπό τά σχολεία, σέ κείνους πού τήν σπιλώνουν μέσω τῆς έντυπης και τῆς ήλεκτρονικής δημοσιογραφίας, σέ κείνους πού έπιψελως άποκρύπτουν, συγκαλύπτουν και κυριολεκτικά θάβουν κάθε βιβλίο ίστορίας πού δέν κινεῖται στή γραμμή τῆς παγκοσμιοποιημένης ύποτέλειας. Δέν θέλω ούτε νά μιλῶ προσωπικά. Άς μού συγχωρεθεὶ άμως τούτη τή φορά νά μιλήσω γιά μιά προσωπική μου περίπτωση: Στίς 2 Δεκεμβρίου τοῦ 2004 κυκλοφορήθηκε ἔνα έργο μου, ή τρίτομη «Ιστορία τῶν Άρχαιών Αθηνῶν». Έργο γραμμένο μέ Θουκυδίδειο πνεύμα. Πόσο τό είδατε νά προβάλλεται στά κρατικά και στά ύπερκρατικά καινάλια; Πόσο μιλησαν γιά τό έργο αύτό οί «φίλοι» μου δημοσιογράφοι (κάποτε μαθήτες μου) πού άνταγωνίζονταν άλλοτε ποιός θά μέ «πρωτοβγάλει», τάχα γιά νά μάθουν, ἄν ο Αλέξανδρος ήταν gay! Φυσικά, ἄν έγραφα κι έγώ δτι τό μεγαλύτερο προσόν τοῦ Περικλῆ ήταν ο πρωκτός του, και δτι οί Τριακόσιοι τῶν Θερμοπυλῶν ήσαν διμοφυλόφιλοι, θά γινόταν χαλασμός. Καί τότε θά βαφτιζόμουν κι έγώ άπό τούς «κεκράκτες» τής χούντας... «προοδευτικός»!

Ή πρότασή μου είναι άπλη: νά έφαρμοσθεὶ ή άρχη τοῦ Ήρακλείτου μέ κάποια παραλλαγή, άφου ή «Εφεσος πιά έχει γίνει τοντοκική: «Άξιον Έφεσίοις ήβηδόν άπάγξασθαι πᾶσι/ καί τοῖς άνήβοις τήν πόλιν καταλιπεῖν/ οἵτινες Έρμοδώδων άνδρας έωατόν δηνήστον έξεβαλον» (=Θά ξίζε δλοι οί Έφεσιοι, άπό τήν έφηβική ήλικια και πάνω, νά πάνε γιά κρέμασμα και ν' άφησουν τήν πόλη στά παιδιά. Διότι έξορισαν τόν Έρμοδώδω, τόν πιό χοήσιμο άπ' δλους). Ό δικός μας Έρμοδώδως ήταν τ' Άρχαια και ή ίστορία μας.

**

τηλεοπτική δυσπεψία

Η κριτική για άλλους συνανθρώπους είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Η κριτική για άλλους δημοσιογράφους είναι ακόμη δυσκολότερη. Δυο σχετικά βασικά ερωτήματα είναι 1) το ποιος θα κρίνει τους κριτές και από πού αυτοί ορμώμενοι θεωρούν ότι μπορούν να κρίνουν άλλους και 2) είναι άραγε μια οποιαδήποτε κριτική για κάτι που δημοσιοποιείται ένα ψαλιδισμα της ελευθερίας της έκφρασης και του λόγου;

Εάν προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στα ανωτέρω είναι σίγουρο ότι θα πέσουμε σε έναν λαβύρινθο για το τι πρέπει και τι δεν πρέπει. Φαίνεται όμως να υπάρχει ένα κριτήριο, και αυτό είναι «το εύλογον», όπως το ονόμαζαν οι Σκεπτικοί Φιλόσοφοι της μέσης Πλατωνικής Ακαδημίας. Δηλαδή, όταν η κοινή λογική και η απλή ανθρώπινη αισθητική μας «επαναστατούν», τότε πρέπει να κρίνουμε και να μιλήσουμε. Είναι απλά αυτό που ο λαός λέει: «Εχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι». Ειδικά σε θέματα αισθητικής όπου η κακογουστιά σε βομβαρδίζει από παντού, μέσα σε ένα σάπιο καπιταλιστικό σύστημα, που στο όνομα του κέρδους δεν αφήνει τίποτε όρθιο, εκεί κάποιοι τελικά πρέπει να αντισταθούν.

Για να καταλάβετε σε τι ασχήμια μπορεί να φέρει η καπιταλιστική αισχροκέρδεια τους ανθρώπους παραθέτουμε πιο κάτω μέρος μικρού άρθρου από την «Ελευθεροτυπία» της 10-1-2005 με τίτλο «Μήνυσε κανάλι γιατί απδίασε». Διαβάζουμε: «Μήνυση στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC λόγω ...απδίας έκανε πτλεθεατής που ζητεί 2,5 εκατομμύρια δολάρια επειδή αρρώστησε παρακολουθώντας τους πάικτες του ριάλιτι «FEAR FACTOR» να τρώνε ποντίκια. Στην τετρασέλιδη χειρόγραφη μήνυση του ο Όστιν Άτκεν, από το Κλήβελαντ, αναφέρει ότι καθώς έβλεπε το ριάλιτι παιχνιδι «Παράγοντας φόβου», που καλεί τους διαγωνιζόμενους να περάσουν από διάφορες εξτριμ δοκιμασίες για να κερδίσουν κάποιο χρηματικό έπαθλο, ένιωσε να του ανεβαίνει η πίεση σε σημείο που ζαλίστηκε τόσο ώστε χτυπήσε το κεφάλι του στην πόρτα. «Το να βλέπεις ανθρώπους στην τηλεόραση να τρώνε νεκρά ποντίκια είναι τρελό. Έκανα εμετό όπως και άλλο ένα άτομο μέσα στο σπίτι». Φαίνεται ότι ο Άτκεν δεν είχε ξαναπαρακολουθήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο προβάλλεται αρκετά χρόνια με μεγάλη επιτυχία στην αμερικανική μικρή οθόνη. Σε άλλα επεισόδια οι συμμετέχοντες έχουν φάει αράχνες, κατσαρίδες, σκουλήκια, έχουν μπει σε φέρετρα ή γυάλινα κουτιά γεμάτα φίδια και άλλα ερπετά. Ο δικηγόρος πάντως του κ. Άτκεν σε δηλώσεις του που δημοσιεύει η ιστοσελίδα του BBC αναφέρει μεταξύ άλλων ότι το κανάλι στέλνει λάθος μηνύματα στους πτλεθεατές του όταν παρουσιάζει ανθρώπους να κάνουν στην τηλεόραση τα πάντα για το χρήμα».

Αυτά έχει να μας πει η «Ελευθεροτυπία» σχετικά με το ξεπούλημα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας για μια χούφτα λεφτά. Η αναφορά μας σ' αυτό το άρθρο της «Ελευθεροτυπίας» είναι απλώς ενδεικτική, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε δεκάδες άλλες περιπτώσεις όπου τα λεφτά ξεφτίλιζουν κάθε έννοια ανθρώπινης συνειδησης, θα ήθελα όμως εδώ να τονίσως ότι το προαναφέρθεν απδιαστικό τηλεοπτικό αμερικανικό παιχνιδί το αναμεταδίδει, έχοντας προφανώς εξασφαλίσει τα δικαιώματα, και κάποιο δικό μας ελληνικό κανάλι. Έχουμε δει όμως και άλλα «δόμορφα» στα δικά μας ελληνικά κανάλια, όπως ανθρώπους να δηλώνουν ότι θα «κάρφωναν» χωρίς αναστολές συναδέλφους τους, προκειμένου να πάρουν μια καλή θέση σε κάποια δουλειά. Κι αυτό επίσης το αναφέρουμε ενδεικτικά για να καταδείξουμε το «ψηφό επίπεδο» των ελληνικών ριάλιτις.

Αυτά ως προς τα ριάλιτις. Δυστυχώς όμως, εδώ και κάποια



ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ STEVE FICKER ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ DAILY TELEGRAPH, ΛΟΝΔΙΝΟ

χρόνια, έχει παρουσιαστεί και ένα νέο «φρούτο» στην ελληνική τηλεόραση, ιδιαίτερα στα μικρά κανάλια. Είναι το «τηλεμάρκετινγκ», τύπου «ελλαδεμπορικού». Δεν τολμώ σ' αυτήν τη σύνθετη λέξη να βάλω στην Ελλάδα «Ξε» κεφαλαίο.

Καταλαβαίνω ότι οι καιροί είναι δύσκολοι και κάποιοι άνθρωποι πρέπει να ζήσουν, αυτοί και οι οικογένειές τους, ιδιαίτερα αν είναι πολύτεκνοι. Όμως το να πρωθείς ίδεες και σκέψεις και να λες πράγματα που δεν πιστεύεις, προκειμένου να «πουλήσεις», δεν είναι δεοντολογικό, ούτε καν με κριτήρια εμπορίου. Κάθε πωλητής στο εμπόριο πιστεύει ότι το προϊόν του σε σχέση τιμής και απόδοσης είναι καλό. Σπάνια βρίσκεις πωλητές να πωλούν κάτι το οποίο πιστεύουν ότι είναι εντελώς σκάρτο. Κάτι τέτοιο θα τους δημιουργούσε την αίσθηση του «απατεώνα» και όχι του πωλητή.

Δυστυχώς όμως αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί σήμερα. Ακόμη και αυτοί οι «τηλέμποροι» που έχουν καλές προθέσεις, φτάνουν στο σημείο, εξ αιτίας των υπερβολών τους, να κάνουν πολύ περισσότερο κακό αντί για καλό, παρ όλο που κάτι τέτοιο δεν θα το ήθελαν. Συγχέουν την αύξηση της αναγνωρισμόπτας τους μέσα στο κοινό, όταν περπατούν π.χ. στον δρόμο, με κάποια υποτιθέμενη επιτυχία τους. Εκεί αρχίζουν τα σύνδρομα του ναρκισσισμού και της «μαγκιάς», θεωρούν «μαγκιά» να πουλούν φύκια για μεταχωτές κορδέλες, θεωρούν «εξυπνάδα» να εκμεταλλεύονται τα αισθήματα πατριωτισμού των απλών συμπολιτών μας για να τους πουλούν τις περισσότερες φορές αμφιβόλου ποιότητας βιβλία, γραμμένα στο πόδι, που εκδίδονται με το κιλό από οίκους που να μην τους χαρακτηρίσουμε καλύτερα. Με φράσεις-ετικέτες του τύπου «οι κουλτουριάρχες που δεν καταλαβαίνουν από συνωμοσίες», «οι λελέδες διανοούμενοι που δεν είναι ελληνόψυχοι» και άλλα τέτοιου ειδούς «ωραία» επινοήματα νομίζουν ότι με τσαμπουκά και μαγκιά εκτοπίζουν από το ελληνικό τοπίο κάθε Έλληνα σκεπτόμενο πολίτη. Κούνια που τους κούναγε. Απλώς τόσο καιρό υπάρχουν και δεν έχουν φάει τα ιδεολογικά «γιασούρτια» που τους αξίζουν επειδή σε κάθε άνθρωπο που σέβεται τον εαυτό του, του είναι πολύ δύσκολο να ασκεί κριτική σε άλλους συνανθρώπους του, ακόμη και όταν είναι εμφανής η «καφρίλα» που αναδύουν. Ας μου συγχωρέσετε για λίγο την χρησιμοποίηση και εκ μέρους μου φράσεων-ετικετών, αλλά νιώθω ειλικρινά αυτήν την κατάσταση του «τηλεμπορίου» να μην μπορώ να την αντέχω άλλο και αγανακτώ.

Όμως ακόμη και εκείνο το είδος των «τηλεμπόρων» που δεν χρησιμοποιούν την Ελλάδα για κράχη, αλλά έχουν άλλα δολώματα, όπως «εξωγήινους, φαντάσματα, στοιχειά, προφητείες,

σεισμούς, λιμούς και καταποντισμούς», και αυτοί, έστω και αν δεχτώ τις καλές τους προθέσεις, κάνουν περισσότερο κακό απ' ότι καλό. Πάντα φυσικά κατά την γνώμη μου.

Σήγουρα υπάρχει μιας μορφής γνώση που θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε **εσωτερική γνώση**, όμως ακόμα και σε αυτή την περίπτωση επιβάλλεται να είμαστε πολύ προσεκτικοί, ώστε να διαφυλάξουμε αυτή τη γνώση, για να μην φτάσει εκεί που δεν πρέπει. Όταν την εσωτερική γνώση την δημοσιοποιείς και την κάνεις εξωτερική γνώση, είναι βέβαιο ότι το τίμημα που θα πληρώσεις είναι η γελοιοποίηση. Αν κάτι είναι για εντός του οίκου, δεν το κάνεις βούκινο σε όλο τον κόσμο. «Τα εν οίκω μη εν δήμω» των αρχαίων προγόνων είναι μια σοφή φράση που έχει διαχρονική αξία και ισχύει φυσικά και σήμερα. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να συζητούνται μόνο μεταξύ φίλων, κάποια άλλα πράγματα που μπορεί να γραφούν και σε περιοδικά και κάποια άλλα που μπορούν να ειπωθούν μέσα από τα ΜΜΕ, τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδα.

Για παράδειγμα, από την στιγμή που δεν υπάρχουν επίσημες διαβεβαιώσεις από κυβερνήσεις διαφόρων χωρών της γης ή από τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας τους για την ύπαρξη, ας πούμε, εξωγήινων, που επισκέπτονται τον πλανήτη μας, κάθε ενασχόληση με ένα τέτοιο θέμα είναι λογικό να περνά στον χώρο της «γραφικότητας». Συνεπώς, όταν κάποιος προσπαθήσει να καταπιεστεί με ένα τέτοιο ή παρόμοιο θέμα, εύκολα μπορεί να χαρακτηριστεί «γραφικός». Θα ρωτήσεις κάποιος «δηλαδή θα λέμε και θα δημοσιοποιούμε ότι είναι εγκεκριμένο από την εξουσία;» Όχι και πάλι όχι. Όμως προηγούνται πολύ πιο σημαντικά προβλήματα κοινωνικής και ανθρωπιστικής μορφής, που δεν μας αφήνουν την πολυτέλεια να ασχοληθούμε με θέματα γύρω από τους **εξωγήινους** και μέσω αυτών να εναντιώθούμε στην εξουσία, επειδή τέτοιου είδους θέματα μας εκθέτουν και μας καθιστούν ευάλωτους, εξ αιτίας ελλείψεως τεκμηρίων και αποδείξεων. Συνήθως, σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτό που πετυχαίνουμε είναι το αντίθετο από αυτό που επιδιώκουμε. Η εξουσία βρίσκει ευκαρίψια να μας «γραφικοποιήσει» και, όταν το κάνει αυτό, απαδυναμώνει βάναυσα τις πολιτικές, κοινωνικές, οικολογικές και ανθρωπιστικές απαιτήσεις μας. Συνεπώς χρειάζεται ιεράρχηση και αξιολόγηση των στόχων σε έναν κοινωνικοπολιτικό αγώνα. Αν κάποιοι έχουν λύσει όλα τα άλλα και τους μένει να λύσουν μόνο το πρόβλημα των «εξωγήινων και των στοιχείων», τότε καλά κάνουν και ασχολούνται. Η καθημερινότητα όμως της ζωής αποδεικνύει ότι, και στον δικό μας κόσμο που μαστίζεται από την ανεργία και την αναδούλειά, αλλά ακόμη περισσότερο στον τρίτο κόσμο όπου ένα τσουνάμι μπορεί να εξοντώσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, αφήνοντας και υποψήφιους για τον θάνατο πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ακόμη λόγω επιδημιών, σε έναν κόσμο όπου ένας «μπαμπούλας» πλανητάρχης ισοπεδώνει όποιο κράτος αντιστέκεται στα σχέδια των ψηφιαλιστών του πετρελαίου και των τραπεζών, αυτή η καθημερινότητα λοιπόν δεν μας αφήνει περιθώρια για έρευνες πολυτελείας γύρω από «εξωγήινους ή ενδογήινους».

Προσωπικά πιστεύω ότι αν ένας ερευνητής δεν λαμβάνει υπόψη του τα πολιτικοκοινωνικά προβλήματα που τον περιβάλλουν, τότε ακόμη και αν ο χώρος έρευνάς του έχει κάποια αξία, τότε το αποτέλεσμά της, τουλάχιστον στα μάτια των ανθρώπων που αγωνιούν για τα προς το ζην της καθημερινότητας, θα μοιάζει με έρευνα του τύπου «Περί όνου σκιάς». Απόδειξη ότι τα περιοδικά με μεταφυσικά, παραψυχολογικά και εξωπραγματικά θέματα αγοράζονται κυρίως από νεαρούς που ξοδεύουν, ως επί το πλείστον, τα λεφτά του μπαμπά. Ευτυχώς, σ' αυτόν τον χώρο των μεταφυσικών ερευνών υπάρχουν και κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις ανθρώπων, που λειτουργούν πραγματικά με έναν αν-

τρεπτικό και επαναστατικό τρόπο και έτσι διασώζεται, έως ένα βαθμό, η κατάσταση, εξ αιτίας του ηρωικού τρόπου ζωής αυτών των ελάχιστων δημοσιογράφων του χώρου του «παράξενου». Παρ' όλο που λογικά θα έπρεπε να ασχολούνται οι άνθρωποι του «παράξενου χώρου» με πηλεμάρκετινγκ και προώθηση των βιβλίων τους με θέματα εξωγήινους κλπ, δεν το κάνουν.

Το κάνουν όμως άλλοι, χωρίς μάλιστα να πιστεύουν σε ύπαρξη εξωγήινων οντοτήτων, θα αναφερθώ στην περίπτωση ενός ανθρώπου που πουλά από την πηλεόραση βιβλία για UFO¹, ο οποίος με διαβεβαίωνε ότι καθόλου δεν πιστεύει στην ύπαρξή τους. Το τι κάνει αυτόν τον άνθρωπο να εμπορεύεται τέτοιου είδους βιβλία δεν μπορώ να καταλάβω. Διότι γνωρίζω καλά ότι και καλός άνθρωπος είναι και σωστός οικογενειάρχης και σωστός στις συναλλαγές του και ένας πραγματικά Έλληνας πατριώτης. Είναι οι περιπτώσεις που καταλήγεις να πεις «άβισσος η ψυχή του ανθρώπου». Είναι τόσο μεγάλο το ταλέντο του συγκεκριμένου ανθρώπου στο «πηλεμάρκετινγκ» που πιστεύω ότι θα μπορούσε να πουλά άνετα βιβλία με ποίηση ενός Παλαμά, ενός Σικελιανού, ενός Βάρναλη, αλλά και άλλα υψηλής ποιότητας βιβλία. Ελλικρινά δεν ξέρω τι να πω, για αυτό άλλωστε θεωρώ την κριτική πολύ δύσκολο πράγμα, επειδή μπορεί να κακολογήσεις ανθρώπους που δεν το αξίζουν.

Ο μεγάλος φυσικομαθηματικός, ο Αϊνστάιν, έλεγε ότι μια από τις ισχυρότερες επιθυμίες του ανθρώπου είναι η επαφή του με το μυστήριο. Φαίνεται ότι και αυτήν την ανθρώπινη ανάγκη την **εκμεταλλεύονται** σε εξοργιστικό βαθμό αυτοί οι οποίοι εμπορεύονται βιβλία παρά -ή μετα- φυσικού τύπου, αδιαφορώντας για το πώς μπορεί αυτός ο φτηνός εντυπωσιασμός να γίνει μια πάρα πολύ επικίνδυνη τροφή για την ψυχή του πελάτη τους.

Γνωστή είναι επίσης σε αρκετούς Έλληνες μια υποτιθέμενη υπερ-μυστική οργάνωση «Ε». Η υπερ-οργάνωση αυτή βρίσκεται ξαφνικά να εκπροσωπεύται σε πηλεοπτικό κανάλι από συγκεκριμένα άτομα, που αναφέρονται συνεχώς σε υποτιθέμενα μέλη που όλα τους έχουν αποβιώσει και ποτέ σε μέλη που βρίσκονται στην ζωή, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολύ σοβαρά ερωτηματικά για τη σοβαρότητα όλων αυτών των κυρίων καθώς και για την σοβαρότητα της υπερμυστικής υπεροργάνωσης. Όμως από όσα ο πτωχός μου εγκέφαλος γνωρίζει, λογικά θα πρέπει, αν κάτι είναι μυστικό, να παραμένει μυστικό.

Αυτή η κατάσταση μου θυμίζει ένα ανέκδοτο από τα παλιά όπου περίπου έλεγε ότι στρατιωτικοί εγκέφαλοι στην Τουρκία είχαν αποφασίσει να δημιουργήσουν ένα απολύτως μυστικό αεροδρόμιο, απόλυτα καμουφλαρισμένο, για να ξεκινούν από εκεί σφρόδες επιθέσεις εναντίον των Κούρδων. Προσπάθησαν και όντως κατάφεραν να πετύχουν το τέλειο καμουφλάζ. Όλα είχαν γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όλα τα στεγανά γύρω από τις πληροφορίες λειτουργούσαν τέλεια, όλα πήγαιναν καλά, έως ότου άρχισαν να ακούνεις επιβάτες του λεωφορείου της γραμμής των εισπράκτων να αναγγέλλεις με επαγγελματικό ύφος «Στάσις Μυστικό Αεροδρόμιο!»

Κάπιως έτσι μοιάζουν τα πράγματα να είναι με την υπερμυστική υπεροργάνωση «Ε».



ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ STEVE TICKER ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ DAILY TELEGRAPH, ΛΟΝΔΙΝΟ



Όπως και νάχει, καταλήγουμε περίπου εκεί που ξεκινήσαμε. Ότι η τηλεόραση είναι ένα πιάτο που μπορεί να σου προσφέρει για να φας την χειρότερη σαβουύρα, μόνο και μόνο επειδή καταφέρνει αυτήν την σαβουύρα να σπην σερβίφει με μοσχομυρί στή πλαστική αμερικάνικη κέτσαπ.

Δυστυχώς είναι ένα μέσον που μας βοηθά να έχουμε άμεση πρόσβαση στις εικόνες ανά τον κόσμο με ένα «κλίκ» του τηλεοντερό. Η ανάγκη μας για οικονομία λοιπόν σε ενέργεια και η κόπωση της ημέρας μάς αναγκάζει στην εύκολη λύση. Αυτό το γνωρίζουν τα αργακτικά της TV και γι' αυτό φροντίζουν τον ανικανό για αντίσταση εαυτό μας να τον φορτώσουν με κάθε είδους διαφημιστική καταναλωτική σαβουύρα καθώς και με κάθε είδους ψευδοπληροφόρηση. Η «πληροφόρηση» αυτή τις περισσότερες φορές, βλάπτει σοβαρά την υγεία και την ισορροπία της νόσησής μας. Είδαμε στην αρχή την περίπτωση του ανθρώπου, όπου η τηλεόραση του προκάλεσε, όχι απλώς νοητικές αλλά και οργανικές διαταραχές.

Δυστυχώς όμως έτσι είναι τα πράγματα. Εάν ένας άνθρωπος τραυματιστεί από κάποιον άλλον στο πόδι ή στο χέρι του, μπορεί να διεκδικήσει δικαστικά αποζημίωση. Οι ψυχικές όμως και νοητικές βλάβες που δημιουργεί ένα κακό μέσο ενημέρωσης δεν αποζημιώνονται και δεν υπάρχει νόμος που να σε καλύπτει για να βρεις το δίκιο σου.

Ακόμη και σ' αυτούς που θέλουν να βρίσκουν ηθικές δικαιολογίες καλό θα είναι να τους θυμίσουμε ότι «ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις».

¹ Εδώ ο συγγραφέας αναφέρεται προφανώς στον γνωστό πρωταθλητή του ουφολογικού τηλεμάρκετινγκ **Λιακόπουλο** (Σ.τ. Άρδην)

**

Δεδομένου ότι το περιοδικό Δαυλός υπήρξε το πρώτο που κήρυξε ή φιλοξένησε το πρωτογενές υλικό μας περιπέτειας που διαρκεί 23 χρόνια (ο Δαυλός εκδίδεται ανελλιπώς σε μηνιαία βάση από το 1982), η μελέτη των κειμένων και της ιδεολογικής του εξέλιξης σκιαγραφεί, κατά το μάλλον ή ήττον πιστά, την πορεία του χώρου αυτού συνολικά. Ενός χώρου που ξεκίνησε από την εμμονή στη σημασία της αρχαίας ελληνικής παράδοσης για τον σύγχρονο κόσμο και την Ελλάδα και κατέληξε, μέσα από μια ραγδαία και γενικευμένη έκπτωση, στην παραφιλολογία, τους κατακλυσμούς, την **ουφολογία**. Δυστυχώς, ανάλογη πορεία διαγράφει και το εν λόγω περιοδικό, η συνολική μελέτη του οποίου, με τις σχεδόν δεκαπέντε χιλιάδες των τυπωμένων σελίδων, θα απαιτούσε –και ίσως οντως απαιτείται– ένα εκτεταμένο δοκίμιο. Εδώ θα περιοριστούμε μόνο σε δύο βασικές –και κατ' ανάγκην συνοπτικά διαγραφόμενες– συνιστώσες. Η πρώτη αφορά στη μετεξέλιξη της αρχαιολατρίας του Δαυλού από μια συντηρητικών αποκλίσεων ελληνοκεντρική ιδεολογία σε μια εξωπραγματική **μυθοπλασία**, η οποία και θα δημοσιευτεί στο τρέχον τεύχος του περιοδικού, ενώ η δεύτερη, που θα επικεντρωθεί στην **ιδεολογία** και τον γενικότερο πολιτικό ρόλο του, θα δημοσιευτεί στο προσεχές τεύχος του Άρδην.

Η γλώσσα είναι η ψυχή μας

Όπως τονίζει ο Σαράντος Καργάκος στο άρθρο του, που ακολουθεί: «Ό,τι...—παρά πάντα νόμον ορθής αγωγής—διώκεται και εις πυρ βάλλεται, μυθοποιείται. Κι επανέρχεται στη ζωή συχνά ως **Βρυκόλακας**». Αυτό ακριβώς συνέβη με την ελληνική γλώσσα. Μετά τη μεταπολίτευση επικράτησε μια εργαλειακή αντίληψη: το κέντρο βάρος μετατίθεται αποκλειστικά στο «σήμερα» της γλώσσας και την άμεση χρηστικότητά της ενώ εγκαταλείπεται η «διαχρονία» της, δηλαδή τα χιλιάδες χρόνια της ιστορίας μας, στα πλαίσια μιας αντίληψης απομείωσης του «εθνικισμού» μας, ώστε να ενταχθούμε ευκολότερα στην «Ευρώπη» ή την «Παγκοσμότητα». Το αποτέλεσμα, απολύτως φυσικό, ήταν η ελληνική γλώσσα και ιστορία να επιστρέψουν από τις ρωγμές... της στέγης, ως δημιουργήματα μίας αποτρόπαιης τερατογένεσης. Και συνεχίζει ο Σ. Καργάκος: «Αυτά που σήμερα προβάλλονται ως νέες μελέτες, ως νέες αναζητήσεις, ως νέες ανακαλύψεις περί αρχαίου κόσμου, καρποί μελέτης καλοπροαριέτων συχνά ερασιτεχνών, είναι μια νέα μυθολογία που έχει πνευματικό πατέρα τον Νταΐνικεν...». Μια απολύτως ομόλογη εξέλιξη στο ζήτημα της γλώσσας θα διαπιστώσουμε στην όλη «ερευνητική προσπάθεια» του Δαυλού, που θα οδηγήσει στην «ανακάλυψη» της «πρωτογλώσσας» και στην άποψη ότι οι Έλληνες είναι οι γενάρχες όλων των λαών της γης (για τους άλλους πλανήτες ίσως επιφυλάσσεται στο μέλλον).

Ας δούμε συνοπτικά τα βασικά στοιχεία της αντιπαράθεσης. Στα αρχικά στάδια ορισμένοι συγγραφείς του Δαυλού αναφέρονται σε μια, νόμιμη και δόκιμη, αμφισβήτηση των θεωριών που ήθελαν την ελληνική γλώσσα και επομένως τα ελληνικά φύλα να έρχονται στην Ελλάδα τη δεύτερη χιλιετία π.Χ. Αυτή υπήρξε για πολλά χρόνια η κυριαρχη αντίληψη περί **Ινδοευρωπαίων** (σημειωτέον ότι πρωθήθηκε ιδιαίτερα από τους Ναζί), η οποία εντόπιζε την κοιτίδα τους στο Βορρά και υποστήριζε πως οι Έλληνες κατέβηκαν από εκεί τη δεύτερη π.Χ. χιλιετία και συνάντησαν τους «Προέλληνες» με τους οποίους αναμίχθηκαν. Πράγματι, πιο πρόσφατες θεωρίες αμφισβήτησαν τη συγκεκριμένη γενεαλογία «μετατοπίζοντας» την κοιτίδα των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών στη Μικρά Ασία¹.

Σύμφωνα με τη νεώτερη αυτή προσέγγιση, η διαφοροποίηση της ελληνικής γλώσσας από τις λοιπές, της ινδοευρωπαϊκής οικογένειας, χρονολογείται πολύ παλιότερα απ' ότι πιστεύουν μέχρι τώρα, ίσως και πριν το 5.000 π.Χ. Η σχέση των ελληνικών λέξεων με τις λεγόμενες «προελληνικές» αποτελεί ένα ακόμα αντικείμενο **διαμάχης**, διότι αρκετοί φιλόλογοι, όπως και ο καθ. Προμπονάς, υποθέτουν πως τουλάχιστον

το περιοδικό "Δαυλός" από την "ελληνοκεντρικότητα" στον "αρχάνθρωπο"

ορισμένες από τις λεγόμενες προελληνικές λέξεις είναι παλιότερες μορφές ελληνικών. Ωστόσο κανείς σοβαρός επιστήμονας (ούτε ο Renfrew στον οποίο συχνά παραπέμπει ο Δαυλός και οι λοιποί «αντι-ινδοευρωπαίοι») δεν αμφισβητεί την ύπαρξη μιας «ινδοευρωπαϊκής» γλωσσικής οικογένειας. Απλώς η θεωρία της γλωσσικής διάδοσης του Renfrew υποστηρίζει πως υπήρξε μια σταδιακή επέκταση της γλώσσας μέσα από μακρόχρονη επαφή χωρίς, υποχρεωτικά, βίαιες -ή τουλάχιστον χωρίς μαζικές- μεταναστεύσεις λαών. Οι πραγματικές διαφοροποίησεις λοιπόν αφορούν απλώς στο ποια υπήρξε η κοιτίδα των Ινδοευρωπαίων και στο πόσο παλιός είναι ο αποχωρισμός ανάμεσα στις ινδοευρωπαϊκές γλώσσες. Ένας αποχωρισμός ο οποίος, με τα σημερινά δεδομένα, μοιάζει να είναι μάλλον αρχαιότερος απ' ότι αρχικά πιστεύοταν και ο «γενέθλιος» χώρος πολύ πιο κοντά στον ελληνικό χώρο. Ωστόσο το ζήτημα εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης μεταξύ ειδικών.

Εκκινώντας από αυτή την πραγματική επιστημονική διαμάχη κατασκευάστηκε όλο το ιδεολόγημα των «αρχαιολατρών» και του Δαυλού. Η εξέλιξη αυτού του ιδεολογήματος στο χρόνο είναι απολύτως χαρακτηριστική: Αρχικώς, στη δεκαετία του '80, αμφισβητείται η έννοια της ινδοευρωπαϊκής γλωσσικής οικογένειας. Υποστηρίζεται ότι οι Ινδοευρωπαίοι δεν υπάρχουν – πάρα την τόσο προφανή γλωσσική ομοιότητα λατινικών, ελληνικών και σανσκριτικών ή ιρανικών λέξεων. Η ελληνική γλώσσα διεκδικεί μια απόλυτη αυτοχθονία και δεν συνδέεται με καμία ινδοευρωπαϊκή ομάδα που «ήλθε από αλλού»... Αυτή την εκστρατεία για το γλωσσικό θα εγκανιάσει στο Δαυλό ο Ηλίας Τσατσόμορος με το άρθρο του «Ινδοευρωπαϊκή γλώσσα»². Ως ήταν αναμενόμενο, ο γνωστός τερταυγουστιανός ιδεολόγος Κωνσταντίνος Πλεύρης θα πλειοδοτήσει με σχετικά άρθρα του³. Ο Πλεύρης, άλλωστε, ήδη από τη δεκαετία του 1970, είχε εγκανιάσει τη στροφή προς μια ρατσιστική φυλετικού τύπου αρχαιολατρία, ως όχημα ενός νεοφασιστικού aggiornamento, στα δύσκολα μεταπολιτευτικά χρόνια. Πρέπει επιπλέον να του αναγνωρίσουμε πως, έγκαιρα και με εξαιρετική οξυδέρκεια, είχε κατανοήσει πως η πολιτισμική πολιτική και το ζήτημα της γλώσσας μπορούσε να εξελιχθεί σε αποφασιστικής σημασίας όχημα για την αναγέννηση του ακροδεξιού χώρου. Όπως ήδη τονίσαμε, η λογική του μεταπολιτευτικού «εκσυγχρονισμού» και της «Αριστεράς» άφηνε ένα τεράστιο κενό ως προς τη γλωσσική μας κληρονομιά και τον πολιτισμό μας το οποίο ανέτως θα μπορούσε να καλυφθεί από τον οποιονδήποτε.

Από την γλωσσική αυτοχθονία στον... Κατακλυσμό

Με αφετηρία λοιπόν το γλωσσικό αρχίζει μια διαδρομή που θα οδηγήσει, μέσα σε είκοσι χρόνια, τον αρχαιολατρικό χώρο και τον Δαυλό, από την υπεράσπιση της αρχαίας κληρονομιάς –εγκαταλειψμένης από τους ακαδημαϊκούς και πολιτικούς ταγούς της– στα UFO, τους εξωγήινους, τους προκατακλυσμιαίους Έλληνες και, το σημαντικότερο, σε μια ρατσιστική



αντίληψη του ελληνισμού.

Η λογική της άρνησης της ινδοευρωπαϊκής καταγωγής της γλώσσας οδηγεί αυτόματα στο συμπέρασμα πως οι «Οι Έλληνες είναι αυτόχθονες». Δεδομένου όμως ότι οι γλωσσική συγγένεια με άλλους λαούς είναι αδιαμφισβήτητη, θα πρέπει να βρεθεί μια εύλογη ερμηνεία, πράγμα πολύ απλό και εύκολο για τους «ερευνητές». Αφού λοιπόν όλοι οι λαοί είτε προέρχονται από τους Έλληνες, είτε πήραν τη γλώσσα τους από τους Έλληνες, κατά συνέπεια η ελληνική είναι η «πρωτογλώσσα» του πλανήτη, απεφάνθησαν οι αρθρογράφοι του Δαυλού.

Στο τεύχος 77 πληροφορούμεθα από το εξώφυλλο πως «Η πανάρχαια ελληνική είναι η «Μητέρα-Γλώσσα» των γλωσσών, με σχετικό άρθρο του Γιάννη Μωραλίδη, ενώ ο εκδότης του περιοδικού, Δ.Ι. Λάμπρου, καταγγέλλει «τα τερατογέννημα των «Ινδοευρωπαίων»» και –πάντα στο ίδια τεύχος– ο Κωνσταντίνος Γεωργανάς θα δημοσιεύσει άρθρο με τον εύγλωττο τίτλο: «Διάχυτα σε ολόκληρη την υδρόγειο τα ίχνη της πανάρχαιας παρουσίας ελλήνων»⁴. Στα τεύχη 78 και 79 του 1988, ο ίδιος θα μας ξεναγήσει στους «Έλληνες, γενάρχες διαφόρων λαών»⁵. Ενώ ο Κωνσταντίνος Πλεύρης θα ακολουθήσει με το άρθρο του «Η γραφή των Μάγιας είναι η γραμμική Α»⁶. Και στη συνέχεια, μέχρι σήμερα, αναριθμητά άρθρα θα επαναλαμβάνουν το μύθευμα της «πρωτογλώσσας», ώστε να εμπεδωθεί από τα σκοτισμένα μυαλά των Νεοελλήνων και μετά από δεκαπέντε περίπου χρόνια να ενέχει τη θέση θέσφατου του «χώρου». Έται σταχυολογούμε κατά τύχην από τα εξώφυλλα των 23 χρόνων του περιοδικού: «Η ελληνική γραφή της Σιβηρίας», τεύχος 140-41 /8^{ος}-9^{ος} 1993, «Η εξαπλωση προϊστορικών Ελλήνων στη Βόρεια Ευρώπη» τεύχ. 218, 2^{ος} 2000 κλπ.

Δεδομένου όμως ότι στους ιστορικούς χρόνους είναι ήδη συγκροτημένοι οι υπόλοιποι πολιτισμοί εκτός Ελλάδος και δεν παραδίδεται κάποια εξάπλωση των Ελλήνων στην... Ιαπωνία ή τη Λατινική Αμερική, αυτή πρέπει... με κάποιο τρόπο να «εντοπιστεί» χρονικά από τους χαλκέντερους ερευνητές

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΙ



1. Βλέπε και τις απώψεις του καθηγητή Renfrew που δημοσιεύτηκαν και στο Δαυλό τ. 80-81, 84, 85 του 1988, καθώς και του καθηγ. Κ. Προμπονά που δημοσιεύονται στο ανά χείρας τεύχος του «Άρδην».

2. Βλέπε τεύχος 26, Φεβρ. 2004. (Στο άρθρο όλες οι παραπομές από τον Δαυλό, είναι απολύτως ακριβείς εκτός, σε ορισμένες, από διαφορές στην ορθογραφία).

3. Κ. Πλεύρης, «Το ελληνικό Αλφάριθμον», τ. 29, Μάιος 2004, «Περί καταγωγής του ελληνικού αλφαρίθμου» τ. 51, Μάρτιος 1986, «Η αλήθεια για το Αλφάριθμο και οι διαστρεβλώσεις της», τ. 58, Οκτώβριος 1986, «Η διαχρονική ενότητα της ελληνικής» τ. 79, Ιούλιος 1988.

4. Δαυλός, τ. 77, 1988.

5. Δαυλός, τ. 78 και 79 του 1988.

6. Δαυλός, τ. 83 - Νοέμβριος 1988.

7. Μάλιστα, αυτές τις ημέρες του αρχέμενου 2005, ανακοινώθηκε η ανακάλυψη ενός ακόμα νεολιθικού οικισμού στην Αυγή της Καστοριάς, που σύμφωνα με τις πρώτες εκτικήσεις των αρχαιολόγων ήκμασε γύρω στο 5.600 έως 5.000 π.Χ. περίπου.

Και βέβαια τα κτίσματα και τα καλλιτεχνικά ή χρηστικά αντικείμενα είναι νεολιθικά και όχι βέβαια τα φανταστικά των «πρωτελήνων» του Δαυλού. (Γώτα Μυρτσιώτη, «Σπάνια νεολιθικά ευρήματα», Εφημερίδα Καθημερινή, 29 Ιανουαρίου 2005).

8. Βλέπε τεύχ. 264, Δεκ. 2003.

ρόλο του ελληνισμού, σε πάρα πολλά κείμενά του απορρίπτει, σαφώς, τα φληγαφήματα της «γραμμῆς Πλεύρη». Σε άρθρο του με τον χαρακτηριστικό τίτλο «πνευματικός και πολιτιστικός σωβινισμός» υποστηρίζει για τη σχέση των Ελλήνων με τους «αρχαιότερους» λαούς, καθώς και για το φαινόμενο της πολιτισμικής διάδοσης: «Οι Έλληνες δημιούργησαν τον δικό τους ανώτερο πολιτισμό παίρνοντας αρχικά ό, τι τους έλειπε ή ό, τι αυτοί έκριναν καλύτερο από τους πριν απ' αυτούς αρχαιότερους λαούς (Αιγύπτιους, Βαβυλώνιους)»¹⁰. Πού λοιπόν χώρος για «κατακλυσμός», πρωτογλώσσες και άλλους αρχανθρώπους; Εν συνεχείᾳ, στο τεύχος 23, σε άρθρο του «Το Αιγαίο γενέθλιος χώρος της ελληνικότητας» αναφέρει: «Εκεί στις αρχές της 2ης χιλιετίας π.Χ. –αν όχι ενωρίτερα, σύμφωνα με νεώτερες θεωρίες– εμφανίζονται στον ελλαδικό χώρο τα πρώτα "ινδοευρωπαϊκά φύλλα", οι πρόγονοι των Ελλήνων, που πιεζόμενοι από τους Θράκες»¹¹ κ.λπ. Τουτέστιν, ένας από τους βασικότερους ιδεολόγους του Δαυλού, στην αφετηρία του, υποστήριζε τον «ινδοευρωπαϊσμό» και μάλιστα στην παραδοσιακή του εκδοχή. Προφανώς λοιπόν άνθρωποι σαν τον Ευ. Ρόζο ή τον Μανώλη Μαρκάκη, επίσης συστηματικό συνεργάτη της πρώτης περιόδου, δεν μπορούσαν να φιλοξενούνται κάτω από κοινή σκέψη με κείμενα όπως: «Η συγγένεια Ελληνικών και Σουμεριακών» του Τσατσόμοιρου στο τεύχος 49 ή τις ανακαλύψεις του Πλεύρη. Και θα εξέλθουν.

Με αφετηρία, λοιπόν, μια επιστημονική διαμάχη γύρω από τους Ινδοευρωπαίους και την προέλευσή τους, **κατασκευάζεται** ένα ολόκληρο ιδεολογικό σύστημα το τελικό νότημα του οποίου συνοψίζεται στο ότι οι Έλληνες αποτελούν την αποκλειστική κοιτίδα του παγκόσμιου πολιτισμού, τον οποία μετέδωσαν σε όλο τον κόσμο. Επομένως κατέχουν την **πνευματική** του **κυριότητα** και όλοι οι υπόλοιποι –και κατεξοχήν ο ιουδαϊκός χριστιανισμός– προσπαθούν διαρκώς να την σφετεριστούν. Δεδομένου ότι παρόμοιος ισχυρισμός δεν στηρίζεται κυριολεκτικώς πουθενά, θα κατασκευαστεί ένα μυθοπλαστικό και αντιεπιστημονικό οικοδόμημα, που πέραν του ότι **υποβαθμίζει** τη σκέψη των αναγνωστών, τους παρασύρει σε μια απόλυτα ανορθολογική και μισαλλόδοξη λογική που προετοιμάζει για κάθε είδους πνευματική, ή και άλλη, εκτροπή.

Και όμως ο Δαυλός, σε σχέση με τα περιοδικά και τις αθλιότητες που ακολούθησαν από Φουράκηδες, Κεραμίδας, Λιακόπουλους, κλπ., διεκδικεί εξ αιτίας της πρώτης του περιόδου –και αδίκως σε ό, τι αφορά στη συνέχεια– ένα επίχρησμα σοβαρότητας, έχοντας αναγορευθεί σε θεωρητική «ναυαρχίδα» του συγκεκριμένου χώρου.

Επειδή συχνά διατυπωνίζεται στα αντίστοιχα περιοδικά –για να φυλάγονται από τις κακοτοπιές– πως οι εκδότες δεν είναι υπεύθυνοι για ότι γράφεται σε αυτά, ίσως νοιστεί πως όσα παραθέσαμε παραπάνω δεν αφορούν τον εκδότη του Δαυλού. Γι' αυτό και παραθέτουμε ένα απόστασμα από το εκδοτικό σημείωμα, υπογεγραμμένο από τον Δ.Ι. Λάμπρου του τεύχους 228, του Δεκεμβρίου του 2000, με τον τίτλο «Ο θεός της χαράς άρχων του τρόμου»:

Πολλές χιλιετίες πριν από την εποχή μας, οπωσδήποτε πριν από το 5000 π.Χ., ή ανθρωπότητα αιγαλασε τα αγαθά ενός παγκόσμιου πολιτισμού, που δεν μοιάζει ποιοτικά με την σημερινή πολιτιστική κατάσταση της Γης. Ο χαμένος μεγάλος πολιτισμός του Διός, ο οποίος στοιχειοθετήθηκε ως αναμφίβολη ιστορική πραγματικότητα για πρώτη φορά

στο Περιοδικό αυτό, κυρίως από τον μεγάλο ερευνητή της Ελληνικής Γλώσσας και του απώτατου ελληνικού παρελθόντος αειμνηστού επιστήμονα φίλο του υπογράφοντος το αρθρίδιο αυτό και συνεργάτη τον «Δαυλού» από το 1982 έως τον αδόκητο θάνατο του το 1991, Ηλία Τσατσόμιορο, εξαφανισθήκε ύστερα από την ολοκληρωτική καταστροφή (πιθανότατα λόγω μετεωρολογικών ή φαιστειακών φαινομένων τρομακτικής εντάσεως) της κοιτίδας του, του ελληνικού γεωγραφικού χώρου, αφήνοντας ως μόνο ακέραιο διασωθέν μνημείο του την γλώσσα του, την μητέρα γλώσσα των γλωσσών, την Ελληνική Γλώσσα. []

Άλλα μετά την δημοσίευση πληθώρας ερευνών και πληροφοριών από αρχαιολογικές ανασκαφές κατά τα 4 τελευταία χρονιά στον «Δ», οι οποίες θεμελιώνουν με πλήρη επάρκεια α) την ύπαρξη ελληνικής γραφής και γλώσσας τουλάχιστον προ του 5000 π.Χ. στον ελληνικό χώρο και β) ότι ο παμπλαίος παγκόσμιος ελληνικός πολιτισμός είχε εξαπλωθεί ως γλώσσα, ως τεχνολογία, ως μουσική, ως θρησκεία κ.λπ. από τον ευρωπαϊκό βορρά μέχρι την Ιαπωνία και από τις σιέρρες της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής μέχρι τα νησιωτικά συμπλέγματα των αχανών θαλασσών εκτάσεων του Ειρηνικού, η ιστορική θεωρία απέκτησε πια την ισχύ του επιστημονικού πορίσματος (sic!)¹².

Κατεστράφη λοιπόν ολοσχερώς η κοιτίδα-γεωγραφική μήτρα του παγκόσμιου πολιτισμού και έμεινε η «περιφέρεια», οι πλησιέστεροι και οι μακρινοί χώροι και πληθυσμοί που είχαν δεχθεί τα δώρα του Διός. Και σημειώνεται το φαινόμενο της ιστορικής λήθης αλλά και της πολιτισμικής ασυδοσίας και παρακμής των μορφών πολιτισμού, που είχαν μεταφυτευθεί από την Ελλάδα στην λοιπή Υδρόγειο¹³.

Ωστόσο η διαδρομή της αρχαιολατρίας δεν θα περιοριστεί στον κατακλυσμό, θα προχωρήσει πιο πέρα, στον δρόμο της ανοικτής εξαπάτησης. Πώς άραγε κατέστη δυνατό οι «προκατακλυσμαίοι» Έλληνες να δημιουργήσουν έναν υλικό πολιτισμό ανώτερο ακόμα και από εκείνον της αρχαίας Ελλάδας ή και του σημερινού κόσμου; Ένα μέρος αφελών ή απατεώνων του «χώρου» θα αποτολμήσει και το επόμενο βήμα: «προφανώς» διότι οι Έλληνες ήταν εξωγήινοι οι οποίοι εισήγαγαν τον πολιτισμό επί της γης! Και όμως, αυτή η εκδοχή μοιάζει λογικότερη(!) από κάποια παρθενογένεση του ελληνικού πολιτισμού. Αφού οι Έλληνες εκπολίτισαν όλη τη γη και κατασκεύασαν την ανθρώπινη γλώσσα δεν υπάρχει άλλη εξήγηση από το ότι ήταν απεσταλμένοι εξωγήινων ή των «Θεών» για να συνδεθούμε και με την επιστροφή στον παγανισμό. Ή, στην καλύτερη (!) περίπτωση, δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται για εξωγήινους, αλλά είμαστε βέβαιοι για τις υπερτεχνολογικές κατασκευές των προκατακλυσμαίων Ελλήνων. Και οι ανάλογες ανοησίες δεν θάλλουν μόνο στα ουφολογικά έντυπα του «χώρου». Ερανίζομαι ορισμένα άρθρα του Δαυλού, ο οποίος ιδιαίτερα στα τελευταία χρόνια στρέφεται όλο και περισσότερο προς αντίστοιχες «έρευνες», πιο κοντά στο πνεύμα της εποχής – και της αγοράς παρεμπιπτόντως:

Ο Ιωάννης Λάζαρης, «Μηχανολόγος και Αντισυνταγματάρχης Τεχνικού» σε άρθρο του που δημοσιεύεται σε δύο συνέχειες¹⁴, εκ προοιμίου μας εξηγεί πως:

Στο παρόν άρθρο θα γίνη μια προσπάθεια προσεγγίσεως και τεχνικής αναλύσεως των μύθων που περιγράφει ο Όμηρος στην Ιλιάδα κι αφορούν στον τεχνικό εξοπλισμό που είχαν στην κατοχή τους οι θεοί. Μέχρι πριν από μερι-

κές δεκαετίες είχε κάποια λογική ή απόρριψις των μύθων ως παραμυθιών. Πριν από ένα σχεδόν αιώνα άρχισαν οι προσπάθειες για την κατασκευή των πρώτων αεροσκαφών. Δεν υπήρχαν ταχύπλοα σκάφη. Πριν από πενήντα χρόνια δεν υπήρχαν λαίζερς. Πριν από ελάχιστα χρόνια δεν είχε αποκωδικοποιηθή το DNA. Εφ' όσον δεν υπήρχαν αεροσκάφη, τότε τα άρματα των θεών στην Ιλιάδα, που ανεβοκατέβαιναν στον ουρανό, εξελαμβάνοντο ως αποκυμάτα της φαντασίας του ποιητού. Σήμερα όμως με την ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη είμαστε σε θέση να κάνουμε τα πρώτα δειλά βήματα για την κατανόηση της υψηλής τεχνολογίας εκείνης της μακρυνής αλλά και χρυσής για την ανθρωπότητα εποχής, η οποία καθαρά και με σαφήνεια περιγράφεται στα Ομηρικά έπη.

Ο ίδιος συγγραφέας, ο οποίος μάλλον απορρίπτει την εκδοχή των εξωγήινων σε μεταγενέστερο άρθρο του¹⁵ διερωτάται σοβαρά για μια άλλη εκδοχή προέλευσης των UFO: «Τα «εξωγήινα» ΑΤΙΑ είναι γιγάντια λείψανα ενός χαμένου πολιτισμού»; και αποτελούν μάλλον υπολείμματα των διασπημοποιών των αρχαίων Ελλήνων. Προς επίρρωσιν των ανωτέρω ο «Αρχιτέκτων Ε.Μ.Π. Κωστής Καρμιράντζος» «αποδεικνύει» πως «οι προκατακλυσμαίοι χάρτες (ήταν) – αεροφωτογραφίες των Ελλήνων»¹⁶. Τα άρματα λοιπόν των θεών δεν ήταν παρά προϊστορικά ελικόπτερα, και τα διαπλανητικά ταξίδια πραγματοποιούνταν από τους αρχαίους Έλληνες οι οποίοι είχαν χαρτογραφήσει από αέρος τη γη!

Έτσι έχουν πλέον κατασκευαστεί ορισμένες σταθερές στο «χώρῳ» οι οποίες μπορούν άνετα να επεκταθούν και να κατακλύσουν το σύνολο των αναρίθμητων σχετικών εντύπων και βιβλίων. (Εξάλλου πλέον ο Δαυλός έχει μάλλον απολέσει την ηγεμονία στο χώρῳ και γι' αυτό τον ανταγωνίζεται με τα ίδια όπλα). Απαριθμούμε αυτές τις συνιστώσες: **Αυτοχθονία** των Ελλήνων, **Χρυσή εποχή** του Ελληνισμού πριν από τον **Κατακλυσμό** (10 ή 11 χιλ. χρόνια)¹⁷, εξάπλωση των Ελλήνων σε όλη τη γη και δημιουργία της **πρωτογλώσσας**, παρακμή μετά τον κατακλυσμό και εκφυλισμός των πολιτευμάτων. Η μόνη διαφοροποίηση ίσως έχει να κάνει με τις απαρχές. Το **ένα** ρεύμα, το λιγότερο «σοβαρό» – και λιγότερο επικίνδυνο, θα συμπληρώναμε –, είναι εκείνο που θεωρεί τους εξωγήινους ως προγόνους των Ελλήνων, που ανακατεύει διασπημόποια, κούφια γη και άλλους καλλικατζαρίους και θάλλει σε περιοδικά όπως το *Τρίτο Μάτι*, *Strange Nexus*, κ.ά., εκφράζεται με γραφικούς ή μικρο-απατεώνες της Ομάδας Ε κ.λπ. και



9. Χαρακτηριστικά παραθέτει τα άρθρα του τον πρώτο χρόνο της έκδοσης του «Δαυλού»: τεύχος 1 «Πολωνικός ιδεαλισμός», τεύχος 3 «Το ιδεολογικό υπόβαθρο του Αγώνα», τεύχος 4 «Πού βρίσκεται η πνευματική γηγεσία», τεύχος 5 «Η Αλωση αφετηρία αναγεννήσεως του Ελληνισμού», τεύχος 7 «Η αποτυχία της Κλασικής Παιδείας», τεύχος 8-9 «Δημιαγωγία και πολιτική, τεύχος 10 «Εξουσία και Πνεύμα», τεύχος 11 «Ηράκλειτος και Σωκράτης», τεύχος 12 «Η Κλασική Ελλάδα θεμέλιο για το παρόν και το μέλλον».

10. Δαυλός τ. 19, Ιούλιος 1983, σ. 869

11. Δαυλός τ. 23, Νοέμβριος 1983, σ. 1052.

12. Η παρένθεση του Αρδήν.

13. Βλέπε τεύχος 228, Δεκεμβρίος του 2000.

14. Βλέπε «Η τεχνολογία των Θεών», Δαυλός, τεύχη 235-236/7 του 2001.

15. Βλέπε τ. 244, Απρίλιος 2002.

16. Δαυλός τ. 252, Δεκέμβριος 2002.

17. Και ποιος ακούει τον Μαρινάτο και όλους τους υπόλοιπους αρχαιολόγους, που μιλούν για την καταστροφή της Θήρας, την οποία και αποκάλυψε η αρχαιολογική σκαπάνη, καθώς και για τον «κατακλυσμό» που προκάλεσε το παλιρροϊκό

ταουνάρι –ισχυρότερο από το πρόσφατο της Ινδονησίας, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις με βάση το μέγεθος της καλδέας της Θήρας– που δημιούργησε η τελευταία και πιο καταστροφική έκρηξη του **ηφαιστείου**. Γύρω στο 1450 π.Χ., λοιπόν, καταστρέφεται η Θήρα και η Κρήτη, τουλάχιστον, και οι καταστροφικές συνέπειες έφτασαν μέχρι την Παλαιότην και την Αίγυπτο. (Βλέπε σχετικά, Σπ. Μαρινάτος, Νικ. Πλάτων, στην *Ιστορία του ελληνικού έθνους*, Εκδοτική Αθηνών, τομ. Α', σ. 212-221)

απευθύνεται στην πιο μαζική και «λαϊκή» κατανάλωση. Το άλλο, ενσωματώνει, όπως είδαμε, ακόμα και τα *UFO* στην **ψευδο-ελληνοκεντρική** υπόθεση και θεωρεί πως ακόμα και τα διαστημόπλοια είχαν κατασκευαστεί από τους περιβόητους προκατακλυσμικούς Έλληνες. Οπότε τίθεται και πάλι το ερώτημα: «Πώς και γιατί οι Έλληνες δημιούργησαν αυτόν τον πολιτισμό-μήτρα όλων των υπολοίπων εάν δεν διαθέτουν κάποιες εξαιρετικές ιδιότητες, και μάλιστα γενετικά προκαθορισμένες;»

Η καταγωγή των Ελλήνων και ο «αρχάνθρωπος» Ανασύρεται έτσι το **δεύτερο** «μεγάλο» επιχείρημα μετά τη γλώσσα, η καταγωγή των Ελλήνων και ο **Άρης Πουλιανός**. Οι Έλληνες ίσως να μην είναι εξωγήινοι, όμως –γίνεται ένα ακόμα βήμα– δεν είναι απλώς οι γεννήτορες του πολιτισμού αλλά και του (διου) του ανθρώπου. Η ανθρωπογένεση δεν άρχισε στην Αφρική αλλά στην Ελλάδα! Κατά συνέπεια, ολόκληρη η ιστορία του ανθρωπίνου είδους **συνοψίζεται στην ιστορία της Ελλάδας!**

Όπως είναι γνωστό, οι πρώτοι **ανθρωπίδες**, που μόλις έχουν διαχωριστεί από τα υπόλοιπα πρωτεύοντα, ανευρέθησαν πρόσφατα στην Αφρική. Η περιβόητη «Λούσυ» βρέθηκε το 1974 στην Αιθιοπία, χρονολογείται περίπου στα τρεισήμισι εκ. χρόνια και θεωρήθηκε για πολλά χρόνια ως η πρώτη μορφή ανθρωπιδών. Ωστόσο η γενετική ανάλυση τοποθετούσε την εμφάνιση των πρώτων ανθρωπιδών πριν από περίπου 6,5 εκατ. έτη. Την επιστημονική θεωρία επιβεβαίωσε η πλέον πρόσφατη ανακάλυψη, τον Ιούλιο του 2002, του προγόνου μας που έζησε στο Τσαντ πριν 6,5 ή 7 εκατομμύρια χρόνια, του «*Sahelanthropus Tchadensis*»¹⁸. Απολιθώματα και ευρήματα που χρονολογούνται μέχρι πριν 2 εκ. χρόνια εντοπίζονται αποκλειστικά στην Αφρική και κυρίως στην Ανατολική. Σύμφωνα με την επικρατέστερη θεωρία, από εκεί, δια της Μέσης Ανατολής, επεκτάθηκαν και στον υπόλοιπο πλανήτη¹⁹. Ο σύγχρονος άνθρωπος, που υποκατέστησε τον παλαιότερο Νεαντερντάλειο, εμφανίζεται στην Ευρώπη περίπου πριν από 40.000 ή 50.000 χρόνια. Ο παλαιότερος άνθρωπος που έχει ανακαλυφθεί στην Ελλάδα βρέθηκε στη Χαλκιδική. Πρόκειται για τον λεγόμενο **«Ανθρωπό των Πετραλώνων»**, από το ομώνυμο σπήλαιο που, σύμφωνα με την αρχική επιστημονική χρονολόγηση, έζησε περίπου πριν **70.000** χρόνια. Και όμως όχι: για τους Πουλιανούς (πατέρα και υιό πλέον, **Άρη** και **Νικόλαο**), ο «αρχάνθρωπος» (όπως τον μετονόμασαν) χρονολογείται στα... 700.000 χρόνια και είναι –σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους– ο... κοινός πρόγονος του ανθρώπου του Νεάντερνταλ και του *Homo Sapiens*! Δηλαδή **ανατρέπεται** –κυριολεκτικώς– ολόκληρη η ανθρωπολογία. Και αυτή η περιβόητη ανθρωπολογική ανακάλυψη περιορίζεται στα ελλαδικά πλαίσια και βεβαίως αντιμετωπίζεται με θυμηδία, αν όχι με αρδία, από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Ο δε Άρης Πουλιανός την έφερε στο φως επί χούντας με την συμπαράσταση του αλήστου μνήμης συνταγματάρχη **Γκαντώνα**.

Εφεξής, η ξέφρενη φαντασία των Πουλιανών και του **ψευδο-«ελληνοκεντρικού χώρου»** μπορεί να εκδιπλωθεί προς όλα τα αζιμούθια. Διαβάζουμε στον *Δαυλό*: «Καταπληκτικά ευρήματα του κ. Ά. Πουλιανού. Λίθινος πολιτισμός αναπτύχθηκε στην Ελλάδα πριν 12 εκατ. χρόνια. Ο «όρθιος άνθρωπος» μιλούσε, είχε νόμους και έφτιαχνε όπλα. Καταρρέουν Αφροκεντρισμός και Ινδοευρωπαϊσμός». Και ακολουθεί συνέντευξη του «διαπρεπούς ανθρωπολόγου»²⁰. Και για να

μη μένει καμία αμφιβολία για τη θέση του *Δαυλού* επί του θέματος, στην εισαγωγή του περιοδικού για τη συνέντευξη, διαβάζουμε:

Μετά από 40 έτη ερευνών του διαπρεπούς ανθρωπολόγου Άρη Πουλιανού φαίνεται πλέον βέβαιο, ότι ο ανθρώπος στάθηκε για πρώτη φορά όρθιος στο βόρειο Αιγαίο πριν από 11 (+ -1) εκατομμύρια χρόνια. Την άποψη αυτή ενισχύουν τα πρόσφατα ευρήματα από τη Χαλκιδική, που ανακαλύφθηκαν στις ανασκαφές της Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος σε ανοικτό χώρο στο ανατολικό τμήμα του όρους Κάλαυρας, στη Νέα Τρίλλια. Όλα τα ευρήματα, οστά ανθρώπου του *Homo Erectus Trileensis* (κνημιαίο, ωλένη, κερκίδα κ.λπ.), ζώων, εργαλεία λίθινα και οστέινα, γύρη δένδρων και φυτών, προέρχονται από τη Μειόκαινο (13 εκατομμύρια έως 5.250 εκατ. πριν), η οποία και ονομάζεται Ανθρωπογενής. Τα ευρήματα τόσο της Τρίλλιας όσο και του γνωστού Σπηλαίου των Πετραλώνων καθώς και τα αποτελέσματα των μελετών παρουσιάστηκαν σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και επικυρώθηκαν ομόφωνα. Οι ανακαλύψεις του Άρη Πουλιανού ανέτρεψαν όλες τις επικρατούσες ανθρωπογενετικές θεωρίες ως προς τον γεωγραφικό χώρο και τον χρόνο. Όχι μόνο ανέτρεψαν την θεωρία του Αφροκεντρισμού, αλλά και εντοπίζουν σε ποιο σημείο πρωτοεμφανίζεται επί της Γης ο ανθρώπος.

Αν διαβάσεις κανείς αυτή την «συνέντευξη», θα μείνει ενεός από το εύρος και την έκταση της **παραπληροφόρησης** που διοχετεύει. Θα μπούμε στον πειρασμό να παραθέσουμε ορισμένα αποστάσματα που επιτρέπουν να κατανοήσουμε την κομβική σημασία της «παλαιο-ανθρωπολογίας» του Πουλιανού για την οικοδόμηση του **ψευδο «ελληνοκεντρικού»** κατασκευάσματος. Σε μία φράση και μόνον του Πουλιανού θεμελιώνονται όλα τα βασικά στοιχεία των μυθευμάτων αυτού του χώρου:

Δεν είμαστε Ινδοευρωπαίοι. Είμαστε ένας λαός αυτόχθων. Η ιστορική διαδρομή του είναι εκαντοντάδων χιλιάδων χρόνων σ' αυτή εδώ την γη, όπως είναι και ο πολιτισμός. Οι Αρχανθρώποι των Πετραλώνων έζησαν περίπου για ένα εκατομμύριο χρόνια μέσα στην Σπηλιά. Βέβαια πρωτο-μπαίνουν όταν αλλάζει το κλίμα της Γης και γίνεται ψυχρό, στην αρχή της Πλειστοκαίνου, δηλαδή πριν 1.700.000 χρόνια περίπου. Και βγαίνουν, εγκαταλείπουν την Σπηλιά, όταν αυτή γεμίζει μπάζα πριν 580.000 με 600.000 χρόνια. Σε αυτό το εκατομμύριο χρόνων που έζησαν μέσα στην Σπηλιά, σ' όλες τις παγετώδεις περιόδους και περιόδους ξηρασίας, ανέπτυξαν έναν πολιτισμό, που έδωσε την ρίζα, την αρχή για κάθε άλλο πολιτισμό, πολύ πιο παλαιό από τους πολιτισμούς της Μέσης Ανατολής, Σουμερίων, Αιγυπτίων κ.λπ. και όλων των άλλων λαών, Ινδιών και Κίνας, που υπήρξαν ποτέ επί της Γης.

Οι Έλληνες λοιπόν είναι αυτόχθονες. Η ιστορία τους δεν αρχίζει πριν 5 ή 7 χιλιάδες χρόνια αλλά πριν «εκατομμύρια χρόνια» (όπως θα δούμε στη συνέχεια) έζησαν πάνω από ένα εκατομμύριο χρόνια σε **σπηλιές** (κλείνοντας το μάτι στα μυθεύματα περί «κούφιας γης» και ανθρώπων των σπηλαιών), μέσα τις οποίες ανέπτυξαν έναν αρχέγονο πολιτισμό. Την ίδια, δηλαδή, εποχή που σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, σύμφωνα με το **σύνολο** των ανθρωπολόγων, ο ανθρώπος βρίσκεται στα πρώτα του εξελικτικά στάδια, και τα πρώτα χονδροειδή εργαλεία χρονολογούνται περίπου στα 2-2,5 εκ. χρόνια, στην Ελλάδα των «αρχανθρώπων» ζούσαν «σε



ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΑΥΛΟΣ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2001, ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ: «ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΆΡΗ ΠΟΥΛΙΑΝΟΥ: ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΣ ΠΡΙΝ 12 ΕΚΑΤ. ΧΡΟΝΙΑ»

στηλιές» άνθρωποι που δημιουργούσαν πολιτισμό για «ένα εκατομμύριο χρόνια». Και για να μην αμφιβάλλουμε, ο Πουλιανός συνεχίζει: «Ο άνθρωπος έχει τις ρίζες του εδώ, και οι Αρχανθρώποι έχουν τις ρίζες τους σ' αυτό το σημείο, δηλαδή από την Χαλκιδική μέχρι κάτω σ' όλο το Αιγαίο αναπτύσσεται το όρθιο στάδιο του Ανθρώπου». Ωστόσο δεν αρκείται στο ότι αναγορεύει τον Homo erectus σε σύγχρονο άνθρωπο αλλά πάει ακόμα πιο πίσω: «ο άνθρωπος πρωτοεμφανίζεται εδώ... πριν από 11 ή 12 εκατομμύρια χρόνια». Ο πρώτος μαθητής του γυμνασίου γνωρίζει, ή τουλάχιστον είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει, πως πριν 11 ή 12 εκατομμύρια χρόνια όχι μόνο δεν έχει εμφανιστεί δείγμα ανθρωπιδών αλλά δεν είχαν καν δημιουργηθεί οι σύγχρονες κατηγορίες των πιθήκων, ενώ τα απολιθώματα των πρωτεύοντων (primates) που διασώζονται ανήκουν σε είδη που δεν απαντώνται σήμερα.

Ο υποφαινόμενος έχει μια προσωπική εμπειρία για τον τρόπο που ο κ. Πουλιανός κατασκευάζει την ανθρωπολογική του θεωρία (!). Σε διάλεξη του στο «Πνευματικό Κέντρο» του Δήμου Αθηναίων, το 2001, ρωτήθηκε από τον συγγραφέα αυτού του κειμένου σε τι στρίζει την άποψή του πως ο άνθρωπος εμφανίστηκε πριν 8 εκατ. χρόνια στην Ελλάδα, τη στιγμή που όλη η διεθνής βιβλιογραφία μιλούσε για 6 εκατ. το πολύ, και μάλιστα στην Αφρική και μόνο. Η απάντησή του στο ερώτημά μου ήταν απολύτως χαρακτηριστική: «Πριν από μερικές δεκάδες χρόνια, όταν είχε ανακαλυφθεί η "Λούσυ", μιλούσαν για 3.5 εκατ. χρόνια. Τώρα έφθασαν στα έξι. Άρα κάποτε θα φθάσουν και στα επτά-οκτώ που λέω εγώ». Στο μεταξύ, τα οκτώ τα έκανε έντεκα και ούτω καθεξής. Και όμως την ίδια ακριβώς στιγμή που δίνεται η συνέντευξη του Άρη Πουλιανού στον Δαυλό, σε άρθρο του ετέρου ανθρωπολόγου, του **Νίκου Πουλιανού**, στην Ελληνική Αγωγή, αναφέρονται τα εξής: «Σήμερα η Μοριακή Βιολογία δίνει ηλικία διαχωρισμού του ανθρώπου από τον κλάδο των Πριμάτων (primates) περί τα 6 εκατ. χρόνια. Εμείς θα επιμείνουμε στα + 1 εκατ. χρόνια.»²¹ Έτσι την ίδια ακριβώς στιγμή, το 2001, ο Άρης Πουλιανός υποστήριζε σε διάλεξη τη θεωρία των οκτώ εκατομμυρίων ετών, όπως ακριβώς αποκάλυπτε ο Νικόλαος Πουλιανός στην Ελληνική Αγωγή, και παράλληλα, στον Δαυλό, ο πρώτος «ανέβαινε» στα ένδεκα εκατ. χρόνια! Τι είναι όμως τρία ή τέσσερα εκατομμύρια χρόνια για τους Έλληνες «ανθρωπολόγους»!

Και είναι εύλογο: η οικογένεια Πουλιανού έχει στήσει στη Χαλκιδική μια ολόκληρη **βιομηχανία** ελέγχοντας –και οικονομικά– το σπήλαιο των Πετραλώνων, ενώ διοχετεύει αυτού του ειδούς την «επιστημονική γνώση» στους χιλιάδες των μαθητών από **όλα τα σχολεία της Ελλάδας** που το επισκέπτονται κάθε χρόνο, καθώς και στους χιλιάδες άλλους επισκέπτες –του «ελληνοκεντρικού χώρου» κατ' έξοχήν– που στην πλειοψηφία τους είναι βέβαια αφιλοκερδείς όσο και εύπιστοι. Αυτή η βιομηχανία της παραπληροφόρησης απαιτεί μια διαρκή ανατροφοδότηση με νέες «ανακαλύψεις», γι' αυτό και, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, αυτές θα πρέπει να... υποστασιοποιούνται. Ίσως έτσι το «μοντέλο Πουλιανού» να οδηγείται σε απόλυτα εξωπραγματικά μυθεύματα –όπως εξάλλου συνέβη με το σύνολο του «χώρου»– αλλά ποιος νοιάζεται γι' αυτό, όταν το κράτος και οι αρχαιολόγοι ή οι ανθρωπολόγοι των Πανεπιστημιακών μας ιδρυμάτων και της Εφορίας Αρχαιοτήτων και της Αρχαιολογικής Εταιρείας, **σιωπούν** επιτρέποντας στους Πουλιανούς να διασύρουν την Ελλάδα παγκοσμίως; [Εξ άλλου, παραδόξως, τα δικα-

στήρια έχουν πολλές φορές δικαιώσει τον... Πουλιανό στην αντιδικία του με το ελληνικό κράτος, ενώ του παραχωρείται συστηματικά το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων για τις διαλέξεις του!]

Ερανίζόμαστε για άλλη μια φορά από τον Δαυλό: στο τεύχος 202 του Οκτωβρίου 1998, βλέπουμε να αναγράφεται στο εξώφυλλο: «Αγαλμα 500.000 ετών στην Καρδιά Πτολεμαΐδας» και, όπως μαθαίνουμε στη σελίδα 12.590, πρόκειται για μια ακόμα μεγάλη ανακάλυψη της οικογενείας, και μάλιστα του κ. Νικολάου Πουλιανού. Διαβάζουμε λοιπόν στο σχετικό άρθρο συνέντευξη του Ν. Πουλιανού πως πρόκειται για ένα «πρωτογλυπτό» ηλικίας «500.000 ετών τουλάχιστον. Ίσως όμως να φθάνη ή να ξεπερνά την ηλικία του Αρχανθρώπου των Πετραλώνων (750.000 ετών).»[] Είναι πράγματι μια συνταρακτική ανακάλυψη, καθώς το αρχαιότερο δείγμα τέχνης που είχαμε έως τώρα στον κόσμο δεν ξεπερνά τις 40-50.000 χρόνια»²².

Ο αναγνώστης θα έχει προσέξει φαντάζομαι δύο **σταθερές** αυτής της επιστημονίζουσας παραφιλολογίας: **πρώτον**, την τάση υπερδεκαπλασιασμού της αυθεντικής χρονολόγησης (ο «Άνθρωπος των Πετραλώνων» περνάει από τα 70 χιλ. χρόνια ηλικίας στις 700 ή 750 χιλιάδες, και το «πρωτογλυ-



πτό» από τα 40.000 χρόνια της τέχνης του ανθρώπου στις 500.000) και, **δεύτερον**, την επιμονή στο «πρώτο»-γλυπτό (κατά το «πρωτογλύπτα») «**αρχ**»-άνθρωπος κλπ., έτσι ώστε να τονίζεται η σημασία των προγόνων μας και... παρεμπιπτόντων, των «ερευνητών».

Οι εχθροί του ελληνισμού Όμως μένει να εξηγηθεί πώς και γιατί ο ελληνισμός έχει οδηγηθεί σήμερα στο έσχατο σημείο της παρακμής και της κατάπτωσης, ενώ κατείχε την παγκόσμια κυριαρχία πριν τον κατακλυσμό; Ποιος ευθύνεται γι' αυτό; Για την έκπτωση των Ελλήνων ευθύνονται πολλοί. Είναι πανθομολογούμενος ο συστηματικός **αντισημιτισμός** του Δαυλού και, προφανώς, η λογική της απόλυτης αυτοχθονίας, της «πρωτογλώσσας» και όλων των υπολοίπων παραπέμπει σε μια λογική «περιούσιο λαού» που ανταγωνίζεται τον άλλο περιούσιο λαό, τους Εβραίους, για την «παγκόσμια ηγεμονία». Ωστόσο οι «Εβραίοι» και ο «εβραϊσμός» δεν είναι τόσο οι σιωπεριές, αλλά ο «εβραϊσμός» μέσα στην ίδια την Ελλάδα, δηλαδή η... ορθοδοξία και το ελληνικό κράτος. Αυτός είναι ο πραγματικά μεγάλος **εχθρός**. Όπως γράφει ένας από τους βασικούς συνεργάτες του Δαυλού, ο

Αυτή είναι και η πλέον πιθανή ερμηνεία του «Κατακλυσμού». Αν όμως γινόταν αποδεκτή μια τέτοια χρονολόγηση του «Κατακλυσμού» από τον Δαυλό και τους λοιπούς, τότε θα εντασσόταν στην πραγματική ιστορία και θα κατέρρεε ολόκληρο το οικοδόμημα που εμφανίζει έναν υπερτεχνολογικό πρωτεύοντα νισμό πριν καν από την αρχαιότερη νεολιθική εποχή, την έκπτη χιλιετία π.Χ. Γι' αυτό και όσο αρχαιότερα, τόσο καλύτερα...

18. Βλ. και Richard Leakey, *The origins of Mankind*, Phoenix, Λονδίνο 1999 και Kate Wong, Meave Leakey et.al., in «New Look at Human Evolution», *Scientific American, Special Edition*, τόμ.13, αρ. 2, 25 Αυγούστου 2003.

19. Βλέπε σημ. 18.

20. Δαυλός, τεύχος 230, Φεβρουάριος 2001

21. Νίκος Πουλιανός, «Συνθήκες εμφανίσεως του νέου είδους, Εύνοια της φύσεως(;)», Ελ. Αγωγή, τεύχος 48, Φεβρουάριος 2001.

22. Βλέπε τεύχος 202 του Οκτωβρίου 1998, σ. 12590.



Π.Λ. Κουβαλάκης: «Η πρώτη όψη της εθνικής μας συνείδησης, η ελληνικότητα, είναι η μόνη εθνική ιδεολογία (παρήχθη από ένα συγκεκριμένο έθνος) που είναι ταυτόχρονα και παγκόσμια, ταυτισμένη με τον Πολιτισμό. Από την άλλη πλευρά η μόνη εθνική ιδεολογία που αντιστρατεύτηκε ιστορικά και αντιστρατεύεται πνευματικά την ελληνικότητα είναι αυτή της ρωμιοσύνης»²³.

Δηλαδή ο βασικός αντίπαλος του «παγκοσμιοποιημένου»

ελληνισμού του Δαυλού είναι ο... συγκεκριμένος και μόνος υπαρκτός ελληνισμός, εκείνος της «ρωμιοσύνης», δηλαδή... του ελληνικού κράτους.

Γι' αυτό εξ άλλου ο Δαυλός και οι ομόφρονες του, συστηματικά, καθημερινά, αδιάκοπα, εκστρατεύουν ενάντια στο υπαρκτό ελληνικό έθνος –που δυστυχώς πλέον έχει πειρορίστει σε «ενάμισι» κράτος, την Ελλάδα και την Κύπρο–, στο όνομα του αρχαίου ελληνισμού και κυρίως του «σύγχρονου» εκφραστή του, του «Παγκόσμιου Πολιτισμού». Και για να μη μένει καμία αμφιβολία, ο εκδότης του Δαυλού, στην ίδια ακριβώς γραμμή πλεύσης, μας λεει πως η Ελλάδα δεν είναι η κακομοίρη Ελλαδίτσα την οποία παλεύουμε να διασώσουμε εδώ και τώρα, από τα «θηρία» που την απειλούν από Ανατολή και Δύση, αλλά μια «άλλη Ελλάδα»: «Συνειδητοποίηση της υπαρκτής Ελληνικής Παγκοσμιότητας, ιδιού η σημερινή Μεγάλη Ιδέα των Ελλήνων. Μια ιδέα απολύτως ρεαλιστική, αφού η Ελλάδα ως Επιστήμη, Λογική, Απόδειξη, Διάλογος, Θεωρία, Δημοκρατία, Γλώσσα κ.λπ. είναι ήδη πανταχού παρούσα· μια ιδέα χωρίς αντίπαλο...». Και παρακάτω: «Δεν χρειάζεται να κατακτήσουμε την παγκόσμια Ελληνικότητα αυτή είναι ήδη κατακτημένη. Απομένει πρώτον να την κατανοήσουμε, να την αποδεχθούμε ως πραγματικότητα...»²⁴. Και έρχεται ο «ελληνοκεντρικός» κ. Μπερνς, σε συνέντευξή του στον Δαυλό –τη στιγμή που βομβαρδίζονταν η Γιουγκοσλαβία–, να δηλώσει πως: «Δεν θα υπήρχε αυτή η Αμερική αν δεν υπήρχε η αρχαία Ελλάδα»²⁵. Καθόλου τυχαία ο Δαυλός, ενώ σε χιλιάδες (κυριολεκτικώς), άρθρων και σχολίων επιτίθεται στην Ορθοδοξία, τη «ρωμιοσύνη», το ελληνικό κράτος, τον εβραϊσμό... ως υπόστρωμα του χριστιανισμού, αφήνει συστηματικά στο απιρόβλητο την **Τουρκία** και τις δυτικές δυνάμεις. Όχι, ο μεγάλος εχθρός είναι η «ρωμιοσύνη»!

Έτσι αρχίζουμε να κατανοούμε καλύτερα το τρέχον πολιτικό νότημα μιας οριαμένης ιδεολογικής, μέχρι γελοιογραφίας, **εμμονής**: η επέκταση του ελληνισμού στα πέρατα της Οικουμένης έχει απαντήσει στο αίτημα της επιβίωσής του. Εμείς ζούμε μέσα από τους... Αμερικανούς, τους... Αινού, τους... Ίνκας κλπ. Σε ό,τι αφορά στη σημερινή μας υπόσταση, δεν έχουμε παρά να χωνευτούμε σε αυτό τον παγκόσμιο «ελληνικό» κόσμο και να... εγκαταλείψουμε το προσκήνιο ως συγκεκριμένο και από έθνος-κράτος. Και επειδή ως συγκεκριμένο και από έθνος υπήρξαμε για 1.700 χρόνια ορθόδοξοι, βαλκανικοί, «τουρκομερίτες», ανατολίτες, θα πρέπει να ξεριζωθούν αυτά τα στοιχεία της ζωντανής ταυτότητάς μας για να γίνουμε και πάλι... αρχαίοι Έλληνες, δηλαδή παγκοσμιοποιημένοι. Υπερβολή: Ας διαβάσουμε και

πάλι τον κ. Κουβαλάκη:

Σε παλαιότερο άρθρο (τεύχος 219, «Η εξολόθρευσις των Εθνών και ο κατατρεγμός του Πολιτισμού») προσπαθήσαμε να καταγράψουμε την ιστορική και ιδεολογική καμπή, από την οποία διέρχεται σήμερα η ανθρωπότητα. Κύριο γνώρισμά της φαίνεται να είναι η σταδιακή επικράτηση ενός οικουμενικού προτύπου ανθρώπου με αντίστοιχη αποδυνάμωση, μέχρι και αφανισμό, των ιδιαίτερων εθνικών ιδεολογιών, αυτών των πανίσχυρων μορφών συλλογικής συνείδησης, που ταλάνισαν (υπογρ. του Άρδην) κυρίως τον Δυτικό Κόσμο κατά τους δύο τελευταίους αιώνες. Μέσα στη δίνη της μεταβολής αυτής πρέπει να ίδωθη και η εθνική ιδεολογία της σύγχρονης Ελλάδος. []

Η εθνική μας συνείδηση παρουσιάζει δύο διαφορετικές και αντίρροπες όψεις, φαινόμενο μοναδικό στον κόσμο των εθνών. Η μία όψη συνιστά την παγκόσμια Ελλάδα, δηλ. τις αξίες, τα πρότυπα και τα ιδιαίτερα που γέννησε η πνευματική μεγαλουργία των αρχαίων προγόνων μας και αποτελούν σήμερα την ενεργοποιό δύναμη, τη φαία ουσία του Παγκόσμιου Πολιτισμού. Είναι πλέον κοινός τόπος, πως ό,τι συνιστά σήμερα τον Παγκόσμιο Πολιτισμό [] γεννήθηκε και ήκμασε στην αρχαία Ελλάδα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, πως την εποχή εκείνη, και όχι αργότερα, σφυρηλατήθηκε και διαμορφώθηκε το πολιτισμικό πρότυπο του Έλληνος Ανθρώπου, που ξεπέρασε τα όρια της Ελληνικής Φυλής, έγινε πανανθρώπινο: «...το των Ελλήνων όνομα πεποίηκε μηκέτι του γένους αλλά της διανοίας δοκείν είναι, και μάλλον Έλληνας καλούμε τους της παιδεύσεως της ημετέρας ή τους της κοινής φύσεως μετέχοντας» (Ισοκράτης, «Πανηγυρικός» 50-52). Σήμερα της ημετέρας παιδείας μετέχουν άνθρωποι απ' όλα τα έθνη της γης, όσοι ακέππονται, φέρονται και δημιουργούν «ομολογουμένως τη φύσει» - ελεύθερα, έλλογα, αδογμάτιστα, μη μαζικά, μη εξουσιαστικά, μη θεοκρατικά.

Την άλλη όψη της εθνικής μας συνείδησης συνιστά η επίσημη ιδεολογία του νεοελληνικού κράτους, που στηρίζεται στη βυζαντινή ορθόδοξη παράδοση και σε έναν εκκεντρικό κρατισμό, γνωστόν ως Ρωμιοσύνη. Οι ιδεολογικές καταβολές της βρίσκονται στους πρώτους βυζαντινούς αιώνες, την εποχή του μεγάλου μισούς και του ολοκληρωτικού διώγμού παντός ελληνικού, τότε που επιβλήθηκε το πρότυπο του «δούλου του θεού», του υποταγμένου στον Ιεχωβά και στους επίγειους εκπροσώπους του, την πολιτική και θρησκευτική εξουσία²⁶.

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τη «γραμμή» του Δαυλού, για να μεγαλουργήσει και πάλι ο ελληνισμός, πρέπει να **εξαφανιστεί το ελληνικό έθνος-κράτος**, που με την βαλκανική μίζερια του εμποδίζει την εκδίπλωση των θαυματουργών ιδιαιτεροτήτων των «Ελλήνων» και να γίνουμε ένα μέρος της νέας «παγκόσμιας κοινότητας», στην οποία ηδή έχει σαρκωθεί ο ελληνικός πολιτισμός. Και προϋπόθεση για κάτι τέτοιο είναι η συντριβή του «Ιεχωβά και των επίγειων εκπροσώπων του, της πολιτικής και θρησκευτικής εξουσίας». Γι' αυτό και οι ύμνοι στην παγκοσμιοποίηση (αλλά προσχή, αυτή φέρει ελληνική σφραγίδα και όχι εβραϊκή! Αντίθετα «εβραϊκό» είναι το ελληνικό κράτος του «Ιεχωβά»!).

Τέλος, ο εκδότης του Δαυλού θα διευκρινίσει και τις πολιτικές και ιδεολογικές ρίζες της άποψής του, κατακεραυνώνοντας την... Επανάσταση του 1821 και τις απόπειρες του ελληνισμού για εθνική ολοκλήρωση καθώς και τον βενιζελισμό που οδήγησαν σε καταστροφή [παραδόξως (!)] σε απόλυτη ταύτιση με μια υποτιθέμενη οικουμενιστική-πατριαρχική

23. Παν.Λ. Κουβαλάκης, «Η θυσία της Ελληνικής Παγκοσμιότητας στο βαμό της κρατικιστικής Ρωμιοσύνης», Δαυλός, τ. 227, Νοέμβριος 2000.

24. Δ.Ι. Λάμπρου, «Η μεγάλη Ιδέα του σημερινού Ελληνισμού», Δαυλός, τ. 207, Μάρτιος 1999.

25. Δαυλός, τ. 209, Μάιος 1999.

26. Παν.Λ. Κουβαλάκης, δ.π. «Η θυσία της Ελληνικής Παγκοσμιότητας στο βαμό της κρατικιστικής Ρωμιοσύνης», Δαυλός, τ. 227, Νοέμβριος 2000.

27. Δ.Ι. Λάμπρου, «Η μεγάλη Ιδέα του σημερινού Ελληνισμού», δ.π., Δαυλός, τ. 207, Μάρτιος 1999.

αντίληψη για την Ορθοδοξία]. Ιδού πως εκφράζεται για τις απελευθερωτικές απόπειρες των Ελλήνων: «Ο επί 17 αιώνες υπνώττων Ελληνισμός, ο ανελλήνιστος, απολίτιστος και ανιστόρητος Ελληνισμός των μαύρων αιώνων της Ρωμιοσύνης, απέκτησε με την Επανάσταση του 1821 κρατική "στέγη", έστω στέγη που θύμιζε τον κοινολεκτούμενο "καραγκιοζ-μπερντέ" και πλέον ου»²⁷. Ο «μεγάλος βυζαντινισμός» μας του Καβάφη, οι γενιές και γενιές των αγωνιστών κατά της ξένης κατοχής, οι αδιάκοπες απόπειρες για απελευθέρωση συρρικνώθηκαν για τον Δαυλό σε έναν «ανελλήνιστο, απολίτιστο και ανιστόρητο Ελληνισμό» και εκείνο το έστω μικρό κρατίδιο που βγήκε μέσα από υπεράνθρωπους αγώνες και για εκατό χρόνια αποπειράθηκε να απελευθερώσει το έθνος μας, με λάθη, με οπισθοδρομήσεις, με θυσίες, ήταν απλώς ένας «καραγκιοζ-μπερντές», ενώ ο ελληνισμός κατά τον κ. Λάμπρου θα έπρεπε να είχε ακολουθήσει τον I. Μεταξά, όπως επισημαίνει στο άρθρο του.

Γι' αυτό χαρακτηρίσαμε εκ προϊμίου αυτόν τον χώρο «ψευδο-ελληνοκεντρικό». Διότι, στην πραγματικότητα, με μοχλό και πρόσχημα την (όντως) χρυσή εποχή του κλασικού ελληνισμού, υπηρετεί έναν απηνή διωγμό ενάντια στην πρόσφατη ταυτότητά μας, «των 17 τελευταίων αιώνων», όπως ανενδοίαστα υποστηρίζει, και τροφοδοτεί έναν μόνιμο εμφύλιο πόλεμο ανάμεσα στους διαφορετικούς αναβαθμούς της ιστορικής μας διαδρομής. Αυτή η ιδεολογία υπηρετεί και πρωθεί τον, ιδεολογικό τουλάχιστον, σπαραγμό μεταξύ των Ελλήνων, σε μια κομβική στιγμή της ιστορίας μας, όταν και πάλι απειλούμαστε με γεωγραφική συρρίκνωση και πολιτισμικό εξανδραποδισμό. Τέλος, στο όνομα μιας δήθεν ελληνικής οικουμενικότητας, πρωθεί μια ρατσιστική, στενόκαρδη, και εν τέλει καθόλου «ελληνική», αντίληψη για την ελληνικότητα και τον ελληνισμό.

Όμως για την ιδεολογία και τους στόχους του Δαυλού θα επανέλθουμε στο επόμενο τεύχος του Άρδην.

**

ΤΟ ΚΟΙΝΟ, ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ, ΤΩΝ ΆΛΛΩΝ

Ένα από τα παραγγέλματα των Πυθαγορείων απαγόρευε να τρυπούν ίχνη από πατημασίες ανθρώπων με καρφί ή με μαχαίρι (*Fragmenta Philosophorum Graecorum, Mullach, I, 510*). Ένα άλλο ζητούσε να οβήνουν τ' αποτυπώματα που άφηνε η χύτρα στη στάχτη, όταν τη σήκωναν από την εστία. Κι ένα τρίτο συνιστούσε, όταν κάποιος στηκωνόταν από το κρεβάτι, ν' απαλείφει από το στρώμα τ' αποτυπώματα του σώματός του.

Στα δύο τελευταία παραγγέλματα αναφέρεται και ο εκκλησιαστικός πατέρας **Κλήμης ο Αλεξανδρεύς**, στο έργο του *Στρωματείς* (έργο, όπως και ο τίτλος δηλώνει, ποικίλης ύλης, συνθεμένο από διάφορες πηγές – «στρωματείς» λέγονταν τα κλινοσκεπάσματα, που είταν πολλές φορές συρραφή κομματιών από διάφορα υφάσματα). Αποτελείται από οκτώ βιβλία. Η σχετική σελίδα υπάρχει στο πέμπτο βιβλίο, όπου ο λόγος είναι για το συμβολισμό και την αλληγορία. Ο Κλήμης παραθέτει τα χωρία και στη συνέχεια τα σχολιάζει. Θυμίζω πως είταν από τους Πατέρες, που επιθυμούσαν να εντάξουν στοιχεία του αρχαίου ελληνικού κόσμου στον ιδεολογικό κόσμο του χριστιανισμού.

Στην προκειμένη περίπτωση ο Πυθαγόρας υπαινισσάταν, γράφει ο Κλήμης, πως πρέπει όχι μόνο την αγερωχία να εξαφανίζουμε, αλλά κι από την οργή μας να μην αφήνουμε κανένα ίνος, εξαλείφοντας οποιαδήποτε μνησικακία. Ενισχύει την άποψή του και με βιβλικά χωρία, όπως είναι η φράση από την *Προς Εφεσίους* επιστολή του Παύλου (4, 26), που ορίζει να μη βρίσκει η δύση του ήλιου τους χριστιανούς οργισμένους (στο σολωμικό Διάλογο λέει ο Φίλος του Ποιητή, που τον βλέπει οργισμένο: «Θυμήσου τα λόγια της Θείας Γραφής: να μη σ' εύρει θυμωμένον ο ήλιος οπού πέφτει»...). Ο Κλήμης μνημονεύει και χωρίο από την Έξοδο (20,17), σύμφωνα με το οποίο ο Θεός δίνει εντολή στους «ιεούς του Ιερατή» να μην επιθυμούν τη γυναίκα του πλησίον τους, ή το σπίτι του, το χωράφι, το κορίτσι, το βόδι, το γάιδαρό του, όποιο άλλο ζώο έχει ο γείτονας. Η ορμή της επιθυμίας, υποστηρίζει ο Κλήμης, είναι ικανή να εξουσιάσει και την ήμερη ψυχή ακόμα. Αυτό λοιπόν, κατά τον Κλήμεντα, συμβουλεύει υπαινικτικά ο Πυθαγόρας λέγοντας ν' απαλειφθούν τα σημάδια του κορμού απ' το κρεβάτι, εννοώντας πως ο σωστός άνθρωπος (έτοι θα ήθελε τον καλό χριστιανό ο Κλήμης) οφείλει να μη θυμάται την ημέρα, μόλις σηκωθεί από το κρεβάτι, κανέναν «ονειρωγμόν» (ονειρώξη!) «την εν νυκτί ήδονήν». Και σχετικά με την οργή θα πει ξανά πως πρέπει να διαλύει τις «ζοφερές» φαντασίες του ο καλός χριστιανός με το φως της αλήθειας, παραθέτοντας ένα ακόμα χωρίο από τους Ψαλμούς τώρα (4,5), πως είναι επιτρεπτό να οργίζεται κανείς, χωρίς ούμως και να αμαρτάνει («οργίζεσθε και μη αμαρτάνετε»). Θέλει να πει, υποθέτω, πως δεν πρέπει η ενδιάθετη οργή μας να εκδηλώνεται και στην πράξη – έτοι ερμηνεύει, νομίζω, και ο Κλήμης, λέγοντας πως ο Δαβιδ διδάσκει ότι πρέπει να μη «συγκατατίθεται» κανείς προς τη «φαντασία» επικυρώνοντας την οργή με «έργον».

Επέμεινα οπωσδήποτε στη σελίδα αυτή του Κλήμεντα γιατί, όπως θα δει στη συνέχεια ο αναγνώστης, έχει κάνει εδώ μιαν υπερερμηνεία ή, απλώς, μια παρερμηνεία, καθώς βρέθηκε παρασάγγες μακριά από το αρχικό, πραγματικό



ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

TOU ΜΙΧΑΛΗ ΜΕΡΑΚΛΗ

νόημα των πυθαγόρειων ρήσεων. Αυτές δεν είναι άλλο παρά προτροπές μαγικής συμπεριφοράς, μαγικής πρακτικής, που σ' έναν αρχαϊκά συμπεριφερόμενο κόσμο αποσκοπούν στο να προστατεύουν τα μέλη μιας κοινότητας από την επήρεια της συμπαθητικής μαγείας. Συμπαθητική μαγεία υπάρχει, όταν κάποιος επιδιώκει με διάφορους τρόπους να μεταδώσει έμμεσα μιαν ενέργεια σε κάποιον που θέλει να βλάψει (ή και να τον κάνει να τον αγαπήσει: δίπλα στα «μίσθηρα» υπάρχουν και τα «φίλτρα»...). Αν έχει λοιπόν κάποιος ένα ρούχο ή κι ένα κομμάτι από αυτό ή ένα φυσικό στοιχείο (π.χ. τούφα μαλλιών) από το σώμα εκείνου, που θέλει να τον επηρεάσει μαγικά, πιστεύει πως ό,τι θα κάνει σ' αυτό που κατέχει, θα μεταβιβάστει και στο ίδιο το σώμα ολόκληρο (pars pro toto).

Ο J.G. Frazer, που ασχολήθηκε με τα θέματα αυτά στο ευρύ πλαίσιο της επιβλητικής εργασίας του για την παρουσίαση της παράδοσης της μαγείας σ' όλο τον κόσμο (εννοώ το ενδεκάτομο έργο του, *The golden Bough*, 1890 κ.ε., μετάφραση της συνεπτυγμένης μορφής του έργου υπάρχει τώρα και στα ελληνικά: *Ο Χρυσός Κλάνος*, τόμοι Α-Δ,



ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (ΜΕΛΑΝΟΜΟΡΦΗ ΚΥΛΙΚΑ, 540-530 Π.Χ., ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΟΝΑΧΟΥ)

μετάφραση: Μπονίτας Μπικάκη- Παναγιώτη Καρμάτζου, Εκάπη, 1990-1994), παραθέτει εξαιρετικά μεγάλον αριθμό μαρτυριών από όλα σχεδόν τα μέρη της γης. Μεταφέρω εδώ μερικά παραδείγματα. Ο ενεστώτας που χρησιμοποιώ εδώ είναι βέβαια συμβατικός – που να ξέρει κανείς αν οι δοξασίες που καταγράφηκαν πριν από πολλές-πολλές δεκαετίας (το έργο του Φρέιζερ βασίστηκε και σε πληροφορίες πολύ προγενέστερες του χρόνου της δημοσίευσής του) ισχύουν και σήμερα. Άλλα το αν ισχύουν ή όχι δεν έχει καμιά σημασία για το παρόν άρθρο, το οποίο θέλει να τεκμηριώσει ό,τι υποδηλώνει ηδή και ο τίτλος του και δηλώνεται σαφέστερα στις τελευταίες παραγράφους του.

Ο Φρέιζερ λοιπόν, μιλώντας για τη συμπαθητική μαγεία παρατηρεί πως αυτή δεν τελείται κατ' ανάγκην μόνο με την ενδιάμεση ενέργεια του ενδύματος ή ανατομικών μερών. Δρα και με τα ίχνη που αφήνουν οι άνθρωποι πάνω στην άμμο ή το χώμα του εδάφους. Ιθαγενείς στη ΝΑ Αυστραλία πιστεύουν πως είναι δυνατό να κουτσαθεί κάποιος, αν βάλουν στα αποτυπώματα των ποδιών του γυαλιά, κάρβουνα, μυτερά κόκκαλα. Σε ίδια αίτια αποδίδουν και τους ρευματισμούς. Οι

Μαορί πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν μεγάλο κακό σ' έναν εχθρό, αν πάρουν χώμα απ' το σημείο όπου τα πόδια του άφησαν τα ίχνη τους και το βάλουν σ' έναν τόπο ιερό και κάνουν πάνω απ' αυτό σχετική τελετή. Ανάλογες δοξασίες και συνήθειες δημοσιεύει ο Φρέιζερ από την Ιαπωνία, τη Βιρμανία, την Ινδία, την Αφρική, όπου επίσης εφαρμόζεται η «μαγεία των αποτυπωμάτων». Κάποτε και για καλό σκοπό: Στη Β. Αμερική, η γυναίκα που επιθυμεί να κάνει αφοσιωμένον σ' αυτή τον άντρα της ή τον εραστή της παίρνει χώμα από εκεί που διαγράφονται τα ίχνη της πατημασιάς του δεξιού ποδιού του, το ανακατεύει με λίγες τρίχες από τα μαλλιά του και τα κάνει ένα πακετάκι, που το έχει μαζί της, σε άμεση επαφή με το δέρμα της.

Και η Ευρώπη δεν υστερούσε. Στο Μεκλεμβούργο πίστευαν, ότι αρκεί να μπήξεις ένα καρφί στο ίχνος πατημασιάς ενός προσώπου, για να το κουτσάνεις. Αντίστοιχες μαρτυρίες έρχονται από τη Γαλλία, την Αγγλία και αλλού. Στην Εσθονία έπαιρναν το μέτρο της πατημασιάς μ' ένα ραβδί, που το θέαθαν στη συνέχεια, υπονομεύοντας μ' αυτό τον τρόπο την υγεία του άντρα ή της γυναίκας, στους οποίους ανήκαν τα ίχνη των ποδιών.

Στους νότιους Σλάβους ένα κορίτσι παίρνει χώμα απ' τα σημάδια που άφησαν τα ίχνη τους τα βήματα του αγαπημένου της, γεμίζει με το χώμα αυτό μια γλάστρα και φυτεύει μέσα ένα λουλούδι, που πιστεύουν ότι είναι αμάραντο. «Όπως ανθίζει αυτό το χρυσαφένιο λουλούδι, σύμβολο αθανασίας, έτοι και η αγάπη των νέων ανθρώπων ολοένα μεγαλώνει και διαρκεί για πάντα».

Δεισιδαιμονίες αυτού του είδους υπήρχαν και στην Αρχαία Ελλάδα, γράφει ο Φρέιζερ. Έλεγαν π.χ., ότι το άλογο που βαδίζει πάνω στ' αχνάρια ενός λύκου παθαίνει αγκύλωση αμέσως (Αιλιανός, Περί ζώων ιδιότητος). Στο σημείο αυτό αναφέρει και το πυθαγόρειο παράγγελμα που απαγορεύει το τρύπημα των ιχνών από πατήματα ανθρώπων.

Πιο πέρα ο Φρέιζερ σημειώνει επί λέξει: «Αν και τα ίχνη των ποδιών είναι πιο ορατά, δεν αποτελούν εντούτοις και τα μόνα που αφήνει το σώμα κι επιτρέπουν στη μαγεία να ασκήσει τη δράση της πάνω σ' ένα άτομο». Οι θιαγενείς της νοτιοανατολικής Αυστραλίας πιστεύουν ακόμα ότι μπορούν να πληγώσουν κάποιον χώνοντας κομμάτια αιχμηρά από γυαλιά κ.λ.π. στην αποτύπωση που άφησε ένα ξαπλωμένο σώμα. Μερικές φορές χτυπούν μ' ένα μυτερό ραβδί από βελανιδιά το μέρος όπου έχει καθίσει κάποιος, τον οποίο θέλουν να τιμωρήσουν. Ιθαγενείς του Τυμέο, νησιού της Γερμανικής Γουϊνέας, απαλείφουν τα σημάδια από το κάθισμά τους στο έδαφος, γιατί φοβούνται μήπως κάποιος τους κάνει μάγια. «Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε το νόημα του πυθαγόρειου παραγγέλματος που συνιστούσε, όταν κάποιος σηκωνόταν από το κρεβάτι του, να απαλείφει από το στρώμα την αποτύπωση του σώματος» («ταρράτειν αναστάντας εξ ευνής τα στρώματα»). «Ο κανόνας αυτός, σχολιάζει ο Φρέιζερ, είναι απλώς μια παλαιά προφύλαξη εναντίον της μαγείας, μέρος ενός ολόκληρου κώδικα δεισιδαιμονικών αποφθεγμάτων, που οι αρχαίοι απέδιδαν στον Πυθαγόρα, μολονότι αυτά ήταν στην πραγματικότητα οικεία στους βαρβάρους προγόνους των Ελλήνων πολύ πριν από την εποχή του φιλοσόφου αυτού». Ο ίδιος τέλος αναφέρει και το άλλο απόφθεγμα του Πυθαγόρα για το σβήσιμο των αποτυπωμάτων της χύτρας στη στάχτη, σημειώνοντας ότι η ίδια συνήθεια μαρτυρείται και από την Καρπάτη (αν δεν το έκαναν αυτό, το σπίτι κινδύνευε να

πεινάσει από έλλειψη τροφής, κατ' επίδραση βέβαια της συμπαθητικής μαγείας).

Όταν, συζητώντας με τον Γιώργο Καραμπελιά, του ανέφερα πως πιο πάνω περίπτωση ταύτισης μιας δοξασίας και συνήθειας, μαρτυρούμενης από τον Πυθαγόρα και από την Καμπότζη, μου απάντησε πως αυτό δεν θα δυσαρεστούσε τους ιδιότυπους ελληνοκεντρικούς νεοπαγανιστές, κ.λπ., αφού θα μπορούσαν να πιστεύουν πως έχουν έτσι ένα ακόμα επιχείρημα για τη διάδοση και διάχυση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού παντού – και βέβαια στην Άπω Ασία. Τι γίνεται όμως με τους Μαορί της Ν.Ζηλανδίας, τη Β.Αμερική, τη Ν. Γουϊνέα, την Αυστραλία; Και εκεί η ίδια διάχυση;

Η μόνη λογική παραδοχή είναι, ότι πολιτισμικά στοιχεία όπως τα παραπάνω έχουν **κοινή καταγωγή**, που είναι η ίδια καταρχήν σκέψη και ο ίδιος ψυχισμός όλων των ανθρώπων (οι Vico και Herder μιλούσαν ανθρωπολογικότερα από τον 18ο αιώνα για την «κοινή φύση των λαών»). «Δικό μας» θα ήταν ότι υπάρχει πέρα, επιπλέον αυτών των από κοινού κληρονομημένων, π.χ. η ανασημασιοδότηση των πυθαγόρειων ρήσεων από τον Κλήμεντα Αλεξανδρέα.

Ασφαλώς αυτό το **επιπλέον**, το πέρα από το κοινώς κληροδοτημένο, το πρωτογενές, μπορεί να είναι και κάτι πολύ σημαντικό. Αξίζει να δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τον Προμηθέα Δεσμώτη του Αισχύλου.

Στο μύθο συνυπάρχουν δυο πολύ παλαιά θέματα: της αρπαγής της φωτιάς αφενός, του ράλου του εκπολιτιστή ήρωα αφετέρου, στο οποίο εντάχθηκε και το πρώτο, ως μια ακόμα ευεργεσία που αυτός πρόσφερε στους ανθρώπους. Έτσι, είναι γνωστός ο μύθος σε κατοίκους της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής. Στα νησιά της **Καραϊβικής** θάλασσας έχει καταγραφεί μια διήγηση, ότι ο αρχηγός της φυλής Baïra ἐκλέψει τη φωτιά από το μαύρο αρπακτικό πουλί Urubu αφού το ξεγέλασε, κι ύστερα την έφερε στους ανθρώπους τοποθετώντας την στο καβούκι μεγάλης χελώνας, μέσω ενός ποταμού. Πολύ συχνά αρπάζει ο ήρωας τη φωτιά μεταμορφωμένος ο ίδιος σε πουλί ή πετάει με την βοήθεια ενός πουλιού στον άλλο κόσμο, όπως διηγούνται οι **Παπούα** της Ν. Γουϊνέας. Στους μύθους των **Πιγμαίων**, στο BA Κονγκό, κλέβουν οι άνθρωποι τη φωτιά από τον Orbu Oro, πατέρα της μεγάλης θεάς Tore. Στους Σουδανέζους **Ντονγκόν** υπάρχουν πολλοί μύθοι που συνδέουν την προέλευση και την αρπαγή της φωτιάς με σιδεράδες, χαλκιάδες. Σ' έναν απ' αυτούς, κάποιος βοσκός αρπάζει απ' το βασιλείο των πνευμάτων χαλκιάδες και μαζί μ' αυτούς το καμίνι και τα σύνεργά τους.

Αξίζει ιδιαίτερα να προσθέσουμε, ότι στον **Καύκασο** υπάρχει ο εντυπωσιακά όμιος με τον Προμηθέα ήρωας Amiran (Γεωργία), Abriskil (Αμπχαζία) κ.α. Ο γίγαντας **Αμιράν** αρπάζει το φως από τον ουρανό, φυλακίζεται σε μια σπηλιά και δένεται με χοντρές αλυσιδες με το έδαφος «για το λόγο μόνο, ότι ευεργέτησε τους ανθρώπους φέρνοντάς τους τη φωτιά». Ακριβώς για τον «φιλάνθρωπον τρόπον» του υφίσταται την ίδια σχέδιον τιμωρία και ο Προμηθέας.

Συζητούν αν ο κατά βάση ίδιος αυτός μύθος ήλθε από εκεί στην Ελλάδα ή αντίστροφα. Για την πρώτη περίπτωση μνημονεύεται κι ένα έθιμο στους λαούς του Καυκάσου, που κράτησε ως τον εικοστό αιώνα, συνδεδεμένο προφανώς με την αρχαία λατρεία της φωτιάς. Οι **Ινγκούτσι** θεωρούσαν μεγάλη αμαρτία να πάρει κάποιος και το παραμικρό καρβουνάκι ή φωτιά, ή και στάχτη ακόμα απ' την εστία, την ημέρα που γιόρταζε ο θεός της βροντής Σέλι (για την «αμαρτίαν» της



αρπαγής τη φωτιάς κατηγορείται ο Προμηθέας). Παρόμοια έθιμα, που συνδέονταν με τη φύλαξη της φωτιάς, υπήρχαν στη **Γεωργία**, την **Οσσετία** και άλλους λαούς του Καυκάσου. Θεωρείται λοιπόν πιθανή η μεταφορά του μύθου από τον Καύκασο στην Ελλάδα, αν και παραδόσεις ελληνικές, σχετικές με την αρπαγή της φωτιάς, υπήρχαν και άλλες. Ο θρησκειολόγος Salomon Reinach μίλησε γι' αυτές [(Ε.Μ., 4 (1999)], στήλες 1087-1093).

Το ερώτημα εντούτοις είναι, αν πράγματι προέχει μια τέτοια συζήτηση (όταν μάλιστα ο ίδιος στην ουσία μύθος μαρτυρείται από τόσο, ανεξάρτητα μεταξύ τους, αρχικά μέρη), ώστε να περνάει σε δεύτερο πλάνο το ουσιαστικό γεγονός της μετάπλασης και αναδημουργίας του κοινού, πανανθρώπινου μύθου στο μοναδικό αριστούργημα του Αισχύλου. Που είναι και το μόνο «δικό μας». Το πριν από τον αισχυλικό Προμηθέα δεν είναι δικό μας, που οπωσδήποτε εμείς το δώσαμε, το διαδώσαμε και σε όλους τους άλλους: είναι και όλων των άλλων, όπως η παλιά εθνολογία προπάντων το είχε αποδείξει (δυο παραδείγματα παρέθεσα πιο πάνω), επινοώντας κιόλας μιαν ελληνική λέξη για να εκφράσει το φαινόμενο: **polygenesis**. Έχω υποστηρίξει και άλλοτε ότι ο σοβινισμός και ο ρατσισμός προκύπτει, όταν για ορισμένους κάθε φορά λόγους το **δευτερογενές**, αντίθετα προς την αντικειμενική πραγματικότητα, εκλαμβάνεται και ως **πρωτογενές** αλλά και **μονογενές**, αποκλειστική «δωρεά» της ιστορίας σε ορισμένους εκλεκτούς και περιούσιους λαούς. Εντούτοις την **εθνική ιδιαιτερότητα** των λαών συνιστά η κάτω από ορισμένες συνθήκες **περαιτέρω διαμόρφωση** μιας προϋπάρχουσας διεθνικής, κοινής πολιτισμικής προίκας (Παιδαγωγικά της Λαογραφίας, Ιωλκός, 2001).

**

*Ο Ιωάννης Κ.
Προμπού είναι
καθηγητής της
Φιλοσοφικής Σχολής
του Πανεπιστημίου
Αθηνών

η καταγωγή της ελληνικής γλώσσας

η ελληνική, μια από τις γλώσσες που μιλιούνται σήμερα στον κόσμο, κατέχει ένα μοναδικό χαρακτηριστικό. Είναι η μόνη ζωντανή γλώσσα της οποίας μπορεί κανείς να παρακολουθήσει την εξέλιξη επί τριανταεπτά αιώνες. Από την άποψη αυτή, η Ελληνική νικά την Αιγυπτιακή (η οποία γραπτώς μαρτυρείται για περισσότερο χρονικό διάστημα αλλά είναι γλωσσικά νεκρή) και την Κινεζική που είναι και αυτή ζωντανή αλλά τα αρχαιότερά της κείμενα είναι κατά τι νεότερα από τον 1^o π.Χ. αιώνα. Η διαπίστωση ανήκει στους διαπρεπείς γλωσσολόγους Humbert, Risch, και Duhoux και είναι ορθή.

Το αρχαιότερο γραπτό μνημείο της ελληνικής γλώσσας είναι μια σχεδόν κυκλική κροκάλη που κυριολεκτικά μπορείς να την κρατήσεις μες στην παλάμη σου: οι διαστάσεις της είναι 4,9 εκ. επί 4,08 εκ., πάχους 1,62 εκ. και το βάρος της 48 γρ. Βρέθηκε από την αρχαιολόγο Πολυνένη Αραπογιάννη το 1994 στη θέση Αγριελίτσες της Κοινότητας Καυκανιάς, 7 χλμ προς Β. της Ολυμπίας, και δημοσιεύτηκε την επόμενη χρονιά στα *Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών*, τ. 70, σσ. 251-254 αλλά και αλλού (βλ. Αραπογιάννη 1995). Πάνω στο «βότσαλο της Καυκανιάς» διαβάζεται, μεταξύ άλλων, το ανθρωπωνύμιο Χάρογ γραμμένο σε Γραμμική γραφή Β. Το όνομα μαρτυρείται και στην Ιλιάδα του Ομήρου και ετυμολογικά σημαίνει «αυτός που έχει χαρούμενη όψη».

Τα υπόλοιπα κείμενα που είναι γραμμένα σε Γραμμική γραφή Β, στην πρώτη ελληνική γραφή, χρονολογούνται στον 15^o-13^o π.Χ. αιώνα, είναι χαραγμένα πάνω σε πήλινες πινακίδες ή ζωγραφισμένα πάνω σε αγγεία (αμφορείς) και βρέθηκαν στα μυκηναϊκά ανάκτορα της Κνωσού, της Πύλου, των Μυκηνών, της Τίρυνθας, των Θηβών και ακόμη στα Χανιά. Χάρη στην αποκρυπτογράφηση της Γραμμικής γραφής Β, το 1952, από τον Αγγλό αρχιτέκτονα M. Ventris και τον συμπατριώτη του ελληνιστή J. Chadwick τα αρχαιότερα γραπτά μνημεία της ελληνικής γλώσσας δεν είναι πια τα ομηρικά έπη αλλά τα μυκηναϊκά κείμενα. Και μολονότι το περιεχόμενό τους είναι λογιστικό και διοικητικό, μας δίδασκουν πολλά, πρώτιστα για την ιστορία της γλώσσας μας. Από τη μελέτη των κειμένων αυτών συνάγεται με βεβαιότητα ότι στα μυκηναϊκά χρόνια η ελληνική γλώσσα είναι πλήρως διαμορφωμένη και πλουσιότατη: απαντούν σ' αυτά πλείστοι τεχνικοί όροι (βλ. Σαλή-Αξιώτη) και η σύνταξη δεν είναι μόνο παρατακτική. Εί-



ναι χαρακτηριστική η ακόλουθη πρόταση: δι Φύγεβροις, διτε Φάναξ θῆκε Αύγηναν δαμιοκόρον (= αυτό είδε ο Φύγεβροις, όταν ο ανώτατος άρχοντας τοποθέτησε τον Αυγεία φροντιστή του Δήμου). Καθώς τώρα η γλώσσα ανήκει στα πολιτιστικά φαινόμενα «μακράς διαρκείας», είναι αυτονόητο ότι η ελληνική δεν διαμορφώθηκε μέσα σε λίγους αιώνες. Διαμορφώθηκε πολλούς αιώνες πριν από τον 17^o π.Χ. αιώνα, στον οποίον χρονολογείται το «βότσαλο της

Καυκανιάς».

Εκείνο όμως που ενδιαφέρει περισσότερο είναι τούτο: στα μυκηναϊκά κείμενα απαντούν πλείστες λέξεις που επιβιώνουν στη σημερινή ελληνική (βλ. Probonas). Παραθέτω μερικά παραδείγματα ξεκινώντας από τα κύρια ονόματα, ανθρωπωνύμια και τοπωνύμια. Πρώτα πρώτα δυο γυναικεία ονόματα, που συμβαίνει μάλιστα να έχουν παγκόσμια διάδοση, τα Άλεξάνδρα και Θεοδώρα. Απαντούν σε μια πινακίδα των Μυκηνών. Το τοπωνύμιο Θήβαι διαβάζεται σε πινακίδες των Μυκηνών και των Θηβών. Το όνομα έχει επιβιώσει ως τις μέρες μας μέσω της προφορικής παράδοσης με τον τύπο Φήβα (για την τροπή της συλλαβής -Θησε- -Φη πβ. φηκάρι από το θηκάρι, φηλιάζω από το θηλιάζω κλπ.). Βλακωδώς, οι Νεοέλληνες λόγιοι το γνήσιο Φήβα της λαϊκής παράδοσης, που ξεκινάει χωρίς διακοπή από τα μυκηναϊκά, τουλάχιστον, χρόνια, αντικαταστήσαμε με το ψεύτικο Θήβα, που έχει λόγια προέλευση, δεν μαρτυρεί, επομένως, την συνέχεια της γλωσσικής και εθνικής μας παράδοσης. Το τοπωνύμιο Τύλισος διαβάζεται σε πινακίδες της Κνωσού. Το όνομα με τον ίδιο ακριβώς τύπο έχει επιβιώσει ως τις μέρες μας στην Κρήτη.

Μερικά παραδείγματα από τα προστηγορικά: άγρος (η λέξη επιβιώνει ως τοπωνύμιο σε πολλούς τόπους), ἄνεμος, ἄργυρος, δεσμός, δῶρα (ονομ. πληθ.), θεός, κύπελλα (ονομ. πληθ.), ξίφος, δρός (η λέξη επιβιώνει ως τοπωνύμιο σε πολλούς τόπους), πέδιλα (ονομ. πληθ.), κύμινον, μέλι, σέλινον, σκέλος, τέμενος (η λέξη έχει επιβιώσει ως τοπωνύμιο), φάρμακον, φεάλα (με τον τύπο φιάλα επιβιώνει η λέξη στην Μεσσηνία), χαλκός, χρυσός.

Μερικά παραδείγματα από τα επίθετα: ἐλεύθερος, ἐρυθρός, ιερός, ἀγριος, κακός, λεπτός, λευκός, ξανθός, παλαιός, πολύς.

Μερικά παραδείγματα από τα ρήματα: δέχομαι, ἔχω, καίω, λείπω, ὀφείλω, φέρω.

Μυκηναϊκό είναι και το: ἔνεκα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιβίωση στη σημερινή Ελληνική όχι μόνο λεξιλογικών αλλά

και μιօρφολογικών μυκηναϊκών στοιχείων. Ιδού μερικά παραδείγματα:

- 1) ονόματα θηλυκά σε -τρια, δηλωτικά επαγγέλματος, όπως ἀσκήτρια, ὁάπτρια κ.λ.π. Το ὁάπτρια μάλιστα απαντά με συνιζηση, δηλαδή ως ὁάπτρια. Πβ. νεοελληνικά ἀνυφάντρα, θερίστρα, μαζώχτρα, μαθήτρια αλλά και μαθήτρα, πλονυμίστρα, ράφτρα, τραγουδίστρια κλπ.
- 2) ονόματα ουδέτερα σε -τρον, δηλωτικά οργάνων, όπως πύραυλον (=μασιά). Πβ. ελληνικό ζύμωτρον, ξύστρο, σύμαντρο, σκιάχτρο κλπ.
- 3) ονόματα σύνθετα σε -φόρος, όπως κλαFιφόρος (=κλειδούχος). Πβ. πληθώρα νεοελληνικών συνθέτων σε -φόρος, όπως νεροφόρος κλπ.

Επομένως, με βάση τις γραπτές μαρτυρίες, οι οικείες της νέας Ελληνικής πηγαίνουν πίσω στα μυκηναϊκά χρόνια.

Από πού όμως κατάγεται η αρχαία ελληνική γλώσσα που γραπτώς μαρτυρείται από τον 17^ο αιώνα ως σήμερα;

Η Ελληνική γλώσσα δεν είναι «ανάδελφη». Είναι μέλος της μεγάλης οικογένειας των Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών.

Αυτό σημαίνει ότι παρουσιάζει φωνητικές, μιօρφολογικές, λεξιλογικές και συντακτικές αντιστοιχίες με πολλές άλλες γλώσσες που κατάγονται από την Ινδοευρωπαϊκή μητέρα γλώσσα. Οι γλώσσες αυτές είναι οι εξής: Ελληνική, Ιταλική, Γερμανική, Κελτική, Αλβανική, Θρακική, οι Βαλτοσλαβικές γλώσσες, Ινδοϊρανική, Χεττιτική, Αρμενική, και Τοχαρική. Δηλαδή, από την ινδοευρωπαϊκή μητέρα γλώσσα κατάγονται σχεδόν όλες οι γλώσσες της Ευρώπης (πλην της Βασκικής, Ουγγρικής, Φινλανδικής και Τουρκικής) και ακόμη μερικές της Ασίας, η Αρμενική, η Ιρανική, η Ινδική, η Χεττιτική και η Τοχαρική.

Πρέπει όμως να τονισθεί ότι η Ινδοευρωπαϊκή μητέρα γλώσσα δεν είναι γλώσσα μαρτυρημένη αλλά επανασυνθεμένη με βάση την συγκριτική μέθοδο. Η σύγκριση αυτή βασίζεται σε γλωσσικούς νόμους (π.χ. στην Ινδική, τα φωνήντα α, ο, ε συγχωνεύτηκαν σε α'). Η θεωρία για την Ινδοευρωπαϊκή μητέρα γλώσσα ξεκίνησε το 1786 από τον Αγγλο δικαστή στις Ινδίες Sir William Jones και από τον Γερμανό γλωσσολόγο Franz Bopp (1791- 1867) και ενισχύθηκε στη συνέχεια από άλλους.

Ιδού μερικά παραδείγματα χαρακτηριστικά της συγγένειας των Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών

- 1) Οι αριθμοί 2,3,7,8,9 στην Ελληνική, Ινδική και Λατινική:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΙΝΔΙΚΗ	ΛΑΤΙΝΙΚΗ	ΙΑΠΩΝΙΚΗ
δύο	dva	duo	futatsu
τρεῖς	trayas	trēs	mittsu
έπτα	sapta	septem	nanatsu
όκτω	asta	octo	yattsu
έννεα	nava	novem	kokonotsu

Οι αριθμοί 2,3,7,8,9 στην Ιαπωνική, η οποία δεν είναι Ινδοευρωπαϊκή γλώσσα, δηλώνονται με εντελώς διαφορετικές λέξεις.

- 2) Η λέξη δύνομα στην Ελληνική, Ινδική, Λατινική, Γερμανική και Αρμενική είναι αντίστοιχα: δύνομα *pata* *pomen* *pamen* *anum*

Οι ποικίλοι αυτοί τύποι επήγασαν από αρχικό ινδοευρωπαϊκό *pōm̥t̥

- 3) Η λέξη καρδιά στην Ελληνική, Λατινική, Λιθουανική, Σλαβική, Αγγλική, Γερμανική είναι αντίστοιχα:

καρδιά *cor,cordis* *sirdis* *srūdice* *heart* *Herz*

Οι ποικίλοι αυτοί τύποι επήγασαν από αρχικό ινδοευρωπαϊκό *k̥rd̥

- 4) Το γένικό του ρήματος είμι στην Ελληνική, Ινδική, Λατινική, Γερμανική, Ρωσική είναι αντίστοιχα: έστι *astí* *est* *ist* *jest̥*

Οι ποικίλοι αυτοί τύποι επήγασαν από αρχικό ινδοευρωπαϊκό *est̥i

Φυσικά, οι φωνητικές, μιօρφολογικές, συντακτικές, λεξιλογικές αντιστοιχίες ανάμεσα στην Ελληνική και σε άλλες Ινδοευρωπαϊκές γλώσσες αφθονούν και είναι αυτές που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπήρξε μια αρχική μητέρα γλώσσα, η καλούμενη Ινδοευρωπαϊκή.

Από αυτήν κατάγονται οι διάφορες Ινδοευρωπαϊκές γλώσσες.

Ποια ήταν όμως η κοιτίδα των Ινδοευρωπαϊών προτού διασπαρούν στον τεράστιο γεωγραφικό χώρο, που απλώνεται από την Ισλανδία ως την Ιndia (πεδιάδα του Γάγγη ποταμού), και για πόσο χρονικό διάστημα παρέμειναν ενωμένοι; Πότε αυτοί, που πολύ αργότερα ονομάστηκαν Έλληνες, αποσπάστηκαν από τον αρχικό ινδοευρωπαϊκό πυρήνα;

Από εδώ και πέρα κινούμεθα στο αχανές βασίλειο των υποθέσεων.

Κατά κανόνα, η αρχική κοιτίδα των Ινδοευρωπαϊών τοποθετείται στη Βόρεια Ευρώπη. Κατά τη γνώμη μου, όχι ο αφιλόξενος βιορράς, αλλά ο χώ-



ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, Ε.Λ.Ι.Α, ΑΘΗΝΑ 1999



ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
Αραπογιάννη: Πολυ-
ξένη Αραπογιάννη,
Jörg Rambach, L.
Godart, "Η μυκη-
ναϊκή επιγραφή της
Κανκανίας", *Πρα-
κτικά της Ακαδημί-
ας Αθηνών 70, 1995,*
251-254. Πβ. και των
ίδιων, "L' inscription
en linéaire B de
Kafkania - Olympia"
(OL Zh 1 στο: FLO-
REANT STUDIA MY-
CENAEA. *Akten des
X. internationalen
mykenologischen
Colloquiums in Sal-
zburg vom 1-5. Mai
1995, Band I, σσ. 39-
43. Wien 1999).*

Δάλλος 2001: Xρ. Δάλ-
λος, *Καλικάντζα-
ροι...* Αθήνα 2001.

Duhoux: Yves Duhoux,
"Les révélations des
nouvelles tablettes en
linéaire de Thèbes",
στο: *Séminaires de
Delphes* (4-16 αύγουστος
1997) σσ. 16-19.

Heubeck: A. Heubeck,
"Noch einmal zum
Namen des Apol-
lon", *Glotta* 65, 1987,
179-182.

Humbert: Jean Hum-
bert, *Histoire de la*

ος εκατέρωθεν του Αιγαίου με το προνομιούχο
κλίμα, όμοιο από το 8.000 π.Χ. (βλ. Θεοχάρη, IEE
τ. Α', σ. 44), και την ιδεώδη γεωμορφολογία θα
ήταν ο πιο κατάλληλος να θεωρηθεί ως η αρχική
κοιτίδα των Ινδοευρωπαίων. Φυσικά, μια τέτοια
θεωρία χρειάζεται τεκμηρίωση γλωσσική,
αρχαιολογική και ανθρωπολογική.

Ως προς την ηλικία της ελληνικής γλώσ-
σας, θα αποτολμήσω μια υπόθεση βασιζό-
μενος κυρίως στη συγκριτική μελέτη της
μυκηναϊκής Ελληνικής με τη νέα Ελληνική.

Οι γλωσσολόγοι έχουν διαπιστώσει ότι η
Αρχαία Ελληνική συγγένευε προπάντων με
την Ινδοϊρανική (16 ισόγλωσσες) και κατά¹
δεύτερο λόγο με την Αρμενική (10 ισόγλω-
σσες). Για την Αρμενική αρχαίες γραπτές
πηγές δεν έχουμε. Έχουμε όμως και για την

Ελληνική και για την Ινδοϊρανική. Εάν τώρα
συγκρίνουμε την μυκηναϊκή Ελληνική από τη μια με
την νέα Ελληνική και από την άλλη με την Ινδοϊρα-
νική, θα διαπιστώσουμε ότι η μυκηναϊκή Ελληνική²
είναι πολύ πιο κοντά στην νέα Ελληνική από την
οποία απέχει περίπου τρεισήμισυ χιλιετίες. Ο πα-
ραπτιθέμενος πίνακας είναι χαρακτηριστικός.

ΜΥΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΙΝΔΙΚΗ
ἀγρός	ἀγρός	ajras
δεξιFός	δεξιός	dáksinah
ἐρυθρός	ἐρυθρός	rudhiráh
ζεῦγος	ζεῦγος	yuktá
ἰερός	ἰερός	isíram
λείπω	λείπω	rínakti
λευκός	λευκός	rocáh
μῆν	μῆνας	más
νέFος	νέος/νιός	návah
πατήρ	πατέρας	pitā
φέρω	φέρω/φέρνω	bhárámí

Η μυκηναϊκή Ελληνική λοιπόν είναι πολύ πιο κο-
ντά στην νέα Ελληνική από διάστημα στην Ινδοϊρανική.
Η διαπίστωση αυτή υποδεικνύει ότι το χρονικό³
διάστημα που χωρίζει την αρχαία Ελληνική και
την Ινδοϊρανική από την Ινδοευρωπαϊκή μητέρα
γλώσσα θα είναι μεγαλύτερο από τρεισήμισυ
χιλιετίες, από το διάστημα δηλαδή που χωρίζει
τη μυκηναϊκή Ελληνική από την νέα Ελληνική.
Οι σημαντικές διαφορές, που παρουσιάζουν η
αρχαία Ελληνική και η Ινδοϊρανική ήδη τον 15^ο
π.Χ. αιώνα, προϋποθέτουν παρέλευση χιλιετών
από τη χρονική στιγμή της απόσπασής τους από
την Ινδοευρωπαϊκή μητέρα γλώσσα. Εάν η Ελλη-
νική και η Ινδοϊρανική είχαν αποσπάσθει από την
Ινδοευρωπαϊκή μητέρα γλώσσα τρεισήμισυ περι-
που χιλιετίες πριν από το 1500 π.Χ., οι δύο αυτές
γλώσσες θα παρουσιάζαν συγγένεια ανάλογη με
αυτήν που παρουσιάζει η μυκηναϊκή Ελληνική
και η νέα Ελληνική, που απέχουν μεταξύ τους
τρεισήμισυ χιλιετίες. Αυτό σημαίνει ότι Ελληνι-
κή και Ινδοϊρανική θα αποσπάσθηκαν από την
Ινδοευρωπαϊκή μητέρα γλώσσα πολύ πριν από

το 5.000 π.Χ. Στο ίδιο συμπέρασμα οδηγεί και η
συγκριτική μελέτη της Ελληνικής με την Χεττιτική,
της οποίας τα γραπτά μνημεία χρονολογούνται
στον 17^ο-16^ο αιώνα π.Χ.

Με βάση όλα τα παραπάνω, η γραπτή παρά-
δοση της Ελληνικής γλώσσας αρχίζει από τον 17^ο
π.Χ. αιώνα και η προφορική της τουλάχιστον από
το 6.000 π.Χ.

Το συμπέρασμα αυτό, που βασίζεται σε γλωσ-
σικά δεδομένα, δεν απέχει πολύ από το συμπέ-
ρασμα του διακερδιμένου Άγγλου αρχαιολόγου
και προϊστοριολόγου Colin Renfrew, ο οποίος
πρόσφατα υπεστήριξε ότι η Ελληνική γλώσσα άρ-
χισε να διαμορφώνεται στην ελληνική χερσόνησο
γύρω στο 6.500 π.Χ. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα
είναι η γνώμη του ίδιου σοφού ότι οι διαδοχικοί
πολιτισμοί του ελληνικού χώρου είναι προϊόντα
τοπικών ανελίξεων. Η κοινώς κρατούσα επιστη-
μονική γνώμη ότι η ελληνική γλώσσα διαμορφώ-
θηκε ανάμεσα στο 2100 με 1900 π.Χ. χρειάζεται
αναθεώρηση.

Κοινή επίσης είναι η γνώμη ότι οι Ινδοευρω-
παίοι που εγκαταστάθηκαν σ' αυτήν εδώ τη γωνιά
της γης με το προνομιούχο κλίμα, αυτοί που στα
ιστορικά χρόνια ονομάζονται Έλληνες, συνάντη-
σαν άλλους λαούς. Οι παλαιότεροι αυτοί κάτοικοι
ονομάζονται «Προελληνες» και η γλώσσα που
μιλούσαν «Προελληνική». Τα τελευταία χρόνια
οι «Προελληνες» διακρίνονται σε «Προελληνες
Ινδοευρωπαίους» και σε «Προελληνες μη Ινδοευ-
ρωπαίους». Δηλαδή γίνεται λόγος για «Προελλη-
νες» παλαιότερους και νεότερους.

Πρέπει όμως να παρατηρηθεί και να υπογραμ-
μισθεί ότι λέξεις ή κατηγορίες λέξεων που μέχρι⁴
πριν λίγα χρόνια χαρακτηρίζονταν ως «προελλη-
νικές» αποδείχτηκε στη συνέχεια ότι είναι γνήσιες
ελληνικές. Π.χ. η συνηθέστατη αρχαία ελληνική⁵
κατάληξη -ευς (βασιλεύς κ.λπ.) απέδειξε ο Perpillou
ότι έχει ελληνική και όχι προελληνική καταγωγή.
Το κύριο όνομα Αχιλ(λ)εύς έχει πειστικά απο-
δειχτεί ότι παράγεται από τις λέξεις ἄχος (=λύπη,
θλίψη) και λαός (=πολεμική ομάδα): έτσι ονομά-
στηκε ο πρωταγωνιστής της Ιλιάδας γιατί με την
μήνιν του (=τον θυμό του) προκάλεσε θλίψη στους
άλλους πολεμιστές. Ελληνική και όχι προελληνική⁶
καταγωγή έχει και το θεωνύμιο Άπολλων (που
μαρτυρείται τώρα στα μηκηναϊκά κείμενα με
τον τύπο Άπέλλων), όπως έδειξε ο Heubeck (βλ.
Συντομογραφίες). Ελληνικό και όχι προελληνικό⁷
είναι και το μέγαρον (βλ. Ruijgh).

Κατά τη γνώμη μου, η θεωρία περί «Προελ-
λήνων Ινδοευρωπαίων» αλλά, ενδεχομένως, και
η θεωρία περί «Προελλήνων μη Ινδοευρωπαίων»
χρειάζεται επανεξέταση και αναθεώρηση. Μή-
πως η καλούμενη «Προελληνική» δεν είναι τίποτε
άλλο παρά μια πρωτιμότατη φάση της Ελληνικής;
Την αφορμή για μια τέτοια σκέψη δίνει, σε μένα

τουλάχιστον, η εξελικτική πορεία της ελληνικής γλώσσας με βάση την μακραίωνη γραπτή της παράδοση.

Όσο και αν εκ πρώτης όψεως φαίνεται παράδοξο, η νέα ελληνική διδάσκει πόσο πρέπει να αποφεύγουμε να χαρακτηρίζουμε ως «προελληνικές» λέξεις της αρχαίας ελληνικής των οποίων αγνοείται η ετυμολογία. Γιατί ενδέχεται οι λέξεις αυτές να είναι πανάρχαιες ελληνικές, τις οποίες αδυνατούμε να ετυμολογήσουμε, επειδή βυθίζονται σε μέγα βάθος χρόνου και έχουν πλήρως συσκοτισθεί, καθώς η σημασία των μορφολογικών στοιχείων από τα οποία απαρτίστηκαν έχει λησμονηθεί. Διδασκαλικό είναι, νομίζω, το ακόλουθο παράδειγμα. Στη νέα ελληνική (κυρίως στα νησιά του Αιγαίου) απαντά μια σειρά τοπωνυμίων που λήγουν σε -ούντα, -ούντας π.χ. Άλιμούντα (ή) στην Κάρπαθο και στη Χάλκη, Αμιθούντα (ή) στη Χίο, Δαφνούντα (ή) στην Άνδρο, Έλαιούντα (ή) στη Χίο, Έρεικούντα (ή) στη Χίο, Κυπερούντα (ή) στην Κύπρο, Μακούντα (ή) στην Κύπρο, Μαλούντα (ή) στην Κύπρο, Μαραθούντα (ή) στην Κύπρο και στη Σύμη, Μερικούντα (ή) στη Χίο, Πιπερούντα (ή) στην Κύπρο, Πισπιλούντα (ή) στη Χίο, Σαμακούντα (ή) στη Ρόδο, Σκαμνιούντα (ή) στη Λέσβο, Σπαρτούντα (ή) στην Κέα, Σ(υ)κούντα (ή) στη Λέσβο και στη Χίο, Σχινούντα (ή) νησάκια κοντά στη Φωκίδα, Σκινούντας (ό) στην Αστυπάλαια, Φαγούντα (ή) στη Σύμη, Φτερούντα (ή) στη Λέσβο κ.λπ. (βλ. Κίγκα 177-181). Εκτός από τα τοπωνύμια απαντά και το προσηγορικό παχούντα (ή) στη Γαύδο και σημαίνει είδος φαγητού (βλ. Γ. Χατζηδάκις, Γλωσσ. Ερ. Α' 108-109 και Β' 484). Η κατάληξη -ούντα, καθώς δεν είναι παραγωγική σήμερα, είναι εντελώς ακατανόητη στους μη ειδικούς. Οι ειδικοί βέβαια γνωρίζουν την προέλευσή της. Γιατί όμως; Γιατί τα προστάδια της μαρτυρούνται γραπτώς στη μυκηναϊκή και ομηρική ελληνική: -Feις, γενική -Feντος >-oFeις, γενική -oFeντος >-oύς, γενική -oύντος με αιτιατική -ούντα απόπου νέα ονομαστική -ούντας (αρσενικό) και -ούντα (θηλυκό). Η σημερινή λοιπόν κατάληξη -ούντα, -ούντας μας είναι κατανοητή, γιατί μπορούμε να παρακολουθήσουμε την εξελικτική της πορεία. Ας σημειωθεί ότι η κατάληξη -oεις στην κλασική εποχή είχε χάσει την παραγωγικότητά της. Ήδη στον Όμηρο ο πόλεμος χαρακτηρίζεται πολύδακρος, υποκατάστατο του αρχαιοπρεπέστερου δακρυός «γεμάτος δάκρυα».

Και από τα γνωστά μεταβαίνουμε τώρα στα άγνωστα. Το τοπωνύμιο Κόρινθος γίνεται κοινώς παραδεκτό ότι είναι προελληνικό. Είμαστε βέβαιοι ότι η κατάληξη -ινθος είναι προελληνική: Μήπως έχουμε να κάνουμε με ένα μορφολογικό απολίθωμα της Ελληνικής, του οποίου τη σημασία αδυνατούμε να ανιχνεύσουμε ελλείψει παλαιοτέρων

γραπτών μαρτυριών; Έστω όμως ότι η άγνωστης προέλευσης κατάληξη -ινθος είναι προελληνική. Το τοπωνύμιο Κόρινθος είναι υποχρεωτικό να χαρακτηρισθεί προελληνικό; Και πάλι η νέα ελληνική μπορεί να μας βοηθήσει. Σ' αυτήν απαντά πληθώρα λέξεων που έχουν σχηματισθεί με την κατάληξη -τξής π.χ. βιολιτξής, γανωτξής, καταφερτξής, παλιατξής, πλακατξής, ταξιτξής, ψιλικατξής κ.λπ κ.λπ. Η κατάληξη -τξής αναμφισβήτητα έχει τουρκική προέλευση (<-ci). Οι παραπάνω όμως λέξεις είναι τουρκικές: Τουρκική προέλευση έχει και η κατάληξη -λίκι (<-lik). Οι λέξεις όμως αρχονταλίκι, βουλευτιλίκι και ακόμη αντριλίκι, αρχηγιλίκι, γοητιλίκι κ.λπ. είναι τουρκικές:

Επανερχόμαστε στο Κόρινθος. Ανεξάρτητα από την καταγωγή της κατάληξης -ινθος, το τοπωνύμιο είναι προελληνικό ή ελληνικό; Όποιος γνωρίζει ότι αρχικά Κόρινθος ονομάζόταν όχι η γνωστή πόλη αλλά ο τεράστιος πέτρινος στρογγυλός όγκος που δεσπόζει της περιοχής, δύσκολα θα αρνηθεί να σχετίσει το τοπωνύμιο με τις αρχαίες ελληνικές λέξεις κόρυς, -θος (ήδη στα μυκηναϊκά) «περικεφαλαία», κόρυδος, κορυδαλός (το γνωστό πτηνό με το χαρακτηριστικό λοφίο), κορόνη «ρόπαλο με σιδερένιο περιβλήμα στο ένα άκρο», Κόρυψιος «κορυφή», κορυφή κλπ. Το τοπωνύμιο, λοιπόν, Κόρινθος δεν είναι προελληνικό αλλά παμπάλαιο ελληνικό, σχηματισμένο από τη ουγκακο- «στρογγυλός, αυτός που έχει στρογγυλή κορφή» και την άγνωστης σημασίας κατάληξη -ινθος. Της ίδιας ετυμολογικής αρχής είναι το τοπωνύμιο Τρικόρυφος (ή) της περιοχής του Μαραθώνα, που συγκαταλέγεται στα «προελληνικά». Το Τρικόρυφος είναι σύνθετο με α' συνθετικό το τρία και β' το ουσιαστικό κόρυς, -υθος «περικεφαλαία». Η περιοχή ονομάστηκε από την ομοιότητα τριών λόφων με περικεφαλαίες.

Αυτά εν πάσῃ συντομία και υπό μορφήν πρόδρομης ανακοίνωσης περί των καλούμενων «Προελλήνων» προσθέτοντας ότι συμμερίζομαι τη διαπίστωση του Χρ. Δάλκου (2001, σ. 6) ότι «η λεγόμενη 'προ' ελληνική είναι στην ουσία πρωτελληνική».

Αυτονόητο είναι ότι η ελληνική γλώσσα περιέχει και λέξεις δάνεια από άλλους μη ινδοευρωπαϊκούς λαούς, με τους οποίους οι δαιμόνιοι Έλληνες ήθωναν σε επαφή και «έδωσαν κι επήραν».

Αυτή είναι, κατά τη γνώμη μου, η καταγωγή της ελληνικής γλώσσας, η καταγωγή της γλώσσας ενός λαού, ο οποίος τρεις φορές στη διάρκεια της ιστορίας του, στη μυκηναϊκή περίοδο, στα κλασικά χρόνια και στην εποχή της ακμής της βυζαντινής αυτοκρατορίας, ανέλαβε, όπως παρατηρεί ο C. Blegen (βλ. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους τ. Α', σ. 9), την παγκόσμια πολιτιστική και πνευματική ηγεσία.



langue grecque. Paris 1972, σ. 6.

Κίγκα: Ελένη Κίγκα, Μορφολογία των νεοελληνικών περιεχτικών τοπωνυμίων, Ιωάννινα 1982.

Perpillou: J.-L. Perpillou, Les substantifs grecs en -εύς. Paris 1973.

Probonas: Ioannis Probonas, "Mots mycéniens survécus en grec moderne", στο: Atti del secondo congresso di Micenologia v.I 445/450. Roma-Napoli 1991.

Renfrew: Colin Renfrew, Archaeology and Language, London 1987.

Risch: Ernst Risch, Il miceneo nella storia della lingua greca, QUCC 23, 1976.9.

Ruijgh: C.J. Ruijgh, L'étymologie de l'adjectif αγαθός, στο: Palaeograeca et Mycenaea Antonino Bartonek oblata.

Σαλή - Αξιώτη: Τέσσα Σαλή - Αξιώτη, Λεξικό μυκηναϊκών τεχνικών όρων, Αθήνα 1996.

η καταγωγή των ελλήνων

ΜΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΦΑΝΤΑΣΙΑΚΟ

ΜΕΡΟΣ Α'

Μύθοι και χρήσεις της καταγωγής

η ανάζήτηση της καταγωγής, της ρίζας, φαίνεται ότι αποτελεί μία αδήριτη ανάγκη, έναν ιδιαίτερο, αλλά και ευπρόσδεκτο, καταναγκασμό για μας τους ανθρώπους. Όπως σωστά παραπήρησε και ο Leroi-Gourhan, η άγνοια και η πλήρης αβεβαιότητα για την κατεύθυνση της μελλοντικής μας πορείας στη ζωή, μας ωθεί να ερευνήσουμε το παρελθόν μας, ώστε τουλάχιστον να γνωρίζουμε, όσο και όπου αυτό είναι εφικτό, τουλάχιστον από πού ερχόμαστε. Μας παραμοιάζει πολύ επιτυχημένα ως ένα μικρό παιδί, το οποίο, στη φάση της κατανόησης του περιβάλλοντός του, θα ερευνήσει, ανοίγοντας και καταστρέφοντας κάθε παιχνίδι του, για να δει τι έχει μέσα.

Ότι δηλαδή κάνουν και οι σύγχρονες επιστήμες που μελετούν την πολύπτυχη ιστορία του παρελθόντος μας.

Η έρευνα λοιπόν της καταγωγής μας στα διάφορα επίπεδα, είτε αυτή αφορά την καταγωγή του είδους μας, είτε της ευρύτερης ομάδας στην οποία ανήκουμε, είτε τέλος της οικογένειάς μας, είναι όχι μόνο απόλυτα δικαιολογημένη, αλλά αντανακλά και μία εσωτερική ανάγκη αυτογνωσίας και ομαδικού προσδιορισμού.

Σε κάθε πολιτισμική περίοδο της πανανθρώπινης πορείας, δημιουργήθηκαν διάφοροι μύθοι καταγωγής, πολλοί από τους οποίους διασώθηκαν έως τις μέρες μας. Οι μύθοι καταγωγής και οι, διαπλεκόμενοι με αυτούς, μύθοι της δημιουργίας του ανθρώπου, αποτελούσαν απαραίτητα, αλλά προφανώς αυθαίρετα, νοητικά κατασκευάσματα, αναγκαία για την αυτογνωσία της πληθυσμιακής ομάδος αφ' ενός και τη δημιουργία αφ' ετέρου συνεκτικών δεσμών μεταξύ των μελών της, οι οποίοι θα βασίζονταν σε μία κοινή καταγωγή.

Ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες προχώρησαν πιο πολύ επιλέγοντας ως προσδιορισμό τους τον όρο **άνθρωπος**. [.]

Δεν γνωρίζουμε σήμερα εάν οι μύθοι καταγωγής είναι το αυτονόητο αποτέλεσμα της διαδικασίας της εμφανίσεως του ομαδοκεντρισμού στους ανθρώπινους πληθυσμούς ή, εάν αντίθετα, υπήρξε η γενεσιοναρχός του αιτία.

Βεβαίως δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι οι μύθοι καταγωγής αποτελούν μία αξιοθαύμαστη προσπάθεια του ανθρώπου να ερμηνεύσει το περιβάλλον του και να δώσει τις όποιες απαντήσεις στα πιεστικά ερωτήματα της συνειδητοποιημένης ύπαρξής του, μέσα σε έναν κόσμο όπου ο χρόνος δεν έχει αποκτήσει ακόμη βάθος και ο ορίζοντας του χώρου είναι εξαιρετικά περιορισμένος.

Η προεπιστημονική αυτή αντύληψη της καταγωγής, εκφρασμένη με έναν μύθο με περιεχόμενο απλοϊκό ή λίγες φορές εξαιρετικά περίπλοκο, με ρομαντικά στοιχεία ή με στοιχεία έντονης επιθετικότητας και έμμεσης εγωπάθειας, θα επιζήσει έως τις ημέρες μας, κάπως διαφοροποιημένη και ανεπαρκώς προσαρμοσμένη στα σύγχρονα δεδομένα της επιστήμης.

Η δημιουργία των εθνικών κρατών αναζωπύρωσε τους μύθους καταγωγής, οι οποίοι πλέον αποτελούν το κοινό σημείο αναφοράς όλων των (διαφορετικών) γεωγραφικών πληθυσμιακών ομάδων ενός κράτους και τον απαραίτητο συνδετικό κρίκο, ο οποίος θα εξασφαλίσει την απαραίτητη εθνική συνοχή.

Η πολιτικοποίηση του μύθου καταγωγής είχε ως αποτέλεσμα την ηθελημένη διαστροφή και άρα την κατάλληλη προσαρμογή πολλών επιστημονικών συμπερασμάτων στους εκάστοτε αναγκαίους εθνοπολιτικούς σχεδιασμούς, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ψευδοφανών φαντασιακών δεσμών κοινής προέλευσης και πορείας διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων.

Η προσπάθεια αυτή της άνωθεν ομογενοποίησης δεν ήταν πάντοτε επιτυχής ή αρκούντως πειστική για όλους και δεν μπόρεσε να εξαφανίσει τοπικούς γεωγραφικά μύθους καταγωγής, αν και κατά κανόνα τους καταδίκασε σε μία περιθωριακή ύπαρξη. Σε αρκετές περιπτώσεις δημιουργήσεις αντίθετα ιδεολογικά ρεύματα ή ακόμη και ακραίες, εξωπραγματικές, μορφές του επίσημου μύθου καταγωγής.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της επίσημης εθνοκρατικής ασφέλειας και των αντιδραστικών προς αυτήν ιδεολογικών ή φαντασιακών μορφωμάτων, τα οποία αναπτύχθηκαν σημαντικά τα τελευταία ιδιώς χρόνια, αποτελεί το γνωστικό πεδίο της καταγωγής των πληθυσμών του ευρύτερου ελληνικού γεωγραφικού χώρου.

Περιέργως το πρόβλημα της καταγωγής των Ελλήνων δεν αποτέλεσε και δεν αποτελεί μία εσωτερική εθνοκρατική υπόθεση, αλλά έχει γίνει διαχρονικά και αντικείμενο μελέτης, επιστημονικής ή, συνηθέστερα, μη, διαφόρων επιστημονικών, ή μη, κύκλων του εξωτερικού. Δεν θα πρέπει βέβαια να αγνοούμε το τετριμένο αυτονόητο, ότι δηλαδή η επιστημονική γνώση και έρευνα δεν γνωρίζει, και δεν θα έπρεπε να γνωρίζει, κρατικά σύνορα και άλλους τεχνητούς περιορισμούς και ότι αποτελεί πανανθρώπινο αγαθό και δικαίωμα.

Η παγκοσμιοποίηση της γνώσης, και η εύκολη πλέον πρόσβαση σε αυτήν σχεδόν από όλους, επιτρέπει και την επιλεκτική χρήση της και κυρίως την ηθελημένη ή άθελη παρανόηση της. Το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα αισθητό στη χώρα μας [].

Δεν είναι λοιπόν περίεργη η αυξανόμενη τάση της αναζήτησης των ριζών σε πεδία του φανταστικού και του εξωπραγματικού, η αναζήτηση ενός νέου μύθου καταγωγής ο οποίος, σε ορισμένες ακραίες περιπτώσεις, αποκτά και διαπλανητικό περιεχόμενο.

Δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουμε, όμως, και την ασάφεια, που αναγκαστικά και δικαιολογημένα παρατηρείται στην



ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ HENRYK DRESCHER ΣΤΟ NEW YORK TIMES BOOK REVIEW

* Καθηγητής Ανθρωπολογίας στο Δημοκρίτεο Πανεπιστήμιο Θράκης. Το άρθρο του έχει γραφεί ειδικά για το «Άρδην» και θα δημοσιευτεί σε δύο μέρη. Η μελέτη δημοσιεύεται αυτούσια, με ελάχιστες συντομεύσεις, ενώ οι μεσοτίτλοι είναι επίλογή της σύνταξης του περιοδικού.

επιστημονική διερεύνηση των καταγωγών []. Όπως πολύ σωστά έχει ειπωθεί, η κάθε εποχή της ανθρώπινης ιστορίας μας εφοδιάζει με τους παραμορφωτικούς της φακούς, όταν πρόκειται να ερμηνεύσουμε το παρελθόν. Με άλλα λόγια, οι ερμηνείες μας για τα συμβάντα του παρελθόντος νομοτελειακά θα είναι εξαρτημένες ή επηρεασμένες, ανεξάρτητα σε ποιόν βαθμό και σε ποια έκταση, από τις γνώσεις και τα στερεότυπα της εποχής μας και της ιδεολογίας μας, από τις γνώσεις και τις εμπειρίες που μας προσφέρει το περιβάλλον στο οποίο δρούμε ή αντιδρούμε.

Η παρουσία του ανθρώπου στην Ελλάδα

Τί γνωρίζουμε σήμερα για την **καταγωγή των Ελλήνων**: Κατ' αρχήν το ερώτημα αυτό καθεαυτό δημιουργεί μία λανθασμένη βάση από την οποία προκαθορίζεται και η απάντηση του. Για ποιους Έλληνες μιλάμε; Για τους σύγχρονους καταίκους του ελληνικού εθνοκρατιδίου; Η συμπεριλαμβάνουμε και όλους τους ελληνόφωνους όλων των εποχών; Περιοριζόμαστε στους πληθυσμούς των σημερινών προσφάτων κρατικών συνόρων ή μελετάμε και αυτούς τους πληθυσμούς, οι οποίοι ευρίσκονται εκτός και κατά ένα μεγάλο ποσοστό έχουν εξαφανισθεί ή έχουν αφομοιωθεί με άλλους; Ποιο βάθος χρόνου είναι επιτρεπτό να εισαγάγουμε ως παράμετρο στο ερώτημά μας; Και το κυριότερο ερώτημα, ποιόν καθορίζουμε ως Έλληνα;

Τα ερωτήματα αυτά και πολλά άλλα, τα οποία εκφεύγουν από τα περιορισμένα πλαίσια της παρουσίασης αυτής, θα καθορίσουν συνδυαστικά το εύρος και την εγκυρότητα της απάντησής μας.

Κατ' αρχήν θα προσεγγίσουμε τα ασαφή εκ της φύσεώς τους ερωτήματα σε ένα περιορισμένο γεωγραφικό πλαίσιο, αυτό της σημερινής Ελλάδος, για καθαρά πρακτικούς λόγους και κυρίως για να αναλύσουμε την *a priori* παραδοχή ότι στον χώρο αυτόν οι εκάστοτε πληθυσμοί αποτελούν μία ευρύτερη διαχρονική αναπαραγωγική κοινότητα.

Η προσέγγιση αυτή κατ' αρχήν θεωρείται επιτρεπτή, γιατί σήμερα γνωρίζουμε ότι, κατά κανόνα, και ίδιως στο παρελθόν, οι μετακινήσεις πληθυσμών ήταν περιορισμένες και, όταν συνέβαιναν, η ακτίνα μετακίνησης ήταν εξαιρετικά μικρή. Εδώ θα πρέπει να διευκρινισθεί και να τονισθεί ότι αυτή η παραδοχή αφορά και είναι τότε μόνον έγκυρη όταν αναφερόμαστε σε εκτεταμένες πληθυσμιακές ομάδες και όχι σε μικρές και ευκίνητες, οι οποίες θεωρητικά έχουν και μεγαλύτερη ακτίνα δράσεως.

Θα αρχίσουμε από την Παλαιολιθική Εποχή, όχι γιατί θεωρούμε ότι οι κάτοικοι τού γεωγραφικού μας χώρου την εποχή εκείνη είχαν οπωδόποτε οποιαδήποτε σχέση με τους αρχαίους ή τους σημερινούς Έλληνες, αλλά γιατί η βιοϊστορική προσέγγισή μας αναφέρεται ακριβώς σε αυτόν το γεωγραφικό χώρο.

Τα ευρήματα της εποχής αυτής είναι περιορισμένα και μόλις τα τελευταία χρόνια η ανασκαφική ανθρωπολογική έρευνα στο πεδίο αυτό ακολουθεί την σύγχρονη επιστημονική πρακτική και δεοντολογία. Παρά ταύτα οι γνώσεις μας εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά ελλιπείς και αποσπασματικές. Μπορούμε με σχετική επιστημονική ασφάλεια να συμπεράνουμε ότι ο γεωγραφικός μας χώρος είχε ήδη κατοικηθεί από τη Μέση Παλαιολιθική Εποχή με βάση τα σποραδικά ευρήματα και τα τεχνουργήματα και η κατοίκηση αυτή συνεχίσθηκε, με διακυμάνσεις του πληθυσμιακού δυναμικού, έως τις ημέρες μας.

Οι γνώσεις μας οφείλονται κυρίως στις παλαιολιθικές λιθοτεχνίες και λιγότερο στα σκελετικά υπολείμματα.

Ο πρώτος καθηγητής της Παλαιοντολογίας στο Πανεπιστήμιο **Αθηνών**, I. Σκουφος, αναφέρει ότι κατά τις παλαιοντολογικές ανασκαφές του στην πεδιάδα της Μεγαλούπολεως, στα τέλη του 19^{ου} αιώνα, εντόπισε και τους σκελετούς δύο «πρωτογόνων ανθρώπων», τους οποίους μετέφερε στο Παλαιοντολογικό Μουσείο Αθηνών και έκτοτε διυτυχώς αγνοείται η τύχη τους. Μόνο ένας γομφίος από την περιοχή αυτή έχει διασωθεί.

Η τυχαία ανακάλυψη από κατοίκους της περιοχής του ανθρώπινου κρανίου στο σπήλαιο των **Πετραλώνων Χαλκιδικής** ήταν η πρώτη πειστική

σκελετική απόδειξη της παρουσίας του ανθρώπου στον χώρο μας. Η ιστορία της ταξινομικής του θέσεως στο δενδρόγραμμα της ανθρώπινης εξέλιξης αποτελεί και ένα ενδιαφέρον κομμάτι της επιστήμης.

Δεν πρέπει να αγνοήσουμε τις κυρίαρχες επιστημονικές θεωρήσεις της δεκαετίας του 1960 και την πεποίθηση, που ήδη είχε διατυπωθεί από τον Δαρβίνο, και ήταν γενικά παραδεκτή (και εξακολουθεί να ισχύει), ότι ο πρώτος άνθρωπος θα πρέπει να πρωτοεμφανίσθηκε στην Αφρικανική Ήπειρο.

Έτσι η πρώτη διαπίστωση ότι στα Πετράλωνα είχε βρεθεί ο πρώτος Αφρικανός εκτός Αφρικής ήταν απόλυτα δικαιολογημένη την περίοδο εκείνη, εάν μάλιστα λάβουμε υπ' όψιν μας και τις αδιαφισθήτητες μορφολογικές ομοιότητες τις οποίες εμφανίζει με το κρανίο του Broken Hill στην Αφρική. Το ότι ταξινομικά κατατάχθηκε στους Ανθρώπους του Νεάντερταλ επίσης είναι κατανοητό, γιατί, σύμφωνα με το επίπεδο των γνώσεων της εποχής εκείνης, η παρουσία των *Homo erectus* στην Ευρώπη ήταν μάλλον απίθανη. Η μόνη παραφωνία ήταν η χρονολόγησή του, η οποία δεν έγινε με καμία επιστημονική μέθοδο, αλλά απλώς αναλογικά με άλλα ευρήματα Ανθρώπων του Νεάντερταλ, ήταν δηλαδή καθαρά αυθαίρετη *mental* χρονολόγηση.

Ο πρώτος ο οποίος αμφισθήτησε την ταξινόμηση στους Νεάντερταλ ήταν ο Τούρκος καθηγητής της Ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, E. Bostancı, και πρότεινε πειστικά την ταξινόμησή του στην ομάδα των *Homo erectus*, η οποία ισχύει μέχρι σήμερα, με τις απαραίτητες βέβαια προσθήκες και διαφοροποιήσεις, οι οποίες οφείλονται στο ευρύτερο επίπεδο της σημερινής μας γνώσης.

Ο Πουλιανός και η εκτροπή από την επιστήμη
Η εκτροπή από την επιστημονική οδό αρχίζει τα πρώτα χρόνια της **δικτατορίας** στην Ελλάδα, όταν **εκδιώκεται** από το σπήλαιο των Πετραλώνων το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και αναλαμβάνει ως ανασκαφέας ο κ. **A. Πουλιανός**, διδάκτωρ της Ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας.

Αξίζει να μελετήσουμε την περίπτωση αυτή, γιατί αντικατοπτρίζει, σωστότερα εκπροσωπεί παραστατικά, τη **διαπλοκή** επιστήμης και πολιτικής. Ο κ. Πουλιανός, μετά από τριετείς σπουδές σε αμερικανικό Πανεπιστήμιο, σπουδάζει γεωπονία στο Πανεπιστήμιο της Τασκενδής και η διδακτορική του



διατριβή ασχολείται με την καταγωγή των Ελλήνων. Επειδή «αποδεικνύει» την κατευθείαν καταγωγή των σημερινών από τους αρχαίους Έλληνες, προκαλεί, άγνωστο πώς ακόμη, την προσοχή του καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. **Βαλαώρα**, ο οποίος επιτυγχάνει να κληθεί ο κ. Πουλιανός στην Ελλάδα για μόνιμη εγκατάσταση.

Είναι χαρακτηριστικό της εποχής εκείνης η ελαφρότητα με την οποία γίνεται πιστευτή η οποιαδήποτε επιστημονικοφανής «απόδειξη» καταγωγής και προκαλεί δέος η αντίστοιχη γενική κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού.

Αν και με την επιβολή της δικτατορίας ο κ. Πουλιανός συλλαμβάνεται, μετά από μερικούς μήνες εγκαθίσταται στο σπίλαιο των Πετραλώνων ως **επίσημος** ανασκαφέας. Την είδηση τη μαθαίνουμε από ολοσέλιδη συνέντευξη και ρεπορτάζ της εφημερίδος της Θεσσαλονίκης *Mακεδονία*, τη Μεγάλη Πέμπτη του 1968 (εάν δε με απατά η μνήμη μου για την ημέρα), επ' ευκαιρία της παρουσιάσεως των ανασκαφικών και άλλων ευρημάτων στο σπίλαιο των Πετραλώνων, στο Υπουργείο (τότε) Βορείου Ελλάδος, η οποία είχε οργανωθεί από τον τότε Γενικό Γραμματέα, συνταγματάρχη κ. **Γκαντώνα**.

Από τη στιγμή εκείνη αρχίζει αφ' ενός η τουριστική προβολή του σπηλαίου, φυσικό συνακόλουθο της αλόγιστης ανάπτυξης της ξενοδοχειακής υποδομής της Χαλκιδικής, και αφ' ετέρου η ετήσια αύξηση της γεωλογικής ηλικίας του κρανίου, η οποία στη μεταπολίτευση φθάνει αισιώς «τουλάχιστον τις 800.000 χρόνια». Καί οχι μόνον θεωρείται «ο πρώτος Ευρωπαίος», γενάρχης όλων των μετέπειτα κατοίκων της Ευρώπης, αλλά και, αυτονότα, «ο πρώτος Έλληνας».

Η άκρη αποδοχή τέτοιων μυθευμάτων από τις δομές του μεταπολιτευτικού κράτους ίσως ερμηνεύεται από την άγνοια επιστημονικών θεμάτων από τους κρατούντες, αλλά και από έναν υποσυνείδητο ψυχικό καταναγκασμό αναζήτησης αποδείξεων της παλαιότητάς μας ως Έθνος. Οι ατέλειωτες δίκες κατά καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υπαλλήλων του Ε.Ο.Τ. και άλλων, οι επεμβάσεις της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, μερικών εφημερίδων και διαφόρων κρατικών παραγόντων, δημιούργησαν ένα τελείως αντιεπιστημονικό κλίμα, ακατάλληλο για οποιαδήποτε σοβαρή συζήτηση και φυσικά για οποιαδήποτε αποκλειστικά επιστημονική έρευνα.

Ίσως οι βαθύτερες ρίζες της αλλοπρόσαλλης αυτής κατάστασης τελικά να οφείλονται στο ποιος θα εκμεταλλεύστων τις προσόδους του Σπηλαίου, το Κράτος ή ένας ιδιώτης.

Άλλη η ελεύθερη επιστημονική έρευνα αδρανοποιήθηκε, ακόμη χειρότερα, επιστρατεύθηκε η νοθευτική λογιστική και προς στιγμήν φάνηκε ότι οι χρονολογήσεις του κ. Πουλιανού αντανακλούσαν μία γεωφυσική πραγματικότητα. Οφείλουμε επιστημονική ευγνωμοσύνη στην ομάδα των Γερμανών **ραδιοχρονολογητών** του κ. Henning, η οποία αντιλήφθηκε έγκαιρα ότι **παραπλανήθηκε** από τον κ. Πουλιανό χρονολογώντας δείγματα από βαθύτερα στρώματα, τα οποία τους τα ενεφάνιζε ως επιφανειακά.

Η χρονολόγηση του σταλαγμιτικού υλικού που περιβάλλει το κρανίο των Πετραλώνων από την ίδια ομάδα και η δημοσίευση των αποτελεσμάτων στο περιοδικό *Nature* έλυσε οριστικά το πρόβλημα των απίθανα υψηλών χρονολογήσεων. Ο κ. Πουλιανός δεν μπόρεσε να απαντήσει πειστικά. Άλλη η ομάδα του κ. Henning προχώρησε και σε άλλες αποκαλύψεις, ότι π.χ. τα λεγόμενα **ίχνη φωτιάς**, ηλικίας 1.000.000 χρόνων, και άρα τα αρχαιότερα της Ευρώπης, δεν είναι τίποτε άλλο από μία συσσωμάτωση αλάτων μαγγανίου. Ο δε καθηγητής M. Day, με άρθρο του στο περιοδικό *Nature*, χαρακτηρίζει

τα περί σκελετών που «εντοπίσθηκαν» στο σπήλαιο ως «Ελληνικά Πυροτεχνήματα» και αποδεικνύει ότι πρόκειται για οστά ζώων.

Ανάλογες καταστάσεις παραπρήθηκαν και στο συνέδριο Παλαιοανθρωπολογίας στη Νίκαια, όπου παρουσιάσθηκαν και «λίθινα εργαλεία» από το σπήλαιο Πετραλώνων, τα οποία όμως είχαν ήδη δημοσιευθεί νωρίτερα ως προερχόμενα από την Εύβοια.

Η μεγαλύτερη όμως «παρανόηση» αφορά τα λεγόμενα οστά του *Homo erectus trilobensis*, ηλικίας 11-12.000.000 χρόνων. Είναι προφανές ότι η ονομασία αυτή είναι **συνειδητά** λανθασμένη και παραπειστική διότι, με τα σήμερα γνωστά δεδομένα, η εμφάνιση του *Homo erectus* χρονολογείται περίπου στα 2.000.000 χρόνια, η δε διαφοροποίηση του αρχικού κοινού προγόνου των εξελικτικών γραμμών πιθήκων και ανθρώπου δεν υπερβαίνει τα 6.000.000 χρόνια.

Ανάλογες επεμβάσεις στην εξελικτική ιστορία έγιναν και με τον εξωτικό *Helladopithecus semierectus* που, όπως αποδείχθηκε σε άρθρο μου στην εφημερίδα *Καθημερινή*, αποτελούσε **τερατούργημα** φαντασίας αλλά αποδείκνυε ότι ο κ. Πουλιανός αγνοούσε ή δεν κατείχε στοιχειώδεις ανατομικές γνώσεις.

Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τέτοιες αντιεπιστημονικές ενέργειες έχει συσκοτίσει, στο επίπεδο της δημόσιας κατανόησης της επιστήμης, τη γνωστή μέχρι σήμερα επιστημονική γνώση και έχει δημιουργήσει «θεωρίες συνομωσίας», οι οποίες επαναλαμβάνονται σε περιοδικά ελληνολατρίας ή μεταφυσικού περιεχομένου, βήματα λόγου ακατάλληλα για την επιστημονική αλήθεια. Από την άλλη μεριά, είναι πράγματι εντυπωσιακή η ελαφρότητα με την οποία οι συντάκτες χειρίζονται τέτοιου είδους θέματα, καθώς και η απλοϊκότητα των αναγνωστών, οι οποίοι με επιστολές τους κατακεραυνώνουν τις σκοτεινές δυνάμεις του πανεπιστημιακού κατεστημένου που κρύβουν την αλήθεια.

Για την εξελιξίδη αυτή δεν είναι άμοιρη και η **πολιτεία** μας, η οποία με εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας δεν κατέτασσε την Εξέλιξη στην εξεταστέα ύλη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η μεσολιθική εποχή

Η επόμενη, αυθαίρετα καθοριζόμενη, πολιτισμική περίοδος είναι η **Μεσολιθική Εποχή**, μία εποχή έντονων κοινωνικών και τεχνολογικών αλλαγών. Δεν θα ήταν παράλογη η παρομοίωσή της με την προ-αναγεννησιακή περίοδο στα τέλη του Μεσαίωνα. Στη χώρα μας είναι ατελώς και αποσπασματικά τεκμηριωμένη, ίσως γιατί η κρατική αρχαιολογία δεν είχε μέχρι πρότινος το απαραίτητο γνωσιακό επίπεδο για να την εντάξει στους άδονες και στα πεδία της επίσημης έρευνας.

Δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα πώς η Ύστερη Μεσολιθική μετεξελίσσεται στο σάδιο το οποίο χαρακτηρίζουμε Ακεραμική Νεολιθική Εποχή, το προοίμιο μίας από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές επαναστάσεις στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους. Δεν γνωρίζουμε επίσης τους μηχανισμούς που οδήγησαν στην καλλιέργεια των φυτών και στην εξημέρωση των ζώων. Η εικόνα περιπλέκεται περαιτέρω όταν συνειδητοποιήσουμε ότι παρόμοιες διεργασίες έλαβαν χώρα σε απομεμαρυσμένες περιοχές διαφορετικών Ηπείρων και σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, όπου ο παράγοντας της πολιτισμικής επικοινωνίας και της διάχυσης των ιδεών και των τεχνολογιών τίθεται αυτομάτως εκτός υπολογισμού. Μερικοί τις θεωρούν νομοτελειακές διεργασίες είτε της εξελισσόμενης κοινωνικής

οργάνωσης είτε της αναπτύξεως της εγκεφαλικής νόσης, ενώ άλλοι πάλι τις θεωρούν τυχαίες ανακαλύψεις οι οποίες, για διαφόρους τυχαίους λόγους και κλιματικές ή άλλες περιστάσεις, είχαν επιτυχή έκβαση.

Το πρόβλημα στην Ελλάδα επικεντρώνεται περιέργως στο εάν η αποδοχή και εξάπλωση της, αναγκαστικά συλλογικά οριζόμενης, Νεολιθικής Τεχνολογίας ή Νεολιθικού Τρόπου Ζωής ήταν αυτόχθονη εξέλιξη ή προϊόν διάχυσης ιδεών από τη Μέση Ανατολή, με ή χωρίς ταυτόχρονη μετακίνηση πληθυσμιακών ομάδων. Τα τελευταία χρόνια, η «μετάδοση» του Νεολιθικού Τρόπου Ζωής συνδέθηκε και με τη μετάδοση των Ινδοευρωπαϊκών Γλωσσών, άλλο ένα πεδίο ακραίων συναισθηματικών αντιδράσεων.

Ορισμένα ζητήματα μεθόδου

Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνουν ορισμένες απαραίτητες διευκρινίσεις για να είναι δυνατή η συνενόηση. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος, για να μπορέσει να αναγνωρίσει στιδόποτε στο περιβάλλον του, υλικό ή άυλο, πρέπει να το συγκρίνει και να το κατατάξει. [] Μπορούμε εύκολα να φαντασθούμε μία ομάδα προγονικών μορφών μας να δημιουργεί ένα ενδοομαδικό μόρφωμα του γνωστού-επιτρεπτού-ακίνδυνου, το οποίο και ήταν γενικά αποδεκτό. Ό,τι ήταν διαφορετικό, ήταν ξένο, ακατανόητο και άρα εχθρικό και επικίνδυνο. Η ενδοομαδική αυτή λειτουργία φαίνεται ότι [] προσέφερε, στους δύσκολους καιρούς του παρελθόντος, ένα επιπλέον πλεονέκτημα επιβίωσης.

Η ασυνείδητη αυτή λειτουργία, με την πάροδο του χρόνου, ανέπτυξε και συνειδητά στοιχεία, προφανώς υποκειμενικά, αλλά πάντοτε προσαρμοσμένα στις εκάστοτε κοινωνικο-οικονομικές ανάγκες και αναγκαίότητες.

Έτσι λοιπόν σήμερα ταξινομούμε τα διάφορα φαινόμενα, τους προσδίδουμε ετικέτες και ονόματα, αλλά δεν πρέπει να αγνοούμε ότι το εκάστοτε ταξινομικό μας σύστημα βασίζεται σε υποκειμενικές βάσεις, οι οποίες εξαρτώνται από αυθαίρετες παραμέτρους.

Δύο ταξινομικοί χαρακτήρες χρησιμοποιήθηκαν για χιλιετίες, η ομιλουμένη γλώσσα και η εξωτερική εμφάνιση. Ένας τρίτος προστέθηκε τα τελευταία 2.000 χρόνια, η θρησκεία. Η γλώσσα και η θρησκεία, παρά την εξαιρετικά βαρύνουσα σημασία τους στην καθημερινότητά μας, είναι εξαιρετικά ασταθείς χαρακτήρες, είναι δηλαδή επίκτητοι και ουσιαστικά ταξινομούν στιγμαίες καταστάσεις, και αυτές πάλι με απελπιστικά μεγάλη ασφέσια. Έχουν όμως και ένα άλλο χαρακτηριστικό, μπορούν να αλλάζουν εύκολα, γρήγορα και χωρίς καμία βιολογική νομοτέλεια.

Αλλά ανέπλιστα έχουν βαρύνουσες γενετικές συνέπειες, γιατί διευκολύνουν ή παρεμποδίζουν τις σχέσεις επιμειξιας ενός γεωγραφικού πληθυσμού ή πληθυσμών, τροποποιώντας τη γενετική δεξαμενή στη συγκεκριμένη περιοχή.

Η εξωτερική εμφάνιση, αντιθέτως, εμφανίζει στοιχεία σταθερότητας στον χρόνο και μπορεί να προσδιορισθεί και να περιγραφεί εύκολα. Για μεγάλο χρονικό διάστημα αποτελούσε, μαζί με τους άλλους δύο, το άπαν της ταξινόμησης των πληθυσμών, ιδίως την εποχή των μεγάλων ανακαλύψεων και της αποικιοκρατίας, αν και η ταξινομική βαρύτητα κάθε χαρακτηριστικού ενεφάνιζε μεγάλη ποικιλία, ανάλογα με τον χρήστη του συστήματος.

Δεν είναι περίεργο ότι, ακόμη και σήμερα, παρά την πρόσδοση της επιστημονικής γνώσης, το τριαδικό αυτό σύστημα υποσυνείδητα εμπεριέχεται σε όλους μας και προσδιορίζει το

εμείς και οι άλλοι.

Παρά ταύτα, σήμερα πλέον γνωρίζουμε ότι μόνο το γενετικό υλικό μας μπορεί να προσδιορίσει με ακρίβεια τη βιολογική μας ιστορία, το εμείς και οι άλλοι. []

Το οποιοδήποτε ταξινομικό σύστημα είναι ουδέτερο και αυθαίρετα υποκειμενικό όσον αφορά τις επιλογές των κριτηρίων ταξινόμησης. Είναι ένα υποβοηθητικό εργαλείο κατανόησης του γύρω κόσμου μας και, αυτονοήτως, δεν εκφράζει αξιολογικά στοιχεία, του τύπου καλύτερο ή χειρότερο, αποδεκτό ή απορριπτέο κλπ. Απλώς χρησιμεύει, ή καλύτερα θα έπρεπε μόνο να χρησιμεύει, για την καλύτερη και ευκολότερη κατανόηση του περιβάλλοντός μας.

Αυτό βέβαια δεν αποκλείει την κακή, άρα αντιεπιστημονική, χρήση του, ιδίως όταν αποτελέσει αντικείμενο και εργαλείο της οποιασδήποτε κρατικής πολιτικής. Είναι κοινότυπο να λεχθεί ότι οι επιστήμονες θα πρέπει να προασπίσουν την καθαρότητα και την ορθή χρήση του συστήματος, γιατί κάτι τέτοιο είναι δύσκολο, ακόμη και υπό ομαλές ειρηνικές συνθήκες, να επιτευχθεί. []

Από την άλλη μεριά, η δαμανονοπόίηση της επιστήμης και των μεθόδων της φαίνεται ότι είναι η εύκολη λύση για ορισμένα ιδεολογικά συστήματα (ο χαρακτηρισμός σύστημα είναι ευγενική παραχώρηση), τα οποία δεν σκύβουν πάνω στην ουσία των πραγμάτων αλλά θεωρητικολογούν καταδικαστικά χωρίς να κάνουν τον κόπο να γνωρίσουν. Παράδειγμα, η μεταμοντέρνα θεώρηση της αξίας της επιστημονικής ερμηνείας. Και πάνω από όλα, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι οι ερμηνείες μας βασίζονται σε θεωρίες και η καλύτερη θεωρία είναι αυτή που μπορεί να καταρριφθεί. []

Διάχυση πολιτισμών ή μετακίνηση πληθυσμών; Άλλα ας επανέλθουμε στη Νεολιθική Εποχή μας. Η μετάβαση από τη Μεσολιθική ήταν βαθμιαία, διέφερε τοπικά και τα επιμέρους πολιτισμικά στοιχεία είχαν διαφορετικούς τρόπους αναπροσαρμογής και τροποποίησης. Με άλλα λόγια, μία μετάβαση από τον ένα τρόπο ζωής στον άλλο, χωρίς ένα σταθερό σύστημα διαδικασιών.

Για πολλά χρόνια υπήρχε σοβαρή διχογνωμία ως προς το εάν ο νέος τρόπος ζωής οφειλόταν σε μία απλή διάχυση ιδεών, ή στην ταυτόχρονη μετακίνηση πληθυσμών, χρηστών αυτών των ιδεών και, εάν ναι, ποια ήταν τα μεγέθη των πληθυσμών αυτών. Η απλοίκη αυτή προσέγγιση (με τα σημερινά δεδομένα) δεν οδηγούσε παρά σε έναν πόλεμο χαρακωμάτων των ιδεών, αδυνατώντας να δώσει λύση στο πρόβλημα. Η πρόσδοση που επετεύχθη τα τελευταία χρόνια στο πεδίο της Παλαιοκλιματολογίας παρουσίασε μία νέα οπτική γωνία θεώρησης, στην οποία η δυνατότητα καλλιέργειας έχει πλέον τον πρωταρχικό ρόλο.

Μία δεύτερη συνεισφορά, στο επίπεδο της γενετικής δομής πλέον των νεολιθικών ανθρώπων, φάνηκε προς στήγην να ξεκαθαρίζει το τοπίο. Οι έρευνες του Cavalli-Sforza και της ομάδος του στους πολυμορφισμούς 95 πρωτεΐνων στους σύγχρονους πληθυσμούς της Ευρώπης έδειξαν ότι η φθίνουσα ή αυξανόμενη ποσοτικά κατανομή τους παρουσι-



ΣΚΙΤΣΟ: AMBUDIA AΠΟ THN EL MUNDO, ΜΑΡΙΠΗ



άζει ένα γενετικό υπόδειγμα αναβαθμών με **κατεύθυνση** από τη νοτιο-ανατολική Ευρώπη προς τη βορειοδυτική. Ανάλογες έρευνες του Sokal και της ομάδος του έδειξαν να επιβεβαιώνουν τα προηγούμενα ευρήματα. Τα ευρήματα αυτά θεωρήθηκε ότι θεμελίωναν την άποψη ότι η διάδοση του Νεολιθικού Τρόπου Ζωής συνοδεύθηκε από μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών από τη Μέση Ανατολή προς την Ευρώπη.

Μάλιστα, ο Cavalli-Sforza και η ομάδα του προσπάθησαν να ερμηνεύσουν γενετικά και την υπόθεση της Gimbutas, περί καθόδου των Ινδοευρωπαίων από την περιοχή της σημερινής Ουκρανίας προς την υπόλοιπη Ευρώπη και ειδικά τη νοτιο-ανατολική, και σε έναν από τους χάρτες της γεωγραφικής κατανομής των principal components επιδεικνύεται παραστατικά.

Με τις αναλύσεις των ευρημάτων αυτών, αιφνίδια υπεισέρχεται στη διαμάχη της περιόδου της Νεολιθικής Εποχής και ο πολυσυζητημένος παράγοντας Ινδοευρωπαίοι.

Εδώ υπάρχει μία ημιλανθασμένη παρανόηση, η οποία σε ένα σοβαρό επιστημονικό επίπεδο είναι ανύπαρκτη, αλλά στη χώρα μας (και σε μερικές άλλες) εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο της ακαδημαϊκής διδασκαλίας. Ο σωστός όρος είναι Ινδοευρωπαϊκή ομοταξία γλωσσών και αποτελεί ταξινομικό σχήμα της Γλωσσολογίας. Άλλωστε η αρχική ονομασία ήταν Άρια Ομογλωσσία ή Ινδογερμανική. Είναι προφανές ότι ομιλούμενη γλώσσα χωρίς ανθρώπους να την ομιλούν είναι ακατανόητο εφεύρημα. Άρα λογικά θα έπρεπε να υποθέσει κανείς ότι πληθυσμιακές ομάδες που χρησιμοποιούν συγγενικές γλώσσες θα πρέπει να είχαν κάποιους μακρινούς προγόνους, οι οποίοι θα ομιλούσαν την αρχική, κοινή προγονική μορφή της γλώσσας αυτής. Το ότι ο αρχικός πληθυσμός, ο οποίος ομιλούσε την προγονική γλώσσα προφανώς αρχικά θα περιορίζοταν σε μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, εκφράζει επίσης ένα λογικό συμπέρασμα.

Η προσέγγιση αυτή είναι απόλυτα επιστημονική έως τη στιγμή κατά την οποία οι αναδύομενοι εθνικισμοί του 19^{ου} αιώνα θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν την ουδέτερη από τη φύση της επιστημονική γνώση για να δώσουν ένα επιστημονικοφανές υπόβαθρο στις νέο-διαμορφουμένες εθνικές ταυτότητες, θεμέλιο και ακρογωνιάίο λιθό της επιβίωσης των Εθνών-Κρατών. Ο Πρώσσο-Γερμανικός εθνικισμός ήταν ο πλέον επιτυχής στην εκμετάλλευση αυτή, γιατί το επιστημονικό δυναμικό του την εποχή εκείνη ήταν από τα καλύτερα της Ευρώπης. Η δημιουργία δε μιας εθνικής αρχαιολογίας και ιδίως μιας εθνικής προϊστορίας υπό την καταλυτική επίδραση του G. Kossina και με τη διεπιστημονική σύμπταξη της Θεωρίας της ομόκεντρης διάδοσης των πολιτισμικών στοιχείων, δημιουργήσει τον λαό των Αριών ή Ινδογερμανών, του οποίου η αρχική κοιτίδα ήταν η Κεντρική Ευρώπη και βεβαίως ήταν ο φορέας του μετέπειτα ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η θεωρία αυτή έγινε ασμένως αποδεκτή και στην Ελλάδα, ιδίως στην Αρχαιολογία και στη Γλωσσολογία, όπου και εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να έχει ισχυρά ερείσματα μεταξύ των επιστημόνων.

Η προβληματική αυτή φαίνεται να ρυθμίζεται, τουλάχιστον μέχρι να συλλεχθούν νέα δεδομένα, με την έρευνα του μιτοχονδριακού DNA, το οποίο κληρονομείται μόνο από τη μητρική πλευρά. Μια πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι μόνο το 25% της σύγχρονης ευρωπαϊκής γενετικής δεξαμενής υποδηλώνει πρόσφατη μεσανατολική καταγωγή. Αυτό σημαίνει ότι η πλειοψηφία των σημερινών γενετικών γενεαλογιών στην Ευρώπη έχει τις ρίζες της στην Παλαιολιθική Εποχή. Η προσέγγιση αυτή φαίνεται ότι είναι πιο περιεκτική σε πληροφορίες, γιατί επικεντρώνεται στη μελέτη ενός γενετικού locus, η εξελικτική ιστορία του οποίου είναι ικανοποιητικά γνωστή και επιπλέον επιπρέπει τον υπολογισμό του ρυθμού των μεταλλάξεων.

Έτσι φαίνεται ότι η πιθανά σωστότερη ερμηνεία θα είναι ο συνδυασμός της μετακίνησης μικρών ομάδων με ταυτόχρονη διάδοση των νέων ιδεών και τεχνολογιών σε μεγαλύτερη ακτίνα από την ακτίνα δράσεως των μικρών ομάδων. Δηλαδή μικρή ομάδα έδρασε ως πολλαπλασιαστής ιδεών. Αυτή η άποψη φαίνεται να ερμηνεύει και γιατί οι αρχαιότεροι νεολιθικοί οικισμοί βρίσκονται σχεδόν πάντα στα παράλια. Η χημική ανάλυση των οφιανών από τη Μήλο και το σπήλαιο της Φράγχης απέδειξε ότι η οργανωμένη ναυσιπλοΐα στο Αιγαίο έχει μια ηλικία τουλάχιστον 7.000 χρόνων και ότι οι πρώτοι πειραματισμοί θα πρέπει να συνέβησαν σε πολύ μεγαλύτερο βάθος χρόνου, κυρίως όσον αφορά τις πρακτικές προσανατολισμού με σταθερά σημεία του ουρανίου θόλου. Η εικόνα των ικανοπήτων του ανθρώπου από την Ύστερη Παλαιολιθική έως τη Νεολιθική Εποχή χρειάζεται μια ριζική αναπροσαρμογή.

Είναι λοιπόν πιθανόν πλέον ότι η κάθοδος κάποιων μυστηριώδων πριγκήπων από την Ουκρανία προς τη νότιο-ανατολική Ευρώπη δεν θα αντέξει τον καταγισμό των νέων στοιχείων. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η θεωρία της αυτόχθονης εξέλιξης του πολιτισμού, που έγινε αποδεκτή ως δόγμα στη Σοβιετική Ρωσία τη δεκαετία του 1930 και διαδόθηκε μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο με εκπληκτική ταχύτητα αποδοχής ανά την Ευρώπη, είναι σωστή επιστημονικά. Χωρίς την ανταλλαγή και το συγκέρασμα των ιδεών είναι αδύνατον να δημιουργηθεί οποιοσδήποτε αξιόλογος πολιτισμός. Η εύκολη επικονιωνία κατά μήκος των Μεσογειακών ακτών απετέλεσε τελικά τον καταλύτη της ανάπτυξης των πολιτισμών.

Η πρόσφατη θεωρία του Renfrew, η οποία συνδυάζει την εξάπλωση των Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών και της γεωργίας με αρχική κοιτίδα σχηματισμού τους τη νότιο-ανατολική Τουρκία, δεν φαίνεται πλέον πιθανή. Ίσως όμως το αδύνατο σημείο της είναι ότι δεν λήφθηκαν σοβαρά υπ' όψιν οι κλιματολογικές συνθήκες της περιόδου εκείνης, η γεωχημική σύνθεση του εδάφους, τα γεωγραφικά relief της ευρύτερης περιοχής και το σημαντικότερο, το δημογραφικό δυναμικό των τοπικών πληθυσμών.

ελληνισμός και χριστιανισμός, από την συμπόρευση στον εμφύλιο Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΙΧΩΡ

[Ιχώρ, Μηνιαία έκδοση για την Οικουμενική Ελληνικότητα, Εκδότης-Ιδιοκτήτης Ευάγγελος Μπεξής, Διευθυντής Γιώργος Τσαγκρινός, Δωδώνης 36, 104 44, Κολωνός, Τηλ. 5142500, 1ο τεύχος Σεπτέμβριος 2000. (Π)]

ΟΤΟ οπισθόφυλλο κάθε τεύχους έχουμε τη διευκρίνιση της ονομασίας του περιοδικού: "έρρεε το αθάνατον αἷμα της θεάς, ο ίχώρ, γιατί τέτοιο ρέει από τους μακάριους θεούς" ΙΛΙΑΣ Ε (339-340), ενώ στο 8^ο τεύχος, σ. 15, διαβάζουμε εντός παρενθέσεως: (Ιχώρ = αἷμα των προγόνων μας).

Από το Εκδοτικό Σημείωμα του 3^{ου} τεύχους αντιγράφουμε: Σ' αυτό το περιοδικό χωράνε όλοι οι Έλληνες που αισθάνονται υπερήφανοι, όταν ψάχνουν απεγγωμένα τις ρίζες τους σε ένα αβέβαιο και σκοτεινό παρελθόν που κάποιοι θέλησαν να μείνει έτοι. []

Το περιοδικό αποκρύψει αμέσως από το ξεκίνημά του ευθαρσώς τη λογική κάποιων "Υπερελλήνων" για τον περιούσιο ελληνικό λαό, που υποκαθιστά τον περιούσιο εβραϊκό λαό. Γράφει γι' αυτούς ο εκδότης στο ίδιο σημείωμα:

(...) Ας μας αφήσουν να κάνουμε έναν καλλίτερο κόσμο, ανθρώπινο και Ελληνικό. Δεν θέλουμε να είμαστε ούτε περιούσιοι Υπερέλληνες ούτε περιούσιοι Σιωνιστές. Θέλουμε να είμαστε απλά Έλληνες, θέλουμε να ενώσουμε τα σκόρπια κομμάτια μας και να σταθούμε πάλι δυνατοί στα πόδια μας, άξιοι συνεχιστές του έργου των προγόνων μας, θέλουμε τη γνώση. [] Και θυμηθείτε το, καταλάβετέ το: Ο ΕΧΘΡΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΚΗΤΟΣ, ΠΟΤΕ ΟΤΑΝ ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ.

Ποιος είναι όμως ο εχθρός; Στο ίδιο τεύχος, ο μετέπειτα διευθυντής του περιοδικού **Γιώργος Τσαγκρινός**, στο άρθρο του "Η αιρετική Ιστορία του πλανήτη" προσδιορίζει τον εχθρό ως το "Νεοταξικό" και "Τευτοσαξιωνιστικό" "Ιερατείο του Βορρά": ένα πλέγμα μυστικών εταιριών αποκρυφισμού και μαυρομαγικών κέντρων με πανάρχαιες ρίζες, το ίδιο που βρισκόταν πίσω από το ναζισμό. Μια "πλανητική Συναρχία", που έχει άμεση σχέση με τις διαβόητες "Μπύλντεμπεργκ" και "Τριμερή" (οι οποίες ελέγχουν Τραπεζικούς κολοσσούς), που ευνόησε τη ιουδαιοχριστιανική εκδοχή του χριστιανισμού στο Βορρά μέσω του προτεσταντισμού, χτυπώντας παράλληλα τον ελληνοεντρικό χριστιανισμό του νότου, δηλαδή τον Καθολικισμό και την Ορθοδοξία. Στον επιλογό του άρθρου διαβάζουμε:

Κατά τη γνώμη μου ο Νότος πρέπει να αφυπνισθεί και να αφυπνίσει και τον υπόλοιπο πλανήτη. Φιλελεύθεροι, Ορθό-

δοξοί, Καθολικοί και μη Σιωνιστές-μεγαλοίδεάτες Εβραίοι, όπως και οικολογικά και μη νεοταξίκα παγανιστικά κινήματα, καθώς και όλο το παγκόσμιο αναρχικό κίνημα και γενικά δεξιοί, αριστεροί και ουδέτεροι, καλό θα είναι να ζρουν έναν κοινό τρόπο άμυνας. (...) Η Ελληνική σκέψη και το ελεύθερο πνεύμα κονταροχτυπούνται με τον επερχόμενο "παγανογαχβικό τύπου" μεσαίωνα. []

Ας συγκρατήσουμε το γεγονός, ότι στη συμπαράταξη εναντίον του κοινού εχθρού καλούνται εδώ και οι μη Σιωνιστές Εβραίοι.

Στη συνέχεια γράφει για την αρχαία ελληνική θρησκεία τα εξής: Άκουσα πολλούς να μιλούν για πολλά και κυρίως για την ιερή θρησκεία των προγόνων και θλιβομαι αφάνταστα. Με τηλεοπτικά αφιερώματα υπόπτων στόχων προσπαθούν να δώσουν μία φολκλόρ διάσταση σε ένα θέμα που έχει να κάνει με τη θεία ύπαρξη των όντων στο σύμπαν, προβάλλοντας διάφορους δραχμοφονιάδες ελλαδέμπορους, για να ακούσουμε περίπου ότι "ο Δίας είναι ηλεκτρισμός", ή ότι η Ελληνική λατρεία είναι να "χαβαλεδιάζεις" με γραφικότητες στα ιερά μας βουνά. (...)

Από την εκεχειρία...

Στο 4ο τεύχος βρίσκουμε άρθρο του **Μάριου Δημόπουλου** με τίτλο "Τα προ Χριστού Χριστούγεννα", όπου έχουμε την ευκαιρία να δούμε σπάνιες φωτογραφίες από τα προχριστιανικά θεία βρέφη, όπως άγαλμα της Ίσιδας με τον Όρο να θηλάζει ή την Κυβέλη με τον κούρο Δία στην αγκαλιά της, στη σάση ακριβώς της βρεφοκρατούσας Θεοτόκου. Ο αρθρογράφος υποστηρίζει ότι ο Χριστός ήταν μια Ορφικόδινυσιακή ήλιακή θεότητα. Μιλώντας για τις αρχαίες φυσικές θρησκείες "χαρακτηριστικά των οποίων ήταν ο σεβασμός της ετερότητας" καταλήγει:

(...) Έτοι βλέπουμε, δυστυχώς και σήμερα στη χώρα μας ορισμένους χριστιανοφάγους, χιτωνολάτρες "νεοπαγανιστές" και από την άλλη ορισμένους ελληνοφάγους βυζαντινούς. Η χώρα μας όμως δεν έχει περιθώρια για έναν νέο διχασμό. Η ορθοδοξία είναι μέρος του Ελληνισμού και σε λαϊκό επίπεδο έχει μπολιασθεί με αρχαιοελληνικά στοιχεία, όπως εδείχθη στην παρούσα εργασία. Η δε αρχαία ελληνική θρησκεία είναι η γνησιότερη θρησκευτική έκφραση του Ελληνισμού και πρέπει να έχει το δικαίωμα της δημόσιας λατρείας. Ο αρχαίος (Διόνυσος) και νέος (Χριστός) Ήλιος της Δικαιοσύνης πρέπει να λάμπουν ανενόχλητοι. []

Όπως θα δούμε παρακάτω, το περιοδικό [...] ενώ



ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ ΦΩΝΟΥ

Ξεκινάει πολύ ελπιδοφόρα με το "σεβασμό της ετερότητας", κάνοντας στροφή τον τρίτο χρόνο της έκδοσής του, θα προσχωρήσει στον πόλεμο εναντίον του Χριστιανισμού, παρασυρμένο από τη μισαλλοδοξία μιας ορισμένης πλευράς του Ιερατείου. []

Στο Εκδοτικό Σημείωμα του 5ου τεύχους διαβάζουμε για τη διαμάχη των σύγχρονων Εθνικών με τους Χριστιανούς:

Ποιος μας χώρισε, φίλες και φίλοι, και ποιος ακόμα και σήμερα θέλει να μας χωρίσει; Αυτό θα έπρεπε να αναρωτηθούμε!

(...) Και βέβαια έγιναν σφαγές, και βέβαια έγιναν καταστροφές ναών, βιβλιοθηκών, έκλεισαν τα θέατρα και άλλα πολλά υπέστη ο Ελληνισμός, αλλά σήμερα ζούμε εδώ και μοιραζόμαστε όλοι τις αγωνίες για το μέλλον αυτού του τόπου, για τις αξίες των προγόνων μας, που έστω και κουτσουρουμένες, σε αδράνεια ή σε δράση ευρισκόμενες,



Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΤΟΝ ΜΑΝΤΙΚΟ ΤΡΙΠΟΔΑ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΣΤΑ ΠΕΛΑΓΑ. (ΥΔΡΙΑ, ΕΙΑΝΟΣ Π.Χ., ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ).

εξακολουθούν να υπάρχουν μέσα μας.

(...) Ας αναγνωριστεί επιτέλους η γενοκτονία των Ελλήνων τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, και από την άλλη ας παραμερίσουμε την απόλυτη, δογματική, άποψη ότι όλα όσα έγιναν την βιζαντινή περίοδο ήταν ανάξια λόγου.

Η αγωνία του περιοδικού για το διχασμό που αναβιώνει με τον εμφύλιο χριστιανών και "Υπερελλήνων", τους οποίους αποκαλεί και "Ιουδαιοελληνίζοντες" φαίνεται και στο Εκδοτικό Σημείωμα του 8ου τεύχους: Τελικά, όπως φαίνεται κάποιοι επιδιώκουν σοβαρά τον διχασμό αυτού του λαού. Κάποιοι που μοναδική τους επιδίωξη έχουν θέσει να κόψουν τις όποιες γέφυρες επικοινωνίας, να συνεχίσουν τον αιωνιόλο ακήρυκτο πόλεμο και, μέρα με τη μέρα, να στρατολογούν όλο και περισσότερους φανατικούς οπαδούς-χούλιγκαν στους "στρατούς" τους.

(...) αυτό το περιοδικό που έχετε τώρα στα χέρια σας, από το πρώτο του τεύχος προσπάθησε, και θα συνεχίζει να το κάνει, να κρατήσει ψηλά τη σημαία της Ενότητας του Ελληνικού Έθνους. Αγωνίζεται με κάθε του άρθρο να καταδείξει την ιστορική αλήθεια, όχι προς όφελος κάποιου "στρατοπέδου", αλλά προς τη ασφυρηλάτηση νέας ταυτότητας του Έλληνα μέσα στα πλαίσια της ασφορής ισοπεδωτικής παγκοσμιοποίησης και εκείνα της Ευρωπαϊκής κοινότητας, που άγνωστο είναι ακόμα που θα οδηγήσει και θα οδηγηθεί από τα γεγονότα. Μια νέα πραγματικότητα όμως είναι αναμ-

φίβολο ότι γεννάται. Και αν αυτή η νέα πραγματικότητα, αν μας βρει διχασμένους, μας τσάκισε. Θα αφανίσει σαν ισοπεδωτικό μηχάνημα την κάθε αντίσταση, την κάθε ιδιαιτερότητα του λαού μας ή, στην καλύτερη περίπτωση, θα τον καθυποτάξει στη "νέα τάξη πραγμάτων". Και τότε θα μας πουν ότι θα πρέπει να είμαστε και ευτυχισμένοι, γιατί αυτό σημαίνει πρόοδο και εξέλιξη. Και θα το δεχτούμε, γιατί έτσι θα μας έχουν πείσει: ότι είναι συμφέρον για τη χώρα μας και τα δικά τους "ελληνικά ιδανικά και αξίες". Δεν πειράζει αν έχουμε χάσει την γλώσσα μας, δεν πειράζει αν έχουμε δώσει τη Θράκη και τα νησιά μας: άλλωστε θα μας πείσουν ότι στο νέο κόσμο δεν υπάρχουν σύνορα, ότι δεν πειράζει αν τα 6/10 του πληθυσμού της χώρας μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή, συνήθειες και ανατροφή, δεν πειράζει αν από τα υπόλοιπα 4/10 το μεγαλύτερο ποσοστό θα αγορεί βασικές αξίες του Ελληνικού πολιτισμού, δεν θα πειράζουν πολλά τελικά, διότι θα είμαστε πλέον ομόσπονδο κράτος της Νεοταξίτικης ομοσπονδίας κρατών της υφηλίου.

Άλλωστε θα έχουμε σημαντικότερα πράγματα για να ασχοληθούμε, όπως γιατί οι Χριστιανοί έκαναν εκείνο ή γιατί οι Έλληνες, για αντίποινα, έπραξαν το άλλο. Και συζητήσεις επί συζητήσεων για γεγονότα που έγιναν πριν από 500, 1000, 1500 χρόνια κι απύθμενος φανατισμός (...). Και είναι δεδομένο, φίλες και φίλοι, ότι στα επόμενα χρόνια που θα ζήσουμε, τα δυο στρατόπεδα θα προσπαθούν απεγνωσμένα να στρατολογήσουν φανατικούς γενίτσαρους, και οι Ιουδαιοχριστιανοί και οι Ιουδαιο-ελληνίζοντες. Και θα επιχορηγούνται με κάθε τρόπο, κάπου κάπου θα φαίνονται και αδύναμοι, θα καλούνται όμως σε εκπομπές, θα διαφημίζονται στα Μ.Μ.Ε. και θα αρθρογραφούν σε περιοδικά, για να περνούν το μήνυμα: ΔΙΧΑΣΜΟΣ ΤΩΡΑ. []

Στο 10o τεύχος, από άρθρο του Γ. Τσαγκρινού με τίτλο "Ελληνική σκέψη και Χριστιανισμός" παραθέτουμε τα εξής: (...) Μοιάζει σαν ακόμη κι αυτά τα ευαγγέλια να είναι έξιπτα έως "πονηρά" καλοδουλεμένες διασκευές της Ομηρικής Οδύσσειας, των Διονυσιακών τελετουργικών παραδόσεων, καθώς και των παθών του Θεού, αλλά πολύ περισσότερο των παθών του Σωκράτους. Για παράδειγμα, ο Επιτάφιος του Διόνυσου-Άδωνη-Άττη, όλοι οι θρήνοι γύρω από τον θάνατο του Θεού της αμπέλου (ας μην ξεχνάμε και τον Χριστό που λέγει "εγώ ειμί η άμπελος"), όπως και η Ανάσταση του Θεού, που μαζί με την Θεά Δήμητρα μέσα από τα Ελευσίνια Μυστήρια περνούν και την ιερή αρτοκλασία και την θεία κοινωνία με τον οίνο-αίμα του Θεού, έχουν περάσει στην ορθοδοξή παράδοση. Η Δήμητρα είναι ο "άρτος", ο Διόνυσος ο οίνος και μάλιστα το πνεύμα του οίνου.

(...) Φαίνεται ότι η Ορθοδοξία βρήκε πρόσφορο έδαφος σε περιοχές που ήδη είχε επικρατήσει η ορφικοδιονυσιακή θρησκεία. Όλη η Ιωνία είχε κέντρα λατρείας του Διονύσου, ενός Θεού που ήταν ο αγαπημένος του λαού. Όπως και ο Χριστός ήταν και αυτός ένας θνήσκων Θεός. Ένας Θεός, δηλαδή, που έμπαινε στο μαρτύριο τον πόνου και του θανάτου και έτσι κατανοούσε βαθιά την ανθρώπινη αδυναμία και απόγνωση.

(...) Μέσα από το κοσμικό αυγό, σπάζοντας το κέλυφό του, βγαίνει ο Φάνης Έρωτας Δημιουργός. Αυτός που φαίνεται, δηλαδή, ο θεός του φωτός. Ίσως εδώ να έχει την αρχή του το "εγώ ειμί το φως του κόσμου".

Ο Τσαγκρινός θα προσθέτει ακόμη: Η εσωτερική μυστηριακή θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων (ορφικοδιονυσιασμός)

φαίνεται ότι κληροδοτεί την ουσία σε ό,τι αργότερα θα εμφανισθεί σαν "ελληνορθοδοξία". []

Στο 10ο τεύχος συναντάμε ένα εξαιρετικό άρθρο του Δρ της Ιατρικής και της Χημείας, και καθηγητή στο Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/νίκης, **Αναστάσιου Κοβατζή**, με τίτλο "*H συμβολή του Ακραγαντίνου Εμπεδοκλή στην περιγραφή του DNA και στη σύγχρονη Βιολογία-Γενετική*", όπου παρατίθεται και το ρητό του Εμπεδοκλή: "Εξ ενός τα πάντα και εκ των πάντων εν". []

... στην αντιπαράθεση

Αίφνις όμως, στο 15ο τεύχος, ο Γ. Τσαγκρινός, σε άρθρο του με τίτλο "*Απολλώνιος Τυανέας - Ποιοι τον μετέτρεψαν σε Ναζωραίο*"; - *Μια παραχάραξη της ιστορίας της θρησκείας*", επιχειρεί την **ταύτιση** του Ιησού Χριστού με τον Απολλώνιο τον Τυανέα! Ακολουθώντας τις πληροφορίες του Φιλόστρατου, γράφει για τον Απολλώνιο (4 π.Χ.-100 μ.Χ.): *Ήταν τόσο γνωστός στον κόσμο της εποχής του και θαυμαζόταν σε τέτοιο βαθμό που, παντού, σε όλη τη Ρωμαϊκή επικράτεια υπήρχαν αγάλματά του, εικόνες του, Ναοί αφιερωμένοι σε αυτόν, μέχρι και νομίσματα είχαν κοπεί με το πρόσωπό του. Ο Τσαγκρινός αναφέρεται στο βιβλίο του καθηγητή θρησκειολογίας R.W. Bernard, με τίτλο *Απολλώνιος ο Ναζωραίος*, από το οποίο παραθέτει μεταξύ άλλων και τα εξής: Το 325 ο Κωνσταντίνος και οι γύρω από αυτόν αποφάσισαν στη Νίκαια να εκμεταλλευθούν τη μεγάλη φήμη του Απολλώνιου τον Τυανέα και, παραχαράσσοντας τις βασικές διδασκαλίες του Έλληνα ασφόυ, να τον υποκαταστήσουν μαζί με τον Πυθαγορισμό του με κάποιες δήθεν θεϊκές διδασκαλίες ενός υπερφυσικού Μεσσία, οι οποίες θα ήταν λιγότερο ριζοσπαστικές και περισσότερο συμφέρουσες για την αυτοκρατορία από ότι αυτές του Απολλώνιου. Έται, εκεί που μέχρι τότε κυριαρχούσε ο Απολλώνιος, εγκατέστησαν τον νεοδημουργημένο Σωτήρα τους, δίνοντάς του το όνομα Ιησούς, ο οποίος τότε και εκεί άρχισε να πρωτούπαρχει σαν ιδέα μέσα στα μυαλά του Ιουδαιορωμαϊκού Ιερατείου, που αργότερα έγινε γνωστό σαν "Πατέρες της Εκκλησίας της Νίκαιας". (...)*

Αισθάνεται κανείς αμηχανία μπροστά σε τέτοιους απίστευτους ισχυρισμούς. Εάν ο Ιησούς Χριστός ήταν μια επινόηση της Συνόδου της Νίκαιας το 325, τότε πρέπει να πιστέψουμε ότι οι Εθνικοί **Κέλσος** (2ος αιών), **Πλωτίνος** και **Πορφύριος** (3ος αιών), που έγραψαν κατά των χριστιανών πολύ πριν το 325, έγραφαν κατά του Εθνικού Απολλώνιου και της θρησκείας του! Όμως αυτοί όλοι αναφέρονται βέβαια στον Ιησού Χριστό και ποτέ στον Απολλώνιο. Θα πρέπει ακόμα να πιστέψουμε, ότι τα έργα των χριστιανών Απολογητών του 2ου αιώνα είναι πλαστά, αφού αναφέρονται στο Χριστό και όχι στον Απολλώνιο. Θα πρέπει δηλαδή να παραδεχθούμε, ότι ολόκληρη η ιστορία του χριστιανισμού πριν τον M. Κων/νο, συμπεριλαμβανομένων των διωγμών, δεν είχε σαν κεντρικό πρόσωπο λατρείας τον Ιησού και τους 12 αποστόλους, αλλά τον Απολλώνιο, αφού ο Χριστός επινοήθηκε τον 4ο αιώνα! []

Ακριβώς γι' αυτό το λόγο ο μεγάλος πατέρας της δυτικής Εκκλησίας, Αυγουστίνος, που είχε πολύ ψάξει τα πράγματα πριν γίνει χριστιανός, ομολόγησε ευθαρσώς ότι αυτό που λέμε χριστιανική θρησκεία υπήρχε πάντα στον κόσμο, και ότι το μόνο που της έλειπε ήταν η ενσάρκωση του Λόγου! Αντιγράφουμε από το 14ο τεύχος του Ιχώρος:

Η χριστιανική θρησκεία, που να την γνωρίσει και να την

ακολουθήσει κανείς είναι το σωστότερο που θα μπορούσε να κάνει, ήταν γνωστή στους αρχαίους από την απαρχή του ανθρωπίνου γένους, μέχρι που ήρθε η στιγμή που ο Χριστός ενσαρκώθηκε. Από τότε η αληθινή θρησκεία που προϋπήρχε αρχισε να καλείται χριστιανική. []

Στο ίδιο τεύχος, ο Γ. Τσαγκρινός συνεχίζει να επιμένει ότι ο Χριστός δεν υπήρξε και ότι κάποιοι μετέτρεψαν τον Απολλώνιο σε Ναζωραίο: *Έχω γράψει ήδη, στο προηγούμενο τεύχος του "Ιχώρ" για τον Απολλώνιο τον Τυανέα και ποιοι και πώς τον μετέτρεψαν σε Ναζωραίο.*

Δεν είμαστε όμως στον 19ο αιώνα. Η σχολή της αμφισβήτησης της ιστορικής ύπαρξης του Ιησού ή του Βούδα έχει πλέον εξαφανιστεί. Στο βιβλίο του, *Ιησούς και Βούδας - Διασταυρούμενα πεπρωμένα* (Μπουκουμάνης, 1999, σ. 15), ο Δρ. των επιστημών των θρησκειών Οντόν Βαλέ (προτεσταντική έδρα θεολογίας, Παρίσι και Μονπελιέ), αντιμετωπίζοντας



ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΑΛΟΥ (ΡΟΥΒΟ, ΣΥΛΛΟΓΗ JATTA). ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΘΗΝΑ 1971

τις απόψεις περί ιστορικής ανυπαρξίας του Ιησού και του Βούδα γράφει: *Σήμερα, η κριτική δεν υποστηρίζει πλέον αυτές τις θέσεις. Δια της εις άποπον απαγωγής αποδεικνύεται ότι η φυσική ανυπαρξία τόσο του Ιησού όσο και του ιστορικού Βούδα θα απαιτούσε έναν υπερβολικά μεγάλο αριθμό συμπτώσεων, που, μετά ακριβείας, θα έπειθαν ότι επρόκειτο για θαύμα.* []

Στο 25ο τεύχος βρίσκουμε άρθρο του **Ευάγγελου Μπεξή** για τα θαύματα του Απολλώνιου τον Τυανέα: ο εκδότης παραπέμπει στην άποψη του Γ. Τσαγκρινού, όπως αυτή διατυπώθηκε στο τ. 15, υπέρ της θεωρίας της αντικατάστασης του Απολλώνιου από έναν επινοημένο, στη Σύνοδο της Νίκαιας, Χριστό. Μπορούμε λοιπόν να θεωρήσουμε, ότι αυτή είναι λίγο πολύ η επίσημη θέση του περιοδικού για το Χριστιανισμό.

Στο σημείωμά του στο 27ο τεύχος, ο εκδότης φαίνεται να ξεχνάει ότι στο 8ο τεύχος έγραψε ενάντια σε όσους γυρίζουν σε παλιούς διχασμούς τα εξής: *Τελικά, όπως φαίνεται, κάποιοι επιδιώκουν σοβαρά τον διχασμό αυτού τον λαού. (...) Άλλωστε θα έχουμε σημαντικότερα πράγματα για να ασχοληθούμε, όπως γιατί οι Χριστιανοί έκαναν εκείνο ή γιατί οι Έλληνες, για αντίποινα, έπραξαν το άλλο. Και συζητήσεις επί συζητήσεων για γεγονότα που έγιναν πριν από 500, 1000, 1500 χρόνια κι απύθμενος φανατισμός (...).*

Τώρα, χάνοντας την ψυχραιμία του, απευθύνεται σε κά-

ποιους που "χρησιμοποίησαν άριστα τον Ιουδαιοχριστιανισμό σαν προκάλυμμα" και, κάτω από τον τίτλο, "ΟΙ ΑΝΟΧΕΣ ΜΑΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΤΗΚΑΝ", γράφει:

Το έγκλημά σας, όμως, δεν θα μείνει ατιμώρητο. Οι σφαγές σας δεν θα μείνουν στην αφάνεια. ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ. ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ, ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΘΑ ΜΑΘΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ. ΣΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΤΩΝ ΑΔΙΚΟΧΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ, ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΤΟΥΣ ΑΙΜΑ: ΘΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΠΑ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟ ΤΟΥΣ ΘΑΝΑΤΟ.

Πράγματι, τα επόμενα τεύχη εμπεριέχουν πάντοτε άρθρα γεμάτα λεπτομέρειες από την επίθεση του βυζαντινού αυτοκρατορικού χριστιανισμού εναντίον των Ελλήνων, και ποικιλία καταγγελιών για τη θρασύτητα του σύγχρονου Ιερατείου. Ο παγκόσμιος εχθρός, όπως ορίστηκε στην αρχή, παραμένει, αλλά το περιοδικό διοιλισθαίνει συνειδητά πλέον στον εσωτερικό πόλεμο Εθνικών - Χριστιανών και στις "συζητήσεις για γεγονότα που έγιναν πριν από 500, 1000, 1500 χρόνια...".

Ένα αντιφατικό στύγμα

Στο ίδιο σημείωμα διαβάζουμε: (...) θα φέρουμε στο φως και άλλες αποδείξεις για την τρομακτικού εύρους πολιτισμική εξάπλωση των Πελασγών, που χάνεται στα βάθη της προϊστορίας (...). Πράγματι, οι κύριοι Δωρικός και Χατζηγιαννάκης, σταθεροί συνεργάτες του περιοδικού από την αρχή, έχουν αναλάβει αφενός να αποδείξουν ότι οι Πρωτοελλήνες Πελασγοί εξαπλώθηκαν σε όλη τη Γη, αφετέρου να ανιχνεύσουν τη γλώσσα τους ως "πρωτογλώσσα" σε όλες τις γλώσσες του πλανήτη. Στη μελέτη τους στο παρόν τεύχος για τις γλώσσες του Ειρηνικού Ωκεανού (Μαδαγασκάρη, Ινδονησία, Φιλιππίνες, Μαλαισία), καταλήγουν:



Η ιδιαίτερη παρουσία χρήσης λεκτικών όρων ή σύνθετων, κατά το πρότυπο της αρχαίας ελληνικής μορφολογίας και συντάξεως στις γλώσσες αυτές, αναδεικνύει σχέσεις ταυτότητας, καταγωγής και προελεύσεως εκ της ελληνικής (...).

Ομοίως, στο 280 τεύχος θα διευκρινίσουν ότι η πρωτοπελασγική είναι η μητρική γλωσσική μορφή των γλωσσών του κόσμου: Οι υπογράφοντες το παρόν έχουν ασχοληθεί από πολλού χρόνου με την ετυμολόγηση αρχαιοτέρων και νεωτέρων γλωσσών με βάση την αρχαία ελληνική (...) ενισχύεται η θεώρηση της ελληνοπελασγικής πρωτογενούς γλώσσας και ομογλωσσίας, ως μητρικής γλωσσικής μορφής των γλωσσών των κόσμου (...).

Στο 290 τεύχος ο εκδότης σημειώνει ενθουσιασμένος: Προείπαμε σ' αυτό το σημείωμα — και το έχουμε ξαναπεί και θα το λέμε συνέχεια — αυτή η τωρινή πολιτισμική εθνεγρεσία των Ελλήνων δεν έχει προηγούμενο τα μεταχριστιανικά χρόνια. Χιλιάδες, εκατομμύρια Ελλήνων αφυπνίζονται σταδιακά και, προοδευτικά καθημερινά, αυξάνεται η δύναμή μας. Και βρισκόμαστε μόλις στο πρώτο στάδιο. Το στάδιο του διαφωτισμού.

Στο 310 τεύχος, με αφορμή την εισβολή των Αμερικανών στο Ιράκ, βρίσκουμε μια αντιπαράθεση της ιδανικής Αθηναϊκής Δημοκρατίας, όπως την περιγράφει ο Περικλής

στον Επιτάφιο του, και της περιόδου της δημαγωγίας και της παρακμής, κατά την οποία ο αθηναϊκός ιππεριαλισμός εκδηλώθηκε αδυσώπητος εις βάρος κάποιων συμμάχων με αποκορύφωμα τη σφαγή των Μηλίων και την αισχρή Σικελική εκστρατεία, που κατέληξε στην καταστροφή των Αθηναίων. Ο Μπους κι η κυβέρνησή του παραληλίζονται με την περίοδο της παρακμής και των δημαγωγών τύπου Κλέωνος: Έτσι, λοιπόν, ο κ. Μπους και η παρεούλα του — για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, και τα συμφέροντα του παγκόσμιου σιωνιστικού κατεστημένου — αποφάσισαν να "κοπιάρουν" τη λανθασμένη εν γνώσει τους και συμφέρουσα περίοδο διαστροφής του δημοκρατικού πολιτεύματος στην Αθήνα, και να την εμφανίσουν ως την αυθεντική δημοκρατία. Γιατί ποιες οι διαφορές του φιλοπόλεμου Κλέωνος από τον Μπους; Ποιες οι διαφορές στη σφαγή των Μηλίων από εκείνη της Βαγδάτης;

Ιδού, λοιπόν, που κάποιοι έχουν την παρρησία να αναφέρονται, έστω και περιστασιακά, στις αρνητικές πλευρές του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Σ' αυτό το τεύχος βρίσκουμε ένα πολύ ενημερωτικό άρθρο του Γ. Τσαγκρινού για τα πρόσωπα γύρω και μέσα στο Λευκό Οίκο που πρωθυπουργούνταν του Ισραήλ, τα οποία και προετοίμασαν την εισβολή στο Ιράκ: επίσης, για την αφύπνιση μέσα στην Αμερική γύρω από την πραγματικότητα αυτή. Ο αρθρογράφος κάνει τη διάκριση ανάμεσα στο σιωνισμό και στον εβραϊκό λαό χτυπώντας τη χυδαία αντίληψη — που δυστυχώς στη χώρα μας έχει μεγάλη πέραση — ότι για όλα φταίνε οι Εβραίοι:

Δυστυχώς, είναι αλήθεια ότι συνεχίζουν να υπάρχουν κάποιοι υπερσυναμοσιόπληκτοι που, σύμφωνα με την αντίληψή τους, για όλα φταίνε οι Εβραίοι, από την άλλη όμως υπάρχει και μια υγιής έρευνα από αναθεωρητές κυρίως ιστορικούς, όπου αποδεικνύουν, ότι τουλάχιστον οι σκληροπυρηνικές σιωνιστικές οργανώσεις ευθύνονται πολύ για την παραχάραξη διαφόρων πτυχών της Ιστορίας. Ο εβραϊκός λαός είναι και αυτός ένας λαός με ιστορία, παραδόσεις και προσφορά, πολλές φορές όμως έχει πέσει θύμα των κάθε είδους ξενόφοβων, αλλά ακόμα και των "αδελφών" ακραίων Σιωνιστών.

Σίγουρα, η διάκριση ανάμεσα στο σιωνισμό και στον εβραϊκό λαό πρέπει να πιστωθεί στα υπέρ του ίχωρος. []

Στο 390 τεύχος, με αφορμή την ειδηση ότι αναγνωρίσθηκε επίσημα από τη Δανική Κυβέρνηση η θρησκεία του Οντίν και του Θωρ, ο εκδότης γνωστοποιεί ότι: (...) ευρωβουλευτές από αρκετές χώρες διεκδικούν και για τους Έλληνες πιστούς της πατρώας θρησκείας των προγόνων μας, το ίδιο δικαίωμα του ελευθέρως θρησκεύεσθαι, της ανεγέρσεως ναών (...) και ειδικότερα ζητούν την επίσημη αναγνώριση από το ελληνικό κράτος της προγονικής ελληνικής θρησκείας.

Στη συνέχεια, απευθυνόμενος στο ιουδαιοχριστιανικό κατεστημένο, επιτίθεται:

(...) 1700 χρόνια θρησκευτικών διωγμών, 1700 χρόνια καταισχύνης και κάτω το κεφάλι, 1700 χρόνια μαύρης και στυγής δικτατορίας, 1700 χρόνια κατοχής του Ελληνισμού και των αξιών του... Θέλησαν να μας σβήσουν, να μας αφανίσουν, να μας τσακίσουν και να μας γελοιοποιήσουν. (...) 1700 χρόνια υποταγής και εξαθλίωσης στους απατεώνες του λόγου, στους δημαγωγούς του παραμυθιού. Τώρα όμως τέλος! (...) Γιατί τόσο μασήσατε μια λατρεία που προϋπήρχε του Χριστιανισμού για τόσες χλιετίες;

Όμως, ποια πλευρά του "Χριστιανισμού" είναι αυτή; Γνωρί-

ζει ο εκδότης του Ιχώρος πόσοι από τους μεγάλους πατέρες και αγίους υπήρξαν αληθινά ερωτευμένοι με την ελληνική φιλοσοφία και την ελληνική λογοτεχνία; Όσο για το μίσος προς την αρχαία λατρεία, στο κλίμα της ύστερης αρχαιότητας επικρατούσε η ειλικρινής πίστη των τότε χριστιανών ότι ο παγανισμός είχε αλωθεί από τους δαίμονες. Αυτή, άλλωστε, ήταν και η πίστη της Μεταρρύθμισης για τον Καθολικισμό, μια χιλιετία αργότερα, και η πίστη πολλών νεοεθνικών σήμερα για τον Ιουδαιοχριστιανισμό!

Στο 41ο τεύχος και ενώπιον των εκλογών της 7.3.04, ο εκδότης διακήρυξε την απόλυτη ουδετερότητα και αποστασιοποίηση του Ιχώρος από το κομματικό κατεστημένο. Τέλος, στο 42ο τεύχος ο εκδότης ομολογεί ευθαρσώς ότι έχει ενδώσει στον πόλεμο που η άλλη πλευρά επέβαλε: (...) κερδίζουμε ό,τι ζητάμε μόνο με το σπαθί μας και με πόλεμο, γιατί κάποιοι μας ανάγκασαν να αυρθούμε σ' αυτόν όταν ξεκίνησαν τον αγώνα για τη βιολογική και πνευματική υποταγή μας στην έξουσία και το δόγμα τους.

Εδώ βλέπουμε την ομολογημένη **επιστροφή** στην παλιά αντιπαράθεση. Αυτή ακριβώς την αντιπαράθεση αρνήθηκε σθεναρά το περιοδικό στο ξεκίνημά του, καταγγέλλοντάς την ότι οδηγεί σε διχασμό. Στην πορεία ο κύριος εχθρός -η παγκόσμια Νέα Τάξη με τα Ιερατεία της- ξεθώριασε και τη θέση του πήρε ο εσωτερικός εχθρός, ο οποίος δυστυχώς δεν περιορίζεται στην εβραϊκή πλευρά του Ιερατείου, αλλά περιλαμβάνει συλλήβδην την Ορθοδοξία και τους μεγάλους πατέρες. Αυτοί κρίνονται μόνον με ένα κριτήριο: τι το αρνητικό μπορεί κανείς να βρει στα γραπτά τους για τον αρχαίο κόσμο. Και, συχνά, αυτά τα αρνητικά σταχυολογούνται από την εποχή του εμφυλίου και της μεγάλης σύγκρουσης... Μέσα σ' αυτό το κλίμα, ο εκδότης δεν κρύβει τη χαρά του για την έκδοση του βιβλίου του Γ. Σιέπτου *Ο Ανθελληνισμός στα Πατερικά και Εκκλησιαστικά κείμενα*, έργο που επιλέχθηκε για να εγκαινιάσει τις εκδόσεις ΕΥΑΝΔΡΟΣ, ωσάν ο εκδότης να ήθελε να συμβολίσει, με αυτή την κίνηση, τη νέα στάση του περιοδικού.

Όμως, με την ίδια λογική πρέπει και οι Ορθόδοξοι να απορρίψουν συλλήβδην τους πνευματικούς γίγαντες του νεοπλατωνισμού και του Στωικισμού, όπως τον Πλωτίνο, τον Πορφύριο, τον Πρόκλο, τον Επίκηπτο, τον Κλεάνθη, τον Ζήνωνα ή τον Μάρκο Αυρήλιο, επειδή κάποιοι από αυτούς απέρριψαν τον χριστιανισμό και έγραψαν εναντίον του (ο τελευταίος, μάλιστα, έκανε και κάποιους διώγμούς). []

Εάν το περιοδικό παρέμενε στην αρχική του γραμμή (η οποία συνιστούσε εκ των πραγμάτων και ένα συγκεκριμένο ήθος) ενάντια στον εσωτερικό διχασμό, θα μπορούσε να ανιχνεύει και να πολεμάει τα ανθελληνικά στοιχεία της Ορθοδοξίας και των Πατέρων, φροντίζοντας παράλληλα να κατανοεί τις συνθήκες της ύστερης αρχαιότητας: Μιας μεταβατικής περιόδου, κατά την οποία ο κόσμος, συμπεριλαμβανομένης της αρχαίας θρησκευτικότητας, αλλά και του πρώτου χριστιανισμού, άλλαξε τελείως μέσα από σκληρές συγκρούσεις. Και θα μπορούσε να το κάνει αυτό με τη διάθεση να αναδεικνύει ταυτοχρόνως και να χαιρετίζει τα ελληνικά στοιχεία όπου τα έβρισκε, φτιάχνοντας γέφυρες για την εθνική ενότητα και βοηθώντας το ελληνικό πνεύμα να ελευθερώσει τον εγγενή πλουραλισμό του, μέσα στον οποίο δεν θα μπορούσε βέβαια να αποκλειστεί καμιά από τις πιθανές συναντήσεις του με το πνεύμα του Χριστού. [...]

Κι εν πάσῃ περιπτώσει, αφού το περιοδικό δέχεται ότι

Έλληνες δεν είναι μόνοι οι Εθνικοί αλλά εξίσου και οι Χριστιανοί, γιατί δεν του αρκεί να χτίζει την ταυτότητά του πάνω στην αγάπη και την έρευνα για την αρχαία Ελλάδα και έχει την ανάγκη να περιχαρακώνεται αντι-χριστιανικά; Αν δεν του αρέσει η ασέβεια που εκφράζει μια μηδενική αριθμητικά "χριστιανική" μειοψηφία προς την ελληνική παράδοση, γιατί πράπτει το ίδιο ασεβώντας προς τη χριστιανική παράδοση του ελληνικού λαού; Γιατί δεν κρατάει μια κριτική στάση προς αυτή την παράδοση αλλά επιλέγει τη χλευαστική απόρριψη; Τι είδους λογική είναι αυτή: "σέβομαι εσένα ορθόδοξε πατριώτη, αλλά χλευάζω την παράδοση σου"; [...]

Εν κατακλειδί πρέπει να επαινέσουμε το περιοδικό για το ευρύ του πνεύμα σχετικά με τον ορισμό του Έλληνα, ορισμός που μένει μακριά από συνέχειες αίματος και ρατσισμούς. Ομοίως για την απόρριψη της ιδέας περί "ελληνικού εκλεκτού και περιούσιου λαού", για το δημοκρατικό του πνεύμα και τον αληθινό του πατριωτισμό, και για τη μελέτη όχι μόνο



της κλασικής περιόδου αλλά και της Βυζαντινής Ιστορίας μέσα από τις εργασίες του **Βασίλη Μισύρη**, οι οποίες αναδεικνύουν τον μεσαιωνικό Ελληνισμό σε Ανατολή και Δύση. Η πλούσια εικονογράφηση, τα σχέδια και οι χάρτες είναι ομολογουμένως εντυπωτικού επιπέδου και, γενικά, η επιμέλεια πολύ προσεγμένη. Επίσης πρέπει να σημειώσουμε, πως το περιοδικό αποφέύγει την αντιπαράθεση με τις άλλες τάσεις και έντυπα του ίδιου χώρου.

Τα πράγματα είναι προβληματικά, όπως είδαμε, στην αντιμετώπιση της Ορθοδοξίας, όπου παρατηρούνται μεγάλες αντιφάσεις. Από τη μια η Ορθοδοξία, σε αντιδιαστολή με την "Ιουδαιοχριστιανή εκδοχή του Βορρά", δηλαδή τον προτεσταντισμό, αποκαλείται "ελληνοκεντρικός χριστιανισμός του Νότου" και θεωρείται ως παραλλαγμένος ορφικοδιονυσιασμός και διασκευή της Οδύσσειας, με μοντέλο τη ζωή του Σωκράτη και του Απολλώνιου, ένας Ελληνισμός δηλαδή "εν ετέρᾳ μορφῇ". Από την άλλη αντιμετωπίζεται αφ' υψηλού, ως παντελώς ασύμβατη με τον Ελληνισμό, και χλευάζεται. Μπορεί μια τέτοια λογική να υπηρετήσει την ενότητα του λαού; Οπωσδήποτε είμαστε μακριά από τις μέρες που διαβάζαμε (8° τεύχος): (...) αυτό το περιοδικό που έχετε τώρα στα χέρια σας, από το πρώτο του τεύχος προσπάθησε, και θα συνεχίζει να το κάνει, να κρατήσει ψηλά τη σημαία της Ενότητας του Ελληνικού Έθνους.

* Από το βιβλίο του συγγραφέα, *Οδηγός των βιβλίων για την Αρχαία Ελλάδα, Β' Τόμος*, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις "Κίνηση Ιδεών" (σελ. 878-898).