

# ΣΙΔΗΡΑ

ΝΕΟΛΑΙΑ ΙΣΧΥΡΗ



# ΠΑΤΡΙΣ

ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΥΝΑΤΗ

[www.sidirapatris.blogspot.gr](http://www.sidirapatris.blogspot.gr)

[sidirapatris@gmail.com](mailto:sidirapatris@gmail.com)

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΛΠΙΔΑ

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΙΟ  
"ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ" ΑΠΟ  
ΑΥΤΟΥΣ



ΝΕΟΛΑΙΑ

ΤΕΛΟΣ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ)  
ΕΠΟΧΗΣ

ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΙ ΜΟΥ  
ΓΟΝΕΙΣ  
(γράμμα)

αυτόν τον σερβικό

## ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΛΠΙΔΑ

Μας κλέβουν το μέλλον μας, την παιδεία μας και τα ιδανικά μας. Μας κλέβουν την πατρίδα μας που τόσες μάχες έχουν γίνει για αυτήν και έχει χυθεί αίμα πολλών αθάνατων ηρώων.

Μια μέρα ξαφνικά ήρθαν να γκρεμίσουν τα όνειρά μας και να τα αντικαταστήσουν με τράπεζες, πολιτικά παρασκήνια και καπιταλιστικά παιχνίδια. Εμείς θέλαμε την πατρίδα μας δυνατή με ελληνική παιδεία, μόρφωση, με υγεία, με αθλητισμό και μία ελληνική βιομηχανία που θα παρείχε τοπικά προϊόντα τα οποία θα κατασκεύαζε ο λαός με μεράκι και θα υπήρχε αλληλεγγύη στον συνάνθρωπο. Με αυτόν τον τρόπο το επίπεδο του πολιτισμού μας θα ανέβαινε στα ύψη και ο άνθρωπος θα είχε να ασχολείται με τη φύση την οποία θα έπρεπε να λατρεύει και όχι να την καταστρέφει μέρα με τη μέρα.

Τα οικονομικά θα ήταν το τελευταίο πράγμα που θα απασχολούσε την κοινή γνώμη. Όλοι θα ήμασταν ευτυχισμένοι και θα χαιρόμασταν να βλέπουμε τη σημαία μας να κυματίζει κάτω από του Ήλιου το φώς και πάνω από το Φως του νου. Δε θα πενθούσαμε για το χαμό της Ελλάδας μας που τόσο αγαπάμε για την ιστορία της και τα κατορθώματα της προς όφελος της ανθρωπότητας.

Αυτό που θα έπρεπε να είχαμε, πρέπει να το κερδίσουμε. Πρέπει η νεολαία να ξυπνήσει επιτέλους και να αγωνιστεί κατά της σημερινής σαπίλας και διαφθοράς. Πρέπει να αναγεννήσουμε την νέα τάξη πραγμάτων που ονειρευόμαστε και αναστήσουμε την πατρίδα μας. Πρέπει να γίνουμε όλοι «λύκοι» και να κατασπαράξουμε το «πρόβατο» που μας καταπνίγει μέσα μας. Νέε αντέδρασε όσο είναι νωρίς. Να μη χρειαστεί να φέρεις τα παιδιά σου σε ένα κόσμο σάπιο αλλά σε ένα κόσμο φωτεινό και δυνατό.

Είναι η τελευταία μας ελπίδα για να κάνουμε την ανατροπή!

Σπάσε τα δεσμά!!!





## ΝΕΟΛΑΙΑ



Αυτό που μας ενοχλεί περισσότερο, σαν νέοι εθνικιστές, είναι το ότι βλέπουμε την ανθρωπότητα να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, σε όλους τους τομείς. Η φυλή μας καταστρέφεται, νέγροι, τσιγγάνοι, άραβες, ασιάτες έχουν κάνει κατάληψη στη δικιά μας πατρίδα και το χειρότερο είναι ότι κλέβουν, βιάζουν, σκοτώνουν, αλλά όταν τους κακοχακτηρίζουμε, οι κομμουνιστές, οι καπιταλιστές και οι αντί-φα μας αποκαλούν ρατσιστές. Όχι λοιπόν, δεν ήμαστε ρατσιστές αλλά θέλουμε να κρατήσουμε τη φυλή μας καθαρή. Τόσο κακό είναι πια; Αν δε μας ενοχλούν τότε δεν ανταποδίδουμε. Θέλουμε να έχουμε τον πρώτο λόγο στην πατρίδα μας.

Θέλουμε μια νεολαία ισχυρή, μη εξαρτημένη από τα ναρκωτικά και την υπερβολική οινόποσία, μια νεολαία που να μην την αγγίζει κανένας ξένος καπιταλιστής, μια νεολαία που θα σκέφτεται εθνικά, μια νεολαία που θα ασκείται σωματικά και πνευματικά, μια νεολαία που θα έχει βούληση, μια νεολαία που θα εργάζεται, μια νεολαία που θα είναι έτοιμη να υπερασπιστεί κάθε δικαίωμα και ιδανικό, μια νεολαία που θα είναι έτοιμη να πολεμήσει.

### ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΝΕΟΛΑΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ

#### ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ



Ο κομμουνισμός όπως γνωρίζουμε πολύ καλά από την ιστορία ισοπέδωσε κάθε τι εθνικό. Ο κομμουνιστής νέος έχει στο νου του μόνο το πώς να γίνει «προλετάριος» και πως θα υπερασπίζεται τα δικαιώματα της εργατικής τάξης. Μόνο; Πού είναι οι πολεμιστές; Ναι μεν εργάτες ανεξάρτητοι από το διεφθαρμένο κεφάλαιο αλλά οφείλουμε να είμαστε πολεμιστές προς υπεράσπιση της εθνικής ελευθερίας και της φυλετικής καθαρότητας. Αυτά τα ιδανικά θεωρούνται ξεπερασμένα από τους εν λόγω κίβδηλους αγωνιστές της διεφθαρμένης αριστεράς. Όταν δεν είσαι σκεπτόμενος αγωνιστής αλλά μόνο εργάτης τότε η δουλειά από τους καπιταλιστές είναι σαφώς αναπόφευκτη.

#### ΑΝΤΙΦΑ ΝΕΟΛΑΙΑ



Η συγκεκριμένη νεολαία έχει δημιουργηθεί για έναν και μόνο σκοπό... «Να τσακίζει τον φασισμό». Υπάρχει μόνο και μόνο για να έρχεται σε αντίθεση με προϋπάρχουσες και στερεότερες απόψεις όπως ο εθνικισμός, ο εθνικοσοσιαλισμός, ο εθνικοαναρχισμός και ο αγνός πατριωτισμός. Είναι ένα δημιούργημα χωρίς να έχει βάση σε κάποια ιδέα. Αποτελεί ένα είδος μόδας υποκινούμενη από τον καπιταλισμό με απώτερο σκοπό την πνευματική υποδούλωση της νεολαίας. Όσον αφορά τις ενασχολήσεις της αντιφασιστικής νεολαίας δεν είναι τίποτα παραπάνω από αντιρατσιστικές εκδηλώσεις, συνήθως στις καταλήψεις τους που λειτουργούν υπό την ανοχή του κράτους. Είναι εμφανές πως ο σαθρός φιλελευθερισμός τους



δεν καταλήγει πουθενά αλλού πέρα από το αλκοόλ και εξαρτησιογόνες ουσίες παράγοντας έτσι μελλοντικούς τοξικομανείς πολίτες.

Η θυμοσοφία του ελληνικού λαού πως σκυλί που γαβγίζει ποτέ δε δαγκώνει επαληθεύεται για μια ακόμη φορά. Ως γνωστόν οι ψευτοαναρχικοί αντιμετωπίζουν τις τράπεζες πίσω από τα συνθήματα χωρίς να δημιουργούν ιδιαίτερο πλήγμα στο κεφαλαιοκρατικό σύστημα. Από την άλλη, οι εθνικιστές νέοι ξεπερνώντας τα απλά συνθήματα με ποιο «ακραίες» δράσεις κατάφεραν να δείξουν πως είναι εδώ και πως είναι έτοιμοι να επιφέρουν τη «νέμεση» ακόμα και αν το κόστος είναι να επικηρυχτούν από το δημοκρατικό σύστημα. Είναι πασιφανές πως εάν δεν Υπήρχαμε τότε ο αντιφασισμός απλά δε θα υφίσταται. Γενικώς αποτελεί μια παρασιτική ιδεολογία, διότι όπως και το μικρόβιο δεν επιβιώνει χωρίς τον ξενιστή του έτσι και ο αντιφασισμός είναι πρόσκαιρος σε αντίθεση με οτιδήποτε εμπνέεται από το έθνος που πηγάζει από τα αρχαία χρόνια και είναι αέναο.



### ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ

Αυτή η νεολαία δεν ενοχλεί κανέναν αλλά τους ενοχλεί όλους. Δεν υπάρχουν παρατάξεις παρά μόνο καφετέριες, κλαμπ, μαγαζιά με ακριβά ρούχα, παραλίες με beach bar φυσικά και άλλες παρόμοιες καταστάσεις. Δυστυχώς αυτή η νεολαία κυριαρχεί σήμερα. Είναι άβουλη, μοδάτη και πάνω απ'όλα ψεύτικη.

Ο στόχος ενός τέτοιου είδους νέου είναι να βγάλει πολλά χρήματα με εύκολο τρόπο έτσι ώστε να αγοράσει ακριβά πράγματα όπως : Αυτοκίνητα, μηχανές, ρούχα φίρμα μάρκας κ.α. Με αυτό τον τρόπο επιδεικνύει τα υπάρχοντά του στους υπόλοιπους ομοίους του και νιώθει ωραία και ευχάριστα χωρίς να τον ενδιαφέρει εάν η πατρίδα του καταστρέφεται .

Είναι απόγονοι των «προβάτων» που προωθούσαν το δικομματισμό που δυνάστευσε στην Ελλάδα τα τελευταία 40 χρόνια. Δυστυχώς τα παιδιά αυτά ακολούθησαν το λανθασμένο παράδειγμα των γονέων τους υποκύπτοντας στη βούληση της παγκοσμιοποίησης και του Σιωνιστικού Καπιταλισμού.

Με όλες αυτές τις ανεγκέφαλες και αηδιαστικές νεολαίες δεν είναι καθόλου εύκολο να αναβαθμιστεί εθνικά και πνευματικά ο ελληνικός λαός, αλλά ποτέ δεν πρόκειται να πούμε ότι είναι και αδύνατο.

Ο αγώνας δε σταματά ποτέ, ακόμη και αν πεθάνουμε

**Π.Ν.**



## ΤΕΛΟΣ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ) ΕΠΟΧΗΣ

Η δημοκρατία διανύει το "τέλος εποχής" της και όσοι την παρήγαγαν και την στήριξαν αποπειρώνται να την κρατήσουν στη ζωή μπασταρδοποιώντας την διάδοχο κατάστασή της που, νομοτελειακά είναι η Εθνικοκοινωνική  
κάθαρση!

Μέσα στο πλαίσιο αυτής της «μπασταρδοποίησης» κυριαρχεί η εκ μέρους των καταρρεόντων διακαής επιθυμία μονταρίσματος μιας διάδοχης καρικατούρας η οποία, σύντομα, θα αναδείξει της «υπεροχή» της προκατόχου διαφθοράς ως ...βελτίστης καταστάσεως!

Μεθοδικά και από πολλές πλευρές του καταρρέοντος δημοκρατικού ερειπίου ενισχύεται η πρόσκαιρη κυριαρχία των ακόμη πιο διεφθαρμένων ως «αναγκαίας λύσεως», ενώ πίσω τους ανασυντάσσονται λυσσαλέα για να εμφανιστούν και πάλι στο προσκήνιο οι γνωστοί δημοκρατικοί διαφθορείς.

Το μόρφωμα-καρικατούρα θα είναι ανάλογο ενός όχλου ο οποίος μέχρι τώρα παρήγαγε πολύ χειρότερα μορφώματα (Ν.Δ., ΠΑ.ΣΟ.Κ. κλπ) και από τον οποίο δεν αναμένεται τίποτε καλύτερο όπως δεν αναμένεται κελαδισμός από στόμα κόρακος, θα κάνει το κύκλο του και θα διαλυθεί εις τα εξων συνετέθη με τον πλέον οικτρό τρόπο από τους ίδιους τους αλάστορες δημιουργούς του οι οποίοι θα εκτονώσουν το μίσος προς τον εαυτό τους (διότι αυτόν μισούν...) επάνω του.

Μετά από αυτή την φάση της καννιβαλικής αλληλο-κρεοφαγίας των, εν απογνώσει, αυτοκαταστροφικών της Ιστορίας, θα ξεκαθαρίσει ο «ορίζοντας» και θα ανακύψει η αναγκαιότητα ενός ουσιαστικού αξιακού σκηνικού που θα εγγυηθεί την συνέχιση της Εθνικοκοινωνικής ζωής. Οι ελαττωματικοί ήδη θα έχουν καταστεί μειοψηφία ( η Φύση διαθέτει την καλύτερη «οικονομία»...) και οι σοφοί θα καταδεχτούν να αποφανθούν.

Δεν είναι τυχαίο ότι στη Βιέννη ο André Rieu παρουσιάζει υψηλή μουσική τέχνη ενώ στην Αθήνα κυριαρχεί εμφύλιο μίσος... Δεν είναι τυχαίο ότι, στις όχθες του άλλοτε «βαρβάρου» Δουνάβηως, οι σημερινοί Μαγουάροι κατατάσσονται στη κορυφαία βαθμίδα μορφώσεως της Ευρώπης ενώ οι γραϊκύλοι παραμένουν ανυπόδητοι και ανυπτόποδες αστοιχειώτοι στις υπώρειες του Παρθενώνος!

Απολαμβάνουμε το «τέλος εποχής» της δημοκρατίας κατά το οποίο αυτοί που θα αυτό-κατασπαραχθούν νομίζουν ότι αποτελούν «τους πρώτους από εκείνους που έρχονται» ενώ, στην πραγματικότητα είναι οι έσχατοι των απερχομένων. Εμάς δεν μας εκπλήσσει η άγνοιά τους διότι εκ των προτέρων γνωρίζουμε την ανοησία τους της οποία εκείνοι θεωρούν ως ... «σοφία». Μας διασκεδάζουν όπως τους βλέπουμε να αναλίσκονται στην άγρια αρένα καθώς, μάλιστα, δεν πληρώνουμε και ...φόρο δημοσίων θεαμάτων! Σημασία έχει να μη μπορούμε ποτέ στο πειρασμό να απολαύσουμε το θέαμα από το "επίσημο θεωρείο" διότι εκεί θα πέσουν οι φρικτές μαχαιριές κατά των ηλιθίων.

Μόνο χρέος μας η, πάση θυσία, διατήρηση της επαφής μας με τη Φύση και το οξυγόνο της ώστε να παραμείνουμε ενεργοί ως τη στιγμή της ένοπλης «επιστρατεύσεως»... Τότε θα πρέπει να είμαστε ετοιμοπόλεμοι και μάχιμοι! Αυτό ζητά από εμάς η Ιστορία.

**Αρ.Ηρ. Κ.**



**ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ**  
ΑΠ' ΤΗ



**ΣΥΡΙΑ**



**ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ  
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ**



## Πολυαγαπημένοι μου γονείς,



Σας στέλνω αυτό το γράμμα για να σας συγχαρώ αρχικά για την ηρωϊκή σας στάση κατά την περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων.

Γνωρίζω πολύ καλά ότι η ταλαιπωρία σας ξεκίνησε ήδη από τη μέρα που πάτησα το πόδι μου στο Λύκειο.

Θυμάμαι εσένα πατέρα που δούλευες μέχρι τη νύχτα για να πληρώνεις τα φροντιστήρια, θυμάμαι κι εσένα μάνα που προσευχόσουν όλη μέρα για τη δική μου σταδιοδρομία.

Θυμάμαι που σας καλούσαν οι φίλοι σας για ένα κρασάκι, αλλά ποτέ δεν πηγαίνατε.

Βρίσκατε διάφορες δικαιολογίες, αλλά εγώ ήξερα. Δεν υπήρχαν χρήματα για τέτοιες διασκεδάσεις. Ούτε και διάθεση.

Κι εγώ μαζί σας...

Δεν έβγαινα, ξέχασα ότι έχω παρέες, ξέχασα ό,τι άλλο υπάρχει πέρα από το διάβασμα.

Ακόμα και μεταξύ μας σταματήσαμε να μιλάμε!

"Το πανεπιστήμιο θέλει θυσιές" άκουγα μια ηχώ παντού στο σπίτι, στο σχολείο, στο φροντιστήριο, στην τηλεόραση.

Και να 'μαι τώρα, μετά τις εξετάσεις, αποτυχημένος...

Ατυχία; Λάθη; Άγχος; Δεν ξέρω τι έφταιξε αλλά δεν κατάφερα να μπω σε καμία από τις σχολές που έλπιζα να εισαχθώ.

Πως να σε κάνω να σταματήσεις να αναστενάζεις μάνα; Εσένα πατέρα πως να σε πείσω ότι η αποτυχία στις εξετάσεις δεν σημαίνει αποτυχία ΚΑΙ στη ζωή;

Ποιοί σας διαστρεβλώσανε την ιδέα του "άξιου πολίτη" και σας πείσανε ότι για να είστε υπερήφανοι για μένα πρέπει να βγάλετε σεντόνι στο μπαλκόνι το πτυχίο μου, να το δει η γειτονιά;

Γιατί να είναι κύριο μέλημά σας η "επιτυχία" μου στις σχολές και δεν σπαταλήσατε χρόνο για να με μάθετε τι είναι σεβασμός για τη φύση, αγάπη για τον τόπο μου, συμπαράσταση για τον συνάνθρωπο;

Σας γκρεμίζω τα όνειρα μήπως; Μην περιμένετε από μένα συμπόνοια.

Να τη ζητήσετε από εκείνους που ευθύνονται για την κατάντια της παιδείας και της χώρας ολάκερης.

Να τη ζητήσετε από τις κυβερνήσεις και τους συνδικαλιστές καθηγητές μας.

Από αυτούς που στηρίζουν τόσα χρόνια ένα σύστημα παραπαιδείας, παθητικό και μετριοπαθές. Ένα σύστημα που τροφοδοτεί συγκεκριμένες θέσεις εργασίας και εξαρθρώνει τα παραδοσιακά επαγγέλματα. Με άχρηστα και ακατανόητα βιβλία, αδιάφορο σύστημα διδασκαλίας και θλιβερές υποδομές.

Σε αυτούς να πάτε να πείτε τον πόνο σας, που σας πείσανε ότι η ανώτατη εκπαίδευση είναι το χρυσό τραίνο που θα με πάει στον κοντινότερο σταθμό του διορισμού και ότι για να εκπληρωθεί το όνειρό σας πρέπει να γίνω δημόσιος υπάλληλος, χωρίς να ενδιαφέρεστε για την πραγματική χρησιμότητα των σπουδών μου.

Κλείνοντας θέλω να σας ρωτήσω τι θα σας έκανε πιο περήφανους: να γνωρίζετε ότι αναθρέψατε ένα πρόβατο ή έναν λύκο..;

**SELENE**

## ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΙΟ "ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ" ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ

Όταν το κράτος αφήνει ανεξέλεγκτους τους ΔΗΘΕΝ αντιεξουσιαστές, όταν οι καταλήψεις τους λειτουργούν υπό την ανοχή των κυβερνήσεων, δίνοντάς τους ρεύμα, πρέζα και άσυλο, αυτοί οι ανίδεοι βγαίνουν στους δρόμους με κράνη και ρόπαλα για να μας πείσουν ότι είναι κατά της εξουσίας. Ποιον κοροϊδεύουν τελικά, εμάς ή τους ίδιους τους εαυτούς τους;

Όταν αυτά τα υποκινούμενα πρόβατα νομίζουν ότι ο εθνικισμός είναι ο εχθρός τους ενώ τα αφεντικά και τα κεφάλαια τρίβουν τα χέρια τους κοιτάζοντας αυτήν την τραγωδία, εκείνοι χαίρονται επειδή έπεσαν σαν τους κανίβαλους, πενήντα προς έναν εθνικιστή τσακίζοντάς τον χωρίς καν να τους προκαλέσει, απλά και μόνο επειδή επιζητά μέσα από την ιδεολογία του την απελευθέρωση όλων των πατρίδων που έχουν πέσει θύματα των καπιταλιστών και των ανάξιων σκουπιδιών που μας κυβερνάνε.

Αυτή είναι η επανάσταση των αντίφα-αντιεξουσιαστών. Η αλήθεια δεν κρύβεται. Η αλήθεια πονάει!!!

