



## ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑ

Χιλιάδες Έλληνες συγκεντρώθηκαν έξω από τα κεντρικά του ΜΕΓΑ και διαμαρτυρήθηκαν για το αίσχος της προβολής τουρκοσύριαλ κατά την ιερή επέτειο της 25ης Μαρτίου. Ακολούθησε πορεία μέσω της Λεωφόρου Μεσογείων προς τα γραφεία της Χρυσής Αυγής.

# ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ

Διαβάστε σήμερα

### «PRIVE» ΟΙ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ



### ΟΙ ΤΣΙΠΡΑΜΜΕΝΟΙ: ΕΡΩΤΑΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΟ...ΛΕΡΑΣ



▶ Μετά από τα τρία δραματικά χρόνια της επιβολής του μνημονίου στην Ελλάδα, ήλθε η ώρα και της Ελληνικής μεγαλονήσου, της Κύπρου μας να δεχθεί τα πυρρά των παγκόσμιων τοκογλύφων.

▶ Τόσο η Ελλάδα, όσο και η Κύπρος, δέχθηκαν μία πρωτοφανή οικονομική επίθεση, η οποία δεν έχει την παραμικρή σχέση με την πραγματική οικονομία των δύο κρατών, αλλά με το τραπεζικό-χρηματοπιστωτικό σύστημά τους και τα βρώμικα παιχνίδια που παίζουν διεθνώς οι έμποροι χρήματος.



### Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην γερμανική πρεσβεία για την τοκογλυφική επίθεση στην Κύπρο



### Χιλιάδες Έλληνες στα εγκαίνια της Τ.Ο. Μεσολογγίου

### Συναγερμός για ισλαμικό χτύπημα στην Ελλάδα



### Πυρήνες αλβανών εξτρεμιστών του UCK στην Αθήνα;





Ραγδαία άνοδος της Χρυσής Αυγής σε όλη την Ελλάδα

# Χιλιάδες Έλληνες πυκνώνουν καθημερινά τις τάξεις του Εθνικιστικού Κινήματος

**Α**πό το MERKEL RAUS έξω από τη γερμανική πρεσβεία μέχρι τα αυγά και τα γιασούρτια στα τουρκοκάνια που δε σεβάστηκαν την 25η Μαρτίου. Και από εκεί στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, ταπεινοί προσκυντές στους τάφους των αθανάτων ηρώων του Ελληνισμού. Χρυσή Αυγή παντού!

Μία ακόμη εβδομάδα πέρασε, μία εβδομάδα γεμάτη δράση και εθνικιστικό αγώνα σε ολόκληρη τη χώρα. Την περασμένη Πέμπτη το βράδυ και ενώ η πίεση των τοκογλύφων στην Κύπρο είναι οριακή, η ηγεσία της Χρυσής Αυγής αποφασίζει μία κίνηση ουσιαστική και συμβολική. Αποκλεισμός της γερμανικής πρεσβείας την ώρα συνεδρίασης του eurogroup το απόγευμα της Παρασκευής. Λαμβάνω την εντολή να αναγγείλω την κινητοποίηση αυτή στην εκπομπή «Αποκαλυπτικό Δελτίο» του ΕΞΤΡΑ. Λίγο αργότερα η είδηση ανεβαίνει στο διαδίκτυο και κινητοποιούνται οι Τοπικές Οργανώσεις Αττικής. Η δράση οργανώνεται αστραπιαία. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα με τον εαυτό μας να πετύχει απόλυτα η συγκέντρωση, η μοναδική συγκέντρωση πολιτικού κόμματος στην Ελλάδα ενάντια στην τοκογλυφική πολιτική της Μέρκελ και του Σόιμπλε.

## Παρασκευή, ώρα 7μμ Γερμανική πρεσβεία

Χιλιάδες Έλληνες έχουν κατακλύσει τη λεωφόρο Βασ. Σοφίας και δημιουργούν μία καυτή ατμόσφαιρα. Διμοιρίες ΜΑΤ και αστυνομικές κλούβες έχουν αποκλείσει κάθε δίοδο λες και επίκειται πολεμική επίθεση. Δυναμικά εθνικιστικά συνθήματα, πατριωτικά τραγούδια και εμβατήρια, αλλά και ένα πλακάτ με το εύγλωττο μήνυμα: MERKEL RAUS. Τα τσοντοκάνια όλα εκεί. Τους κάνω την σχετική δήλωση:



## Μία ακόμη εβδομάδα πέρασε, μία εβδομάδα γεμάτη δράση και εθνικιστικό αγώνα σε ολόκληρη τη χώρα

«Οι τοκογλύφοι χτυπούν Ελλάδα και Κύπρο με στόχο να καταληστεύσουν τα ενεργειακά μας κοιτάσματα. Στη Μέρκελ και τον Σόιμπλε θα απαντήσουμε με μία λέξη που σίγουρα θα καταλάβουν: RAUS!». Η συγκέντρωση θάβεται, η συνωμοσία σιωπής είναι απόλυτη. Τα ΜΜΕ συνεχίζουν το γνωστό παραμύθι: «οι Χρυσουαγίτες είναι φιλογερμανοί και οπαδοί της Μέρκελ... δεν ενδιαφέρονται για την Ελλάδα». Ευτυχώς το κουτόχορτο έχει πάψει προ πολλού να φύεται σε αυτή τη χώρα και η προπαγάνδα τους πέφτει στο κενό.

## 24η Μαρτίου στο Μεσολόγγι

Απόγευμα και με ομάδα συναγωνιστών από την Αιτωλοακαρνανία βρισκόμαστε στην πινακοθήκη της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και από εκεί στον Κήπο των Ηρώων. Εκεί που είναι θαμμένα τα κόκαλα των Ελλήνων τα Ιερά, απ' τα οποία γεννήθηκε η ελευθερία. Ρίγη συγκίνησης. Κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του Μάρκου. Στην καρδιά μας αντηχούν ακόμη τα λόγια, όταν του πρόσφεραν το δίπλωμα του Στρατηγού οι πολιτικοί και οι φαναριώτες, για να σπείρουν τη δικαιοσύνη

στους οπλαρχηγούς του Βάλτου: «Ο Σκόντρα πασάς τα δίνει τα διπλώματα. Κι όποιος είναι παλικάρι, ταχιά το παίρνει από τα χέρια του». Λίγη ώρα αργότερα, δύο χιλιάδες Έλληνες της Αιτωλοακαρνανίας υποδέχονται τον Αρχηγό της Χρυσής Αυγής. Μία τεράστια εθνικιστική συγκέντρωση αφυπνίζει τη μικρή πόλη. Κανένα από τα αποκόμματα που παρουσιάζονται σαν κυρίαρχα (νδ-σύριζα) δεν θα μάζευε πάνω από εκατό άτομα στο Μεσολόγγι. Και όμως η Χρυσή Αυγή – μας λένε ακόμα κάποιοι ψεύτες – είναι τρίτο κόμμα...

## Κυριακή απόγευμα... ΟΛΟΙ ΜΕΓΑ

Πλησιάζει 7, χιλιάδες ελληνικές σημαίες στη Λεωφόρο Μεσογείων. Τα συνθήματα δονούν την ατμόσφαιρα: «Ελλάδα σε πουλάνε, τους τούρκους προσκυνάνε». Ο κόσμος ξεσπά: «Του Μπόμπολα τσιράκια, των τούρκων γιουσουφάκια». Μία τούρκικη σημαία ξετυλίγεται και αμέσως παίρνει φωτιά. Είναι η σημαία που είχαν κατεβάσει συναγωνιστές από ξενοδοχείο της Κομοτηνής, όταν στέλναμε το μήνυμα της ελευθερίας από την ελληνική Θράκη. Εθνικός ύμνος και δεκάδες πυρσοί που κάνουν τη νύχτα μέρα. Στο τέλος της εκδήλωσης, κλιμάκιο βουλευτών μας περνά τον αστυνομικό κλοιό για να επιδώσει ψήφισμα διαμαρτυρίας ενάντια στα τουρκικά σήριαλ και την προσβολή της Ελληνικής Ιστορίας. Το ψήφισμα συνοδεύεται από διάφορα σαρακοσιανά εδέσματα, αυγά και γιασούρτια, όπως αρμόζει στην περίπτωση. Έτσι για να ξηπνάμε... Μία ελληνική φάλαγγα χιλιάδων νέων ανδρών και γυναικών ξεχύνεται στη λεωφόρο με κατεύθυνση τα κεντρικά γραφεία του κόμματος. Η δράση μας δε σταματά ποτέ. Μία νέα αυγή ανατέλλει στην Ελλάδα.

ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ



**Προσφορά βοήθειας προς ηλικιωμένους Έλληνες από την Τοπική Οργάνωση Τριπόλεως**

## Μία αξιόπαινη πρωτοβουλία

Σε μια πρωτότυπη και καθ' όλα αξιόπαινη πρωτοβουλία (που είναι άκρως απαραίτητο να βρει πολλούς μιμητές) προχώρησε η Τ.Ο. Τρίπολης της Χρυσής Αυγής, για την ανακούφιση των ηλικιωμένων Ελλήνων, στα πλαίσια του κοινωνικού έργου του Κινήματος. Ιδού και η σχετική ανακοίνωση:

### Τ.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ – Η Χρυσή Αυγή στο πλευρό των Ελλήνων

Η Τοπική οργάνωση Τριπόλεως κάνει γνωστό στους πολίτες της Αρκαδίας ότι έχει οργανώσει ομάδες από μέλη της τα οποία θα έχουν σαν αποστολή την προσφορά βοήθειας σε ηλικιωμένους συμπολίτες μας με στόχο τη βελτίωση της ζωής τους. Τα άτομα δηλαδή εκείνα τα οποία έχουν διάφορες καθημερινές τρέχουσες ανάγκες και αδυνατούν να τις διεκπεραιώσουν μόνο τους, μπορούν έρχονται σε τηλεφωνική επαφή με τους επικεφαλής των ομάδων, οι οποίοι θα προγραμματίζουν τις επισκέψεις κατ' οίκον προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα άτομα αυτά, ιεραρχώντας τις ανάγκες κατά περίπτωση. Οι περιπτώσεις για τις οποίες θα προσφέρεται βοήθεια θα είναι οποιαδήποτε καθημερινή ανάγκη, όπως: αγορά ειδών πρώτης ανάγκης, μεταφορά σε γιατρούς ή νοσοκομεία για προγραμματισμένες εξετάσεις, ενεσθεραπεία, διεκπεραίωση εξωτερικών υποθέσεων, συνταγογράφηση και αγορά φαρμάκων και οτιδήποτε άλλο μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής, εξαιρουμένης μόνον της ιατρικής βοήθειας.

**Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας στα κινητά τηλέφωνα 6932808175 και 6936849424 οποιαδήποτε ώρα του εικοσιτετραώρου.**

## PASOK: Παραδοθείτε στους τοκογλύφους πριν γίνουμε Κύπρος

Το ΠΑΣΟΚ προχώρησε σε σύγκριση της κυπριακής με την ελληνική περίπτωση, βάσει των όσων συμβαίνουν στην οικονομική ζωή της Μεγαλονήσου. Εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση, στη οποία αναφέρει: «Ο λαός έχει ήδη καταλάβει πολύ καλά τι διδάσκει η κυπριακή υπόθεση. Έχει δει τι είναι αυτό που απέφυγε. Έχει αντιληφθεί πόσο δύσκολη υπόθεση είναι μια διαπραγμάτευση που οδηγεί σε σκληρά, αλλά ασφαλή αποτελέσματα με το μικρότερο δυνατό κόστος». Σε ελεύθερη απόδοση, ο συντάκτης της ανακοίνωσης, μας λέει «εμείς σας σώσαμε από την καταστροφή, καθήστε καλά, γιατί βλέπετε τι γίνεται στην Κύπρο με τις καταθέσεις!» Τέτοια ξεδιάντροπη ανακοίνωση, μόνο ένα κόμμα του «συνταγματικού τόξου» θα μπορούσε να δημοσιεύσει.



## ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

Λαϊκή Εθνικιστική Εφημερίδα Κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη

Έτος Ιδρύσεως 1993

Εκδότης / Διευθυντής  
**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ**

Αρχισυντάκτης  
**ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**

Υπεύθυνος Συμφώνως Τω Νόμω: **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ**  
Επικοινωνία: Λ. Μεσογείων 131, Αθήνα - Τηλ. 210.3239493  
Αν δεν βρίσκετε την εφημερίδα μας επικοινωνήστε μαζί μας  
Η Χρυσή Αυγή στο διαδίκτυο: [www.xyryshaygh.com](http://www.xyryshaygh.com)



## Άδειασμα της Κύπρου από τους εβραίους και νέα συμμαχία (μετά αγωγού...) μεταξύ Ισραήλ και τουρκίας

# ΟΧΙ Στην Ευρώπη των τοκογλύφων

**Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι η Ελεύθερη Ευρώπη, είναι η ψευτοευρώπη υποτακτικής της Goldman Sachs και του παγκόσμιου τοκογλυφικού κεφαλαίου**

### Έρχονται... "Τα παιδιά με τα μαύρα"

Μην χάσετε τη νέα προσφορά της εφημερίδας ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ. Εντελώς δωρεάν το βιβλίο του Συναγωνιστή Ν. Κωνσταντίνου, «ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΑΥΡΑ». Κυκλοφορεί την Τετάρτη 3 Απριλίου, σε όλα τα περίπτερα, μόνο με 1,50 ευρώ!



Ελλάδα και Κύπρος στο απόσπασμα, για να μη χάσουν τα λεφτά τους οι τοκογλύφοι, ενώ στο απυρόβλητο μένουν οι συνεταιίροι των τοκογλύφων στην λεηλασία τόσο της Ελλάδος, όσο και της Κύπρου, δηλαδή όλα αυτά τα τρωκτικά που πήραν τα λεγόμενα επισφαλή δάνεια (στην πραγματικότητα χαριστικά θαλασσοδάνεια) και χρεωκόπησαν τις τράπεζες, οι οποίες παριστάνουν τον ανήξερο και απαιτούν να πληρώσει την κρίση ο λαός. Όσο για τους κυβερνώντες ανάξιοι των περιστάσεων εκτελούν το συμβόλαιο θανάτου της Ελλαδικής και Κυπριακής οικονομίας.

Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ τα παλαιότερα χρόνια είχε στην προμετωπίδα της το σύνθημα «ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΥΡΩ-

ΠΗ». Όμως, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι η Ελεύθερη Ευρώπη, είναι η ψευτοευρώπη υποτακτικής της Goldman Sachs και του παγκόσμιου τοκογλυφικού κεφαλαίου. Τα όσα έλεγαν οι πολιτικοί του κατεστημένου ότι η Ευρώπη θα μας σώσει, ήλθε ο καιρός για να καταλάβουμε και μάλιστα με σκληρό τρόπο, ότι ήταν ένα μεγάλο ψέμα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεικνύεται στην πράξη ότι δεν είναι η Ευρώπη των Εθνών και των Πατρίδων, αλλά η Ευρώπη των τοκογλύφων και εντελώς υποχείρια στους μεγαλοτραπεζίτες του "City" και της "Wall Street". Δεν είναι τυχαίο ότι το μεγάλο αφεντικό, που κανονίζει τα πάντα στην κρίση, δεν είναι μια ευρωπαϊκή τράπεζα, αλλά η BlackRock (Goldman Sachs).

Το μνημόνιο που επιβλήθηκε στην Ελλάδα και η οικονομική καταστροφή της Κύπρου, μοιραία οδηγούν κάθε Έλληνα πατριώτη στο επιτακτικό καθήκον να ζητήσει επιτέλους λογαριασμό για τα όσα έγιναν τα τελευταία 30 χρόνια. Να κάνουμε ταμείο με τις Βρυξέλλες... Να δούμε τι κερδίσαμε, καταστρέφοντας αγροτική παραγωγή, βιοτεχνία και βιομηχανία και εάν χρειασθεί γιατί όχι να βαδίσουμε έναν μοναχικό εθνικά υπερήφανο δρόμο. Η Ελλάδα υπήρχε και πριν την Ε.Ε. και θα υπάρχει εάν χρειασθεί και μετά την Ε.Ε.

Όσο για τι σημαίνει για την Κύπρο η απόφαση του Eurogroup, το είπε ο ίδιος ο Ολι Ρεν, αναγγέλλοντας ουσιαστικά την οικονομική καταστροφή της Κύπρου, δηλώνοντας: «Το εγγύς μέλλον θα είναι πολύ δύσκολο για την Κύπρο και το λαό της». Επιβεβαιώνεται δυστυχώς απόλυτα η Χρυσή Αυγή, που έλεγε από την πρώτη στιγμή ότι στόχος των τοκογλύφων δεν ήταν μόνο να τσακίσουν τον παράδεισο καταθέσεων που λειτουργούσε στην Κύπρο, αλλά ότι το παιχνίδι είναι πάνω απ' όλα ενεργειακό. Όλα γίνονται για το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο της Ελλάδας και της Κύπρου και μη ξεχνάμε ότι ο οικονομικός πόλεμος κατά του Ελληνισμού (και όλοι ξέρουμε ποιοι έχουν στα χέρια τους το παγκόσμιο χρήμα), ήλθε μαζί με την νέα συμμαχία των σιωνιστών με τους νέο-οθωμανούς.

### Ο ΑΓΩΓΟΣ ΘΑ ΣΦΡΑΓΙΣΕΙ ΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

«...Ανοίγει ο δρόμος για έναν αγωγό Ισραήλ - Τουρκίας» έγραψε η τουρκική εφημερίδα Χουριέτ, συμπληρώνοντας ότι η συγνώμη Νετανιάου προς τον Ερντογάν για το επεισόδιο στο τουρκικό πλοίο Μαβί Μαρμαρά «λύνει τον γρίφο του ισραηλινού φυσικού αερίου». Ισραηλινό, λοιπόν, το φυσικό αέριο της Κύπρου... Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η μεταφορά μέσω Ισραήλ - Τουρκίας των τεραστίων αποθεμάτων φυσικού αερίου της ανατολικής Μεσογείου είναι η πλέον... οικονομική λύση!

ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ...



**Το μνημόνιο που επιβλήθηκε στην Ελλάδα και η οικονομική καταστροφή της Κύπρου, οδηγούν κάθε Έλληνα πατριώτη στο επιτακτικό καθήκον να ζητήσει επιτέλους λογαριασμό για τα όσα έγιναν τα τελευταία 30 χρόνια. Να κάνουμε ταμείο με τις Βρυξέλλες...**

## Δυναμική απάντηση στους τουρκολάγνους καναλάρχες



**Στην συγκέντρωση υπήρχε μικροφωνική εγκατάσταση όπου ακούγονται εμβατήρια και τραγούδια για την Επανάσταση του 1821**

Χιλιάδες Έλληνες συγκεντρώθηκαν έξω από τα κεντρικά του ΜΕΓΑ και διαμαρτυρήθηκαν για το αίσχος της προβολής τουρκοσέριων κατά την ιερή επέτειο της 25ης Μαρτίου. Εκατοντάδες διμοιρίες ΜΑΤ και δέκα κλούβες της αστυνομίας είχαν αποκλείσει από νωρίς το κανάλι του μνημονίου και της τουρκολαγνείας. Αυτή τη φορά, για να προβληθούν τα τουρκοσέρια και να κάνει μετά δελτίο ο Πρετεντέρης, ο Τσίπρας και η Τρέμη κινητοποιήθηκαν εκατοντάδες αστυνομικοί. Πέρασε έτσι ένα σαφές μήνυμα προς όλους αυτούς που ξεφτιλίζουν την ιστορική μας μνήμη, αλλά και προωθούν τα μνημονιακά σχέδια εξόντωσης του ελληνικού λαού.

Χαιρετισμό στους συγκεντρωμένους απύθνηταν οι συναγωνιστές βουλευτές Γερμενής, Ηλιόπουλος, Ζαρούλια, Ματθαίουπουλος, Μίχος, Παππάς, Παναγιώταρος, Λαγός και Κασιδιάρης. Στο τέλος της εκδήλωσης οι συγκεντρωμένοι έκαψαν συμβολικά μία τουρκική σημαία. Ακολούθησε ο Εθνικός Ύμνος.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης δυναμικά εθνικιστικά συνθήματα δονούσαν την ατμόσφαιρα, ενώ οι αναμμένοι πυρσού έκαναν τη νύχτα μέρα. Με το πέρας των ομιλιών κατετέθη «εορταστικό ψήφισμα» στην είσοδο του σταθμού από την κοινοβουλευτική μας ομάδα. Ακολούθησε πορεία χιλιάδων Εθνικιστών μέσω της Λεωφόρου Μεσογείων προς τα κεντρικά γραφεία της Χρυσής Αυγής.





# Κοινοβουλευτική Δράση Λαϊκού Συνδέσμου



## Το μήνυμα της Χρυσής Αυγής για την επέτειο της Εθνεγερσίας

Το 1821 οι Έλληνες εντελώς μόνοι, σχεδόν άοπλοι και καταδικασμένοι από τις ξένες δυνάμεις γκρέμισαν μία αυτοκρατορία. Τρανή απόδειξη και διδαχή για όλους εμάς - τους Έλληνες του σήμερα, που σε τίποτα δεν είμαστε ικανοί να συγκριθούμε με τους γίγαντες εκείνης της όμορφης και σκληρής εποχής - ότι «τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς θυσίες και η ελευθερία δίκως αίμα».

Η Αλαμάνα, το Μανιάκι, η Ιερά Πόλις Μεσολογγίου είναι τα πιο φωτεινά ορόσημα αντίστασης, είναι οι φάροι που δείχνουν το δρόμο και υπενθυμίζουν το ιστορικό καθήκον των Ελλήνων. Τα Δερβενάκια, η Τριπολιτσά, το Βαλτέτσι είναι τα αιώνια παραδείγματα για το πόσο σκληρά πρέπει να αντιμετωπίζονται όσοι επιβουλεύονται την ελευθερία και την ακεραιότητα της Πατρίδας μας.

## Αρνείται να ανοίξει τον φάκελο της Κύπρου η βουλή

Η Χρυσή Αυγή έχει ζητήσει επίσημα εδώ και δύο μήνες από τον πρόεδρο της βουλής το άνοιγμα του φακέλου της Κύπρου, ώστε να αποδοθούν επιτέλους ευθύνες στους ενόχους της μεγάλης προδοσίας του 1974. Η βουλή αρνείται πεισματικά τον έλεγχο της υπόθεσης και μέχρι σήμερα δεν έχει απαντήσει στο αίτημα της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Απλά και μόνο για το θεαθήναι μας απέστειλαν μόνο το αστείο πόρισμα της τότε επιτροπής, το οποίο είχαμε ήδη μελετήσει. Ένα πόρισμα που συγκαλύπτει την προδοσία και δε λείει απολύτως τίποτα. Αρκεί να αναφέρουμε ότι το πρόσωπο κλειδί στην ιστορία, δηλαδή ο γέρος Καραμανλής, είχε αρνηθεί ακόμα και να καταθέσει...

Με αφορμή τις εξελίξεις στη Μεγαλόνησο, κάποιοι γελοίοι είπαν πως για το δράμα του Κυπριακού Ελληνισμού ευθύνεται η... χούντα, την οποία εκπροσωπεί η Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή εκπροσωπεί μόνο την Χρυσή Αυγή και την Αλήθεια. Αφού όμως ευθύνεται η χούντα για την προδοσία της Κύπρου, γιατί αρνούνται να ανοίξουν τον φάκελο; Γιατί σιωπούν; Για να καλύψουν τους... «ενόχους» κουντικούς; Αφού οι κουντικοί πέθαναν στη φυλακή. Γιατί δε δίνουν στο φως τα στοιχεία και παραβιάζουν τον κανονισμό της βουλής, που δίνει το δικαίωμα στα πολιτικά κόμματα να έχουν πρόσβαση στα αρχεία όλων των εξεταστικών επιτροπών;

Η απάντηση είναι απλή: γιατί η

προδοσία της Κύπρου ήταν το στήριγμα και η βάση της μεταπολίτευσης. Όσο έχουμε φωνή θα το φωνάζουμε και θα αγωνιζόμαστε μέχρι να λάμψει η αλήθεια! Για την ιστορία παραθέτουμε τη σχετική αλληλογραφία προς τον πρόεδρο της βουλής.

**ΕΓΓΡΑΦΟ Ι - 3/1/2013**  
**ΑΙΤΗΣΗ Του Ηλία Κασιδιάρη,**  
**Βουλευτή Αττικής Χρυσής Αυγής**  
**ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο της Βουλής**

Όπως γνωρίζετε η Βουλή των Ελλήνων αναζήτησε - μέσω Εξεταστικής Επιτροπής - την αλήθεια για τα τραγικά γεγονότα του 1974 στην Κύπρο. Η εν λόγω Επιτροπή, έπειτα από πολύμηνη διαδικασία και εκατοντάδες καταθέσεις εμπλεκόμενων προσώπων, κατέληξε σε πόρισμα. Πορίσματα επίσης εξεδό-

» Πυρ και μανία έγινε ο Γρηγοράκος για το έγγραφο που κατέθεσε η Χρυσή Αυγή στην Επιτροπή Δεοντολογίας, σύμφωνα με το οποίο εκκρεμεί εδώ και τρία χρόνια κατηγορία εις βάρος του για κακούργημα. Ο εκ των αντιπροέδρων της Βουλής δήλωσε μάλιστα πως έχει απαλλαγεί με βούλευμα και ότι δεν μπορεί η Χρυσή Αυγή να τον «κρεμάει στα μανταλάκια». Η απάντηση δεν άργησε και ήρθε άμεση από τον Συναγωνιστή Παππά. «Συμφωνώ απόλυτα» είπε, αλλά στη θέση του ονόματος «Γρηγοράκος» να βάλει τα ονόματα των βουλευτών της Χρυσής Αυγής, γιατί οι Έλληνες Εθνικιστές είναι αυτοί που αδικώς άγονται και φέρονται από τον διαπλεκόμενο Τύπο. Να φτάσουν να μιλούν και οι Πασοκτζήδες πως ο Τύπος είναι άδικος μαζί τους, την στιγμή που είναι το μόνο που τους έχει κρατήσει ζωντανούς κόντρα στην λαϊκή κατακραυγή, είναι άνω ποταμών!

» Πολύ άγχος έχουν τον τελευταίο καιρό οι βουλευτές για το θέμα της Κύπρου. Η αλήθεια είναι πως στο κυλικείο βλέπουν συνέχεια ΡΙΚ και ειδήσεις και όλοι θέλουν να έχουν άμεση ενημέρωση. Λέτε να ενδιαφέρονται για την οικονομική τραγωδία που υφίστανται τα αδέρφια μας; Λάθος! Το άγχος είναι μόνο για αυτούς που έχουν καταθέσει σε υποκαταστήματα τραπεζών της Κύπρου στην Ελλάδα. Μην πάθουμε και καμιά ζημιά... Η Κύπρος δυστυχώς για τους ψευτοεθνοπατέρες κείται ακόμα μακράν, ενώ οι καταθέσεις που είναι κοντά πρέπει να προστατευθούν. Γι' αυτό και έσπευσε ο σύντροφος Στουρνάρας να διασφαλίσει τους Έλληνες καταθέτες. Το τι θα γίνει βέβαια με τα λεφτά των Κυπρίων αδελφών μας ούτε που τους καίγεται καρφί... Αιώνιοι πατάκηδες πολιτικάντηδες!

Κυνοβουλευτικός Ωτακουστής

## ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

28/3, **ΠΥΡΓΟΣ** - "Ομιλία για τις πολιτικές εξελίξεις" (στις 20:00)

30/3, **ΑΘΗΝΑ** - "Ο αγώνας της ΕΟΚΑ πιο επίκαιρος από ποτέ" (στις 19:30)

31/3, **ΛΑΡΙΣΑ** - "Εκδήλωση Τιμής και Μνήμης για την Ε.Ο.Κ.Α." πλατεία Αγίου Βελησσαρίου (στις 11:00)

31/3, **ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ** - "Διανομή τροφίμων και ρούχων" Αλληλεγγύη στους Έλληνες (από τις 11:00 έως τις 14:00)



Φάκελο της Κύπρου.

**ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ**  
**ΑΙΤΟΥΜΑΙ**

Να μου δοθεί η δυνατότητα να έχω πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα της Εξεταστικής Επιτροπής για τον Φάκελο της Κύπρου, ειδικότερα δε στα Πρακτικά, στις καταθέσεις καθώς και σε όλα τα Πορίσματα που εξεδόθησαν, όπως ορίζεται από τον Κανονισμό της Βουλής.

ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ

**ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΙ - 6/2/2013**  
**ΑΙΤΗΣΗ Του Ηλία Κασιδιάρη,**  
**Βουλευτή Αττικής Χρυσής Αυγής**  
**ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο της Βουλής**

Σε συνέχεια της με αριθμό πρωτοκόλλου 17/3-1-2013 Αιτήσεως μου, ΑΙΤΟΥΜΑΙ όπως λάβω γνώση και αντίγραφα των καταθέσεων των κάτωθι προσώπων, τα οποία εξετάστηκαν στην Ολομέλεια της Εξεταστικής Επιτροπής για τον «φάκελο της Κύπρου»: Αραπάκης Πέτρος, Γαλατσάνος Ανδρέας, Γεωργίτσος Μιχαήλ, Γκιζίκης Φαίδων, Γλεντζές Ηλίας, Ιωαννίδης Δημήτριος, Καραγιάννης Ευθύμιος, Καρούσος Γεώργιος, Μπονάνος Γρηγόριος, Ντάβος Ιωάννης, Ντενίσης Γεώργιος, Οικονόμου Περικλής, Παλαΐνης Χαράλαμπος, Παπαγιάννης Γεώργιος-Μελέτιος, Παπαδόπουλος Γεώργιος, Παπανικολάου Αλέξανδρος, Παπαποστόλου Δημήτριος.

ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ



## Ζώνη Ελεύθερης Σκέψης

# Ενωτικό Δημοψήφισμα για την Κύπρο

Όλοι μας αγωνιούμε για την εξέλιξη που θα έχει η υπόθεση της Κύπρου. Φυσικά δεν είναι τυχαίο αυτό. Οι Κύπριοι είναι αδέρφια μας. Ανήκουμε στο ίδιο Έθνος, το Ελληνικό. Ρέει στις φλέβες μας το ίδιο αίμα. Αίμα Ελληνικό. Γι' αυτό και δεν είναι αρκετό απλώς να δηλώνουμε συμπαράσταση. Πρέπει να αγωνισθούμε από κοινού με τους αδελφούς μας Κυπρίους και αυτοί με εμάς τους Ελλαδίτες.



Κακές συγκυρίες και τα συμφέροντα των «μεγάλων» δυνάμεων, πρωτίστως της Αγγλίας, μαζί με τις δικές μας εθνοπροδοτικές στάσεις των γνωστών «εθναρχών» Ζυριχέζου και Μούσκου, κατέληξαν στις κατάπτυστες συνθήκες της Ζυρίχης και του Λονδίνου, με τις οποίες τερματίστηκε ο ένοπλος Κυπριακός Αγών με την αισχρή «ανεξαρτησία» της μαρτυρικής Κύπρου.

Όμως ο Αγών αυτός, που διεξήχθη από την ΕΟΚΑ με αρχηγό τον αειμνηστο στρατηγό Γεώργιο Γρίβα - Διγενή, έγινε όχι για «ανεξαρτησία» αλλά για ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΗ που θα οδηγούσε κατ

ευθείαν στην ΕΝΩΣΗ της μεγαλονήσου με την μητέρα Ελλάδα. Γι' αυτά τα ιδεώδη αγωνίσθηκαν και άφησαν την τελευταία πνοή τους στην εγγλέζικη αγχόνη (σαν «τρομοκράτες») οι Ήρωες της ΕΟΚΑ.

Όλα αυτά έγιναν έτσι ώστε να επαληθευθεί το βρετανικό «αυτοκρατορικό» αξίωμα «διαίρει και βασίλευε». Όμως εμείς οι Έλληνες Εθνικιστές έχουμε να τους αντιτάξουμε το δικό μας ρητό «η ισχύς εν τη ενώσει». Το Ελληνικό Έθνος είναι σήμερα ιστορική ευκαιρία να ενωθεί επιτέλους σε ένα ενιαίο κράτος Ελλάδος και Κύπρου. Το ελλαδικό κράτος πρέπει να θέσει απερίφραστα υπό την προστασία του τη μεγαλονήσο. Η ίδια η Συνείδηση του Έθνους, η Φυλετική Ψυχή, μας το ζητάει αυτό, ιδιαίτερα στις σημερινές δύσκολες στιγμές της.

Η κατάσταση βέβαια στην Ελλάδα δεν είναι καθόλου ρόδινη, αλλά η Κύπρος κινδυνεύει άμεσα και, μαζί με το παλιό εμβληματικό, μας φωνάζει «σκέπασε Μάννα, σκέπασε, γαλανομάτα Κόρη». Είναι γνωστοί οι δεσμοί που δένουν μεταξύ τους τα μέλη μιας οικογένειας. Όταν όμως εμφανισθεί εξωτερικός κίνδυνος οι δεσμοί αυτοί ισχυροποιούνται και η προκύπτουσα συσπείρωση είναι ενστικτώδης. Το ένστικτο αυτό της συσπείρωσης είναι η απάντηση στον κίνδυνο και η συσπείρωση γίνεται αυτόματα ωσάν η οικογένεια να γνωρίζει ότι συσπειρωμένη γίνεται ισχυρότερη και μπορεί πιο εύκολα να αμυνθεί στον εχθρό. Αν λοιπόν αυτό ισχύει για μια οικογένεια, πόσο μάλλον θα ισχύει και για τη μεγάλη μας οικογένεια, το Έθνος.

ΕΝΩΣΗ λοιπόν τώρα! Και για όσους κακοπροαίρετους ενδοχόμενως το κλειδάσουν αυτό, προτείνουμε να γίνει άμεσα ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ! Είμαστε βέβαιοι ότι οι Κύπριοι αδελφοί μας θα τους δώσουν την απάντηση που τους αξίζει. Αν οι εχθροί του Ελληνισμού μας έχουν κηρύξει τον πόλεμο, μπορεί και ο Ελληνισμός να αντεπιτεθεί ΕΝΩΜΕΝΟΣ!

Ο άγνωστος Χ

## Όχι στην διαγραφή της Ιστορίας

Λαός χωρίς μνήμη δεν έχει ούτε παρόν, ούτε - πολύ περισσότερο - μνήμη. Η Ιστορική Μνήμη δεν είναι για εμάς, ούτε φετίχ, ούτε καπρίσιο, ούτε τίποτε από όλα αυτά. Για εμάς η Ιστορική Μνήμη πέρα από τα Ιερά και τα Όσια της Φυλής είναι η πυξίδα με την οποία το Έθνος μας μπορεί να χρησιμοποιήσει για να πορευτεί στους δύσκολους και χαλεπούς αυτούς καιρούς.

Εκ του πονηρού ορμώμενη συνεχίζεται εδώ και χρόνια η αντεθνική προπαγάνδα σχετικά με την Ελληνική Ιστορία, αρχαία ή νεότερη. «Περιέργως» και «συμπτωματικά», πέραν των όποιων διαφοροποιήσεων στις λεπτομέρειες η κύρια γραμμή τους έχει χαραχτεί εδώ και πολλά χρόνια από καθηγητάδες,

εκπροσώπους του κεμαλικού κράτους της Τουρκίας. Αν κάποιος ψάξει την βιβλιογραφία θα δει ότι έχει στηθεί ένα δίκτυο βιβλιογραφίας που ξεκινά από συγκεκριμένα ανιστόρητα βιβλία που όλα τους έχουν γραφτεί από Τούρκους. Αυτή την βιβλιογραφία που είναι γεμάτη ψέματα αναπαράγουν και οι ντόπιοι γραϊκίλοι με φανερούς σκοπούς, την νέα οικονομική τουρκοκρατία που οραματίζονται. Σε αυτό ενώνονται «αριστεροί» και «δεξιοί», αφού ναι μεν η Ρεπούση έγραψε πριν χρόνια το κατάπτυστο βιβλίο της έκτης δημοτικού, αλλά από την άλλη η ΝΔ πήγε να το εκδώσει και ο Σαμαράς υποκλίθηκε στον Ερντογάν, μπροστά από την τοιογραφία της Αλώσεως.

Την ώρα που θα δημοσιεύεται αυτό το άρθρο η επέτειος της Εθνεγερσίας του 1821 θα έχει παρέλθει, τα τουρκοσέρια όμως θα συνεχίζονται κανονικά, όπως και η τουρκοπροπαγάνδα που φτάνει σε σημείο θράσους να κατηγορεί τους προγόνους μας για «βιαιότητες» εναντίον των τούρκων. Εμείς, όμως, επειδή δεν θυμόμαστε τους προγόνους μας σε κάθε επέτειο, αλλά αντιθέτως ζούμε και μεταλαμπαδεύουμε το μήνυμά τους σε κάθε στιγμή της ζωής μας, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν στην Πατρίδα μας «παρωχημένα» και «συνωμοσιολογικά».

Εμείς, θεωρούμε ύψιστη Τιμή την Αντίσταση που προβάλλουμε στο ξεπούλημα της Πατρίδας μας, είτε αυτό γίνεται στους διεθνείς τοκογλόφους οικονομικά, είτε γίνεται στους τούρκους πολιτιστικά. Γιατί ξεπούλημα είναι και η ιδιωτικοποίηση των πάντων, έναντι πινακίου φακής, μέσω ΤΑΙΠΕΔ, ξεπούλημα είναι και τα τουρκοσέρια της «ελληνοτουρκικής φιλίας». Στο μέν ένα ξεπουλάμε την παρουσία μας, ενώ στο άλλο ξεπουλάμε την Ψυχή μας.

Όχι! Ακόμα και αν ολόκληρος ο Ελληνικός Λαός υποκύψει και οι Ιδέες μας καταστούν «μη δημοφιλείς», εμείς θα συνεχίσουμε να αντιδρούμε! Υπερήφανοι και αμετανόητοι ακόμα και αν γύρω μας θα γυρνούν κάποτε ραγιάδες και προδότες. Εμείς θα συνεχίζουμε την μάχη για Πατρίδα και Ελευθερία. Με όλη μας την Ψυχή, με όλο μας το Είναι! Και ασ βρίζουν και ασ συκοφαντούν όσο θέλουν οι φυλλάδες και τα κανάλια των εργολάβων της «ελληνοτουρκικής φιλίας».

Κ.Α.

## Δηκτικά

### Διδάγματα από την Κυπριακή περιπέτεια

Η κυπριακή περιπέτεια διδάσκει ότι ανάπτυξη βασισμένη στο χρηματοπιστωτικό μοντέλο, είναι μια ψεύτικη ανάπτυξη. Με το πρώτο φύσημα του ανέμου, το ακυρόσπιτο των αγορών γκρεμίζεται και τα χρήματα, τα ομόλογα και τα λοιπά αποκτήματα του τοκογλυφικού συστήματος των αγορών, εξαφανίζονται.

-Οι σύμμαχοι δεν είναι φίλοι μας. Για την ακρίβεια, κανένα άλλο έθνος δεν είναι φίλος μας. Οι συμμαχίες διαμορφώνονται με βάση τα συμφέροντα.

-Τα συμφέροντα των ισχυρών προηγούνται.

-Οι Έλληνες έχουν διδαχθεί από τους πολιτικάντηδες που τους κυβέρνησαν ότι είναι μικροί και αδύναμοι.

-Η Χρυσή Αυγή υποστηρίζει και η Ιστορία διδάσκει ότι η Ελλάδα είναι μεγάλη και οι Έλληνες Δυνατοί.

-Είναι απόφαση των Ελλήνων αν θα είναι Δυνατοί και αν θα κάνουν και πάλι την Ελλάδα μεγάλη.

-Οι γενναίοι δεν ζουν για πάντα, αλλά οι δειλοί δεν ζουν ποτέ.

-Οι άνθρωποι της δουλειάς είναι αυτοί που στηρίζουν την οικονομία και το κράτος. Τα χαρτιά των χρημάτων δεν σε ταΐζουν, δεν σε στεγάζουν, δεν σε κρατούν ζεστό. Η παραγωγή είναι η ζωντανή οικονομία. Όλα τα άλλα ακολουθούν.



-Ηγεσίες που έχουν δείξει την προδοτική τους στάση στα εθνικά ζητήματα όπως ο πρόεδρος της Κύπρου Αναστασιάδης που είχε υποστηρίξει το σχέδιο Ανάν, δεν μπορεί να περιμένει κανείς ότι θα λάβουν ξαφνικά πατριωτικές θέσεις σε άλλα θέματα, όπως εν προκειμένω στα οικονομικά.

-Κοινά υπουργικά συμβούλια Ελλάδος-Τουρκίας και Ελλάδος-Ισραήλ αποτελούν προσβολή στο πολίτευμα και στην λαϊκή εντολή.

-Ναι, κάποιος είναι περισσότερο πατριώτης από τους άλλους.

-Η επιλογή είναι πάντοτε επιλογή ελευθερίας ή σκλαβιάς.

-Οι άνθρωποι είναι γεννημένοι ελεύθεροι.

-Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι είναι δούλοι.

-Με τη σκέψη δεν ελευθερώθηκε κανείς. Χρειάζονται έργα και αγώνες.

-Κάθε τι που αξίζει τον κόπο, θέλει κόπο.

-Και για να τελειώνει το παραμύθι: Η Μέρκελ και οι φίλοι της δεν είναι ναζί, ούτε παλαιοναζί, ούτε νεοναζί. Είναι κομμουνιστές και καπιταλιστές, είναι υπάλληλοι των «αγίων» αγορών και των σιωνιστικών.

-Δημοσιογράφοι και μπλόγκερς μπορούν στο εξής να τους στολίζουν με κοτσιδάκια και να βάζουν για υπόκρουση τη Γ' Διεθνή, εναλλάξ με το «Χάβα ναγκίλα χάβα».

-Το ερώτημα για κάθε έθνος, για κάθε κράτος, για κάθε κυβέρνηση, για κάθε άνθρωπο, χτες, σήμερα και αύριο είναι βαθύτατα ηθικό και απαντά σε κάθε άλλο ερώτημα: Αθήνα ή Ιερουσαλήμ;

-Ζήτω η μία, αγία και αιωνία Ελλάς.



Ακόμα και αν ολόκληρος ο Ελληνικός Λαός υποκύψει και οι Ιδέες μας καταστούν «μη δημοφιλείς», εμείς θα συνεχίσουμε να αντιδρούμε





# Σημεία των Καιρών



## ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ «PRIVE» ΠΑΡΕΛΑΣΗ

Και φέτος η διοργάνωση της παρέλασης ήταν για γέλια και για κλάματα. Αστυνομία παντού, κάγκελα, δρόμοι αποκλεισμένοι μήπως και γίνουν... παρατράγουδα, αλλά οι φωστήρες του Καμίνη κατάντησαν την ίδια την παρέλαση παρατράγουδο! Η φετινή παρέλαση 25ης Μαρτίου για την επανάσταση του 1821 στην Αθήνα θα μείνει κατά πως φαίνεται στην ιστορία ελέω των πολλών προχειροτήτων που παρατηρήθηκαν. Η μπάντα του Δήμου Αθηναίων είχε τοποθετηθεί ακριβώς απέναντι από την εξέδρα των επισήμων, γεγονός που δυσκόλεψε ακόμα περισσότερο τα τηλεοπτικά συνεργεία να τραβήξουν πλάνα! Όσο για τους γονείς; Δεν μπόρεσαν καν να παρακολουθήσουν τα παιδιά τους να λαμβάνουν μέρος στη μαθητική παρέλαση αφού ήταν αποκλεισμένοι για να μην κάνουν επεισόδια(!) με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και πολλή κιγκλιδώματα. Άλλη μια χρονιά που η παρέλαση ήταν τραγέλαφος. Αλλά ο υφυπουργός Παιδείας τα βρήκε όλα καλώς καμωμένα. Όταν τον ρώτησαν πως νιώθει που τα παιδιά παρέλασαν μπροστά από τους επισήμους και όχι από τους γονείς τους, η απάντηση ήταν πως η παρέλαση ήταν εξαιρετική!

## ΜΠΑΝΑΝΙΑ «Η ΩΡΑΙΑ ΕΛΛΑΣ»

Όπως είναι γνωστό, λίγες ώρες μετά την απόδραση των 11 Αθβανών, στο κελί του διαβόητου κακοποιού Π. Βηλαστού είχαν βρεθεί κρυμμένα στο στρώμα του πέντε λάμες, τέσσερις σέγες κοπής μετάλλων καθώς και δύο αυτοσχέδια μαχαίρια. Αργότερα, σε νέο αιφνιδιαστικό έλεγχο στο κελί του βρέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα, τα οποία είναι δύσκολο να πρόλαβε να τα προμηθευτεί μετά τον έλεγχο. Μάλλον τα είχε από πριν, αλλά τα... σαΐνια δεν τα ανακάλυψαν (Πες κι έψαχναν βελόνες στ' άχυρα...). Να περιμένουμε άραγε να γίνει σήμερα κάποιος νέος «έκτακτος» έλεγχος για να βρεθούν και τίποτα... πολυβόλα, χειροβομβίδες, μπαζούκας κ.τ.λ.; Όπως μας κατάντησαν, όλα είναι πιθανά στη Μπανανία «Η ωραία Ελλάς»! Τι άλλο ρεζιλιόκι πρέπει να συμβεί για να παραιτηθούν επιτέλους οι Δένδιας και Ρουπακιώτης; Τσίπρα δεν έχουν απάνω τους;



## Υπάρχει «έθνος» της Αυστραλίας;

«Δεν υπάρχει θέση για τέτοιου είδους πολιτικούς στο έθνος μας», ήταν τα λόγια της πρωθυπουργού της Αυστραλίας, Τζούλια Γκίλαρντ, αναφερόμενη στους βουλευτές της Χρυσής Αυγής, ξεκαθαρίζοντας πως δεν τους θέλει στη χώρα. Η Γκίλαρντ, μιλώντας στην ομογενειακή εφημερίδα «Νέο Κόσμο», τόνισε πως δεν θα χορηγείται βίζα σε βουλευτές του κόμματος της «Χρυσής Αυγής», που προτίθενται να επισκεφθούν την Αυστραλία. Σε ποιο «έθνος» ακριβώς αναφέρεται; Μήπως στο Αγγλικό; Και να φανταστεί κανείς, ότι η κ. Γκίλαρντ έχει «ιστορία» και έχει κατηγορηθεί Η ΙΔΙΑ για ρατσισμό και δη για τους ιθαγενείς αυτόχθονες της Αυστραλίας!



## Αριστεριστές κατά Χρυσής Αυγής: Η αστυνομία για να τους σώσει έριξε χημικά στον βουλευτή μας!

Ομάδα θρασύδειλων αριστεριστών, με την πλήρη ανοχή της αστυνομίας, προκάλεσε επεισόδια στο Λουτράκι και αμαύρωσε τους εορτασμούς για την 25η Μαρτίου. Όλα άρχισαν όταν ο συναγωνιστής Μπούκουρας εκφωνήθηκε για την κατάθεση στεφάνου. Τότε μία ομάδα αριστεριστών προσπάθησε να τον χτυπήσει πισώπλατα, επενέβησαν όμως παριστάμενοι φίλοι του Κινήματος και τους έτρεψαν σε φυγή. Ένας μάλιστα απ' αυτούς, βρέθηκε αμέσως στο έδαφος και για να τον σώσει η αστυνομία έριξε χημικά στον βουλευτή της Χρυσής Αυγής! Με απλά λόγια: είσαι βουλευτής και προσκεκλημένος σε δημόσια εκδήλωση, σου επιτίθεται ένας αλήτης, τον ρίχνεις κάτω αμυνόμενος και η αστυνομία σου ρίχνει χημικά για να τον σώσει αντί να τον συλλάβει!

Οργανωμένη πρόκληση όμως, είχαμε και στην Κοζάνη όπου το αριστερό απλυστάρι ήταν πιο οργανωμένο και φώναζε ελεεινά συνθήματα την ώρα που ο εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής κατέθετε στεφάνι. Λίγο αργότερα, τα ίδια άτομα, φώναζαν ελεεινά αντεθνικά συνθήματα και την ώρα της ανάκρουσης του εθνικού μας ύμνου. Πως αντιμετώπισε το κράτος όλες αυτές τις προκλήσεις; Δεν έκανε απολύτως τίποτα. Ή μάλλον έκανε: Στο Λουτράκι όταν οι παριστάμενοι πήραν στο κυνήγι τους θρασύδειλους αριστεριστές, επενέβη δημοφιλής ΜΑΤ με χημικά και συνέλαβε δύο Εθνικιστές! Αυτή είναι η ξεφτίλα του ελλαδιστάν, που καλοπιάνει τα ψοφίμια της άκρας αριστεράς και τα αφήνει ασύδοτα να προσβάλουν εθνικές επετείους.

Την αλητεία της αριστεράς στο Λουτράκι, συνέχισαν οι «σύντροφοί» τους σε κάποια ΜΜΕ που ενώ στο βίντεο φάνηκε ξεκάθαρα η επίθεση εναντίον του Στάθη Μούκουρα, έκαναν λόγο για... προκλήσεις μελών της Χρυσής Αυγής!!!

## ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» 10 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ: «ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, Η ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε.»

Τι προέβλεπε η Χρυσή Αυγή τον Δεκέμβριο του 2002 όταν όλοι πανηγύριζαν για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό και μόνο ως απάντηση στους καταστροφείς της χώρας που λένε ότι η Χρυσή Αυγή είναι κίνημα διαμαρτυρίας, χωρίς πολιτικό λόγο. Περιοδικό Χρυσή Αυγή, αριθμός τεύχους 107 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2002).

Όποιος δεν έχει την δύναμη της ψυχής να αντισταθεί στην καταστροφή που έρχεται, αρκείται σε ευκολόγια. Έτσι και μετά την σύνοδο κορυφής της Κοπεγχάγης, στην οποία απεφασίσθη η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλοι μιλούν για... εθνικό θρίαμβο(!), επιμελώς αγνοώντας το βαρύ αντίτιμο αυτής της εντάξεως και τα ουσιαστικά ενδεχόμενα στο Κυπριακό.

Για όσους δεν το γνωρίζουν, ή μάλλον καμούνται πως δεν το γνωρίζουν, η Κύπρος ήθελε με την συμπαράσταση της Ελλάδος να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να εξασφαλίσει την λύση του προβλήματος, που υπάρχει στην Ελληνική μεγαλόνησο από το 1974 που είναι

πρόβλημα κατοχής από ξένα στρατεύματα του 40% του εδάφους της.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΕΝ ΛΥΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ!

Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έπρεπε να λει τίποτε στον Ελληνισμό, αφού σίγουρα αυτή δεν επιδιώχθηκε για λόγους οικονομικούς. Αντίθετα, η Κύπρος έχει να χάσει στον οικονομικό τομέα από την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή ως γνωστόν βρίσκεται σε πραγματικά αξιοζήλευτη από οικονομικής πλευράς κατάσταση.

## Έρωτας στα χρόνια της χο...λέρας!

Δεν είναι δύσκολο να προβλεφθούν τα πολιτικά μελλούμενα στην χώρα της φαιδράς πορτοκαλέας. Ο μόνος απαράβατος όρος για τους πολιτικάντηδες είναι η μάζα και η επιβίωση. Αν τεθεί αυτός ο κοινός παρονομαστής, είναι πανεύκολο να ερμηνευθούν οι πολιτικές κινήσεις τώρα και στο μέλλον. Έχουμε γράψει εξάλλου εδώ και καιρό πως ο Πάνος (πιο) Καμμένος (δεν γίνεται...) έψαχνε πολιτικό σωσίβιο, καθώς το απόκομμά του κατέρρευσε πριν την ώρα του. Εξάλλου, έπρεπε να αποτινάξει και την «ρετσινιά» μετά την συνυπογραφή τη πρότασης για προκαταρκτική για τους Παπακωνσταντίνου,

Βενιζέλο και Παπανδρέου με την Χρυσή Αυγή. Το ιδανικό πρόσωπο ήταν ο μετρ της αριστεράς κωλοτούμπας (η καταγγελία του μνημονίου έγινε επαναδιαπραγματεύση) και αγαπημένο παιδί Ομπάμα και σιωνιστών, Αλέξης Τσίπρας. Να μας ζήσουν τα νιόπαντρα, λοιπόν, αν και αυτός ο γάμος δεν έχει πολύ μέλλον. Για να επιβιώσει το διεφθαρμένο πολιτικό καθεστώς και να ανακόψει την δυναμική της Χρυσής Αυγής θα κάνει πολλούς άλλους γάμους. Μην τριβετε τα μάτια σας, όταν δείτε όλο το... συνταγματικό τόξο (ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ- ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) σε ένα ψηφοδέλτιο!







# Σημεία των Καιρών

## Τελείωσε και το παραμύθι της δήθεν διαμάχης μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ

Το παραμύθι της σύγκρουσης Τουρκίας-Ισραήλ (στο οποίο ουδέποτε πιστέψαμε...) έλαβε επισήμως τέλος οριστικά και αμετάκλητα. Με παρέμβαση του προέδρου των ΗΠΑ, Μ. Ομπάμα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου μίλησε τηλεφωνικά με τον Ερντογάν και του ζήτησε συγγνώμη για τη δολοφονία 9 Τούρκων ισλαμιστών



το 2010, κατά τη διάρκεια επέμβασης ισραηλινών στρατιωτών στο πλοίο Μαβί Μαρμάρρα, που κατευθυνόταν στη Γάζα. Μάλιστα δήλωσε έτοιμος να συμφωνήσει με την καταβολή αποζημιώσεων στις οικογένειες των θυμάτων. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Ερντογάν αποδέχθηκε τη συγγνώμη του σιωνιστή πρωθυπουργού κι από δω και πέρα όλα πλέον θα είναι μέλι-γάλα... Αμέσως μετά, ο Λευκός Οίκος εξέφρασε την ευαρέσκειά του για την αποκατάσταση των σχέσεων των δύο αιωνίων του συμμάχων (που κατά τη γνώμη μας ουδέποτε διαταράχτηκαν πραγματικά...) Που να κρύβονται άραγε τώρα εκείνοι οι... σπουδαίοι αναλητάδες της συμφοράς, που προσπαθούσαν να μας πείσουν το 2010 και μετέπειτα ότι «τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα να προσεγγίσει το Ισραήλ», ότι «λύσαμε το εξ' Ανατολών πρόβλημά μας, γιατί από δω και πέρα το Ισραήλ θα... καθαρίσει για πάρτη μας»...



**Αντώνη Σαμαρά, τα "αδέρφια μας" οι εβραίοι, το χύρισαν στο... οθωμανικό**

Τζάμπα πήγαν –όπως φαίνεται καθαρά από τις τελευταίες εξελίξεις- οι επισκέψεις του Σαμαρά (και Παναγιωτόπουλου, και Δένδια...) στο Ισραήλ, οι γονυκλισίες και το καπέλωμα με το κίπα στο κεφάλι, τα θερμά λόγια στη συναγωγή Θεσσαλονίκης και τόσες άλλες κινήσεις υποταγής στον διεθνή σιωνισμό. Οι... φίλοι μας οι σιωνιστές το ξαναχύρισαν στο... οθωμανικό!

## ΕΚΛΟΓΟΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ

**Μελετάται το μόνους των 50 εδρών, που προβλέπει ο νόμος Παυλόπουλου, να μην το παίρνει ο νικητής, αλλά να το μοιράζονται αναλογικά τα κόμματα, που προβαίνουν σε προεκλογικές ή μετεκλογικές συνεργασίες.**

Μετά την αναβολή (για πόσο άραγε;) του θρυλούμενου ανασχηματισμού στο κυβερνητικό στρατόπεδο στέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους στην αλλαγή του εκλογικού συστήματος με την καθιέρωση ενός είδους απλής αναλογικής.

Αν και τα επιτελεία της Συγγρού, της Ιπποκράτους και της Αγίου Κωνσταντίνου, όπου εδρεύουν τα κόμματα που απαρτίζουν το μνημονικό «μπλοκ» δεν έχουν καθίσει ακόμα στο ίδιο τραπέζι, η ατζέντα της συζήτησης είναι συγκεκριμένη. Με κάθε τρόπο πρέπει να εμποδιστεί η αύξηση των εδρών της αντιπολίτευσης και βέβαια της Χρυσής Αυγής, μέσω εκλογομαγειρέματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, μελετάται το μόνους των 50 εδρών, που προβλέπει ο νόμος Παυλόπουλου, να μην το παίρνει ο νικητής, αλλά να το μοιράζονται αναλογικά τα κόμματα, που προβαίνουν σε προεκλογικές ή μετεκλογικές συνεργασίες. Το βασικό επιχείρημα είναι ότι θα προκύψουν ισχυρές κυβερνήσεις, που θα έχουν τη συναίνεση ενός μεγάλου τμήματος της ελληνικής κοινωνίας. Παράλληλα, εξετάζεται η μείωση των 56 εκλογικών περιφερειών σε πολύ λιγότερες που θα αριθμούν 5-15 βουλευτές, όπου θα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους κοινούς υποψηφίους που θα κατεβάζουν τα κόμματα, τα οποία σήμερα βρίσκονται στην εξουσία. Στο πλαίσιο αυτό επανέρχεται η συζήτηση για πολυδιάσπαση της Β' Αθηνών και της Περιφέρειας Αττικής, όπως και η σύμπτυξη άλλων περιφερειών, που υποεκπροσωπούνται.

## ΠΑΙΖΕΙ ΚΑΙ Ο ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ;

Η αήματδης αύξηση των ποσοστών της Χρυσής Αυγής στις κατεχόμενες γειτονίες της Αθήνας και το ενδεχόμενο εκλογής για πρώτη φορά εθνικιστή Δημάρχου έχει πανικοβάλλει το πολιτικό σύστημα που αναζητεί εναγωνίως τρόπους αντίδρασης. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η δημοσιοποίηση προς διευκρίνιση των προθέσεων της κοινής γνώμης προβεβλημένων ονομάτων από το χώρο των ΜΜΕ ως υποψηφίων διεκδικητών του δημοκρατικού θώκου της Αθήνας. Μετά την Όλγα Τρέμη, που οι μεγαλομέτοχοι του Mega την σπρώχνουν προς την έξοδο, ετοιμάζει για τη θέση της την παρουσιάστρια του ΣΚΑΙ, Σία Κοτσιώνη, σειρά έχει να ακουστεί το όνομα του δημοσιογράφου, Νίκου Χατζηνικολάου. Τι φορά αυτή εν αγνοία του, αφού παρόμοιο σενάριο είχε διακινηθεί το 2002, οπότε κι επιτέθηκε η υποψηφιότητα της Ντόρας Μπακογιάννη. Το αν τελικά θα πει το «ναι» ο γνωστός δημοσιογράφος, θα εξαρτηθεί από τη στάση που θα τηρήσει ο επιχειρηματίας, Βαρθόλη Βαρδινολιάννης, τον οποίο ο Χατζηνικολάου θεωρεί δεύτερο πατέρα του. Ίδωμεν!

## Η «ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΡΚΙΑ» ΦΤΑΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ούτε μίνας δεν έχει περάσει από την επίσκεψη του Σαμαρά στον Ερντογάν εφέντη και την διυπουργική της ελληνο-τουρκικής «φιιλίας» και οι Τούρκοι αποκάλυψαν τα νέο-οθωμανικά σχέδιά τους για το μέλλον. Έτσι, στην τουρκική εφημερίδα, Milliyet, σε δημοσίευσή της την 23η Μαρτίου, εμφανίζεται ο χάρτης της «Μεγάλης Τουρκίας» («Büyük Türkiye») που συμπεριλαμβάνει ολόκληρη την

Κύπρο, τη Θράκη και τη Μακεδονία μέχρι τη Θεσσαλονίκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στον ίδιο χάρτη συμπεριλαμβάνονται οι βόρειες επαρχίες της Συρίας, οι πετρελαιοφόρες περιοχές του βορείου Ιράκ, και ένα μεγάλο τμήμα της Βουλγαρίας, το νότιο και οι ακτές στη Μαύρη Θάλασσα. Στο δημοσίευμα γίνεται λόγος για την πρόσφατη κατάπαυση του πυρός που διέταξε ο όμπρος των Τούρκων, Οτσαλάν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τουρκία απηλλόγη πλέον από το βραχνά του κουρδικού προβλήματος, αλλά και η επαναπροσέγγιση με το σιωνιστικό Ισραήλ, εξέλιξη που θα επιτρέψει την πραγματοποίηση των τουρκικών επιδιώξεων με τις ευλογίες των παγκόσμιων δυναστών.

## Η ΔΗΜΑΡ ΤΑΧΘΗΚΕ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ EUROGROUP!

Υπέρ της καταστροφικής απόφασης του Eurogroup για την Κύπρο τάσσεται η ΔΗΜΑΡ! «Μόνο έτσι η Κύπρος αποφεύγει την οικονομική και πολιτική απομόνωση και τη χρεοκοπία» αναφέρει αφού απορρίπτει ότι μπορεί να βρεθεί λύση εκτός της ευρωζώνης για τον οποιονδήποτε! Μεταξύ άλλων, η ΔΗΜΑΡ ακόμη σημειώνει ότι η περιπέτεια της Κύπρου «ακυρώνει τους προπαγανδιστικούς μύθους για μονομερείς λύσεις που οδηγούν έξω από την ευρωζώνη». Σε τελείως διαφορετικό πνεύμα κινήθηκε ο Λαϊκός Σύνδεσμος, η ανακοίνωση του οποίου εκδόθηκε αμέσως μετά την απόφαση του Eurogroup και ανέφερε τα εξής: «Οι τοκογλύφοι μετά την Ελλάδα καταστρέφουν οικονομικά και την Κύπρο, με στόχο την εκποίηση των ενεργειακών μας κοιτασμάτων και την καταλήστευση του ορυκτού μας πλούτου. Έλληνες αντισταθείτε!». Αυτά τα ολίγα για την ιστορία και για να γνωρίζει ο λαός μας ποιοι είναι στο πλευρό του και ποιοι στέκονται απέναντί του.

## 13άρι ο Λαϊκός Σύνδεσμος, παρά το... «χειρουργείο»

Κόβουν, ράβουν, φιμώνουν, διαστρεβλώνουν την αλήθεια, αλλά ό,τι και να κάνει το διεφθαρμένο καθεστώς δεν μπορεί να κρύψει την πικρή για αυτούς αλήθεια. Η Χρυσή Αυγή είναι σταθερά τρίτη δύναμη



με διψήφια ποσοστά και πολύ ψηλότερα από όσο μας παρουσιάζουν. Συγκεκριμένα, στην δημοσκόπηση της εταιρείας Kappa Research, που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Βήμα της Κυριακής στην πρόθεση ψήφου ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει το 22,4% και η ΝΔ το 21,7%. Ακολουθεί στην τρίτη θέση η Χρυσή Αυγή με 11%, το ΠΑΣΟΚ με 7,5% και το ΚΚΕ με 5,4%. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες φτάνουν στο 4,7% και η ΔΗΜΑΡ στο 4%. Με αναγωγή της αδιευκρίνιστης ψήφου ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 26,6%, η ΝΔ 25,7%. Ακολουθούν η Χρυσή Αυγή με 13%, το ΠΑΣΟΚ με 8,8%, οι Αν.Ελ με 5,7%, το ΚΚΕ με 6,4%, η ΔΗΜΑΡ με 4,8%, ενώ άλλο κόμμα επιλέγουν σε ποσοστό 7%. Από την άλλη στο μηνιαίο βαρόμετρο της Metron Analysis, που δημοσιεύει η Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, στην εκτίμηση ψήφου με αναγωγή στα έγκυρα ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται στο 25,8%, η ΝΔ στο 25,2%, η Χρυσή Αυγή στο 11,7%, το ΠΑΣΟΚ στο 9%, οι ΑΝΕΛ στο 8,5%, η ΔΗΜΑΡ στο 6,3% και το ΚΚΕ στο 5,5%.



Ότι θα ερχόταν οικονομική κρίση στην Κύπρο και ότι θα υπήρχε πρόβλημα τραπεζικό ήταν γνωστό εδώ και έναν σχεδόν χρόνο. Η κρίση που ξέσπασε ήταν αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων στην Ελληνική μεγαλόνησο τραπεζική από την Ελλάδα. Ο οποίος όμως τραπεζίτης από την Ελλάδα, είναι επίσης γνωστό ότι είναι ο διαχειριστής ισλαμικών κεφαλαίων... Μετά τα ανοίγματα του Ερντογάν προς το Ισλάμ και την εμπλοκή του στον εμφύλιο στην Συρία, η οικονομική κρίση στην Κύπρο ήταν ένα δώρο των Εμίρηδων προς την Τουρκία.



## Για μία Εθνική Οικονομική Πολιτική



Ο Δημήτρης Χριστόφιας από τις 23 Νοεμβρίου 2012 είχε συμφωνήσει στους βασικούς άξονες του σχεδίου για την αναδιάρθρωση, σύμφωνα με το έγγραφο του Σόιμπλε...

# Σύμφωνα με τους Γερμανούς ο Χριστόφιας γνώριζε για το κούρεμα

Η κυπριακή κυβέρνηση ενδεχομένως γνώριζε πολύ νωρίτερα από τη συνεδρία του Eurogroup της περασμένης Παρασκευής τις προθέσεις της τρόικας να προτείνει κούρεμα των ιδιωτικών καταθέσεων στις τράπεζες, σύμφωνα με το έγγραφο που διαβίβασε στην επιτροπή οικονομικών του γερμανικού κοινοβουλίου ο υπουργός Οικονομικών Β. Σόιμπλε και καταδεικνύει ότι ο πρώην πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δημήτρης Χριστόφιας γνώριζε και φέρεται να είχε συμφωνήσει στους βασικούς άξονες των προτάσεων της τρόικας, που προέβλεπαν και κούρεμα καταθέσεων. Σύμφωνα με το έγγραφο, ο Δημήτρης Χριστόφιας από τις 23 Νοεμβρίου 2012 είχε συμφωνήσει στους βασικούς άξονες του σχεδίου για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα της Κύπρου. Τέλος, το πιο σημαντικό στοιχείο είναι η αναφορά στην ανάγκη συνεισφοράς των μετόχων και των θεσμικών μετόχων των τραπεζών στην κεφαλαιακή ενίσχυση τους, αλλά και των καταθετών του εσωτερικού και του εξωτερικού με προοδευτική φορολόγησή τους (κούρεμα) με εφάπαξ ποσό.

Αποδεικνύεται ως εκ τούτου, πως ο Χριστόφιας του ΑΚΕΛ είχε ήδη προχωρήσει



σε προδοτικές παραχωρήσεις και συμφωνίες, στην πλάτη του κυπριακού λαού και φυσικά εις βάρος του. Δεν είναι τυχαία εξάλλου η τελευταία επίσκεψή του στην Αθήνα ως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, οπότε και έγινε δεκτός με ενθουσιασμό από το σύνολο της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας. Ο Χριστόφιας κατά την επίσκεψη εκείνη, είχε γίνει δέκτης

διθυραμβικών σχολίων και επαίνων από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, καθώς βεβαίως και από τον καθεστωτικό Τύπο, ο οποίος μάλιστα συνέχισε τον μπόλεβίκο πρώην Πρόεδρο της Κύπρου, για την απόφασή του να αποφύγει την επαφή με τον Αρχηγό της Χρυσής Αυγής.

Μήνυμα προς τους παγκόσμιους τοκογλύφους:

# Είναι καιρός να αναλάβετε το ρίσκο σας και συνεπώς να επωμισθείτε τη διαγραφή χρέους

Το σύγχρονο «φιλελεύθερο», πλήρες παγκοσμιοποιητικών χαρακτηριστικών, οικονομικο-κοινωνικό σύστημα, που προϋπήρχε του Β' ΠΠΙ αλλά που ανδρώθηκε και επιβλήθηκε χωρίς αντίπαλο δέος μετά τη κατάρρευση του λεγόμενου «υπαρκτού σοσιαλισμού», χαρακτηρίζεται από μερικές αρχές που όλες τους δημιουργήθηκαν και εξυπηρετούν τα ίδια κομβικά συμφέροντα ομοειδών ως προς το γένος προέλευσης ομάδων διεθνών συμφερόντων, των λεγομένων αγορών.

Οι αρχές και λειτουργίες αυτές έκαναν από πολύ νωρίς τον Αμερικανό βιομήχανο Χένρυ Φόρντ να πει κάποτε: «αν οι πολίτες αντιλαμβάνονταν πώς λειτουργεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα, θα επαναστατούσαν σήμερα κιόλας», ενώ ο κάθε άλλο παρά συνομοσιολόγος ή ριζοσπάστης τρίτος Αμερικανός Πρόεδρος Τόμας Τζέφερσον δήλωνε ότι: «Τα τραπεζικά ιδρύματα είναι πιο επικίνδυνα για τις ελευθερίες των λαών από τους μόνιμους στρατούς. Η δύναμη έκδοσης χρήματος πρέπει να αφαιρεθεί από τις τράπεζες και να δοθεί στους λαούς, στους οποίους κανονικά πρέπει να ανήκει».

Είναι ολοφάνερο ότι η σημερινή κρίση χρέους προέρχεται βασικά από τον τρόπο λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη φιλελεύθερη, παγκοσμιοποιητική «δημοκρατία». Δηλαδή, συνεχής δανεισμός των κυβερνήσεων και ταυτόχρονα συνεχής δημιουργία εκ μέρους των τραπεζών της δημιουργίας χρήματος (αυτό που δανείζουν και που δεν κατέχουν) από το πουθενά.

Το οξύμωρο της εποχής της παγκο-



**«Όλες οι προσεγγίσεις επίλυσης -κατά το δυνατόν- της κρίσης χρέους βασίζονται στη ΔΙΑΓΡΑΦΗ χρέους»**

σμιοποίησης και της προσπάθειας εξάφαισης κάθε συνεκτικού δεσμού των οργανωμένων λαϊκών κοινοτήτων, δηλ. γένος, παραδόσεις, γλώσσα, θρησκεία, κλπ., αλλά και της κυριαρχίας των μη εθνικών «αγορών», είναι ότι το μόνο σχέδιο που μπορεί να εκφέρεται ως εθνικό χωρίς να ξεσπώνει θυέλλα αντιδράσεων από τους καθοδηγητές φιλελευθεροαναρχοκαθεστωτικούς είναι ο όρος ΕΘΝΙΚΟ ΧΡΕΟΣ (τελευταία και αυτό προσπαθούν να το αποκαλούν Δημόσιο).

Εθνικά χρέη παντού και σχεδόν για όλους τους λαούς λοιπόν, με τη συνεχιζόμενη αυτή υπερχρέωση των κρατών-και μέσω της διάσωσης των χρεοκοπημένων

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τους-να οδηγεί στη κλιμάκωση των επιτοκίων δανεισμού τους, οπότε στην ασύμμετρη αύξηση των τοκογλυφικών κερδών, εις βάρος των εισοδημάτων από εργασία. Όσο κλιμακώνονται τα εισοδήματα από τους τόκους, τόσο μειώνονται τα αντίστοιχα από την εργασία ως εκείνη τη στιγμή όπου οι οφειλέτες αδυνατούν να πληρώσουν τους πιστωτές. Τότε, το πρόβλημα λύεται είτε με αιματηρές κοινωνικές εξεγέρσεις, είτε με πολέμους.

Ετσι λοιπόν, βρισκόμαστε και στη χώρα μας εδώ και αρκετά χρόνια στη δίνη της κρίσης χρέους με γνωστά τα επακόλουθα και συνέπειες των μεθόδων της

αντιμετώπισής της από τις μνημονιακές κυβερνητικές επιλογές με υποβολείς ξένα κέντρα αποφάσεων.

Είναι βέβαιο ότι με τη τακτική αυτή των διεθνών χρηματοπιστωτικών κέντρων, για μεγιστοποίηση του πλούτου τους αλλά κυρίως για την αύξηση της επιρροής τους στις χώρες και έλεγχο κάθε τοπικής εξουσίας ανδρεικέλων, σκοπεύουν στην άνευ όρων παραχώρηση εκ μέρους αυτών των πλουτοπαραγωγικών πηγών και την εκχώρηση εθνικής-όσης έχει μείνει-κυριαρχίας.

Η πρότερη ιστορική εμπειρία έχει να παρουσιάσει διάφορες μορφές αντιμετώπισης της κρίσης χρέους χωρών. Χωρίς να υπάρχει «μπούσουλας» για υιοθέτηση, από τον «πάσχοντα ασθενή», διαδικασιών και μαγικών γιαιτρικών που δόθηκαν από τους κυβερνώντες αλλά και τους διάφορους κατά περίπτωση εμπλεκόμενους διεθνείς φορείς (επιτροπές ΟΗΕ, Διεθνείς Ελεγκτικές Επιτροπές, ΔΝΤ, κλπ.), φαίνεται ότι ακριβώς λόγω της «μεταφυσικής-εκ του μηδενός» δημιουργίας χρήματος από τις αγορές-τράπεζες, όλες οι προσεγγίσεις επίλυσης-κατά το δυνατόν-της κρίσης χρέους βασίζονται στη ΔΙΑΓΡΑΦΗ χρέους.

Το ύψος αλλά και η αιτιολόγηση της διαγραφής θα είναι αντικείμενο επί μέρους μελετών. Με άλλα λόγια ισχυριζόμαστε ότι : από το τίποτα δημιουργήσατε χρήμα, από το τίποτα αποκομίσατε υπέρογκα τοκογλυφικά κέρδη, ε, λοιπόν τώρα είναι καιρός να αναλάβετε το ρίσκο σας και συνεπώς να επωμισθείτε τη διαγραφή χρέους.

A.K.



Το Εθνικό Μήνυμα ενός Αληθινού Ιεράρχη - Μητροπολίτης Καλαβρύτων Αμβρόσιος:

# Ήλθεν η ώρα να σηκώσουμε κεφάλι!

**«Τα αριστερόστροφα Κόμματα ή πρόσωπα και άλλοτε επούλησαν την Ελλάδα μας. Χάρης όμως στην παλληκαριά των Ελλήνων η Ελλάδα μας σώθηκε!»**

**«Απατεώνα αποκαλούν τον Παλαιών Πατρών Γερμανό. Εξ' απόψεως Εθνικής συνειδήσεως «Δυστυχώς... επτωχεύσαμεν».**

«Δανείζομαι, αγαπητοί μου φίλοι, αυτή την περιώνυμη φράση του Χαριλάου Τρικούπη για να αναφερθώ όχι βέβαια στην οικονομική κρίση, η οποία μαστίζει σήμερα τη Χώρα μας και της οποίας τα καταστροφικά αποτελέσματα λιγότερο ή περισσότερο όλοι μας τα βιώνουμε, αλλά για να θίξω μια άλλη -πιο σημαντική κατά την ταπεινή μου άποψη- κρίση, η οποία ταλανίζει επίσης την Ελλάδα

μας, αυτή τη Χώρα της σοφίας, της ανδρείας και γενικότερα της αρετής, την κρίση της εθνικής μας ταυτότητας και αυτοσυνειδησίας! Αυτή η κρίση, την οποίαν εκφράζουν και υπηρετούν τα αριστερόστροφα πολιτικά Κόμματα και πρόσωπα, συνιστά μια πιο σοβαρή και πιο μεγάλη απειλή και από αυτήν την οικονομική κρίση! Διότι η Ελλάδα και άλλοτε «επτώχευσε», αλλ' όμως δεν χάθηκε! Δεν έσβησε και δεν εξαφανίσθηκε από τον παγκόσμιο Χάρτη!

Τα αριστερόστροφα Κόμματα ή πρόσωπα και άλλοτε επούλησαν την Ελλάδα μας. Κατά την περίοδο του

Συμμοριτοπολέμου πεπληνημένοι Αδελφοί μας είχαν ταυτισθεί με ξένα Κέντρα Αποφάσεων του Ανατολικού τότε μπλοκ και ήθελαν να μας εντάξουν στο σύστημα του ξεχασμένου για «Σιδηρού Παραπετάσματος»! Χάρης όμως στην παλληκαριά των Ελλήνων η Ελλάδα μας σώθηκε! Σήμερα οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι, δηλαδή οι οπαδοί της Αριστεράς, στρέφουν τα βέλη τους κατά της Θρησκείας και κατά της Πατρίδος. Τα περί Θρησκείας τα αφήσουμε προς το παρόν. Ας δούμε όμως τι ενεργούν κατά της φιλότιμης Πατρίδος μας. Προσπαθούν με αλλοίωση των ιστορικών δεδομένων, τα οποία χωρίς ντροπή προβάλλουν, να μας αλλάξουν τα εθνικά μας «πιστεύω»! Ο κίνδυνος βέβαια δεν είναι για μας τους μεγαλύτερους στην ηλικία. Κίνδυνο διατρέχουν τα παιδιά μας, το αύριο της φυλής μας και της Χώρας μας.

Έτσι λοιπόν από τη μια μεριά έχουμε την περιώνυμη κυρία Ρεπούση, η οποία εντελώς ξαφνικά ανακάλυψε, ότι στη Σύμυρνη της Μικράς Ασίας ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ του Ελληνικού στοιχείου της πόλεως, αλλά «ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΣ»! Και όμως η κυρία Ρεπούση πληρώνεται από το Ελληνικό Δημόσιο ως Βουλευτής, ώστε ανενόχλητη να συσκοτίζει την ιστορία και να δολοφονεί την ιστορική αλήθεια! Το νέο φρούτο μας έρχεται τώρα πια από το ΠΑΜΕ! «Το ΠΑΜΕ αποκαλεί τον Παλαιών Πατρών Γερμανό απατεώνα», διαβάσαμε στην τοπική εφημερίδα «Το ΒΗΜΑ της Αιγιάλειας» και... ανατριχιάσαμε. «Η επιστολή, που έφτασε στα σχολεία, απευθύνεται σε μαθητές, εν όψει της Εθνικής Επετείου» (φ. της 16ης Μαρτίου ε.έ.).

«Φτύστε τους ωρέ», θα σας έλεγα, για να καταλάβουν, ότι πρέπει να λοικευθούν! Μη τους αφήνετε να κακοποιούν τόσο πολύ την ιστορική αλήθεια.

Εμείς, λοιπόν, από το μικρό αυτό μετερίζι μας, χαράζουμε αυτές τις γραμμές, μόνο και μόνο για να αποδείξουμε, ότι δεν τους φοβούμεθα -μεταφορικά βέβαια- τους φτύνουμε κατόμουτρα με το να παρουσιάζουμε εδώ για δεύτερη (πέρυσι την παρουσιάσαμε από την ίδια αυτή θέση) την περίφημη Διακήρυξη του Παλαιών Πατρών Γερμανού, που έγινε στο ιστορικό Μοναστήρι της Αγίας Λαύρας, μετά την οποία άρχισε η Ελληνική Επανάστασις και της οποίας πρώτος καρπός ήταν η απελευθέρωσις των Καλαβρύτων, γεγονός, το οποίον πανδήμως εορτάζεται σήμερα στην πόλη αυτή της ποιμαντικής μας δικαιοδοσίας.

Έλληνες, Χριστιανοί, Πατριώτες, Αδελφοί, Πατέρες ήλθεν η ώρα να σηκώσουμε κεφάλι! Αντισταθήτε, λογομαχήστε, ακυρώσετε τυχόν φιλίες με πρόσωπα, τα οποία προσβάλλουν είτε την Πατρίδα μας, είτε την Πίστη μας! Σηκώστε κεφάλι! Στην θρασύτητα, απαντήστε με θρασύτητα! «Οργίξεσθε και μη αμαρτάνετε» μας συμβουλεύει ο Απόστολος Παύλος (Εφεσ. 4, 26). Ραγιάδες του 2013, εγερθήτε, σηκώστε κεφάλι! Αν, βέβαια, αγαπάτε την Ελλάδα μας. Από τη μια μεριά οι της τρόικα, ο κ. Σόμπλε της Γερμανίας και μερικοί κλέφτες και λωποδύτες θεράποντες του Κρατικού Μηχανισμού (πρώην Υπουργοί και μεγαλόσχημοι), και από την άλλη το ΠΑΜΕ, η κα Ρεπούση, η κα Δραγώνα και όποιοι άλλοι έχουν βάλει στόχο να διαλύσουν την Ελλάδα μας! Θα τους αφήσουμε άραγε;»



**«Φτύστε τους ωρέ», θα σας έλεγα, για να καταλάβουν, ότι πρέπει να λοικευθούν! Μη τους αφήνετε να κακοποιούν τόσο πολύ την ιστορική αλήθεια.**

Τι έγραψε το περιοδικό ΕΠΙΚΑΙΡΑ για το Κίνημα μας στο τελευταίο του τεύχος

## «Χρυσή Αυγή κατά πάντων»

**«Χρυσή Αυγή κατά πάντων - Επιλέγουν τη σκληρή κριτική προς όλες τις πλευρές του Κοινοβουλίου, του Δημήτρη Κοτταρίδη:**

Στη λογική του «μόνοι εναντίον όλων» κινούνται στη Χρυσή Αυγή, εκτιμώντας ότι η σφοδρή και πολυεπίπεδη αντιπαράθεση, συνολικά με το πολιτικό σύστημα, αποδίδει καρπούς και προσελκύει ψηφοφόρους. Βασικός πυρήνας της αντιπολιτευτικής τακτικής του Νίκου Μιχαλολιάκου παραμένει η αντίθεση στη μνημονιακή πολιτική και οι θέσεις του κόμματός του για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης. Στη Χρυσή Αυγή, πάντως, έχουν αποφασίσει ότι δεν θα αφήνουν τίποτα «να πέφτει κάτω».

Η Χρυσή Αυγή επιμένει πως με την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση η χώρα έχει μετατραπεί σε «προτεκτοράτο», ενώ στο στόχαστρο έχει μπει για τα καλά ο Αντώνης Σαμαράς. Στελέχη του κόμματος εκτιμούν πως η αποτυχημένη μνημονιακή πολιτική οδηγεί στην οικονομική καταστροφή και την κινεζοποίηση των Ελλήνων και ζητούν να υπάρξει «μια αληθινή εθνική ηγεσία που θα εκμεταλλευτεί τον πλούτο της χώρας προς όφελος του λαού μας και όχι των δανειστών».

Ο πρωθυπουργός επικρίνεται και για τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων με την τρόικα, καθώς στη Χρυσή Αυγή κάνουν λόγο για «θεατρική παράσταση» και «δήθεν διαπραγ-

μάτευση», ενώ υποστηρίζουν, μάλιστα, ότι αποδεικνύεται «η θλιβερή κατάντια των ανθρώπων που κρατούν στα χέρια τους τις τύχες της χώρας». Στον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ καταλογίζεται ότι διατήρησαν το χαράτσι που «μαζί με τα αιματηρά μνημονιακά μέτρα οδήγησε στην εξαθλίωση εκατομμύρια Έλληνες». Μάλιστα, στελέχη της Χρυσής Αυγής τους καταγγέλλουν ότι πήραν την εξουσία λέγοντας ψέματα, με στόχο να τσακίσουν τον ελληνικό λαό και να επιβάλουν την κυριαρχία των τοκογλόφων. Τα θέματα της βίας και η αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης είναι τα βασικά σημεία αντιπαράθεσης με τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η Χρυσή Αυγή κατηγορεί ευθέως την Κουμουνδούρου ότι προσφέρει πολιτική, και όχι μόνο, κάλυψη «σε ακραία στοιχεία και θύλακες τρομοκρατίας».

Από την κριτική της Χρυσής Αυγής δεν ξεφεύγει βέβαια η ΔΗΜΑΡ, που χαρακτηρίζεται ως «απόκομμα Ρεπούση». Αναφερόμενοι, μάλιστα, στα στελέχη του Φώτη Κουβέλη, κάνουν λόγο για «λάτρευσις των λαθρομεταναστών, ψευδοαριστερούς του Μνημονίου». Που βύθισαν στη φτώχεια και την ανέχεια τον ελληνικό λαό. Παρά το γεγονός ότι Χρυσή Αυγή και Ανεξάρτητοι Έλληνες είχαν δείξει μετά την κοινή τους στάση στην Εξεταστική για το Μνημόνιο πως θα μπορούσαν τουλάχιστον σε κοινοβουλευτικό επίπεδο για κάποια ζητήματα, η τελευταία επίθεση προς τον Πάνο Καμμένο φαίνεται να δημιουργεί νέα δεδομένα. Απαντώντας στα όσα είπε ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, Πάνος Καμμένος, για τη σχέση του Μ. Βορίδη



και του Α. Γεωργιάδη με τη Χρυσή Αυγή, από την οργάνωση απάντησαν με ειρωνικό τρόπο. «Μετά τους ελληνικούς υδατάνθρακες και αφού μίεργεψε το πετρέλαιο με το παστίτιο, ο Καμμένος επιστρέφει με νέο ρεσιτάλ. Η Χρυσή Αυγή επιβεβαιώνει τις αποκαλύψεις Καμμένου με μία μικρή διόρθωση. Οι νεοαζιτσές Βορίδης και Γεωργιάδης, πριν γίνουν βουλευτές της ΝΔ, δεν ήταν καθοδηγητές, αλλά εκπαιδευτές στα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής. Πιο Καμμένος, πεθαίνεις», ήταν η απάντηση από το Γραφείο Τύπου.»





## ΔΕΚΑ ΣΤΑ ΔΕΚΑ

⊕ Η κατάσταση στην Κύπρο μας όπως όλοι γνωρίζετε είναι δραματική. Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές κανείς δεν γνωρίζει ποιο θα είναι το μέλλον της Κυπριακής Δημοκρατίας και αν αυτό θα είναι εντός του ΕΥΡΩ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όχι. Κατά πάσα πιθανότητα και όταν θα διαβάσετε αυτό το κείμενο το τοπίο δεν θα έχει ξεκαθαρίσει ακόμα.

⊕ Την οικονομική ανάλυση της κρίσης δεν είναι και αντικείμενο της στήλης να την κάνω. Μπορώ όμως να αναφερθώ στους τεράστιους γεωστρατηγικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει πλέον το δεύτερο ελληνικό κράτος και μάλιστα κανείς δεν φαίνεται να τους υπολογίζει μιας και όλων η προσοχή είναι στραμμένη στα της οικονομίας.

⊕ Αυτή τη στιγμή όλο το βάρος της κυπριακής εξωτερικής πολιτικής έχει πέσει στην διάσωση της οικονομίας. Πιθανό είναι να έχουμε και έξοδο της Κύπρου από την Ε.Ε.. Κάτι που αν το αποφασίσει -μετά από ώριμη σκέψη και ένα καλά οργανωμένο σχέδιο για το μέλλον- ο κυπριακός ελληνοισμός πιθανότατα να οδηγήσει στην ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας.

⊕ Θεωρώ πως κάποιοι από τους βασικούς λόγους της κρίσης είναι η προσπάθεια της Γερμανίας να εδραιώσει την οικονομική ηγεμονία της στην Ευρώπη, η απόπειρα εξοστρακισμού των Ρωσικών συμφερόντων από έδαφος της Ε.Ε. και κυρίως το μεγάλο θησαυροφυλάκιο που κρύβεται στον βυθό των θαλασσών γύρω από την Κύπρο.

⊕ Μόνο που για αυτό το θησαυροφυλάκιο έχουν εκφράσει και άλλοι την πρόθεση τους να το εκμεταλλευτούν. Αναφέρομαι φυσικά στους γείτονες μας που εδώ και χίλια χρόνια μόνο προβλήματα μας προκαλούν. Η Τουρκία, ξέρει να περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να πραγματοποιήσει τους σκοπούς της. Όταν κρίνει πως έχει έρθει η ώρα τότε τυμπά και αλίμονο μας αν είμαστε απροετοίμαστοι.

⊕ Ας κρίνει ο καθένας μας αν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για τους απέναντι. Το ένα ελληνικό κράτος περνάει εδώ και τρία χρόνια μια σφοδρή οικονομική κρίση, που όμοια της δεν έχει ξαναδεί από τον τελευταίο Μεγάλο Πόλεμο. Έχει εκκωρήσει την εθνική του κυριαρχία σε ξένους οι οποίοι έχουν αποδείξει πως μόνο το καλό της χώρας μας δεν έχουν στο νου τους. Γιατί να το είχαν άλλωστε;

⊕ Σαν να μην έφτανε αυτό, οι κάποτε πανίσχυρες Ένοπλες Δυνάμεις μας, φρόνιτρο για δεκαετίες εχθρών και «φίλων», έχουν παραπέσει στην χειρότερη περίοδο - τουλάχιστον από το 1897. Όλοι γνωρίζουν -και προφανώς και οι Τούρκοι- πως η αμυντική μας ικανότητα απέχει πολύ από αυτήν που είχαμε πριν από μόλις πέντε χρόνια.

⊕ Το άλλο ελληνικό κράτος, εκ φύσεως λόγω μεγέθους και θέσεως περιορισμένων αμυντικών ικανοτήτων, δεν τα πάει και πολύ καλύτερα. Η Εθνική Φρουρά έχει σίγουρα περάσει καλύτερες μέρες, μιας και το καθεστώς Χριστόφια έκανε ότι περνούσε από το χέρι του για να την αποδυναμώσει. Η -κάποτε πανίσχυρη- οικονομία της Μεγαλονήσου, πλέον ακροβατεί μεταξύ καταστροφής και... καταστροφής!

⊕ Αντίθετα, οι Τούρκοι έχουν ισχυροποιήσει εδώ και μια δεκαετία την οικονομία τους, ενώ ο στρατός τους είναι ίσως πιο δυνατός από ποτέ. Αν οι συνθήκες δεν σας φαίνονται ιδανικές για «Αττίλα III», τότε έχουμε τις διαφοροτικά κριτήρια. Ειδικά με δεδομένες τις κακές πλέον σχέσεις της Κύπρου τόσο με την Ε.Ε., όσο και με την Ρωσία, δεν είναι απίθανο να εξασφαλίσουν οι Τούρκοι την διεθνή ανοχή για κάτι τέτοιο.

⊕ Δεν λέω ότι είναι το πιο πιθανό σενάριο, απλά πλέον δεν είναι απίθανο. Κάπως έτσι δεν ξεκίνησε και ο πρώτος Αττίλας; Με εσωτερική αναταραχή; Το θέμα είναι έχει διαφέρει κανείς την δέουσα προσοχή σε αυτό το σενάριο ή πάλι στον ύπνο θα πιαστούμε με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα;

✦ SNIPER

## Γεωπολιτική και Ένοπλες Δυνάμεις

# «Ο χρυσός είναι η αιτία της κυπριακής καταστροφής»

**Σύμφωνα με τα μεγάλα ρωσικά ειδησεογραφικά δίκτυα, από την αντιπολιτευόμενη στην κυβέρνηση Πούτιν «Φωνή της Ρωσίας» μέχρι το Russia 24, η εξήγηση γύρω από αυτή την εμμονή έτσι ώστε η Κύπρος να αναγκαστεί να «γονατίσει» ενώπιον των δανειστών της είναι ο κυπριακός χρυσός.**

Επίσης το κρατικό ρωσικό τηλεοπτικό κανάλι Russia 24 αναφέρει ότι «κάτω από το συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο συζητείται στο κυπριακό κοινοβούλιο η κεντρική τράπεζα της Κύπρου πρόκειται να πουλήσει τα αποθέματα του κυπριακού χρυσού έτσι ώστε να καλύψει μέρος του ποσού των 5,8 δισ.€ το οποίο έχει ζητήσει το Eurogroup.

Οι άλλες πηγές αυτοχρηματοδότησης της Κύπρου περιλαμβάνουν τέτοια ακατανότητα και εξοργιστικά μέτρα όπως η κατάσχεση λογαριασμών αλλά και η δήμευση των αποθεμάτων των ασφαλιστικών ταμείων έτσι ώστε να διαφύγει η προσοχή από τα αποθέματα χρυσού της Κύπρου τα οποία φτάνουν τους 13,9 τόνους».

Αν και η συγκεκριμένη ποσότητα δε θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μεγάλη εντούτοις η ποσότητα αυτή είναι πραγματική αντιπροσωπεύσει δηλαδή «πραγματικό χειροπιαστό χρυσό» και όχι «νοντό διαπραγματευόμενο χρυσό» κάτι που τον κάνει ιδιαίτερα χρήσιμο σε ότι αφορά τη χειραγώγηση της αγοράς χρυσού προς όφελός τους.

Εάν οι κεντρικές τράπεζες και οι οικονομικοί οργανισμοί που συμπιέζουν την τιμή του χρυσού προς τα κάτω μένουν σταδιακά χωρίς αποθέματα πραγματικού χρυσού τότε κάθε ουγκιά πραγματικού μη εναποθηκευμένου χρυσού είναι πολύτιμη.

Άλλωστε διαφορετικά η πρόταση για τη «διάσωση» της Κύπρου όπως αυτή έγινε από το Eurogroup είναι τόσο οικονομικά όσο και πολιτικά εντελώς παράλογη.

Αλλά μήπως ο αληθινός λόγος πίσω από την κρίση αυτή είναι η επιθυμία κάποιων να πάρουν στα χέρια τους το χρυσό της Κύπρου; Η ΕΕ, το ΔΝΤ και η ΕΚΤ το μόνο που κάνουν αυτή τη στιγμή είναι να πιέζουν την Κύπρο προς την χρεωκοπία ρισκάροντας ταυτόχρονα την πρόκληση μιας επιδημίας η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε ολική κατάρρευση της ευρωζώνης.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες έχουν ήδη προσφέρει πακέτα διάσωσης στην Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ιταλία. Τι όμως είναι αυτό που κάνει το πακέτο διάσωσης της Κύπρου τόσο ιδιαίτερο;

Γιατί οι ηγέτες της Ευρώπης προτιμούν να σπρώχνουν τη χώρα προς μια χρεωκοπία και επιδρομή ταυτόχρονα στις καταθέσεις των κυπριακών τραπεζών αντί να την διασώσουν ουσιαστικά;

Υπάρχουν πολλές εξηγήσεις για μια τέτοια συμπεριφορά. Ή οι ηγέτες της τρόικα έχουν κάνει ένα λάθος με καταστροφικές συνέπειες ή απεργάζονται ένα σχέδιο το οποίο δεν είναι γνωστό σε κανένα άλλο πλιν αυτών των ιδίων. Εάν αυτό το πακέτο διάσωσης συνδυαζόμενο με την κατάσχεση των καταθέσεων είναι ένα τραγικό λάθος γιατί οι ίδιοι δεν φαίνονται πρόθυμοι να το διορθώσουν;

Οι ευρωπαίοι διαπραγματευτές επιμένουν ότι η Κύπρος πρέπει να συνεισφέρει με 5,8 δισ.€ γνωρίζοντας όμως ταυτόχρονα ότι το κυπριακό κράτος δεν έχει τα συγκεκριμένα χρήματα. Μέχρι στιγμής όλα δείχνουν ότι η τρόικα δρα με ένα καλά οργανωμένο σχέδιο.

Τι ακριβώς όμως προσπαθούν να επιτύχουν με αυτό; Τα μεγάλα ΜΜΕ αγνοούν το δεδομένο αυτό αλλά αρκετοί έχουν προχωρήσει σε αποκαλύψεις για αυτό το θέμα όπως το πρώην στέλεχος της Goldman Sachs, Andrew Maguire ο οποίος έχει δημοσιεύσει στοιχεία τα οποία υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη υπόθεση μιας εκτεταμένης συνωμοσίας με σκοπό να ωθούν την τιμή του χρυσού και του αργύρου προς τα κάτω.



**Αυτοί που εκμεταλλεύονται την αγορά του χρυσού μπορούν να φτάσουν στα άκρα προκειμένου να κρατήσουν τις τιμές του χρυσού και του αργύρου χαμηλές. Εάν είναι απαραίτητο να οδηγήσουν μια χώρα στην χρεωκοπία προκειμένου να πάρουν 13,9 τόνους χρυσού και να τον χρησιμοποιήσουν για κρατήσουν τις τιμές χαμηλές θα το κάνουν.**

(Πηγή: DefenceNet)

## Ο ορυκτός πλούτος του Αιγαίου, η Ευρώπη και η Άγκυρα

Οι τούρκοι εισέβαλαν στην Κύπρο το 1974 με πρόσχημα την «πολιτική κρίση». Σήμερα, το 2013 με πρόσχημα την «οικονομική κρίση» απειλούν με... μπλοκάρισμα της τιλοποίησης των κοιτασμάτων φυσικού αερίου της Κύπρου, χωρίς βέβαια να εξηγούν πως θα το επιτύχουν αυτό... Η Άγκυρα αντιδρά σε ενδεχόμενη προσπάθεια της Κύπρου να επιταχύνει τις έρευνες για κοιτάσματα φυσικού αερίου. Τούρκοι αξιωματούχοι, με δηλώσεις τους στο πρακτορείο Reuters τονίζουν ότι η τουρκική πλευρά θα χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να μπλοκάρει τις εξελίξεις.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει τηλεσίγραφο στη Λευκωσία να προτείνει ένα εναλλακτικό σχέδιο για τη συγκέντρωση

σχεδόν έξι δισεκατομμυρίων ευρώ που απαιτούνται για να εξασφαλίσει τη σύναψη μιας συμφωνίας διεθνούς δανεισμού - σε διαφορετική περίπτωση θα καταδικάσουν την Κύπρο σε χρεωκοπία. Ωστόσο, ένας Τούρκος κυβερνητικός αξιωματούχος είπε ότι «ο πόρος αυτός ανήκει και στις δύο κοινότητες κι η μελλοντική εκμετάλλευσή του δεν μπορεί να αφεθεί στη βούληση μόνον της νότιας Κύπρου. Μπορεί να αναλάβουμε δράση εναντίον τέτοιων πρωτοβουλιών εάν είναι αναγκαίο».

Η Άγκυρα, παίζοντας το παιχνίδι της Γερμανίας και του Eurogroup και με εκκωφαντική την απουσία της Αθήνας από την υπεράσπιση της Κύπρου απειλεί να «μπλοκάρει» την τιλοποίηση των ενεργειακών κοιτασμάτων δηλαδή των προ-



πώληση των δικαιωμάτων εξόρυξης. Οι εξελίξεις στην Κύπρο αποδεικνύουν ότι η ευρωζώνη δεν έχει μέλλον, όσο αποτελεί όργανο των τοκογλόφων.

Ο Ελληνοισμός της Κύπρου που αντιπτεκται είναι θύμα μίας άθλιας οικονομικής επίθεσης με εστία την Γερμανία και κύριο στόχο το φυσικό αέριο της νήσου. Η Ελλάς είναι ώρα να σταθεί στο πλευρό των Κυπρίων αδελφών μας.



# ΑΚΟΥ ΒΛΕΪΤΕ ΜΙΑ

γράφει ο  
Νικόλαος Η. Σκαντζός



• Εμείς μέχρι προχθές που τον είδαμε καλεσμένο στην τηλεόραση, δεν τον γνωρίζαμε τον κύριο. Δήλωσε Καθηγητής Πανεπιστημίου (του Παντείου, παρακαλώ, στο Ευρωπαϊκό δίκαιο). Έτσι καθώς παρακολουθήσαμε την εικόνα του στον δέκτη, ακούγαμε αυτά που έλεγε, αλλά κυρίως από την φρασεολογία που χρησιμοποιούσε καταλάβαμε ότι μάλλον προέρχεται από την μεγάλη «παραγωγή» καθηγητάδων «φασόν» που παρήγαγε το σύστημα στα μέτρα του και σαν τα μούτρα του, από το 1974 μέχρι σήμερα, που πλημμύρισαν την «αγορά» και που σήμερα τους βρίσκεις πέντε στο... τάληρο μεν, αλλά... με πολλά τάληρα αμειβόμενους δε.

• Ο κύριος καθηγητής, λοιπόν, μιλώντας για θέματα παιδείας είπε τα εξής καταπληκτικά: «Μιλούσα σε μία ομάδα 40 φοιτητών, οι οποίοι βρίσκονται στο 4ο έτος και σε λίγο καιρό θα πάρουν τα πτυχία τους. Δεν θυμάμαι πως, αλλά κάποια στιγμή ήρθε η συζήτηση για τον Μαραθώνιο δρόμο και τότε ρώτησα τους φοιτητές να μου πουν, σε ανάμνηση ποίου γεγονότος γίνεται ο Μαραθώνιος Δρόμος. Από την μεριά των φοιτητών εισέπραξα την άκρα του τάφου σιωπή! Δεν ήξερε να απαντήσει κανείς! Σοκαρίστηκα από το αναπάντεχο γεγονός, αλλά να, που μία φοιτήτρια ξαφνικά άρχισε να αναλύει με κάθε λεπτομέρεια τα ιστορικά γεγονότα και έδωσε σαφή και ξεκάθαρη απάντηση στην ερώτησή μου.

• «Ευτυχώς σκέφτηκα ότι πιθανότατα η φοιτήτρια αυτή θα ήταν από τον Μαραθώνα. Ήξερε, έδωσε την σωστή απάντηση και έτσι έσωσε και την τιμή του Πανεπιστημίου. Αμ δε! Την ρώτησα πως την λένε και από που είναι και πήρα την εξής απάντηση: με λένε Σουλβάνα και είμαι από την Αλβανία!»

• Είπε κι άλλα ο κύριος καθηγητής όπως ότι το 95% των φοιτητών δεν γνωρίζουν τι είναι η τρόικα και, μεταξύ πολλών άλλων, κατέληξε και είπε ότι το 70% των φοιτητών σήμερα είναι «λειτουργικά. αναλφάβητοι!»

**Μία ακόμη απόδειξη ότι σ' αυτή την Χώρα, από λίγο έως πολύ, είμαστε όλοι ένοχοι και δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαίο το σημερινό κατάντημά μας. Ιδού: Δονάτος Παπαγιάννης. Σας λέει τίποτε το όνομα;**

• Βέβαια, ο παρουσιαστής της εκπομπής προσπάρησε τα λεχθέντα από τον κύριο καθηγητή και δεν θεώρησε σκόπιμο να του κάνει την αυτονόητη ερώτηση που θα έκανε, ότι κάποιος άλλος δημοσιογράφος, αλλά ένας οποιοσδήποτε απλός Έλληνας πολίτης.

• Δηλαδή πώς, κύριε καθηγητά, έφτασαν στο πτυχίο όλα αυτά τα τούβλα; Πώς τους περνούσατε από έτος σε έτος, με τι βαθμούς και έναντι ποιας επιδόσεως. Και εν πάση περιπτώσει πού τους στέλνετε τώρα και τι να κάνουν εκεί έξω, όταν σε λίγο καιρό θα πάρουν τα πτυχία τους; Δεν νομίζετε ότι έχετε ευθύνες γ' αυτήν την κατάντια, για την οποία αντί να ντρέπεστε, έχετε και την αναίδεια να την ομολογήτε;

• Όχι, δεν του έγινε καμία ερώτηση ή έστω παρατήρηση από τον δημοσιογράφο. Φαινόταν μάλιστα να είναι και ευχαριστημένος (ο δημοσιογράφος) που «μπάζωσε» τον τηλεοπτικό χρόνο με ένα και μόνο μπάζο: τον «κύριο καθηγητή». Δεν θα μας παραξένευε καθόλου αν μαθαίναμε ότι ο εν λόγω δημοσιογράφος υπήρξε και μαθητής του, οπότε θα εξηγείτο και η χλιαρή αντιμετώπιση και ο ρόλος του ως οικοδεσπότης.

• Το γεγονός ότι από 40 φοιτητές δεν ήξερε να απαντήσει κανείς στην ερώτηση του «κυρίου» καθηγητή, δεν είναι μεμονωμένο ή τυχαίο περιστατικό. Δυστυχώς η άγνοια και η αμάθεια είναι ο κανόνας, στην συντριπτική πλειοψηφία των νέων που υποτίθεται ότι σπουδάζουν. Νέοι, οι οποίοι κατά την διάρκεια της μέσης εκπαίδευσης δεν έδιναν καμία σημασία στην γνώση, ξαφνικά ενδιαφέρθηκαν για την ανώτερη εκπαίδευση! Ο λόγος; Να φύγουν από το οικογενεια-

κό περιβάλλον και τον έλεγχο των γονιών και να περάσουν. καλά. Πήραν ένα κομμάτι από τον γονιό ή πήραν ένα δάνειο, πήραν έναν σάκο με τα απαραίτητα, πήραν το ΚΤΕΛ και βουρ για... σπουδές!

• Σε αυτή τους την όμημη επιθυμία ήρθε αρωγός το Ελληνικό κράτος. Πώς; Γέμισε την Χώρα με Πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Γέμισε ουσιαστικά η Ελλάδα με παράγκες, οι οποίες παρίσταναν τα Πανεπιστήμια. Από το 1993 και μετά ιδρύθηκαν 5 Πανεπιστήμια (πέρα από τα λεγόμενα ανοικτά) και 80 νέα τμήματα στα είδη λειτουργούντα. Η χώρα των 10 εκατομμυρίων κατοίκων και με υπογεννητικότητα, το 1993 διέθετε 334 τμήματα σε ΑΕΙ! Με τον ίδιο ρυθμό αναπτύχθηκαν το ίδιο διάστημα και τα ΤΕΙ. Αυζήθηκαν κατά 111 τμήματα!

• Διασπάρθηκαν όλα αυτά ανά την επικράτεια και, καθώς αντιλαμβάνεται ο καθένας, αυτά έπρεπε να γεμίσουν με φοιτητές, τους οποίους βεβαίως θα δίδασκαν καθηγητές του τύπου του «κυρίου» που προαναφέραμε παραπάνω και που είχε το θράσος να καταγγέλλει και την αγραμματοσύνη τους. Την αγραμματοσύνη ποιων; Αυτών τους οποίους δίδασκε... ο ίδιος!

• Καθηγητής, σου λέει ο άλλος με στόμφο. «Καθηγητής» Ανδρέας! «καθηγητής» Σημίτης, «καθηγητής» Στουρνάρας, «καθηγητής» Αλογοσκούφης, Χριστοδουλάκης, Γιαννίτσας, Παπατωνίου, Μέργος! Βαριά ονόματα! «Καθηγητές τρεις και έχαθη η πατρίς» όπως έλεγε και ο Καγκελάριος της Γερμανίας, Βίσμαρκ.

• Βέβαια, το κράτος έπαιξε τον πρωταρχικό

προδοτικό ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία. Κατήργησε την βάση του 10 στις εισαγωγικές εξετάσεις και... όσοι πιστοί (και κούτσουρα) προσέλθετε! Έμπαιναν στις σχολές οι υποψήφιοι φοιτητές, ακόμη και με βαθμό 3. ΝΑΙ, ΜΕ ΤΡΙΑ! Το γράφουμε ολογράφως! Πλημμύρισε η Ελλάδα, από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη, από φοιτητές! Έμεινε έρημη η επαρχία από εργατικό δυναμικό. Έψαχνες με το λυχνάρι να βρεις νέο υδραυλικό, εργάτη, τεχνίτη, αγρότη και οποιοδήποτε παραγωγικό άτομο. Σε πολλές επαρχιακές πόλεις διπλασιάστηκε σχεδόν ο οικοδομικός ιστός για να στεγάσει τους νέους φοιτητές. Χτίστηκαν χιλιάδες πονηκότρυπες, ίσα-ίσα να χωράνε ένα κρεβάτι και ένα τραπέζι. «Τονώσαμε» έτσι και την κατά τόπους οικονομία, με τις οικονομίες μιας ζωής φτωχών γονιών που είχαν την αφέλεια να πιστεύουν ότι το παιδί. σπουδάζει.

• Που είναι τα παιδιά σου, μπάρμπα; «Α! Σπουδάζουν!» Πού σπουδάζουν, μπάρμπα και τι; Α! «Το ένα είναι στα Γρεβενά, στο ΤΕΙ, και σπουδάζει συστήματα εφοδιασμού.» Το άλλο; «Α! Το άλλο είναι στο ΤΕΙ Καλαμάτας και σπουδάζει ανθοκομία. Δεν είχα χρήματα να το σπουδάσω, αλλά ευτυχώς μου έδωσε η τράπεζα δάνειο.» Φοβερά πράγματα! Ήπαιρναν δάνεια, τα οποία ακόμη χρωστάνε, κινδυνεύουν να τους πάρουν το σπίτι οι τράπεζες. Και πως να ξεχρεώσουν αφού και η πετσοκομμένη σύνταξη πλέον δεν φτάνει ούτε για να ζήσουν; Αποκορύφωμα; Το παιδί αποφοίτησε -όπως αποφοίτησε, τελοσπάντων- παρόλα αυτά θεωρείται επιστήμονας. Τι και αν είναι άνεργο, τι και αν το δάνειο... φωνάζει, τι και αν το σπίτι κινδυνεύει. Χιλιάδες οικογένειες σε απελπισία και απόγνωση!

• Καταλαβαίνει ο αναγνώστης τι έγινε; Ήσφινικά η ανώτατη εκπαίδευση έπαψε να είναι πρόνομο για λίγους, ικανούς και εκλεκτούς. Όλοι σπούδαζαν κάτι, άσχετα αν αυτό το κάτι ήταν το τίποτε και δεν θα τους οδηγούσε πουθενά επαγγελματικά. Οι σημερινοί άνεργοι και αγράμματοι επιστήμονες μπορούν να στελεχώσουν μεραρχίες. Οι μόνοι που εργάζονται ακόμη και εισπράττουν παχυλούς μισθούς είναι οι καθηγητράδες, που η μόνη «σπουδή» που έκαναν σαν φοιτητές ήταν εκείνη του αιώνιου φοιτητή, του κομματικού κηφήνα, του ταβλαδόρου, του αφισκολλητή της μουτσούνας του πολιτικάντη. Του πολιτικάντη, ο οποίος αφού τον προστάτευε για χρόνια (με το αζημίωτο, βεβαίως-βεβαίως), κάποια στιγμή τον έκανε και καθηγητή για να διδάσκει τους επόμενους. Σκυταλοδρομία βλακειάς. Η χαρά του βλάκα δηλαδή! Αφού, παράδειγμα, ακόμη και ο Γιωργάκης μπορεί να διδάξει σε ... Πανεπιστήμιο!

• Αποτέλεσμα; Σε τούτην εδώ την Χώρα η βλακεία δεν είναι μόνο απίτητη, είναι πλέον και μόνιμη. Αν οι δανειστές μας ζητούσαν κάποια στιγμή να κάνουν εξαγωγή τους βλάκες, είναι πολύ πιθανόν να ξεχρεώναμε μέσα σε μία νύχτα. Πού τέτοια τύχη!

## Ο βρώμικος πόλεμος του «Εισαγγελάτου»



**Το εγκάρδιο κλίμα που υπήρξε διέφυγε της προσοχής του Λ. Σουχάιμη που ανακάλυψε... αποδοκιμασίες (!) κατά του Παναγιώταρου**

Σε ένα ακόμα ρεσιτάλ ψευδολογίας και διαστρέβλωσης της αλήθειας προχώρησε το newsit του Ευαγγελάτου αναφορικά με την συγκέντρωση διαμαρτυρίας των ομολογιούχων την περασμένη Παρασκευή στο ΣτΕ και στην Βουλή. Οι γνωστοί μετρ της παραπληροφόρησης και συγκεκριμένα ο... έγκριτος δημοσιογράφος Λευτέρης Σουχάιμη που βρίσκεται σε εντεταλμένη υπηρεσία έγραψε πως οι εκπρόσωποι της Χρυσής Αυγής αποδοκιμάστηκαν από τους ομολογιούχους, την ίδια ώρα που οι Συναγωνιστές έγιναν δεκτοί με αγκαλιές και φιλιά, καθώς οι συγκεκριμένοι αναγνωρίζουν πως η Χρυσή Αυγή στέκεται στο πλευρό τους από την πρώτη στιγμή με παρεμβάσεις στη Βουλή, αλλά και με παρουσία σε όλες τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. Συγκεκριμένα, ο Συναγωνιστής Ηλίας Παναγιώταρος έχει προχωρήσει σε συνεχόμενες ερωτήσεις και επίκαιρες ερωτήσεις στην Ολομέλεια, προβάλλοντας τα δίκαια αιτήματα των Ομολογιούχων.

Η αλήθεια που δεν τους επιτρέπεται από τα αφεντικά τους να προβάλλουν τα αργυρώνητα ΜΜΕ είναι πως σύ-

σωμη η κοινοβουλευτική ομάδα της Χρυσής Αυγής βρέθηκε στο πλευρό των Ελλήνων μικροομολογιούχων, οι οποίοι εξαπατήθηκαν από την κυβέρνηση και έχασαν τις οικονομίες τους. Την Παρασκευή το πρωί ο Συναγωνιστής Ηλίας Παναγιώταρος βρέθηκε στο ΣτΕ όπου έγινε η συζήτηση για το ΠΣΙ, το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων.

Οι Συναγωνιστές Αρτέμης Ματαθαίουπουλος, Νίκος Κούζηλος, Νίκος Μίχος, Χρυσόβαλάντης Αλεξόπουλος και Ηλίας Παναγιώταρος συμμετείχαν στην διαμαρτυρία των ομολογιούχων στο Σύνταγμα, όπου έτυχαν θερμότητας υποδοχής από το σύνολο των συγκεντρωμένων. Αργότερα, αντιπροσωπεύει τους συναντήθηκε με τους συναγωνιστές στα γραφεία της Χρυσής Αυγής στην Βουλή. Εκεί εξέθεσαν την αδικία την οποία υφίστανται από την μνημονιακή συγκυβέρνηση του Σαμαρά και του Βενιζέλου και δεν έκρυψαν την οργή τους συλλέγοντας για το πολιτικό σύστημα. Από την πλευρά τους οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής επανέλαβαν για μια ακόμη φορά ότι θα σταθούν στο πλευρό τους εντός και εκτός Κοινοβουλίου.



# Χιλιάδες Εθνικιστές στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην γερμανική πρεσβεία για την τοκογλυφική επίθεση στην Κύπρο

## Κάτω η χούντα του μνημονίου - Η Ελλάδα δεν πωλείται

ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ  
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΝΙΚΗ

Με την συμμετοχή χιλιάδων Ελλήνων Εθνικιστών πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση διαμαρτυρίας και συμπαραστάσης στον Κυπριακό Λαό στην γερμανική πρεσβεία. Το συγκεντρωμένο πλήθος έφτανε μέχρι τον σταθμό μετρό του Ευαγγελισμού. Εθνικιστικά συνθήματα δονούσαν την ατμόσφαιρα όπως: «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες», «ΟΧΙ στην εκχώρηση της Εθνικής κυριαρχίας» και «Κύπρος - Αιγαίο - Μέτωπο Ενιαίο». Παρούσα στην εκδήλωση ήταν σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα της Χρυσής Αυγής. Ο χώρος γύρω από την πρεσβεία ήταν ασφυκτικά αποκλεισμένος από δυνάμεις των ΜΑΤ.

Τον λόγο πήρε αρχικά ο Συναγωνιστής Ηλίας Κασιδιάρης που μίλησε για τα ύποπλα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γερμανίας της Μέρκελ. Ο εκπρόσωπος Τύπου της Χρυσής Αυγής επισήμανε τον βρώμικο ρόλο των αργυρώνητων ΜΜΕ που λασπολογούν και αποσιωπούν τις θέσεις και την ποικιλόμορφη κοινοβουλευτική και κοινωνική δράση της Χρυσής Αυγής. Το μήνυ-



μα που βγήκε και από αυτήν διαμαρτυρία ήταν βροντερό απέναντι σε διεθνείς τοκογλύφους και λαθρομετανάστες: «ΕΞΕ ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!» Στην συνέχεια ο συναγωνιστής Γεώργιος Γερμενής επισήμανε ότι βαθύτερος στόχος των τοκογλύφων είναι ο ορυκτός πλούτος της Κύπρου, κάτι το οποίο δεν θα επιτρέψουν οι Έλληνες Εθνικιστές που θα σταθούν στο πλευρό των Κυπρίων αδελφών μας. Ο Συναγωνιστής Παναγιώτης Ηλιόπουλος κατήγγειλε την συγκυβέρνηση του μνημονίου ως γερμανόφιλος που γλείφουν την Μέρκελ και τόνισε ότι η Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα και το ΕΛΑΜ στην Κύπρο θα αποτινάξουν τον ζυγό των διεθνών τοκογλύφων. Ο συναγωνιστής Αρτέμης Μαθαίοπουλος δήλωσε πως το μνημόνιο σκοτώνει την Ελλάδα, κάτι που δεν θα επιτρέψουν οι Έλληνες Εθνικιστές. Ο συναγωνιστής Νίκος Μίχος δήλωσε πως οι Έλληνες Εθνικιστές δεν έσκυψαν ποτέ το κεφάλι και ούτε τώρα θα

λυγίσουν κόντρα στον πόλεμο που διεξάγεται εναντίον μας. Ο συναγωνιστής Χρήστος Παππάς μίλησε για την μόνη λύση απέναντι στον πόλεμο των διεθνών τοκογλύφων, η οποία είναι η ένωση της Κύπρου με την μητέρα Ελλάδα. Ο συναγωνιστής Ηλίας Παναγιώταρος μίλησε για τους υποταγμένους πολιτικάντδες που δεν κάνουν κουβέντα για το κατοχικό δάνειο και πως το ΟΧΙ δεν είναι ούτε δύσκολο, ούτε ντροπή. Η Χρυσή Αυγή είναι ήδη πολύ δυνατή γι' αυτό το διεφθαρμένο σύστημα τρέμει τις εκλογές! Ο συναγωνιστής Ιωάννης Λαγός μίλησε για την δύναμη της Χρυσής Αυγής στο δρόμο και τόνισε πως το Λαϊκό Εθνικιστικό Κίνημα είναι εδώ για το καλό της πατρίδας και θα επικρατήσει. Η δυναμική εκδήλωση διαμαρτυρίας και συμπαραστάση στον Κυπριακό Λαό ολοκληρώθηκε με τάξη και πειθαρχία, καθώς οι συγκεντρωμένοι έψαλλαν τον Εθνικό Ύμνο και τον ύμνο της Χρυσής Αυγής.



Παρούσα στην εκδήλωση ήταν σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα της Χρυσής Αυγής, ενώ ο χώρος γύρω από την πρεσβεία ήταν ασφυκτικά αποκλεισμένος από δυνάμεις των ΜΑΤ.



Εμείς, οι Έλληνες Εθνικιστές θα σταθούμε στο πλευρό των Κυπρίων αδελφών μας

### Τα παιδιά με τις μαύρες μπλούζες ξεφτίλισαν τους δοσίλογους

Η σκιά των δυνάμεων κατοχής έχει πέσει βαριά στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Οι γερμανοί έχοντας καθυποτάξει πλήρως τους πολιτικάντδες κυβερνώντες και την αντιπολίτευση αξιωματική και μη... που λίγες μέρες πριν πήγε σε ΗΠΑ και Γερμανία για να δώσει τη διαπιστευτήρια του και να γίνει «αποδεκτός» από τους δανειστές μας. «Οι δανειστές έχουν πάντα καλύτερη μνήμη από τους οφειλότες» έγραφε ο Βενιαμίν Φραγκλίνος και επιβεβαιώνεται σήμερα. Έχοντας βάλει το νερό στο αυλάκι στην χώρα μας αποφάσισαν να στρέψουν τα πυρά τους στην Κύπρο μας.



Καμία συγκέντρωση αλληλεγγύης δεν είδαμε από τους καπλυτευτές των εθνικών και κοινωνικών αγώνων του ΣΥΡΙΖΑ του ΚΚΕ αλλά και όλης σχεδόν την πολιτικής σκηνής. Λέμε σχεδόν γιατί μέσα σε αυτή την σιγή μια φωνή διαπέρασε σαν ρεύμα τον αέρα και έφτασε στην καρδιά της ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΣ. Ήταν τα παιδιά με τις μαύρες μπλούζες και τις σπριαίες στα χέρια. Όλη η Αθήνα δονήθηκε από τις φωνές του ανθού της πατρίδας μας από τους πιστούς στις ιδέες και στα εθνικά ιδεώδη.

ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ  
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΝΙΚΗ

### Νέο γραφείο στον Πύργο Ηλείας

Μετά την Βάρδα και την Αμαλιάδα, η Χρυσή Αυγή άνοιξε ένα ακόμα γραφείο, αυτή τη φορά στην πρωτεύουσα του νομού, τον Πύργο. Καλούμε τους Ηλείους συμπατριώτες μας να περνούν τις γραμμές μας, στον αγώνα μας για μια Ελεύθερη Ελλάδα. Οι εγγραφές νέων μελών έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ το γραφείο μας λειτουργεί κάθε Τετάρτη 10:00-13:00 και κάθε Πέμπτη και Σάββατο 19:00-21:00. Μάλιστα την Πέμπτη 28 Μαρτίου (ώρα 20:00), θα πραγματοποιηθεί ομιλία για τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις.

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ - Τ.Ο. ΠΥΡΓΟΥ  
Αγ. Γεωργίου και Υψηλάντου



### Εθνικιστική Συνάντηση στην Πιερία

Η Τ.Ο. Πιερίας πραγματοποίησε ενημερωτική συνάντηση στον Λόφο Πιερίας για τις πολιτικές θέσεις της Χρυσής Αυγής. Ακολούθησε διάλογος μεταξύ του γραμματέα της Ν.Ε., Συναγωνιστή Παπαδημητρίου Γεωργίου και δεκάδων παρευρισκομένων υποστηρικτών και φίλων του Κινήματος. Κατά την συνάντηση θίχθηκαν και συζητήθηκαν τα φλέγοντα ζητήματα του Τόπου και αναπτύχθηκαν θέματα που αφορούν στην οργάνωση και δράση της Τοπικής, προκειμένου να ενταθεί ο Αγώνας μας.

Τ.Ο. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: Δραγούμη 1 και Ειρήνης



ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ  
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΝΙΚΗ

### Το Μεσολόγγι αγκάλιασε το Εθνικιστικό Κίνημα Λαοθάλασσα Εθνικιστών

Χιλιάδες Έλληνες πατριώτες βρέθηκαν στα εγκαίνια των νέων γραφείων της Χρυσής Αυγής στην Ιερά πόλη Μεσολογγίου όπου επιφύλαξαν θερμή υποδοχή με επευφημίες και συνθήματα στον Αρχηγό της Χρυσής Αυγής Νικόλαο Μικαλολιάκο. Παρά το κλίμα τρομοκρατίας των προηγούμενων ημε-

ρών, ο κόσμος κατέκλυσε το κέντρο του Μεσολογγίου. Λίγες μέρες πριν τα εγκαίνια άγνωστοι τοποθέτησαν στην είσοδο των γραφείων της Τ.Ο. Μεσολογγίου εκρηκτικό - εμπρηστικό μηχανισμό, αποτελούμενο από πολλά γκαζάκια. Στη εκδήλωση βρέθηκαν και οι Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης, Χρήστος Παππάς, Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Ηλίας Κασιδιάρης, Ιωάννης Λαγός, Μιχαήλ Αρβανίτης, Ελένη Ζαρούλια, Ηλίας Παναγιώταρος και κλιμάκιο στελεχών. Ο Γενικός Γραμματέας της Χρυσής Αυγής Νικόλαος Μικαλολιάκος και οι άλλοι βουλευτές μίλησαν ενώπιον εκατοντάδων φίλων της Χρυσής Αυγής. «Είναι τιμή δική μου που βρίσκομαι στο Μεσολόγγι, στην Ιερά Πόλη της Ελλάδος», ξεκίνησε την ομιλία του ο Ν. Μικαλολιάκος που στη συνέχεια εξαπέλυσε δριμύ κατηγορώ εναντίον της τρικομματικής κυβέρνησης, αλλά και όσων πρόσκεινται στον αριστερό χώρο. Η εκδήλωση έληξε με όλους τους παριστάμενους να ψάλλουν τον Εθνικό Ύμνο σε στάση προσοχής.



ΣΗΜΑΙΕΣ 15 ΕΥΡΩ

ΜΠΛΟΥΖΕΣ 10 ΕΥΡΩ

ΧΑΚΑΤΑΣΤΙΜΑ blogspot.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 210.6920694

#ΧΑ01 10 €

#ΧΑ03 10 €



## Στον Κόσμο των Ιδεών

### ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ

#### 27 ΜΑΡΤΙΟΥ

1821: 1.Ο Πανουργιάς υψώνει την σημαία της Επανάστασης στα Σάλωνα. Ο Κολοκοτρώνης με τα παλικάρια του μάχεται εναντίον των Τούρκων στον Άγιο Αθανάσιο Καρυταίνης και στη συνέχεια στο καμμένο τζαμί Καρυταίνης. Οι οπλαρχηγοί Κορίνθου και Μεγάρων αποκλείουν τους Τούρκους στην Ακροκόρινθο.  
2. Ο Αθανάσιος Διάκος, μετά από δοξολογία στη Μονή του Οσίου Λουκά, κηρύσσει την Επανάσταση στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Ελληνικές δυνάμεις, με επικεφαλής τον αρματολό Πανουργιά, ελευθερώνουν την πρωτεύουσα της Φωκίδας, Σάλωνα (Άμφισσα).

#### 28 ΜΑΡΤΙΟΥ

1821: 1.Ο Δήμος Σκαλτσάς υψώνει την Σημαία της Επανάστασης στο Λιδωρίκι.  
2. Γίνεται η πρώτη συνεδρίαση της Γερουσίας στην Καλαμάτα. Οι οπλαρχηγοί της Νοτίου Πελοποννήσου υπό τους Γρηγοράκηδες πολιορκούν τους Τούρκους στο φρούριο της Μονεμβασίας αφού προηγουμένως μέσω μάχης τους ανάγκασαν να τραπούν σε φυγή.  
3. Την νύκτα της 28ης ο λαός της Ύδρας επαναστατεί και κυριεύει τα ναυλοχού-ντα πλοία.

#### 29 ΜΑΡΤΙΟΥ

1430: Οι δυνάμεις του Οθωμανού σουλτάνου Μουράτ Β' καταλαμβάνουν την πόλη της Θεσσαλονίκης.  
1823: Συνέρχεται στο Άστρος Κυνουρίας η Β' Εθνική Συνέλευση, η οποία εκλέγει ως πρόεδρο του Εκτελεστικού τον Πετρόμπεη Μαυρομικάλη, ορίζει ως έδρα διοικήσεως την Τρίπολη και κλείνει τις εργασίες της στις 18 Απριλίου με τη «Διακήρυξη για την πολιτική των Ελλήνων ύπαρξιν και ανεξαρτησία».  
1870: Γεννήθηκε ο Παύλος Μελάς.

#### 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

1821: Μεγάλη μάχη μεταξύ των Ελλήνων Επαναστατών υπό τους Μαυρομικαλαίους και Τούρκους στο Καλογεροβούνι Καρυταίνης. Στη Σμύρνη οι Τούρκοι κατασφάζουν χιλιάδες Ελλήνων. Στη Λειβαδειά ο Αθανάσιος Διάκος νικά τους Τούρκους και τους τρέπει σε φυγή. Στην Αταλάντη υψώνεται η σημαία της Επανάστασης από τον Αντ. Κοντοσοπούλο.  
1825: ο Οδυσσεύς Ανδρούτσος δίνει σφοδρή μάχη εναντίον των Τούρκων στο μοναστήρι του Προφ. Ηλία Λοκρίδος και τους νικά.  
1946: Επίθεση κομμουνιστών στο Σταθμό Χωροφυλακής Λιτόχωρου με συνέπεια να σκοτωθούν 9 χωροφύλακες και 2 στρατιώτες.

#### 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

1821: Κατόπιν διαταγής του Σουλτάνου γίνονται σφαγές των Ελλήνων Χριστιανών σε όλη την Τουρκία. Ο οπλαρχηγός Μούσγος υψώνει την σημαία της επανάστασης στη Θήβα.  
1822: Ο Νικηταράς στην Στυλίδα δίδει νικηφόρα μάχη εναντίον των Τούρκων.  
1911: Κατόπιν νέων οδηγιών του νεοτουρκικού κοιμητώ, εφαρμόζεται σε όλη την έκταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με μεγαλύτερη αυστηρότητα ο αποκλεισμός των ελλήνων εμπόρων.  
1947: 1.Η Ελληνική Σημαία υψώνεται στο διοικητήριο της Ρόδου, μετά την ένωση της νήσου με την Ελλάδα.  
2.Αποθνήσκει ο βασιλεύς Γεώργιος ο Β'.  
1955: Έναρξη του Αγώνα της ΕΟΚΑ

#### 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

1822: 1.Οι σφαγές των Τούρκων στην νήσο Χίο είναι πρωτοφανούς αγριότητας ιδίως στα χωριά Θυμιάνα, Ερυθρά Καλημιασιά και στο μοναστήρι του Αγίου Μηνά.  
2.Στη Μπλιά του Ολύμπου γίνεται μάχη μεταξύ Ελλήνων υπό τον Πανουργιά και τρέπουν τους Τούρκους σε φυγή.  
1956: Μαθητές του Γυμνασίου και του Κολεγίου Πάφου, τραγουδώντας τον Εθνικό Ύμνο και φωνάζοντας το σύνθημα «Ένωσις», έρχονται σε σύγκρουση με ισχυρές αγγλικές δυνάμεις.



# Από τον φόβο της επιβίωσης, στην θέληση για ελευθερία

Ο Ιπποκράτης στο «Περί Φύσιος Ανθρώπου», χρησιμοποιεί για πρώτη φορά τον όρο μελαγχολία (μέλανος χολή) για να εξηγήσει την δυσάρεστη συναισθηματική διάθεση του ατόμου που συνοδεύεται από εξάντληση, τάσεις φυγής και άλλες αρνητικές σκέψεις που οδηγούν στις αντίστοιχες δράσεις. Κατά τον σπουδαίο αυτόν θεμελιωτή της ιατρικής Επιστήμης, το σώμα περιέχει τέσσερις χυμούς: το αίμα, το φλέγμα, την κίτρινη και τη μαύρη χολή, ενώ προϋπόθεση της καλής υγείας, είναι η ισορροπία της αναλογίας των χυμών αυτών.

Ο φιλόσοφος Αριστοτέλης παρατηρεί ότι οι Άνδρες (της εποχής...) που ξεχώρισαν στην πολιτική, την φιλοσοφία ή τις τέχνες, παρουσιάζουν συμπτώματα μελαγχολίας, ενώ και για τον μέγιστο Πλάτωνα, η ίδια διάθεση είναι συνδεδεμένη τόσο με την έμπνευση και την διάνοια, όσο και με την τρέλα.

## Μαϊάνδρος



ΤΕΥΧΟΣ 2 © ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

### Από το δεύτερο τεύχος της διμηνιαίας Εθνικιστικής Ιδεολογικής Επιθεώρησης «Μαϊάνδρος»

Από τους αρχαίους λοιπόν χρόνους, η ψυχική αυτή νόσος που ανθεί σήμερα περισσότερο από ποτέ, ήταν αναπόσπαστο στοιχείο της ζωής και της δημιουργίας.

Λίγους αιώνες αργότερα και μέχρι την Αναγέννηση, η μελαγχολία χαρακτηρίζεται ως αμάρτημα και κατά τους θεολόγους του μεσαίωνα, μία από τις αδυναμίες της ανθρώπινης ψυχής που οδήγησε στο προπατορικό αμάρτημα. Σε ακραίες περιπτώσεις μάλιστα συνδέθηκε με την δαιμονική κατάληψη και άλλες μεταφυσικές ερμηνείες.

Σήμερα και ενώ η σύγχρονη Επιστήμη έχει απαντήσει πολλά ερωτήματα που σχετίζονται με τη νόσο, παρατηρείται στην χώρα μας μια άνευ προηγουμένου κατάσταση με χιλιάδες αυτοκτονίες και άλλες τόσες απόπειρες. Είναι αυτό που κάποιοι εύστοχα χαρακτήρισαν ως «εθνική κατάθλιψη». Αυτό το κύμα απόγνωσης δεν οφείλεται φυσικά μόνο σε παθολογικά αίτια, αλλά κυρίως σε εξωγενείς παράγοντες που επιβλήθηκαν στον λαό μας.

Ο «πολιτισμός» της παγκοσμιοποίησης αντιλαμβάνεται τη μελα-

χολία κυρίως ως αποτέλεσμα μιας απώλειας υλικής, γιατί είναι ακριβώς δομημένος βάσει του καταναλωτικού τρόπου ζωής. Η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση του κανόνα... Η Ελληνική περίπτωση από την άλλη, παρουσιάζει και κάποιες ιδιαιτερότητες που θα αναφέρουμε παρακάτω.

Ακούμε συχνά γύρω μας την απορία: «Μα γιατί δεν ξεσηκώνεται ο λαός;» Σπανιότερα, το ερώτημα τίθεται στην σωστή του βάση: «Πως κατάντησαν έτσι οι Έλληνες;»...

Χωρίς ουδεμία συνωμοσιολογική διάθεση, θα πρέπει να πούμε ότι η σημερινή κοινωνική οκνηρία έχει σχεδιαστεί και εκτελεστεί με ακρίβεια από τους εξουσιαστές του κόσμου.

Η οικονομική κρίση δεν παρουσιάστηκε μόνο στην Ελλάδα. Γνωρίζοντας όμως τις ιδιαίτερες αντιστάσεις του Ελληνικού λαού, φρόντισαν κάποιοι να τις αποδυναμώσουν, δηλητηριάζοντας τις Ρίζες μας με τον εθνομηδενισμό, την «αντρατασιατική» (βλέπε ανθελληνική) φρενίτιδα, την απαξίωση της Πίστης ή θεσμών όπως ο Στρατός. Όλα αυτά δεν απαξιώθηκαν με τον ερχομό της οικονομικής κρίσης (π.χ. με την μείωση των μισθών στους στρατιωτικούς κ.α.), αλλά ολόκληρες δεκαετίες πριν.

Οι παραδοσιακές αξίες της οικογένειας χτυπήθηκαν πρώτες από το σύγχρονο τρόπο ζωής. Το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου παραμερίστηκε από τον ατομισμό και η αξιοκρατία από το ρουσφέτι. Η εθνική μας ομοιογένεια αλλοιώθηκε από την εισβολή εκατομμυρίων λαθρομεταναστών και μαζί τους απλώθηκε ο τρόμος της εγκληματικότητας πάνω στην χώρα. Τα σύνορά μας αμφισβητούνται σε κάθε γωνιά και η μία εθνική προδοσία διαδέχθηκε την άλλη, με τρόπο ατιμωτικό. Ένα ακόμα παράδειγμα που στηρίζει τους ισχυρισμούς μας, είναι και τα σχολικά βιβλία, που πλέον εξυπηρετούν την λήθη και την πολιτική των «ίσων αποστάσεων» και της μονομερούς «φιλίας». Χτυπήθηκε επίσης ο πολιτισμός μας σε κάθε του έκφανση: την μουσική, το θέατρο, την αρχιτεκτονική...

Αυτά είναι ένα μικρό μόνο δείγμα από το σχέδιο αφελλνισμού που εφαρμόστηκε στην Πατρίδα μας. Ένα σχέδιο που οργανώθηκε από τους παγκόσμιους δυνάστες και εκτελέστηκε με πειθαρχία από τις κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης, με την απλόχερη συμπαράσταση της αριστεράς ειδικά στους τομείς «ανθρωπίνων δικαιωμάτων», τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως άλλοθι για να καταπατηθούν τα δικαιώματα του δικού μας λαού.

Αυτό που απέμεινε να σφραγίσουν οι δυνάστες της Ελλάδας, είναι η πλήρης εκχώρηση της εθνικής μας κυριαρχίας και αυτό συντελείται σήμερα με τα μνημόνια των διεθνών τοκογλύφων και όπου σαν αντίτιμο, «κερδίζουμε» την διαιώνιση της διαφθοράς του πολιτικού κατεστημένου. Χαμένοι από όποια πλευρά και αν το δει κανείς.

Εμείς, οι Έλληνες Εθνικιστές, το επαναλαμβάνουμε: Η οικονομική κρίση δεν είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει σήμερα ο λαός μας. Είς ό,τι αφορά το μνημόνιο και τις τοκογλυφικές συμβάσεις, το πρόβλημα έγκειται στο ότι η Ελλάδα παύει να είναι ανεξάρτητο κράτος, αν και αυτό ξεκίνησε (φανερά...) ήδη από τη εποχή Σημίτη με την νομισματική ένωση. Απέναντι σε όλα αυτά, οι Έλληνες θα μπορούσαν να αμυνθούν και να καταστήσουν την χώρα μας πρωταγωνιστή – και όχι υποχείριο – της Ευρώπης. Όμως για να συμβεί αυτό, χρειάζεται πάνω από όλα ένα εθνικό κράτος, χρειάζεται μια αληθινή πατριωτική ηγεσία και απαιτείται ένας λαός ενωμένος και αποφασισμένος να διεκδικήσει τα συμφέροντά του.

Αυτό φοβούνται περισσότερο σήμερα οι διεθνείς τοκογλύφοι και το πολιτικό σύστημα: Να μην θεριέψει ο Ελληνισμός. Και υπό τις σημερινές συνθήκες, μόνο ένα Κίνημα μπορεί να αφυπνίσει την προδομένη υπερηφάνεια των Ελλήνων. Ένα Κίνημα που δέχεται εντολές, όχι από ξένα κέντρα, αλλά από την φυλετική μας συνείδηση.

Θα έρθει σύντομα η ώρα, που η «εθνική κατάθλιψη» θα μετατραπεί από φόβος επιβίωσης σε δημιουργική ορμή ζωής. Η σημερινή κατάπτωση, ως γίνει αφορμή και οίστρος για μια νέα Ελληνική Επανάσταση ενάντια στους προδότες και τους προσκυνημένους.

ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ



## Σελίδες Ιστορίας

# Η ηρωική έξοδος Μεσολογγίου

Μέσα στα χρόνια της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας, τις τόσες νικηφόρες μάχες, τόσες προδοσίες και φοβερές καταστροφές ξεχωρίζει σαν φωτεινό ορόσημο του Αγώνα η έξοδος του Μεσολογγίου. Η έξοδος αυτή πραγματοποιήθηκε στη δεύτερη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου (12/2/1825-10/4/1826).

Το διάστημα αυτό τον κλοιό γύρω από την Ελληνική πόλη έσφιγγαν οι ορδές του Τούρκου πασά Ρεσίτ (Κιουταχί) και το τακτικό στράτευμα του Ιμπραήμ Πασά. Γύρω στις 35.000 Τούρκοι, Αλβανοί μισθοφόροι και Αιγύπτιοι πολιορκούσαν 10.500 Έλληνες από τους οποίους η πλειονότητα ήταν γυναίκοί και παιδιά. Ο "φράκτες" όπως είχε περιπαικτικά ο Αιγύπτιος επικεφαλής ευθυνόταν για εκατόμβες θυμάτων του στρατού του. Είχε απελπίσει πολλές φορές την ημισέληνο και κάθε φορά στεκόταν σαν γρανίτης στις μανιασμένες επιθέσεις των μουσουλμάνων. Ωστόσο η

**Με απροσδόκητα ορμητική επίθεση απελπισίας οι Έλληνες με την δύναμη της λύσσης κατακρεουργούν όποιον εχθρό βρίσκουν μπροστά τους και κερδίζουν τόσο χώρο που τους επιτρέπει να φτάσουν ως τον Αχελώο ποταμό.**

κατάσταση εντός της πόλεως ήταν τραγική. Η τεράστια νίκη στο νησάκι Κλείσοβα όπου 130 Έλληνες συνέτριψαν 6000 εχθρούς προκαλώντας τους 4.000 απώλειες δεν καταφέρνει να αλλάξει την έκβαση της πολιορκίας. Οι ηρωικοί εναπομείναντες κάτοικοι και πολεμιστές λιμοκτονούσαν τρεφόμενοι με ποντίκια, ρίζες και φύκια, ιδίως μετά την κατάληψη του μικρού νησιού Βασιλάδι, που χρησίμευε σαν μικρή αποθήκη τροφίμων της πόλης. Όμως σε κανέναν το νου δεν μπήκε η σκέψη για παράδοση. Τρεις φορές είχε προσφέρει έντιμη παράδοση ο Ιμπραήμ υποσχόμενος να τους μεταφέρει στην Άρτα ή σε άλλη πόλη της αρσεκείας τους με τον όρο να καταθέσουν τα όπλα. Έπεσαν όλες στο κενό. Όλοι αντάξιοι των ηρωικών προγόνων, πρόμαχοι του Έθνους είναι πανέτοιμοι για την ύστατη αναμέτρηση. Αποφασίζουν λοιπόν στις 10 Απριλίου έξοδο προς την Ελευθερία ή τον Θάνατο. Ετοιμάζονται οι γενναίοι Σουλιώτες και δίπλα τους οι ατρόμητοι Μεσολογγίτες με το ντουφέκι στο χέρι και δίνοντας κουράγιο στην οικογένειά τους. Όλα ήταν σιωπηλά. Το πέπλο της νύκτας καλύπτεται από αδιάκοπες αστραπές και βροντές με καταρρακτώδη βροχή. Οι υβριστικές προκλήσεις, οι κραυγές και ο κρότος των κανονιών είχαν σταματήσει. Το σχέδιο όμως ήταν προδομένο και ο εχθρός παραδοκώσε πδονικά τους σκληροτράχηλους υπερασπιστές που κουρέλιασαν το γόητρο του Μουσουλμάνου και αφουγκράζονται τα βήματά τους.

Τα πρώτα βόλια πέφτουν προς τους Έλληνες από τους Αιγύπτιους σκοπούς. Δεν προλαβαίνουν όμως να ξαναγεμίσουν. Τα γιγαγάνια των Ελλήνων τους κομματιάζουν. Τα τύμπανα του



εχθρού καλούν πλέον τους στρατιώτες στα όπλα και μιλιούνια πλησιάζουν. Τα τουρκοαιγυπτιακά τμήματα ανοίγουν σκόπιμα τους στίχους τους βάζοντας έτσι τους ανυποψίαστους Έλληνες σε ένα θανάσιμο κλοιό. Ακολουθούν καταγιστικές ομοβροντίες από τα τυφέκια και τα πυροβόλα που κόβουν το νήμα της ζωής εκατοντάδων αγωνιστών και αμάχων. Οι σκληροτράχηλοι Σουλιώτες μπαίνουν για λίγο σαν ασπίδα για να πέσουν αυτοί πρώτοι νεκροί. Οι κολώνες των εξοδιτών υποχρεώνονται να αλλάξουν πορεία προς τον ενδιάμεσο χώρο της πρώτης και δεύτερης γραμμής χαρακωμάτων, όπου και συντελείται πραγματική σφαγή. Δεν πέφτουν όμως έτσι... Με απροσδόκητα ορμητική επίθεση απελπισίας οι Έλληνες με την δύναμη της λύσσης κατακρεουργούν όποιον εχθρό βρίσκουν μπροστά τους και κερδίζουν τόσο χώρο που τους επιτρέπει να φτάσουν ως τον Αχελώο ποταμό. Εκεί πολλοί σφαγιάζονται από το Αιγυπτιακό ιππικό, γυναίκες κυρίως με τα παιδιά στα χέρια τους, που πολλές φορές αυτοκτονούσαν για να μην πέσουν στα χέρια του εχθρού αφού πρώτα είχαν οι ίδιες σκοτώσει τα παιδιά τους. Περίπου 1.500-1800 Έλληνες έπεσαν (3.500 αυτιά στάλθηκαν στον Σουλτάνο στην Κων/πόλη, έθιμο των Οθωμανών στους πτημένους), οι πιο πολλοί όμως είναι άμαχοι και λιγότεροι οι πολεμιστές. Πολλοί όμως καταφέρνουν και ξεφεύγουν από την θανάσιμη λαβίδα έχοντας αφήσει πίσω και 700 κουφάρια εχθρών σπαρμένα.

Η έξοδος του Μεσολογγίου αποτελεί μια από τις πιο ηρωικές και επικές στιγμές της Επανάστασης. Όπως συμβαίνει και συχνά στην Ελληνική Ιστορία οι Μεσολογγίτες και οι Σουλιώτες λίγοι ενάντια σε πολλούς αρνούμενοι να παραδώσουν την υπερηφάνειά τους και την τιμή τους, οι υπερασπιστές με το Αίμα των προγόνων τους να κυλάει στις φλέβες τους και να τους προστάζει να κάνουν το καθήκον της Φυλής βάδισαν στον θάνατο και την αιωνιότητα. Η άρνηση της δουλείας, της «έντιμης παράδοσης», της υποταγής είναι αυτή που ξεχωρίζει τους Ήρωες, η ελευθερία και η επιλογή υπεράσπισής της μέχρι θανάτου.



## Στον Ερχομό της Άνοιξης του 1821...

Πρώτα ακούστηκε ένας μουντός ήχος από το μικρό -σχεδόν τενεκεδένιο- σήμαντρο, του Ταξιάρχη. Και κατόπιν, ο μεγάλος, επιβλητικός ήχος της χάλκινης καμπάνας, του πιο ψηλού τοίκου στην περίεργη αυτή τοποθεσία. Τον χώρο, που δεν ήταν τίποτε άλλο, από μια πολίχνη συγκροτημένη από μικρά συμπλέγματα οχυρωμένων οικισμών, με στενά καλντερίμια, άλλοτε μεγάλα σε μήκος και ευθεία, κι άλλοτε φιδογυριστά. Επίτηδες κατασκευασμένα, που δίχως πινακίδα και ορμήνια, να οδηγούν όλα στο ίδιο σημείο. Σαν να έχουν λαλιά και αυτά, για να εκφράσουν την ίδια απειλή: «Διαβάτη εδώ εύκολα περιπατείς στα έξω κι όχι στα μέσα. Είμαστε δρόμοι θρασείες και αγενείς, σε καλοδιώχνουμε, δεν σε καλωσορίζουμε». Και πάνω από αυτά τα δρομάκια, πετρόκτιστα οικήματα, που αγωνίζονταν το ένα να ξεπεράσει σε ύψος το άλλο. Σε κάθε γωνιά και ένας μικρός πύργος, σε κάθε στενή ευθεία και παχιά τείχη, με μικρά παράθυρα να στέκονται σχεδόν στην κορυφή, σαν οφθαλμοί που σε κοιτούν ανεπαίσθητα.

Πιο ψηλά από όλους όμως, στο κέντρο της μικρής πόλης, το καμπαριό του Ταξιάρχη, που την ημέρα εκείνη φάνταζε για όποιον βρισκόταν υπό τη σκέπη του, σαν να κρέμεται από τα σύννεφα. Και πράγματι, τη μέρα εκείνη, ήταν σαν να είχαν

πλησιάσει τα ουράνια στην άγονη αυτή γωνιά της γης, για να ακούσει ο δυνατός ανοιξιάτικος ήλιος, ντυμένος με την ηρωική του τη λαμπρότητα, όσα είχαν να ειπωθούν. Όλη η φύση γνώριζε πως έπρεπε να γίνει μάρτυρας εκείνης της στιγμής. Κι αν υπήρχε και περίπτωση, να βρεθεί από την πλατεία εκείνη κάποιος τυχαίος περαστικός, θα στεκόταν από δέος, αντιλαμβανόμενος τη βουβή αυτή αναταραχή. Θα ήθελε να αντιληφθεί, γιατί τόσοι ένοπλοι βρισκονταν μαζεμένοι, σε αυτή την αυλή της εκκλησίας, γύρω από μια κοτρόνα, επί της οποίας δέσποζε ένα προχειροφτιαγμένο λευκό λάβαρο με ένα γαλάζιο σταυρό. Στοικισμένοι σε γραμμές, συντεταγμένοι σύμφωνα με τους δεσμούς αίματος τους. Κάθε πατριά και τάγμα, κάθε οικογένεια και λόχος. Μόνο μια κούφρα ανδρών ξεχώριζε να βρίσκεται μπροστά και ξέχωρα. Δεν στέκονταν όμως εκεί, για ορμητύσουν ή να διατάξουν. Αλλά όπως και όλοι οι υπόλοιποι, σε βαθιά υπόκλιση, με φανερό τη διάθεση να υπακούσουν με ευλάβεια στο ξακουστό κι άλαλο αυτό κάλεσμα. Και πριν ακόμα χωρέσει ο νους κι χορτάσει ο οφθαλμός το θέαμα, αναπάντεχα θα διακόπηκε η σιωπή, από μια στεντόρεια φωνή, που την ακολουθούσε η επωδός ενός όρκου, σαν τον πάταγο του κεραυνού, με μια και μοναδική λαλιά μέσα από χιλιάδες χείλη.

**Ορκίζομαι, εις το όνομα  
του Παπτοδύναμού μας Θεού,  
εις το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού  
και της Αγίας Τριάδος,  
να χύσω και την υστέρη ροπήδα  
του αίματός μου,  
υπέφ πίστεως και Πατριδος.  
Ορκίζομαι, να μη βλέψω εις τα όπισθεν,  
εάν δεν αποδιώξω τον εχθρόν της Πατριδος  
και της θρησκείας μου.  
Ορκίζομαι, "Την ή επί Τας"  
και "Νίκη ή Θάνατος",  
υπέφ Πίστεως και Πατριδος.**

Έτσι λοιπόν, θα προύπαντούσαν αυτή την άνοιξη του 1821. Θα την γιόρταζαν με Πόλεμο. Με γυμνές σπάθες και μπαρουτιασμένα τουφέκια. Με ένα όρκο, να αποκαταστήσουν την Ελλάδα μετά από αιώνες. Να νικήσουν, ή να πεθάνουν. Και τα δυο εξάλλου, σε αυτή την άκρη της λακωνικής γης, σημαίνουν λίγο πολύ το ίδιο. Γιατί, ποτέ δεν ήξεραν άλλο οι κάτοικοί της, από το να γιορτάζουν πενόμενοι τα πλούτη, αλλά ξεφαντώνοντας με αίμα, εορτάζοντας έτσι τη Δόξα και το Θάνατο.





## Υπάρχει παραστρατιωτική δράση αλβανών στην Ελλάδα;

Ολόκληρο οπλοστάσιο ανακαλύφθηκε σε αλβανικό καφενείο κέντρο της Αθήνας. Συγκεκριμένα στην περιοχή της Κυψέλης βρέθηκαν χειροβομβίδες, εκρηκτικοί μηχανισμοί, ναρκωτικά, αλλά και ένα περίστροφο.

Ειδικότερα έπειτα από πληροφορίες για διακίνηση ναρκωτικών και όπλων από έναν αλλοδαπό ιδιοκτήτη καφενείου, η Αστυνομία τον εντόπισε και παρακολουθώντας τις κινήσεις του ανακάλυψε χώρο στάθμευσης όπου χρησιμοποιούσε ως αποθήκη για ναρκωτικές ουσίες και όπλα. Ο 36χρονος αλβανικής καταγωγής συνελήφθη μαζί με έναν 31χρονο συνεργό του και οδηγήθηκαν στο εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.

Το οπλοστάσιο στο αλβανικό καφενείο σε συνδυασμό με την πρόσφατη απόπειρα απόδρασης του αλκέτ ριζάι και την πρωτοφανή στρατιωτικού τύπου επιχείρηση απελευθέρωσης με καλάζνικοφ και χειροβομβίδες των 11 αλβανών κακοποιών από τις φυλακές Τρικάλων δίνει νέες διαστάσεις στην όλη υπόθεση φανερώνοντας ότι υπάρχει μείζον θέμα εθνικής ασφάλειας της πατρίδας μας. Η απόδραση από τις φυλακές Τρικάλων ίσως αποκαλύψει νέα στοιχεία για την ύποπτη δράση παραστρατιωτικών αλβανικών ομάδων στη Ελλάδα. Όμως οι μηχανισμοί του εγχώριου συστήματος έχουν επιβάλει γενική σιωπή ώστε να απονευρωθούν οι αντιστάσεις του ελληνικού λαού και να υποβαθμιστεί ένα θέμα που θα όφειλε να παρακολουθείται στενά από την χώρας μας.

## Στην Ελλάδα του μνημονίου

# «Κόκκινος Συναγερμός» για ισλαμικό χτύπημα

«Σφηκοφωλιές» χαρακτήρισε σε ιδιωτική συνομιλία που είχε πρόσφατα με δημοσιογράφους του αστυνομικού ρεπορτάζ τα παράνομα τζαμιά άρτι προαχθείς αξιωματούχος της ΕΛ.ΑΣ., που θεωρείται μάλιστα «δημοκρατικών πεποιθήσεων».

Στην off the record συνομιλία που είχε με αστυνομικούς συντάκτες επεσήμανε ότι υπάρχουν ανησυχητικά σημάδια από την παρουσία (νέο)εισερχομένων λαθρομεταναστών αραβικής κι όχι μόνο καταγωγής, που διατηρούν σχέσεις με ακραία κινήματα του Ισλάμ. Ο ίδιος σε σύσκεψη που είχε με υφισταμένους του ενόψει της προετοιμασίας των μέτρων επιφυλακής της ελληνικής αστυνομίας για το φετινό καλοκαίρι επέστησε την προσοχή του στο ενδεχόμενο εκδήλωσης μεμονωμένου τρομοκρατικού χτυπήματος αλά Μπουργκάς, με θύματα Ισραηλινούς-Αμερικάνους, Βρετανούς ή Γάλλους τουρίστες. Παράλληλα, δεν απέκλεισε μια βομβιστική επίθεση κατά των πρεσβειών των παραπάνω χωρών ή εταιρειών συμφερόντων, αφού σύμφωνα με ξένες υπηρεσίες πολλοί από τους μουσουλμάνους, που εισήλθαν τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα είναι πρώην στρατιωτικοί κι επομένως διαθέτουν τη σχετική τεχνολογία κι εκπαίδευση. Οι Αρχές ασφαλείας στο πλαίσιο των νέων δεδομένων που έχουν προκύψει από την ολοένα αυξανόμενη επιθετική συμπεριφορά των μουσουλμάνων, που ζουν παράνομα στη χώρα μας, αναθεωρούν και τη λίστα με τα ύποπτα πρόσωπα για τρομοχτύπημα.

Πριν λίγο καιρό σήμανε «κόκκινος» συναγερμός, όταν διαπιστώθηκε ότι πολλά από τα εν λόγω άτομα διατηρούν στενούς δεσμούς με γνωστό Σαουδαραβικό ίδρυμα, το οποίο ενισχύει οικονομικά τη λειτουργία δεκάδων παράνομων τζαμιών και ευκτήριων οίκων. Το ανησυχητικό είναι ότι μεταξύ τους τελευταία βρίσκονται αρκετοί Αλβανοί και Βούλγαροι τουρκικής καταγωγής, που θεωρούνται ως νέοι προσήλυτοι και ιδιαίτερα επικίνδυνοι.

### ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΤΡΕΜΙΣΤΩΝ

Το βέβαιο είναι ότι ο αρχικός κατάλογος με τα 150-200 ονόματα που υπήρχε από την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 έχει διευρυνθεί σημαντικά. Ήδη η αντιτρομοκρατική υπηρεσία ετοιμάζει νέα έκθεση, όπου θα αναφέρονται τα τζαμιά «ως κέντρα στα οποία αναπτύσσονται δράση φανατικές ισλαμικές ομάδες». Επίσης, θα τονίζεται πως «υπάρχουν διασυνδέσεις μεταξύ ορισμένων ομάδων μουσουλμάνων που ζουν στη χώρα μας κι οργανώσεων στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή». Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις ίδιες πηγές αυτή τη στιγμή διεξάγεται σκληρή εσωτερική μάχη ανάμεσα στις μετριοπαθείς στάσεις του Ισλάμ και τις ακραίες για το ποια θα έχει την πρωτοκαθεδρία. Σύμφωνα με διπλωματικούς κύκλους, των πρώτων ηγείται η Αίγυπτος και των δευτέρων η Σαουδική Αραβία, με την Τουρκία να караδοκεί, καθώς θέλει να ελέγξει με το ένα ή



τον άλλο τρόπο του εν Ελλάδι μουσουλμάνους για ευνότους λόγους. Όπως προκύπτει από πληροφορίες που προέρχονται από το υπουργείο Εξωτερικών, σχεδόν όλα τα τζαμιά που έχουν κατασκευαστεί στη Δυτική Ευρώπη, αλλά και στα Βαλκάνια, έγιναν με τη χρηματοδότηση σαουδαραβικών κεφαλαίων κι έχουν χαρακτηριστεί σε επίσημες εκθέσεις «ως τόποι εκκόλαψης τρομοκρατικών οργανώσεων».

### ΕΣΤΙΕΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΩΝ ΟΙ ΙΣΛΑΜΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Κατά το προαναφερόμενο υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΛ.ΑΣ. «τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια συσπείρωση και οργάνωση ενός σημαντικού τμήματος των διαβιούντων στη χώρα μας μουσουλμάνων, η οποία καταδεικνύεται κυρίως από την αύξηση, σε σχέση με το παρελθόν, άτυπων χώρων συγκέντρωσης και προσευχής». Πράγματι, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για συνεργασία των διάφορων ψευτοϊμάμηδων με διάφορα πανισλαμικά κέντρα του εξωτερικού, όπως η Al Daun Wal Tabigh, Jamaat Wae Tabigh, Islamic Forum Europe κ.α. Επιπλέον, έχει αποκαλυφθεί, μετά από συνεχείς παρακολουθήσεις ότι πρόσωπα που κινούν τα νήματα στις διάφορες μουσουλμανικές «αδερφότητες», που δρουν ανεξέλεγκτα στη χώρα μας, διατηρούν επαφές με ισλαμικές φονταμενταλιστικές οργανώσεις, όπως η Federation of Islamic Organisations in Europe, Union des Organisation Islamiques de France κ.τ.λ. Ένας επιπρόσθετος παράγοντας ανησυχίας των ελληνικών Αρχών ασφαλείας είναι το γεγονός ότι η χώρα μας δε διαθέτει ενημερωμένο κεντρικό αρχείο αλλοδαπών. Σε απλά ελληνικά είμαστε ανυπεράσπιστοι απέναντι στην ισλαμική κι όχι μόνο απειλή.

Γ.Φ.

## Καλπάζει στο 30% η ανεργία



Την ίδια ώρα κατά την οποία ο πρωθυπουργός σπεύδει να εκφράσει την υποταγή του σε εβραϊκές φιέστες και σύσσωμη η κυβέρνηση των ανδρείκελων της Τρόικας καταπιάνεται με την επιχείρηση ανάσχεσης της εθνικιστικής δυναμικής στον Λαό, εφιαλτικά είναι τα νέα από το μείζον μέτωπο της ανεργίας. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της ΓΣΕΕ, η ανεργία το έτος 2013 θα ανέλθει στα επίπεδα του 30%, τσακίζοντας κάθε ελπίδα των ελληνικών οικογενειών για ένα καλύτερο μέλλον.

Παρά ταύτα, οι μαριονέτες της κυβέρνησης επιμένουν να μιλούν για την απαραίτητη ανάπτυξη εντός του 2013 και μάλιστα από τα πλέον επίσημα χείλη, εκείνα του πρωθυπουργού της χώρας. Τις εκτιμήσεις των στελεχών της μνημονιακής συγκυβέρνησης έρχεται να διαψεύσει πανηγυρικά μελέτη του Ινστιτούτου εργασίας της ΓΣΕΕ, σύμφωνα με το οποίο οι άνεργοι στην Ελλάδα θα αγγίζουν το τρέχον έτος το 1,5 εκατομμύριο! Καθίσταται σαφές, πως

τούτες δεν είναι παρά οι αισιόδοξες εκτιμήσεις, οι οποίες φυσικά γίνονται σαφώς πιο δυσάρεστες, εάν προστεθεί ο αριθμός των ελεύθερων επαγγελματιών, που βγαίνουν στην ανεργία αδυνατώντας να ανταπεξέλθουν στα δυσβάσταχτα οικονομικά μέτρα, αλλά και εκείνοι οι οποίοι δεν εργάζονται και δεν έχουν εγγραφεί στις λίστες του ΟΑΕΔ.

Δε χρειάζεται βεβαίως να θέσει κάποιος τον εαυτό του στο μαρτύριο της «ενημέρωσης» από τα αισχρά και ανήθικα μέσα ενημέρωσης, τα οποία σφυρίζουν στον ρυθμό της κυβέρνησης, εξαπατώντας το Λαό μας, με την υπόσχεση πως τα δύσκολα πέρασαν και έρχονται καλύτερες μέρες. Ο καθένας είναι σε θέση να διαπιστώσει πως το ένα λουκέτο έρχεται μετά το άλλο, οι επιχειρήσεις κλείνουν, νέες θέσεις εργασίας δε δημιουργούνται συνεπώς και οι άνεργοι αυξάνονται δραματικά. Οι συνέπειες της ανεργίας επηρεάζουν κάθε ελληνική οικογένεια η οποία αντιμετωπίζει πια τον τιτάνιο αγώνα της

επιβίωσης. Ακόμη κι εκείνη η θρασύτητα κι επαίσχυντη δήλωση την οποία είχε εκστομίσει ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου πως «στόχος της κυβέρνησης είναι να υπάρχει ένας εργαζόμενος σε κάθε ελληνική οικογένεια», φαντάζει σήμερα ως μακρινό όνειρο.

Αποτελεί λοιπόν αναγκαιότητα ύψιστης εθνικής σημασίας η οριστική στροφή της ελληνικής Λαϊκής Κοινότητας προς μια νέα οικονομική πολιτική, βασισμένη στην ανάπτυξη της παραγωγής και στην φορολογική ελάφρυνση των σκληρά δοκιμαζόμενων λαϊκών στρωμάτων. Ο Ελληνικός Λαός απαιτεί να γίνει πράξη το δικαίωμα του στην εργασία και αυτό το δικαίωμα δύναται να το εξασφαλίσει μονάχα μια ισχυρή εθνική κυβέρνηση, η οποία θα ακολουθήσει μια ωφέλιμη για τα ελληνικά συμφέροντα οικονομική πολιτική. Ως εκ τούτου, η επιλογή της Χρυσής Αυγής αποτελεί την μοναδική διέξοδο από τα σημερινά φιλελεύθερα και μαρξιστικά αδιέξοδα.



Ένας έλεγχος της δικαιοσύνης στο Πόθεν Έσχες, θα έλυne πολλές απορίες

## Το κομπόδεμα του Βενιζέλου (και) στην Κύπρο

**Μπήκαν στην πολιτική φτωχοί και είναι πάμπλουτοι. Με τεράστια ακίνητη περιουσία, μετοχές και μετρητά...**

Με αφορμή τις εξελίξεις στην Κύπρο ήρθε πάλι στο προσκήνιο το θέμα του περιεργού πλουτισμού των πολιτικών. Τραπεζικοί λογαριασμοί εκατομμυρίων και εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ με καταθέτες αρχηγούς ελληνικών πολιτικών κομμάτων, νυν και πρώην υπουργών, βρέθηκαν μπλοκαρισμένοι σε κυπριακές τράπεζες μετά τις εξελίξεις.

Βέβαια τίποτα το μεμπτό σ' αυτή την περίπτωση αφού τα χρήματα είναι δηλωμένα και νόμιμα (αυτά, για άλλα... δεν ξέρω), ωστόσο όμως η ποσότητα των καταθέσεων προκαλεί εύλογα ερωτήματα στον φτωχό πλέον Έλληνα πολίτη. Ας δούμε την περίπτωση του «χρυσαιγκοκυνηγού» Βενιζέλου.

### Διαθέτει επτά λογαριασμούς

Στη συγκεκριμένη λίστα με τις κυπριακές καταθέσεις λοιπόν, «φιγουράρουν» πικρά ονόματα, όπως του Ευάγγελου Βενιζέλου. Στην πρώτη θέση των

πολιτικών μεγαλοκαταθετών στην Κύπρο βρίσκεται βέβαια ο πρώην βουλευτής Χανίων του ΠΑΣΟΚ, Ευτύχης Δαμιανάκης με 1,3 εκατ. ευρώ στην Τράπεζα Κύπρου, αλλά και ο Βενιζέλος δεν πάει πίσω. Με επτά τραπεζικούς λογαριασμούς στην Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου εμφανίζεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει ορίσει δικαιούχους των συγκεκριμένων λογαριασμών που αγγίζουν τα 665.397,81 ευρώ τη σύζυγό του, την κόρη του και την πεθερά του. Παράλληλα, η σύζυγος του Βενιζέλου διαθέτει 3.214,73 μερίδια αμοιβαίου κεφαλαίου Marfin Ελληνικό Μετοχικό. Ας δούμε όμως και τα υπόλοιπα «φανερά» του Ευάγγελου:

**Ακίνητα:** Από κοινού με την σύζυγό του κατέχουν 27 ακίνητα (διαμερίσματα, γραφεία, καταστήματα, αποθήκες και χώρους στάθμευσης). Τα 9 από αυτά βρίσκονται κατά 100% στην κυριότητα του Βενιζέλου και τα υπόλοιπα πέντε κατά 100% στην κυριότητα της συζύγου του. Πέντε ακίνητα του ζεύγους Βενιζέλου βρίσκονται στην Αθήνα και τα υπόλοιπα στη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα, ο Βενιζέλος κατέχει το 100% των ακινήτων: Στη Θεσσαλονίκη: γραφείο 95,2 τμ, διαμέρισμα 88,31 τμ, παρκινγκ 12,5τμ και αγροτεμάχιο 3.000 τμ. Στην Αθήνα: διαμέρισμα 202,4 τμ, τρία παρκινγκ 18,2 τμ, και 10,8 τμ και 11,7 τμ, αποθήκη 6,5 τμ.

### Η περιουσία της συζύγου

Στη Θεσσαλονίκη, γραφεία 179,9 τμ και 203 τμ, κατάστημα 40 τμ, οικία 230 τμ σε σύνολο 4.080 τμ, διαμέρισμα 229 τμ. Επίσης είναι ιδιοκτήτες μαζί με τη σύζυγό του με μικρό ποσοστό σε άλλα 13 ακίνητα σε Θεσσαλονίκη και Καρδίτσα. Από αυτά τα επτά είναι αγροτεμάχια, τα δύο οικόπεδα 2.600 τμ και 779 τμ, ένα κατάστημα 325 τμ, ένα γραφείο 10,7 τμ, ένας βοσκότοπος 678 τμ.

**Καταθέσεις:** Στη δήλωση του «πόθεν έσχες» ο Βενιζέλος εμφανίζεται μαζί με τη σύζυγό του και με συνδικαιούχο την κόρη τους, να κατέχουν καταθέσεις σε συνολικά 27 λογαριασμούς σε διάφορες τράπεζες που φθάνουν τα 2,4 εκατ. ευρώ. Στην τράπεζα HSBC διαθέτουν 43.894 λίρες Αγγλίας, και στην CITY BANK 1.729,82 δολάρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις καταθέσεις ύψους 2,4 εκατ. ευρώ, σε πέντε λογα-

ριασμούς και για συνολικό ποσό 1,2 εκατ. κύριος δικαιούχος εμφανίζεται η μητέρα της συζύγου του Βενιζέλου. Μετοχές: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν διαθέτει μετοχές, ενώ η σύζυγος του έχει στην κατοχή της 3.571 μετοχές της Eurobank, 5.783 μερίδια σε αμοιβαία κεφάλαια αξίας 65.000 ευρώ της HSBC World Selection, ομόλογα αξίας 99.581 ευρώ της Bonds Εξωτερικού Δημοσίου, 2.000 μετοχές του ΟΤΕ και 750 μετοχές του Ταχυδρομικού Ταμειευτηρίου.

### Το οξύμωρο

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος δηλώνει εισόδημα 101.903,80 ευρώ από τη βουλευτική του αποζημίωση, ενώ το εισόδημα της συζύγου του Βασιλικής Μπακατσέλου ανέρχεται στα 60.049,80 ευρώ. Η λογική λέει ότι η ποιότητα ζωής της οικογένειας Βενιζέλου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με λιγότερο (λέμε τώρα) από 5-6 χιλιάδικα το μήνα, δηλαδή περίπου 70-80 χιλιάδες τον χρόνο (πάλι... λέμε τώρα). Αν το ζεύγος έχει ετήσιο εισόδημα 160.000 ευρώ, ακόμη κι αν με... σκληρή οικονομία έβαζε στην άκρη τα υπόλοιπα 80 χιλιάδικα τον χρόνο για τα τελευταία 20 χρόνια (ας ξαναπώ... λέμε τώρα) η περιουσία του πλούσιου ζεύγους δεν θα μπορούσε να ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ με τις όποιες επενδύσεις. Όμως βλέπουμε ότι η «εμφανή» περιουσία της οικογένειας (καταθέσεις-ακίνητα-λίρες-μετοχές) είναι πολλαπλάσια από αυτά που μπορεί να δικαιολογήσει η... σκληρή και με... στερήσεις αποταμίευση. Ένας δημοσιογραφικός έλεγχος στο Πόθεν Έσχες, αποδεικνύει πως πολλοί Έλληνες βουλευτές, τα τελευταία χρόνια, έχουν αποκτήσει τεράστιες περιουσίες. Μπήκαν στην πολιτική φτωχοί και είναι πάμπλουτοι. Με τεράστια ακίνητη περιουσία, μετοχές και μετρητά. Έχουν κλέψει; Σε ερώτηση πώς αποκτήθηκαν αυτά τα εισοδήματα θα απαντήσουν σκληρή δουλειά, κληρονομιά, προίκα κλπ. Έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να τα ελέγξει κανένας... Τα παραδείγματα είναι χιλιάδες. Ποιος και τι έχει κλέψει μπορεί να το βρει η Δικαιοσύνη κάνοντας απλώς πραγματικό έλεγχο στο Πόθεν Έσχες των πολιτικών. Αυτός είναι άλλος ένας λόγος που τρέμουν την Χρυσή Αυγή.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΕΦΥΛΛΑΚΗΣ



## «Έλα Ελένη...» Ακόμη να απολογηθεί ο Δελλατόλας για ξέπλυμα χρήματος σε βαθμό κακουργήματος!

### Πήρε νέα προθεσμία για αρχές Απριλίου

Στις 11 Μαρτίου πήρε κλήση για να απολογηθεί ο Αντώνης Δελλατόλας για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος σε βαθμό κακουργήματος και συγκεκριμένα για τα πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ, τα οποία έλαβε από τον καταζητούμενο για το σκάνδαλο της Proton Bank, Κυριακίδη! Τελικά, ήταν να απολογηθεί στις 20 Μαρτίου, αλλά έλαβε νέα προθεσμία για τις αρχές Απριλίου...

Περιττό να πούμε ότι η υπόθεσή του έχει θαφτεί από τα ΜΜΕ και κανένας δεν γράφει ούτε λέξη γι' αυτήν. Ο Δελλατόλας εκδότης των εφημερίδων «ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ» και «6 ημέρες», είναι μόνιμος υβριστής και συκοφάντης της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ και είναι γνωστό σε εμάς από το γνωστό επεισόδιο στον τηλεοπτικό σταθμό ANT1 με τον συναγωνιστή Κασιδιάρη, όταν στον αέρα πήρε τηλέφωνο και είπε το μνημειώδες «Έλα Ελένη, έχουμε θέμα...» Αμέσως μετά ασκήθηκε αυτεπάγγελτη δίωξη στον βουλευτή της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ Ηλία Κασιδιάρη.

Ο Αντώνης Δελλατόλας κατηγορείται ότι έλαβε έμβαση πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ στις 20 Ιανουαρίου 2012 από τον Πέτρο Κυριακίδη, μέσω τράπεζας της Κύπρου. Σημειώνεται ότι η Proton Bank του Κυριακίδη χρέωσε τον Ελληνικό λαό εκατομμύρια ευρώ και ότι από τις αρχές του 2011 είχαν δεσμευτεί με απόφαση της Δικαιοσύνης όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Κυριακίδη. Αυτό δεν το γνώριζε ο Δελλατόλας, που πήρε από τον Κυριακίδη τα πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ στις 20 Ιανουαρίου του 2012;

Ασφαλώς και το γνώριζε... Μάλιστα, περνώντας ίσως τον Ελληνικό λαό για ηλίθιο, δήλωσε ότι είχε υπογράψει συμβόλαιο με τον Κυριακίδη στις 20 Ιανουαρίου του 2011, λίγο πριν δηλαδή ξεκινήσουν οι δικαστικές έρευνες! Αστεία δικαιολογία... Όλος ο κόσμος γνώριζε τι συνέβαινε και ασφαλώς και αυτός όταν τσέπωνε τα πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ στις αρχές του 2012. Το



πλέον αστείο είναι ο λόγος για τον οποίον έδωσε ο Κυριακίδης τα πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ στον εκδότη της εφημερίδας «ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ»;

Για να αγοράσει, μας λέει ο «Έλα Ελένη», Αντώνης Δελλατόλας, μετοχές του εκδοτικού του συγκροτήματος, το οποίο βεβαίως και δεν είναι μία ανθηρή οικονομική επιχείρηση, το αντίθετο μάλιστα!

Για να δικαιολογηθεί, είπε επίσης, ότι αγόρασε και άλλων επιχειρήσεων εκδοτικών και τηλεοπτικών μετοχές ο Κυριακίδης. Είναι προφανές ο λόγος των αγορών αυτών εκ μέρους του πρωταγωνιστή της τράπεζας Proton Bank. Ήθελε να εξασφαλίσει ασυλία και σιωπή από τα ΜΜΕ.

Θα παρακολουθήσουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την εξέλιξη αυτής της υποθέσεως, αφού είναι ένα μικρό δείγμα για το τι θα συμβεί με όλα αυτά τα λεγόμενα επισφαλής δάνεια, ο λαός τα λέει θαλασσοδάνεια, που έχουν πάρει οι ιδιοκτήτες τηλεοπτικών σταθμών και εφημερίδων από τις τράπεζες. Από τις τράπεζες που είναι η αιτία του κακού και χρεοκόπησαν την χώρα!

Υ.Γ.1: Συνήγορος του Αντώνη Δελλατόλα, όπως και του Αλαφούζου, είναι ο μέντορας του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Κωνσταντόπουλος...

Υ.Γ.2: Διαβάσαμε προσεκτικά την εφημερίδα «ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ» της Πέμπτης 21 Μαρτίου 2013, ούτε λέξη για τα πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ του Κυριακίδη και για την κλήση του εκδότη της εφημερίδας να απολογηθεί για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος...



## Το Παρατηρητήριο του Τάγματος

# Ο τουρκικός Τύπος γράφει για εμάς...

**Στις καυτερές αμμουδιές της Μέκκας διώξε το, Ήλιε Το μισοφέγγαρο μακριά απ' τον Ουρανό Mas! Κι αν είναι να πεθάνουμε για την Ελλάδα Θεία είν' η Δάφνη. Μια φορά κανείς πεθαίνει...**

**Κ. Παλαμάς**

### Συναγωνιστές!

**Η στήλη μας, πιστή στις υποσχέσεις της, θα αφιερώσει το κυρίως θεματολόγιό της σχετικά με τις αντιδράσεις των τουρκικών ΜΜΕ δια την Άνοδο του Κινήματός Mas.**

Πρώτα ο Παρατηρητής Mas εστράφη στην Wikipedia και δη στην τουρκική έκδοσή της wiki για την «Χρυσή Αυγή» (Altın Safak όπως την λένε στην γλώσσα τους). Αναγιγνώσκοντας όλο το site, οι τούρκοι «βικιπαιδιστάι» αναφέρονται για Εμάς από την Εκλογική Mas Νίκη, στις 6/5/2012, και βάζουν την δήλωση του μουσουλμάνου βουλευτού του ΠΑΣΟΚ, κ. Ahmet Haciosman, ότι «Σεβόμεθα το εκλογικό αποτέλεσμα. Ο καιρός θα το δείξει (όσον αφορά την σχέση της Χρυσής Αυγής και την συμπεριφορά της προς εμάς)... Εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματα της μειονότητάς μας...» Δήλωση αρκετά μετριοπαθής. Φυσικά η στήλη, συνεχίζοντας, ανεβάζει τους τόνους εστιάζοντας στην Εκδήλωση Μνήμης που κάναμε στις 29 Μαΐου 2012 στην Μητρόπολη μπροστά από το Άγαλμα του Αυτοκράτορος Κωνσταντίνου ΙΑ΄ Παλαιολόγου. «Ο Αρχηγός τους, Ν. Μιχαλολιάκος, ζήτησε να πάρουν οι Έλληνες την Κωνσταντινούπολη πίσω και έφερε ως παράδειγμα το επίτευγμα των Ισραηλινών όπου το 1967 ανακατέλαβαν την Ιερουσαλήμ». «Θέλουν την Κωνσταντινούπολη», συνεχίζει ο τούρκος βικιπαιδιστής.

Η δεύτερη εστίαση γίνεται στις αντιτουρκικές διαδηλώσεις που οργάνωσε η Χρυσή Αυγή κατά του Αρχηγού των «Γκρίζων Λύκων», Devlet Bahçeli, κατά τις επισκέψεις του στην Δυτική Θράκη και την Θεσσαλονίκη, τον Ιούνιο του 2012. Συγκεκριμένα, ο Devlet Bahçeli είχε επισκεφθεί πρώτα την "GTGB" (Σύνδεσμος Τουρκικής Νεολαίας Κομοτηνής) και ύστερα την ΙΤΒ (Σύνδεσμος Τούρκων Ξάνθης), όπου και στις δύο πόλεις αντιμετώπισε διαδηλωτές της Χρυσής Αυγής. Επίσης, το ίδιο συνέβη όταν, τελειώνοντας την περιοδεία του, κατέλυσε στο τουρκικό προξενείο της Θεσσαλονίκης και επεσκέφθη την γενέθλια οικία του Kemal Atatürk. Εκεί αντιμετώπισε πάλι δυναμική διαδήλωση. Τα αυτά αναφέρονται και από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα του CNN Turk. Τελειώνοντας

η τουρκική στήλη της βικιπαιδείας για την «Χρυσή Αυγή» δεν γράφει τίποτα το διαφορετικό από τις συκοφαντίες που διαβάζουμε στην Indymedia ή σε παρόμοιους ιστότοπους. As σημειωθεί ότι οι τούρκοι, ως Ασιάτες, είναι πάντα πιο συγκρατημένοι απέναντι στον αντίπαλό τους και αποφεύγουν τους βαρείς ισχυρισμούς και χαρακτηρισμούς, μιας και λαμβάνουν υπ' όψιν τους το ενδεχόμενο στο Μέλλον να έχουν να



**Η τουρκική στήλη της βικιπαιδείας για την «Χρυσή Αυγή» δεν γράφει τίποτα το διαφορετικό από τις συκοφαντίες που διαβάζουμε στο Indymedia ή σε παρόμοιους ιστότοπους.**

διαπραγματευτούν σε μια Δική Mas Κυβέρνηση. Έτσι η ανησυχία τους είναι έκδηλη, η γραμμή τους, όμως, είναι όπως αυτή του Haciosman ήτοι «θα το δούμε με την πάροδο του Χρόνου»! Η στήλη Mas παρατηρεί και θα Σας ενημερώσει για ό,τι νεότερο.

Τώρα ερχόμαστε να αναλύσουμε τις δύο διπλωματικές πρωτοβουλίες που ανέλαβε η τουρκική Προεδρεία, αυτήν την εβδομάδα. Ο πρόεδρος Αμπντουλάχ Γκιουλ, σε συνέντευξή του στον τουρκικό τύπο, έδωσε να εννοηθεί ότι ενδεχομένως να αναληφθούν παράλληλες ειρηνευτικές συνομιλίες με το PKK. «Η σοβαρότητα και ευθύτητα του PKK θα περάσει από έλεγχο» τόνισε, υπονοώντας την στάση του Κουρδικού Κινήματος ως προς την φερεγγυότητά του σε ενδεχόμενο διάλογο. Αυτό πρέπει, ως Έλληνες, να μας προβληματίσει δεδομένου ότι οι τούρκοι, που τώρα είναι στραμμένοι προς το Αιγαίο ή την Ελληνική ΑΟΖ, να θέλουν να σιγήσει το Μέτωπο της Μεσοποταμίας και να απαγκιστρώσουν προς Δυσμάς τις εμπειροπρόλεμους καταδρομικές μονάδες των. Η δεύτερη πρωτοβουλία του προέδρου Γκιουλ ήταν η «επίθεση Οθωμανικής Ειρήνης» που εξαπέλυσε κατά την επίσκεψή του στην Σουηδία προς του εκεί μεταναστεύσαντες εκ τουρκίας αραβοφώνους Ορθοδόξους Χριστιανούς της Κιλικίας, οι γνωστοί ως "Suryani". Πρόκειται για έναν χιλιτολαίπωρο χριστιανικό λαό, ο οποίος ζούσε απομονωμένος στα βουνά του Ταύρου, κυρίως στην Ισαυρία ή την Γερμανικόπολη (Yeremenak). Πιεζόμενοι από τους τούρκους αλλά και από τους μουσουλμάνους Κούρδους, μη έχοντας άλλο φιλικό περιβάλλον να καταφύγουν, μετοίκησαν στην Κωνσταντινούπολη, στους κόλπους του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στην Ελλάδα, τον Καναδά ή την Χριστιανική Ευρώπη. Στην Σουηδία ζουν περί τους 40.000. Απευθυνόμενος προς αυτούς, ο Γκιουλ είπε ότι «όλοι σας έχετε θέση στην Τουρκία». Η «επίθεση ειρήνης» έφτασε μέχρι την Θούλη. Σύμμαχος της δυστυχώς η οικονομική κρίση στην Ευρώπη.

**Όπως παρατηρείτε, Συναγωνιστές, αποτελεί Εθνική και Φυλετική Αναγκαιότητα ή ανάρτησης Mas στην Εξουσία.**

**ΕΠΙΣΤΡΑΤΟΣ**

# Πειρατές και Κουρσάροι στο Αιγαίο και την Μεσόγειο

## Ε΄ ΜΕΡΟΣ: Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΪΝΑΡΤΖΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ ΘΑΛΑΣΣΟΜΑΧΟΣ Λ. ΚΑΤΣΩΝΗΣ

Ο ηρωικός θαλασσομάχος Λάμπρος Κατσώνης γεννήθηκε στην Λειβαδιά το 1752 από πλούσιο πατέρα και μητέρα γόνου οικογενείας εθνικών αγωνιστών. Νέος 18 ετών κατατάχθηκε στον Ρωσικό στόλο Αιγαίου αλλά μετά την συνθήκη Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774) μεταξύ Ρωσίας - Τουρκίας ακολούθησε τους Ρώσους στην Κριμαία και πήρε μέρος στον Ρωσοτουρκικό πόλεμο στις διαταγές του πρίγκιπα Παύλου Ποτέμκιν, του γνωστού εραστή της ερωτύλης Μεγάλης Αικατερίνης, όπου προήχθη σε λοχαγό για την δράση του. Η συνθήκη αυτή έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην δημιουργία του μεγάλου εμπορικού στόλου των Ελλήνων νησιωτών, στόλου που αργότερα στην επανάσταση του «21» θα διαδραμάτιζε σπουδαίο ρόλο στην αποτίναξη του Τουρκικού ζυγού. Με την συνθήκη αυτή προερχόταν δικαίωμα ελεύθερης ναυσιπλοΐας σε όλα τα πλοία στο Αιγαίο, που έφεραν Ρωσική σημαία. Οι Έλληνες ναυτικοί λοιπόν και με την προτροπή των Ρώσων ύψωναν την Ρωσική σημαία στα σκάφη τους και εφοδιάζονταν με ναυτικά έγγραφα Ρωσικά για το πλήρωμά τους. Έτσι μέσα σε λίγες δεκαετίες οι υπόδουλοι νησιώτες απέκτησαν ένα μεγάλο εμπορικό

στόλο, που είχε την δυνατότητα της εύκολης μετατροπής του σε ελαφρύ πολεμικό και που διευκόλυνε αποτελεσματικά τον αγώνα κατά των Τούρκων κατά την περίοδο της εθνεγερσίας.

Με την κήρυξη του Β΄ Ρωσοτουρκικού πολέμου (1787-1792) ο Κατσώνης πήγε στην Τεργέστη με σκοπό την οργάνωση Ελληνικού απελευθερωτικού κινήματος. Εκεί, με συνεισφορές Ελλήνων ομογενών αγόρασε το πρώτο του πλοίο, μια φρεγάτα 28 κανονίων και με αυτό άρχισε τις ναυτικές του επιχειρή-

σεις στο Ιόνιο εναντίον Τουρκικών σκαφών μαζί με τα Υδραϊκά που προσχώρησαν σ' αυτόν. Σχημάτισε στολίσκο 18 καταδρομικών, με τα οποία μήκε στο Αιγαίο και ως κουρσάρος καταναυμαχούσε τα Τουρκικά πλοία που συναντούσε, εμπορικά ή πολεμικά, χωρίς να διστάζει να περιπλέει μέχρι τις ακτές Κύπρου, Συρίας και Αιγύπτου. Σύντομα έγινε ο τρόμος των Τούρκων ναυτικών και απελευθέρωσε όλα σχεδόν τα Ελληνικά νησιά, έχοντας σαν όραμα την δημιουργία ενός ελεύθερου, νησιωτικού στην αρχή Ελληνικού κράτους. Η

δράση του ηρωικού αυτού θαλασσομάχου τον χαρακτηρίζει όχι ως πειρατή, αλλά, ως ένα ιδιότυπο κουρσάρο εθνικό απελευθερωτή. Γιατί δεν δρούσε για ίδιο συμφέρον ή ωφέλεια κάποιας ναυτικής δύναμης, αλλά για την απελευθέρωση της πατρίδας του.

Μετά από πολλές επιτυχείς ναυμαχίες ο στολίσκος του Κατσώνη βρέθηκε αντιμέτωπος το 1790 με δύο στόλους. Τον Τουρκικό και τον Αλγερινό στον χώρο μεταξύ Άνδρου και Ευβοίας. Εξουδετέρωσε τους Τούρκους αλλά τα 7 μικρά πλοία του δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν τα υπόλοιπα 37 μεγάλα πλοία των Αλγερινών. Μόλις και μετά βίας κατάφερε να διαφύγει με μεγάλες απώλειες στην Μήλο και μετά στα Κύθηρα για να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις του. Πράγματι σε λίγο χρόνο, αφού ισχυροποιήθηκε, ανέλαβε πάλι δράση κατά των Τούρκων, σκοπεύοντας μάλιστα και την διάβαση των Δαρδανελίων. Όμως, ενώ μέχρι τότε, είχε την συνεχή υποστήριξη των Ρώσων, πήρε ξαφνικά την εντολή να παύση τις ενέργειές του κατά των Τούρκων, γιατί η αυτοκράτειρα Αικατερίνη Β΄ συνήψε ανακωχή με αυτούς. Ο ηρωικός Κατσώνης, όμως, αποκήρυξε περήφανα την ανακωχή αυτή και διεμήνυσε στον Ποτέμκιν ότι αυτός ο ίδιος δεν συνήψε ουδεμία ανακωχή και συνεχίζει μόνος του εναντίον των Τούρκων... (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)



ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ





## Κατά Μακκαβαίων

γράφει ο Αντίοχος

### Δεν είναι εύκολες οι θύρες

«Μοναχί το δρόμο επήρες και ξανάρθεις μοναχή, δεν είναι εύκολες οι θύρες εάν η χρεία τες κOURTALÉI», έγραφε πριν από σχεδόν 200 χρόνια ο εθνικός μας ποιητής και να που σήμερα αυτό το απόσπασμα από τον Εθνικό μας Ύμνο είναι τραγικά επίκαιρο. Αναφέρομαι φυσικά στη νέα κυπριακή τραγωδία και στην ακόμα μεγαλύτερη τραγωδία των πολιτικών της, που γύριζαν αλαφιασμένοι από δω κι από κει, για ζητιανιά, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Κι αυτό ήταν αναμενόμενο!

### Ελεήστε τον αόμματο

Δεν ήταν λίγοι αυτοί που ήλπιζαν στη βοήθεια της Ρωσίας. «Ρωσία βοήθα μας» (είναι αυτό που λέμε «ελεήστε τον αόμματο...»), έλεγε σε τρεις γλώσσες (ρωσικά, αγγλικά κι ελληνικά) ένα αυτοσχέδιο πλακάτ στη συγκέντρωση έξω από την κυπριακή βουλή. Παραδίπλα, κάποιοι άλλοι κούναγαν με ζέση ρωσικά σημαία. Την ίδια ώρα, ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, Μ. Σαρρής, είχε πάει στη Μόσχα, για ζητιανιά. Αλλά, δεν ανοίγουν εύκολα οι πόρτες που χτυπάει η ανάγκη, όπως λέει κι ο ποιητής. Κι έτσι ο Σαρρής, μετά από 48ωρη παραμονή στη Μόσχα, γύρισε πίσω με άδεια χέρια. «Όποια πόρτα κι χτύπησα τη βρήκα κλειστή», είπε στον Αναστασιάδη...

### Έχουν κρυμμένα μυστικά

#### και ντοκουμέντα

Είναι άγνωστο τι διημιέφθη μεταξύ της κυπριακής και της ρωσικής κυβέρνησης. Άγνωστο είναι επίσης και το αν η Ρωσία ενδιαφέρθηκε πραγματικά να βοηθήσει την Κύπρο, έστω ζητώντας ως αντάλλαγμα τον ουρανό με τ' άστρα. Και μάλλον άγνωστο θα παραμείνει. «Οι συνομιλίες ολοκληρώθηκαν από την πλευρά μας και η Ρωσία αναμένει πλέον την απόφαση της τρόικας για τη διάσωση της Κύπρου προτού εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο θα συμμετάσχει», δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Οικονομικών, Σιλουάνοφ, διευκρινίζοντας ότι η Μόσχα δεν συζήτησε με την κυπριακή πλευρά τη χορήγηση νέου δανείου και προσθέτοντας ότι οι ρώσοι επενδυτές δεν ενδιαφέρθηκαν για τις κυπριακές προτάσεις πραγματοποίησης επενδύσεων στην αξιοποίηση των κοιτασμάτων του φυσικού αερίου.

### Mas αγαπάνε επειδή έχουμε ωραία... μάτια

Υπάρχουν, λοιπόν, στην Ελλάδα και στην Κύπρο πολλοί φιλορώσοι. Όπως υπάρχουν και (πολύ λιγότεροι) αμερικανόφιλοι, φιλοευρωπαϊοί, γερμανόφιλοι, εβραϊόφιλοι κ.τ.λ. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι σεσημασμένοι αμερικανο-σιωνιστόδουλοι πολιτικάντηδες, που παριστάνουν τους φιλορώσους για να καρπωθούν το λαϊκό αίσθημα. Δεν αναφέρομαι σ' αυτούς τους αγύρτες, μιλάω για τον απλό κόσμο, που ειλικρινά πιστεύει ότι οι Ρώσοι μας αγαπούν παράφορα, ότι νοιάζονται για μας, ότι αν τους ζητήσουμε οποιαδήποτε είδους βοήθεια (στρατιωτική, οικονομική κ.α.) θα μας τη δώσουν αμέσως, προθύμως και αφιλοκερδώς, γιατί είμαστε ομόδοξοι, γιατί είμαστε αντιαμερικανοί, γιατί έχουμε ωραίες... παραλίες, γιατί έχουμε ωραία... μάτια κ.τ.λ., κ.τ.λ., ανάλογα από ποια οπτική το βλέπει ο καθένας. Μέγα λάθος!

### Διεθνείς σχέσεις = συμφέροντα!

Στις διεθνείς σχέσεις αγαπητοί μου, δε χωράνε συμπάθειες και αντιπάθειες, παρά μόνο συμφέροντα! Κι όποιος λαός βάδισε στην ιστορία ελπίζοντας στα φιλικά αισθήματα -και μόνο σ' αυτά- των «μεγάλων

δυνάμεων», έμεινε στα κρία του λουτρού, να γκρινιάζει πως «μας πούλησαν οι τάδε», «μας την έκαναν οι δείνα» κ.τ.λ. Όχι, δε μας αγαπούν οι Ρώσοι κι ούτε νοιάζονται για μας. Όπως δε μας αγαπάνε οι Αμερικάνοι, οι Γερμανοί, οι Εβραίοι κ.ο.κ. Κανένας δε μας αγαπάει. Όλοι για τα συμφέροντά τους νοιάζονται. Αν και για όσο χρόνο τα συμφέροντά τους ταυτίζονται με τα δικά μας, έχει καλώς. Αν όχι, ποσώς τους ενδιαφέρει η τύχη μας (και πολύ περισσότερο οι... καταθέσεις μας, για όσους έχουν τέτοιες τη σήμερον ημέρα). Κι αυτό, όσο γρηγορότερα το κωνέψουμε ως λαός, τόσο το καλύτερο για μας!

### Συμμαχία μεταξύ ελευθέρων εθνών

Θα μου πείτε -και πολύ σωστά θα κάνετε-, μα η Χρυσή Αυγή προτείνει στρατηγική συμμαχία με τη Ρωσία. Άλλαξε η... γραμμή; Ασφαλώς και η Χρυσή Αυγή προτείνει συμμαχία με την Ρωσία. Όμως, άλλο συμμαχία κι άλλο... επαιτεία. Γιατί αν πάμε αύριο στη Μόσχα και τους πούμε: «γεια σας ήρθαμε, τόσα μας λείπουν», θα γελάσουν πολύ και θα μας δώσουνε αυτά που μας λείπουν, σε... κλωτσιές. Αυτή είναι η επαιτεία! Στρατηγική συμμαχία, σημαίνει συζήτηση μεταξύ δύο ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ εθνών και διαπραγμάτευση του τύπου, σου προσφέρω αυτά και θέλω σε αντάλλαγμα να μου δώσεις εκείνα. Αυτό λέγεται συμμαχία! Αυτό βέβαια γίνεται υπό ομαλές συνθήκες -κι όχι δώσμου τόσα λεφτά άμεσα αλλιώς αύριο-μεθαύριο βουλιάζω- κι όπως προείπα μεταξύ ελευθέρων εθνών. Σήμερα, όμως, ούτε η Ελλάδα ούτε η Κύπρος είναι ελεύθερα έθνη! Και με Αντωνάκηδες Σαμαράδες, Τσίπρες, Καμμένους, Βενιζέλους, Αναστασιάδηδες, Χριστόφες,

Λιλλήκες και... τιτίκες, δε μπορείς να έχεις την αξίωση να κουβεντιάσεις στα ίσια με παγκόσμιους γίγαντες! Μόνο να απαιτείς και να μαζεύεις καρπαζιές μπορείς!

### Ο Καμμένος, ο Τσίπρας, η τσίπα και η... προίκα

Και μιας και αναφέρθηκα στο συρφετό των Τσιπρο-καμμένων, ας πούμε και δυο λόγια για τον μεταξύ τους (πολιτικό) γάμο της χρονιάς. Κι εδώ έχουμε να κάνουμε με γάμο από συμφέρον, δηλαδή από συμφεροντάκια πολιτικάντικα. Ο μεν Τσίπρας -δεδομένης της άρνησης του ΚΚΕ να τον συνδράμει στην... κυβερνώσα αριστερά- θέλει να βρει κάποιο «πρόθυμο» κόμμα ώστε να το παρουσιάσει (ως... προίκα) σε όσους ευλόγως τον ρωτούν επίμονα «με ποιους θα συγκυβερνήσει» (εφόσον αυτοδυναμία αποκλείεται). Ο δε... κατακαπνισμένος, που γνωρίζει πολύ καλά πως τα ποσοστά που του δίνουν οι... εταίρες δημοσκοπήσεων είναι... μαϊμούδες, που δε θα αντέξουν στην αναμενόμενη σκληρή προεκλογική πόλωση, και προκειμένου να δελεάσει τα στελέχη του με το δέλεαρ της εξουσίας (δηλαδή της... μάσας), τους δίνει μια πολύ πιθανή κυβερνητική προοπτική (κι αυτός ως... προίκα), έστω και με τον Τσίπρα.

### Το «Σχέδιο Β», οι Λαφαζαναίοι και ο...

#### ταβλάς με τα «κουλούρια»

Θα μου πείτε, μα γίνονται αυτά; Στην πολιτική ζωή της Μπανανίας μας, μόνο του σπανού τα γένια δε γίνονται! Σιγά που θα κλωώσει ο πρόεδρος Πάνος να πάει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ ήταν έτοιμος -σύμφωνα με το «Σχέδιο Β» του Μαΐου) να πάει με τους τρεις καμπαλέρους του Μνημονίου, τον Αντωνάκη το Βενιζέλο και τον Κουβέλη, σε συγκυβέρνηση «εθνικής σωτηρίας», με αντάλλαγμα το υπουργείο Εθνικής Αμύνης (και... εξοπλιστικών προγραμμάτων), δε θα πάει με τον Τσίπρα, που είναι και... γλυκούλης; Αλλά και ο... γλυκούλης, θα κλωώσει να πάει με τους... καμμένους; Και σιγά να μη φάνε τα ψαλιδισμένα μούσια τους οι Λαφαζαναίοι και οι... συνιστωσάκηδες, που η... κυβερνώσα αριστερά θα έχει μέσα και... ολίγον από Καμμένο. Αυτοί δεν έβγαλαν άχνα που το... πουλέν τους προσκύνει στη Μέκκα του καπιταλισμού (New York, New York...) και που τακίμασε και επισήμως με τους διεθνείς τοκογλόφους, θα ξεσηκωθούν για τους Καμμένους και τους Μαριάδες (που στο κάτω-κάτω δικός τους ήτανε μια ζωή ο Μαριάς...). Εδώ έκουνε μπροστά τους τον... ταβλά με τα «κουλούρια» (κι όλα τα... καλούδια) της εξουσίας, τις αριστερές τους... ευαισθησίες θα κοιτάζουνε;



Μην πιστεύετε αυτά που γράφουμε παραπέρα, από τη... ζήλεια μας. Μιλάνε τα μάτια, μιλάνε τα χείλη, εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Χάρμα δεν είναι τα... πισουνάκια μας; Άντε βρε, να μας ζήσουν!

## Πότε θα δούμε φως κ. Στουρνάρα;



Για περισσότερο από 3 χρόνια παίρνετε «βαρυσήμαντες» οικονομικές αποφάσεις οι οποίες συνεχώς διαψεύδουν εσάς, καθώς και τις προηγούμενες αποφάσεις σας. Αντί να «βγούμε» στις αγορές από το 2012 όπως είχε υποσχεθεί αυτός ο... λαμπρός «Έλληνας» πρωθυπουργός Γεώργιος - Τζέφρυ Παπανδρέου στην αρχή της κρίσης το 2010, μπήκαμε ακόμη πιο βαθειά στη δίνη της οικονομικής και κοινωνικής καταστροφής. Καθημερινά, κάθε απόφαση, κάθε οικονομικός σχεδιασμός σας, εκτός του ότι αποδεικνύει ότι οι περγαμνές σας και τα πτυχία σας είναι επεικώς για τα σκουπίδια, κάτι ουδόλως μας (ενδιαφέρει) λυγεί, δημιουργεί όμως τεράστια και δυσεπίλυτα προβλήματα επιβίωσης στους συμπατριώτες σας (αν αισθάνεστε καθόλου Έλληνας), οι οποίοι βρίσκονται σε απόγνωση σε όλους τους τομείς της καθημερινότητάς τους.

Κάτι για το οποίο το Σύνταγμα της Ελλάδας, το οποίο έχει συνταχθεί με αίμα και αγώνες λέει ρητά ότι η πολιτική εξουσία είναι υποχρεωμένη να διασφαλίζει την αξιοπρεπή διαβίωση των πολιτών της χώρας. Γι' αυτό πέστε μας, πότε επιτέλους και πως θα τελειώσει αυτός ο Γολγοθάς των Ελλαδιτών και από ότι φαίνεται δυστυχώς και των Κυπρίων αδερφών μας. Σίγουρα δεν μπορείτε να δώσετε κάποια απάντηση γιατί πολύ απλά δεν έχετε, δεν ξέρετε για να έχετε μία απάντηση. Όλες οι προηγούμενες υποσχέσεις σας, προγνώσεις, προβλέψεις σας αποδειχθήκανε φούμαρα, αερολογίες, οι οποίες όμως καταστρέφουν ένα ολόκληρο έθνος.

Σίγουρα δεν γνωρίζετε την όποια λύση, αλλά δεν έχετε ούτε την στοιχειώδη ευθιξία να παραιτηθείτε για να μην σας προτείνω να κάνετε ότι θα έκανε ο Ιάπωνας ομολογός σας

σε ανάλογη περίπτωση... Και επιτέλους πότε θα καταλάβετε ότι τα γαμπομύτικα τραπεζικά κοράκια που σας καθοδηγούν δεν ενδιαφέρονται ούτε για το καλό της Ελλάδας, ούτε για το καλό της Κύπρου, ούτε ολόκληρης της Ευρώπης, παρά μόνον για τα δικά τους ιδιοτελή συμφέροντα και τραπεζικούς λογαριασμούς. Η μήπως γνωρίζετε τον απώτερο στόχο των απανταχού γαμπομύτικων και εσείς λειτουργείτε ως εντεταλμένοι τους, των οποίων τις οδηγίες τις λαμβάνετε στις διάφορες κλειστές λέσχες (βλέπε Bildeberg), στις οποίες ήσασταν προσκεκλημένοι σχεδόν όλοι οι Πρωθυπουργοί και οι Υπουργοί Οικονομικών και μάλιστα πριν πάρει τα αξιώματά σας. Τυχαίο; Δεν νομίζω!

Το ευρώ απειδείχθη η καταστροφή μας. Η εθνική κυριαρχία θέλει και εθνικό νόμισμα και αυτός οφείλει να είναι και ο βασικότερος στόχος μια

εθνικής ηγεσίας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι απαραίτητη η αυτάρκεια στα βασικά είδη διαβίωσης του λαού μας. Αυτός πρέπει και να είναι και ο στόχος εφ' όσον με την επιστροφή στην εθνική παραγωγή εξασφαλίσουμε την αυτάρκεια, τότε θα μπορούμε να αποκτήσουμε και πάλι εθνικό νόμισμα το οποίο θα είναι ένα επιπλέον εργαλείο για την εθνική μας ανεξαρτησία. Όλα αυτά τα ξέρατε κύριοι Παπανδρέου, Σαμαρά, Βενιζέλο, Παπακωνσταντίνου, Στουρνάρα και λοιποί. Αλλά επειδή δεν θέλετε το καλό της Ελλάδας, πράττετε τα αντίθετα. Και τελικώς κύριε Στουρνάρα το κοινό σας κομμουνιστικό παρελθόν με την κυρία Μέρκελ εξηγεί και την προσκόλληση σας επάνω της.

ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ  
Μέλος Πολιτικού Συμβουλίου  
Βουλευτής Λαϊκού Συνδέσμου



## Διεθνής Επικαιρότητα

### Συνεργασία των Ευρωπαϊών Εθνικιστών

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Για στενή συνεργασία των Εθνικιστών κομμάτων της Ευρώπης "προειδοποιεί" ο υπουργός εσωτερικών της Βαυαρίας, Γιάχιμ Χέρμαν, ενώ εκφράζει την ανησυχία του, εκτιμώντας ότι οι Βαυαροί Εθνικιστές μιμούνται τους Έλληνες Εθνικιστές. Στις δηλώσεις αυτές προέβη ο υπουργός στο Μόναχο, στην ετήσια εκδήλωση της Ελληνικής Ακαδημίας, της Ευρωπαϊκής και της πολιτικής ακαδημίας Tutzing. Σύμφωνα με τον Χέρμαν, η εν λόγω συνεργασία προέκυψε εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, μια κρίση που προκάλεσε και την αύξηση των δυνάμεων τους. Φοβού τους Έλληνες Εθνικιστές, κ. Χέρμαν...

### Αναθέρμανση σχέσεων Ρωσίας και Κίνας

Β.ΚΟΡΕΑ: Απρόβλεπτη τροπή πήρε η κρίση στις σχέσεις ΗΠΑ-Βόρειας Κορέας με επιπτώσεις που προκάλεσαν αναθέρμανση των ρωσοκινεζικών σχέσεων, αλληλαγία στα σχέδια αντιπυραυλικής άμυνας των ΗΠΑ και απογοήτευση στην Ουάσιγκτον για την «παραγνώριση» των προθέσεων της από αντιπάλους και συμμάχους. Όλα ξεκίνησαν όταν η κρατική τηλεόραση της Β.Κορέας μετέδωσε πριν από δύο εβδομάδες ένα 4λεπτο βίντεο, με τον τίτλο «Όπου να'ναι η θρυσάλη του πυρηνικού πολέμου ανάβει». Στις οθόνες εμφανίζονται ο Λευκός Οίκος και το κτίριο της Βουλής και της Γερουσίας μέσα στις φλόγες και στο βάθος η Ουάσιγκτον να καίγεται, και μια βαριά φωνή προειδοποιούσε: «Δεν υπάρχουν όρια στην εμβέλεια των πυραύλων μας». Άλλο ένα βίντεο έχει προβληθεί 5 φορές, τους τελευταίους μήνες, από την βορειοκορεατική τηλεόραση και το οποίο δείχνει τον πρόεδρο Ομπάμα και αμερικανούς στρατιώτες ζωσμένους από φωτιές και την Νέα Υόρκη κατεστραμμένη από πυραυλική επίθεση της Βόρειας Κορέας. Ο υπουργός Άμυνας, Τσακ Χέγκελ ανακοίνωσε ότι η Αμερική δεν θα πραγματοποιήσει την 4η (τελική) Φάση της αντιπυραυλικής «ασπίδας» που προέβλεπε εγκατάσταση «δικτύου ακαριαίας ειδοποίησης» στην Πολωνία και στη Ρουμανία, αλλά θα εγκαταστήσει, έως τα μέσα του 2017, 14 ραντάρ εξελιγμένων τύπων στην Αλάσκα και έναν σταθμό

ραντάρ στην Ιαπωνία για την «παρακολούθηση της κίνησης και της εκτόξευσης» των πυραύλων της Β.Κορέας. Ο υφ. Εξωτερικών, Σεργκέι Ριαμπκόφ, δήλωσε ότι η εγκατάλειψη της 4ης Φάσης «ουδόλως εντυπωσιάζει τη Ρωσία και η χώρα θα συνεχίσει να ζητεί νομική δέσμευση (από τις ΗΠΑ) ότι οι πυραύλοι της ασπίδας δεν στρέφονται εναντίον των ρωσικών στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων».

### Θα κάνει σκόνη ισραηλινές πόλεις

ΙΡΑΝ: Ο πνευματικός ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεϊ, εξήγγειλε ότι η Ισλαμική Δημο-

κρατία θα καταστρέψει ολοσχερώς τις ισραηλινές μεγαλουπόλεις της Χάιφας και του Τελ Αβίβ εάν το Ισραήλ εξαπολύσει στρατιωτική επίθεση εναντίον της. «Ορισμένες φορές οι αξιωματούχοι του Σιωνιστικού καθεστώτος απειλούν να εξαπολύσουν στρατιωτική εισβολή, όμως οι ίδιοι γνωρίζουν καλύτερα πως εάν κάνουν το παραμικρό λάθος, τότε η Ισλαμική Δημοκρατία θα κάνει σκόνη το Τελ Αβίβ και τη Χάιφα», είπε ο Χαμενεϊ, μιλώντας ζωντανά στην κρατική τηλεόραση, με την ευκαιρία του μνημότυπου για το ιρανικό νέο έτος. Ο πνευματικός ηγέτης του Ιράν πρόσθεσε επίσης πως δεν είναι αισιόδοξος για τις απευθείας συνομιλίες με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα. «Δεν είμαι αισιόδοξος γι' αυτές τις συνομιλίες. Αυτό που εννοούν με τον

όρο συνομιλίες είναι πως θα καθίσουμε σ' ένα τραπέζι και θα μιλούμε έως ότου το Ιράν αποδεχθεί την άποψή τους», είπε χαρακτηριστικά ο Ιρανός θρησκευτικός ηγέτης.

### Αρνείται σχέσεις με τους κατασκόπους

ΙΡΑΝ: Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η χώρα δεν έχει καμία σχέση με την ομάδα των κατασκόπων που συνελήφθη στην Σαουδική Αραβία, όπως μετέδωσαν τα ιρανικά ΜΜΕ. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε την περασμένη Τρίτη ότι συνέλαβε έναν Ιρανό, ένα Λιβανέζο και 16 Σαουδάραβες για κατασκοπεία. Πολιτικοί αναλυτές και οι εφημερίδες της Σαουδικής Αραβίας κατηγορήσαν το Ιράν ότι βρίσκεται πίσω από την υπόθεση αυτή. Οι υπουργοί Εξωτερικών του Κόλπου εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία καταδικάζουν την ιρανική «ανάμιξη» στις υποθέσεις των χωρών τους, κατηγορία την οποία απορρίπτει η Τεχεράνη. Εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών αρνήθηκε ότι Ιρανόπολις έχει αναμειχθεί στο δίκτυο των κατασκόπων και χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς αυτούς ως «επαναλαμβανόμενο σενάριο».

### Νεκρός ο ολιγάρχης Μπερεζόφσκι

ΑΓΓΛΙΑ: Ο Μπόρις Μπερεζόφσκι, ο μεγιστάνας που είχε πρόσβαση στο Κρεμλίνο επί των ημερών του πρώην προέδρου Μπόρις Γέλτσιν και αργότερα έγινε δεινός επικριτής του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, πέθανε στο Λονδίνο, σε ηλικία 67 ετών, μεταδίδουν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα συγγενείς του και τον ρώσο δικηγόρο του. «Ναι, είναι νεκρός. Αυτό μου το επιβεβαίωσε ο δικηγόρος του το απόγευμα», δήλωσε ο Τιμ Μπελ, ο εκπρόσωπος του ολιγάρχη. Το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Ιντερφαξ που επικαλείται συγγενή του ρώσου διεσκατομμυριούχου μετέδωσε ότι ο Μπερεζόφσκι, στον οποίο είχε δοθεί από τις βρετανικές αρχές πολιτικό άσυλο, πέθανε στο σπίτι του στο Σάρεϊ στη νότια Βρετανία. Το Ιντερφαξ επικαλείται επίσης τον ρώσο δικηγόρο του μεγιστάνα, τον Αλεξάντερ Ντομπροβίνσκι. Η βρετανική αστυνομία δεν έχει σχολιάσει την πληροφορία.



### Κατάπαυση πυρός με εντολή Οτσαλάν, ανακοίνωσε το Εργατικό Κόμμα ΡΚΚ

ΚΟΥΡΔΙΣΤΑΝ: Ύστερα από πολυετή αιματοχυσία μεταξύ Κούρδων και τούρκων, που άφησε πίσω της χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες, τώρα σε μία νέα ιστορική φάση περνάει η εν λόγω κατάσταση. Το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (ΡΚΚ) κήρυξε το περασμένο Σάββατο «επίσημη και ξεκάθαρη κατάπαυση του πυρός» με την Τουρκία, αφού ο φυλακισμένος ηγέτης των ανταρτών Αμπντουλάχ Οτσαλάν έδωσε εντολή να τερματισθεί η ένοπλη εκστρατεία για αυτονομία, που συνεχιζόταν επί δεκαετίες. «Από την 21η Μαρτίου και στο εξής, εμείς ως κίνημα, ως το ΡΚΚ, επισήμως και ξεκάθαρα κηρύσσουμε κατάπαυση του πυρός», αναφέρει ο διοικητής των ανταρτών Μουράτ Καραγιλάν σε βιντεοσκοπημένη ομιλία. Ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν, ο οποίος κρατείται στο νησί-φυλακή Ιμραλί μετά την καταδίκη του για προδοσία το 1999, κάλεσε το ΡΚΚ στις 21 Μαρτίου, ανήμερα του κουρδικού Νέου Έτους, να παύσουν το πυρ και να αποσυρθούν από την Τουρκία. Ο Οτσαλάν βρισκόταν από τον Οκτώβριο σε διαπραγματεύσεις με κρατικούς αξιωματούχους για τον τερματισμό της σύγκρουσης που έχει στοιχίσει την ζωή σε 40.000 ανθρώπους αφότου άρχισε, το 1984. Η βάση του Καραγιλάν βρίσκεται στα βουνά του Βόρειου Ιράκ απ' όπου καθοδηγούσε την εξέγερση του ΡΚΚ.

## Δυστυχώς υπάρχουν και ανίατες ασθένειες: Σταλινισμός

### Κρετινισμός η νεκροφιλία;

Ασθένειες που ταλαιπωρούν πολύ κόσμο ακόμα και σήμερα. Οι αθεράπευτοι αυτοί άρρωστοι που υπάρχουν, συχνά μολύνουν και το υγιές τμήμα της κοινωνίας, μεταδίδοντας ανεξέλεγκτα την αρρώστια τους. Θα σας εξηγήσω αμέσως τι εννοώ.

Διάβασα στον ΟΔΗΓΗΤΗ όργανο του ΚΣ της ΚΝΕ ότι πραγματοποιήθηκε εκδήλωση μνήμης αφιερωμένη στα 70 χρόνια από την μάχη του Στάλινγκραντ και στον «Πατερούλη» Στάλιν την «Μαύρη Άρκτο στον Βράχο του Καυκάσου» όπως χαρακτηριστικά έγραφε σε ένα ποίημα του το 1934 ο Ρώμος Φιλύρας έγκλειστος στο Δρομοκαίτειο θεραπευτήριο. Μια μάχη που διεξήχθη μεταξύ Ρώσων και Γερμανών στην Σοβιετική Ένωση είναι παράλογο να εορτάζεται στην Ελλάδα του 2013.

Προφανώς όσοι θα παρευρέθησαν στην τραγελαφική αυτή εκδήλωση νεκρανάστασης του Σταλινισμού θα αγνοούσαν την Ελληνική Ιστορία. Δεν θα γνώριζαν τον Μαραθώνα, τις Θερμοπύλες, τη Σαλαμίνα, το 1453, το Δραγατσάνι, τα Ψαρά, το Μανιάκι, τα Δερβενάκια, το Ζάλογγο, το Κούγκι, την Αλαμάνια, το Αρκάδι, το Μπιζάνι, τον Σαραντάπορο, το

Κιλκίς, το Σκρά, το Δορύλαιο, τον Σαγκάριο, την Ίμβρο, την Τένεδο, το 1922, την Σμύρνη, το Αργυρόκαστρο, την Κορυτσά, την Χειμάρρα. Δυστυχώς δεν θα είχαν διδαχθεί σωστά την ιστορία των προγόνων τους.

Το ξεχαρβαλωμένο ελληνικό κρατίδιο έχει την απόλυτη ευθύνη για αυτή την κατάντια και την αμορφωσιά της νεολαίας. Πέραν όμως αυτών υπάρχουν και οι συνειδητοί αρνησιπάτριδες διεθμιστές, οι οποίοι σκόπιμα διαστρεβλώνουν, αποσιωπούν και αρνούνται την τρισχιλιετή μας ιστορία.

Εκείνοι οι οποίοι έχουν κολλήσει στο 1940-45, εκείνοι που έχουν θεοποιήσει τον Ιωσήφ Βησαριόνοβιτς Τζουγκασβίλι (Στάλιν) αυτοί που θεωρούν ως πατρίδα τους την Ρωσία, αυτοί που έχουν ακόμα στα χείλη τους το εμβληματικό του ΕΛΑΣ «Η Κοκκινιά είναι Στάλινγκραντ κι η Καλογρέζα Μόσχα...». Όλοι αυτοί που ως ορφανά πλέον σήμερα του Μπολσεβικισμού αρνούνται αρρωστημένα την αλήθεια. Είναι οι Σταλινιστές, αυτοί που πιστεύουν στον «Πατερούλη» του Κόκκινου Στρατού. Αυτοί που θεωρούν ότι:

«Ο Στάλιν δεν είναι ένας άνθρωπος για να μπορεί να πεθάνει... Ο Στάλιν είναι ποτάμι και φράγμα, υψικάμινος και σημαία. Ο Στάλιν



είναι το μεγάλο αγκωνάρι...» όπως έγραφε ο μαρξιστής ποιητής Τάσος Λειβαδίτης.

Εκείνοι που παρ' ότι η Ιστορία έχει πλέον γραφτεί, αυτοί την αρνούνται, την αμφισβητούν, την διαστρεβλώνουν. Κι όπως έγραφε

σε ένα ποίημα ο Γ. Ρίτσος: «όχι, δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι αλήθεια. Σταματήστε λοιπόν τις καμπάνες. Σταματήστε τις. Ο Ιωσήφ Στάλιν δεν πέθανε...»

Είναι εκείνοι που κάνουν ότι δεν γνωρίζουν τις διώξεις, τις εκποτίσεις, τα γκούλακ, τὰ ψυχιατρεία, τις εκκαθαρίσεις, τις μαζικές δολοφονίες, τον Σταλινικό τρόπο, την Σιβηρία. Είναι εκείνοι που μένουν απαθείς εμπρός στα εκατομμύρια νεκρούς από την τρομοκρατία της αιματοβαμμένης εκείνης Σταλινικής περιόδου. Ο Πάμπλο Νερούδα έγραφε στο ποίημα του «Στον θάνατο του Στάλιν» λατρευτικά για αυτόν «Στον πόλεμο οι καμένες πόλεις τον είδαν να αρπάζει την ελπίδα απ' τα ερείπια... κάνοντάς την ασάβη». Μα η αλήθεια ήταν διαφορετική. Την ελπίδα την δολοφόνησε όπως και τις χιλιάδες των Ελλήνων που είχαν βρει καταφύγιο στο Ανατολικό Μπλοκ.

Αν ο νεκροφιλικός Σταλινισμός σήμερα δεν προσδιορίζεται επικοινωνιακά ως ένας προδοτικός χαρακτηρισμός, τότε ίσως ο κρετινισμός θα μπορούσε να αποδώσει με μετριοπάθεια το αρρωστημένο αυτό φαινόμενο 60 χρόνια από τον θάνατο του «Πατερούλη» κινδυνεύοντας όμως να χάσει την πραγματική του έννοια.



«Σύντροφοι» του ΠΑΣΟΚ, πριν την «καταπολέμηση της ξενοφοβίας»...

# Φέρτε πίσω τα κλεμμένα!

**Το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να περάσει διάταξη με την οποία αυτοί οι λαθρομετανάστες που καταγγέλλουν «ρατσιστικές επιθέσεις» ως «θύματα», ή ως «μάρτυρες», να μπορούν να λαμβάνουν άδειες διαμονής με στόχο τη νομιμοποίησή τους**

**Δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι, αλλά προχθές –επί ευκαιρία της «παγκόσμιας ημέρας κατά του ρατσισμού», το ψευτο-κλεφτο-μιζο-ΠΑΣΟΚ κατέθεσε πρόταση νόμου για την «Καταπολέμηση εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας» (δηλαδή δικαστικές διώξεις κατά της Χρυσής Αυγής, αφού άλλος τρόπος αντιμετώπισης της συνεχούς της ανόδου δεν υπάρχει). Ιδού και πως την περιγράφει:**

«Ειδικότερα, η πρόταση νόμου περιλαμβάνει διατάξεις σχετικές με την ευθύνη νομικών προσώπων, όταν οι αξιόποινες πράξεις που τελούνται από φυσικά πρόσωπα μπορούν να αποδοθούν σε αυτά και τη διεύρυνση των επιβαρυντικών περιστάσεων, που ορίζονται στο άρθρο 79 παρ. 2 εδάφιο τρίτο ΠΚ όπως και το σχέδιο νόμου. Ωστόσο, η διάταξη αυτή εμπλουτίζεται και με άλλες ρυθμίσεις και ιδίως: Την αύξηση του πλαισίου ποινής, την απαγόρευση μετατροπής και αναστολής της ποινής, την υποχρεωτική επιβολή της παρεπόμενης ποινής της στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων, την θέσπιση κωλυμάτων διορισμού, την αυτεπάγγελτη δίωξη των εγκλημάτων...»

Επειδή όλα αυτά είναι γραμμένα σε νομικίστικη γλώσσα και ίσως πολλοί αναγνώστες να μην τα πολυκαταλαβαίνουν, το «ζουμί» της υπόθεσης είναι το εξής: οι κλέφτες, όχι μόνο θέλουν να γλιτώσουν τη φυλακή, αλλά και να κλείσουν «μέσα» τους εχθρούς του συστήματος της κλεπτοκρατίας τους! Τόσο θρασεείς είναι!

Μάλιστα, επειδή τα «ρατσιστικά εγκλήματα» που καταγγέλλονται είναι απειροελάχιστα, το κλεφτο-ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να περάσει διάταξη με την οποία αυτοί οι λαθρομετανάστες που καταγγέλλουν «ρατσιστικές επιθέσεις» ως «θύματα», ή ως «μάρτυρες»,

να μπορούν να λαμβάνουν άδειες διαμονής. Έτσι, θα πολλαπλασιαστούν οι «καταγγελίες» και οι «μαρτυρίες» λαθρομεταναστών για δήθεν «ρατσιστικές επιθέσεις» που υπέστησαν, με στόχο τη νομιμοποίησή τους!

Και βέβαια, ευκαιρίας δοθείσης, το κλεφτο-ΠΑΣΟΚ επανέφερε την πρότασή του για «απομόνωση της Χρυσής Αυγής από τα κόμματα του συνταγματικού τόξου» (δηλ. απ' όλα τ' άλλα...), με την οποία καλεί τους βουλευτές και τις κοινοβουλευτικές ομάδες να

αποφασίσουν ότι σε καμία διαδικασία νομοθετικής λειτουργίας δεν θα στοιχίζεται καμία «δημοκρατική» κοινοβουλευτική ομάδα, ούτε μεμονωμένος βουλευτής, με τη Χρυσή Αυγή. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως το ΠΑΣΟΚ καλεί τα υπόλοιπα κόμματα να ψηφίζουν πάντα το αντίθετο απ' αυτό που ψηφίζει η Χρυσή Αυγή. Ας το κάνουν να γελάσουμε! Ας το κάνουν να ξευτιλιστούν ακόμα περισσότερο!

ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ.NET



Ανέκαθεν το θράσος και η αναίδεια ήταν τα μόνα «προτερήματα» του ΠΑΣΟΚ

## ΚΛΩΤΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ



Κάτι παραπάνω από γνωστό είναι το περιστατικό, το οποίο συνέβη με πρωταγωνιστή τον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, Γιώργο Κατίδη. Ο τρόπος πανηγυρισμού του Κατίδη, αμέσως μετά την επίτευξη του τέρματος, ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων, αλλά και άφθονη υποκριτική στάση, από διαφόρους -θεσμικούς και μη- παράγοντες και πρόσωπα. Δεν πρόκειται να σχολιάσουμε την κίνηση του ποδοσφαιριστή, ούτε την μετέπειτα μεταμέλειά του, που εκφράστηκε με μια δήλωση, η οποία μόνον αναγκών της στιγμής. Αυτό, το οποίο θα εξετάσουμε είναι τόσο το πόσο υποκριτικές είναι οι αντιδράσεις αυτές, όσο και την γενικότερη φύση του ποδοσφαίρου, ως ενός αθλήματος που μόνο τον "φιλειρηνισμό" και την "ισότητα" δεν προωθεί. Καταρχάς, όλοι σχεδόν αυτοί που έσπευσαν να κατασπαράξουν τον 20χρονο αυτόν άνθρωπο, είναι οι ίδιοι που στην περίπτωση των 23χρονων και 25χρονων επικίνδυνων τρομοκρατών μιλούσαν για "παιδιά". Οι υποστηρικτές της πιο βαριάς ποινής στον Κατίδη είναι οι ίδιοι που αναγνώρισαν ελαφρυντικά στους αδιάστακτους εγκληματίες με τα καλά-

σνικοφ και τις βόμβες, οι οποίοι δεν είχαν τον παραμικρό ενδοιασμό να αφαιρέσουν ακόμη και ανθρωπίνες ζωές, προκειμένου να φέρουν εις πέρας τους διεστραμμένους σκοπούς τους. Οι υπεύθυνοι-ανεύθυνοι της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ) καρατόμησαν τον νεαρό ποδοσφαιριστή, επιβάλλοντάς του τον δια βίου αποκλεισμό απ' όλες τις Εθνικές ομάδες. Μάλιστα, την πρωτοφανή, όσο και προκλητική, αυτή απόφαση την έλαβαν ερήμην του ποδοσφαιριστή, ο οποίος δεν κλήθηκε καν σε απολογία! Αλλά τι να περιμένει κανείς από την ΕΠΟ; Ποιος ξενά την εμετική και αντεθνική πρωτοβουλία της στο παρελθόν, προκειμένου να γίνει συνδιοργάνωση, από κοινού, Ελλάδος-τουρκίας για το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, το 2008; Αυτός ο οργανισμός, με την ανύπαρκτη εθνική ευαισθησία, φαίνεται ότι θίχτηκε μόλις τώρα, από μια χειρονομία.

Πολύ μεγάλη υποκρισία, όμως, που αγγίζει τα όρια της εθνικής αναισθησίας και αλητείας, είχαμε και από τον σύνδεσμο οπαδών της ΑΕΚ, υπό την ονομασία Original. Ο συγκεκριμένος σύνδεσμος, ο οποίος εκμεταλλεύεται το όνομα ενός τεράστιου Αθλητικού Συλλόγου με ειδικό βάρος, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει εκτραπεί από τον καθαρά συνδεσμιακό χαρακτήρα, που θα είχε σχέση με τα αθλητικά δρώμενα της ΑΕΚ, και ξαφνικά αποκτά και... πολιτική άποψη. Μια μικρή κλίμα ορισμένων παραρτημάτων του Συνδέσμου "καπέλωσε" τους υπολοίπους και έτσι εμφανίζεται η δική τους αρρωστημένη άποψη ως άποψη όλων των συμμετεχόντων σ' αυτόν. Αφού, λοιπόν, τα "νούμερα" αυτά θέλουν να έχουν και πολιτική άποψη, θα τους

κρίνουμε και Εμείς με τα ανάλογα κριτήρια. Εδώ και λίγο καιρό, λοιπόν, η Original "πουλά" αντιρατσισμό και αντιρατσισμό του χείριστου είδους. Η κατάντια της έφτασε σε τέτοιο ελεεινό σημείο ώστε να εκδώσουν και ανακοίνωση συμπάραστασης στον... Στρατούλη, σε μια υπόθεση όπου το Πανελλήνιο γέλαγε με την φαιδρή συμπεριφορά του υποτιθέμενου "θύματος".

Στο πρόσφατο περιστατικό με τον Κατίδη, ανάμεσα σ' άλλα, ψέλλισαν και κάτι περί "προσφύγων" και ότι γι' αυτόν τον λόγο δεν χωρούν στην ΑΕΚ "φασίστες και ναζιστές". Αλήθεια, η ΑΕΚ ως Σύλλογος, ο οποίος δημιουργήθηκε από Έλληνες πρόσφυγες της Κωνσταντινούπολης (γιατί όχι... Ινσταμπούλ, ρε αλήτες; Τι σόι αντιεθνικιστές είστε;), από ποιους σφαγιασθηκε και καταδιώχθηκε; Από Γερμανούς; Από Ιταλούς; Όχι, βέβαια, αλλά από τους τούρκους, οι οποίοι έσφαξαν 1.500.000 Μικρασιάτες και ξεριζώσαν -από τα πανάρχαια Ελληνικά εδάφη της Ιωνίας και του Πόντου- άλλους τόσους συμπατριώτες μας. Τους "αντιφασίστες" δεν τους είδαμε, όμως, ποτέ να ήνε κάτι εναντίον των τούρκων. Αντιθέτως με την επιθετική τους μνήμη ντροπιάζουν, στην ουσία, την ίδια την Ιστορία, την υφή, την συνείδηση του Συλλόγου. Γι' αυτό, άλλωστε, έχουν ουσιαστικά απαγορευτεί εδώ και καιρό, όπου τους παίρνει βέβαια, το περίφημο σύνθημα «ΑΕΚ ζούμε στην Πόλη να σε δούμε». Ο εν λόγω Σύνδεσμος, σαν τοις άλλοις, με την τακτική του τα τελευταία χρόνια έχει τεράστιες ευθές για την σημερινή τραγική κατάσταση του Συλλόγου. Στο παρελθόν είχα την άποψη ότι οι τύποι που κουμαντάρουν τον συγκεκριμένο σύνδεσμο είναι πρώτα Original και μετά ΑΕΚ. Ομολογώ

πως είχα κάνει τεράστιο λάθος. Οι συγκεκριμένοι τύποι είναι μόνον Original και καθόλου ΑΕΚ... Καρφάκι δεν τους καίγεται για την ΑΕΚ, την Μεγάλη Ιστορία της και την προσφυγική της προέλευση. Γι' αυτό, εξάλλου, όταν πριν από μερικά χρόνια ένας τούρκος καλαθοσφαιριστής, ο Ιμπραήμ Κουτλουάι, μετεγγράφηκε στην ΑΕΚ, ο συγκεκριμένος σύνδεσμος δεν διαμαρτυρήθηκε καθόλου. Πού ήταν, τότε, η προσφυγική σας συνείδηση, ρε υποκριτές; Δεν είσατε τίποτε άλλο παρά ένα μάτσο αυτοκαταστροφικών, κομπλεξικών και αποτυχημένων αργόσχολων που ασελγήτε πάνω στην Ιστορία ενός πολύ μεγάλου Συλλόγου, του οποίου είστε ανάξιοι, ανίκανοι και απαράδεκτοι στο να θεωρείστε οπαδοί του. Η συντριπτική πλειοψηφία των οπαδών της ΑΕΚ δεν είναι δυνατόν να ταυτίζεται με τον αποτυχημένο μικρόκοσμο μιας ασήμαντης περιθωριακής παρεούλης. Αντιθέτως, τιμά την καταγωγή της ομάδας, την Αγία Σοφία, ότι θυμίζει Αλύτρωτες Πατρίδες. Και γι' αυτό πρέπει να απομονώσουν τους θλιβερούς αυτούς σαθιμπάγκους του συνδέσμου Original, που ντροπιάζουν με τα πεπραγμένα τους την δομή ενός Συλλόγου, τον οποίο υποτίθεται ότι υποστηρίζουν. Στην ουσία όμως τον μισούν, όπως και όσα αυτός διαχρονικά συμβολίζει... ΖΗΤΩ Η ΝΙΚΗ!

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ

ΥΓ.: Κάποια άλλη στιγμή θα εξετάσουμε διεξοδικά την πολεμική διάσταση του αθλητισμού. Προς το παρόν, ας μην ξεχνούμε την αίσθηση ανωτερότητας (μήπως ένα είδος "ρατσισμού"); που έχουν οι οπαδοί ενός Συλλόγου απέναντι σε κάποιον άλλον.



## Μέτωπο Νεολαίας

## Ο Πολιτικός Στρατιώτης

Ο Πολιτικός Αγώνας του Κινήματος των Ελλήνων Εθνικιστών, είναι πολύπλευρος, αποβλέπει δε στην δημιουργία ενός Νέου Λαού, ικανού να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις των καιρών, διατηρώντας βεβαίως ατόφια και καθάρια την ελληνικότητα του χαρακτήρα του. Τούτο ουσιαστικά σημαίνει πως ο μεγαληπόβλος στόχος του Κινήματος είναι η καλλιέργεια μιας νέας πολιτισμικής κουλτούρας στο Λαό μας, μιας κουλτούρας κάθετα αντίθετη στη σύγχρονη υλιστική κυριαρχία. Για να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος, απαιτείται η ολοκληρωτική κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων δυνάμεων της Ελληνικής Νεολαίας.

Ο εκφυλισμός ο οποίος διάβρωσε κάθε στρώμα της ελληνικής Λαϊκής Κοινότητας, είναι γεγονός το οποίο δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, αποδεικνύεται δε, στην καθημερινότητα της ελληνικής ζωής. Αν μπορούμε σήμερα να κάνουμε λόγο για τμήματα της Κοινότητας στα οποία η εχθρική προπαγάνδα απέτυχε εν μέρει ή εξολοκλήρου, αυτά είναι μονάχα η Ελληνική Νεολαία και οι Έλληνες Εργάτες. Καθίσταται ξεκάθαρο πως η αναγκαιότητα της οριστικής εκρίζωσης του παρασιτικού, καπιταλιστικού ή μαρξιστικού τρόπου σκέψης από το Νέο Λαό, επιβάλει την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη ενεργοποίηση αυτών των δυνάμεων στον Αγώνα του Κινήματος. Δεν είμαστε Κίνημα των βολεμένων, δεν είμαστε Κίνημα των δειλών, δεν είμαστε Κίνημα των προσκυνημένων! Το Λαϊκό Εθνικιστικό Κίνημα, πρέπει να πολεμήσει ώστε να καθιερωθεί στη συνείδηση του Λαού ως Κίνημα των Εργατών και κυρίως της Νεολαίας!

Αποτελεί έργο αναληφθέν από τους φορείς της Εθνικής και Κοινωνικής Ιδέας, η κοινωνική αλληλεγγύη και η τόνωση της εθνικής περηφάνιας του Νέου Λαού. Το μεγαλειώδες αυτό έργο, δε μπορεί να το φέρει σε πέρας οργανισμός άλλος από το Μέτωπο Νεολαίας της Χρυσής Αυγής.

Απέναντι στο μέσο μπουύλη που άγεται και φέρεται κατά τις επιθυμίες του μπαμπά που πληρώνει, η Εθνικιστική Νεολαία

προτάσσει το σφρίγος, τη σκληρότητα, τη δικαιοσύνη και τέλος την ασόλινη θέληση του Νέου Λαού!

Απέναντι στο καλοθερμένο και μαθημένο στις ανέσεις και τις απολαύσεις ψευδοεπαναστάτη της μαρξιστικής πανούκλας, ο οποίος αγωνιά για τη συντήρηση του σημερινού καθεστώτος των διεφθαρμένων, η Εθνικιστική Νεολαία προτάσσει τους πραγματικούς αγωνιστές της Εθνικής Επανάστασης και της κοινωνικής διαφύλαξης του Λαού μας!

Το όραμα του Κινήματος, για την οικοδόμηση του Νέου Εθνικού και Λαϊκού Κράτους, το οποίο θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Λαϊκής Κοινότητας, θα ήταν αδιανόητο να στηριχθεί στις γενιές εκείνες οι οποίες είτε με την συνέργεια είτε με την ανοχή τους, συνέβαλαν στη διάλυση του κράτους και πρωτίστως στον αποπροσανατολισμό του Έθνους μας από το ιστορικό του πεπρωμένο. Απαιτείται ως εκ τούτου, η ολοκληρωτική προσήλωση των νέων του Κινήματος, στο σπουδαίο αυτό στόχο. Τί είναι το Μέτωπο Νεολαίας αν όχι ο εγγυητής της Ενότητας της Ελληνικής Νεολαίας και ο πρωταγωνιστής των μελλοντικών σελίδων δόξας της Ιστορίας του Έθνους μας;

Ο Λαός μας, απηυδισμένος από τα αστικά και μαρξιστικά κόμματα των φαύλων και των προδοτών, στρέφει με αγωνία και προσμονή το βλέμμα προς το Λαϊκό Εθνικιστικό Κίνημα. Το Μέτωπο Νεολαίας, με βαθειά συνείδηση της Ιστορικής του ευθύνης, στέκει στην πρωτοπορία του Ιδεολογικού και Πολιτικού Αγώνος, έτοιμο να υπακούσει πιστά και δίχως δισταγμούς στις διαταγές του Αρχηγού. Κι αν Εκείνος μας έδωσε τη διαβεβαίωση πως θα γκρεμίσει το καθεστώς των προδοτών για να χύσει από τα θεμέλια το Εθνικό Κράτος, εμείς δίνουμε τον αιώνιο Όρκο, να διαφυλάξουμε με κάθε θυσία την Ενότητα του Λαού μας και να προσφέρουμε και την τελευταία ρανίδα του Αίματός μας για να ξαναγίνει η Πατρίδα Ελεύθερη κι Ελληνική!

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ



Συμβουλευτικός Σταθμός Υγείας  
και Περίθαλψης Χρυσή Αυγή

Μεσόγειων 131

(Δευτ. - Παρ. 9:00 με 15:00)

Τηλέφωνο για γιατρούς:

Ευγενία Χρήστου: 6906920004, e-mail: eug.christou@gmail.com

Τηλέφωνο για το κοινό:

210-6985121, 210-6985171, 210-6985173, 210-6985175

## Συμβουλευτικός Σταθμός Υγείας και Περίθαλψης Λαϊκού Συνδέσμου

Το κοινωνικό έργο της Χρυσής Αυγής λαμβάνει νέα διάσταση με τη σύσταση των «Γιατρών με Σύνορα». Μετά τις Διανομές Τροφίμων, την Τράπεζα Αίματος και την Εργασία για Έλληνες, ακολουθεί το κοινωνικό έργο σε θέματα Υγείας και Περίθαλψης της Χρυσής Αυγής, το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά σε Έλληνες!

Όσοι ιατροί επιθυμούν να συμβάλλουν στην προσπάθειά μας για την ανακούφιση του ελληνικού λαού, ιδιαίτερως σε αυτή την περίοδο που ο τομέας της υγείας αποδομείται, να επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη Συμβουλευτικού Σταθμού Υγείας και Περίθαλψης της Χρυσής Αυγής, Ευγενία Χρήστου. Τηλέφωνο για γιατρούς: 6906920004, e-mail: eug.christou@gmail.com. Ο συμβουλευτικός σταθμός λειτουργεί με ραντεβού πρωινές ώρες 10:00 με 13:00. Παρακαλούνται όσοι χρήζουν βοήθειας να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα για το κοινό: 210.6985121, 210.6985171, 210.6985173, 210.6985175 (Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 με 15:00)



## ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Γ. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ

Αποστέλλονται με αντικαταβολή σε όλη την χώρα με ένα τηλεφώνημα στο 210.6920694



ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΠΙΣΤΟΙ



ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΤΑΧΤΕΣ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ  
ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ



ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΔΑ  
ΣΕ ΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΥΡΩΠΗ



ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ  
Ο ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΛΟΓΟΣ



# Η Φωνή του Λαού

Επιστολές - Συνεργασίες ✪ Τ.Θ. 8346, Τ.Κ. 10010, ΑΘΗΝΑ ✪ xrushaugh@gmail.com

## ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Είμαι 17 ετών και πηγαίνω σε σχολείο στο κέντρο των Αθηνών. 2 -3 ημέρες την εβδομάδα, αργόσχολοι και ενοχλητικοί από την ΚΝΕ και από το ΠΑΜΕ μαζεύονται έξω από το σχολείο μοιράζοντας φυλλάδια τα οποία μιλάνε για τον ρατσισμό, τον φασισμό, την ξενοφοβία προπαγανδίζοντας έτσι κατά της Χρυσής Αυγής.

Επίσης αυτοί οι άνθρωποι παρανομούν διότι μπαίνουν μέσα στο σχολείο ώστε να κολλήσουν αυτοκόλλητα πολιτικού περιεχομένου τα οποία επιτίθενται στην Χρυσή Αυγή χαρακτηρίζοντας την νεοναζιστικό κόμμα κτλ. Εκτός αυτού, επανειλημμένα καθηγητές τοποθετούνται πολιτικά μέσα στην τάξη εν ώρα μαθήματος με σκοπό να συκοφαντήσουν και να λασπολογήσουν την Χρυσή Αυγή.

Αρκετές φορές καθηγητές έχουν αναφέρει ψευδή περιστατικά κατηγορώντας την Χρυσή Αυγή. Επιτέλους κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσουν όλα αυτά...

ΓΙΑΝΝΗΣ



## ΝΑ ΛΑΜΨΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ

Είμαι Ελληνίδα η οποία αναγκάστηκε λόγω της οικονομικής κρίσης να αναζητήσω εργασία εκτός Ελλάδος, όπου και βρίσκομαι αυτή τη στιγμή.

Παρακολουθώ τις αδιάκοπες προσπάθειές σας, των οξύ και στιβαρό λόγο σας, το αμετακίνητο πείσμα σας και την απαράσπαστη αποφασιστικότητα σας για την αναγέννηση της Ελλάδος μας, με θαυμασμό, συγκίνηση και περηφάνια. Επιτέλους ήρθε η ώρα να λάμψει το Ελληνικό Φώς, το Ελληνικό Πνεύμα, η Ελληνική Νόησης έναντι του σκοταδισμού, του ραγιαδισμού και της υποταγής που μας

έχουν επιβάλει τα ερπετά της Γής.

Αγαπητοί μου, αν και βρίσκομαι μακριά από την Πατρίδα, είμαι νοερώς κοντά σας και αγωνίζομαι με τον δικό μου τρόπο να μεταγγίσω στα ανθρωποειδή που μετατράπηκαν λόγω του Ελληνικού Πνεύματος σε Ανθρώπους τον σεβασμό που οφείλουν στην Ιερά Πατρίδα μας. Σύντομα θα βρίσκομαι κοντά σας, και θα ήταν μεγάλη μου τιμή να συμπορευτώ μαζί σας σε αυτόν τον τίμιο αγώνα για την Χρυσή Αυγή του Ελληνισμού.

Δ.Φ.



## ΚΑΛΟ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΣΑΣ

Παρακολουθούσα την εκπομπή «Δημοσκόπηση» στον Αλφα με βασικό θέμα σχολιασμού της εκπομπής ήταν οι εξελίξεις στην Κύπρο. Στο πάνελ της εκπομπής εκτός από τους συνηθισμένους παριστάμενους από όλα τα κόμματα πλην Χρυσής Αυγής ήταν και μια αριστερίζουσα συγγραφέας της κακιάς ώρας που τόνιζε συνέχεια τον κίνδυνο εξάρτησης της Κύπρου από την Ρωσία μετά το ηχηρό ΟΧΙ που είπαν οι Κύπριοι αδερφοί μας στις νέες απαιτήσεις των ευρωπαίων κατά τα άλλα συμμάχων μας.

Η ώρα περνούσε, η κινδυνολογία και η μπουρδολογία συνεχιζόταν. Λίγο πριν το τέλος παρουσίασαν την πρόθεση ψήφου για τον μήνα Μάρτιο. Τα καταφανή ψευδή αποτελέσματα που παρουσίασαν με γέμισαν θυμό.

Άνοδος για τον Σύριζα.. βλέπετε ο ελληνικός λαός επικροτεί τις συνεχιζόμενες κωλοτούμπες του σύριζα που άλλα λέει ο Τσίπρας στο εσωτερικό και άλλα στο εξωτερικό. Άνοδος και για το Πασόκ.. βλέπετε ο ελληνικός λαός μετά το συνέδριο του εν λόγω κόμματος τους πίστεψε βέβαια ήρθε και η "κάθαρση" με την καταδίκη Τσοχατζόπουλου και όλα κυλούν στους παλαιούς καλούς ρυθμούς. Άνοδος και για τους Αν.Ελ. βλέπετε ο ελληνικός λαός εμπιστεύεται τον

Καμμένο την μελλοντική συνιστώσα του Σύριζα που όλοι μαζί θα εξορύξουν τους "υδατάνθρακες" του Αιγαίου. Ακόμα πιο τραγική είναι η άνοδος της Ρημάδ εεε της Δημάρ ήθελα να πω όπου έπαιξε «σπουδαίο» ρόλο στις τελευταίες «επιτυχημένες» διαπραγματεύσεις με την τρόικα.

Και μετά από όλα αυτά το κερασάκι στην τούρτα ήταν η πτώση της Χρυσής Αυγής.. της οποίας το ποσοστό ξαφνικά άρχισε πέφτει και το καρπώνονται τα ανύπαρκτα αποκόμματα του κατεστημένου. Γελούσι δημοσιογραφίσκοι και του Αλφα και της Marc σας πιστέψαμε αλλά δυστυχώς ξεχάσατε τον δράκο στο ωραίο παραμυθάκι σας.. Περαστικά και πάλι.

Γ.Τ.



## ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

Ακούει κανένας στο Μαξίμου; Οι τούρκοι κάνουν κρουαζιέρα στο Αιγαίο και οι κυβερνώντες σφουρίζουν κλέφτικα.

Χθες οι τούρκοι έστειλαν μια κορβέτα η οποία ξεκίνησε από ναύσταθμο της Σμύρνης διέπλευσε την ανατολική ακτή της Αττικής Εύβοιας - Άνδρου και έφτασε μεταξύ Κέας - Κύθνου.

Σήμερα αφού είδαν ότι κανένας δεν πείραξε την χθεσινή προκλητική κρουαζιέρα της κορβέτας προχώρησαν στο επόμενο βήμα και έστειλαν ένα ωκεανογραφικό σκάφος για διενέργεια ερευνών σε χωρικά ύδατα εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας! Ελληνική αντίδραση σε αυτές τις δύο συνεχόμενες προκλήσεις ΚΑΜΙΑ!

Η κυβέρνηση Σαμαρά έχει αφήσει το Αιγαίο στα χέρια των τούρκων. Προφανώς κατά την επίσκεψη του ο Σαμαράς στην Κωνσταντινούπολη όπου συνάντησε τον Ερντογάν δεν πήγε με άδεια χέρια.. Οι τελευταίες εξελίξεις φανερώνουν ότι προετοιμάζουν το μοίρασμα των κοιτασμάτων του Αιγαίου μας.

Z.O.

## 7 χρόνια πριν...

### «ΑΝΤΙ - ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΣ»: Η Νέα Παγκόσμια Ιδεολογία!

Τουλάχιστον περιέργεια προκαλεί το γεγονός ότι δύο γενιές, μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου όλοι ασχολούνται με τον αντισημιτισμό! Σε ολόκληρο τον κόσμο ένα από τα κύρια προβλήματα που απασχολεί την εξουσία είναι το τι συνέβη στην διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, πριν δύο ολόκληρες γενιές επαναλαμβάνω, και η καθιέρωση σκληρών νόμων κατά του υποτιθέμενου «αντισημιτισμού».

Εάν κάποιος δεν γνώριζε τι συμβαίνει σήμερα στον κόσμο, θα πίστευε ότι λαμβάνουν χώρα σε διάφορα σημεία του πλανήτη φρικαλέα πογκρόμ κατά των Εβραίων! Πράγμα που όπως όλοι γνωρίζουμε δεν συμβαίνει. Προς τι λοιπόν όλα αυτά; Μήπως τελικά η καθιέρωση του αντι-«αντισημιτισμού», σαν παγκόσμιας πλέον ιδεολογίας, δεν είναι τίποτα άλλο από την επικύρωση, σημειολογικά, αυτής που πραγματικά είναι σήμερα η παγκόσμια εξουσία; Σύμβολο, λοιπόν, του ποιος είναι το αφεντικό αποτελούν οι νόμοι που καθιερώνονται σε όλα σχεδόν τα κράτη του κόσμου.

Επί του θέματος και με συκοφαντική αναφορά στην Χρυσή Αυγή ο γνωστός ΙΟΣ είχε γράψει:

«Αντισημιτισμός ελληνικής κοπής»: «Για την Ελλάδα, η έκθεση των Β. Μπέργκμαν και Γ. Βέτσελ διαπιστώνει ότι ο αντισημιτισμός είναι υπαρκτός παρά τους αντίθετους ισχυρισμούς των διαμορφωτών της κοινής γνώμης και των επικεφαλής της ελληνικής ισραηλιτικής κοινότητας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία συνεχίζει να περιλαμβάνει στο τελετουργικό της Μεγάλης Παρασκευής αντιεβραϊκές αναφορές και οι θρησκευτικές προκαταλήψεις κατά των «δολοφόνων του Χριστού» παραμένουν έντονες...»

«Τα τελευταία χρόνια, συνεχίζει η έκθεση, εβραϊκά μνημεία και τόποι λατρείας έγιναν αντικείμενο βανδαλισμού με ναζιστικά συνθήματα. Ανάμεσά τους, το εβραϊκό νεκροταφείο της Αθήνας και το μνημείο του Ολοκαυτώματος και η συναγωγή της Θεσσαλονίκης. Εν μέρει υπεύθυνη για τις επιθέσεις είναι η νεοναζιστική Χρυσή Αυγή...»

Υπεύθυνη για τις επιθέσεις είναι η «ναζιστική Χρυσή Αυγή»!... Υπεύθυνη, δηλαδή, για βανδαλισμούς σε νεκροταφεία και σε τόπους λατρείας! Με στοιχεία; ΚΑΝΕΝΑ! Εάν αυτό δεν αποτελεί λασπολογία και συκοφαντία, τότε τι άλλο είναι;»

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ»  
ΜΑΡΤΙΟΣ 2006

## ΕΛΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

Αθήνα: 210 8235030 Πειραιάς: 210 4172693 **Αν. Αττική:** 6947 2857 18 **Δυτ. Αττική:** 6973 283559 **Θεσσαλονίκη:** 6970 138893  
Αιτωλ/νία: 6973 749279 **Αργολίδα:** 6980 507785 **Αρκαδία:** 6974 882304 **Άρτα:** 6974 382063 **Αχαΐα:** 6986 180102 **Βοιωτία:** 6985 994905  
**Γαργαλιάνοι:** 6977 224247 **Γρεβενά:** 6972 230176 **Γύθειο:** 6974 629128 **Δράμα:** 6978 834611 **Δωδεκάνησα:** 6944 962780  
**Έβρος:** 6947 179504 **Εύβοια:** 6993 955634 **Ευρυτανία:** 6988 888540 **Ζάκυνθος:** 6980 787960 **Ηράκλειο:** 6977 752198  
**Ηλεία:** 6977 579856 **Ημαθία:** 6943 567011 **Θεσπρωτία:** 6980 838537 **Ιωάννινα:** 6938 147358 **Καβάλα:** 6931 087003  
**Καρδίτσα:** 6986 122363 **Καστοριά:** 6972 230176 **Κέρκυρα:** 6937 621556 **Κεφαλλονιά:** 6945 134452 **Κιλκίς:** 6970 505407  
**Κοζάνη:** 6984 342137 **Κόρινθος:** 6986 256231 **Κυκλάδες:** 6945 372714 **Λακωνία:** 6970 365496 **Λάρισα:** 2410 554606  
**Λασιθί:** 6989 642299 **Λευκάδα:** 6936 796622 **Μαγνησία:** 6981 770616 **Μεσσηνία:** 6948 929090 **Ξάνθη:** 6984 784013  
**Πέλλα:** 6972 226025 **Πιέρια:** 6970 881184 **Πρέβεζα:** 6956 306622 **Ρέθυμνο:** 6977 752198 **Ρόδος:** 6947780096 **Ροδόπη:** 25310 33001  
**Σάμος:** 6984 305181 **Σέρρες:** 6938 721350 **Τρίκαλα:** 6932 207727 **Φθιώτιδα:** 6988 888540 **Φιλιτρά:** 6945 662768  
**Φλώρινα:** 6947 298150 **Φωκίδα:** 6988 888540 **Χαλκιδική:** 6970 885776 **Χανιά:** 6977 752198 **Χίος:** 6980 536367



## ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

**210.6985121 - 210.6985171**  
**210.6985173 - 210.6985175**

Καθημερινά 9:00 - 21:00

## ΕΔΩ ΧΤΥΠΑ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ

**ΑΘΗΝΑ** Δηλιγιάννη 50  
**ΑΓΡΙΝΙΟ** Πάροδος Κυριαζή  
**ΑΙΓΙΟ** Αιγαλέως 62  
**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ** Μαζαράκη 34  
**ΑΜΑΛΙΑΔΑ** Καποδιστρίου 2  
**ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ** Λ. Σουβίου και 25ns Μαρτίου  
**ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ** Πλατεία Μητροπόλεως  
**ΑΡΓΟΛΙΔΑ** Παράσχου 9, Ναύπλιο  
**ΑΡΤΕΜΙΔΑ** Αγ. Μαρίας 10  
**ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ** 17 χλμ Νέας Εθνικής Οδού  
**ΑΤΑΛΑΝΤΗ** Εθνικής Αντιστάσεως 34  
**ΒΑΡΔΑ ΗΛΕΙΑΣ** Αρχαίας Ολυμπίας 8  
**Β. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ** Λ. Ηρακλείου 426

**ΓΥΘΕΙΟ** Πλ. «Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη»  
**ΔΡΑΜΑ** Εθνικής Αμύνης 55  
**ΖΑΚΥΝΘΟΣ** Πατριάρχου Βαρθολομαίου 6  
**ΗΡΑΚΛΕΙΟ** Ηροδότου 87 (Ν. Αλικαρνασσό)  
**ΘΑΣΟΣ** Πρίνος Θάσου  
**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ** Καζαντζάκη 4  
**ΚΑΒΑΛΑ** Δαγκλή 10  
**ΚΑΛΑΜΑΤΑ** Χ. Κουμαντού 2  
**ΚΑΡΔΙΤΣΑ** Καραϊσκάκη 7  
**ΚΑΤΕΡΙΝΗ** Δραγούμη 1 και Ειρήνης  
**ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ** Δρακοπούλου 12 (Αργοστόλι)  
**ΚΙΛΚΙΣ** 21ns Ιουνίου 63  
**ΚΟΖΑΝΗ** Πλ. Γιολλάση 2

**ΚΟΜΟΤΗΝΗ** Σοφοκλέους Κομνηνού 2  
**ΚΟΡΙΝΘΟΣ** Κύπρου 64  
**ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΠΕΛΛΑΣ** Κεντρική πλατεία  
**ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ** Ελευθερίου Βενιζέλου 26  
**ΚΩΣ** Ομήρου και Ξενοκρίτου (Ζηπάρι)  
**ΛΑΡΙΣΑ** 23ns Οκτωβρίου 9 και Ζαλοκώστα 1  
**ΛΑΜΙΑ** Πλατεία Πάρκου και Κολοκοτρώνη  
**ΜΕΓΑΡΑ** Ρίγα Φερραίου 6  
**ΜΕΣΣΗΝΗ** Μερλοπούλου 27  
**ΝΕΜΕΑ** Δερβενακίων 20Α  
**ΝΙΚΑΙΑ** Καισαρείας 30, (Δίπλα στην εφορία)  
**Ν. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ** Ποσειδώνος 66 (Άλιμος)  
**ΞΑΝΘΗ** Τσιμισκή 2

**ΠΑΤΡΑ** Γερμανού 128  
**ΠΕΙΡΑΙΑΣ** Καραϊσκού 111  
**ΠΕΡΑΜΑ** 25ns Μαρτίου 7  
**ΠΥΡΓΟΣ** Αγ. Γεωργίου και Υψηλάντου  
**ΡΟΔΟΣ** Εθν. Μακαρίου 45 (Στοά Ροίκου)  
**ΣΑΜΟΣ** Θεμιστοκλή Σοφούλη και Άρεως 1  
**ΣΑΛΑΜΙΝΑ** Λ. Φανερωμένης 3  
**ΣΕΡΡΕΣ** Βασιλέως Βασιλείου 25  
**ΣΠΑΡΤΗ** Διοσκούρων 57  
**ΤΡΙΚΑΛΑ** Καποδιστρίου 10 και Ασκληπιού  
**ΤΡΙΠΟΛΗ** Πλατεία Κολοκοτρώνη 8  
**ΧΑΛΚΙΔΑ** Κισπέκου 1  
**ΧΑΝΙΑ** Τζανακάκη 40 - 42





«Στη θέση που βρίσκεται η Ελλάδα, στην κρίσιμη γεωστρατηγική αυτή θέση, πρέπει να καταλάβουμε πως δεν είναι δυνατόν να υπάρχει κανένα μικρό και... έντιμο κράτος. Η Ελλάδα δεν είναι ούτε Μονακό, ούτε Λιχενστάιν, ούτε καν Δανία ή Λουξεμβούργο. Η περίφημη θεωρία της μικράς και εντίμου Ελλάδος δεν είναι τίποτε άλλο από το δόγμα

αυτής της ίδιας της ξενοκρατίας, ενώ αναλόγου σκοπού ιδεολόγημα είναι και το ότι η Ελλάς πρέπει να είναι πάντα σύμμαχος με την μεγάλη ναυτική δύναμη. Αυτή σύμφωνα με τους νόμους της γεωπολιτικής δεν είναι τίποτε άλλο από μία επιλογή υποταγής! Η Ελλάδα ή θα είναι μεγάλη και κυρίαρχη ή δεν θα είναι καθόλου Ελλάδα.»

# Οι Έλληνες και μόνο οι Έλληνες μπορούν να σώσουν την Ελλάδα

«...Με τα ρούχα αιματωμένα  
Ξέρω ότι έβγαινες κρυφά  
Να γυρεύεις εις τα ξένα  
Άλλα χέρια δυνατά.

Μοναχί το δρόμο επήρες,  
Εξανάλθες μοναχί  
Δεν είν' εύκολες οι θύρες,  
Εάν η χρεία τες κουρταλή...»

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ  
ΑΠΟ ΤΟΝ «ΥΜΝΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ»

Τρία χρόνια μνημονίου συμπληρώνονται και η Ελλάδα όπως όλοι γνωρίζετε, δεν σώθηκε! Περισσότεροι από τρεις μήνες έχουν περάσει και από την τελευταία δόση, η οποία δόθηκε θα έφερνε την πολυπόθητη ανάπτυξη και θα σταματούσε την ύφεση και το αποτέλεσμα είναι ένα μεγάλο μηδέν! Ο μείζων Ελληνικός χώρος εδέχθη, όμως, και νέο πλήγμα από τον οικονομικό πόλεμο, ο οποίος έχει κηρυχθεί κατά του Έθνους μας. Μετά το μνημόνιο στην Ελλάδα ήλθε η σφοδρή οικονομική κρίση στην Κύπρο, η οποία ουδείς γνωρίζει ακόμη που θα καταλήξει. Όλα αυτά όταν η Κύπρος υποτίθεται είχε αναβαθμίσει την γεωπολιτική της θέση, είχε εξασφαλίσει ισχυρούς συμμάχους και ήταν έτοιμη να αρχίσει να εκμεταλλεύεται τα πλούσια κοιτάσματα της υδρογονανθράκων. Πόσο τυχαίο να είναι, αλήθεια, το γεγονός ότι λίγο πριν η Κύπρος καταστεί μία πλούσια χώρα και ένας σημαντικός παράγοντας στο παιχνίδι της ενεργείας, υπέστη αυτήν την οικονομική επίθεση; Ασφαλώς και δεν είναι τυχαίο...

Πόσο τυχαίο να είναι αλήθεια, το γεγονός ότι τις ίδιες ακριβώς ημέρες, κατά τις οποίες η Κύπρος ευρίσκετο κυριολεκτικά στο χείλος του γκρεμού, ήλθε η περίφημη συγγνώμη του Νετανιάχου στον Ερντογάν και αποκαταστάθηκαν οι σχέσεις του Ισραήλ με την οθωμανική Τουρκία; Τυχαίο και αυτό; Δεν γνωρίζουμε όλοι ότι η Τουρκία αντιδρούσε με όλες της τις δυνάμεις στην εκμετάλλευση από την Κύπρο του φυσικού της πλούτου; Μετά από όλες αυτές τις εξελίξεις τι έχουν να πουν όλοι αυτοί που μας έλεγαν ότι επιτέλους, η Ελλάς έχει έναν σύμμαχο κατά της Τουρκίας, το Ισραήλ;

## ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ

Από τη μία πλευρά, λοιπόν, οι κήρυκες της Ελληνο-τουρκικής «φιλίας», οι οποίοι θέλουν τον Ερντογάν ως νέο Σουλταίμ, στις πύλες όχι της Βιέννης, αλλά των Αθηνών! Από την άλλη αυτοί, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσουμε σε μία συμμαχία με το Ισραήλ για να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία! Και βεβαίως έχουμε και αυτούς οι οποίοι πιστεύουν ότι μόνο μία συμμαχία με την Ρωσία μπορεί να μας σώσει. Τι είδους συμμαχία;

Κατ' αρχάς για να κάνεις μία συμμαχία χρειάζονται δύο και εμείς μέχρι τώρα δεν έχουμε αποδείξει ότι είμαστε τόσο ανεξάρτητοι ώστε να προχωρήσουμε σε μία συμμαχία πέρα από τις ευρωατλαντικές μας αλυσίδες. Αυτό απέδειξε και η υπόθεση του ναυαγίου του αγωγού Μπούργκας - Αλεξανδρουπόλεως, ναυαγίου με ευθύνη και της Ελλάδος. Από την



άλλη πλευρά, είναι η σημερινή Ρωσία αυτή, ικανή να είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος; Ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία, την οποία στην πραγματικότητα η Ρωσία εγκατέλειψε στην τύχη της, αποδεικνύει ότι επάνω από τους όποιους γεωπολιτικούς συσχετισμούς, η σημερινή Ρωσία βάζει το οικονομικό της συμφέρον. Τραγική ήταν και η διάψευση των προσδοκιών της Κύπρου, η οποία πίστευε ότι η Μόσχα θα την έβγαζε ως δια μαγείας μέσα σε ελάχιστο χρόνο από την οικονομική κρίση. Φαίνεται, λοιπόν, πως ούτε από τη μία πλευρά (Ελλάδα-Κύπρος), ούτε από την άλλη υπάρχει η πρόθεση για μία αλλαγή των ισορροπιών και αυτό βεβαίως δεν έχει να κάνει ούτε με τα ιστορικά δεδομένα, ούτε με τα εθνικά συμφέροντα, αλλά με το πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο, που εξουσιάζει τις παραπάνω χώρες.

## ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΡΩΣΙΑ

Έγραφε στα 1996 ο αείμνηστος Παναγιώτης Κονδύλης αναφερόμενος στα δυσμενή γεωπολιτικά δεδομένα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και τον ρόλο που μπορεί να παίξει υπέρ των ελληνικών συμφερόντων η Ρωσία: «Μονάχα μια ισχυρή εθνικιστική και επεκτατική Ρωσία θα μπορούσε να αποτελέσει δραστικό φραγμό των τουρκικών φιλοδοξιών στα Βαλκάνια... και στην Ανατολή (όπου επίσης θα ενεργοποιούνταν ο παλιός αντιτουρκικός άξονας Ρωσίας και Ιράν). Είναι άγνωστο αν αυτό το ενδεχόμενο θα επισυμβεί ή αν η Ρωσία θα τελματωθεί μακρόχρονα. Πάντως μια «φιλελευθεροποίησή» της με την έννοια της προσαρμογής της στα αμερικανικά πρότυπα και στις αμερικανικές επιθυμίες πιθανότατα θα σήμαινε την αποθράσυνση της Τουρκίας και τη χαριστική βολή για την ουσιαστική, αν όχι και για την τυπική ανεξαρτησία της Ελλάδας.»

Είναι προφανές, λοιπόν, ότι αυτά εις τα οποία αναφερόταν ο Π. Κονδύλης, δεν ισχύουν σήμερα. Η Ρωσία ούτε εθνικιστική είναι, ούτε επεκτατική, ούτε ενδιαφέρεται για την ενεργοποίηση του παλαιού αντιτουρκικού άξονα Ρωσίας-Ιράν. Γνωρίζουμε όλοι ότι η Ρωσία έσπασε το συμβόλαιο

της προ ετών με το Ιράν για την προμήθεια του πυραυλικού συστήματος S-300. Αντίθετα βλέπουμε μία συνεχώς κλιμακούμενη «φιλελευθεροποίησή» της στα αμερικανικά πρότυπα», δηλαδή με απλά λόγια, η Ρωσία δεν κάνει πόλεμο, κάνει business και δεν είναι διατεθειμένη να θυσιάσει τις business της για καμμία Ελλάδα και καμμία Κύπρο, πόσο μάλλον, για να κάνουμε την αυτοκρατική μας, που και εμείς δεν είμαστε αξιόπιστοι συνεταιίροι ούτε καν για business...

## Η ΠΕΡΙΦΗΜΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ο Ελληνισμός, λοιπόν, αναζητά συμμάχους και όπως όλα δείχνουν, ουδείς προσφέρεται. Όσο για την περίφημη Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει καμμία σχέση με την Ευρώπη των Εθνών και των Πατρίδων! Εις ό,τι αφορά δε την οικονομία μας, κατέστη το ευρωπαϊκό όνειρο, ένας κυριολεκτικός εφιάλτης χωρίς τέλος... Και αν στην Κύπρο περιμένουν στις ουρές για να πάρουν τις καταθέσεις τους, στην Ελλάδα περιμένουν στις ουρές για συσσίτια και για το πενιχρό επίδομα ανεργίας... Κατά τα άλλα, η μνημονιακή συγκυβέρνηση μας λέει ότι έρχεται η ανάπτυξη!

Χαρακτηριστικό του κλίματος, το οποίο επικρατεί στην Ελλάδα και το παρακάτω δημοσίευμα σχετικά με δημοσκοπήση, η οποία δημοσιεύθηκε την Κυριακή 24 Μαρτίου 2013: «Άνοδο του ενρωσκεπτικισμού στην Ελλάδα καταγράφει το δεύτερο μηνιαίο βαρόμετρο της Metron Analysis: Η ελληνική κοινή γνώμη εμφανίζεται διχασμένη έναντι της Ευρώπης. Το 38% ζητεί να προχωρήσει η πολιτική ενοποίηση της Ε.Ε., ενώ το 40,4% ζητεί τη διάλυσή της... Από την ανάλυση των απαντήσεων προκύπτει ότι το 40,4% αυτών, που ζητούν τη διάλυση της Ε.Ε., μοιράζεται οριζόντια στα κόμματα, καθώς υπέρ της διάλυσης της Ε.Ε. δηλώνει το 28% των ψηφοφόρων της Ν.Δ., το 53% του ΣΥΡΙΖΑ, το 47% των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, το 63% του ΚΚΕ, το 73% της Χρυσής Αυγής, το 27% της ΔΗΜΑΡ και το 16% του ΠΑΣΟΚ.»

Όλα δείχνουν, λοιπόν, ότι τα μεγάλα αφεντικά του χρήματος σε Νέα Υόρκη και Λονδίνο και κοντά σε αυτούς σαν πρόθυμοι λακέδες και οι Γερμανοί καπιταλιστές, δεν πρόκειται να δώσουν λύση στο Ελληνικό πρόβλημα και το μεγάλο ψέμα που μας είπαν οι λιμπεραλιστές και οι σοσιαλδημοκράτες εξουσιαστές της χώρας μας των τελευταίων δεκαετιών, όλο και περισσότερο θα γίνεται ορατό. Ήλθε η ώρα επιτέλους οι Έλληνες να καταλάβουν ότι αυτοί και μόνον αυτοί μπορούν να σώσουν την Πατρίδα, με έναν αγώνα σκληρό μέσα από δοκιμασίες με στόχο την δημιουργία μιας ισχυρής εθνικής οικονομίας, ενός Έθνους με ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, με τιμή, αξιοπρέπεια, υπερφάνεια.

Ζούμε την ιστορική εκείνη περίσταση, όπου κατά πως λέγει ο εθνικός ποιητής, του οποίου στίχος παρατίθεται στην αρχή αυτού του κειμένου, ζούμε τον καιρό όπου «η χρεία τες πόρτες κουρταλή...», αλλά επιστρέφουμε με άδεια χέρια.

Ας το πάρουμε απόφαση. Μόνον μόνιμοι μας θα σωθούμε! Οι Έλληνες πρέπει να σώσουν την Ελλάδα, αλλιώς κάθε άλλου είδους «σωτηρία» θα είναι ψεύτικη και προσωρινή.

Ν.Γ.ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ



**XAGR.NET** ηλεκτρονική εφημερίδα του Λαϊκού Συνδέσμου  
**Η ΠΡΩΤΗ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ!**

